

Kerknieuws

2019 nr. 1



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

29^e JAARGANG, Nr.1, januari/februari 2018

KERKDIENTEN

Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.
Na elke dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 20 januari – Oecumenische dienst, H. Nicolaaskerk

11.00 uur Ds. Kees Visser en Wilfried Cobussen

Zondag 27 januari – Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. Kees Visser

Collecte: Telefonische hulpdienst Utrecht

Zondag 3 februari

10.00 uur Ds. Fia Oomen, Zeist

Collecte: Noodhulp Bangladesh

Zondag 10 februari

10.00 uur Ds. Kees Visser

Collecte: Open Doors

Zondag 17 februari – Jeugddienst

10.00 uur Ds. Kees Visser

Collecte: Noodhulp Ethiopië

Zondag 24 februari

10.00 uur Ds. Ari van Buuren, Amsterdam

Zondag 3 maart

10.00 uur Ds. Sytze de Vries, Schalkwijk



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 20 januari wordt de Oecumenische Dienst gehouden in de RK-Nicolaaskerk om **11.00 uur**. Voorgangers zijn ds. Kees Visser en RK-lekenvoorganger Wilfried Cobussen. Thema van de dienst: Recht voor ogen, naar Deuteronomium 16: 20, ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.

Zondag, 27 januari vieren wij de Maaltijd van onze Heer met jong en oud. Ds. Kees Visser leidt deze dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 3 februari gaat ds. Fia Oomen uit Zeist voor. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag, 10 februari gaat ds. Kees Visser voor in de dienst die om 10.00 uur begint.



Zondag, 17 februari wordt een Jeugddienst gehouden. Over de invulling is nu nog niets te zeggen, maar er wordt aan gewerkt. Voorganger is ds. Kees Visser. En ongetwijfeld zullen jongeren meedoen met de muziek en de uitwerking van het thema.

Zondag, 24 februari leidt ds. Ari van Buuren uit Amsterdam de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 3 maart gaat ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk voor. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag 27 januari: Telefonische hulpdienst Utrecht.

De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk gesprek en biedt contact van mens tot mens, emotionele ondersteuning en hulp bij het weer greep krijgen op de situatie van dat moment. Het is een echte vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen dat de vrijwilligers kern van de organisatie vormen: zij voeren de gesprekken en zij chatten. De vrijwilligers komen maandelijks bijeen in kleine trainingsgroepen. Er is een professionele staf met trainers, voor training en begeleiding, en secretariaats-medewerkers.

De Telefonische Hulpdienst Utrecht heeft sinds 2006 de kwaliteitsonderscheiding: 'Vrijwilligerswerk: Goed Geregeld!' van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Jaarlijks zijn er 15.000 contacten.

Zondag 3 februari: Noodhulp Bangladesh.

Het water staat de Bengalen aan de lippen. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken om mensen voor te bereiden op rampen. Schuilplaatsen worden gebouwd, evacuatieplannen per dorp opgesteld, mensen getraind om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en directe noodhulp wordt geboden na overstromingen.
Help mee om Bengalen veilig te laten wonen!

Zondag 10 februari: Open Doors.

Op de bres staan voor vervolgte christenen: dat is wat Open Doors doet. Het is een interkerkelijke stichting, die vervolgte christenen steunt. Het jaarverslag van 2018 is er nog niet, maar dat van 2017 geeft een indrukwekkend beeld van de activiteiten in dat jaar:

Open Doors heeft 2,5 miljoen Bijbels en christelijke boeken verspreid, 533.115 mensen werden getraind en 854.363 mensen kregen praktische hulp. Hulp aan vluchtelingen, vooral in het Midden-Oosten en landen in de sub-Sahara, kreeg veel aandacht. Een voedselactie is op touw gezet voor christelijke gezinnen in Noordoost-Nigeria. Ook werden 8.749 christenen bezocht om hen te bemoedigen te midden van vervolging.

Zonder giften was dit niet mogelijk. 82% van het binnengekomen geld is direct besteed aan hulp en het overige geld is besteed aan de verwerving van fondsen aan beheer en administratie. Uw gaven worden goed besteed!

Zondag 17 februari: Noodhulp Ethiopië.

Voor het overleven van droogte in Ethiopië is ondersteuning nodig. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Kerk in Actie steunt de Ethiopische kerken die boerengezinnen helpen om in extreme tijden van droogte te overleven. Door zaden te verstekken van droogtebestendige gewassen, door mensen te stimuleren om te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, door het aanleggen van waterbronnen en door het leveren van hout besparende oventjes om te voorkomen dat door houtkap vruchtbare grond wegspoelt.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
9-12	Voedselbank Kromme Rijn	€165,85	€103,65
16-12	Eigen diaconie	€149,25	€ 79,35
23-12	De Herberg	€149,84	€ 80,45
24-12	Kinderkerstfeest SAVE	€184,57	-
24-12	Voedselbank Kromme Rijn	€212,65	€105,45
25-12	Kinderen in de knel	€355,16	€181,04
30-12	Dovenpastoraat	€136,90	€ 82,00
31-12	Instandhouding PKN Odijk	€110,91	€ 48,10
7-1	De Hezenberg	€185,10	€128,10

VAN DE KERKRENTMEESTERS - VACATURES

Graag brengen wij enkele vacatures onder uw aandacht die binnen onze gemeente zijn ontstaan of binnenkort zullen ontstaan:

- Coördinatie tuinonderhoud
- Voorzitter College van Kerkrentmeesters
- Beheerder Gebouwen (coördinatie instandhouding)
- Verhuur coördinatie/exploitatie en gebruik

Op de volgende pagina's vindt u een uitgebreide beschrijving van deze vacatures. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Paul Zeef (06-1369 8675) of Arjan Muis (06-5090 9516).

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Paul Zeef

Coördinatie tuinonderhoud

Werkgebied:

De tuin rond de Meenthoek en kerk, alsook de schapenweide annex boomgaard. Het onderhoud van de begraafplaats wordt verzorgd door de beheerder van de begraafplaats en valt buiten het werkgebied. De rest van de tuin en schapenweide behoren tot de zorg van de coördinator.

De coördinator (m/v) onderhoudt het contact met het hoveniersbedrijf, is het aanspreekpunt voor vrijwilligers in het onderhoud, zoals de maai ploeg, werkt op grond van een onderhoudsplan. Hij of zij bewaakt het onderhoudsplan en zorgt dat in tijden van droogte beregening verzorgd wordt, en heeft daarbij afstemming met de beheerder van de begraafplaats (contact met zelfde hovenier).

Wij vragen:

- Iemand met lol in tuinieren en ‘groene vingers’; vooral om dat te overzien.
- Beschikbaar op regelmatige basis om supervisie te houden en zo nodig anderen in te schakelen, te melden, of even mee aan te pakken, vooral in het groeiseizoen.
- Iemand die met mensen om kan gaan: gemeenteleden, vrijwilligers, de hovenier.
- Een pragmatische, regelende inslag.
- Iemand met oog voor representativiteit van de tuin voor kerk en gemeente.

Wij bieden:

- Eén van de mooiste stukjes groen in de kern van Odijk om te beheren en te vertoeven
- Lopende contacten en onderhoudsschema's waarmee gewerkt kan worden

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Werkgebied:

Het college van kerkrentmeesters heeft als werkgebied het zakelijke deel van het besturen van onze kerkgemeente. Dat omvat personeels- en vrijwilligersbeleid, beheer van kerk en overige gebouwen, de zorg voor de verwerving van inkomsten, het evenwicht in balans van uitgaven en inkomsten, de faciliteiten van interne en externe communicatie, en de interne organisatie van de plaatselijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters maakt samen met het college van diakenen deel uit van de kerkenraad van de gemeente.

De voorzitter van het college bewaakt de grote lijnen, vertegenwoordigt de gemeente in zakelijke kwesties, ziet toe op het personeelsbeleid, in het bijzonder de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers, en zorgt voor een werkend college van kerkrentmeesters en duurzaam beheer. Deze rol van voorzitter komt vacant per eind 2019.

Wij vragen:

- Iemand die met een zakelijke (ondernemende) inslag het college verbindend voor kan zitten
- Iemand die zowel kan delegeren als, zo nodig, ‘hands on’ uitvoerende actie onderneemt
- Iemand met visie of de capaciteit die te ontwikkelen, passend bij onze kerk anno 2020
- Representativiteit waar het gaat om vertegenwoordiging van de gemeente naar buiten
- Bereidheid als ouderling bevestigd te worden.

Wij bieden:

- een ingewerkt team van kerkrentmeesters, werkend volgens een vastgesteld beleidsplan
- een positieve uitdaging in de beroeping van een nieuwe predikant vanaf 2019
- een sterk op samenwerking en verbinding ingestelde gemeente en kerkenraad

Beheerder Gebouwen (coördinatie instandhouding)

Werkgebied:

De beheerder gebouwen (m/v) coördineert het onderhoud van pastorie, kerk, consistorie en Meenthoek. Dit gebeurt waar het kerk en consistorie betreft in afstemming met de kostersploeg en coördinator exploitatie/verhuur (zie hieronder).

De beheerder regelt al het onderhoud, en heeft (daartoe) contacten met energiebedrijf, gemeente, brandweer-toezicht, leveranciers, aannemers, orgelstemmer, taxateurs van verzekeraars in voorkomende gevallen en wat zo op zijn/haar weg komt. De beheerder werkt binnen het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters en neemt als adviseur deel aan de overleggen van dit college voor de onderwerpen die de gebouwen betreffen.

Wij vragen:

- Iemand met bouwkundig inzicht en liefst ook ervaring op dit terrein
- Plannen, coördineren, dingen regelen, moeten de beheerder makkelijk afgaan; kunnen werken binnen budget en kaders als gesteld door het college van kerkrentmeesters
- Organisatiesensitiviteit is een pré
- Beschikbaarheid van vrijwel elke week enkele uren, aanspreekbaar, pro-actief aanwezig.

Wij bieden:

- Een historisch waardevol kerkgebouw om te verzorgen, beeldbepalend in Odijk
- Daarnaast een klein zalencentrum (met keukens, e.v.) dat in prima staat verkeert
- Een interessante opgave en uitdaging in verdere verduurzaming van exploitatie en beheer
- Een luisterend oor van het college van kerkrentmeesters.

Verhuur coördinatie/exploitatie en gebruik

Werkgebied:

Voor de kerkgemeente is medegebruik van kerk, consistorie en Meenthoek door derden tegen verhuur een inkomstenbron waar moeilijk tot niet afstand van te doen is. De coördinator verhuur regelt dit en is er aanspreekpunt voor: voor gemeenteleden en mensen van buiten, bij boeken/inplannen, factureren, afspraken vastleggen van dit medegebruik door derden.

De verhuur coördinator stemt af met de beheerder gebouwen, kosterij, de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, en zorgt voor de inkoop voor de keuken. Hij/zij houdt de staat van de inventaris bij en houdt oog op het schoonmaken, via de coördinatie van de schoonmaakploeg. Er is een beleidslijn voor de verhuur voor extern medegebruik, en een registratie van activiteiten van gemeenteleden. Periodiek rapporteert de coördinator aan CvK.

Wij vragen:

- Een communicatief vaardige ‘regelaar’ m/v
- Liefst met een zakelijke, ondernemende geest; die een jaarlijkse verhuurdoelstelling haalt
- Punctueel en zorgzaam; praktisch ingesteld en ook administratief voldoende vaardig
- Met oog voor klantwensen en voor de mogelijkheden van het gebouw

Wij bieden:

- Een start met enige vaste jaarlijkse klanten en een draaiboek voor verhuur
- Een luisterend oor van het college van kerkrentmeesters.



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Na de feestmaand wordt het tijd om weer in de startblokken te gaan. Vroeger nam ik altijd vrij ná de zomervakantie, vóór sinterklaas en ná de feestdagen. Dan moest ik mijn huishouden én mezelf resetten. Bij de kerkenraad starten we nog ín de vakantie. Niks resetten. We hebben er zin in. In 2018 zijn er mooie stappen gezet en dit jaar willen we daarmee verder.

December was wel echt een feestmaand, vond u niet? We hadden een prachtig kinder-kerst-ster-spel. We hadden een keur aan muzikale begeleiding en we kregen mooie boodschappen mee tijdens de kerst. Veel samenzijn, een drukbezochte nachtdienst en een mooie aftrap in het nieuwe jaar.

Toch verliepen deze feestdagen niet zo vlekkeloos als anders. Vooral voor onze dominee, zijn vrouw en hun gezin. Dan heb je oprecht zorgen.

Ze zijn inmiddels verhuisd naar Veenendaal. We hebben nu een mobiele dominee. In het vorige kerknieuws heeft hij zijn adres en telefoon nummer gegeven.

Deze kerst waren er in de magazines van de krant opvallend veel artikelen over spiritualiteit. Zo te lezen is er een grote verschuiving bezig én een enorme zoektocht naar zingeving. Mensen zijn op zoek naar een doel en een leidraad in hun leven.

Dat is van alle tijden, maar dit moet wel met de tijd mee kunnen groeien. Ook wij zullen alert zijn op deze ontwikkeling.

Voor de jongeren van nu is dat geen sinecure. Zij hebben te maken met groepsdruk, 'is kerk wel of niet cool'. En er is vooral de grote digitale verleiding, daarin speelt geloof geen voorbeeld-rol. Veel

organisaties proberen hier bij aan te sluiten en doen hun aanbod via de digitale weg. Maar toch, op veel plekken in de samenleving verdwijnen de jongeren van 13 tot ongeveer 20 uit beeld. Voor ouders een zorg, voor ons een uitdaging. We zullen goed kijken en stilstaan bij ons aanbod.

Voor de periode daarna, tijd van settelen, is delen belangrijk. Meestal is dit de drukste tijd van je leven met werk, kinderen, studeren en promoveren. Wat kunnen wij als kerk hierin aanbieden.

Wanneer we weer ouder worden en te maken krijgen met ziekte of tegenslag, is ontmoeten en stilstaan veel waard. Ook voor hen willen we er zijn.

Zo hebben we veel uitdagingen aan te gaan en is dat gelijk ook de aanloop naar het beroepingswerk.

Er is een procesgroep gevormd en er is contact gelegd met de classis. Want, voordat we kunnen beginnen met het echte beroepingswerk, moeten we nog een aantal stappen zetten en groen licht van de Classis krijgen. Een leuke klus voor de kerkrentmeesters, zij berekenen onze solvabiliteit, hoe financieel gezond zijn wij als gemeente.

WIE ALLEEN REIST, REIST HET SNELST, dat doen we niet, dus we gaan gestaag door.

Wat dichterbij komt, is ons jubileum jaar. Het borrelt daar van de energie, ideeën en enthousiasme. De uitdaging van nu is, sponsors en publiciteit zoeken.

Volgens mij heb ik nu alweer genoeg gepraat, maar voor ik ga afsluiten, moet mij iets van het hart. Toen ik mijn enthousiasme over de ontwikkelingen binnen het pastoraat deelde, kreeg ik een reactie van 'eerst zien en dan geloven'. Dat past uiteraard niet in een kerk, maar het legt de verwachting wel heel erg hoog. We zijn allemaal mensen en doen ons best. We pretenderen niet om alles te kunnen en we lossen niemands problemen op. We hebben de intentie om ons best te doen en dat is het beste wat we kunnen doen.

Daarom: **KIJK OP NIEMAND NEER, KIJK TEGEN NIEMAND OP, MAAR KIJK JE MEDEMENS IN DE OGEN.**

Mag ik u een goede start van het nieuwe jaar wensen, namens de kerkenraad.

Annemiek Brouwer

<i>KERKBALANS 2019 – EXTRA BELANGRIJK</i>
--

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan, ieder jaar hopen wij weer voldoende geld op te halen om onze begroting sluitend te krijgen. Wij zijn heel blij en dankbaar dat het tot nu toe gelukt is om onze kerkgemeenschap draaiende te houden maar het wordt ieder jaar een stukje moeilijker, het tekort loopt op.

Dit jaar wordt een bijzonder jaar want in december zal dominee Kees Visser onze gemeente verlaten en de komende maanden zullen we ons gaan oriënteren op zijn opvolging. De eerste vraag die wij ons zullen stellen is ‘kunnen we een 100% predikant nog betalen’. Daarnaast zullen we hier ook de landelijke PKN van moeten overtuigen. De opbrengst van de actie kerkbalans 2019 is heel bepalend voor het antwoord op de vraag en het overtuigen van de landelijke organisatie.

Meer dan ooit doen wij daarom een beroep op u om nog eens goed naar uw bijdrage van de afgelopen jaren te kijken en u daarbij af te vragen wat onze kerkgemeenschap voor u betekent. Ieder zal daar zijn persoonlijke afweging in maken natuurlijk, maar wij hopen op een mooie opbrengst. Voor een (lange termijn) gezonde financiële huishouding (en een full time dominee) zullen we ongeveer 10% meer moeten ophalen dan in 2018.

Wij rekenen op u.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Arjan Muis

UIT DE PASTORIE

Voorjaarsvakantieweek

Ik houd mijn voorjaarsvakantieweek van dinsdag, 26 februari tot en met dinsdag, 5 maart. Ds. Coen Constandse is mijn vervanger. Hij is bereikbaar onder nummer: 06-34599263 of via 030-6564064 en via e-mail: coenconstandse@hotmail.com.

Voor wie het gemist had

Sinds 3 januari wonen Loes en ik in Veenendaal. Mijn werk voor de kerk gaat gewoon door.

Mobiel ben ik bereikbaar op: 06-25076869,

of op ons nieuwe vaste nummer: 0318-412437.

Het e-mailadres blijft wat het was: predikant@pknodijk.nl

En ik blijf direct aanspreekbaar tijdens de Inloopmorgen op woensdag van 10.00-12.00 uur in de kerk.

Post voor mij kan in de groene postbus op nr. 34, dus de postbus van de kerk; dan wordt het wel in mijn postvak gelegd, die binnen in de hal van de Meenthoek staat.

Nu ik dit schrijf – vóór de verhuizing – is mijn computer nog gewoon aangesloten en doet alles het nog... Ik hoop dat de dag na de verhuizing op 4 januari de KPN alle nodige digitale verbindingen weer aanlegt, zodat het mailverkeer als vanouds kan worden opgepakt.

Dank

Voor alle goede wensen, kaarten en mails en lekkers die Loes en ik ontvingen rondom de feestdagen, zeggen wij u hartelijke dank! Het deed ons goed!

Ds. Kees Visser

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Een nieuw jaar is weer begonnen. Heel anders met nu een lege Pastorie naast de kerk. Ik kon altijd zien of onze predikant thuis was, omdat zijn auto voor de deur stond. Maar die tijd is nu voorbij. We gaan wel de Pastorie bouwkundig eens goed inspecteren, zodat eventuele noodzakelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voordat een nieuwe predikant zijn intrede doet.



Ik ben ook heel benieuwd hoe invulling kan worden gegeven aan mijn opvolging. Het zou mooi zijn wanneer ik al in de loop van het jaar kan samenwerken met degene die het stokje gaat overnemen. Of misschien wel met meerdere opvolgers, want ik heb begrepen dat de kerkrentmeesters er aan denken om taken te gaan splitsen.

Het afgelopen jaar is voor de verhuur weer gunstig geweest. Er is meer dan twee duizend euro boven de begroting gefactureerd. Een mooie meevaller dus. En nog mooier is dat inmiddels ook alle huurders hun rekening hebben betaald. Op die euro's hoeven we dus niet meer te wachten.

Er hebben zich al weer verschillende bruidsparen aangemeld om onze kerk voor hun huwelijksinzegening te kunnen gebruiken. Ook enkele koren zullen weer in onze kerk een concert geven. Maar op vrijdagavond 5 april zal een concert worden gegeven door de zanger-pianist Roon Staal. En dat is wel bijzonder. Roon is al heel lang actief in de muziekwereld, vooral in het noorden van ons land. Het belooft een hele mooie avond te worden. In een volgend Kerknieuws zal ik over het programma meer kunnen vertellen.

Hans Landzaat

65+ OCHTEND

Uitnodiging voor de 65 plussers uit de gemeente.

Dinsdagochtend 14 februari bent u van harte uitgenodigd voor een koffie-ontmoetingsochtend in de consistorie. Het thema op die bijeenkomst is 'een goed gesprek'. We delen hierover onze ervaringen en verwachtingen met elkaar.

Vanaf 9.30 uur bent u welkom; om 12.00 uur is de bijeenkomst beëindigd.

We hopen op een goede opkomst en een goed gesprek.

De wijkteamleden

KRINGEN

Efezekring – luisteren met het hart

Op **17 januari** begin ik een bijbelkring aan de hand van de **Efezebrief**.

Gedurende **zes avonden** lezen we steeds een hoofdstuk van deze boeiende brief. We laten ons persoonlijk raken door de tekst en delen dat met elkaar. Het gaat dus niet om kennis, maar om beleving van de tekst.

- Welke woorden raken je?
- Waar word je door ontroerd?
- Welke zin zou je op je prikbord willen hangen voor de komende week?

De avonden zijn: 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14 februari en 21 februari, steeds om 20.00 uur in de Meenthoek of de Consistorie.

U kunt zich bij mij opgeven: predikant@pknodijk.nl of 06-25076869.

Ds. Kees Visser

KLEDINGSBEURS

De komende 2 jaar steunen we als gemeente het project SAVE van Kerk in Actie in India. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen niet langer in textielfabrieken werken, maar naar school gaan. Ook ondersteunt SAVE ouders, zodat zij een eerlijk loon kunnen verdienen, zonder dat hun kinderen daarbij moeten helpen. Als kindernevendienst zullen we (in samenwerking met de diaconie) het komende jaar een paar acties houden voor SAVE.

Op **zondag 31 maart** is er na de ochtenddienst een heuse kledingbeurs in de Meenthoek, inclusief een modeshow op de catwalk! De kleding kan voor schappelijke prijzen gekocht worden. Uw en jouw hulp (of eigenlijk: kleding) hebben we daarbij nodig! Ruim je tegen het einde van de winter de winterkleding op en haal je de zomerkleding tevoorschijn, gooi dan geen kleding weg! Maar lever dit in bij de Meenthoek ten behoeve van de kledingbeurs. Dit kan op de zondagen (voor de dienst): 3, 10 en 24 maart. Alle kleding is welkom (kinder- en volwassenkleding), mits deze schoon en heel is. Alvast hartelijk dank!

Namens de kindernevendienst en diaconie,
An van Osselaer, Stevien Gardenier en Peter Baas



MEDITATIE - NEP

Nee, dit wordt geen nepmeditatie. Dat zou ik niet kunnen. Wat ik bedoel met nep? Mag ik even terugkijken naar de Kerstmorgendienst. Ik vertelde de kinderen dat ik een tattoo had laten aanbrengen op mijn rechter onderarm, de ster van Bethlehem, als het teken van Kerst. Ik liet hen die tattoo zien. Ik zag dat sommigen kinderen het niet vertrouwden. Na afloop van de dienst vroeg één van hen mij: 'Is die tattoo wel echt?' Een ander zei het ronduit: 'Dit is nep'. Hoe hij dat zo snel gezien had, weet ik niet....

Nep. Was het afgelopen jaar ook het jaar waarin het vaak ging over nepnieuws? Is het de term die wij van president Trump hebben overgenomen?

Hij ziet in nieuws dat hem niet bevalt al heel gauw nepnieuws. Maar wat is nepnieuws en wat is echt? Hoe kun je leren onderscheiden waar het op aankomt?

Het staat in Filippenzen 1: 9 en 10: 'Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.'

Is het mogelijk om echt en nep van elkaar te onderscheiden? Soms niet. Dan worden zaken gepresenteerd als feiten, die het toch niet zijn. Hoe kun je dat weten? Een gezonde argwaan moet ons als christenen niet vreemd zijn. Je slikt niet alles voor zoete koek. Je durft vraagtekens te zetten en kritisch te zijn om wat je hoort en leest. Niet alles brengt het Koninkrijk van God dichterbij! Niet alles dient het recht. Niet uit alles spreekt de liefde, die de naaste geen kwaad doet. Soms hebben mensen verborgen motieven, die je moet ontdekken om te weten waarom iemand iets vindt of afwijst. Wat zit er achter iemands stoere standpunt?

De gezonde argwaan van de kinderen uit de kerk was oprecht. Ze lieten zich geen knollen voor citroenen verkopen. De tattoo was nep. Er is zelfs een speciale website voor: faketattoo.nl. En dat is dan weer niet nep.

Maar de ster die ik als neptattoo liet zien, wees wel naar het hart van het kerstevangelie... dat er licht schijnt in het nachtelijke kamp van de herders, als een zon diep in de nacht. Dat is waar we naar uitkijken en naar verlangen, wat we zoeken in geloof, hoop en liefde: licht. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Zo'n tekst, dat licht zelf, is waar ik naar verlang en om bid. Loes en ik maken mee hoe onze schoonzoon Erik het gevecht is aangegaan met een gemene ziekte. Hij en uiteraard onze dochter Marianne en hun beide dochters en onze andere (schoon-) kinderen en natuurlijk de ouders van Erik en zijn zus en zwager en iedereen die nauw verbonden is met hen en met ons.... licht is waar we naar uitzien. En gelukkig zijn er ook hoopgevende signalen, maar het zal een lange weg worden.

En over nep gesproken... het goede is dat artsen eerlijk vertellen hoe de zaken ervoor staan. Dat geeft weliswaar schrik, maar ook een open vizier om de komende tijd mee in te gaan, geen nephoop, maar reële kansen en verwachtingen.

Ik vind tattoos echt niks en snap van de huidige rage weinig, maar als ik nu aan een teken denk, dan is het niets anders dan het teken van het licht, de ster van Bethlehem.



Ds. Kees Visser

“U moet uw naaste liefhebben als uzelf”

“U moet uw naaste liefhebben als uzelf”, staat er in Leviticus 19 : 18b. En ook vinden we deze zin bij Matthëus (22 : 39), bij Markus (12 : 31) en bij Lukas (10 : 27). Zo krijgt deze uitspraak de kracht van een gezegde, dat vaak als samenvatting van de Tien Woorden wordt gememoreerd, samen met: “U zult de Heere, uw God, liefhebben ..” In de evangeliën plaatst Jezus beide uitspraken als vervulling van wet en profeten, als weg ten leven, naast elkaar. Het merkwaardige is dat in de uitleg van “uw naaste liefhebben als uzelf” nogal eens opgemerkt wordt dat je de naaste moet liefhebben op dezelfde wijze en met dezelfde kracht zoals je van jezelf houdt. Dan ligt de gedachte op de loer dat hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer je van je naaste kunt gaan houden. Maar is de opdracht tot het liefhebben van de naaste dan gegrond op een soort egocentrisme? Of op zelfkennis?

De grote Joodse denker Martin Buber (1878 – 1965) vertaalt Leviticus 19 : 18b als volgt: “Halte lieb deinen Genossen, dir gleich.” Vertaald: “Heb je naaste lief, jou gelijk(zijnde)”. Hier staat dat je de naaste sowieso moet liefhebben, met de verduidelijking dat hij immers aan jou gelijk is.

Een andere Joodse filosoof (en student van Buber), Emanuël Levinas (1906 – 1995) gaat in zijn filosofie hierop door. Hij laat zien dat wij mensen, vanwege ons mens-zijn, allemaal raakbaar zijn voor pijn, voor vreugde, voor verdriet. Daarom kan gesteld worden dat onze medemens, alhoewel in zekere zin een totaal andere, toch ook aan ons gelijk is. Zo aan ons gelijk dat wij bijna automatisch zijn pijn, zijn vreugde, zijn verdriet aanvoelen en dus met hem kunnen meeleven, hem intuïtief begrijpen en daarom die ander kunnen liefhebben. Het blijkt dus dat de opdracht tot liefhebben een opdracht is die de Schepper in ons ‘gebakken’ heeft en daardoor realiseerbaar is. En zoals de Joodse wijzen met regelmaat doen, verwijzen we naar een typerende zinsnede uit de Tora: Leviticus 19 : 34b: “U zult de

vreemdeling liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte”. De lezer trekke in onze tijd de conclusie voor zichzelf.

Piet Booij

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht



Op zondag 20 januari worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Wit -Rusland: executie dreigt voor twee mannen.

Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf voor moord. Eerder in maart 2017, kregen ze levenslang maar de openbare aanklager ging in hoger beroep. Ze deelden hun dodencel met vier andere veroordeelden die inmiddels allen zijn geëxecuteerd. Dit gebeurt in Wit-Rusland in het geheim. De veroordeelde wordt vlak voor de executie op de hoogte gebracht. Ook kan de familie geen afscheid nemen en wordt hen zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven.



In de brief aan de Wit-Russische autoriteiten wordt opgeroepen Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau niet te executeren.

Vietnam: activist niet veilig in de gevangenis.

Trần Thi Nga is arbeids- en landrechtenactivist. Ze ging in 2017 de straat op om de overheid op te roepen maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. Ze kreeg negen jaar cel en vijf jaar huisarrest omdat ze “propaganda tegen de staat zou verspreiden”.

Trần Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen. Ze dreigden haar zelfs te vermoorden. De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk straffen. Ook mag ze geen bezoek ontvangen, omdat ze geen bekentenis wil afleggen.

In de brief aan de minister van Openbare Veiligheid wordt opgeroepen Trần Thi Nga onmiddellijk vrij te laten.

Burundi: absurd lange straf voor activist.

Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Rukuki zou in 2016 onder meer “de staatsveiligheid hebben bedreigd”, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’. Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdruk nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.

In de brief aan de minister van Justitie wordt opgeroepen Germain Rukuki onmiddellijk vrij te laten.

Gelieve de brieven te versturen voor 1 februari 2019.
Wilt u de brieven frankeren met een wereldzegel.

Dank voor uw inzet
Amnesty schrijfgroep Odijk

BIJBELLEESROOSTER

januari

do 17	Ester 1:1-12
vr 18	Ester 1:13-22
za 19	Ester 2:1-11
zo 20	Ester 2:12-18
ma 21	Ester 2:19-23
di 22	Psalm 26
wo 23	Lucas 4:1-13
do 24	Lucas 4:14-30
vr 25	Lucas 4:31-37
za 26	Lucas 4:38-44
zo 27	Ester 3:1-11
ma 28	Ester 3:12-15
di 29	Ester 4:1-8
wo 30	Ester 4:9-17
do 31	Ester 5:1-14

februari

vr 1	Ester 6:1-14
za 2	Ester 7:1-8:2
zo 3	Psalm 82
ma 4	Jeremia 1:1-10
di 5	Jeremia 1:11-19
wo 6	Jeremia 2:1-13
do 7	Jeremia 2:14-22
vr 8	Jeremia 2:23-29
za 9	Jeremia 2:30-37
zo 10	Lucas 5:1-11
ma 11	Lucas 5:12-16
di 12	Lucas 5:17-26
wo 13	Lucas 5:27-39
do 14	Psalm 36
vr 15	Jeremia 3:1-11
za 16	Jeremia 3:12-21
zo 17	Jeremia 3:22-4:2
ma 18	Jeremia 4:3-18
di 19	Jeremia 4:19-31
wo 20	Jeremia 5:1-14
do 21	Jeremia 5:15-31
vr 22	Psalm 137
za 23	Ester 8:3-17



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

INLOOPMORGEN

Elke woensdagmorgen zijn de kerkzaal en de Consistorie open tussen 10.00–12.00 uur voor een moment van persoonlijke bezinning en/of een ontmoeting met anderen.

Ds. Kees Visser

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-.

- Pakket A: €50,- (10x 1 euro en 20x 2 euro)
- Pakket B: €50,- (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro)
- Pakket C: €25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01
t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).

Alle bestellingen die vóór de 25^e van de maand binnen zijn, worden de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de Meenthoek.

Voor meer informatie:

Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 10 februari van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalteje bij de St. Nicolaaskerk. Deze middag worden we in woord en beeld meegenomen met onze dorpsgenoten Wim Verheugt en Renske Hiemstra op een van hun reizen.

Hier omheen is er tijd om bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977. De volgende ontmoeting zal zijn op zondag 10 maart op dezelfde tijd en plaats.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 25 februari** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 20 februari tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 25 maart** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
2	11 februari	21 februari
3	25 maart	4 april
4	6 mei	16 mei
5	3 juni	13 juni
6	8 juli	18 juli
7	2 september	12 september
8	7 oktober	17 oktober
9	11 november	21 november
10	9 december	19 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasterdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Tel.: 030-2901829 www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

