

Kerknieuws

2018 nr. 7



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

28^e JAARGANG, Nr.7, september/oktober 2018

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 1 oktober voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.
Na elke dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 9 september

10.00 uur Ds. Aline Barnhoorn,Utrecht
Collecte School en Jeugd

Zondag 16 september – Oecumenische Vredesdienst, Nicolaaskerk
11.00 uur Pastor Meike Hettinga en ds. Kees Visser

Zondag 23 september – Gemeentezondag

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Timon

Zondag 30 september – Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Vluchtelingenwerk Bunnik

Zondag 7 oktober

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Kerk en Israël

Zondag 14 oktober - Doopdienst

10.00 uur Ds. Kees Visser



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 9 september is mevr. ds. Aline Barnhoorn uit Utrecht de voorganger in de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 16 september houden we een OECUMENISCHE VREDESDIENST in de Nicolaaskerk om 11.00 uur. Voorgangers zijn pastor Meike Hettinga en ds. Kees Visser.
Thema: GENERATIES VOOR VREDE.

Zondag, 23 september vieren we de GEMEENTEZONDAG met als thema OMZIEN NAAR ELKAAR. Hopelijk zit het weer mee en kunnen we de dienst van 10.00 uur houden in de PASTORIETUIN. Voorganger is ds. Kees Visser.
Elders in dit nummer van Kerknieuws staat nog meer informatie over deze dienst.

Zondag, 30 september vieren we de Maaltijd van onze Heer in de dienst die om 10.00 uur begint en geleid wordt door ds. Kees Visser.

Zondag, 7 oktober staat de dienst van 10.00 uur in het teken van de BEVESTIGING van Jan-Willem van den Heuvel tot nieuwe ouderling-scriba. We nemen afscheid van Nico Aperloo als diaken, Lia Roelofsen als ouderlinge en Rita Beumer als ouderling-scriba. In de dienst gaat ds. Kees Visser voor.

Zondag, 14 oktober wordt een DOOPDIENST. In deze dienst wordt Josefien gedoopt, het derde dochtertje van Matthijs en Annelieke Marell, Barbeellaan 58, zusje van Olivia en Vera, geboren op 16 juni j.l.



Zondag 9 september: School en Jeugd.

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt gebruikt om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

Zondag 16 september: Vredesweek, Oecumenische dienst.

Zondag 23 september: Timon.

De stichting Timon kent u wel. Wij vragen regelmatig uw bijdrage en in Odijk verzorgen zij beroepsopleidingen. Het werk van Timon blijft nodig. De missie is als volgt geformuleerd:

“Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit”.

Zondag 30 september: Vluchtelingenwerk Bunnik.

De Stichting Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik is een vrijwilligersorganisatie met een betaalde coördinator.

Vluchtelingenwerk voert met een team van vrijwilligers de maatschappelijke begeleiding uit. Samenspraak, de nieuwe partner in de stichting, koppelt taalcoaches aan ‘anderstaligen’. Een vrijwillige taalcoördinator ondersteunt de taalcoaches. Het bestuur stelt het beleid vast en onderhoudt de contacten met de gemeente die de stichting subsidieert.

De Vluchtelingen Werkgroepen van Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt werken sinds 2008 nauw samen. Vrijwilligers en financiële steun zijn altijd welkom!

Zondag 7 oktober: Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift 'Kerk & Israël Onderweg' dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgang
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
15-7	Open Doors	€137,93	€74,15
22-7	De Glind	€137,80	€92,81
29-7	Hospitaal Tanzania	€162,00	€58,64
5-8	Hospice Kromme Rijnstreek	€120,05	€40,40
12-8	Kerk in Actie, school Kameroen	€158,40	€82,11
19-8	Amnesty International Bunnik	€158,40	€96,35

VAN DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Terwijl ik dit schrijf, zit ik een paar dagen op de boot en we varen door Friesland. De boot is een erfenis van mijn ouders. Aan mijn broers en mij de schone taak om haar in het water te houden. Het is een enorm ijzeren ding en u begrijpt dat het niet altijd soepel loopt om er evenveel aan te doen en gelijkelijk te gebruiken. We wonen niet allemaal dichtbij, de één heeft verstand van motoren of van poetsen, de ander van betimmeren. De hele maand april schuren, verven en boenen we de 'dame' en als de lontjes kort dreigen te worden, poetsen we 'haar' schoon en zijn de mannen klaar voor dit seizoen. De boot is volgens mijn ouders bedoeld om van te delen; d.w.z. we proberen de boot te delen met anderen. Regelmatig nemen we vrienden, kennissen, burens en collega's mee en dan varen we een dag op de Friese meren, zo ging dat vroeger ook: 'Hup iedereen kon mee en varen maar'. Naarmate wij wat ouder worden, gaat het soepeler, maar er zijn ook botsingen geweest. Elke keer wanneer Kees een preek over vergeven houdt, denk ik: ja, soms moet je uitspreken, soms moet je inslikken, maar je kunt pas verder wanneer

je boosheid kunt loslaten en echt vergeeft. We zijn allemaal maar mensen die hun best doen en soms de plank blijkbaar misslaan.

De zon schijnt volop en we liggen in een prachtig natuurgebied. Wolken hangen als verhalen in een blauwe lucht. Ik probeer te schrijven maar word afgeleid door mijn dochters. Jonge mensen op zoek, het is leuk om van een afstand te kijken en te luisteren. Soms moet ik op mijn lippen bijten om niet mee te doen en links en rechts mijn mening of 'goede raad' te ventileren. Welnee, ze redden zichzelf prima, vinden ze. Gelukkig komen ze op stille momenten nog wel eens aan mijn deur kloppen, dan hadden ze het eventjes anders gedacht.

Jonge mensen denken anders, dat is van alle tijden. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen: 'Ik wou dat jullie verder konden gaan, met hetgeen wij geleerd hebben'. Toch is het fijn om naar ze te luisteren, ook zij hebben behoefte aan contact en diepgang. Het moet er alleen net even anders uitzien of klinken dan hoe wij het zeggen of doen. Je moet er tenslotte wel voor uit durven komen om gelovig te zijn. Het is een kunst om een jeugdwerker te zijn in de kerk, je moet jeugd echt willen verstaan.

Deze zomer heb ik doorgewerkt en mijn taalmaatje een beetje links laten liggen. Dat is niet zo netjes, want zij was ook de hele zomer thuis en had juist behoefte aan aandacht. Pastoraat en Diaconaat gaan altijd door. Ook deze zomer waren er momenten van omzien en een handje helpen nodig. Er was zorg voor zieke gemeenteleden en het gaat allemaal door. Dat is mooi. Dus ik pak de draad weer op, ook al lijkt er geen woord van te beklippen, wat is Nederlandse taal moeilijk!

Wat hadden we een lange hete zomer, dat betekende extra zorg voor beheer en tuin. De deuren werden ruim vóór de dienst wijd open gezet om een beetje wind binnen te laten. Verder was er een wespennest in de Meenthoek, er was twee keer een gastpredikant die kwam afzeggen en vervangen moest worden en zo zijn er altijd kleine dingetjes te doen. Het leukst was het spontane aanbod van de kinderen die tijdens de dienst wilden helpen met het aansteken van de

kaarsen en die vervolgens daar weer bij geholpen werden omdat ze de juiste lengte nog niet hadden. Dat is mooi om naar te kijken en kan alleen wanneer je je vrij voelt in de kerk.

Zo, het wordt inmiddels donker en de muggen zijn hun prikoffensief begonnen. Tijd voor nog één potje kaarten met z'n allen en dan is het weer mooi geweest. Het nieuwe seizoen staat voor de deur, kinderen weer een normaal ritme, wij weer orde en structuur en dan zien we elkaar weer in ons Witte Kerkje.

Mag ik een ieder een goede start wensen namens de kerkenraad.

Annemiek Brouwer



Scriba

In 2012 heb ik het werk van scriba overgenomen van Anneke van der Meulen. Nu na 6 jaar stop ik er mee en geef het stokje door aan Jan-Willem van den Heuvel.

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken die mij heeft geholpen om deze prachtige taak uit te voeren.

Jan-Willem wens ik veel succes met zijn nieuwe taak.

Het mail-adres van de nieuwe scriba is: scriba@pknodijk.nl

Hartelijke groeten,
Rita Beumer-de Gier

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Voor de zomervakantie zijn er weer de nodige handelingen geweest op het gebied van de financiële huishouding. Zo heeft Roelof Koops wederom geholpen de jaarrekening over het afgelopen jaar op te stellen. Amanda Maseland en Hilko Bogaard vormden dit jaar de kascontrolecommissie en hebben de banksaldi gecontroleerd en d.m.v. diverse steekproeven geconcludeerd dat de jaarrekening in orde is. Vervolgens is de jaarrekening besproken in en akkoord bevonden door de Kerkenraad.

De jaarrekening is te vinden op de website:

www.pknodijk.nl/anbi.php. Hier staat ook een uitgebreider verslag van de activiteiten van de kerkrentmeesters van het afgelopen jaar.

We prijzen ons gelukkig dat we een bescheiden positief resultaat over 2017 hebben mogen noteren. Dit is het resultaat van toegenomen opbrengsten uit de Actie Kerkbalans en een mooie inkomstenstroom uit verhuuractiviteiten, terwijl we de kosten in de hand hebben kunnen houden door subsidies vanuit het rijk en de Stichting Vrienden voor de grote onderhoudswerkzaamheden tijdens de vorige zomer.

Voor dit jaar zijn er geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland, maar het in stand houden van de monumentale kerk en pastorie blijven doorlopend onze aandacht behouden. Hiervoor hebben we een nieuwe rijkssubsidie aangevraagd en ontvangen, welke we de komende jaren zullen inzetten volgens het onderhoudsplan. Ook de overige uitgaven zullen we binnenkort weer doornemen als we de begroting voor komende jaar gaan opstellen.

Kortom, er is altijd voldoende te doen in onze kerkgemeente, ook op financieel gebied, en we blijven dankbaar voor ieders bijdrage hierin.

Namens de Kerkrentmeesters,
Jogchum Tigchelaar, penningmeester

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Het zal afgelopen voorjaar niemand ontgaan zijn, dat we als kerk per 25 mei jl. moeten voldoen aan de privacyregels van de Europese verordening gegevensverwerking (AVG). Kranten als Trouw, zelfs het NOS-journaal en natuurlijk vaktijdschriften hebben er aandacht aan besteed. En u heeft vast veel privacyverklaringen op internet zien langs komen van tal van webwinkels, zakelijk dienstverleners, verenigingen en goede doelen-organisaties. Ook onze kerk heeft zich hierop voorbereid.

In feite verandert er niet zo heel veel. Ja de rechten van betrokkenen zijn verruimd, van u als gemeenteleden, om invloed te hebben op de omgang met uw persoonsgegevens. En we hebben als gemeente wat meer aandacht te besteden aan verantwoording en controle over het proces van verwerking. Dat zijn nieuwe zaken. Maar op veel fronten gingen we als gemeente al netjes en voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Dat hebben we kunnen vaststellen in de werkgroep die op hoofdlijnen een inventarisatie heeft gedaan van onze gegevensverwerkingen. Gegevens van onze leden verkopen wij niet. We dragen ze niet zomaar over aan derden.

Meest in het oog loopt het feit dat we een nette privacyverklaring vaststellen in de Kerkenraad. We volgen het model van de PKN voor zo'n verklaring. Met die verklaring informeren we leden en andere contacten van onze gemeente waarom we persoonsgegevens verwerken en hoe we dat in grote lijnen doen. We stellen die verklaring daarom ook beschikbaar voor alle gemeenteleden, in druk of digitaal, naar keuze. En op de website van het Witte Kerkje komt er een samenvatting en mogelijkheid om de hele verklaring na te lezen. Bij de start van het gemeentejaar 2^e helft september zal de verklaring in brochurevorm in de Meenthoek liggen en uitgedeeld worden.

En tweede aspect dat zichtbaarder is, betreft de foto's en vermeldingen op onze website. Anders dan ons Kerknieuws, dat een gecontroleerde en beperkte verspreiding kent, is onze website

openbaar. We hanteren de vuistregel dat foto's die daarop staan van personen, gemeenteleden en dus ook kinderen en jongeren alleen mogen, als er toestemming is van de personen of hun wettelijk vertegenwoordigers (ouders). Enige uitzondering: als het foto's betreft van groepsbijeenkomsten waarbij de personen niet duidelijk herkenbaar zijn. Daar zit dus iets van interpretatieruimte.

In de loop van de maand juni is de werkgroep privacy van onze gemeente nog een keer bijeen geweest. We zijn in de werkgroep de maatregelen nog eens langsgelopen die we nemen om persoonsgegevens veilig te bewerken, en het gerechtvaardigde doel waarvoor we ze ontvangen. Los van de privacyverklaring zijn de verwerkingen van persoonsgegevens op een rij gezet. Beschrijvingen van die processen worden op hoofdlijnen toegevoegd aan onze interne richtlijnen (ons vademecum).

Wat voor u als gemeentelid telt, heeft u uit de pers eerder mogelijk al opgepikt. Uw rechten zijn scherper omljnd en uitgebreid (ten opzichte van hiervoor). U heeft nu:

- ✓ Recht op inzage in eigen gegevens: dat kan gaan om wat er in de kerkelijke ledenadministratie staat, of om wat er in kader van kerkbalans en bijdragen, begraafplaats, het pastorale werk, jeugdkerk of andere groepen en taken, genoteerd staat.
- ✓ Recht op correctie of rectificatie: als de gegevens niet kloppen, heeft u het recht om correctie te vragen. Daar hebben we als kerk natuurlijk een gedeeld belang in.
- ✓ Recht op 'vergeten worden'. Dat recht is nieuw. Als er geen reden meer is die uit ons kerkelijk gerechtvaardigd belang voortvloeit, u zegt op of verhuist, dan mag u vragen of uw gegevens definitief uit de administratie verwijderd worden. Dit recht is geen absoluut recht trouwens, de gemeente heeft enige ruimte tot afwegen.
- ✓ Recht op overdraagbaarheid: dat slaat vooral op gestructureerde persoonsgegevens uit de geautomatiseerde (leden)registratie; u kunt als betrokkene daarover beschikken, als dat bijvoorbeeld voor de overgang naar een andere kerk wenselijk is.

- ✓ Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor we bij dat soort formele klachten in de buurt komen, hopen we al lang via de voorzitter van de kerkenraad of van het college van kerkrentmeesters een oplossing te hebben gevonden.

Voor het doen gelden van dit soort rechten is weer contact met onze functionarissen en vrijwilligers nodig die de taken van de gemeente uitvoeren. Die vindt u in ons Kerknieuws. Voor vragen en nadere toelichting kunt u ook de leden van de werkgroep privacy aanspreken: Frans Beumer, Greet de Kruif, Peter Baas, Ritzo Holtman, of ondergetekende. Wilt u een beroep doen op de formele rechten, dan kunt u zich ook wenden tot de scriba van het college van Kerkrentmeesters. Handreikingen en nadere informatie van de PKN over uw rechten en de AVG zijn desgevraagd ook bij de scriba te krijgen.

Kortom: we zijn bijna klaar met de invoering van de AVG. Onze privacyverklaring is onderweg en binnenkort ook in gedrukte vorm beschikbaar.

Paul Zeef

KERKNIEUWS DIGITAAL

Veel gemeenteleden maken al gebruik van de mogelijkheid om het Kerknieuws digitaal te ontvangen. Naast dat zij een aantal dagen eerder het laatste Kerknieuws kunnen lezen dan de papieren versie, is het bovendien een duurzamere en efficiëntere manier. U kunt u eenvoudig abonneren op het digitale Kerknieuws door een mailtje te sturen aan kerknieuws@pknodijk.nl, onder vermelding van uw naam en woonadres.

Uiteraard kunt u ook het papieren Kerknieuws blijven ontvangen. Een vrijwillige bijdrage hiervoor kunt u overmaken naar:

NL 34 INGB 0000 4888 70

t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk

o.v.v. Vrijwillige bijdrage Kerknieuws.

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Na de zon overgoten dagen van de afgelopen maanden, is er nu wat ‘milder’ weer ontstaan. Het warme en droge weer had ook zijn sporen achtergelaten in onze kerktuin en op het gras. Maar zeker het gras blijkt zich snel te herstellen en kleurt al weer aardig groen na een aantal regenbuien. Zoals op zoveel plekken in ons land, bleken wij ook niet voorbereid te zijn op zo’n lange periode van droogte.



We hebben zelfs helemaal geen tuinslangen en sproeiers. En wie zou ze dan ook moeten uitrollen. Zonder tuinploeg valt er ook weinig aan te doen.

Voor het vullen en legen van onze vaatwasser hebben zich gelukkig een aantal vrijwilligers gemeld. Er kan dus een rooster gemaakt worden, waardoor het weer gegarandeerd is dat er schone kopjes en glazen in de keukenkasten zullen staan.

In juli heeft een schoonmaakbedrijf de vloerbedekking van de consistorie, de grote en de kleine zaal van de Meenthoek schoongemaakt. Dat was al weer heel wat jaren geleden en sommige vlekken laten zich alleen maar machinaal verwijderen. Het resultaat liet zich zien.

Op woensdag 1 augustus is ons kerkorgel gestemd. Dat moet altijd in de zomer gebeuren, want stemmen kan alleen in een ruimte waar de verwarming niet in gebruik is, door de invloed die het temperatuurverschil dan heeft op het orgel. In de wintermaanden is dat dus niet mogelijk. Er komt dan een orgelstemmer, die geassisteerd moet worden door een organist. De orgelstemmer kan zich dan concentreren op de orgelpijpen in de orgelkast en de organist bespeelt het orgel op zijn aanwijzingen. Rodyan van den Brink en Jaap Kits

hadden zich hiervoor beschikbaar gesteld en hebben die dag (met onze hartelijke dank) het stemmen ondersteund.

De voorbereidingen voor de gemeentezondag zijn in volle gang. Natuurlijk door de voorbereidingscommissie, maar ook door de kosterij en mijzelf. Want er moet afgestemd worden waar de geplande activiteiten zouden kunnen plaatsvinden en dan ook nog a. bij goed weer buiten en b. bij minder goed weer binnen. Dus steeds twee scenario's. Maar of het lukt eind september de gemeentezondag buiten te vieren, dat blijft nog een vraag.

Hans Landzaat

Omzien Naar Elkaar

Thema voor onze GEMEENTEZONDAG 2018 is OMZIEN NAAR ELKAAR. We willen het pastoraat onder ieders aandacht brengen. Hoe versterken wij de onderlinge band?



Als het weer meewerkt, zal de dienst van 10.00 uur gehouden worden in de PASTORIETUIN. Neem een **STOEL** mee. (Er zullen trouwens ook wel enkele stoelen uit de kerk beschikbaar zijn.) En neem uw **LIEDBOEK** mee. En vooral **GOEDE ZIN**.



Voor een onderdeel van het programma na de dienst vragen wij u om **OUDE TIJDSCHRIFTEN** mee te nemen. In de twee zondagen voor de Gemeentezondag zal een doos in de hal van de Meenthoek staan om die tijdschriften in te doen.

Na afloop van de dienst drinken we **KOFFIE** met iets lekkers. Dat wil zeggen: we vragen u om iets lekkers te bakken voor bij de koffie en uw baksels voor de dienst af te geven in de keuken van de Meenthoek.

Na een bijzonder programma voor jong en oud gebruiken we samen de **LUNCH**. Het zou mooi zijn als u evenveel meeneemt als uzelf op kunt en het direct klaar is voor consumptie. Lever uw lunchpakket af in de keuken van de Meenthoek voorafgaand aan de dienst. Daar is een ploeg vrijwilligers die uw voedsel op borden en schalen uitstalt in de Consistorie, zodat we een gezamenlijke maaltijd kunnen gebruiken als afsluiting van onze GEMEENTEZONDAG.

HERINTREDEN

De minister van onderwijs zoekt herintreders om het lerarentekort tegen te gaan. Mensen die al met pensioen waren gegaan, overwegen toch weer terug te keren in het arbeidsproces als een beroep op hen wordt gedaan.

Herintreder. Iemand die na jaren van afwezigheid zijn rentree maakte in de kerk omschreef zich zelf als een herintreder.

Vorige week zocht hij het contact met mij. Vele jaren geleden was hij actief in de kerk. Door een verhuizing, ander werk, allerlei persoonlijke verwikkelingen kwam de kerk op de achtergrond terecht. Nu is er weer ruimte voor en een nieuw verlangen. “Ik noem mezelf een herintreder”, zei hij. Dat woord raakte mij. Het kan dus. Mensen kunnen de draad weer oppakken. Door een hele persoonlijke ontwikkeling heen kan het gebeuren dat de behoefte aan een kerkelijke gemeenschap weer groeit of dat er een hernieuwde belangstelling is voor de bijbelse verhalen of het meebelevan van een kerkdienst. Er is misschien ondertussen veel veranderd, in de kerk en in het eigen bestaan, maar dat kan ook leiden tot hernieuwde aandacht.

Herintreder, wees welkom! En vertel wat u opvalt en wat beter kan of wat we met elkaar kunnen delen.

Ds. Kees Visser



Kring 25+

Op 26 september 's avonds komen we voor het eerst in het nieuwe seizoen bij elkaar, dan in één van de zalen van de Nicolaaskerk – we wisselen elk jaar van kerkgebouw.

Ds. Kees Visser.



Gesprekskring: Voor een nieuw begin – de agenda van Genesis.

Een gesprekskring aan de hand van het nieuwe boekje van prof. dr. Maarten den Dulk, Voor een nieuw begin. In het voorjaar van 2019 houdt ds. Kees Visser een kring van drie avonden over het nieuwste boek van Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie.

In dit boek leest hij verhalen uit het bijbelboek Genesis 1-11. Indringende vragen komen aan bod: Het scheppingsverhaal gaat over de vraag: Hoe leer ik leven? Het paradijsverhaal gaat over de vraag: Hoe kan ik samenleven met anderen? En het zondvloedverhaal raakt aan de vraag hoe wij onze toekomst zien.

Het boekje van prof. Maarten den Dulk heeft 80 pagina's en is te koop voor €12,50.

De data voor deze kring zijn: 4 en 11 oktober en 1 november, steeds van 20.00 – 21.30 uur in de Meenthoek. U kunt zich al opgeven bij ds. Kees Visser; Zeisterweg 32, 030-8780698 of via predikant@pknodijk.nl

Een korte impressie uit het boekje van prof. Maarten den Dulk

Het boekje van prof. Den Dulk brengt drie thema's onder de aandacht vanuit de verhalen van Genesis 1-11. Het gaat over God, wereld en mens. Het eerste thema staat stil bij het scheppingsverhaal, waarin God gemeenschap sticht. De eenzaamheid wordt doorbroken. De vraag is hoe wij instaan voor de gemeenschap.

Dat is de vraag die wij centraal zetten op onze Gemeentezondag van 23 september. Hoe kunnen wij optimaal omzien naar elkaar? Hoe beantwoorden wij aan de roeping door God om voor elkaar in te



staan? Prof. Den Dulk noemt een eenvoudig aspect: tijd maken voor elkaar!

In het scheppingsverhaal worden niet voor niks *dagen* genoemd. Elke dag wordt het werk neergelegd en maakt de Schepper zich op voor een nieuwe dag. En aan het eind van de week is er zelfs een hele dag om uit te rusten. En zodoende kunnen wij mensen leren hoe het is om samen te leven. Verlost van werkdruk, maken mensen tijd voor elkaar. De gezondheid van de samenleving hangt er zelfs van af! Je moet tijd maken voor jezelf en elkaar.

Ik kijk ernaar uit om dit thema en de twee andere met gemeenteleden te bespreken in de nieuw te vormen kring.

Ds. Kees Visser

PUBLIEKSBIJEENKOMST MENSENRECHTENCOALITIE

De jaarlijkse publieksbijeenkomst van de coalitie vindt dit jaar plaats op

MAANDAG 17 SEPTEMBER OM 20 UUR
IN HET GEMEENTEHUIS VAN ODIJK.

Thema voor deze avond: RECHT OP MIGRATIE?
Van anti-migratiedeals naar beleid 'om te blijven'.

De inleiding wordt verzorgd door Prof.dr. Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies aan de Universiteit Utrecht. Er wordt stilgestaan bij de oorzaken van migratie en het type dilemma's waarmee veel Afrikaanse en Europese landen op dit moment kampen. Zoomers plaatst kanttekeningen bij het huidige EU beleid en pleit voor een nieuwe aanpak.

Na haar promotie in 1988 werkte Annelies Zoomers voor onder andere de Wereldbank in Latijns Amerika, Afrika en Azië. Voor haar aanstelling in Utrecht was ze hoogleraar International Migratie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Ze woont in Odijk.

Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar over deze zeer actuele problematiek van gedachten te wisselen.
We hopen veel plaatsgenoten op deze bijeenkomst te ontmoeten.

Namens de mensenrechtencoalitie,
Arda Mensink

Het project ‘1 miljoen bijbels’ van de Raad van Kerken van Cuba heeft vanaf 2013 dankzij de hulp van het wereldwijde samenwerkingsverband van bijbelgenootschappen één miljoen christenen bereikt. Zij hebben nu voor het eerst een eigen bijbel in handen. Van de miljoen bijbels zijn er zo’n 80.000 gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.



“God is iets nieuws begonnen. Dankzij hem kunnen we deze mijlpaal vandaag vieren.” Zo typeerde Aláin Montano, algemeen secretaris van de Bijbelcommissie, de gevoelens van de Cubaanse christenen.

Mijlpaal én opdracht

In het afgelopen decennium groeide het aantal christenen op Cuba hard. Daardoor ontstond een groot tekort aan bijbels. Zelfs voorgangers en studenten theologie moesten het soms zonder eigen bijbel doen. De Bijbelcommissie van de Cubaanse Raad van Kerken, opgericht in 1979, is de enige instantie die van de overheid toestemming heeft om bijbels te importeren en te distribueren. De Raad van Kerken zette een ambitieus project op om in vijf jaar tijd een miljoen bijbels te verspreiden in samenwerking met 65 verschillende kerkelijke denominaties. Afgelopen januari werden de laatste 8.000 bijbels verspreid en daarmee was het doel bereikt. De bijbels zijn verspreid in alle delen van Cuba, ook in het onherbergzame oosten van het land. Oude en nieuwe christenen kregen zo voor het eerst in hun leven een eigen bijbel.

Kerkgroei

De kerken op Cuba – zowel katholieke als evangelische – groeien nog steeds. Zo'n twee miljoen Cubanen, van wie 70 tot 80% jonger is dan 35 jaar, gaan regelmatig naar de kerk. Op Cuba is veel armoede, vooral op het platteland. Veel mensen verplaatsen zich lopend of hooguit met paard en wagen. Het christelijke geloof biedt zulke mensen hoop op een nieuwe toekomst. De kerken doen veel kinderwerk. Hierdoor komen kinderen vaak als eerste in contact met de kerk en nemen ze vervolgens hun ouders mee.

Christenen worden niet onderdrukt op Cuba, al is het wel moeilijk om een nieuwe kerk te bouwen. Er zijn dan ook talloze huisgemeentes. Mensen verbouwen hun huis om ruimte te kunnen bieden aan een gemeente. Daar heb je officieel een vergunning voor nodig, maar omdat dat jaren kan duren, beginnen veel mensen gewoon maar met zo'n verbouwing. Dat ze achteraf een boete moeten betalen, nemen ze voor lief. Soms is zo'n huiskerk niet veel meer dan een uitgebouwde garage, waar op zondagmorgen in de tuin stoelen en luidsprekers klaargezet worden. Een kerkdienst op Cuba is dan ook een gebeurtenis die niemand in de wijk kan missen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Hartelijke groet van Willemien Harts.



Wie is deze baby?

Dit verhaal staat in Exodus 2 : 1-10

Zondag 9 september worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Israël

Israël houdt de Palestijnse Khalida Jarrar al ruim een jaar vast zonder haar aan te klagen of voor een rechter te brengen.

Op 2 juli vorig jaar vielen vijftig zwaarbewapende Israëlische soldaten midden in de nacht het huis van Khalida Jarrar in Ramallah binnen. Ze brachten haar over naar Israël waar ze sindsdien in administratieve detentie zit. Dit betekent dat de autoriteiten haar voor onbepaalde tijd mogen vasthouden zonder haar aan te klagen. Ze heeft geen inzage in de bewijslast tegen haar en kan zich niet voor een rechter verdedigen. Een rechter verlengde haar administratieve detentie op 17 juni met weer vier maanden.

Jarrar is een belangrijk lid van het Palestijnse parlement en spreekt zich fel uit tegen de Israëlische bezetting van Palestina.

In de brief aan de minister van Defensie wordt opgeroepen Khalida Jarrar vrij te laten of snel en eerlijk te berechten.



Oekraïne

Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne houden journalist Stanislav Aseev vast op verdenking van spionage. Hij kan hiervoor de doodstraf krijgen.

Stanislav Aseev deed verslag van het dagelijks leven in Donetsk, dat onder controle is van pro-Russische separatisten. De rebellen paktten hem in juni 2017 op voor verzonnen aanklachten. Ze beweren dat hij een spion is. Hij kan hiervoor twintig jaar celstraf krijgen, of zelfs de doodstraf. De veiligheidsdiensten en rechtbanken in de zelfuitgeroepen republiek voldoen niet aan de richtlijnen van het internationaal recht.

De omstandigheden waaronder Aseev wordt vastgehouden zijn erbarmelijk en er is geen arts aanwezig. De VN missie in Oekraïne

mag hem niet bezoeken. Eind juni ging Aseev uit protest in hongerstaking. Hij wil beter behandeld worden en zijn vrijheid terug. Amnesty maakt zich grote zorgen om zijn gezondheid.
In de brief aan Aleksandr Zakharchenko, hoofd van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne wordt dringend opgeroepen Stanislav Aseev onmiddellijk vrij te laten.

China

Het gaat erg slecht met de Chinese mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong. Hij lijdt aan geheugenverlies en moet twee maal per dag onbekende pillen innemen. Toen zijn vader hem bezocht zat hij met handen en voeten vastgeketend aan een ijzeren stoel.

Eind 2016 pakten de autoriteiten Jiang Tianyong op voor onder meer het ‘samenspannen met buitenlandse organisaties’. Hij bekende omdat de autoriteiten hem beloofden dat hij eind augustus 2018 vrij zou komen. Maar het is niet waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Zijn advocaat en familie hebben de veroordeling nog altijd niet mogen zien. Een rechter bepaalde eerder dat Jiang Tianyong tot 28 februari 2019 in de gevangenis moet zitten.

Jiang Tianyong werkte aan zeer bekende en gevoelige zaken. Ook steunde hij mensenrechtenverdedigers die vastzaten of werden geïntimideerd. In 2014 werd hij opgepakt omdat hij onderzoek deed naar een onofficiële gevangenis.

In de brief naar de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Jiang Tianyong onmiddellijk vrij te laten en hem in de tussentijd goed te behandelen.

Gelieve de brieven vóór 1 oktober te versturen en ze te frankeren met een wereldzegel.

Dank voor uw inzet. Schrijfgroep Amnesty Odijk

BIJBELLEESROOSTER

september

di 4	Psalm 20
wo 5	Deuteronomium 2:26-37
do 6	Deuteronomium 3:1-11
vr 7	Deuteronomium 3:12-22
za 8	Deuteronomium 3:23-4:4
zo 9	Deuteronomium 4:5-20
ma 10	Deuteronomium 4:21-31
di 11	Deuteronomium 4:32-43
wo 12	Romeinen 15:1-13
do 13	Romeinen 15:14-33
vr 14	Marcus 8:27-9:1
za 15	Marcus 9:2-13
zo 16	Marcus 9:14-29
ma 17	Rechters 7:1-12
di 18	Rechters 7:13-8:3
wo 19	Rechters 8:4-21
do 20	Rechters 8:22-32
vr 21	Deuteronomium 12:1-12
za 22	Deuteronomium 12:13-28
zo 23	Deut. 12:29-13:6
ma 24	Deuteronomium 13:7-19

di 25	Rechters 8:33-9:21
wo 26	Rechters 9:22-49
do 27	Rechters 9:50-10:5
vr 28	Marcus 9:30-41
za 29	Marcus 9:42-50
zo 30	Rechters 10:6-18

oktober

ma 1	Rechters 11:1-11
di 2	Rechters 11:12-27
wo 3	Rechters 11:28-40
do 4	Psalm 35:1-10
vr 5	Psalm 35:11-28
za 6	Marcus 10:1-16
zo 7	Marcus 10:17-31
ma 8	Rechters 12:1-7
di 9	Rechters 12:8-15
wo 10	Romeinen 16:1-16
do 11	Romeinen 16:17-27
vr 12	Deuteronomium 14:1-21
za 13	Deuteronomium 14:22-29

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



INLOOPMORGEN

Elke woensdagmorgen tussen 10.00–12.00 uur zijn de kerkzaal en de Consistorie open voor een moment van rust en een ontmoeting met anderen.

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-.

- Pakket A: €50,- (10x 1 euro en 20x 2 euro)
- Pakket B: €50,- (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro)
- Pakket C: €25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01
t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).

Alle bestellingen die vóór de 25^e van de maand binnen zijn, worden de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de Meenthoek.

Voor meer informatie:

Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 9 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalpje bij de St. Nicolaaskerk. Na de zomermaanden een gezellige middag om weer bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977. De volgende ontmoeting zal zijn op **zondag 14 oktober** op dezelfde tijd en plaats. Dan zal plaatsgenoot Frank Terstappen u meenemen door de natuur met mooie vogels in vele landen, Texel en hier de Kromme Rijnsstreek onder de noemer 'Van oost naar west, thuis (ook) best'.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 24 september** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 juli tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 22 oktober** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
8	1 oktober	11 oktober
9	5 november	15 november
10	10 december	20 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Tel.: 030-2901829

www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

