

Kerknieuws

2018 nr. 5



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

28^e JAARGANG, Nr.5, juni/juli 2018

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 2 juli voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.
Na elke dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 10 juni

10.00 uur Ds. Rebecca Onderstal, Houten
Collecte Werelddiaconaat Guatamala

Zondag 17 juni

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Inloophuizen

Zondag 24 juni – Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Telefonische hulpdienst Utrecht

Zondag 1 juli - Overstapdienst

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Ontwikkeling vrouwen in West-Papoea

Zondag 8 juli

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte De Regenboog

Zondag 15 juli

10.00 uur Ds. Coen Constandse, Bunnik



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 10 juni gaat mevr. ds. Rebecca Onderstal uit Houten voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 17 juni gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur. Het is de eerste dienst in een serie van vier over Jona.

Zondag, 24 juni vieren we de Maaltijd van onze Heer in de dienst die om 10.00 uur begint. Voorganger is ds. Kees Visser. Het is de tweede dienst in een serie van vier over Jona.

Zondag, 1 juli houden we de OVERSTAPDIENST. Vijf kinderen van de oudste groep van de Kindernevendienst stappen na de zomer over naar de Jeugdkerk. In deze dienst nemen ze afscheid van de Kindernevendienst. De dienst begint om 10.00 uur. Ds. Kees Visser gaat hierin voor. Het is tevens de derde dienst in een serie van vier over Jona.

Zondag, 8 juli gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur. Het is de laatste dienst over de profeet Jona. Voorafgaand aan de dienst is er het ZOMERONTBIJT voor de kinderen van de Nevendienst.

Zondag, 15 juli gaat ds. Coen Constandse uit Bunnik voor in de dienst van 10.00 uur.

Ds. Kees Visser.



Vier zondagen JONA

Twee jaar geleden ging het vier zondagen op rij over het bijbelverhaal ESTHER, vorig jaar vier keer over RUTH. Dit jaar staat JONA centraal, de onwillige profeet, die tegen wil en dank de vrede moet verkondigen. Ik kijk uit naar opnieuw zo'n serie kerkdiensten, omdat ik geloof en hoop dat we op die manier ons intens kunnen verdiepen in één zo'n bijbelse persoon en daardoor de bijbel nog meer tot ons hart en onze verbeelding kunnen laten spreken.

Het vraagt van u als gemeente wel enige volharding. Ik doe mijn best om elke dienst ook op zich te laten staan, maar toch: elke dienst in zo'n reeks vraagt om een 'wordt vervolgd'. Ik vertrouw erop dat u de gang erin houdt! Ik hoef nauwelijks te zoeken naar inspiratie en motivatie: mijn enige kleinzoon is genoemd naar die wonderlijke vredesduif JONA, hij heet Jonas, naar de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam. De zondagen staan gepland op 17 en 24 juni en 1 en 8 juli.

Ds. Kees Visser.



Zondag 10 juni: Werelddiaconaat Guatamala

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot inker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

Zondag 17 juni: Inloophuizen

Voor mensen die tussen wal en schip raken door welke reden dan ook is de kans op vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement groot. In een inloophuis kan de dag gebroken worden, daar kan even op adem gekomen worden.

In een inloophuis wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt. Ze zijn in het hele land. Vele vrijwilligers ook uit onze protestante kerk zijn daarin actief. Een bezoeker zegt:

“Ik woon vier jaar hier in een flat, kende niemand en kwam bijna niet meer buiten. Sinds twee jaar kom ik in het inloophuis en nu ga ik voor het eerst bij iemand op de koffie”.

Vrijwilligster Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bijdragen voor haar naaste. Inloophuizen zijn als een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting en van waaruit praktische en maatschappelijke hulp kan worden geboden.

Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen. Netwerk DAK ondersteunt de inloophuizen en zorgt dat dit werk meer gezien wordt.

Zondag 24 juni: Telefonische hulpdienst Utrecht

De Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt mensen in hun psychische en sociale behoefte door middel van contact per telefoon en internet. De vrijwilligers van de Hulpdienst bieden een luisterend oor voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Vaak speelt eenzaamheid een rol, maar in toenemende mate spreken mensen over hun psychosociale of psychiatrische problemen. De Hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek, waarbij zelfredzaamheid en zelfstandigheid van degenen die contact zoeken het uitgangspunt zijn. De doelgroep omvat alle inwoners van de stad en regio Utrecht en, indien voorkomend, daarbuiten.

Zondag 1 juli: Ontwikkeling vrouwen in West-Papoea

Overall in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook

hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

Zondag 8 juli: De Regenboog

De Regenboog is een Amsterdamse organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbaren. Door opvang en intensieve begeleiding in een tiental inloophuizen proberen professionele medewerkers samen met ruim 900 vrijwilligers voor de bezoekers een nieuwe toekomst op te bouwen. Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht voor een warme maaltijd, koffie, een douche of schone kleding. Er wordt hulp geboden aan mensen met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van de bezoekers: zelf leren vissen in plaats van een vis te geven.

<http://www.legerdesheils.nl/wonen-hulp-met-onderdak>



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
29-4	Kinderen Oeganda	€199,16	€ 85,80
6-5	Kerkopbouw in Deventer	€151,05	€100,00
10-5	Daklozen Leger des Heils	€ 59,20	€ 36,55
13-5	Van werk naar School India	€149,20	€ 68,85
20-5	Zending Bangladesh	€202,35	€141,15
27-5	Vakantiebureau	€104,30	€ 60,80

VAN DE DIACONIE

Van werk naar school in Tirupur, India

Na de voorlichting op 13 mei over het project 'Van Werk naar School' in India kregen we de vraag om een website of banknummer op te geven waar giften naar overgemaakt kunnen worden.

U kunt uw gave overmaken naar de diaconie in Odijk met de vermelding: 'Van Werk naar School'.

Bankrekening: NL62 INGB 0000 1913 52.

Meer informatie kunt u vinden via Kerk in Actie.

Ga naar: www.kerkinactie.nl/projecten

en zoek naar het project 'Geen kinderarbeid in de textielindustrie'.

Ook vindt u informatie bij www.stopkinderarbeid.nl.



ZOMERSTOP COLLECTEMUNTEN

In augustus worden er geen collectemunten uitgereikt.

Munten besteld vóór 25 juni ontvangt u op zondag 1 juli.

Munten besteld in juli en augustus kunt u op 2 september afhalen in de Meenthoek.



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Veranderingen in het pastoraat, zodat we blijven omzien naar elkaar

Zoals we in Kerknieuws nr. 3 schreven, wordt ‘pastoraat’ het thema van de gemeentezondag in september. Vorig jaar zijn we daarmee gestart als onderdeel van de brede enquête aan de hand van stellingen en heeft u als gemeente uw mening daarover gegeven. In de kerkenraadsbezinningsdag hebben we erover doorgesproken. Daarna heeft ds. Nynke Dijkstra een avond met ons meegedacht. Dat werd vervolgens een brainstorm met de medewerkers van het pastoraat. De uitkomst van al deze gesprekken is, dat we gaan proberen het pastoraat anders te organiseren.

Vanwaar deze verandering?

Het pastoraat kampt al enige tijd met een (groeiend) tekort aan vrijwilligers. Het gevolg is een stapeling van werk voor de mensen die overblijven en die daardoor overbelast dreigen te raken. Zij proberen met minder mensen alle taken doen en dat lukt niet. Er zijn zeker nog andere mensen die wel een pastorale taak willen vervullen, maar zij voelen zich niet in staat om alles te doen wat huidige pastorale medewerkers doen. Of ze hebben meer affiniteit met een deel van de taken. Er zijn ook mensen die omzien naar elkaar, zonder dat dit door de pastorale organisatie wordt geregeld. En er zijn mensen die menen dat pastoraat ook veel uit vergaderen bestaat en het daarom niet zien zitten. Als we al dat potentieel beter weten te benutten, dan kunnen we onze pastorale taak als gemeente blijven vervullen.

Om verschillende vormen van pastorale betrokkenheid goed te benutten, is een andere aanpak nodig. Uit alle gesprekken komt naar voren, dat het misschien beter gaat als we het pastoraat niet alleen wijkgericht, maar juist grotendeels taakgericht opzetten. Op die manier hopen we meer mensen bij het pastoraat te betrekken. Er blijft vermoedelijk nog wel een wijkgebonden team, maar het is de bedoeling dat daarnaast meer taakgerichte groepen en groepjes komen. De taakgerichte groepen kunnen de bestaande wijkteamleden hopelijk in belangrijke mate ontlasten.

Hoe nu verder?

De kerngroep: Lia Roelofsen, Joop van de Velden, Hanneke Lafeber, Elly van Duin, Hans Marquart en Kees Visser zullen zich hierover verder buigen. De eerste bijeenkomst leverde het bijgevoegde schema op.

In het schema ziet u dat de 3 wijken blijven bestaan, er is echter één kolom aan toegevoegd, dat zijn de taakgerichte activiteiten. Dit schema is uiteraard nog een voorlopig schema. Welke algemene taken precies door de taakgerichte groepen gaan worden uitgevoerd, hangt mede af van de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Uiteraard blijft de taak ‘kerkbalans’ bestaan, maar deze wordt niet meer tot de pastorale taken gerekend. Maar de formulieren zullen nog steeds uitgedeeld en opgehaald moeten worden, dus ook dat vergt een groep vrijwilligers.

Wij wensen de werkgroep veel energie toe en zullen tijdens de gemeentezondag van hen horen hoe het definitieve schema er uit gaat zien. Maar vooral hopen wij, dat velen zich groepen voelen om een deel van de taken op te pakken. Wat is immers een Christelijke gemeente als er niet wordt omgezien naar elkaar?

Joop van der Velden, jeugdoudersling
Annemiek Brouwer, voorzitter kerkenraad



UIT DE PASTORIE

Op maandag, 4 juni word ik in het Diakonessenhuis in Utrecht geholpen aan een vaatvernauwing in mijn linkerbeen. In principe gaat het om een opname van een etmaal. Voor de rest van de week en het daaropvolgende weekeinde houd ik me rustig. Ds. Daco Coppoolse is in die week mijn waarnemer, *Singel 97 Odijk, 030 8789237 of 06 15443064, d.coppoolse@casema.nl*).

Ds. Kees Visser

De maand juni wordt een drukke maand in de kerk en de Meenthoek. Er staan drie huwelijken in de agenda en vier keer komt een koor of orkest bij ons repeteren. Vooral koren vinden het mooi om hun generale repetitie in onze kerkzaal te houden. Het concert vindt dan weer op een andere (grotere) locatie plaats.

Op zaterdagmiddag 23 juni geeft het Traverso ensemble een concert in onze kerk, aanvang 16:00 uur en de toegang is gratis. Het programma zal ik binnenkort in de Meenthoek ophangen.

Op zondagmiddag 30 juni is er weer een leerlingenconcert van de blokfluitschool uit Bunnik in onze kerk. Dit zijn eigenlijk twee concerten, want de eerste groep begint om 14:30 uur en de tweede groep om 15:15 uur. Ook de ouders wisselen dan, dus twee keer een volle kerk. Dit is het enige concert dat al jaren op zondagmiddag plaatsvindt, bijna een traditie, want verder verhuren wij niet op zondag.



Een drukke bedoening in juni dus, want onze eigen groepen en huurders blijven ook vergaderen.

Mijn oproep in het kerknieuws van maart/april dit jaar om assistentie bij het beheer was dan ook niet voor niets.

Maar tot mijn spijt heb ik geen aanmeldingen gekregen. Inmiddels heeft Maurits Northolt aangegeven, in verband met zijn gezondheid, te moeten stoppen met het zorgen voor de vaat in de keuken van de consistorie. Maurits heeft jarenlang voortreffelijk de vaatwasser steeds gevuld en weer leeggehaald en het serviesgoed opgeborgen. We rekenden er gewoon op dat alles weer schoon in de keukenkasten stond. Maar die tijd is nu voorbij.

Ik heb op een zondag in mei tijdens de mededelingen in de kerk, al een keer zijn vertrek aangekondigd en om nieuwe vrijwilligers gevraagd. Misschien dat we dan een ' vaatwasser rooster' kunnen maken, om dan als een team de zorg voor de vaat over te nemen. Het heeft 1 aanmelding opgeleverd. Daarom doe ik die oproep nu weer opnieuw. Wie geeft zich op voor het vaatwasser team? Ik hoop op veel aanmeldingen.

Op zondag na afloop van de dienst, schenken we koffie of thee aan de volwassenen en limonade aan de kinderen. Voor die limonade zal in het vervolg 'sugar free' limonade worden geschonken, als kleine bijdrage aan het verminderen van de suiker consumptie.

Verschillende gemeenteleden hebben mij geattendeerd op de vochtplekken in de muur van de consistorie. Die zijn ontstaan door een lekkage van de goten. De lekkage is verholpen en de muur moet nu eerst drogen. Zo eind augustus verwachten wij dat die muur droog genoeg is om weer gewit te worden.

De vakantieperiode gaat nu aanbreken, veel gemeenteleden trekken er in juni al op uit. Ik wens iedereen veel plezier met alle reisplannen.

Hans Landzaat



AAN ALLE KINDEREN VAN DE KINDERNEVENDIENST:

Wij willen je uitnodigen om **zondagmorgen 8 juli** in de Meenthoek te komen ontbijten. We beginnen om 09.00 uur tot ongeveer 09.45 uur.

Kom je ook?

Je kunt je voor het ontbijt aanmelden bij:
Stevien Gardenier (stevien.gardenier@gmail.com)
Meld je aan voor 4 juli, eventueel met dieet-tips.

Groetjes van het team.

Tijdens de vakantie is er gewoon kindernevendienst!!!!
Je bent ook dan van harte welkom!



SLOTAVOND KRING 25+

De slotavond van het kringseizoen wordt gehouden op vrijdagavond 15 juni bij Jozanneke en Edwin van de Beek, Barbeellaan 81. Dan kijken we terug op het seizoen en vooruit naar een nieuw seizoen onder het genot van allerlei lekkers.

Ds. Kees Visser.



KINDERNEVENDIENST in de VAKANTIE!

Het doet mij plezier jullie te kunnen vertellen dat het team van de Kindernevendienst óók tijdens de zomervakantie op zondagen de diensten voor kinderen van groep 1 t/m 8 zal verzorgen. Het aantal kinderen zal minder zijn in verband met de vakantie, daarom zullen de 2 groepen worden samengevoegd. Uw kind is dus welkom bij de Kindernevendienst tijdens de zomer vakantie.

Vriendelijke groet,

Barbara Plancken

NB: er is geen oppas voor de jongste kinderen gedurende de zomervakantie!

DE HELE BIJBEL IN ÉÉN JAAR?

*De bijbel:
geloofsboek, cultuurboek, verhalenboek,
heilige schrift, wetboek, poëziebundel...
Het is altijd méér dan je denkt.*

Opnieuw gaat een groepje in september aanstaande starten met het lezen van de hele bijbel in één jaar. In september 2019 moet het klaar zijn! Als ondersteuning komen de deelnemers elke veertien dagen een uurtje op dinsdagavond bij elkaar, in de Witte Huisjes in Bunnik, onder begeleiding van ds. Margje Kuijper. Bij die bijeenkomsten kunnen ervaringen en vragen worden gedeeld en worden moeilijkheden besproken, uiteraard met ruimte voor ieders eigen visie of opvattingen.

Ds. Kuijper heeft een aantal malen eerder zo'n leesgroep begeleid in Rotterdam en in Bunnik. De meeste deelnemers hadden een protestantse of katholieke achtergrond, anderen hadden voor het eerst een bijbel in handen. Dat maakte de gesprekken juist heel boeiend en open.

Natuurlijk kun je met ongeveer 50 bladzijden per week niet alles tot je laten doordringen. Maar de deelnemers krijgen wel een indruk van de héle bijbel, inclusief de deuterocanonieke boeken (de apocriefen). Er is een planning voor veertig leesweken, daarbij worden de schoolvakanties overgeslagen. Die periodes kunnen ook gebruikt worden om in te halen als je wat achterop bent geraakt.

Er zijn al ongeveer tien aanmeldingen. Ook geïnteresseerden die niet lid zijn van een kerk zijn welkom. Leeftijd doet er niet toe. Maar je moet wel nieuwsgierig zijn naar 'de hele bijbel'!

*Voor meer informatie of aanmeldingen: margje.k@kpnmail.nl
Of telefoon: 030 6390332*

STILTECENTRUM - STILTEMEDITATIE (9)

Ik ken een oud verhaal. Aan een monnik werd gevraagd: Wat is de zin van het leven in stilte? De monnik was net bezig een emmer water te putten. En hij zei tegen de vragensteller: Kijk eens in de put, wat ziet u? De ander keek de diepte in, maar zag niks. Na een tijdje zei de monnik: Kijk nog eens in de put als je wilt, wat zie je nu? De ander keek opnieuw in de put. 'Ik zie mezelf', zei hij. Toen sprak de monnik: Toen ik net water uit de put had gehaald, was het water onrustig en nog volop in beweging. Maar nu is het tot rust gekomen. Dat is de ervaring van de stilte: na verloop van tijd zie je jezelf. Als je echt tot rust bent gekomen, zie je niet alleen de hele wereld met andere ogen, maar ook God.

(Ontleend aan het boek *Een huis vol verhalen*, René Hornikx)



Behoeftte aan rust en stilte is van alle tijden en vooral in een heel onrustige tijd. Daarom is een stiltecentrum in een ziekenhuis zo van belang. In een ziekenhuis is altijd drukte van heen en weer lopende artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, geluid van apparatuur. Het is eigenlijk nooit echt stil. Wie het kan, zoekt het stiltecentrum op, een plek om even echt stil te worden, naar zichzelf te kijken, de wereld met andere ogen te bekijken en wie weet God te ontmoeten.

Ds. Kees Visser.

Zondag 10 juni worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Egypte

In de aanloop naar de presidentverkiezingen van eind maart arresteerden de Egyptische autoriteiten presidentskandidaten, activisten, journalisten en publieke figuren die op sociale media en in interviews hun kritische mening gaven. Ook censureerden ze bijna 500 websites.



Ezzat Ghoniem is mede oprichter van een mensenrechtenorganisatie. Hij werd op 1 maart opgepakt. Drie dagen wist niemand waar hij was. Azzoz Mahgoub zit ook sinds 1 maart vast. Hij is advocaat van een moeder die in een BBC documentaire vertelde over de gedwongen verdwijning van haar dochter. Ook journalisten Mustafa al-Aassar en Hassan al-Banna Mubarak verdwenen dagenlang na hun arrestatie op 4 februari. Journalist Moataz Wadnan publiceerde een interview met iemand die een presidentskandidaat steunde die het wilde opnemen tegen de herkozen president al-Sisi. Kort daarna pakten de autoriteiten hem op. De vijf mannen worden beschuldigd van lidmaatschap van een verboden groep, het verspreiden van vals nieuws en het geven van valse informatie aan internationale instanties.

In de brief aan het Egyptische openbaar aanklager wordt opgeroepen de mannen onmiddellijk vrij te laten. Plakt u op deze brief een wereldzegel.

Rusland

De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov had kritiek op de bezetting van de Krim. Hij moest dit bekopen met een buitensporig hoge gevangenisstraf. Het gaat inmiddels erg slecht met zijn gezondheid. De omstandigheden in de gevangenis waar hij wordt vastgehouden zijn slecht. Hij krijgt bijna geen zonlicht en er is geen schoon drinkwater. De gezondheid van Sentsov gaat dan ook hard achteruit. Oleg Sentsov protesteerde eind 2013 tegen de Russische inname van

de Krim, waar hij vandaan komt. De Russische autoriteiten bliezen het protest enorm op en beschuldigden Sentsov zelfs van terroristische activiteiten. Sentsov ontkent alle betrokkenheid bij terroristische activiteiten en zegt om politieke redenen te zijn vervolgd. Na een showproces besloot de rechter in augustus 2015 dat hij voor twintig jaar de gevangenis in moest.

In de brief aan de Russische openbaar aanklager wordt opgeroepen de zaak van Oleg Sentsov te herzien, de terrorisme-aanklachten in te trekken en ervoor te zorgen dat hij een eerlijke rechtszaak krijgt. Plakt u op deze brief een wereldzegel.

Maleisië

Hoo Yew Wah kreeg in 2011 de doodstraf opgelegd omdat hij drugs in zijn bezit had. Hij was twintig toen hij werd opgepakt en zit inmiddels al dertien jaar achter de tralies.

De Chinees-Maleisische Hoo Yew Wah was twintig jaar oud toen hij in 2005 werd opgepakt met 180 gram drugs op zak. De rechter oordeelde dat hij in drugs handelde en legde automatisch de doodstraf op. Hoo Yew Wah werd veroordeeld op basis van een verklaring die hij aflegde zonder advocaat. Hij zegt de verklaring te hebben ondertekend nadat de politie zijn vinger brak en dreigde zijn vriendin in elkaar te slaan. Hoo Yew Wah ging in hoger beroep maar dit werd afgewezen. In 2014 vroeg hij de sultan om pardon. Zijn verzoek is nog altijd in behandeling. Hoo Yew Wah zit inmiddels dertien jaar vast.

Volgens internationaal recht mag de doodstraf niet automatisch worden opgelegd en alleen voor de “meest ernstige misdaden” of moord met voorbedachten rade. Drugsdelicten vallen hier niet onder. *In de brief via Amnesty aan de sultan van Johor in Maleisië wordt opgeroepen het doodvonnis van Hoo Yew Wah om te zetten in een gevangenisstraf. Plakt u op deze brief een wereldzegel.*

BIJBELLEESROOSTER

juni

di 5	Job 2:1-13
wo 6	Job 3:1-26
do 7	Psalm 12
vr 8	Marcus 3:7-19
za 9	Marcus 3:20-35
zo 10	Marcus 4:1-9
ma 11	Psalm 84
di 12	Job 8:1-22
wo 13	Job 9:1-24
do 14	Job 9:25–10:7
vr 15	Job 10:8-22
za 16	Psalm 55:1-12
zo 17	Psalm 55:13-24
ma 18	Job 28:1-28
di 19	Job 29:1-20
wo 20	Job 29:21–30:19
do 21	Job 30:20-31
vr 22	Job 31:1-15
za 23	Job 31:16-40
zo 24	Job 38:1-15
ma 25	Job 38:16-30

di 26	Job 38:31–39:12
wo 27	Job 39:13-30
do 28	Job 40:1-14
vr 29	Job 40:15-24
za 30	Job 40:25–41:26

juli

zo 1	Job 42:1-17
ma 2	Marcus 4:21-34
di 3	Marcus 4:35-41
wo 4	Marcus 5:1-20
do 5	Marcus 5:21-34
vr 6	Marcus 5:35-43
za 7	Psalm 123
zo 8	Marcus 6:1-13
ma 9	Marcus 6:14-29
di 10	Marcus 6:30-44
wo 11	Romeinen 14:1-12
do 12	Romeinen 14:13-23
vr 13	Romeinen 15:1-13
za 14	Efeziërs 1:1-6

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



INLOOPMORGEN

Elke woensdagmorgen tussen 10.00–12.00 uur is de kerkzaal en de Consistorie open voor een moment van persoonlijke bezinning en/of een ontmoeting met anderen.

Ds. Kees Visser.

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-.

- Pakket A: €50,- (10x 1 euro en 20x 2 euro)
- Pakket B: €50,- (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro)
- Pakket C: €25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar:
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01
t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).

Alle bestellingen die vóór de 25^e van de maand binnen zijn, worden de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de Meenthoek. (m.u.v. de eerste zondag van augustus)

Voor meer informatie:

Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 10 juni van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalje bij de St. Nicolaaskerk. Op deze middag komt Ellen Vermeer vertellen over belevenissen in het mooie Dierenpark Amersfoort. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. **030-6562977**. Na de zomervakantie zal de volgende ontmoeting zijn op **zondag 9 september** op dezelfde tijd en plaats.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 25 juni** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangige maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 20 juni tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 23 juli** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
6	2 juli	12 juli
7	27 augustus	6 september
8	1 oktober	11 oktober
9	5 november	15 november
10	10 december	20 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Tel.: 030-2901829

www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

