

Kerknieuws

2018 nr. 3



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

28^e JAARGANG, Nr.3, maart/april 2018

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 23 april voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten (behalve tijdens de dienst van 9.00 uur met Pasen).
Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.
Na elke dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Maandag 26 t/m woensdag 28 maart - Stille week

19.30 uur Oecumenische viering

Donderdag 29 maart – Witte Donderdag – Heilig Avondmaal

19.30 uur Ds. Kees Visser

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag

19.30 uur Ds. Kees Visser

Zaterdag 31 maart – Stille Zaterdag

19.30 uur Ds. Kees Visser

Zondag 1 april - Pasen

9.00 uur Ds. Kees Visser

10.30 uur Ds. Kees Visser

Collecte School en Kerk



Zondag 8 april

10.00 uur Ds. Sytze de Vries, Schalkwijk

Collecte Timon

Zondag 15 april

10.00 uur Ds. Kees Visser

Collecte De Hoop

Zondag 22 april - Jeugdienst

10.00 uur Ds. Kees Visser

Collecte Kerkmuziek

Zondag 29 april

10.00 uur Ds. Marjan van Giezen, Utrecht
Collecte Kinderen in Oeganda

Zondag 6 mei

10.00 uur Ds. Aline Barnhoorn, Utrecht

Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag

9.30 uur Ds. Kees Visser

BIJ DE DIENSTEN

Maandag, 26 maart, dinsdag, 27 maart, woensdag, 28 maart houden we oecumenische vespers in het Witte Kerkje, aanvang 19.30 uur. Dit jaar volgen we de passie van Marcus. In de vespers gaan lekenvoorgangers uit de beide kerken voor.

Witte Donderdag, 29 maart, houden we een viering met de Maaltijd van onze Heer. We lezen traditiegetrouw over de voetwassing. Voorganger is ds. Kees Visser, aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag, 30 maart, lezen we over de lijdensweg die Jezus ging, volgens Marcus. Voorganger is ds. Visser. Er zullen, zoals ieder jaar, ook medevoorzitters zijn. De dienst begint om 19.30 uur.

Stille Zaterdag. de vesper, die oecumenisch is voorbereid, wordt gehouden in het Witte Kerkje om 19.30 uur.

PASEN, zondag 1 april. we houden twee diensten, om 9.00 uur en 10.30 uur. In beide diensten gaat ds. Visser voor. We hebben extra muziek: Irene van Hall op trompet, Astrid van den Heuvel op hoorn en Martin van der Meulen met zijn gitaar.

Zondag, 8 april, gaat ds. Sytze de Vries uit Schalwijk voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 15 april gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 22 april JEUGDDIENST. In het begin van het nieuwe jaar lukte het op het laatst net niet om een jeugddienst voorbereid te krijgen. Nu wagen we een nieuwe poging, met name dan jeugdouderling Joop van der Velden. Benieuwd welk thema eruit rolt en welke jongeren vorm en inhoud gaan geven aan deze dienst, die hoe dan ook om 10.00 uur begint.

Zondag, 29 april, gaat ds. Marjan van Giezen uit Utrecht voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 6 mei is ds. Aline Barnhoorn uit Utrecht de voorganger in de dienst van 10.00 uur.

Donderdag, 10 mei, HEMELVAARTSDAG, gaat ds. Kees Visser voor in de dienst die om 9.30 uur begint.

Ds. Kees Visser.



Zondag 1 april: School en Kerk

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

Zondag 8 april: Timon

De stichting Timon kent u wel. Wij vragen regelmatig uw bijdrage en in Odijk verzorgen zij beroepsopleidingen. Maar toch weer een keer Timon over Timon:

“Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit”.

Zondag 15 april: De Hoop

De Hoop is een christelijke hulpverleningsinstelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen. Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland.

Zondag 22 april: Kerkmuziek

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getij den Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Zondag 29 april: Kinderen in Oeganda

In Zuid-Oeganda leven vele kinderen in grote armoede. Eten, kleding en een dak boven je hoofd zijn voor veel van deze kinderen al een luxe. Uitzicht op een toekomst hebben zij niet.

De Uganda Child Care Foundation probeert om voor de meest kansarme kinderen de levensomstandigheden structureel te verbeteren en wanhoop om te buigen naar hoop: “Gewerkt wordt aan een blijvende verandering en zelfredzaamheid. We werken vanuit een christelijke overtuiging, maar zetten ons in voor alle kinderen, ongeacht afkomst of religie. In Nederland werken we uitsluitend met vrijwilligers, die zich in hun vrije tijd met overgave inzetten. In

Oeganda werken we met lokale hulporganisaties die de situatie en cultuur kennen. Ze zijn een onmisbare schakel om onze visie & missie handen en voeten te kunnen geven in Oeganda.”



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgang
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
11-2	Kerkopbouw Nieuw-Vennep	€118,19	€72,95
18-2	Vluchtelingenkinderen Libanon	€184,60	€100,51
25-2	Schuldhelpverlening	€118,76	€121,35
2-3	Kerkopbouw Spijkenisse	€166,83	€111,30
9-3	Oecumenische dienst	Geen info.	-

Bestemming gelden zendingsbusje

De afgelopen 1,5 jaar was de opbrengst van de zendingsbusjes ca. €300,-. Dit geld wordt bestemd voor de verspreiding van bijbels. Bible League ondersteunt wereldwijd hulpbehoevende kerken om het Woord van God te verspreiden, zodat mensen Jezus Christus leren kennen. Bijbels worden niet alleen verspreid, maar er wordt ook een programma geboden dat helpt om de Bijbel daadwerkelijk te lezen en te begrijpen. Een belangrijke manier om het Woord van God van invloed te laten zijn op het leven van mensen en gemeenschappen. Bible League Nederland, een onderdeel van Bible League International, zamelt geld in voor het werk van Bible League International. De Nederlandse stichting is in 1993 opgericht door ds. D.J. van Vuuren.

Wereldwijd groeit de kerk en wordt volwassen. Evangelisatie en gemeenteopbouw is de taak van de lokale kerken. Die taak wordt niet overgenomen, maar ondersteund door het leveren van de benodigde Bijbels en lectuur. Hetzij direct aan de lokale kerk, hetzij aan organisaties die de lokale kerk ondersteunen.



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



'Het universum begrijpen is hetzelfde als de geest van God kennen'. Deze week overleed Stephen Hawking, een indrukwekkende wetenschapper. Hij kreeg op jonge leeftijd de diagnose ALS en nog 1 jaar te leven. Dat werden 55 jaren. Als ik me dat probeer voor te stellen, dan duizelt het mij. Begin 20, een soort superbrein hebben en dan je einde al kennen. Stephen Hawking heeft zijn tijd gegeven aan de wetenschap en vele ontdekkingen gedaan over het heelal, de oerknal, de zwarte gaten en het begrip tijd. Wetenschap versus religie. Is dat zo? In deze tijd van 'willen weten' en steeds meer apparatuur tot onze beschikking om te kunnen weten, is 'willen weten' niet te stoppen. Sterker nog, we stimuleren onze kinderen om nieuwsgierig te zijn. Daarnaast gebruiken we slechts een fractie van onze hersenen; er valt nog veel meer te 'weten'. We moeten rennen om alle ontwikkelingen bij te houden, we leven met ons apparaat in de hand geklemd en vergeten onszelf en onze naasten. Het 'weten' is bijna belangrijker dan het 'zijn'. Naast alle behoefte om te 'willen weten', is er meer en meer behoefte aan zingeving, ethiek en aan waarden en normen. Al dat 'weten' vraagt soms om een morele weging. Wetenschap én religie, laten we vooral samen optrekken en elkaar aanvullen waar dat nodig is.

Afgelopen tijd heb ik op de woensdag een stilte ochtend ervaren. Ons Witte Kerkje leent zich daar goed voor; er gaat rust vanuit. Het was er warm, je kon een kaarsje aansteken voor iemand of een intentie opschrijven en er was zachte muziek om naar te luisteren. Daarna was er koffie of thee en gelegenheid voor een gesprek als je dat wilde. Echt een aanrader.

Deze maand hebben we verder gewerkt aan het pastoraat, het raamwerk wordt zichtbaar. Het pastoraat is het hart van ons kerkenwerk en we willen er graag zijn voor iedereen. Dat is best veel en daar zijn mensen voor nodig. Ook hier geldt: 'vele handen maken licht werk'. Wij allemaal, hebben talenten gekregen: voor denken, voor doen, voor dienstverlening, voor zorg, voor organiseren, voor kleine dingen of voor grote dingen. Al deze taken gaan we in activiteiten beschrijven en dan komen we weer bij u terug.

Deze maand is er overigens op alle fronten hard gewerkt. Alle geledingen zijn druk bezig om hun deel van het beleidsplan te schrijven. Er waren veel activiteiten in de aanloop naar Pasen. De kerngroep 200-jaar is weer bij elkaar geweest en naast alle mooie plannen, is het tijd om praktisch te worden. Met het oog op het voorjaar zijn ook de kerkrentmeesters druk met al het werk in en rondom de kerk. Want we kijken graag naar buiten wanneer de tuin op zijn mooist is en de Japanse Kers weer in bloei komt. Vorig jaar nam ik daarvan een foto vanuit de kerk.



Ik wens u een prachtig Pasen toe.

Annemiek Brouwer

Omzien naar elkaar - vervolg

Vorig jaar is uw visie gevraagd op 13 stellingen die wij van belang vonden voor onze kerkgemeenschap. Wij deden dat eerst schriftelijk en daarna op een gemeenteavond. Het proces leverde ideeën en energie. In november vorig jaar stond het resultaat in het Kerknieuws. De kerkenraad heeft nagedacht over de kansen die het geeft voor onze gemeenschap. In het kort worden ze in deze bijdrage weer gegeven. Allereerst: er is geen aanleiding om grote veranderingen door te voeren. Onze koers krijgt brede steun. Wel zijn punten naar voren gekomen waar we mee aan de slag gaan.

- Vanuit de groep 30-40-jarigen kwam het voorstel om welkomstbezoeken te laten doen door mensen die in dezelfde levensfase zijn als de nieuwkomers. Zij boden aan om dit zelf op zich te nemen. Daarop voortbordurend, wordt nu gedacht aan verschillende passende (groepen) vrijwilligers voor het bezoeken van en omzien naar specifieke groepen uit de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan speciale vrijwilligers voor het bezoeken van mensen in verpleeghuizen, enzovoorts.
- Eén op één omzien naar elkaar ook daadwerkelijk inhoud geven met ‘maatjes’ die contact onderhouden met mensen die daar behoefte aan hebben. Dit kan zowel pastoraal als diaconaal zijn. Je kunt maatje van één of van meerdere mensen zijn. Het is niet de bedoeling om een maatje op te nemen in een vergaderstructuur. Het gaat hier echt om omzien naar elkaar. Verschillende andere organisaties, zoals Humanitas, en kerkgemeenschappen werken al met dit systeem.
- Zogenaamd ‘categoraal’ pastoraat. Dat betekent, gedurende (bijvoorbeeld) een jaar vooral de nadruk leggen op pastoraat voor, bijvoorbeeld, bepaalde leeftijdscategorieën, mantelzorgers, alleenstaanden of andere relevante categorieën.
- Het geloofsgesprek op meer manieren voeren. Concreet: samen diensten voor bespreken en vooral ook ruimte maken voor het samen nabespreken. Hier is intussen mee begonnen.

- Naast het vrijwilligerswerk in vaste groepen meer activiteiten op projectbasis organiseren. Als het niet anders kan, bijvoorbeeld bij het tuinonderhoud, werk uitbesteden.
- Meer eigentijds communiceren. Bijvoorbeeld met Facebook en WhatsApp-groepjes van vrijwilligers.
- Van tijd tot tijd proberen om samen met jongeren een diaconaal project organiseren. Graag dichtbij, een voedselinzameling voor de voedselbank zou zomaar kunnen.
- De activiteiten van de diaconie meer bekendheid geven.

Het is de bedoeling dat deze ontwikkelingen het thema vormen van de komende gemeentezondag, na de zomervakantieperiode.

DOE MEE!

Het zijn allemaal punten waarmee we onze kerkgemeenschap activeren en in stand houden.

We vinden dat allemaal belangrijk! Dat bleek.

En overigens, de kerkenraad faciliteert graag uw initiatieven!

Namens de kerkenraad: Hans Marquart, Jan van Geest.

UIT DE PASTORIE

Bemoedigend is het om te merken hoezeer in het Witte Kerkje gewerkt wordt aan een verbeterde opzet van het **pastoraat**. We onderstrepen het belang van OMZIEN NAAR ELKAAR, en doen ons best om dit te vertalen in een goed georganiseerd verband. Daar ging de gemeenteavond over vorig jaar mei, daar gaat het gesprek over binnen de kerkenraad en het Consistorie (de wijkteams en ouderlingen tezamen). We lieten ons ook begeleiden door ds. Nienke Dijkstra. Belangrijkste begrip in deze materie is DIVERSITEIT. Het gaat erom of wij op verschillende manieren gemeentelieden met elkaar in contact kunnen brengen om de onderlinge band te versterken. Nu het aantal bezoekers en ouderlingen niet meer de hele gemeente dekt,

zoeken we naar andere manieren. Is het misschien mogelijk om een apart groepje gemeenteleden te vormen, die het bezoek aan nieuwkomers wil opzetten en uitvoeren? Is het mogelijk om een paar mensen te vinden, die zich willen inzetten om de elders-verpleegden geregeld te bezoeken? Wie weet zijn er gemeenteleden, die het fijn lijkt om één-op-één contacten aan te gaan, een maatjescontact dus. Zo zijn er vast nog meer categorieën te omschrijven. Het is ook denkbaar om per jaar speciaal aandacht te geven aan een bepaalde categorie gemeenteleden.

Nu spelen we met de gedachte om dit thema van ‘Omzien naar Elkaar’ inzet te maken van de Gemeentezondag op 23 september dit jaar.

Enfin, de raderen draaien, om tot nieuw beleid te komen. We zijn hoopvol gestemd! Elders in dit nummer leest u hier nog meer over.

Een nieuwe computer

Momenteel zit ik in de overgang van een oude naar een nieuwe computer. Voor een halve digibeet is het een enorme opgave, merk ik, hoezeer ik wordt bijgestaan door een heuse deskundige. Het kan daarom zijn, lieve gemeenteleden, dat ik in deze periode mails mis of niet beantwoord heb. Excuus hiervoor. Het zal wel goed komen, maar zo iets heeft tijd nodig bij mij, en nieuw vertrouwen in de techniek. Aan de deskundige ligt het niet, spreek mij er gerust op aan.



WWW.Psalmpje.nl

In mijn eerste gemeente Andel (Noord-West Brabant) is een jeugdouderling actief, die een bijzonder initiatief heeft genomen. Henk van Noorloos heeft bij elke bijbelse psalm een grafische tekening gemaakt. Daarmee is de psalm als wanddecoratie te gebruiken. Een origineel initiatief, waarmee hij digitaal aan de weg timmert via: www.Psalmpje.nl. Hij vroeg mij om zijn website meer bekendheid te geven. Bij dezen! Graag gedaan, Henk.

Ds. Kees Visser.

Vakanties met aandacht; er is veel mogelijk!

Bijna iedereen wil wel eens op vakantie. Maar niet voor iedereen is dat even makkelijk. Mensen die meer of minder zorg behoeven en niet zelfstandig op vakantie kunnen, of het niet meer alleen kunnen regelen, voor hen is het heel lastig. En er zijn ook mensen die het niet of nauwelijks kunnen betalen. Daarom bestaat er het Vakantiebureau, dat, geheel in moderne stijl nu trouwens ‘Hetvakantiebureau.nl’ heet. Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

Hetvakantiebureau.nl organiseert de volgende soorten vakanties:

- Vakanties voor senioren die geen, weinig of veel zorg nodig hebben
- Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking
- Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie
- Vakanties voor mensen met een visuele beperking in combinatie met senioren met hooguit een lichte zorgbehoefte.

Er is bij deze vakanties altijd voldoende zorg en begeleiding door vrijwilligers aanwezig, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Tijdens de vakantie wordt, zo nodig, de zorg overgenomen van de zorgaanbieder thuis. Indien nodig zijn 24-uursbegeleiding en hulpmiddelen, zoals een tillift, douchestoel of rolstoelbus beschikbaar.

De vakanties hebben een open protestants-christelijke identiteit, waarbinnen iedereen welkom is. Er is ook een pastor aanwezig, die ook voorgaat in de zondagse viering in het hotel.

Er zijn vakanties op diverse plekken in het land en in diverse perioden van het jaar. De eerste vakanties waren al in februari en de laatste vakanties zijn met Oud en Nieuw.

Omdat de vakanties door Kerk in Actie en een Steunfonds worden ondersteund, zijn de prijzen heel redelijk. Mochten het inkomen niet hoger zijn dan een minimumloon of minimumuitkering met een klein pensioen, dan is er korting mogelijk. Voor aangepaste vakanties verlenen sommige zorgverzekeringen ook een tegemoetkoming.

De diaconie wil graag de mogelijkheden van deze vakanties onder de aandacht brengen. Wilt u meer weten, dan kunt u bij de diaconie om informatie vragen. Kent u mensen, die wellicht behoefte hebben aan een vakantie via Hetvakantiebureau.nl, wijs hen dan op de mogelijkheden en breng hen met ons in gesprek. Wij hebben de brochure beschikbaar en kunnen de details voor u vinden. U kunt natuurlijk ook uw vertrouwde wijkteamlid vragen om contact met ons op te nemen.

Als er behoefte is aan financiële ondersteuning, of bijvoorbeeld aan vervoer naar en van de vakantielocatie, dan wil de diaconie daar ook graag bij helpen.

Mocht u het werk van Hetvakantiebureau.nl willen ondersteunen, of zich als vrijwilliger willen aanmelden, kijkt u dan op de website: www.hetvakantiebureau.nl.

Namens de diaconie,
Hans Marquart



PASEN – EEN OVERDENKING

Pasen vieren kan niet zonder Goede Vrijdag. Alleen wie weet heeft van de gebrokenheid van de schepping, het kapotte in ons menselijk bestaan, die kan uitzien naar Pasen. De triomf van Pasen – de dood overwonnen – staat niet op zichzelf. Als we Pasen losmaken van Goede Vrijdag dan gaat er iets mis. Dan komt ons geloof los van de grond en gaat het een eigen leven leiden. Dan lopen we de kans met ons hoofd in de wolken terecht te komen en geen oog meer te hebben voor het menselijk tekort, de pijn en de wanhoop, het gruwelijke besef van nood en dood.

Het wordt pas licht na en door de nacht van het Kruis. Wij delen in de verbijstering van de vrouwen bij het lege graf, zoals Marcus die beschrijft. Ze kunnen niet snappen wat daar is gebeurd. Ze schrikken en vluchten. Het graf is leeg. Hun meester is weg. Dat kan alleen maar duiden op nog meer ellende. Daarmee eindigt het Marcusevangelie. De eerste tekenen van Opstanding zijn later aan het evangelie toegevoegd. Die zijn niet origineel van Marcus, de eerste evangelist. Dit toegevoegde stuk is in onze vertaling te herkennen aan de drie sterretjes onder vers 8 van Marcus 16.

Het is met andere woorden best een hele sprong van het verdriet naar de jubel. Dat gaat niet zomaar. We moeten niet zomaar van Halleluja zingen, als we niet eerder aan de voet van het kruis hebben gezeten en ons menselijk tekort hebben bedacht. Hoe wij de liefde van God steeds opnieuw tekort doen, kruisigen. Zijn wij de Opstanding waard en waardig?

Op de Paasmorgen zingen wij, ingetogen, voorzichtig en aarzelend van het licht dat overwint, want was het maar zover! Wij bidden zingend: ‘Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven, dan zien wij U in heerlijkheid’. Er is nog veel te doen! Al mogen we diep in ons hart gerust zijn en vertrouwen: de laatste grens is doorbroken. Goede Vrijdag was waarachtig goed.

Dit jaar lees ik op Paasmorgen uit Marcus 16. (De kinderen in de Nevendienst gaan aan het werk met Johannes 20.)

Ds. Kees Visser.

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Mijn oproep de vorige keer om nieuwe klokkluiders heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Ik heb drie nieuwe klokkluiders op de lijst kunnen zetten, dus nu zijn we samen met ons vijven. Heel mooi zo.

Meer mensen in kunnen zetten voor het beheer van de kerk en de Meenthoek is het volgende doel wat ik wil bereiken. Samen met de kerkrentmeesters werk ik aan het opstellen van een raamwerk van taken dat mijn huidige werkzaamheden in verschillende blokken verdeelt, zodat iemand een deeltaak tot zijn verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld iemand neemt het organiseren en de ontvangst van bijeenkomsten in de kerk voor zijn rekening, (concerten, repetities, lezingen) of de bijeenkomsten in de Meenthoek.



Wij moeten wel meer menskracht gaan vinden, want de activiteiten nemen steeds meer toe. Op dit moment zijn de Meenthoek, de consistorie en de kerk in de loop van 2018 al zo vaak verhuurd, dat we nu al bijna ons budget voor het hele jaar binnen hebben. En dan zijn er natuurlijk ook nog de doordeweekse activiteiten van onze eigen gemeente in de Meenthoek die aandacht vragen. Zelfs voor 2019 heb ik al twee bruidsparen die interesse hebben voor een dienst in onze kerk!

Het is qua inkomsten voor onze gemeente natuurlijk een succes verhaal, maar we moeten al die activiteiten wel kunnen blijven bemannen.

Nu een heel ander onderwerp. Sommige kerkgangers moet het opgevallen zijn dat er rondom de kerk iets veranderd is. Ons bord met de tekst 'Protestantse Gemeente' hangt niet meer aan de zijkant van de kerk. Voor de tweede keer dit jaar heeft een storm dit bord van

de gevel gewaaid. Daar moet dus een ‘stormvaste’ bevestiging voor gemaakt worden.

Er is ook een boom omgehaald. In de schapenweide bleek, aan de kant van de Zeisterweg, een oude perenboom van binnen aan het rotten te zijn. Deze boom hing al erg scheef. Daarom is deze boom voor de veiligheid omgezaagd.

Zo zien jullie maar weer, er blijft altijd voldoende te doen en te regelen.

Hans Landzaat

WITTE KERKJE 200 JAAR

Ons Witte Kerkje bestaat in 2020 tweehonderd jaar. Daar willen we straks feestelijk bij stil staan.

Vorbereiding

Via de website en via een oproep in een kerkdienst is al gevraagd wie wil aansluiten bij het bedenken van activiteiten. Gelukkig zijn allerlei ideeën aangeleverd. Ook hebben verschillende gemeenteleden aangegeven om activiteiten voor hun rekening te nemen.



Handjes

Activiteiten bedenken is belangrijk, maar ze moeten daarna uitgewerkt worden.

Om straks een geslaagd jubileumjaar te hebben, zijn veel ‘handjes’ nodig. De activiteiten die zijn bedacht moeten verder uitgewerkt worden.

Vandaar dat we u vragen of u mee wilt werken aan één van onderstaande activiteiten:

1. In 2020 wordt een kerkdienst gehouden waarin het 200-jarig bestaan van ons kerkje centraal staat. Voor deze dienst hebben we al een predikant op het oog. Maar hoe moet deze dienst eruit zien, waar wordt de dienst gehouden, wie worden er uitgenodigd, valt deze herdenkingsdienst samen met de startzondag of juist niet? Allemaal vragen waar u over mag beslissen als u in deze voorbereidingsgroep plaatsneemt.
2. Het Witte Kerkje is al vaak geschilderd en gefotografeerd. Daarnaast zijn er rondom het Witte Kerkje als veel verhalen vastgelegd. Als deze foto's, etsen, schilderijen en verhalen willen we samenbrengen in een expositie. Wie wil nadenken over de invulling van de expositie?
3. Aan het jubileum van de kerk willen we blijvend herinnerd worden. Wordt deze herinnering een herdenkingsboom, een kunstwerk in de kerk, een kunstwerk naast de kerk? En wie mag de opdracht uitvoeren? Hierover mag u besluiten als u deelneemt aan deze voorbereidingsgroep.
4. Het kerkje neemt niet alleen bij ons een centrale plaats in. Heel Odijk weet het te staan. We willen de jeugd van Odijk kennis laten maken met het kerkje en met de geschiedenis van dit gebouw. Daarvoor moet een educatief programma worden vastgesteld. Wie kan interesse bij de jeugd voor de geschiedenis opwekken?
5. Gratis bestaat niet. Alle activiteiten kosten geld. Daarom wordt gezocht naar mensen die na willen denken over fondsenwerving, begrotingen, enzovoort. Want hoe groter het budget, hoe meer we kunnen doen.

Voor één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden kunt u zich opgeven bij de scriba (scriba@pknodijk.nl).

Namens de voorbereidingscommissie: alvast bedankt!

DIENSTEN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is?

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.

De vaste diensten zijn:

- de 1^e zondag van de maand, een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtse straatweg 50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffie drinken;
- de 4^e zondag van de maand, een gecombineerde dienst, voor doven en horenden, in Bunnik. Deze dienst begint om 10.00 uur.
Adres: Oude Dorpskerk, Kerkpad 2, 3981 EM Bunnik;

Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie. Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers: ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.



Een cadeautje krijgen is altijd leuk.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen en geeft u graag een cadeautje om bij het Paasfeest te lezen of weg te geven. Een klein, gratis boekje met de verhalen uit het Lucas-evangelie in gewone taal is een mooi Paasgeschenkje. Fijn, om te lezen of om uit te delen aan mensen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel en voor wie het Paasfeest alleen iets is van voorjaar en kuikentjes.

Op zondag 1 april, zowel na de eerste als na de tweede dienst, kunt u in de hal van de Meenthoek uw presentje ophalen. Wel vragen wij u om op een kaartje uw naam en adres in te vullen. Die adressen worden beslist niet aan derden doorgegeven.

Zo willen wij als vrijwilligers van het NBG de Bijbel dicht bij mensen brengen en doorgeven.

Ik ben blij, dat ik twee mensen bereid heb gevonden om naast mij het NBG-werk in Odijk te promoten. Ik mag u voorstellen Paula en Nico Aperloo, twee vrijwilligers, die mij willen assisteren.

Hartelijke groet, mede van Paula & Nico, Willemien Harts.



Het Snuffelhonk draait uitstekend En dat houden we graag zo!

Het is een bekend gezicht in Odijk op zaterdagochtend: een flink aantal mensen op zoek naar mooie tweede-kansjes in Het Snuffelhonk. En ook op woensdag- en donderdagmiddag is er behoorlijke aanloop van klanten. Dat brengt leven in de brouwerij en is ook heel positief voor het behoud van ons geliefde Witte Kerkje. Het Snuffelhonk is immers de inkomstenbron van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, die financieel bijdraagt aan het onderhoud van dit monument (en daarnaast ook ‘dorpse doelen’ ondersteunt).

Het Snuffelhonk, aan De Meent 50, is zo succesvol door de inzet van een groep van (ongeveer) 40 vrijwilligers. Zij werken keihard, onder de bezielende leiding van coördinatoren en een bedrijfsleider. Op dit moment is Frits Hermans al meer dan vijf jaar de fantastische onbezoldigde bedrijfsleider (ondersteund door zijn Marijke). Omdat Frits het rustiger aan wil gaan doen, wordt nu een opvolger ingewerkt.

Waarom doen die vrijwilligers al dat werk in het Snuffelhonk? Zijn zij allemaal zo begaan met het in stand houden van ons Witte Kerkje? Dit zal bij een deel van de vrijwilligers vast wel een rol spelen. Er zijn immers aardig wat kerkgangers onder hen. Maar er werken ook allerlei mensen die geen directe banden met het Witte Kerkje hebben. Mensen uit Bunnik en Driebergen en Houten. Mensen van de Parochie. Mensen met en zonder banden met het Christelijk geloof. Er is dus beslist meer dan verbondenheid met het Witte Kerkje of onze kerkgemeenschap. Wat is dat dan? Nou, dat is simpel. De meeste vrijwilligers vinden het vooral heel erg leuk om samen een mooie winkel te onderhouden en klanten te helpen en blij de winkel uit te zien gaan. Vaak hoor ik mensen vertellen hoe ontzettend

gezellig het is en met wat een leuke groep ze samen werken. De saamhorigheid, het zogenaamde ‘wij-gevoel’, is groot.

Er is echter één addertje onder het gras. Veel van de vrijwilligers doen dit al jááááren. Dat is mooi, maar dat betekent ook, dat inmiddels behoorlijk wat vrijwilligers op gevorderde leeftijd zijn geraakt. En hoewel zij van geen ophouden willen weten, komt er toch een moment, dat iemand niet verder kan. Daarom is ook instroom van nieuwe, jongere, vrijwilligers belangrijk. Die instroom is er ook wel, maar dat mag nog wel iets meer.

MELD U AAN!

Daarom hier een oproep aan mensen die tijd hebben overdag:

- Werkt u graag samen met andere mensen?
- Steekt u graag de handen uit de mouwen?
- Bent u een echte verkoper?
- Of, knapt u graag dingen op?
- Heeft u verstand van antiek of curiosa, of heeft u meer met boeken, kleding, platen, serviesgoed of noem maar op?
- Of wil u het gewoon een keer proberen?

Meld u dan aan als vrijwilliger van Het Snuffelhonk!

U hoeft niet direct te beslissen of zich vast te leggen. Iedereen mag eerst een tijdje meelopen; een snuffelstage, zogezegd.

Wat is de beloning? Vooral het fijne samenwerken in een leuke groep. En er is elk jaar ook wel een gezellig ‘dank-je-wel-etentje’, al zal dat voor niemand doorslaggevend zijn.

Iedereen kan zich aanmelden bij de bedrijfsleider in de winkel, via de telefoon: 030-2901829 of via info@snuffelhonk.nl. Een gesprek met de bedrijfsleider is de eerste stap om de geschiktheid van de kandidaat-vrijwilliger te bepalen. En dan nieuwe vrienden maken en dankbaar werk doen.

Wij hopen op vele aanmeldingen!

Namens de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk
Hans Marquart, secretaris

VRIJWILLIGERS OPEN MONUMENTENDAG

OP ZOEK NAAR:

Een gastheer of gastvrouw voor Open Monumentendag de tweede zaterdag in september.

In het Open Monumentenweekend staat onze kerk op zaterdag open voor het publiek. Er wordt dan ook door verschillende mensen en groepjes gemusiceerd. Voor de muzikale invulling van de dag wordt gezorgd.

Daarnaast is het belangrijk dat mensen worden ontvangen; worden geïnformeerd indien gewenst.

Er wordt een kopje koffie of thee aangeboden.

De musici ontvangen een bloemetje als dank voor hun optreden.

Kortom op zoek naar een of meer gemeenteleden die het leuk vinden deze taak op zich te nemen.

Voor informatie kunt u terecht bij Connie Tukker; tel. 6562527



Samen eten in de 1^e week van juni

Vind je het leuk om samen te eten en wil je weleens voor een ander koken? Schrijf je dan in voor de kookdagen die in juni, in het kader van het landelijk Jaartheme PKN: Kerkproeverij, een Open Huis, worden georganiseerd! Het idee is om gemeenteleden in contact te brengen met elkaar tijdens een gezellig etentje. In de maand april ligt er in de Meenthoek een lijst waarop je aan kunt geven dat je meedoet als koker. Je vult dan in:

1. Wie je bent en waar je woont
2. Wat je zou willen koken
3. Op welke dag je wilt koken: 5, 6 of 7 juni
4. Hoeveel mensen je wilt ontvangen
5. Je contactgegevens

Hopelijk zijn er veel gemeenteleden die graag koken en tijdens de maaltijd anderen willen ontmoeten! Wij zijn ook erg benieuwd naar het aanbod. Een tip: hou het simpel!

In de maand mei kunnen de gemeenteleden die van het aanbod gebruik willen maken op de lijst intekenen. Er is vast wel iets in het aanbod wat je lekker vindt! Eind mei worden dan afspraken gemaakt over het tijdstip en eventueel dieetwensen etc.

Gezellig! Eet smakelijk!

Namens de Wijkteams

Siem van den Berg

Tel. 030-2207808

Je kunt je ook per e-mail aanmelden via:

siemvandenbergt@ziggo.nl



KRING 25+

Gemeenteleden tussen de 25-35 jaar, zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van ds. Kees Visser en Laura Geerlings. Opdracht van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: predikant@pknodijk.nl of geerlingslaura@hotmail.com. De vijfde avond wordt gehouden op woensdag, 21 maart in de Meenthoek naast het Witte Kerkje, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot ca. 21.30 uur. Net als de vorige avond neemt iedere deelnemer iets mee wat hem of haar inspireert: een boek, een schilderij, een gedicht, een ... wat dan ook.

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings

MUZIEK EN ZANG

Al een aantal jaren horen we in de kerkdienst extra muziek en zang, naast het orgel.

Instrumentalisten zetten hun talenten in om nieuwe liederen aan te leren of om met mooie kerkmuziek extra fijn samen te kunnen zingen. Zo is er sinds enige tijd ook weer een zanggroep, overgebleven nadat de cantorij ophield. Edith Tilanus geeft met evenveel plezier als voorheen leiding aan deze zanggroep, die een paar keer jaar zal meedoen aan een kerkdienst, om een nieuw lied aan te leren of om een Tafelgebed bij het Avondmaal te zingen.

Wie het leuk vindt en een muziekinstrument bespeelt of graag zingt, mag zich bij al deze vrijwilligers aansluiten. Ongeveer elk kwartaal komen de musici samen om een rooster van deelname aan kerkdiensten op te stellen. Informeer gerust wanneer deze werkgroep weer bij elkaar komt en sluit u/je aan.

Ds. Kees Visser.

GOD IN DE STILTE, STILTEMEDITATIE (7)

Bladerend in mijn nieuwe Liedboek, ontdek ik dikwijls teksten of gebeden, die me aanspreken. Zo wordt het Liedboek een bron, die meer is dan een liedbundel voor de zondagse eredienst. Op blz. 1415 lees ik een Zegenbede over de stilte, die ik graag met u deel.

God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.

Ds. Kees Visser.



Zondag 8 april worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Indonesië

De Indonesische milieuactivist Heri Budiawan kreeg op 24 januari 2018 tien maanden cel voor misdaden tegen de staatsveiligheid. Hij zou een communist zijn. De autoriteiten gebruiken anti-communisme wetgeving (een overblijfsel uit het tijdperk Soeharto) en anti-communistische sentimenten om vreedzame protesten in te perken. In april vorig jaar leidde Heri Budiawan, ook bekend als Budi Pego, een vreedzaam protest tegen de komst van een goudmijn in Oost-Java. Volgens de autoriteiten zouden sommige demonstranten banners hebben gedragen met daarop een hamer en een sikkel, het symbool van het communisme. Budiawan werd enkele maanden later opgepakt. De openbaar aanklager eiste zeven jaar tegen hem.

In de brief aan de Indonesische autoriteiten wordt opgeroepen Heri Budiawan onmiddellijk vrij te laten.

Israël

De Palestijnse mensenrechtenverdediger Munther Amira staat terecht voor zijn deelname aan vreedzame protesten. Hij is de coördinator van een organisatie die met stakingen en demonstraties campagne voert tegen de Israëlische bezetting. Volgens de organisatie bedreigden Israëlische soldaten Amira drie maanden voor zijn arrestatie. Amira wordt onder meer vervolgd voor het demonstreren zonder vergunning. Volgens internationale standaarden is dit geen strafbaar feit. Ook zou hij tijdens een eerdere demonstratie een traangasbus naar Israëlische grensbewakers hebben teruggegooid. Maar beeldmateriaal en getuigen ondersteunen dit verhaal niet. Amira hield alleen een actiebord vast, dat hij gebruikte om de traangasbus bij zichzelf weg te houden. Amnesty beschouwt Munther Amira als een gewetensgevangene, die vastzit omdat hij vreedzaam protesteerde tegen de Israëlische bezetting.

In de brief aan premier Netanyahu wordt opgeroepen Munther Amira onmiddellijk vrij te laten.

Wit-Rusland

Viachaslau Sukharko en Aliasandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze zijn nu in afwachting van hun executie. Wit-Rusland past als enig land in Europa en Centraal Azië de doodstraf nog toe. De doodstraf wordt in Wit -Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces, waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en er wordt zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en de nabestaanden. Amnesty is overal en altijd tegen de doodstaf. Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.

In de brief aan president Lukashenko wordt opgeroepen om onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als een eerste stap naar afschaffing van de doodstraf.

Gelieve voor het versturen van de brieven een wereldzegel te gebruiken.

Dank voor uw inzet

De Amnesty schrijfgroep Odijk



BIJBELLEESROOSTER

maart

di 27	Psalm 7
wo 28	Marcus 14:1-11
do 29	Marcus 14:12-52
vr 30	Marcus 14:53–15:47
za 31	Genesis 1:1–2:4a

april

zo 1	Marcus 16:1-8
ma 2	Sefanja 1:1-13
di 3	Sefanja 1:14–2:3
wo 4	Sefanja 2:4-15
do 5	Sefanja 3:1-8
vr 6	Sefanja 3:9-20
za 7	Genesis 2:4b-17
zo 8	Genesis 2:18-25
ma 9	Genesis 3:1-24
di 10	Spreuken 22:17-29
wo 11	Spreuken 23:1-14
do 12	Spreuken 23:15-25
vr 13	Spreuken 23:26-35
za 14	Psalm 4
zo 15	Genesis 4:1-16

ma 16	Genesis 4:17-26
di 17	Spreuken 24:1-9
wo 18	Spreuken 24:10-22
do 19	Spreuken 24:23-34
vr 20	Psalm 10
za 21	Genesis 5:1-24
zo 22	Genesis 5:25–6:4
ma 23	Spreuken 25:1-15
di 24	Spreuken 25:16-28
wo 25	Spreuken 26:1-12
do 26	Spreuken 26:13-28
vr 27	Spreuken 27:1-11
za 28	Spreuken 27:12-27
zo 29	Genesis 6:5-22
ma 30	Genesis 7:1-24

mei

di 1	Spreuken 28:1-16
wo 2	Spreuken 28:17-28
do 3	Spreuken 29:1-14
vr 4	Spreuken 29:15-27
za 5	Spreuken 30:1-9

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



INLOOPMORGEN

Elke woensdagmorgen tussen 10.00–12.00 uur zijn de kerkzaal en de Consistorie open voor een moment van rust en een ontmoeting met anderen.

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-.

- Pakket A: €50,- (10x 1 euro en 20x 2 euro)
- Pakket B: €50,- (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro)
- Pakket C: €25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01
t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).

Alle bestellingen die vóór de 25^e van de maand binnen zijn, worden de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de Meenthoek.

Voor meer informatie:

Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 8 april van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Op deze middag kunnen leuke voorjaarsbloemstukjes worden gemaakt. Het is handig om hiervoor een schaar en een tangetje mee te nemen. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

In mei zal de ontmoetingsmiddag niet worden gehouden in verband met Moederdag en Pinksteren.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 april** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 april tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 mei** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
4	23 april	3 mei
5	28 mei	7 juni
6	2 juli	12 juli
7	27 augustus	6 september
8	1 oktober	11 oktober
9	5 november	15 november
10	10 december	20 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, www.snuffelhonk.nl,
info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

