

Kerknieuws

2017 nr. 10



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKDIENTEN

Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten, behalve tijdens de kerstnachtdienst, de eerste dienst op kerstmorgen en de Oudejaarsdienst.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zaterdagavond 23 december – Kinderkerstfeest

19.00 uur Ds. Kees Visser, kerstmusical
Collecte Voedselpakketten Oost-Europa

Zondag 24 december – 4^e Advent

10.00 uur Ds. Daco Coppoolse
Collecte Center of Love, Egypte

Zondagavond 24 december – Kerstnachtdienst

22.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Voedselbank Kromme Rijn

Maandag 25 december – Kerst

9.00 en 10.30 uur Ds. Kees Visser
Collecte Kinderen in de Knel

Zondag 31 december

10.00 uur Ds. M. van der Giezen
Collecte Bartiméus Sonneheerd

Zondagavond 31 december - Oudejaarsdienst

22.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Plaatselijk kerkenwerk



Zondag 7 januari

10.00 uur

Collecte

Ds. Nienke Dijkstra-Algra

De Hezenberg

Zondag 14 januari – Doopdienst

10.00 uur

Collecte

Ds. Kees Visser

Exodus

Zondag 21 januari – Oecumenische dienst, Nicolaaskerk

11.00 uur

Ds. Kees Visser en pastor Ed van de Moosdijk

BIJ DE DIENSTEN

Kinderkerstfeest, zaterdagavond 23 december 19.00 uur.

Het KINDERKERSTFEEST wordt dit jaar gehouden op zaterdagavond 23 december om 19.00 uur. Omdat het inrichten van de kerk een volle dag duurt, kan het niet op zondagavond worden gehouden, want zondagochtend is er nog een kerkdienst (4^{de} Advent!). De kinderen hebben de korte **Kerstmusical Hotel Toekan** voorbereid, die zal worden afgewisseld met bekende kerstliedjes.

Zondag, 24 december

In de morgendienst van 10.00 uur op deze Vierde Zondag van Advent gaat ds. Daco Coppoolse uit Odijk voor.

Zondagavond, 24 december, Kerstnachtdienst

Om 22.00 uur houden we onze KERSTNACHTDIENST. Ds. Kees Visser gaat voor in deze dienst. Waarschijnlijk zijn Wim Mels en Martin van der Meulen present voor extra muzikale ondersteuning.



Kerstmorgen, 25 december, 9.00 en 10.30 uur in het Witte Kerkje. In beide diensten gaat ds. Kees Visser voor. In beide diensten is er extra muziek: trompet door Irene van Hall en hoorn door Astrid van den Heuvel. In de dienst van 10.30 uur zingt een gelegenheidskoor o.l.v. Annelieke Beukenkamp.



Zondag, 31 december gaat in de dienst van 10.00 uur ds. M. van der Giezen uit Utrecht voor.

Zondagavond, 19.30 uur OUDEJAARSDIENST. Voorganger is ds. Kees Visser.

Zondag, 7 januari gaat mevr. ds. Nienke Dijkstra-Algra voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 14 januari gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. In deze dienst wordt Maud gedoopt, dochter van Esther en Tijmen Visser-Straalman (het vijfde kleinkind van ds. Visser).

Zondag, 21 januari is er geen dienst in het Witte Kerkje. We houden de oecumenische dienst om 11.00 uur in de Nicolaaskerk. Deze oecumenische dienst staat in het teken van het gebed voor de eenheid van de christenen. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Kees Visser en pastor Ed van de Moosdijk.

Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN

Zondagmorgen 24 december: Center of Love, Egypte

Dit jaar vragen wij u een aantal malen uw speciale aandacht voor het Center of Love, een project van Koptische christenen in een van de sloppenwijken van Caïro. Het Center of Love helpt kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap om zelfstandiger te worden en meer voor zichzelf te kunnen zorgen. De nood is hoog en uw gaven worden goed besteed.

Zondagavond, Kerstnachtdienst, 24 december:

Voedselbank Kromme Rijn

Alweer ruim 5 jaar is de voedselbank actief in het Kromme Rijngebied. En het is nog steeds nodig. Wekelijks worden nu zo'n 30 voedselpakketten verstrekt, waarvan 4 in de gemeente Bunnik. Op jaarbasis zijn dat meer dan 1500 pakketten. Gemiddeld worden per pakket 3 mensen geholpen die beneden het bestaansminimum leven.

Voedsel en vrijwilliger zijn hard nodig en daarnaast ook geld voor de vaste kosten voor spullen en transport. U kunt op drie manieren helpen! Deze avond kunt u geld geven, maar als u op een andere manier wil bijdragen, stuur dan een email naar secretaris@voedselbankkrommerijn.nl.



1e Kerstdag 25 december: Kinderen in de Knel

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Op deze Kerstmorgen vraagt Kerk in Actie samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision uw bijdrage voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.

Zondagmorgen 31 december: Bartiméus Sonneheerdt

In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 zal zijn opgelopen tot zo'n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen. De vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij krijgen de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én probeert mensen zich ervan bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen. De vereniging is volledig afhankelijk van giften en ontvangt geen overheidssubsidie.

Zondagavond 31 december: Plaatselijk kerkenwerk

Traditiegetrouw is de Oudejaarscollecte bestemd voor de continuïteit van de eigen gemeente. De instandhouding van onze kerk met al zijn activiteiten is voor ons allen een groot goed.

Zondag 7 januari: De Hezenberg

De Hezenberg zelf schrijft:

“Van tijd tot tijd zijn er momenten in het leven waarop het goed is even stil te staan en je te bezinnen. Nadenken over stappen die je moet of wilt nemen of je af te vragen wat het doel is in jouw leven. Daar kunnen rust, stilte en tijd voor jezelf je bij helpen.

De Hezenberg is een plaats waar bezinning en inspiratie samen komen. Het monastieke dagritme met dagelijks terugkerende gebedsmomenten nodigen uit tot zelfreflectie en bezinning. De Hezenberg gaat daarbij uit van de protestantschristelijke traditie. Ons landgoed ligt aan de rand van de Veluwe, in een oase van rust. In deze natuurlijke omgeving, met een vast dagritme en het doorbreken van je eigen dagelijkse routines, word je als het ware ‘stilgezet’. Hierdoor kun je op een nieuwe manier naar jezelf, je eigen leven en de wereld om je heen gaan kijken. Wij geloven dat dit het begin kan zijn van verandering”.

Zondag 14 januari: Exodus

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Bij Exodus werken 250 professionals en 1500 vrijwilligers. Gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen professionele ondersteuning krijgen of een vrijwillig maatje. Of allebei. Er zijn exodus-huizen en er wordt ter plaatse hulp gegeven. Ook de familie wordt hierbij betrokken.

U kunt bijdragen door uw gave deze morgen, maar u kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgang
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
5 nov	Zending	€204,76	€126,35
12 nov	Vluchtelingenkinderen	€195,70	€106,40
19 nov	Villa Vrede	€141,25	€ 90,01
26 nov	Rohingya vluchtelingen	€205,34	€115,10
3 dec	Kerkgroei	€179,52	€132,15

AMNESTY INTERNATIONAL

In de maand december vindt u geen informatie van Amnesty International voor de brieven.

In januari worden de brieven op zondag 14 januari uitgedeeld; de informatie voor deze brieven vindt u bij de brieven die worden uitgedeeld en in het Kerknieuws dat 18 januari uitkomt.





Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Mijn eerste maand als voorzitter van de kerkenraad zit erop en ik wil jullie graag bijpraten over wat er zoal achter de schermen gebeurt. Want er gebeurt veel en er wordt door veel mensen behoorlijk wat werk verzet. Arjan zal vanuit de kerkrentmeesters daar ook nog het e.e.a. over schrijven in dit kerknieuws.

Allereerst het vervolg op onze aanloop naar het beleidsplan; na het maken, bespreken, verfijnen en vertalen van de stellingen, gaan we met een kleine delegatie verder om dit op papier te zetten. Hanneke vanuit de oecumene, Hans vanuit de diaconie, Joop vanuit jeugd en nog niet bekend, iemand uit de consistorie gaan hiermee aan de slag. Het is de kunst om het sociale, het toegankelijk willen zijn én onze gezamenlijke bron van geloof delen, erin terug te brengen. Want de warme gastvrijheid van deze mooie gemeenschap zou je aan iedereen mee willen geven.

Op dit moment heeft zich ook een groep gevormd die zich bezig gaat houden met 'Het Witte Kerkje, 200 jaar'. U hebt daarvan iets gehoord en gelezen in de dienst van 3 december. Lia, Kees, Siem, Joop, Paul en Henk hebben de aanzet gegeven en zijn op zoek naar hulp en ideeën om er een feestelijk jaar van te maken. In januari komen zij als groep bijeen. Ideeën en hulp zijn van harte welkom, want dit is een prachtige gelegenheid om onze gemeenschap aan het dorp te presenteren.

Rita en Kees volgen de hele omslag naar een nieuwe opbouw van de PKN organisatie, de zogenaamde consideratie van classes. Van een grote versnipperde organisatie, wil de PKN over gaan naar grote zelfstandige regio's, met advies en ondersteuning op basis van consult. Kees gaat daarin ook een functie vervullen en dat was ook wel te verwachten met zijn kennis en ervaring. In januari is de derde landelijke bijeenkomst.



Financieel sluiten we 2017 gezond af. Omdat de rente op dit moment laag is, hebben wij daardoor een iets minder gunstig beeld, maar dat is nog steeds goed op te vangen. Volgende maand start de Actie Kerkbalans en we hopen dat u uw waardering voor hetgeen we bieden en doen, meeweegt in uw bijdrage.

Peter heeft een mooi overzicht in grafieken gemaakt van het gebruik van de collecte munten van het afgelopen jaar. Het werken met de munten is iets bewerklijker (bestellen, uitzetten in zakjes en afgifte) maar het levert ons ook op, omdat er minder bankkosten zijn. Dat geeft aan het eind toch een mooie uitkomst.

De samenwerking met Bunnik komt in stappen op gang, met name voor diaconie en de jeugd. De diaconie heeft een gezamenlijk overleg en voor de jeugd worden af en toe activiteiten georganiseerd.

Binnen de werkgroep Oecumene, gaat ds. Piet Pannekoek stoppen. Wij danken hem voor de inzet van zijn kennis, kunde en tijd.

De tuingroep heeft zich aangesloten bij de groep onderhoud van de kerk. Dat is een mooi aanbod en daar zijn we oprecht blij mee.

Deze maand hebben we afscheid van Barbara Lamain genomen. Barbara heeft zich tijdens haar stage op een bijzondere prettige manier ingezet op vele fronten. Zij heeft zich in dit jaar verdiept in de gemeente en meegewerkt aan verschillende onderwerpen. Daarvan is het beleidsplan, samen met Oscar en Jan en Hans, van de diaconie, er één van. Het mee vormgeven aan een brainstorm over het pastoraat en het verdiepen in Luther was ook een mooi proces. Dank daarvoor en veel succes met de afronding van jouw opleiding en werk toekomst.

Hiermee kom ik aan het eind van mijn verhaal.

Mag ik u, namens de kerkenraad, een gezegende kerst wensen. Een kerst met warmte, mooie ontmoetingen en een moment van stil besef dat we toch een beetje bij elkaar gebracht zijn. Daarvoor vond ik een mooie tekst welke ik graag meegeef.

Moeder Therese schreef: *"Sommige mensen komen in je leven als zegeningen, anderen als lessen"*.

Annemiek Brouwer



**GEZEGENDE KERSTDAGEN TOEGEWENST
EN VREDE EN ALLE GOEDS VOOR 2018**



**GEEN ANDER TEKEN ONS GEGEVEN
GEEN LICHT IN ONZE DUISTERNIS
DAN DEZE MENS OM MEE TE LEVEN
EEN GOD DIE ONZE BROEDER IS.
ZING VOOR UW GOD, HIJ OPENBAARDE
IN JEZUS ZIJN MENSLIEVENDHEID.
LIED 489: 2**

**KEES EN LOES VISSER-MOLENAAR
PASTORIE**

Actie Kerkbalans

Nu het einde van het jaar nadert, zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen van Actie Kerkbalans. Voor onze gemeente is dit de belangrijkste inkomstenbron waarmee we de uitgaven voor o.a. het kerkenwerk, pastoraat en onderhoud moeten dekken. Helaas verwachten we voor 2018 toch nog een tekort van bijna 6.000 euro. Voor de volledige begroting, welke onlangs door de Kerkenraad goedgekeurd is, verwijzen we u graag naar onze website.

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans stellen wij dan ook zeer op prijs. Mogen we u hierbij de volgende overwegingen geven?

- Sinds een tweetal jaren wordt de Eindejaarscollecte, waarvoor ieder gemeentelid een acceptgiro ontving, niet meer gehouden. Als u gewend was om hieraan bij te dragen, wilt u deze bijdrage dan bij uw toezegging voor Actie Kerkbalans optellen?
- Een grote groep gemeenteleden geeft al jarenlang eenzelfde bedrag. Mocht u ook hiertoe behoren, zou u dan willen overwegen of u uw bijdrage iets kunt verhogen, om zodoende de stijging in de uitgaven te kunnen volgen?
- Sinds drie jaar is het mogelijk om een onderhandse periodieke schenking af te sluiten. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Indien u uw voordeel aan het kerkenwerk toekent, kunt u meer geven zonder dat het u extra kost.

Onderhandse periodieke schenking – fiscaal voordelig schenken

Een onderhandse periodieke schenking heeft een aantal voordelen ten opzichte van een eenmalige gift (zoals bijvoorbeeld uw jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans). De voornaamste is dat deze giften fiscaal volledig kunnen worden afgetrokken van het inkomen in

Box 1. Er is dus geen ondergrens noch bovengrens, wat wel voor eenmalige giften geldt. Bovendien is het tegenwoordig niet meer nodig om dit via een notaris te regelen, maar kan het rechtstreeks met de kerk, wat tijd en geld scheelt. Voorwaarde voor een onderhandse periodieke schenking is echter wel dat u zich vastlegt om voor een periode van minimaal 5 jaar een vaste jaarlijkse gift te doen.

Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met online berekeningen, bijvoorbeeld via:

<https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel>.

Een voorbeeld: U wilt jaarlijks 300 euro schenken en uw jaarlijkse inkomen is 35.000 euro. Uw (eenmalige) gift komt niet boven de drempel uit en levert dus geen belastingvoordeel op. Indien u een periodieke gift doet, kunt u uw gift verhogen tot 507 euro, terwijl u netto (na belastingaftrek) nog steeds 300 euro betaalt.

Als u het goed doet, betaalt de overheid dus (flink) mee met uw gift!

Zeker wanneer u het drempelbedrag nu niet haalt of verder weinig giften doet, kan dit een interessante optie zijn voor u én voor de kerk. Fiscale voordelen van een periodieke schenkingsakte kunnen in bepaalde gevallen echter lager uitvallen. Dit geldt voornamelijk indien u zonder uw kerkelijke giften niet aan het drempelbedrag toe komt, terwijl dat met deze giften wel het geval zou zijn, of wanneer u toezeggingen van meerdere jaren in 1 jaar betaalt. Het is dus raadzaam u goed te (laten) informeren indien u een periodieke schenkingsakte overweegt.

Tijdens de vorige Actie Kerkbalans heeft u reeds een formulier voor een onderhandse periodieke schenking ontvangen. Veel gemeenteleden hebben hiervan al gebruik gemaakt. Ook tijdens de aankomende Actie Kerkbalans zult u dit formulier aantreffen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit formulier invullen en in de antwoordenvolop bijsluiten. Wij zullen dan vervolgens contact met u opnemen. Mocht u in de afgelopen jaren al een schenkingsakte

hebben laten opmaken, dan ontvangt u deze uiteraard niet nogmaals. U zult dan een herinnering van uw toezegging ontvangen. Om in aanmerking te blijven komen voor de voordelen van deze schenkingsakte, is het wel belangrijk dat u uw toezegging elk kalenderjaar overmaakt. Mocht u dit jaar uw bijdrage nog niet hebben gedaan, dan bij deze de vriendelijke herinnering deze voor het einde van het jaar over te maken.

Indien gewenst kunt u naast uw schenking voor het kerkelijk werk, de onderhandse schenkingsakte ook gebruiken voor uw toezegging aan de diaconie en/of voor een fiscaal vriendelijke aanschaf van collectemunten.

Een onderhandse periodieke schenking: goed voor u en voor de kerk!
Het College van Kerkrentmeesters beveelt deze mogelijkheid van harte bij u aan. Zonder dat het voor u tot extra kosten leidt, zal dit de inkomsten voor de kerkelijke gemeenschap materieel verhogen. Dit stelt ons in de gelegenheid om het hoge niveau van (geestelijke) voorzieningen binnen de Protestantse Gemeente in Odijk in stand te houden. Mocht u verdere vragen over de schenkingsakte hebben, dan willen wij u hierbij graag helpen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jogchum Tigchelaar
penm.kerkrentmeesters@pknodijk.nl



Voor wie over 2017 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra belastingaftrek wenst over 2017 door de bijdrage van 2018 nu al te storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl

VRIJWILLIGERS BEDANKT

Vele handen maken licht werk, maar helaas is dit spreekwoord ook om te draaien. Komt het werk op minder handen neer dan wordt het steeds zwaarder. Jaren lang werd de tuin rondom kerk en pastorie onderhouden door een enthousiaste ploeg vrijwilligers. De laatste tijd stond de (inmiddels kleiner geworden) ploeg onder leiding van Frits en Marijke Hermans, helaas hebben zij aangegeven dat de tuinploeg er na al die jaren mee gaat stoppen. Graag wil ik Frits en Marijke en hun mede-tuinploegleden van harte bedanken voor alle tijd en energie die ze in ons ‘groen’ gestopt hebben, het zag en ziet er altijd keurig uit.

Onze kerk draait al zolang ik mij kan herinneren op een groot leger vrijwilligers, voor welke klus dan ook, en gelukkig is dit nog steeds zo. Maar voor een aantal taken wordt het moeilijker om voldoende mensen te vinden. De tuinploeg heb ik al genoemd maar ook de schoonmaakploeg heeft dringend versterking nodig, de gemiddelde leeftijd van de schoonmakers maakt het meeste werk steeds lastiger. De komende maanden zullen wij ons gaan buigen over lange termijn oplossingen. Moeten we op langere termijn professionele krachten gaan inhuren of gaat het toch lukken alles draaiend te houden met vrijwilligers? Het is iets wat ons de komende tijd zal bezig houden maar ik wil dit stuk niet te somber eindigen. Alleen al binnen de scope van de Kerkrentmeesters vinden we de kostersploeg, de organisten, de schoonmaakploeg, de tuinploeg (inclusief de grasmaaiers), kerkhof, koffieschenkers, de redactie van het kerknieuws, ledenadministratie, de website, het archief en last but not least, de enorme klus beheer van kerk en Meenthoek. Zelfs ik betrap mij er helaas soms op het ‘gewoon’ te vinden dat de meeste van die taken bijna geruisloos doorlopen. Graag wil ik van dit moment gebruik maken om al die vrijwilligers (het zijn er teveel om namen te noemen) die zich ook het afgelopen jaar weer vol hebben ingezet, heel hartelijk te bedanken.

Namens de Kerkrentmeesters,
Arjan Muis

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK



Dit is alweer het laatste stukje dat ik dit jaar schrijf voor Kerknieuws. De volgende keer is het nieuwe jaar al weer aangebroken.

Een bijzonder jaar is 2017 geweest, door de werkzaamheden aan de kerk deze zomer. Corine en ik zijn daardoor heel wat dagen in en rond de kerk actief geweest om de restauratiewerkzaamheden in goede banen te

leiden. Soms moet je iets eerst meemaken om je te realiseren wat het echt inhoudt. Dat hebben we geweten, want er is heel veel meer tijd en werk in gaan zitten dan wij ons vooraf hadden gerealiseerd. Dat heeft mij ook weer aan het nadenken gezet. Nu nog 'jong', maar voordat je het weet ben je toch weer wat ouder geworden, En hoe lang kan je je nog op dit niveau blijven inzetten. Misschien moet voor de kerk het 'algemene dagelijks beheer' en het 'technisch beheer' wel gescheiden worden. Daar kan je in ieder geval een duidelijke grens gesteld worden Of het beheer in nog andere deeltaken te verdelen is, weet ik nog niet. Maar het zal zeker makkelijker zijn om vrijwilligers te vinden, wanneer het tijdsbeslag beter te overzien is.

Gelukkig is het gelukt om de schoonmaakkploegen weer volledig te bemannen. Er waren wat gaten gevallen, maar een deel van de deelnemers aan de tuinploeg, die nu opgehouden is te bestaan, heeft op eigen initiatief de overstap gemaakt naar een schoonmaakkploeg. Heel erg fijn dat ze bereid zijn om de vrij gevallen tuintijd nu weer in te zetten in kerk en Meenthoek.

Aan de gebruikers van de zalen wil ik weer eens een herinnering sturen. Vaak gaat het goed, maar de laatste tijd vond ik in de keuken toch weer thermoskannen met nog koffie er in, samen met niet opgeruimde suiker, koffiemelk en koekjes. Kennelijk daar neergezet na een vergadering. Graag even zelf opruimen, dan hoeft een ander dat niet voor je te doen.

De kerk is weer in kersttooi. De lichtjes in de boom branden, kerstmis komt er aan. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en een heel gelukkig nieuw jaar.

Hans Landzaat

KINDERKERSTFEEST

Zaterdag 23 december 2017 19.00 uur
vieren we het kinderkerstfeest.

We zingen met elkaar kerstliedjes en kijken naar de musical Hotel Toekan. Het is voor kinderen vanaf 4 jaar. Er is oppas voor de jongste kinderen.

U bent van harte welkom!

Namens het team van de kindernevendienst,
Gerda van Rijn



WITTE KERKJE 200 JAAR

Ons Witte Kerkje bestaat in 2020 tweehonderd jaar. Daar willen we straks feestelijk bij stil staan. Want betekent gemeente zijn niet ook samen vieren?

Tijdig voorbereidingen starten is raadzaam. We zoeken dus medestanders!

We hebben met een klein groepje een eerste begin gemaakt, maar weten nu al dat we er alleen samen een mooi evenement en herdenkingsjaar van kunnen maken. Een oproep dus!

Wilt u helpen?

U kunt zich voor één of meerdere van onderstaande mogelijkheden opgeven:

- Fondsenwerving
- Het bedenken van activiteiten
- Het uitvoeren van activiteiten
- Het meewerken aan de organisatie

Graag uw naam, telefoonnummer en voorkeuren e-mailen naar:
scriba@pknodijk.nl

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Lia, Kees, Siem, Joop, Paul, Henk.

KRINGEN

Kring 25+

Gemeenteleden tussen de 25-35 jaar, zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van ds. Kees Visser en Laura Geerlings. Opname van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: predikant@pknodijk.nl of geerlingslaura@hotmail.com. De vierde avond wordt gehouden op **woensdag, 17 januari** in de **Meenthoek** naast het Witte Kerkje, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot ca. 21.30 uur. Deze avond staat in het teken van een bijbelstudie.

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings

Preekna- en voorbespreking

Na de Herfstvakantie en vóór de Kerst zijn er steeds op maandagavond voorbereidingsbijeenkomsten geweest. Aanvankelijk met twee gemeenteleden, later met vier, een kleine kring van gemeenteleden, die mij de kans gaf langer bij een bijbeltekst stil te

staan en te ervaren hoe een tekst leeft en welke vragen die kan oproepen. Ik vond het heel inspirerend en vruchtbaar.
Dank aan de deelnemers!

Ds. Kees Visser.

NBG: KINDERBIJBELS VOOR INDIA

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost €5,-.



India is ongeveer 95 keer zo groot als Nederland en heeft ruim 1,3 miljard inwoners. Het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen.

De kerken in India trekken zich het lot aan van de kasteloze kinderen. In de Bethesda Bible Mission Church zijn de kinderen meerdere dagen per week welkom. Pastor Lakshmi heeft er naschoolse opvang opgezet en nodigt arme kinderen persoonlijk uit. “Het lukt veel ouders niet om goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak krijgen ze maar één keer per dag eten. Dat gaat me aan het hart”, zegt Lakshmi. In de kerk krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding en er worden spelletjes gedaan. Samen zingen en luisteren naar bijbelverhalen staat ook op het programma.”De kinderen luisteren aandachtig naar de bijbelverhalen”, vertelt de pastor. “Ze herkennen zich vaak in bijbelse

figuren en vinden het fijn om te horen dat God naar hen omziet. Een eigen kinderbijbel is voor deze kinderen een groot geschenk.”

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Hartelijke groet van Willemien Harts.

GOD IN DE STILTE, STILTEMEDITATIE (4)

Theoloog des vaderlands van het afgelopen jaar ds. Janneke Stegeman publiceerde een prekenbundel onder de titel: **Heb je Hem weer**, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen; uitgegeven bij Van Gennep in Amsterdam 2017 en te koop voor €16,90 of als e-book voor €11,90.

De preek die mij in het bijzonder raakte was de preek over God in de stilte, over de profeet Elia.

Aldoor is de vraag hoe we ons God voorstellen. Begrijpelijk dat wij mensen misschien wel graag een machtig beeld van God voor ogen hebben. Een sterke God, die Zich met groot vertoon van macht laat zien. Zoals het gebeurt in de strijd tussen de priesters van Baäl en God uit 1 Koningen 19.

Tot driemaal toe laat Elia het altaar met water overgieten. Zal zijn God toch ook hier de brand insteken? En ja, dat kan Hij, moeiteloos. Deze God wint de strijd. De concurrentie is nergens.

En het lijkt of Elia nu vrijuit kan gaan, maar niets minder is het geval. Hij wordt nog altijd bedreigt door Izebel, de vrouw van koning Achab. Zij wil Elia met gelijke munt terugbetalen, nadat Elia de Baälpriesters heeft laten ombrengen. (Ja, het zijn gruwelijke verhalen!) En Elia voelt zich in het nauw gedreven en zoekt een schuilplaats. En daar ontmoet Hij God, althans dat wil hij graag en het lijkt zelfs op de ontmoeting tussen God en Mozes. Donderslagen, bliksem en een aanzwellend hoorngeschal vergezellen de nadering van God. Maar nu is het anders, totaal anders. In storm en aardbeving

en vuur is God niet. God is blijkbaar niet te vinden in machtsvertoon, geen oorverdovend lawaai, maar een verpletterende stilte, zo komt God dichtbij Elia daar in zijn schuilplaats.

Janneke Stegeman schrijft: ‘Zouden we niet liever willen dat God zich manifesteert met donder en bliksem, met vertoon van kracht en geweld? Zodat Hij ons altijd helpt als wij in nood zijn? Zodat wij altijd de sterkste zijn, omdat onze God de sterkste is? Dat we ons op God kunnen beroepen, als we oorlog voeren? Dat wij onze bommen gooien, vanuit de behoefte om de sterkste te zijn, onze macht te laten zien? Maar God toont zich uiteindelijk aan Elia als een andere God. Veel, veel moeilijker is het te fluisteren. Veel, veel moeilijker nog is het stil te zijn. En nog veel moeilijker in het te luisteren’.

Die laatste zinnen maken indruk, vind ik. Ik herken dat wel, dat ik graag zou zien dat God zich oppermachtig zou tonen met een overweldigende aanwezigheid, luid en duidelijk, onontkoombaar voor wie zich voor God verschuilen wil. Maar nee, God is in de stilte. En als mens vergt het opperste concentratie om iets van God te vernemen. Intens luisteren is de opdracht. God verschijnt niet zonneklaar. Hij verbergt zich eerder en spreekt tot ons hart in de stilte.

Misschien is het moeilijke wel dat als God zich zo laat zien, in de stilte, wij niet met Hem de boer op kunnen om anderen te dwingen voor Hem op te knieën te gaan. Dat wij kunnen zeggen: Kijk, hier is God, u kunt niet om Hem heen! Het vergt innerlijke kracht, het is de stille stem in het hart die fluistert: “Ik die met u spreek, Ik ben het, die je helpt”. Daar loop je niet zo mee te koop, dat ligt niet lekker in de markt, maar doet recht aan wie God voor ons wil zijn: God-met-ons, Immanuël, geboren als een kind om dichtbij ons te komen, ons te zoeken in onze kleinheid en ons mee te nemen op Zijn weg naar vrede.

Ds. Kees Visser.

BIJBELLEESROOSTER

december

di 19	Jeremia 30:12–31:1
wo 20	Jeremia 31:2-14
do 21	Jeremia 31:15-22
do 21	Jeremia 31:15-22
za 23	Jeremia 31:31-40
zo 24	Titus 1:1-16
ma 25	Titus 2:1-15
di 26	Titus 3:1-14
wo 27	Jeremia 32:1-15
do 28	Jeremia 32:16-25
vr 29	Jeremia 32:26-44
za 30	Jeremia 33:1-11
zo 31	Jeremia 33:12-26

januari

ma 1	Psalm 1
di 2	Habakuk 1:1-11
wo 3	Habakuk 1:12-2:4

do 4	Habakuk 2:5-20
vr 5	Habakuk 3:1-19
za 6	Romeinen 1:1-15
zo 7	Romeinen 1:16-32
ma 8	Romeinen 2:1-16
di 9	Romeinen 2:17-29
wo 10	Romeinen 3:1-8
do 11	Romeinen 3:9-20
vr 12	Romeinen 3:21-31
za 13	Romeinen 4:1-12
zo 14	Romeinen 4:13-25
ma 15	Psalm 66
di 16	Spreuken 16:1-15
wo 17	Spreuken 16:16-33
do 18	Psalm 3
vr 19	1 Korintiërs 5:1-13
za 20	1 Korintiërs 6:1-11

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

INLOOPMORGEN

Elke woensdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur zijn de kerkzaal en de Consistorie open voor een moment van rust en een ontmoeting met anderen. Het Witte Kerkje is dan als een oase van bezinning en gesprek.

Ds. Kees Visser

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Nu ook kleiner pakket mogelijk (25 euro).

Een jaar geleden zijn de eerste collectemunten uitgegeven. Tot nu toe zijn ruim 100 pakketten van 50 euro gekocht. Op dit moment bestaat een derde van de collecte uit collectemunten. Veel gemeenteleden zijn blij met de munten. Met name omdat ze steeds minder contact (klein)geld in huis hebben en door het gebruik van collectemunten niet snel misgrijpen als ze willen bijdragen aan de collecte. Net als bij bijdragen aan andere goede doelen, kunnen bestellingen van munten indien gewenst worden opgegeven als gift bij de inkomstenbelasting. Voor sommigen is dat reden om iets meer te geven.

Maar er waren ook suggesties voor verbeteringen. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven een pakket van 50 euro te veel te vinden. Daarom is besloten om ook een kleiner pakket (pakket C) aan te bieden. Deze gaat 25 euro kosten en bestaat uit 10 munten van 1 euro en 30 munten van 50 cent.

Er zijn daarmee voortaan drie mogelijkheden:

- Pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten)
- Pakket B (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro munten)
- Pakket C (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01 t.n.v. Collectes PKN Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C). Alle bestellingen die vóór de 25^e van de maand binnen zijn, worden de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de Meenthoek.



Voor meer informatie:

Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



Op zondagmiddag **14 januari** is er van **14.30 tot 17.00 uur** weer een Ontmoeting met Dorpsgenoten in het zaaltje bij de Nicolaaskerk. Deze keer zal het nieuwe jaar op muzikale wijze ingeblazen worden door een blokfluitkwartet met grote houten instrumenten en kan men tevens genieten van vers gebakken wafels. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal plaatsvinden op **maandag 22 januari** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 17 januari tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 26 februari** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
1-2018	8 januari	18 januari
2	12 februari	22 februari
3	19 maart	29 maart
4	23 april	3 mei
5	28 mei	7 juni
6	2 juli	12 juli
7	27 augustus	6 september
8	1 oktober	11 oktober
9	5 november	15 november
10	10 december	20 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr. W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264

www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

