

Kerknieuws

2017 nr. 7



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

27e JAARGANG, Nr.7, september/oktober 2017

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 2 oktober voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Tijdens de diensten van 10.00 (of 11.00) uur is er kinderoppas. Op de eerste en derde zondag van de maand is er ook Jeugdkerk.

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 3 september

10.00 uur Ds. Hans Drogendijk
Collecte Pioniersplek Kloosterwelle

Zondag 10 september Gemeentezondag

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Vluchtelingenwerk Bunnik

Zondag 17 september Oecumenische dienst - Nicolaaskerk

11.00 uur Ds. Kees Visser en pastor Meike Hettinga
Collecte Onbekend

Zondag 24 september Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Kerk in Midden-Oosten

Zondag 1 oktober

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Kerk en Israël

Zondag 8 oktober

10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Pro Rege

Zondag 15 oktober

10.00 uur Ds. A. van Buuren, Amsterdam



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 3 september gaat ds. Hans Drogendijk voor in de dienst die om 10.00 uur begint.

Zondag, 10 september, GEMEENTEZONDAG. Thema: EEN OPEN HUIS. Elders in dit nummer van Kerknieuws kunt u lezen over het programma. De dienst begint om 10.00 uur en bij goed weer wordt de dienst gehouden in de PASTORIETUIN (neem een stoel mee en een Liedboek!). Aan de dienst werkt een gelegenheidskoor mee o.l.v. Annelieke Beukenkamp. Musici: Astrid van den heuvel op hoorn, Martin van der Meulen basgitaar en Irene van Hall trompet, Wim Mels bespeelt de piano.

Zondag, 17 september, OECUMENISCHE DIENST in de Nicolaaskerk om 11.00 uur. Deze dienst staat in het teken van de VREDESWEEK en heeft als thema: DE KRACHT VAN VERBEELDING. Voorgangers in deze bijzondere dienst zijn Meike Hettinga, RK-pastor en ds. Kees Visser.

Zondag, 24 september vieren we de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder in de dienst, die om 10.00 uur begint. Voorganger is ds. Kees Visser.

In deze dienst nemen we afscheid van de Cantorij. De leden van onze Cantorij hebben bij hun evaluatie aan het eind van het afgelopen seizoen besloten om hun geregelde deelname aan de erediensten te beëindigen. Daarmee komt een einde aan een lange geschiedenis. Het is ruim 11 jaar geleden dat Edith Tilanus bereid gevonden werd om leiding te geven aan de Cantorij en sindsdien was de Cantorij op gezette tijden present. Deze zondag wuiven we de cantorij uit. Ze zullen nog één keer een bijzondere bijdrage leveren aan een dienst!

Zondag, 1 oktober, wordt de dienst gehouden om 10.00 uur. ds. Kees Visser gaat daarin voor.

Zondag, 8 oktober gaat ds. Kees Visser voor in de dienst die om 10.00 uur begint.

Zondag, 15 oktober gaat ds. Ari van Buuren uit Amsterdam voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN

Zondag 3 september: Pioniersplek Kloosterwelle

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen. Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland. Helpt u mee?

Zondag 10 september: Vluchtelingenwerk Bunnik

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van *Vluchtelingen Werkgroep Bunnik* helpen deze nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats en het bieden van maatschappelijke begeleiding. De periode van begeleiding duurt ongeveer 3 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de vluchteling Nederlandse taallessen en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar betaald werk. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

Zondag 24 september: ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en een voedselpakket 45 euro. Van harte aanbevolen! Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is.



Zondag 1 oktober: Kerk en Israël

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. De opbrengst van de collecte gaat naar alle activiteiten die de Protestantse Kerk ondersteunt en organiseert om de band met het joodse volk levend te houden en de joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen. In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. In deze christelijke leef- en werkgemeenschap wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient. In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren.

Zondag 8 oktober: Pro Rege

Nederlandse militairen worden in tal van oorlogs- en crisisgebieden ingezet voor vrede en veiligheid. In de soms extreme situaties wordt de veerkracht van de uitgezonden militairen zwaar beproefd. Het is daarom van belang dat zij regelmatig worden bemoedigd en ook na hun terugkeer steun en erkenning krijgen vanuit de samenleving. De kerken steunen dit werk vanuit het Diaconaal Fonds Militairen. De uitgezonden militairen en hun partners krijgen een steuntje in de rug in de vorm van dagboekjes, aandacht en pastorale zorg vanuit militaire tehuizen en in andere vormen.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgang
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
2 juli	Cultuurfonds	€ 195.35	€ 112.80
9 juli	Uitgeprocedeerde asielzoekers	€ 138.35	€ 81.65
23 juli	Telefonische Hulpdienst	€ 144.94	€ 86.35
30 juli	Hospice Krommerijnstreek	€ 169.30	€ 104.90
6 aug	Dovenpastoraat	€ 146.95	€ 91.95
13 aug	Egyptisch Bijbelgenootschap	€ 191.70	€ 125.19
20 aug	Amnesty International	€ 167.30	€ 113.55



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Vanuit de kerkenraad kan ik u niets melden, want die is niet bijeen geweest in de afgelopen periode. Er is wel een en ander gebeurd. Het meest opvallend was wel de opknapbeurt van de kerk. De steigers en de hijskraan waren blikvangers. Ik ben in de kerk geweest toen de stukadoors bezig waren. De wand achter de preekstoel was helemaal afgebikt en dat zal er bouwvallig uit. Alles is weer hersteld en het is weer prachtig geworden. Ik had me nog als vrijwilliger aangeboden, maar dat was niet nodig. Anderen waren mij voor geweest. Vrijwilligers, dank! In het bijzonder dank aan Hans Landzaat, hij was toch wel de restauratieleider. De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn weer getroffen. Het gaat allemaal door. De kerkenraad hoeft daar niet voor bijeen te komen. Dat is zo mooi in onze gemeente. We hadden veel gastpredikanten, het is boeiend om hun benadering van de Bijbelse boodschap te horen. Een dominee stelde aan de orde de vraag: Waar zouden ze in de formatiebesprekingen mee bezig moeten zijn? Dat vond ik heel boeiend. Hoe kan de Bijbelse boodschap op dat niveau een rol spelen? (Dienst van 9 juli, terug te luisteren via de website).

Allen wens ik een goed en inspirerend jaar toe. Een jaar waarin we ook voor elkaar en voor de wereld om ons heen iets mogen betekenen.

Groet,
Jan van Geest

Center of Love

We collecteren dit jaar enkele keren voor Center of Love in Garbage City (officieel Mokattam) bij Caïro. Eerder hebben we, na een dienst, een korte documentaire van EO Metterdaad over het project vertoond. Vanuit Nederland wordt Center of Love gesteund door Operatie Mobilisatie Nederland. Met dank aan hen kunnen we nu nog wat meer informatie geven.



De missie van Center of Love is hulp bieden aan en zorgen voor jonge mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen in Mokattam. In die plaats wonen alleen Koptische christenen. Het doel is, dat de mensen zoveel mogelijk zelfstandig leren leven en functioneren en ook mee kunnen doen in het arbeidsproces. In 1995 begonnen vrijwilligers van de kerk het werk met drie kinderen. Eerst was er veel tegenstand, omdat velen weigerden te erkennen dat ze kinderen met beperkingen hebben; men schaamde zich of geloofde dat het een straf van God was. Tien jaar later begon het Center of Love onder de huidige naam als een klas voor kinderen met speciale behoeften op het dak van het kerkhospitaal. In 2007 werd begonnen met de bouw van een eigen gebouw, waarvan in 2011 de eerste vier verdiepingen klaar waren.

Nu werken er ca. 20 mensen in vaste dienst, samen met ca. 50 vrijwilligers. Allen zijn lid van de 'Church of St. Simon the Tanner'. Zij dragen nu zorg voor 90 geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, 20 dove en doofstomme jongeren en 200 mensen met chronische ziekten. Een belangrijke activiteit is het verzorgen van

fysiotherapie en spraakoefeningen, o.a. voor kinderen met hersenverlamming. Naast medische zorg, is er een belangrijke onderwijsafdeling, waar leerlingen tot en met hun zestiende jaar geholpen worden op hun eigen niveau verder te komen. Zo mogelijk halen leerlingen een middelbare-school-diploma. Een andere afdeling helpt jongeren en volwassenen (allen met beperkingen) met ontwikkelen van vakbekwaamheden, zoals naaien, borduren en pottenbakken. Met dit soort vaardigheden kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en worden niet langer als een last gezien voor de familie. Men wil in de toekomst graag nog meer kunnen doen voor jongeren met gehoorbeperkingen of doofheid.

Omdat alle vrijwilligers en cliënten leven in een plaats waar alleen Koptische christenen wonen, is er in principe weinig probleem voor de mensen om openlijk voor hun geloof uit te komen en te getuigen van het evangelie. Dit is ook een onderdeel van vakantieweken die gehouden worden voor gehandicapten en doofstommen en voor chronisch zieken. Daar is, naast gezond eten, ontspanning en sportactiviteiten zoals zwemmen, ook veel ruimte voor geestelijk onderwijs, zoals Bijbelstudie, drama en christelijke films. Deze vakantieweken vinden plaats buiten Garbage City en zo'n week is voor velen de enige keer in het jaar dat ze buiten de huiselijke kring en Garbage City komen.

U begrijpt, het is belangrijk werk dat gedaan wordt door het Center of Love en de mensen van de Church of St. Simon the Tanner. Natuurlijk bevelen we dit project van harte bij u aan en we danken God voor al het goede dat er wordt gedaan en bidden voor Gods voortdurende zegen op dit werk.

Hans Marquart, namens de Diaconie

Stilte

Nergens beleef ik stilte zo intens als tijdens de vieringen in Taizé. Al vele jaren gaan Loes en ik graag een paar dagen aan het begin en het slot van onze zomervakantie naar Taizé, het oecumenische klooster in de Bourgogne – Frankrijk. We zetten onze caravan neer in het dorpje Cormatin, zo'n vier kilometer ten noorden van het boerendorpje Taizé. We maken graag de diensten in Taizé mee, vooral de avonddiensten die om 20.30 uur beginnen en zo'n klein uur duren, maar daarna blijft menigeeen nog ruimschoots zitten om te blijven zingen en mediteren.

Belangrijkste moment tijdens elke viering in Taizé is de stilte, minstens 7 tot 10 minuten. Voorafgaand aan de stilte wordt meestal een stukje uit de bijbel gelezen en een lied gezongen – in Taizé wordt nooit gepreekt. Het gaat erom dat in de stilte de woorden van de bijbel of het bijbehorende lied kunnen worden overdacht.

Het blijft een wonderlijke ervaring als zo'n 4000 overwegend jonge mensen samen stil worden. Ieder zit op de grond, sommigen knielen, velen sluiten hun ogen, maar iedereen is stil. Een verademing is het. In onze onrustige tijd, met zoveel onrustige mensen – ieder moment is er wel een appje om te beantwoorden -, toch ineens met zoveel duizenden mensen stil worden. Dat kan dus en daar knapt menigeeen van op, althans zo voelt het bij mij. Het is als in de aanhef van de gezongen Psalm 65: De stilte zingt u toe, o Heer, in uw verheven oord.



Direct na elke stiltemoment in een viering in Taizé wordt een kyrië gezongen en gebeden. En dat is niet voor niks. In een moment van innerlijke stilte kan ieder voelen hoe kwetsbaar hijzelf is en hoe zorgelijk de toestand in de wereld, vol schuld en noodlot, drama's en verdriet. Die bewustwording in de stilte vindt dan zijn weg in het smeekgebed.

Stilte. Iemand zei eens onlangs tegen mij, dat zij het graag aan het begin van onze kerkdiensten wel wat stiller in de kerk wilde hebben. Niet dat gekakel en kwebbel aldoor, maar echt stil, om stil te worden voor God en voor elkaar, voordat we zingen van Gods goedheid. Maar ja, hoe organiseer je dat? We willen een gastvrije kerk zijn. We waarderen het juist als de kerk vol zit en mensen het fijn vinden elkaar te zien en even gedag te zeggen of bijpraten. Kerk-zijn is ook ontmoeting.

Maar de concentratie op de dienst, dat moment van stilte en inkeer... dat moet eigenlijk van binnenuit komen, die behoefte, dat besef: stil worden voor God, stil voor onszelf om ontvankelijk te worden voor het goede elke dienst.

Misschien iets om -nu u dit leest - voor uzelf in stilte te overwegen?

Ds. Kees Visser.

Elk jaar, na Pasen, houdt de cantorij haar jaarvergadering. Daarin bespreken we hoe het in het afgelopen jaar gegaan is, wat we kunnen verbeteren en waar we extra aandacht aan zullen geven. We bespreken de diensten waar we aan meegewerkt hebben, we bespreken het verloop van de repetities en we verdelen wat extra taken, zoals contacten met anderen, het archief en het lief-en-leed potje.

Zo ook dit jaar.

We hebben net als andere jaren in 11 diensten gezongen. Onze taak om de diensten op te luisteren en de gemeentezang te ondersteunen hebben we met plezier en zo goed mogelijk vervuld.

In de afgelopen jaren zijn we wel veranderd in onze mogelijkheden. Zongen we aanvankelijk nog vaak 4-stemmig, de laatste tijd is de meerstemmigheid steeds meer vereenvoudigd. Ook het intoneren met het orgel was ondanks veel oefening soms heel moeilijk en we waren blij met de ondersteuning van de piano dichtbij.

Toch realiseren we ons dat we ouder worden en dat we ook met veranderende belangstelling te maken hebben. Enkele leden gaven vervolgens aan niet meer verder te willen zingen in onze cantorij. Dat betekent dat we niet op de oude voet door kunnen gaan. De cantorij-oude-stijl zal dus afscheid van u nemen. Dat doen we in de dienst van 24 september. We hopen dan nog een keer voltallig aanwezig te zijn om voor u en met u te zingen. In de voorbereiding daarvoor hebben we nog eens onze mappen doorgebladerd. Die hadden we een paar jaar geleden al eens uitgedund en tevens ingericht in samenhang met de indeling van het nieuwe liedboek. Er blijft al met al goed te zien wat we in die jaren allemaal gezongen hebben. Voor de liefhebbers: de mappen liggen in de kosterskast.

Op deze laatste jaarvergadering lazen we het volgende gedicht van Ingmar Heytze uit 2016.

Vox Luminis

In de kerk zag ik acht stemmen. Ik kon
ze zien met dichte ogen, alsof ik sonar had.
Hoe ze de wereld ontstegen, de ruimte zochten
en vonden. Wie oren had moest luisteren.

De stemmen, soms leken het er wel dertien,
klommen in elkaar omhoog als strengen DNA,
bouwden kathedralen op grote hoogte,
roetsjten op hun eigen echo naar beneden,

vonden hout en lucht en steen en keerden
terug als galm, stegen op, kwamen weer los
en sloten zich aaneen tot een vloed van licht
die alles wat stoffelijk/sterfelijk was omgaf.

Het is te stil in de hemel, te luid op aarde.
Het meeste geluid is niet te vertrouwen,
het staat de stilte in de weg als schelle
blokken beton – maar dan dit ijle,

volle, warme, hoge, diepe, schijnbaar
lichte zingen – ik hoorde het en kon
mijn tranen, wie weet waarvandaan
ze kwamen, niet bedwingen.



Het is waar we allemaal van droomden.

Vanaf deze plaats dank ik u mede namens de cantorij voor de
aandacht, het vertrouwen, de teleurstelling en de waardering, die u de
afgelopen jaren met ons gedeeld hebt.

Enkele enthousiaste zangers wilden toch wel blijven zingen. Met hen
zullen we binnenkort overleggen of en hoe de mogelijkheden zijn in
de nieuwe situatie.

Hartelijke groeten van ons allemaal,
Edith Tilanus, Cantrix

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK



De juli weken stonden in het teken van de werkzaamheden aan en in de kerk. Er is veel gebeurd en daar zal ik nu wat meer over vertellen. Sommige gemeenteleden die nu van vakantie terug komen, zien alleen het eindresultaat en hebben geen idee wat er allemaal voor werk verricht is. En dat is beslist meer dan alleen schilderen en witten.

Bij de consistorie zijn buiten de slechte houten delen aan de kozijnen, de dorpels en de deur vervangen. Een zijraam is in zijn geheel vervangen. De witte buitenmuren zijn waar nodig hersteld en daarna van twee lagen coating voorzien. Het hout is geschilderd. Binnen in de consistorie is het plafond gewit.

Bovenop de kerk staan twee stalen kruizen. Aan de voorzijde, met de vergulde haan, en aan de achterzijde zonder haan. Bij die kruizen was roestvorming opgetreden. Daarom zijn die twee kruizen met behulp van een grote kraan weggehaald, ontroest, van een zinklaag voorzien en daarna van een zwarte coating. Toen moest die kraan weer terugkomen om de kruizen weer op de kerk te kunnen zetten.

De buitenmuren van de kerk zijn schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en van twee nieuwe lagen coating voorzien. De voordeur en de zijdeur (de oude consistorie deur) zijn opnieuw geschilderd.

In de kerk zijn alle slechte delen van de muren los getikt met hamers, zodat de slechte en losse muurdelen konden worden gerepareerd.

Tijdens die werkzaamheden werd ontdekt, dat de muur achter de preekstoel heel slecht gemetseld was. Daar moest of een nieuwe muur in komen, of hij moest verstevigd worden. Voor de laatste oplossing is gekozen. Er zijn tien stalen ankers in gezet.

Daarna zijn alle muren van een nieuwe stuclaag voorzien door de stukadoors. En dan kunnen de schilders die muren weer witten. Het resultaat mag er zijn, dat hebben we allemaal kunnen zien.

Het nieuwe zonnenscherm is in die weken gemonteerd en heeft in augustus zijn diensten al bewezen.

De leien op het dak van het klokkentorentje bleken erg slecht te zijn. Om die te vervangen moest er een steiger worden gebouwd. Tegelijkertijd is het klokkentorentje geschilderd.

Wat veel gemeenteleden niet is opgevallen, is dat we ook een elektriciteitskabel hebben laten wegwerken. Boven aan de muur bij de preekstoel, waar het kruis op bevestigd is, heeft altijd een kabel naar het plafond gelopen. Duidelijk zichtbaar. Maar nu niet meer, want die is in de muur weggewerkt. Ziet er nu veel mooier uit.

Na al dat werk kwam het schoonmaken en het weer inrichten van de kerk. Dat was ook een hele klus. De kerk, de consistorie en de hal van de Meenthoek zaten onder het stof en ook de stoelen en de tafel moesten weer in de kerk. Maar gelukkig boden veel vrijwilligers zich aan. Corine en ik hoefden er niet om te vragen. Er is ijverig gepoetst en ingericht. De ramen van de kerk hebben we laten wassen, maar nadat we eerst de muren hadden afgedekt met plastic, zodat het vuile water niet direct over de mooie witte muren kon lopen. Een juli maand vol werk, maar met een heel mooi eindresultaat.

Hans en Corine Landzaat

STARTZONDAG 10 SEPTEMBER

Thema dit jaar is EEN OPEN HUIS. Wij willen een kerk zijn die open staat voor iedereen en zich in het dorp laat zien. De kerkdienst begint om 10.00 uur en bij goed weer in de PASTORIETUIN. Als u kunt, neem dan een STOEL mee voor in de tuin – er zullen ook wel stoelen uit de kerk beschikbaar zijn, maar dat zijn er nooit genoeg - en NEEM UW LIEDBOEK MEE!

Wij vragen aan elk gemeentelid – u die dit nu leest - om iemand uit te nodigen deze bijzondere kerkdienst mee te maken, iemand die niet of niet meer zo gewend is om naar de kerk te gaan, iemand die u kent. U kunt zo iemand gewoon aanspreken en meevragen, u kunt ook gebruik maken van een uitnodigingskaart; een stapel van die kaarten ligt in de hal van de Meenthoek op de tafel.

Aan de dienst wordt meegewerkt door een gelegenheidskoor o.l.v. Annelieke Beukenkamp, Wim Mels op piano, en op trompet Irene van Hall, hoorn Astrid van den Heuvel en op basgitaar Martin van der Meulen. In de dienst lezen we het evangelie over Zacheüs. Jezus wil heel graag met deze omstreden man in contact komen. Jezus zegt tegen hem: ‘Vandaag moet Ik in jouw huis verblijven!’. We zingen welbekende liederen en het koor doet er nog een schepje bovenop met twee Opwekkingsliederen en een lied uit Iona.



Na afloop van de dienst drinken we koffie met iets lekkers. Dat wil zeggen: we vragen u om iets lekkers te bakken voor bij de koffie en uw baksels voor de dienst af te geven in de keuken van de Meenthoek.

Na de koffie houden we een OPEN HUIS ROUTE. Op verschillende plaatsen binnen en hopelijk ook buiten de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten: als preeknazit-groep, als creatieve verwerking (Mozaïeken met vilt!!), muziek en zang, reageren op stellingen, en vooral een uitwisseling van diensten en talenten. Die uitwisseling – MET GESLOTEN BEURS – zal deuren openen en huizen toegankelijk maken en vooral mensen met elkaar in contact brengen. (Meer uitleg op de volgende pagina).

Het hele programma is bedoeld voor jong en oud. We zoeken nog uit of het mogelijk is om met en voor de kinderen pannenkoeken te bakken.

Na dit programma gebruiken we samen de LUNCH. Het zou mooi zijn als u evenveel meeneemt als u zelf opkunt. Lever het in voorafgaand aan de dienst in de keuken van de Meenthoek. Daar is er een ploeg vrijwilligers die het voedsel op borden en schalen uitstalt in de Consistorie, zodat we een gezamenlijke maaltijd kunnen gebruiken ter afsluiting van een hopelijk onvergetelijk GEMEENTEZONDAG.



Laat jezelf zien!

Op deze zondag willen we niet alleen laten zien wat onze kerk kan betekenen voor iedereen maar ook wat **jij** kan betekenen voor een ander en een ander **voor jou**.

Hoe doe je dat?

Op de startzondag komt er een groot bord te hangen waar je vragen naar talenten en kwaliteiten in de vorm van hand en spandiensten kunt ophangen. Je kunt ook je talenten en kwaliteiten aanbieden. Een soort marktplaats dus. Bijvoorbeeld: ik zoek iemand die mij kan helpen met mijn computer, stoel maken, bankieren, boodschappen doen, heg knippen, oppassen (vraag), en/of ik kan heel goed gitaar spelen, koken, computeren etc. waarmee ik iemand kan helpen (aanbod).

Schrijf op een kaartje (die in de hal van de Meenthoek liggen) je vraag of aanbod op en doe deze in de mand die erbij staat.

Tijdens de startzondag proberen we een match te maken!

De voorbereidingsgroep: Annelieke Beukenkamp, Marijke van der Horst, Jolanda van der Veen, Hilko Boogaard en Kees Visser.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Oproep namens de koffiedienst:

Beste gemeenteleden,

De **'koffieploeg'** bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden, die er voor zorgt dat u na de kerkdienst op zondagmorgen gezellig kunt koffie drinken.

Dit doen wij met heel veel plezier!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen komen versterken vanaf januari 2018!!

Ook zoeken wij **2 mensen** die ongeveer 2x per jaar op de eerste maandag van de maand de **keuken** kunnen helpen **schoonmaken**.

Ook dit vanaf januari 2018.

Zowel mannen als vrouwen, jong en wat ouder kunnen hiermee leuk en belangrijk vrijwilligerswerk binnen onze gemeente doen!

Informatie en opgave bij Loes Visser-Molenaar, tel. nr. 8780698



500 JAAR Protestantisme

– zaterdag 11 november 14.00 uur –
Catharijneconvent Utrecht

Mag ik u vragen om alvast een bijzondere datum te noteren?

Zaterdag, 11 november om 14.00 uur worden wij als gemeente (maximaal 110 deelnemers) ontvangen in het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. Er zal een lezing worden gehouden als introductie op een bijzondere tentoonstelling: De kracht van Luther, over 500 jaar Reformatie, 500 jaar protestantisme. En daarna kunnen we de tentoonstelling gaan bekijken.

De ontvangst en de lezing zijn praktisch gratis voor ons als gemeente – wij waren de tweede kerk in Nederland die intekende op deze mogelijkheid. Voor elk gemeentelid zijn er wel kosten aan verbonden. Nou ja, wie een Museumjaarkaart heeft niet, want zo iemand mag gratis naar binnen. Voor wie geen Museumjaarkaart heeft, zijn de kosten 13 euro (of met groepskorting 11 euro). Over die korting moet nog met het Catharijneconvent worden overlegd. Het geeft mij nu al een plezierig gevoel om als hele gemeente zo'n uitje te houden. Zo leren we elkaar nog weer eens op een andere manier kennen.

Over een poos zullen we afspraken maken over vervoer. Er zal een intekenlijst in de hal van de Meenthoek komen, waarop tevens kan worden aangegeven wie de beschikking heeft over een Museumjaarkaart.

Nu gaat het eerst om die datum: 11 november, 14.00 uur, Catharijneconvent in Utrecht. Dit mag u niet missen!

Ds. Kees Visser.

Jongvolwassenenkring

Jongvolwassen gemeenteleden, ruim gezegd mensen tussen de 25-35 jaar, zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van ds. Kees Visser en Laura Geerlings. Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: predikant@pknodijk.nl of geerlingslaura@hotmail.com. De eerste avond is op woensdag, 20 september in de Meenthoek naast het Witte Kerkje, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot ca. 21.30 uur. Deze eerste avond wordt verzorgd door Laura de Vries, RK-pastor, en gaat over een bijzondere methode van bijbellezen.

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings



Vorming en Toerusting

Een overzicht van alle gesprekskringen verschijnt tegelijk met dit nummer van Kerknieuws. Van harte hoop ik dat zoveel mogelijk gemeenteleden iets vinden wat zij boeiend vinden en dit winterseizoen aan mee gaan doen: de lerende gemeente, die aanbiedt om elkaar te ontmoeten rondom belangrijke thema's. Wees welkom!

Ds. Kees Visser.

De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG

Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 2016 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschillende projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij leden en donateurs van het NBG.

Ruim 2.000 bijbels voor Tsjernobyl

In het voorjaar van 2016 was het dertig jaar geleden dat een kernreactor ontplofte in Tsjernobyl. Dit had voor de bevolking enorme gevolgen. Eén op de drie mensen sterft nog steeds aan kanker. Veel mensen zijn werkloos en arm en worstelen met de vraag waarom hen al die ellende overkomen is.

Het NBG wilde het Wit-Russisch Bijbelgenootschap helpen om aan de vraag naar bijbels te voldoen. Dankzij vele giften konden ruim 2.000 bijbels, Nieuwe Testamenten en bijbelmaterialen worden verspreid.



Bijbel open voor blinde Rwandezers

In november 2016 vroeg het NBG zijn leden en donateurs een gift voor het Rwandese Bijbelgenootschap. Door tropische ziekten, armoede en een gebrek aan artsen zijn daar veel mensen blind. Hun handicap brengt hen vaak in een isolement. Met uw bijdrage wordt er nu gewerkt aan een complete bijbel in braille. De vier evangeliën zijn dankzij vele giften al verspreid.

Het volledige Nieuwe Testament en Psalmen en Spreuken zijn in de laatste correctiefase. In 2017 ondersteunt het NBG het Rwandese

Bijbelgenootschap met 250 braillebijbels (Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken) en 300 audiobijbels.

Emmanuel Kayijuka, directeur van het Rwandees Bijbelgenootschap, zegt: “Lezen in de Bijbel helpt blinden te groeien in geloof en de uitdagingen in hun leven te overwinnen. Door de braillebijbels kunnen ze zelf de Bijbel lezen, waar en wanneer ze willen.”

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Willemien Harts.

CURSUS KINDER- en TIENERPASTORAAT

Vanaf september vindt er een cursus **Kinder- en Tienerpastoraat** plaats in Driebergen; een unieke mogelijkheid voor kerken om te investeren in het jeugdpastoraat. Tijdens de cursus krijgen deelnemers inzicht in de leefwereld van kinderen en tieners. Met deze kennis krijgen zij vervolgens tools in handen hoe zij de jeugd kunnen begeleiden bij een gezonde (geloof)ontwikkeling.



In de loop van de jaren werd de cursus door honderden deelnemers gevolgd. Één daarvan was coach en docent Regina Flu, die in het afgelopen jaar deelnam: “Ik heb deze cursus gevolgd, omdat ik handvatten wilde hebben om het kinder- en tienerpastoraat binnen mijn eigen kerk op te zetten”, zegt Regina. “Voor mij is het ontzettend belangrijk dat we bewust zijn wat we kinderen meegeven. Als wij daar niet voor zijn toegerust, dan doet de wereld dat wel. Het is belangrijk dat we kinderen en jongeren zien, kennen en toerusten”.

Benieuwd naar meer informatie over de cursus? Kijk dan op www.chris.nl/ktp.

MENSENRECHTENCOALITIE

De jaarlijkse bijeenkomst van de mensenrechtencoalitie is dit jaar op **maandag 18 september** in het gemeentehuis
Het thema van deze avond:

RACISME EN MENSENRECHTEN VANUIT ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF: Hoe leren kinderen wie ‘de ander’ is.

De inleiding op deze avond wordt gehouden door mw. dr. Judi Mesman, hoogleraar aan de universiteit van Leiden met de leeropdracht ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’.
Na de pauze gaat de spreekster graag met de belangstellenden in discussie over dit nog steeds zeer actuele onderwerp.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf kwart voor acht staat de thee/koffie klaar.

We hopen velen van u die avond te ontmoeten.

Namens de Mensenrechtencoalitie
Arda Mensink

LEZING: DE REFORMATIE IN HET KROMME RIJNGEBIED

De historicus Sander Wassing komt op **dinsdag 10 oktober** naar de Sint Heribertkerk in Odijk (ons Witte Kerkje) om een lezing te houden over de woelige periode van de reformatie. Aan de reformatie in het Kromme Rijngebied besteedt hij bijzondere aandacht. Onze kerk maakte het allemaal mee.

De initiatiefnemer voor deze lezing is de historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’ en de kerkenraad werkt daar van harte aan mee en nodigt ook u uit!

De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Hoor Israël...

“Eén van de belangrijkste stukken uit ons gebedenboek is Sjma. We zeggen het iedere ochtend en iedere avond. En voor het naar bed gaan. (...) Ja, velen van onze martelaren... gingen met het ‘echad’ (één; op de laatste ademtocht – red.) de dood in.” Zo wordt in een leerboek voor de Joodse jeugd het belang van het ‘Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één’ omschreven. Het Joodse geloof samengevat in één zin - Deuteronomium 6:4. In het Hebreeuws: ‘Sjma Jisrael Adonai Elohenoe Adonai echad’.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד :

In elke Joodse uitgave van de Hebreeuwse Bijbel en van het gebedenboek worden de laatste letter van Sjma (de ayin) en de laatste letter van echad (de dalet) groot afgedrukt: ED; “ed” betekent: getuige. Elke keer als het gelezen en gereciteerd wordt mag de Jood zich te binnen brengen, dat hij getuige is van deze éne God. Wijlen professor Yehuda Ashkenasy heeft ons geleerd: je kunt dit woord nog beter weergeven met: garant. Een midrasj zegt: Als Israël geen getuige, geen garant van God is, is God als het ware geen God. Dat getuige, garant zijn drukt zich uit in het doen van Zijn wil, Zijn geboden.

De Eeuwige is onze God. De Eeuwige, Adonai - dat zijn uitgesproken verwijzingen naar de onuitsprekelijke Naam van God in de Hebreeuwse Bijbel. In Joods spraakgebruik wordt ook vaak gezegd: de Naam, HaSjem. Je kunt hem ook weergeven met begrippen als: de Nabije, de Betrokkene. De Naam van vier letters wordt nooit meer uitgesproken sinds de verwoesting van de Tempel in het jaar 70. Op de Grote Verzoendag sprak de hogepriester hem uit in het Heilige der heiligen.

De HEER. Hij is God. Dat belijdt Israël als Elia op de Karmel het volk voor de keus stelt. (I Koningen 18:39) De HERE God. Adonai Elohiem. In de Hebreeuwse Bijbel staat consequent *die* volgorde. In zijn openbaring aan Israël als HEER krijgt het begrip 'god' pas inhoud. Niet een algemeen begrip - maar deze Éne! Die is God! De HERE God. Zo staat het 81 keer in de Hebreeuwse Bijbel. Drie keer in de andere volgorde - maar ook daar is het helder over wie het gaat: Jozua 22:22, Psalm 50:1 en Psalm 68:26. Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Nieuwe Bijbelvertaling overal vertaalt met: God de HEER. Daarmee is een belangrijk verband verdwenen.

P. Warners

*Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
Protestantse Kerk in Nederland
<http://groep-ken.net>*

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 3 september worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

CHINA: Taiwanese activist opgepakt.

De Chinese autoriteiten pakten de Taiwanese mensenrechtenactivist Lee Ming-cheh op 19 maart 2017 in China op. Hij zou een gevaar zijn voor de nationale veiligheid.

Lee Ming-cheh leidt in Taipei (Taiwan) een non-gouvernementele organisatie (ngo) die al jaren maatschappelijke organisaties en activisten in China steunt. Volgens de Chinese autoriteiten was Lee in China om een illegale organisatie op te richten. Hij mag geen contact hebben met zijn familie en advocaat.

Lee Ming-cheh is de eerste ngo-medewerker die wordt vastgehouden onder de nieuwe wet voor buitenlandse ngo's. De wet ging 1 januari van dit jaar in. Volgens die wet mogen buitenlandse ngo's de



staatsveiligheid en ‘de etnische eenheid’ van China niet in gevaar brengen. De kans is groot dat mensenrechtenverdedigers en ngo-medewerkers vanwege de aard van hun werk onder de wet gemakkelijk kunnen worden lastiggevallen en vervolgd.

In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Lee Ming-cheh onmiddellijk vrij te laten.

IRAN: activist onterecht vast in beruchte gevangenis.

De Iraanse mensenrechtenverdediger Omid Alishenas zit al ruim zes maanden onterecht en onder erbarmelijke omstandigheden vast.

Omid Alishenas kreeg in hoger beroep zeven jaar celstraf vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Zo voerde hij actie tegen de doodstraf en schreef hij kritische berichten op Facebook.

Sinds december 2016 zit Alishenas zijn straf uit in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij deelt een cel met 20 gevangenen en moest in de strenge winter op de vloer slapen waar kakkerlakken en muizen lopen. Ook moet hij zelf fruit en groente kopen omdat het gevangeniseten ongezond is.

In de brief aan de Iraanse autoriteiten wordt opgeroepen Omid Alishenas onmiddellijk vrij te laten.

Plakt u op beide brieven een internationale postzegel 1.

Dank voor uw inzet,
schrijfgroep Odijk



BIJBELLEESROOSTER**augustus**

di 29	1 Korintiërs 15:12-28
wo 30	1 Korintiërs 15:29-49
do 31	1 Korintiërs 15:50-58

september

vr 1	Psalm 77
za 2	Matteüs 17:1-13
zo 3	Matteüs 17:14-23
ma 4	Matteüs 17:24–18:9
di 5	Galaten 1:1-12
wo 6	Galaten 1:13-24
do 7	Galaten 2:1-14
vr 8	Galaten 2:15-21
za 9	Galaten 3:1-14
zo 10	Galaten 3:15-29
ma 11	Galaten 4:1-11
di 12	Galaten 4:12-31
wo 13	Galaten 5:1-12
do 14	Psalm 133
vr 15	Exodus 30:22-38
za 16	Exodus 31:1-18
zo 17	Exodus 32:1-14
ma 18	Exodus 32:15-35
di 19	Exodus 33:1-11
wo 20	Exodus 33:12-23
do 21	Exodus 34:1-18

vr 22	Exodus 34:19-35
za 23	Galaten 5:13-26
zo 24	Galaten 6:1-18
ma 25	Matteüs 18:10-20
di 26	Matteüs 18:21-35
wo 27	Matteüs 19:1-15
do 28	Matteüs 19:16-30
vr 29	Matteüs 20:1-16
za 30	Matteüs 20:17-28

oktober

zo 1	Matteüs 20:29–21:9
ma 2	Matteüs 21:10-22
di 3	Matteüs 21:23-32
wo 4	Ezechiël 18:1-13
do 5	Ezechiël 18:14-20
vr 6	Ezechiël 18:21-32
za 7	Ezechiël 19:1-14
zo 8	Ezechiël 20:1-12
ma 9	Ezechiël 20:13-26
di 10	Ezechiël 20:27-38
wo 11	Ezechiël 20:39-44
do 12	Ezechiël 21:1-12
vr 13	Ezechiël 21:13-22
za 14	Ezechiël 21:23-32
zo 15	Ezechiël 21:33-37

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:

- pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
- pakket B (20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Om te bestellen maakt u voor de 25^e van de maand het totaalbedrag over naar rekeningnummer:

NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort(A/B).

De uitgifte van de collectemuntten vindt plaats op de 1^e zondag van de maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.



Voor meer informatie:

Marijke Rensink, 030-6564353.

INLOOPMORGEN

De INLOOPMORGEN moest een paar keer gesloten blijven in verband met de onderhoudswerkzaamheden aan het Witte Kerkje. Inmiddels draait de Inloopmorgen weer tot volle tevredenheid van de vrijwilligers en de ‘vaste’ gasten. Heel plezierig om geregeld fietsers en wandelaars – vakantiegangers – te zien, die even de tijd nemen om in de kerk tot rust te komen.

Elke woensdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur is de kerkzaal en de Consistorie open voor een moment van rust en een ontmoeting met anderen. Het Witte Kerkje als een oase van bezinning en gesprek.

Ds. Kees Visser

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerstop, plaats vinden op **zondag 10 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalpje bij de St. Nicolaaskerk. Dan zullen plaatsgenoten Gijs van Ginkel en Lien Gelderblom in woord en beeld

vertellen over 'klauteren naar het dak van de wereld, een trektocht door de bergen van Nepal'.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalpje bij de Nicolaaskerk, zal zijn op **zondag 8 oktober** op dezelfde tijd. Op deze middag kan er, naast het gezellig bijpraten, creatief geknutseld worden aan het maken van een kleurig herfststukje. Het is handig om hiervoor een schaar en tangetje mee te nemen.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal plaatsvinden op **maandag 25 september** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u

dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangige maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 20 september tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 23 oktober** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
8	2 oktober	12 oktober
9	6 november	16 november
10	11 december	21 december
1-2018	8 januari	18 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264

www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

