

Kerknieuws

2017 nr. 6



Protestantse Gemeente
Odijk

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

27e JAARGANG, Nr. 6, juli/augustus 2017

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 21 augustus voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Tijdens de zomervakantie (9-7 t/m 13-8) is er geen kindernevendienst en kinderoppas. Beide starten weer op 20 augustus.

Na de dienst is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 9 juli

10:00 uur

Collecte

- Ds. S. Janse

- Uitgeprocedeerde asielzoekers

Zondag 16 juli

GEEN KERKDIENST

Zondag 23 juli

10.00 uur

Collecte

- Ds. P. Steegman

- Telefonische hulpdienst Utrecht

Zondag 30 juli

10.00 uur

Collecte

- Ds. J. Doolaard

- Hospice Krommerijnstreek Houten

Zondag 6 augustus

10.00 uur

collecte

- Dhr. C. Baan

- Dovenpastoraat

Zondag 13 augustus

10.00 uur

Collecte

- Ds. Kees Visser

- Egyptisch bijbelgenootschap: Zending

Zondag 20 augustus

10:00 uur

Collecte

- Ds. Kees Visser

- Amnesty International Bunnik



Woensdag 23 augustus

10:00 uur

Kerk en schooldienst

- Ds. Kees Visser

Zondag 27 augustus

10:00 uur

Collecte

Heilig Avondmaal

- Ds. Kees Visser

- Center of Love

BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 9 juli is dr. Sam Janse uit Ameide de voorganger in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 16 juli is er GEEN KERKDIENST in het Witte Kerkje in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de kerkzaal en de Consistorie. Iedereen is welkom in de Oude Dorpskerk in Bunnik. Ook daar begint de dienst om 10.00 uur.

Zondag, 23 juli gaat ds. P. Steegman uit Bilthoven voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 30 juli is ds. Jaap Doolaard uit Zeist de voorganger in de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 6 augustus is dhr. Cees Baan uit Zeist de voorganger in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 13 augustus gaat ds. Kees Visser voor in de kerkdienst van 10.00 uur.

Zondag, 20 augustus gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Ds. Kees Visser

COLLECTEDOELEN

Zondag 9 juli: Uitgeprocedeerde asielzoekers

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.



Zondag 23 juli: Telefonische hulpdienst Utrecht

De Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt mensen in hun psychische en sociale behoefte door middel van contact per telefoon en internet. De vrijwilligers van de Hulpdienst bieden een luisterend oor voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Vaak speelt eenzaamheid een rol, maar in toenemende mate spreken mensen over hun psychosociale of psychiatrische problemen. De Hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek, waarbij zelfredzaamheid en zelfstandigheid van degenen die contact zoeken het uitgangspunt zijn. De doelgroep omvat alle inwoners van de stad en regio Utrecht en, indien voorkomend, daarbuiten.

Zondag 30 juli: Hospice Krommerijnstreek in Houten.

Hospice Kromme Rijnstreek in Houten biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. De zorg in een hospice wordt ook wel “thuis-verplaatste-zorg” genoemd. Bij Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice

bestaat intussen 6 jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

Zondag 6 augustus: Dovenpastoraat.

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.

Zondag 13 augustus: Zending (Egyptisch Bijbelgenootschap)

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan. Om de bijbelkennis te vergroten organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, al jaren een bijbelquiz via zondagsscholen. Dit jaar gaat de quiz over het bijbelboek Matteüs. Naar verwachting zullen zo'n honderdvijftigduizend kinderen meedoen. Twaalfduizend prijswinnaars ontvangen een exemplaar van het Nieuw Testament. De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.

Zondag 20 augustus: Amnesty International Bunnik.

De werkgroep Amnesty International is een enthousiaste groep vrijwilligers in de gemeente Bunnik (Bunnik - Odijk - Werkhoven), die zich inzet voor (schending van) mensenrechten. Er is een basisgroep, die diverse activiteiten coördineert en daarnaast is er een grote groep flexwerkers. Dit zijn mensen die een bepaalde taak doen of incidenteel meehelpen, zoals met publiciteit, schrijfacties, standwerk, collecte of actief zijn in diverse werkgroepen. Sinds 28 mei 1975 worden Amnesty-activiteiten in Bunnik georganiseerd.

Maandelijks worden bij onze kerkdeur voorbeeldbrieven uitgedeeld. Dit allemaal kost niet alleen tijd en aandacht, maar ook geld. Daar kunt u aan bijdragen.

Zondag 27 augustus: Center of Love

Het Center of Love is een project van een Koptische kerkgemeenschap in de arme wijk Mokattam (Muqattam, ook wel Garbage City) in Oost Caïro. Het is een centrum, dat kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, vanaf een jaar of 4, helpt om zelfstandiger te worden en meer voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit jaar geven we speciale aandacht aan dit project. In het voorjaar is na een kerkdienst een korte documentaire over het Center of Love vertoond in De Meenthoek. Mocht u die gemist hebben, u kunt hem terugkijken via de website van onze gemeente ([http://www.pknodijk.nl/nieuws.php#Center of Love](http://www.pknodijk.nl/nieuws.php#Center%20of%20Love)). Daar vindt u ook aanvullende informatie over het project.

COLLECTEOPBRENGSTEN

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
25 mei	De Glind	€ 80.95	€ 62.95
28 mei	Sumve Hospital Tanzania	€ 135.36	€ 78.50
4 juni	Kerkopbouw Nicaragua	€ 268.25	€ 160.98
11 juni	SKKIN	€ 220.74	€ 100.35
18 juni	Werelddiaconaat Colombia	€ 147.85	€ 91.67
25 juni	Catharijnehuis	€ 131.83	€ 83.32



UIT DE KERKERAAD

Wij zijn juist terug van vakantie en ik kan u daardoor niet een goed verslag uitbrengen over de afgelopen periode. Maar ik kan wel iets vertellen over zaken van de laatste tijd die in mijn geheugen opgeslagen zijn en kennelijk de meeste indruk op mij maakten. Het proces om informatie uit de gemeente te krijgen over de wijze waarop wij met elkaar nu en in de toekomst een kerkgemeenschap willen zijn, is zo'n onderwerp. Dat ging heel mooi. De stellingen met de reacties daarop en de gemeenteavond daarover hebben heel veel informatie opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee en u wordt nader geïnformeerd over de eindresultaten.

Onze stagiaire, Barbara Lamain, heeft een tiental clubs buiten onze kerkgemeenschap bevroegd. Ook daar kwam veel informatie uit.

Mooi dat haar afstudeerwerk en ons eigen proces samenvielen.

Mijn indruk is dat de gemiddelde leeftijd van allen die meededen toch wel hoger is dan de gemiddelde leeftijd van de leden van onze kerk.

Dat is jammer, zeker omdat de toekomst van onze kerkgemeenschap duidelijk aan de orde is.

Nog een speciale 45-min sessie? Wie pakt de bal op?

Afscheid hebben we genomen van Gerda van Rijn als diaken. In vele andere functies blijven we Gerda tegenkomen.

Gerda is een van de pijlers waarop onze gemeente rust.

Fijn! Dank!

In november worden nieuwe ambtsdragers bevestigd.

De kerkeraad krijgt dan weer een echte voorzitter en ik stop dan met de waarneming.



Groet,

Jan van Geest.

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Zo door de jaren heen heb ik als beheerder van kerk en meenthoek al heel wat meegemaakt. Ervaringen waar ik soms nog lang aan terug kan denken. Zo ook weer de afgelopen weken.

Op zaterdagavond 27 mei gaf het Houtens Kamerorkest een concert in onze kerk. Solist tijdens dit concert was Rodyan van den Brink op het orgel. Het was heel erg mooi. Rodyan maakte grote indruk met haar orgelspel.



Het was ook een warme avond en in de kerkzaal was de temperatuur behoorlijk opgelopen. Daar voor de nacht geen regen was voorspeld, besloot is om de beide tuimelramen open te zetten, zodat er tijdens de nacht koele lucht binnen kon komen. Ook had ik de piano voorin de kerk gezet voor de dienst op zondag. Er kon niets gebeuren dacht ik...

Om vier uur 's nachts werd ik wakker van het geluid dat een fikse regenbui maakte op ons dak. Ik schrok. Regen en de ramen open in de kerk, met daaronder ook nog eens de piano. Visioenen van de zondvloed kwamen in mij op. Overstroming in de kerkzaal. Wat te doen. Maar Corine lag nog heerlijk te slapen en ik heb beloofd om nooit 's nachts alleen naar de kerk te gaan of het huis te verlaten, zonder haar te waarschuwen. Ik besloot niet naar de kerk te gaan en te hopen op een goede afloop.

Maar ik was wel vroeg op, want ik wilde toch poolshoogte gaan nemen. Al om 8 uur zondagmorgen belde Co van Eck op. Die was al in de kerk aanwezig om het brood voor het avondmaal klaar te leggen. "Hans er is een probleem" zei hij. Ik dacht dat ik het water op de achtergrond al hoorde stromen. "Iemand heeft de ramen open laten staan en nu vliegen er twee duiven rond in de kerk". En die deden ook nog wat duiven vaak doen. Vieze boel ook nog. "Ik moet nu weg" zei Co, "ik hoop dat jij het op kan lossen". Dat was dus een heel ander probleem dan wateroverlast. Wat te doen. Nu hebben wij gelukkig een paar netjes voor gebruik in de tuin. Daar kunnen we zieke kikkers en vissen mee uit het water halen. Ook vlinders vliegen er wel eens in en duiven vliegen ook, dus wie weet.

Gelukkig herinnerde ik mij nog een middeltje van mijn grootmoeder. Die zei altijd dat je zout op hun staart moet leggen, dan kan je ze pakken. Dus heb ik ook maar een bus grof zout meegenomen. Grof zout is zwaarder, dan zal het wel beter helpen.

Toen ik bij de kerk aankwam, was de intelligentste van de twee duiven alweer uit de kerk verdwenen. Die had de weg weer via het raam gevonden, want andere uitgangen waren er niet. Collega duif was echt de weg kwijt en vloog maar heen en weer hoog in de kerk. Beslist geen situatie om een ongestoorde dienst te houden. Daarbij liet hij onderweg ook steeds wat vallen, zoals duiven dat kunnen doen. Het witte avondmaalkleed was ook al getroffen. Maar wat nu? Mijn vijvernetjes waren van nul en generlei waarde. De duif bleef boven in de kerk vliegen en daar kon ik met mijn netjes echt niet bij. Maar toen zag ik dat hij steeds probeerde de kerk te verlaten door het raam achter het orgel. Dat kan niet, want dat zit dicht. Maar dit was duidelijk een domme duif, want hij bleef het proberen. Daarom ben ik bij dat raam geklommen, met het zout paraat. En toen die weer voor het raam kwam fladderen, heb ik snel zout op zijn staart gelegd en hem (of haar) gepakt. Eind goed al goed. Ik moest alleen nog de duivenrommel opruimen. Maar de dienst kon zonder vliegende duif beginnen.

Hans Landzaat

UIT DE PASTORIE

Vakantiewaarneming

Van 7 juli tot en met 6 augustus houd ik mijn zomervakantie. In de eerste week is ds. Coen Constandse uit Bunnik mijn waarnemer (030-6564064 of 06-34599263, coenconstandse@hotmail.com), de rest van de tijd is ds. Daco Coppoolse beschikbaar als achterwacht (Singel 97 Odijk, 030-8789237 of 06-15443064, d.coppoolse@casema.nl).



Ds. Kees Visser.

KINDERNEVENDIENST SLACHTOFFER EIGEN SUCCES?

Elke gastpredikant die bij ons komt, is verrast door het grote aantal kinderen aanwezig in de kerk. Ze noemen het een zegen, een cadeautje.... Ook wij kunen dit alleen maar beamen, het is fantastisch om te zien hoe levendig onze kerk is, mede dankzij de grote hoeveelheid jonge gezinnen die met hun kinderen bijna wekelijks onze kerkdiensten bezoeken. En deze kinderen bezoeken wekelijks in grote aantallen de kindernevendienst.

Maar wordt de kindernevendienst nu slachtoffer van zijn eigen succes? We proberen al een jaar nieuwe leiding te krijgen, helaas is dit tot op heden niet gelukt. We hebben wel een heel aantal mensen (vooral oud-leiding) die heeft aangeboden om in te vallen wanneer het nodig is, maar dit is niet meer voldoende om structureel het probleem op te lossen en het rooster voor de 2 groepen wekelijks rond te krijgen.

We hebben per september minstens 4 mensen erbij nodig. Vandaar deze dringende oproep aan ouders of anderen (jong volwassen, ouderen dus ook als je geen kinderen op de kindernevendienst hebt maar het je wel leuk lijkt) die zich geroepen voelen mee te draaien in het rooster van de leiding van de kindernevendienst.

U kan in september/oktober enkele keren samen leiding draaien, om te kijken hoe het er aan toe gaat. Aarzel ook niet iemand van het team aan te spreken mocht u vragen hebben.

Wanneer er geen nieuwe leiding bij komt, zijn wij genoodzaakt om de kindernevendiensten een keer in de twee weken te laten doorgaan.

Namens de kindernevendienst,

Barbara Plancken
brbrnll@hotmail.com
tel. 06-10 91 37 55



INLOOPMORGEN

Op 12 en 19 juli kan er GEEN INLOOPMORGEN gehouden worden in verband met de onderhoudswerkzaamheden in de kerkzaal en de Consistorie. Maar daarna zal de kerk weer op woensdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur open zijn voor een moment van rust en een ontmoeting met anderen. Het Witte Kerkje als een oase van bezinning en gesprek.

Ds. Kees Visser

GEMEENTEZONDAG

Een enthousiaste groep gemeenteleden is bezig met de voorbereiding van de GEMEENTEZONDAG op 10 september, het begin van het winterwerk in de kerk. Thema dit jaar wordt EEN OPEN HUIS. De bedoeling is dat ieder lid van onze gemeente iemand uitnodigt voor deze speciale diensten (hopelijk in de pastorietaal!), iemand die niet of niet meer gewend is naar een kerkdienst te komen.

De voorbereidingsgroep is bezig om voor enkele liederen in de dienst een gelegenheidskoortje te vormen.

Na afloop van de dienst zal er een echt open huis worden gehouden.

Op verschillende plaatsen kunnen mensen elkaar ontmoeten, pratend, lopend, spelend....

Uiteraard eten we ook met elkaar ter afsluiting van de ochtend.

Ds. Kees Visser, mede namens Annelieke Beukenkamp,
Marijke van der Horst, Jolanda van der Veen, Hilko Bogaard.

DE SCHANS IN HET WITTE KERKJE

Twee keer per maand komen de leden van Schans bij elkaar in het Dorpshuis. Daar hebben we een eigen plekje voor de gasten. We bieden hen een gezellige dag, met koffie en soep bij de lunch, gym en ook moet er tussen de middag gerust kunnen worden. Op 20 juni

hadden we een middag in het Witte Kerkje. Hans Landzaat had ruimte gemaakt voor alle rolstoelen voor in de kerk. We werden verwelkomd met vrolijk orgelspel door Jaap Kits. Daarna vertelde Hans over de geschiedenis van het Witte Kerkje, het oudste plekje van Odijk, met beelden op de beamer.

We hebben genoten. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.

Namens de Schans, Alie Koops, vrijwilliger.

VOORAANKONDIGING OECUMENISCHE JONG VOLWASSENEN KRING 25+ ODIJK

Ook na de zomer gaat de Oecumenische Jong Volwassenen Kring 25+ gewoon weer verder. En wel op de volgende avonden: woensdag 20 september, woensdag 25 oktober en woensdag 22 november.

Deze reeks bijeenkomsten zijn we weer te gast in de Meenthoek bij het Witte Kerkje in Odijk.



Onze avonden starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45uur) zijn laagdrempelig, hebben een informeel karakter en worden steeds wisselend qua inhoud ingevuld. De leeftijd van de deelnemers is heel divers (vanaf 25-40 jr), vandaar dat we ruimhartig omgaan met de leeftijdsgrenzen.

Het vorige seizoen hebben we ons in het zaaltje van de Nicolaas parochie onder andere bezig gehouden met:

- * een discussie over orgaandonatie in relatie tot geloof
- * het bespreken van het boek: the happiness project
- * het onderwerp: hoe stem je als christen?
- * een toegankelijke Bijbelstudie
- * een kringspel (dilemma, openhartig, bijbel, stelling, personalia)

Je bent van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij deze enthousiaste groep en hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via: ds. Kees Visser (predikant@pknodijk.nl 030-8780698) en Laura Geerlings (geerlingslaura@hotmail.com/06-28340392)
Wij zien uit naar jouw komst, graag tot dan!

ds. Kees Visser & Laura Geerlings
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk
Commissie vorming en toerusting

OPEN MONUMENTENDAG

In het weekend van Open Monumentendag is ons Witte Kerkje op zaterdag 9 september vanaf 10.30 uur open voor het publiek. Het thema van het weekend is “boeren burgers en buitenlui”. Rodyan van den Brink zal dan het orgel bespelen.

Tussen 10.30 en 11.00 uur worden door de gemeente-omroeper, in de persoon van Vincent Bijlo, de Open Monumenten activiteiten in de gemeente bekend gemaakt.

Bij goed weer is er gelegenheid deel te nemen aan Oud-Hollandse spelen. Deze staan opgesteld in de kerktuin aan de voorzijde. De spelen worden begeleid door scouting Odijk.

's Middags van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt gemusiceerd door verschillende groepen:

Le Barricade, blokfluitconsort

Arda Mensink en Eeltje Hoekstra, piano en blokfluit

Liselotte Kuling en Tanja Vermeer, dwarsfluit en gitaar

Ocho Manos, gitaarkwartet

Er is een boekentafel met lectuur over het thema, over de geschiedenis van de kerk en over de regio. U kunt voor een klein bedrag een boek kopen.

Zoals ieder jaar wordt de kerk opgefleurd met prachtige boeketten, samengesteld door de bloemengroep van de kerk.

U bent van harte welkom op zaterdag 9 september!

WEGEN VAN GELOOF (SLOT)

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een overdenking bij. Deze laatste keer over de pelgrimage van Abraham, Genesis 12.



Abraham wordt in de Bijbel de ‘vader van allen die geloof hebben’ genoemd, ‘die op weg ging zonder te weten waarheen’ (Romeinen 4:11 en Hebreëën 11: 8). Hij geeft gehoor aan een stem, die tegen hem zegt: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat Ik je zal wijzen’, Genesis 12: 1). Hij wordt een zwervende nomade. Hij trekt weg van huis, in de hoop ergens een nieuw, echt thuis te vinden. Zijn geschiedenis is er een van hoop en verwachting.

De moderne pelgrim is iemand die een langeafstandswandeling ervoor over heeft om uiteindelijk in Santiago de Compostella aan te komen of een ander pelgrimsoord. Waardoor wordt de moderne pelgrim gedreven? Heel vaak niet meer door godsdienstige gevoelens om ergens daar of onderweg God te vinden – al zijn er nog altijd mensen, die daarom op pad gaan. Veelal gaan mensen op weg, omdat ze iets te verwerken hebben, een burn-out, een gestrand huwelijk, een soort onrust die maar niet tot bedaren komt. Sommigen lopen maanden, anderen weken achtereen om in een nieuw levensritme te komen.

Zijn alle mensen in wezen pelgrims? Zoekt ieder mens een plek om eindelijk thuis te komen? In dit leven? Of na dit leven? Worden mensen gedreven door een heilige onrust? En wat doen mensen daar dan mee? En wat zegt dit over onze tijd? Zoeken mensen naar God of naar zichzelf?

In een fris geschreven nieuw boek van prof. dr. Frits de Lange (hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit – vestiging Groningen) verkent hij antwoorden op al deze vragen. Zo is hij op zoek naar een weg van geloof.

Hij vertelt over een rabbi, die vraagt: ‘Waar woont God?’. De geleerde mensen die bij de rabbi op bezoek zijn, lachen hem uit. Die geleerden weten immers heel goed dat de wereld vol is van Gods heerlijkheid. Maar de rabbi antwoordt dan: ‘God woont, waar men Hem binnenlaat’. Deze en andere boeiende verhalen staan er in dit boek; van harte aanbevolen, als voedzame leeskost voor de zomerperiode!

Abraham ging op weg. Als hij zijn tent opslaat om de nacht door te brengen, staat er in Genesis 12: 8 waar hij dat doet: ‘...ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai’. Dat zijn geen plaatsnamen om in een atlas op te zoeken. Het zijn geestelijke plaatsaanduidingen. Betel betekent Huis van God, en Ai betekent Puinhoop. Misschien is dit wel de beste omschrijving voor de weg van elke gelovige. Aan de ene kant hebben we zicht op de plaats van God in ons leven, maar aan de andere kant kunnen we onder de indruk zijn van de puinhopen van onze wereld. Tussen hoop en vrees dus, zo leven wij, aldoor onderweg naar dat betere vaderland, dat ons is beloofd (Hebreeën 11: 16.)

Ds. Kees Visser.

NB 1. Dit is de laatste meditatie in de serie over *Wegen van geloof*. Na de zomer hoop ik een nieuwe serie te starten... ik ga op zoek naar nieuwe inspiratie.

NB 2. Frits de Lange, *Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie*. Utrecht 2017, € 17,99

BIJBELGENOOTSCHAP KOMT MET ALEF DOEBOEK

Voor wie z'n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het *Alef Doeboek*.

Het Alef Doeboek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen en ontdekken.

Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenootschap.nl/alef.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Willemien Harts.



BIJBELLEESROOSTER

<i>juli</i>			
wo 12	Jeremia 13:15-27	zo 06	Jeremia 16:1-13
do 13	Jeremia 14:1-10	ma 07	Jeremia 16:14-18
vrij 14	Jeremia 14:11-22	di 08	Jeremia 16:19–17:8
za 15	Jeremia 15:1-9	wo 09	Jeremia 17:9-18
zo 16	Jeremia 15:10-21	do 10	Jeremia 17:19-27
ma 17	Matteüs 12:1-8	vrij 11	Jeremia 18:1-12
di 18	Matteüs 12:9-21	za 12	Jeremia 18:13-23
wo 19	Matteüs 12:22-32	zo 13	Jeremia 19:1-15
do 20	Matteüs 12:33-42	ma 14	Jeremia 20:1-6
vrij 21	Matteüs 12:43-50	di 15	Jeremia 20:7-18
za 22	Matteüs 13:1-15	wo 16	Jeremia 21:1-10
zo 23	Matteüs 13:16-23	do 17	Jeremia 21:11–22:9
ma 24	Matteüs 13:24-33	vrij 18	Jeremia 22:10-23
di 25	Matteüs 13:34-46	za 19	Jeremia 22:24–23:8
wo 26	Matteüs 13:47-58	zo 20	Jeremia 23:9-24
do 27	Jesaja 32:1-8	ma 21	Jeremia 23:25-40

vrij 28	Jesaja 32:9-20	di 22	Psalm 54
za 29	Jesaja 33:1-16	wo 23	Matteüs 15:21-28
zo 30	Jesaja 33:17-24	do 24	Matteüs 15:29-39
ma 31	Psalm 63	vrij 25	Matteüs 16:1-12
<i>augustus</i>		za 26	Matteüs 16:13-20
di 01	Matteüs 14:1-12	zo 27	Matteüs 16:21-28
wo 02	Matteüs 14:13-21	ma 28	1 Korintiërs 15:1-11
do 03	Matteüs 14:22-36	di 29	1 Korintiërs 15:12-28
vrij 04	Matteüs 15:1-11	wo 30	1 Korintiërs 15:29-49
za 05	Matteüs 15:12-20	do 31	1 Korintiërs 15:50-58



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerstop, plaats vinden op **zondag 10 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Dan zullen plaatsgenoten Gijs van Ginkel en Lien Gelderblom in woord en beeld vertellen over 'klauteren naar het dak van de wereld, een

trektocht door de bergen van Nepal'.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-656 29 77.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de Nicolaaskerk, zal plaats vinden op zondag 8 oktober op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal plaatsvinden op **maandag 24 juli** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 19 juli tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-656 20 89** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 augustus** op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 23 augustus tussen 17 en 18 uur via genoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
7	21 augustus	31 augustus
8	2 oktober	12 oktober
9	6 november	16 november
10	11 december	21 december
1-2018	8 januari	18 januari

Redactie: Mevr. A.J. Forma en Mevr. G.J. Bokhorst
p/a Lindelaar 20, t. 030-268 73 22,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk Drukkerij 123 te Alblaserdam

Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf, David de Caerslaan 1,
tel. 030-656 28 24

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur



Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk t. 030 – 2901829, e-mail: info@snuffelhonk.nl
Frits Hermans t. 06 – 20784264, website: www.snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

