

Kerknieuws

2017 nr. 5



Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

27e JAARGANG, Nr. 5, juni/juli 2017

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 26 juni voor 12.00 uur

KERKDIENTEN

Tijdens de diensten van 10.00 of 10.30 uur is er kinderoppas. Op de 1e en 3e zondag van de maand is er ook Jeugdkerk. Na de dienst is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 4 juni Pinksteren
9.00 en 10.30 uur - Ds. Kees Visser
Collecte - Kerkopbouw Nicaragua

Zondag 11 juni
10.00 uur - Dhr. C. Baan
Collecte - Kansarme kinderen in Nederland

Zondag 18 juni
10.00 - Ds. Kees Visser
Collecte - Werelddiaconaat (Colombia)

Zondag 25 juni Heilig Avondmaal
10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte - Dagopvang verslaafden

Zondag 2 juli Overstapdienst
10.00 uur - Ds. Kees Visser
collecte - Cultuurfonds

Zondag 9 juli
10.00 uur - Ds. S. Janse



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 4 juni, PINKSTEREN, de gave van de Heilige Geest, als trooster en geleide voor ons dagelijks geloof. We houden twee morgendiensten, 9.00 uur en 10.30 uur. De cantorij o.l.v. Edith Tilanus doet mee. Voorganger in beide diensten is ds. Kees Visser.

Zondag 11 juni gaat dhr. Cees Baan uit Zeist voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 18 juni houden we een gewone dienst om 10.00 uur; voorganger is ds. Kees Visser. Aanvankelijk zou dit de Overstapdienst zijn, maar die wordt verplaatst naar zondag 2 juli. Het enige kind dat de overstap maakt van de Kindernevendienst naar de Jeugdkerk is dit jaar Zoë van Vulpen. En het komt haar en de mensen, die direct bij haar horen, beter uit om het op 2 juli te doen. En dat doen we dan tezamen met het zomerontbijt voor alle kinderen van de nevendienst.

Zondag 25 juni vieren we de Maaltijd van onze Heer, in de dienst die om 10.00 uur begint en wordt geleid door ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN

Zondag 4 juni: Kerkopbouw Nicaragua

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.



Zondag 11 juni: Kansarme kinderen in Nederland

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Stichting Kansarme Kinderen In Nederland (SKKIN) is opgericht om kinderen die onder de armoedegrens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Er zijn kinderen die met honger naar bed gaan, geen speelgoed hebben, geen kleren kunnen kopen of nooit naar een attractiepark zijn geweest. SKKIN werft fondsen en zamelt goederen in om deze kinderen een steuntje in de rug te geven. Hulp wordt geboden in de vorm van voedsel, speelgoed, kleding of deelname aan uitjes.

Zondag 18 juni: Werelddiaconaat (Colombia)

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo kunnen ze meedoen met sportactiviteiten, een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Zondag 25 juni: Dagopvang verslaafden

Het Catharijnehuis is een veilige ontmoetingsplaats voor alle dak- en thuislozen in de stad Utrecht. Zij ontvangen in een sfeer van persoonlijke aandacht, bieden praktische ondersteuning op het gebied van dagelijkse levensbehoeften en ingangen voor verdere hulpverlening. Het Catharijnehuis voorziet in een grote behoefte omdat er verder weinig dagopvang voor dak- en thuislozen in de stad Utrecht is. Vooral vrijwilligers zorgen dagelijks voor de opvang van zo'n 100 mensen.

<http://www.legerdesheils.nl/wonen-hulp-met-onderdak>

Zondag 2 juli: Cultuurfonds

De gezamenlijke kerken en de gemeente Bunnik hebben vorig jaar een cultuurfonds opgericht. Kinderen, die uit gezinnen komen waar geen geld is voor bijvoorbeeld muziekles, kunnen daar aankloppen. Naast het geven van uw bijdrage kunt u ook kinderen bij ons aanmelden. Wij zorgen er dan voor dat zij doorgeleid worden naar een kundige organisatie die de intake doet.

COLLECTEOPBRENGSTEN

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
13 april	Leger des Heils	€ 140.20	€ 66.02
16 april	Jeugdwerk JOP	€ 308.90	€ 205.93
23 april	Gehandicapten Myanmar	€ 137.15	€ 91.55
30 april	Nieuw Hydepark	€ 130.36	€ 132.85
7 mei	Pioniersplek Zwijndrecht	€ 184.10	€ 131.84
14 mei	De Regenboog	€ 165.93	€ 112.20
21 mei	Open Doors	€ 172.95	€ 103.40

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 11 juni worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Egypte : autoriteiten sluiten belangrijke Egyptische ngo.

De Egyptische ngo El Nadeem moest begin van dit jaar haar deuren sluiten. Sinds het afgelopen jaar worden Egyptische ngo's steeds vaker door de autoriteiten tegengewerkt en hun medewerkers opgepakt.

El Nadeem zette zich in voor slachtoffers van marteling en geweld in Egypte. De autoriteiten dreigden al eerder de organisatie te sluiten en bevroren eind vorig jaar alle bankrekeningen.



De autoriteiten startten in 2011 een strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van ngo's. Onderzocht wordt of ngo's voldoen aan de strenge regels voor registratie en het ontvangen van geld uit het buitenland. Een aantal ngo's is al gesloten. Medewerkers kregen te maken met lange verhoren, reisverboden en bevroren bankrekeningen. Ook dreigen ze vervolgd te worden. De activisten hangt een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd.

In de brief aan de Egyptische president al-Sisi wordt opgeroepen ngo's en activisten die zich inzetten voor mensenrechten niet lastig te vallen en te vervolgen.

Iran: activiste in hongerstaking.

De jonge activiste Atena Daemi zit een celstraf van zeven jaar uit vanwege haar kritiek op de doodstraf.

In november 2016 vielen gemaskerde agenten het huis van Atena Daemi binnen om haar te arresteren. Ze sloegen haar en gebruikten pepperspray toen Daemi een arrestatiebevel wilde zien. Haar zussen probeerden de agenten te stoppen en werden ook hardhandig aangepakt.

Op 23 maart 2017 kregen de zussen drie maanden celstraf, omdat ze bij Daemi's arrestatie agenten zouden hebben beledigd. Atena zelf kreeg in september 2016 in hoger beroep zeven jaar celstraf opgelegd omdat ze kritiek uitte op executies en andere mensenrechtenschendingen in Iran. Ze is van mening dat de autoriteiten haar familie lastigvallen om haar te intimideren. Onlangs ging Atena Daemi in hongerstaking uit protest tegen veroordeling van haar zussen. Het gaat slecht met haar gezondheid.

In de brief aan de Iraanse autoriteiten wordt opgeroepen Atena Daemi onmiddellijk vrij te laten.

China: drie jaar cel voor online kritiek.

De Chinese activiste Su Changlan krijgt drie jaar celstraf omdat ze op sociale media haar steun betuigde aan demonstranten in Hong Kong. Zij betuigde in september 2014 haar steun aan demonstranten die massaal de straten op gingen voor meer democratie in Hong Kong. De Chinese autoriteiten paktten haar kort daarna op. De rechter

veroordeelde Su Changlan op 31 maart 2017 voor het verspreiden van valse informatie over de communistische partij en de regering in Beijing op sociale media en internationale websites. Ze vroeg online aandacht voor vrouwenrechten, geheime gevangenissen en democratische verkiezingen. Su Changlan ontving twee weken voor haar veroordeling nog een toonaangevende prijs uit handen van Chinese mensenrechtenactivisten voor haar mensenrechtenwerk in China.

In de brief aan de directeur van het Nanhai Detention Centre wordt gevraagd er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen Su Changlan onmiddellijk vrij te laten.

Gelieve op de drie brieven een wereldzegel 1 te plakken .

Hartelijk dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty International Odijk.



BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Zoals veel gemeenteleden al hebben gezien, zijn de werkzaamheden aan kerk en consistorie begonnen.

Er stond een hoogwerker voor de kerk en dat viel natuurlijk op. Met die hoogwerker zijn bepaalde dakdelen gecontroleerd en is het klokkentorentje geschilderd. De voordeur van de kerk is geschilderd en ook de oude deur van de consistorie.



Verder zijn slechte houten stukken van de kozijnen van de consistorie vervangen, waar nodig de stopverf vernieuwd en alles weer in de verf gezet. In juli gaat het nu verder.

Na de kerkdienst op zondag 9 juli moeten alle stoelen uit de kerk en op zaterdag 22 juli moet alles weer terug. Daarbij maken vele handen licht werk. Nu maak ik me niet zo druk over 9 juli, want dan kan na de dienst (bijna) iedere kerkganger wel een stoel de kerk uit dragen naar de meenthoek. Maar ik zal lijsten in de meenthoek neerleggen, waarop aangegeven kan worden wie kan helpen met stoelen terugzetten op zaterdag 22 juli. Natuurlijk kunnen de sjouwers m/v, mij ook een e-mail sturen met hun aanmelding. Dan weet ik van tevoren op hoeveel hulp ik kan rekenen.

Ik heb nu ook nieuws over de kerkdienst op zondag 16 juli, wanneer onze kerk gesloten is. Er wordt geen gezamenlijke dienst in een andere kerk georganiseerd. Wel is mij verteld, dat we “van harte welkom” zijn in Bunnik. Maar ik mag aannemen dat iedereen die nu eens met een andere gemeente wil kennismaken, ook daar van harte welkom zal zijn. U kunt er dus een avontuurlijk kerkbezoek van maken.

In het vorige Kerknieuw heb ik vermeld dat we een ‘Armeens’ huwelijk in onze kerk krijgen, nu kan ik ook vertellen dat er een ‘Noors’ huwelijk aankomt. Het bruidspaar woont in Noorwegen, de bruid is Noors en de bruidegom Nederlands. En ze trouwen in onze kerk. De dienst zal in de Engelse taal gehouden worden, als compromis voor de Noorse en Nederlandse gasten. Nu is Noors ook één van mijn zwakke talen, dus hierdoor zal ook ik de dienst makkelijker kunnen volgen.

Onze diensten op zondag zijn, zeker de laatste tijd, goed bezet. Heel wat kerkgangers blijven koffiedrinken. Bij mooi weer vult de binnentuin zich. En wanneer men dan geniet van de koffie en in een goed gesprek raakt, gaat de tijd snel voorbij. Zo snel soms, dat de koster van dienst eigenlijk wel naar huis zou willen, maar het moeilijk vindt om mensen te manen 'het terrein te verlaten'. Daarom mijn oproep om hier een beetje op te letten.

Moeilijker wordt het wanneer er een speciale bijeenkomst na de kerkdienst wordt georganiseerd. Het is mij opgevallen dat er dan niet altijd een regeling is getroffen, over het afsluiten van de meenthoek. Wordt er dus een bijeenkomst gepland na afloop van de kerkdienst, waardoor mensen veel langer dan normaal in de meenthoek blijven, spreek dan duidelijk vooraf af, hoe lang het gaat duren en hoe het afsluiten geregeld wordt. Van de koster kan niet verwacht worden dat hij extra blijft wachten, zonder dat daar met hem afspraken over gemaakt zijn.

Hans Landzaat

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:

- * pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
- * pakket B (20x 0,50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Om te bestellen maakt u voor de 25e van de maand het totaalbedrag over naar rekeningnummer:

NL 97 RABO 0329 8697 01, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B)

De uitgifte van de collectemunten vindt plaats op de 1e zondag van de maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.

Voor meer informatie:

Marijke Rensink, 030-656 43 53

INLOOPMORGEN

Nu het wandelseizoen weer op gang komt, zien we geregeld gasten met rugzakjes op de kerk inlopen voor een moment van rust. Dat geeft een goed gevoel. Het Witte Kerkje als een oase van bezinning en ontmoeting.

Elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de kerk en de consistorie open, voor wie dat wil.

Ds. Kees Visser

BIJBELLEZEN: AVOND VOOR OUDERS

Bijbellezen met Kinderen – speciale avond voor ouders van jeugd en jongeren: dinsdag 20 juni, 20.00 uur Meenthoek.

Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt een avond in onze kerk over het thema BIJBELLEZEN MET KINDEREN. Er wordt een presentatie gehouden over de vele mogelijkheden om de bijbel ter sprake te brengen in gezinnen met (jonge) kinderen. Mevr. Wilma van de Veen zal de presentatie van leiden.

In deze presentatie:

- krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- denk je na over het bijbellezen met kinderen nu
- ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

Het wordt een actieve avond, die u als ouder niet mag missen!

Noteer vast de datum: dinsdagavond 20 juni, 20.00 uur in de Meenthoek; de zaal is open vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis (dankzij onze vaste contactpersoon Willemien Harts voor het NBG in Odijk), bij de uitgang wordt wel een collecte voor de onkosten gehouden.



Ds. Kees Visser.

BIJEENKOMST JONGVOLWASSENEN KRING

De Jongvolwassenenkring houdt op 9 juni 's avonds haar slotbijeenkomst van dit seizoen; een gezellig samenzijn bij Caroline van der Beek, Achterdijk 46 A.

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings.

DE BLOEMEN UIT DE KERK

Het prachtige boeket witte bloemen, met o.a. Gebroken hartjes en Stephanotis, dat op Witte Donderdag ons kerkje sierde, was bestemd voor een echtpaar van onze gemeente dat in Bovenwegen verblijft. Ik ken deze familie goed, omdat ik hen jarenlang als wijkteamlid heb bezocht. Daarom bood ik me aan om de bloemen bij hen te brengen. Toen ik daar met mijn arm vol bloemen door de gangen liep, sprak ik één van de verzorgenden aan met de vraag: Hebt u wel een vaas voor dit boeket? Ze keek me aan, toen naar de bloemen en zei: Wij hebben hier een mevrouw gehad, die ook wel eens zo'n prachtig boeket kreeg.

Ik vroeg: Wie was dat dan?

Nou, dat is al even geleden, die mevrouw heette Ank Pauw.

Ik was verbluft. Is dat niet geweldig dat die prachtige boeketten van ons Witte Kerkje, tot in



Zeist, na jaren, nóg in de herinnering van een verzorgende zijn gebleven?

Bij navraag kreeg ik de juiste datum te horen: Het is precies 2 jaar geleden dat Mvr. Ank Pauw de bloemen uit onze kerk kreeg ter gelegenheid van haar 93e verjaardag!

Toch heel bijzonder dat die herinnering er nog is? **Hulde voor onze bloemendames!**

Groet van Willemien Harts.

PS. Het echtpaar dat de bloemen ontving was blij verrast en heel dankbaar voor onze lieve attentie.

NIEUWS VAN OUD-PREDIKANT

Oud-Predikant ds. Simon Dingemans wordt m.i.v. 11 juni predikant van de protestantse gemeente Noordwijk. Zijn nieuwe adres wordt: Oranje Nassaustraat 34, 2202 TL in Noordwijk.
Nieuw telefoonnummer: 071-3645205

VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie

De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Gewone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn bekroond met de Annie Vallotton award.

De Annie Vallotton award is een tweejaarlijkse prijs van de United Bible Societies (UBS) voor de meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave. Directeur Rieuwerd Buitenwerf nam de prijs namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in ontvangst.

‘We zijn heel blij met deze internationale erkenning,’ zegt Buitenwerf. ‘In Nederland zien we dat tienduizenden gezinnen met kinderen dankzij de Samenleesbijbel op een verrassende en aanstekelijke manier de rijkdom van de Bijbel ontdekken. Er is veel

internationale belangstelling voor de nieuwe manier van samen bijbellezen die het kenmerk is van deze bijbeleditie.’

De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat van nauwe samenwerking tussen theologen en pedagogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, proefjes en meer. Bovendien staan er ‘leesroutes’ in van verschillend niveau, afgestemd op de leeftijd van het kind. Ook houdt de Samenleesbijbel rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals: lezen, kennis opdoen, beleven of zingen. De prijs is genoemd naar de Zwitserse kunstenares Annie Vallotton (1915-2013), die onder meer de illustraties maakte voor de Good News Bible. Deze iconische tekeningen zijn wereldwijd gepubliceerd; er zijn meer dan 225 miljoen bijbels verspreid met haar illustraties.



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Contactpersoon: Willemien Harts.

WEGEN VAN GELOOF (14)

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een overdenking bij. Dit keer over poorten en pleinen.



Een plein vormt meestal het hart van een stad of dorp. Wie zich vertoont in dit centrum, mag rekenen op aandacht. Het is zien en gezien worden. Juist omdat op elk plein alle straten uitlopen en er dus heel wat straathoeken zijn. Jezus waarschuwt mensen, om niet opzichtig ‘op elke straathoek te gaan staan bidden, zodat iedereen hen ziet’, Matteüs 6: 5. Huichelaars noemt Jezus zulke mensen. ‘Ga liever naar binnen’, raadt Jezus hen aan, ‘bid tot je Vader, die in het verborgene is’. Maak er geen show van!

In Matteüs 22 vertelt Jezus de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. De gasten van de koning worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn, maar ze willen niet komen. Ze zijn te druk met ‘hun akker of hun handel’. Uitgerekend de mensen, die dichtbij de koning staan! Zijn meest vertrouwde kring. Zou Jezus duiden op het oude Verbondsvolk van God, dat geen gehoor geeft aan deze uitnodiging? Dan zegt de koning in de gelijkenis: ‘Ga naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt’. De toegangswegen dus. En in Israël is dat meestal de stadpoort. Het viel me op toen ik het heilige land bezocht in 2015 dat heel wat steden en dorpen in Israël fraaie poorten hebben, bogen die toegang geven tot de stad of het dorp. Daar waar iedereen van buiten naar binnen kan komen; de hele wereld dus zagezegd. Is dit wat Jezus bedoeld als een aanklacht aan het eigen volk: als jullie niet willen, dan richt Ik mijn blik op wie sowieso wil komen, de buitenstaanders.

Het plein en de poort, het centrum en de uitvalswegen, de mensen van dichtbij en de mensen van buitenaf, Jezus wil dat Zijn boodschap van recht en vrede, vergeving en verlossing er in de eerste plaats is voor de mensen, die het al kunnen weten, maar mochten zij dit toch negeren, dan richt Hij zich tot heel de bewoonde wereld, tot ons!

Pinksteren is het feest van Gods wereldwijde zending. ‘God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volkeren schrijft hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen’.

Ook wij horen erbij! Ook wij mogen gehoor geven aan die uitnodiging om op te gaan naar dat koninklijke bruiloftsfeest, waar iedereen die Jezus liefheeft geluk mag vinden.

Ds. Kees Visser.

De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje en Het Snuffelhonk zoeken nieuwe vrijwilligers

Al vele jaren levert de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje een belangrijke (financiële) bijdrage aan het in stand houden van het monumentale Witte Kerkje en haar omgeving. Zo werden, onder veel meer, de kroonluchters gefinancierd, herstel van het orgel en de deur naar de achtertuin. Als Monumentenzorg bijdraagt voor een activiteit, dan vult de Stichting het aan. Ook zaken die niet voor financiering door Monumentenzorg in aanmerking komen, kunnen in sommige gevallen op een bijdrage van de Stichting rekenen. Daarnaast levert de Stichting een flinke bijdrage aan het in stand houden en verfraaien van gezichtsbepalende elementen in Odijk, Bunnik en Werkhoven en aan mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten. Denk aan De Schans, de algemene begraafplaats, het Dorpshuis, en vele speelpleintjes en groene veldjes in Odijk. En natuurlijk hebben in het verleden ook onze broeders en zusters van de Parochie in Odijk en van de kerken in Bunnik en Werkhoven op de Stichting kunnen rekenen.



Al deze bijdragen kunnen we alleen leveren doordat onze vrijwilligers in Het Snuffelhonk keihard werken om oude spullen op te knappen, schoon te maken en weer aan nieuwe eigenaren te verkopen. Gelukkig hebben we een vaste groep trouwe vrijwilligers, die met zeer veel enthousiasme week in, week uit actief zijn. Daar zitten vele kerkleden bij, maar ook niet kerk-gebonden vrijwilligers en ook mensen uit dorpen in de omgeving.

Helaas raakt een aantal vrijwilligers inmiddels al behoorlijk op leeftijd en moet er af en toe iemand afhaken. Daarom zoeken we enkele nieuwe vrijwilligers. Grote kennis van zaken is niet nodig, enthousiasme om samen met anderen oude spullen van de schroothoop te houden en mensen blij te maken wel.

Uiteraard moet een mogelijke nieuwe vrijwilliger in het team passen. Dit is ter beoordeling van onze bedrijfsleider en de coördinatoren. Wie heeft er zin in? Opgeven via 030-2901829 of info@snuffelhonk.nl of bij bedrijfsleider Frits Hermans in Het Snuffelhonk aan De Meent 50 te Odijk.

Hans Marquart
Namens Stichting Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk

VAN DE WERKGROEP KERK EN ISRAËL

De Gouden Stad

Het officiële volkslied van de staat Israël is Hatikva, en u kent de melodie (eerder dan de tekst). Er is een tweede volkslied, onofficieel, een lied over Jeruzalem: Jerushalayim shel zahav, Jeruzalem van Goud. Naomi Shemer schreef het in 1967, een lied vol liefde en verlangen, voor een songfestival. Een paar weken later brak de Zesdaagse oorlog uit, waarin Israël de Oude Stad en het west-Jordaanse gebied in handen kreeg, en Jeruzalem werd herenigd. Toen de paratroepers de Tempelberg bereikten en de Westelijke Muur (de Klaagmuur), waar al die jaren onder Jordaan bewind geen Jood had mogen komen, zongen ze daar het lied, en nog steeds is het lied overal bekend en geliefd. De tekst, vertaald in het Nederlands:

1. De berglucht is zo helder als wijn, en de geur van sparren drijft op de wind bij schemering met het geluid van de klokken. En in de sluimering van boom en steen, gevangen in haar droom, de stad die afgezonderd ligt, en in haar hart een muur.

Refrein:

Jerushalayim shel zahav weshel nechoshet weshel oor, halo lekol shirayikh ani kinnoor.

Jeruzalem van goud, en van koper, en van licht, voor al je liederen ben ik een luit.

*2. Hoe zijn de waterputten opgedroogd, het marktplein leeg,
en niemand bezoekt de Tempelberg in de oude stad.
En in de grotten van de rots huilen de winden
en niemand daalt af naar de Dode Zee langs de weg van Jericho.*

Refrein

*3. Maar nu ik vandaag kom om je te zingen en om voor jou kronen te vlechten,
ik ben de kleinste van je jongste zonen en de laatste van de dichters.
Ja, jouw naam brandt op de lippen als de kus van een seraf.
Indien ik u vergete , Jeruzalem, dat van louter goud is.*

Refrein

Na de hereniging van Jeruzalem schreef Naomi een nieuwe versie van het tweede couplet:

*We keerden terug naar de waterputten, naar de markt en naar het plein.
Ramshoorn roept op de Tempelberg in de oude stad.
En in de grotten van de rots schijnen duizend zonnen
en opnieuw dalen we af naar de Dode Zee langs de weg van Jericho.*

Een lied van liefde voor de stad die - zeker voor Joden - het centrum van de wereld is, de Heilige Stad.

Wybrand Ganzevoort



BIJBELLESROOSTER

<i>juni</i>			
ma 05	Romeinen 9:1-18	za 24	Johannes 3:22-36
di 06	Romeinen 9:19-33	zo 25	Matteüs 10:24-33
wo 07	Romeinen 10:1-13	ma 26	Jesaja 28:1-13
do 08	Romeinen 10:14-21	di 27	Jesaja 28:14-29
vrij 09	Romeinen 11:1-24	wo 28	Jesaja 29:1-8
za 10	Romeinen 11:25-36	do 29	Jesaja 29:9-16
zo 11	Johannes 2:23-3:13	vrij 30	Jesaja 29:17-24
ma 12	Johannes 3:14-21	<i>juli</i>	
di 13	Matteüs 8:2-13	za 01	Jesaja 30:1-14
wo 14	Matteüs 8:14-22	zo 02	Jesaja 30:27-33
do 15	Matteüs 8:23-34	ma 03	Jesaja 30:27-33
vrij 16	Matteüs 9:1-8	di 04	Jesaja 31:1-9
za 17	Matteüs 9:9-17	wo 05	Matteüs 10:34-11:1
zo 18	Psalm 41	do 06	Matteüs 11:2-15
ma 19	Matteüs 9:18-26	vrij 07	Matteüs 11:16-30
di 20	Matteüs 9:27-34	za 08	Psalm 13
wo 21	Matteüs 9:35-10:4	zo 09	Jeremia 11:18-12:6
do 22	Matteüs 10:5-15	ma 10	Jeremia 12:7-17
vrij 23	Matteüs 10:16-23	di 11	Jeremia 13:1-14



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerstop, plaats vinden op **zondag 10 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalteje bij de St. Nicolaaskerk. Dan zullen plaatsgenoten Gijs van Ginkel en Lien Gelderblom in woord en beeld vertellen over 'klauteren naar het dak van de wereld, een

trektocht door de bergen van Nepal'.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 26 juni** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook

regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 21 juni tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 juli** op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 19 juli tussen 17 en 18 uur via genoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
6	26 juni	6 juli
7	21 augustus	31 augustus
8	2 oktober	12 oktober
9	6 november	16 november
10	11 december	21 december
1-2018	8 januari	18 januari

Redactie: Mevr. A.J. Forma en Mevr. G.J. Bokhorst
p/a Lindelaar 20, t. 030-268 73 22,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk Drukkerij 123 te Alblasserdam

Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf, David de Caerslaan 1,
tel. 030-656 28 24

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur



Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk t. 030 – 2901829, e-mail: info@snuffelhonk.nl
Frits Hermans t. 06 – 20784264, website: www.snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

