

Kerknieuws

2017 nr. 3



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

27e JAARGANG, Nr.3, maart/april 2017

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 10 april voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Tijdens de diensten van 10.00 of 10.30 uur is er kinderoppas. Op de eerste en derde zondag van de maand is er ook Jeugdkerk.

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 26 maart *4^e zondag Veertigdagentijd*
10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Diaconaal centrum Pauluskerk

Zondag 2 april *5^e zondag Veertigdagentijd*
10.00 uur ds. D.C. Coppoolse, Driebergen
Collecte Sloppenwijk Kaapstad

Zondag 9 april *Palmzondag*
10.00 uur Ds. Kees Visser
Collecte Gehandicapten Myanmar

Maandag 10 t/m woensdag 12 april - Stille week
19.30 uur Oecumenische viering

Donderdag 13 april *Witte Donderdag, Heilig Avondmaal*
19.30 uur Ds. Kees Visser
Collecte Leger des Heils

Vrijdag 14 april *Goede Vrijdag*
19.30 uur Ds. Kees Visser

Zaterdag 15 april *Stille Zaterdag*
19.30 uur Mevr. Barbara Lamain



Zondag 16 april *Pasen*
9.00 en 10.30 uur Ds. Kees Visser
Collecte Jeugdwerk JOP

Zondag 23 april
10.00 uur Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra, Driebergen

Zondag 30 april
10.00 uur Ds. M.C. van Giezen, Utrecht

BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 26 maart is ds. Kees Visser de voorganger in de dienst, die om 10.00 uur begint. Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. We lezen het evangelie over de blindgeborene, Johannes 9.

Zondag, 2 april gaat ds. Daco Coppoolse – predikant in Driebergen en woonachtig in Odijk – voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 9 april - PALMZONDAG – gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur. In deze dienst zullen de kinderen met hun palmpasenstokken zwaaiend en zingend door de kerk lopen.

STILLE WEEK. Elke avond wordt om 19.30 uur in het Witte Kerkje een korte oecumenische viering gehouden. Stap voor stap naderen wij het paasfeest. De doorgaande lezing is uit het evangelie van Matteüs.

WITTE DONDERDAG, 13 april 19.30 uur vieren we de Maaltijd van onze Heer. De Cantorij verleent haar medewerking. We lezen over de instelling van het avondmaal en de voetwassing.

GOEDE VRIJDAG, 14 april 19.30 uur lezen we de passie van Matteüs en volgen de lijdensweg van Jezus. Enkele deelnemers aan de Jongvolwassenenkring zullen de lezingen verzorgen. We wisselen de lezingen af met liederen en bezinning.

STILLE ZATERDAG, 15 april 19.30 uur gaat mevr. Barbara Lamain, predikante-in-opleiding, voor in deze kruiswake.

PASEN, zondag 16 april houden we twee morgendiensten: om 9.00 uur en om 10.30 uur. In beide diensten gaat ds. Kees Visser voor. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht: Licht van Christus. Het licht komt uit de nacht voort. Pasen is de exodus, de angst te boven. Aan beide diensten doet de Cantorij mee o.l.v. Edith Tilanus.



Zondag, 23 april is de morgendienst om 10.00 uur. Ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra uit Driebergen gaat hierin voor.

Zondag, 30 april gaat ds. Marian van Giezen uit Utrecht voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Ds. Kees Visser.

Zondag 26 maart: Diaconaal centrum Pauluskerk

Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten.

Zondag 2 april: Sloppenwijk Kaapstad

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog. De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen.

Zondag 9 april: Gehandicapten Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.

Donderdag 13 april: Leger des Heils

Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis zich bij het Leger des Heils meldt met een hulpvraag, wordt deze persoon verder geholpen. Met eigen middelen, of door deze persoon te verwijzen naar een instantie die hem of haar beter van dienst kan zijn.

Zondag 16 april: Jeugdwerk JOP

“Met Pasen werd Hij toch geboren in een kribbe, of wacht... ging Hij toen niet dood?” “Dood is dood, hierna is het voorbij.” Volgens Nelleke, werkzaam bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen aankijken. Nelleke helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Nelleke: “Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Nelleke en JOP zich sterk voor! Helpt u mee?



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
12 februari	Exodus	€ 157.25	€ 74.90
19 februari	Timon	€ 208.80	€ 118.25
26 februari	De Hoop	€ 123.55	€ 70.17
5 maart	Guatemala	€ 143.05	€ 110.95
12 maart	Center of Love	€ 226.65	€ 120.60

Noodhulp hongersnood

De samenwerkende hulporganisaties kondigden begin maart een Nationale Actie af voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. In totaal lijden 20 miljoen mensen in deze en omliggende landen aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood. De Verenigde Naties spreken al van de ergste humanitaire crisis sinds 1945. De diaconie stelt €500,- beschikbaar voor noodhulp in het getroffen gebied.

Paasgroetenactie

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdscampagne: 'Sterk en Dapper'. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 26 maart en/of 2 april kunt u na de dienst een of meerdere kaarten meenemen. Thuis kunt u de kaart voorzien van een groet of bemoediging en frankeren.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Vakantie is voor iedereen!

In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is zo'n tijd van plezier en ontspanning niet voor iedereen weggelegd. Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren- en zorgvakanties) en RCN Vakantieparken brengen hier verandering in. Ook dit jaar bieden zij weer 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.

RCN kijkt verder dan de eigen onderneming. Aandeelhouder Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC) besteedt daarom een deel van de winst aan goede doelen. Deze samenwerking met Hetvakantiebureau.nl, om gezinnen met weinig draagkracht te ondersteunen en zo een vakantie mogelijk te maken, is daar een goed voorbeeld van.

Dus kent u, of bent u een gezin in de bijstand dat graag van dit aanbod gebruik zou willen maken? Neem dan contact op met de diaconie.

Weer terug van vakantie en bijna was ik sluitingsdatum voor mijn stukje in Kerknieuws vergeten. Het kostte me kennelijk wat moeite om de draad weer op te pakken. Maar gelukkig ontving ik een herinnering van de redactie.

Corine en ik zijn drie weken door Sri Lanka getrokken. Een heel mooi land. En met veel meer Nederlandse historie dan we verwacht hadden. Er staan nog verschillende huizen en forten die stammen uit de Hollandse koloniale periode van 1658 – 1794. Maar wij hebben ook twee oude kerken kunnen bezoeken. Binnen de muren van het fort van Galle, een oude Hollandse vesting, staat de Groote Kerk (Nederlands-Hervormd) uit 1755, waar elke zondag nog een dienst wordt gehouden. En in Colombo staat de Wolvendaal Kerk uit dezelfde periode. Een Gereformeerde kerk waar ook nog elke zondag een dienst wordt gehouden. Bij de ingang hangt een aankondiging in het Nederlands. Wij spraken daar met een afstammeling van de Nederlandse kolonisten. Zijn achternaam was De Vos. Sommige van deze mensen spreken nog 17de eeuws Nederlands. Toen een van hen op reis ging naar Nederland, was hij hoogst verbaasd dat wij hem maar moeilijk konden verstaan! Heel mooi was het te merken dat de diverse godsdiensten in Sri Lanka, Boeddhisten, Hindoestanen, Moslims en Christenen, in goede harmonie met elkaar samenleven.

Maar nu weer terug naar het Odijkse. Samen met Greet de Kruif hebben wij de afgelopen tijd de zittingen van de blauwe stoelen schoongemaakt. Dat was heel erg nodig. Er wordt kennelijk vaak geknoeid, want het was zwaar werk om alles weer schoon te krijgen. De vliegen in de kerk waren dit jaar lastiger weg te krijgen, maar het lijkt er nu op dat de meesten verdreven zijn. Het blijft natuurlijk zo, dat een overleden vlieg op de grond valt. Dus we zullen ze nog even moeten blijven opzuigen.

Voorlopig blijft het doordeweeks in de kerk nog rustig. In april staan er een paar bijeenkomsten in de agenda, maar vanaf mei wordt het weer druk, met concerten en huwelijken.

In juli vindt het grote onderhoud aan de kerk plaats. Daarom kan er op zondag 16 juli in onze kerk geen dienst gehouden worden. (Hoe die zondag wordt ingevuld, is nu nog niet bekend.) Na de dienst op 9 juli moet de kerk leeg gemaakt worden en moeten dus alle stoelen en de tafel de kerk uit. De stoelen worden dan opgeslagen in de grote zaal van de Meenthoek. Daar kom ik nog op terug, zodat vele handen, licht werk gaan maken. En na afloop van het werk, zullen we de kerk ook weer moeten inrichten.

Concert:

Op zaterdagmiddag 8 april om 16:00 uur geeft het koor Cantare Barbare uit Bunnik een concert in onze kerk. Toegang gratis, collecte na afloop. Dit concert was eerder gepland op 11 februari maar is toen niet doorgegaan.

Hans Landzaat

VACATURES!

We hebben een probleem. O nee, een uitdaging.

Laat ik maar meteen zeggen wat er scheelt. Vacatures! Onze kerk blinkt doorgaans uit in het grote aantal vrijwilligers. Volop wordt in en om de kerk gewerkt, dat het een aard heeft. Tal van vrijwilligers zetten hun beste krachten in om onze kerkelijke gemeente op orde te houden, voortgang te bieden, toekomst. Maar nu moeten we onder ogen zien dat er zich problemen gaan voordoen. We komen mensen te kort. Er ontstaan heel wat vacatures, met name binnen het pastoraat (ouderlingen) en de kerkenraad in het algemeen. Daar maak ik mij zorgen over.

We weten het. We zijn een kleine geloofsgemeenschap. Vaak wordt een beroep gedaan op mensen, die al zo vaak hun steentje bijdragen aan de gemeente. En we zijn blij met de instroom van jonge gezinnen. En we prijzen ons gelukkig met een volle kerk, maar ja nu moet er toch echt een stap worden gezet.... Of moet ik mezelf in de rede vallen? Het zijn geen problemen, het zijn uitdagingen! Willen wij kerk zijn met toekomst, een kerk met karakter, dan zullen we – ieder voor zich en ook samen – elkaar de ondersteuning moeten bieden om vorm te geven aan onze roeping: kerk van Christus voor elkaar, voor het dorp, voor onze bijdrage aan de wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Het zijn problemen, nee, het zijn uitdagingen, of nee, nog anders, beter: het vraagt ons gebed!

Ds. Kees Visser.

VAN DE TUINGROEP – OPROEP

De groep die de kerktuin verzorgt, bestaat uit de volgende leden: Gerard Bestebreurtje, Frits Hermans (alleen incidenteel werk met de bosmaaier), Marijke Hermans, Ria van Soest, Jan de Vries, Elly Sybesma.

Frits Hermans is, samen met Marijke coördinator van de groep en zij verzorgen officieel het contact met tuinbedrijf Van Dijk. Dit bedrijf doet groot onderhoud.

Vorig jaar is er een scheiding gekomen tussen het onderhoud van de begraafplaats en dat van de kerktuin. Sindsdien is de tuinploeg niet meer ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats (dat is nu John van Os). Voor de kerktuin hebben we een onderhoudsschema gemaakt volgens welke Van Dijk groot onderhoud uitvoert. Dat gebeurt naar volle tevredenheid.



Iedere maandagmiddag (uitgezonderd in de wintermaanden) is de tuingroep aan het werk. Naast de tuin worden dan ook graven onderhouden waar niemand meer naar omkijkt. Dit deed de ploeg van oudsher en we zijn dit blijven doen hoewel het dus officieel niet meer tot onze taak hoort. Het bloed kruipt soms waar het niet gaan kan. Voor het gras van kerktuin en begraafplaats zijn er twee maaiers: Paul Campagne en Egbert Molenaar.

Zij werken naar eigen inzicht en op verschillende tijden.

Alles bij elkaar lukt het de tuinploeg nog steeds om alles netjes te houden, maar we worden wel kwetsbaar. Het groepje is eigenlijk te klein, en als er door slecht weer een week uitvalt, is er meteen achterstallig werk. Ook wordt voor sommige leden het werk wel eens te zwaar wegens de leeftijd.

Er zal binnen afzienbare tijd versterking en/of vervanging moeten komen. Daarom bij deze een OPROEP: **wie wil meewerken met de tuingroep? Regelmatig of voor grotere klussen?**

Melden bij ons:

Frits en Marijke Hermans (06-20784264)

of: m.hermans-huiskes@xmsweb.nl

STAGEOPDRACHT BARBARA LAMAIN

Beste gemeenteleden,

Inmiddels ben ik al weer een half jaar bezig met mijn stage in het Witte Kerkje. Het is mooi om weer deel uit te maken van een gemeente in een dorpscontext en zeker een gemeente die zo divers is en zoveel facetten heeft. Het is voor mij heel leerzaam om verschillende geledingen van de gemeente mee te maken, de diensten en zeker ook de persoonlijke contacten. Dank voor alle hartelijkheid en mogelijkheden tot betrokkenheid, dat stel ik zeer op prijs!

Graag wil ik u informeren over een opdracht waar ik vanuit mijn studie mee bezig ben. Het is de bedoeling dat ik in de komende tijd in gesprek ga met mensen vanuit de dorpsgemeenschap die geen lid zijn van de gemeente. Dat zal bijvoorbeeld gaan over de vraag wat zij van de gemeente verwachten, hoe zij de gemeente zien, nu en in de toekomst. Dat koppelen we aan het traject dat we vanuit de kerkenraad doorlopen om te komen tot een nieuw beleidsplan. Hier zult u vanuit de kerkenraad in de komende tijd uiteraard meer over horen. Middels mijn gesprekken met mensen van buiten de kerk hoop ik ook input te kunnen leveren voor dit traject. We houden u op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groeten, Barbara Lamain
(belamain@hotmail.com; 06 30954748)



Klein Pasen

Herinnert u zich nog welke liederen van Luther in het Liedboek staan? Het zijn er 13 en ze zijn te verdelen in liederen voor de kersttijd, paastijd en algemene liederen.

De cantorij is nu volop bezig met de voorbereidingen voor de diensten in de paastijd.



Op Witte donderdag staat lied 375 in de liturgie. Dit lied bestond al in de middeleeuwen. Luther was er erg aan gehecht en verwerkte het in 1524 tot een avondmaalslied. Voor Luther was het ontvangen van het Avondmaal een daad van openbare geloofsbelijdenis. Aanvankelijk werd het als tafellied gezongen, maar later voornamelijk als belijdenisgezang.

De melodie is een mengeling van het vroegere Gregoriaans (Kyrie eleison) en een volksmelodie. Het is kenmerkend voor Luther om de gemeente te betrekken in het gezang, terwijl hij het oude liturgische lied, meestal door het koor gezongen, ook niet kwijt wilde. Wij zullen het andersom zingen: de cantorij de volkstekst en de gemeente het Kyrie.

Met Pasen zingen we o.a. lied 631, gecomponeerd door Heinrich Albert (1604-1651). Boven dit lied staat ‘Klein Pasen’. De cantorij vroeg: Wat betekent dat? Oorspronkelijk was dit geen echt Paaslied, maar een lied voor de Halfvasten, de 4^e zondag van de 40-dagentijd en de derde zondag voor Pasen. Ook wel genoemd zondag Laetare, Verheug U. In de 9^e eeuw werd de Halfvasten door de Paus tot een feest verklaard, het feest van bevrijding. Je kon naar Pasen gaan aftellen. De lezingen voor die dag zijn de verhalen van bevrijding bij Mozes en de Profeten. Ook Galaten wordt dan vaak gelezen. De paus

verbond er zelfs het symbool van de Gouden Roos aan. De roos duidt op eeuwigheid, hemelse volmaaktheid, goddelijke kracht, liefde. De roos is ook een symbool voor Maria en er zouden rozen ontspringen uit de wonden van Christus. Mystieke gedachten, die wij niet meer zo kennen. Het lied werd door Hannah Lam bewerkt tot een Paaslied.

Wij wensen u een goede Paastijd toe.
Namens de cantorij, Edith Tilanus, cantrix

KRINGEN

Jongvolwassenenkring

Nu u dit leest is de zesde avond van de Jongvolwassenenkring op 15 maart reeds gehouden. Bijbelstudieavond, over het verloren muntje uit Lucas 15.

De zevende avond wordt gehouden op 25 mei.



Ds. Kees Visser en Laura Geerlings.

Belijdenisgesprekskring

In vorige nummers van Kerknieuws hebt u de uitnodiging kunnen lezen, de oproep om deel te nemen aan een BELIJDENISGESPREKSKRING. Er was iemand uit onze gemeente die graag had deelgenomen als nog meer mensen zich zouden hebben opgegeven. Je bent immers samen op weg. Maar helaas dienden zich geen andere deelnemers aan. De kring gaat vooralsnog niet door. Jammer, dat is het. Tegelijk bevestigt het een landelijke trend in onze kerken. Het geloof privatiseert, wordt iets van het individu. Het samen delen van het geloof is niet meer zo vanzelfsprekend. Toch geloof ik dat er gelukkig tal van mogelijkheden wel worden benut om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over de waarde van ons christelijk geloof. We houden moed!

Ds. Kees Visser

Een impressie van de gespreksbijeenkomst ‘Op weg naar de stembus’

Wanneer u dit leest zijn de verkiezingen achter de rug. Of we al weten waar we aan toe zijn, is maar de vraag. Want zo hoorde je alom: “de vorming van een regering zal niet zo eenvoudig zijn”. De versplintering is groot en hoe kom je aan een stevig draagvlak.

Op 22 februari waren we met 30 leden van de Nicolaasgeloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente Odijk bij elkaar om ons te bezinnen op onze stem op de 15^e maart. Het was voor de organisatoren – het Oecumenisch Beraad Odijk – in elk geval een verrassende opkomst. Maar wat belangrijker is, er werd in een goede sfeer en intensief met elkaar gesproken over onze motivatie en onze prioriteiten bij onze stembusgang en keuze.

In vijf groepen werd er gesproken aan de hand van stellingen, een lijstje van motivaties en een lijstje van thema's. Het ging o.a. over vertrouwen in de politici en in elkaar; over angst, belang of zorg als ‘raadgever’; over thema's als onderwijs, leefwereld, asielbeleid.



In de gesprekken kwamen een paar zaken aan het licht die we hier willen noemen:

- onze overtuiging wordt soms/vaak meer bepaald door ons gevoel dan door de feiten; dat vraagt om een kritische houding t.o.v. onszelf en t.o.v. wat ons wordt aangereikt, o.a. door de media.
- als het om onze motivatie gaat, scoorde ‘compassie met mensen in de knel’ en ‘zorg om/voor onze leefwereld’ verreweg het hoogst.

- wat betreft de prioriteiten bleken de antwoorden even divers als er politieke partijen zijn (geen wonder dat er tot het laatst toe zoveel zwevende kiezers waren)

Opnieuw realiseer je je, wat een voorrecht het is om binnen de geloofsgemeenschap te kunnen discussiëren over wat je beweegt. Er is een verbondenheid die voorafgaat aan elke persoonlijke overtuiging en partijkouze. We zijn immers bij-Eén-geroepen.

Zo zaten we rond de tafel: hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk- en veel minder rijk/arm, oud(eren) en jong(eren), vrouwen en mannen, enz. De ervaring leert, dat je van luisteren naar elkaar wijzer kan worden.

Laten we hopen dat de uitkomst van de verkiezingen uiteindelijk het welzijn van allen zal dienen!

Piet Pannekoek
OBO

PALMPASENSTOKKEN VERSIEREN

Lieve kinderen en ouders,
Het is al weer bijna Paasfeest. Zien jullie daar ook zo naar uit?
Op de zondag voor Paaszondag mogen de kinderen weer met hun zelfgemaakte palmpasensterk door de kerk lopen.



We gaan de palmpasensterkken versieren op
zaterdagmiddag 8 april.

Een uitnodiging wordt nog verder verspreid, maar zet de datum vast op de kalender. Het gaat vast en zeker weer heel gezellig worden!

Je kunt je al opgeven bij
Joop (joopenriannevandervelden@hetnet.nl) of
Oscar (oh.schneider@casema.nl).

OPEN AVOND BUNNIK – LAATSTE LEVENSFASE

Een goede laatste levensfase

Van harte wordt u uitgenodigd voor een informatieve open avond op 21 maart om 20:00 uur in de Oude Dorpskerk in Bunnik met als onderwerp ‘een goede laatste levensfase’. Het doel van de avond is informeren en gelegenheid bieden tot gesprek.

Jan Kleynen (40 jaar huisarts met 10 jaar ervaring als SCEN-arts) en Janneke Schermers (arts met recent veel bemoeienis met palliatieve zorg) zullen beide in een korte lezing helderheid en achtergronden geven: waar gaat het eigenlijk over? Daarna kan in de Witte Huisjes in informele setting over verschillende thema’s doorgesproken worden. Opgeven is niet nodig.

Meer weten? Mail of bel Janneke Schermers:

janneke.schermers@gmail.com, 030-6571350, Jan Kleynen

kleyn.sem@kpnplanet.nl, of Bram Alblas: a.w.a.alblas@pthu.nl

MILIEU-ENCYCLIEK PAUS FRANCISCUS (SLOT)

In de vorige twee uitgaven van het Kerknieuws heeft u een samenvatting kunnen lezen van de eerste vier hoofdstukken van de encycliek ‘Laudato Si’ (Geloofd zij U). Hier kunt u de samenvatting lezen van de laatste twee hoofdstukken en een nabeschouwing. De auteur is John Jorna.

Een volledige Nederlandse vertaling van de encycliek is te vinden op tinyurl.com/encycliek



Hoofdstuk 5, Enkele richtlijnen voor oriëntatie en handelen

De paus vraagt zich af, hoe we het nu in de praktijk gaan aanpakken. Daarbij worden af en toe harde noten gekraakt. De politieke besluitvorming is veel te traag en dat komt vooral doordat belangengroepen met al hun geld te veel greep op de politiek hebben en wij gewone mensen ons daar niet al te druk over maken. Tot het te laat is, denk ik dan.

Het is ook niet gemakkelijk, want een echte oplossing moet voor de hele wereld gelden. Al die landen met tegengestelde belangen, verschillend in ontwikkeling en welvaart en beïnvloed door grote ondernemingen en door mensen van de natuur- en milieuorganisaties moeten het met elkaar eens worden. Dan gaat het niet alleen over dwingende maatregelen, maar ook over de vraag wie het gaat betalen. Soms ontbreekt daarbij kennis en inzicht of spreken de wetenschappers elkaar tegen. Denk aan de klimaatsceptici. Toch zijn er successen. De afbraak van de ozonlaag door bepaalde drijfgassen in spuitbussen is gestopt, zeldzame soorten worden beter beschermd en de stervende bossen door de verzuring leven weer op. Daar staat tegenover, dat de opwarming van de aarde niet echt gestopt is. De handel in uitstootrechten bleek een schijnoplossing. Er werden echt alleen maar meer broeikasgassen uitgestoten. Het blijft bij mooie slotverklaringen maar het schort aan een effectieve uitvoering. Ook na al het enthousiasme over de recente bijeenkomst in Parijs is de vrees, dat er in de praktijk te weinig van terecht komt. Arme landen hebben recht op ontwikkeling en dat kan tot meer uitstoot van broeikasgassen leiden. Het nauw verbonden internationale kapitaal werkt vaak meer tegen, terwijl het de kracht bezit om voor een oplossing te zorgen. De paus verzucht, dat een wereldregering nodig zal zijn met zo veel macht, dat een duurzame ontwikkeling kan worden afgedwongen. Zie u zo'n wereldregering er vlug komen? Nogal wat mensen doen al moeilijk over de overdracht van soevereiniteit aan de EU.

Het milieubeleid vergt een lange termijn visie. Politici denken aan hun herverkiezing bij de volgende verkiezingen. Zo vlug gaat de zeespiegelstijging niet. Maar wat doen we zelf? Hebt u al zonnepanelen op het dak? Hebt u aandelen in een windmolenpark?

Hoe milieuvriendelijk is uw bedrijfsvoering? Hoe milieuvriendelijk gaat u van A naar B? Iedereen is ook individueel verantwoordelijk. Laat u niet meeslepen door mensen, die roepen, dat de modernisering van de economie nu eenmaal niet valt tegen te houden. Het gaat om een andere manier van moderniseren.

Moet economische groei altijd voorop staan? Of moeten we ook denken aan duurzaamheid van de groei? Moet winstmaximalisatie het hoogste doel zijn? Of gaat het ook om verbetering van het lot van de armsten in ons eigen land en elders in de wereld? Moeten we steeds meer willen consumeren en willen we daaraan onze maatschappelijke status ontleen? Wat vinden we van politici, die vooral welvaart beloven voor de werkenden en de uitkeringsgerechtigden luiheid verwijten? Een echte ommekeer in het politieke en economische denken kan pas leiden tot een duurzame samenleving. Dan behouden we onze planeet voor onze nakomelingen. De standaardopmerkingen, dat wetenschap en technologie er wel wat op zullen vinden, leidt ons op een dwaalspoor zolang het algemeen belang van iedereen van hoog tot laag daarbij niet leidend is.

Hoofdstuk 6, Ecologische opvoeding en spiritualiteit

We moeten naar een geheel andere manier van leven. Daar schrikken we voor terug en we missen het besef, dat het echt noodzakelijk is. We geloven nauwelijks, dat het ook echt kan. Maar iedereen, die zich realiseert, hoe ingrijpend ons leven in een halve eeuw is veranderd, moet toegeven, dat het kan als we willen. Het betekent ook een enorme uitdaging voor het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de media en vooral een opgave voor de opvoeding door ouders. Immers, de opvoeding door ouders is beslissend voor de houding van de latere volwassene.

We juichen om de vrijheid, die wij in het vrije Westen bezitten. Die willen we ons niet laten afnemen. Maar het is vooral de vrijheid om elke begeerte van het ene op het andere moment te vervullen. Daar hebben we het geld voor. Maar één pennenstreek kan er voor zorgen, dat we onze baan kwijt zijn, ons inkomen en onze consumptievrijheid. De werkelijke macht ligt bij anonieme figuren aan het hoofd van ondernemingen, bij grote aandeelhouders ervan en

bij de raden van commissarissen. We missen het inzicht in die werkelijkheid en weten niet hoe eraan te ontsnappen. Het zorgt voor een gevoel van onzekerheid. Daarom staan we afwijzend tegenover alles, dat onze positie zou kunnen bedreigen. We willen vooral ons eigenbelang dienen. “Wanneer de mensen egocentrisch worden en hun geweten afsluiten, vergroten zij hun eigen hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer heeft hij behoefte aan kopen, consumeren en bezitten. In die context lijkt het onmogelijk, dat iemand accepteert, dat de werkelijkheid hem een grens stelt.” Er zijn genoeg voorbeelden van mensen, die een andere keus maken. Als velen dit doen betekent dat een druk op de ondernemingen om te veranderen. Producten, die niet meer gekocht worden verdwijnen uit de schappen. Zo hebben consumenten een enorme macht. Die moeten ze dan wel (willen) gebruiken. Wij leven in een periode, waarin de mensheid een omslag kan bereiken naar een schone en vreedevolle wereld zonder armoede, als wij dat willen. Dat vraagt een innerlijke verandering. Informatie is niet genoeg. De meeste mensen weten heel goed, wat er fout is in hun gedrag, maar komen niet tot verandering. We kunnen of durven niet te ontsnappen aan wat regel is in onze samenleving. We blijven meedoen met consumentisme en individualisme en ‘voortgang’. “We formuleren geen regels om op verschillende niveaus een ecologisch evenwicht te herstellen, het innerlijk evenwicht met ons zelf, het solidair evenwicht met de ander, het natuurlijk evenwicht met alle levende wezens en het geestelijk evenwicht met God.” We missen een innerlijke overtuiging en zo maken we het onszelf onmogelijk kinderen op te voeden in een nieuwe levensstijl. Het vraagt bekering, ons afkeren van wat de moderne tijd genoemd wordt, niet meer mee doen met wat ‘normaal’ is. Dat vraagt nogal wat moed en de lef om ervoor uit te komen en zo anderen te inspireren. Het mag ons niet ontbreken aan ecologische bekering, die impliceert dat wij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in onze relatie met de ons omringende wereld tot bloei laten komen. De paus staat dan uitvoerig stil bij al die aspecten van die andere levenshouding. Het zijn vaak oud christelijke deugden. Daar is niets mis mee.

Als je er dieper over nadenkt ga je beseffen, dat het allemaal draait om de liefde. Houden we van onze medemens en houden we van de andere levende wezens en van de planeet Aarde, die onze woning is? Jezus toonde die liefde voor ons door zijn leven te geven voor onze bevrijding van het kwaad. Dat herdenken we steeds weer in de H. Eucharistie. Deelname aan de Eucharistie kan ons de noodzakelijke kracht geven ons innerlijk te veranderen en zo te komen tot een levensstijl, die rekening houdt met de ander en met Gods schepping. Daarvoor hebben we de zondag. We vieren het offer van Jezus van Nazareth en we komen tot rust en we komen tot overdenking. Zo kunnen we tot bekering komen. Daarom moeten we ons juist op zondag niet laten meeslepen door die maatschappelijke dwang tot consumeren. Zo kunnen we onze relatie met God, met Zijn schepping en met onze medemensen herstellen. Elke zondag maak ik het weer mee. Maakt het u net zo gelukkig?



Nabeschouwing: Zorg om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen

Paus Franciscus heeft geen kinderen, maar hij toont wel een enorme bezorgdheid over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en bij sommige van ons al achterkleinkinderen. Hij ziet de leefmogelijkheden op onze woonplaneet, de Aarde, steeds slechter worden. De voedselproductie komt in gevaar, energie en grondstoffen raken uitgeput. Water, grond en lucht raken vervuild en we krijgen door de vuile lucht allerlei ziektes als astma en COPD. De zeespiegel stijgt en laaggelegen kustgebieden worden bedreigd. Het ergste is, dat veel veroorzakers van die vervuiling niet bereid zijn geld uit te geven voor schonere productieprocessen. De automatisering en robotisering zorgen voor minder werk en de paus vraagt zich af of er straks nog wel voldoende banen zijn voor laaggeschoolden.

Maar de paus ziet wel degelijk ook grote vooruitgang. Mensen leven steeds langer door beter voedsel en door nieuwe medicijnen. De paus zelf, maar velen van ons ook kunnen landen over de gehele wereld bezoeken door betere vervoermiddelen. We kunnen met bijna iedereen over de gehele wereld gemakkelijk communiceren en radio, Tv en internet maken het iedereen mogelijk veel kennis te vergaren en ze zorgen ook voor allerlei vormen van ontspanning. Maar als je eerlijk bent, weet je, dat je wel het geld moet hebben om van dit alles te genieten.

De paus laat in zijn encycliek *Laudato si* op indrukwekkende wijze zien hoe onze manier van produceren, onze manier van leven, van consumeren er voor zorgt, dat Gods schepping ingrijpend vernield wordt. Allerlei soorten planten en dieren sterven uit, bodem, water en lucht worden verontreinigd en mensen ontberen in veel gebieden schoon drinkwater. Het zou best anders kunnen, maar dat kost geld. Arbeiders een eerlijk loon verschaffen gaat ten koste van je torenhoge winsten. Gods schepping en Zijn kinderen, wij mensen zijn slachtoffer van de hebzucht van de superrijken. De paus vindt er bepaald geen doekjes om.

Wij gewone mensen hebben één machtig wapen. Wij zijn de consumenten, die kunnen weigeren, die vervuilende producten te kopen en kunnen weigeren iets te kopen, dat gemaakt is of vervoerd is door onderbetaalde arbeidskrachten. Een consumentenboycot heeft al een aantal keren op wereldschaal zijn waarde bewezen. De machtige Shell-oliemaatschappij stopte met boren in de Noordelijke IJzee. Steeds meer winkelketens bewaken de arbeidsomstandigheden in de naaiateliers in Bangladesh. We zijn niet machteloos.

Nu ik de encycliek grondig bestudeerd heb, besef ik nog meer, dat onze levensstijl en ons hele technologische productiesysteem ingrijpend moeten veranderen, willen onze kinderen en kleinkinderen nog op de planeet Aarde kunnen wonen. Iedereen behoort zich af te vragen wat dat voor hem of haar betekent.

EMMAÛSWANDELING

Geachte gemeenteleden van Het Witte Kerkje te Odijk.

Hierbij willen we u attenderen op een bijzondere belevenis wandeling op zaterdag 25 maart te Leersum. De zogenoemde Emmaüs-wandeling.

Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs (Lucas 24:13-32).

Als deelnemer ga je in tweetallen op pad om eerst zelf na te denken over een Bijbelgedeelte of een thema wat je aangereikt krijgt en daarna ga je met elkaar in gesprek n.a.v. gespreksvragen in het vertrouwen dat er een Derde Persoon met jullie meeloopt: Jezus gaat met je mee. De eerste vijftien tot twintig minuten neem je de tijd om eerst zelf lopend in stilte na te denken over het Bijbelgedeelte en de vraag. Daarna bevraag je elkaar en zo ontstaat een gesprek waarin je elkaar beter leert kennen. Tijdens de wandeling kun je ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en/of van de stilte en de omgeving te genieten.

Na ongeveer een uur/vijf kwartier ben je weer terug en is er koffie/thee en iets lekkers, kan er nagepraat worden en als je wilt kun je je ervaringen delen.

Een Emmaüswandeling brengt je verdieping op meerdere vlakken: op geloofsgebied, relationeel gebied en een rust-/genietmoment voor jezelf.



Aanmelden voor deze bijzondere Emmaüswandeling kan via het aanmeldformulier op de website van www.beleveniswandeling.nl. Ook is het mogelijk dat u zich bij ons aanmeldt op telefoonnummer 06-30070314.

Wilma en Cees Molenaar

Het Kaddisj van Leonard Cohen

De Canadese liedjesschrijver en -zanger Leonard Cohen (overleden op 7 november, 82 jaar oud) was kleinzoon van een rabbijn en heeft nooit zijn Jood-zijn verloochend. Hij heeft zich verdiept in het Boeddhisme en de figuur van Jezus. Maar zijn Joodse wortels bleven belangrijk voor hem.



Zijn laatste CD (eind oktober verschenen) heeft als titelsong: ‘You want it darker’ (U wilt het donkerder). Zoals veel teksten van hem niet gemakkelijk te begrijpen. Dit lied is een gebed. Een gesprek met de Eeuwige die ook met de duisternis te maken heeft (Jesaja 45:7). Bedoelt Cohen met dat ‘donkerder’ de duisternis van de naderende dood? Het uitgaan van de levensvlam? Het begin lijkt te zeggen: ‘Als U (Eeuwige) de handelaar (in religie?) bent, dan doe ik niet mee. Als U de genezer bent (heb ik U nodig), ik ben gebroken en verlamd. Als aan U de glorie is, dan rest mij de schande. U wilt het donkerder, wij doven de vlam’. Dan volgen de woorden: ‘Grootgemaakt en geheiligd zij Uw heilige Naam’. De eerste regel van het Kaddisj! Een Joods gebed dat dagelijks gebeden wordt. Het dient ook als gebed voor een overledene. Opperrabbijn van Israël Lau schrijft (‘Practical Judaism’ blz 54,56): “Onze wijzen leggen grote nadruk op het zeggen van het Kaddisj waarin de gelovige zijn geloofsvisie uitdrukt door Gods Naam te verheerlijken en het geloof in Hem wereldwijd openbaar te maken... Bij zijn overlijden laat een Jood een leegte achter in de rijen van hen, die God met deze woorden loven en zijn woord in acht

nemen. Als een zoon of andere verwant van de overledene het Kaddisj reciteert voor diens ziel, geeft hij daarmee aan dat de rol die de overledene speelde bij de verbreiding van Gods wil, overgenomen wordt door hen die nog in leven zijn. In het Kaddisj is geen enkele toespeling op de overledene, maar het is een bekrachtiging door de levende van het 'Grootgemaakt en geheiligd zij Uw heilige Naam'." In deze traditie stond Cohen. Het refrein van het lied: 'Hinneni, hinneni, I'm ready, my Lord'. Hinneni: hier ben ik - ik ben er klaar voor, mijn Heer. Een bijzonder slot, een bijzonder getuigenis. Zegt deze Cohen (= priester): het geloof in deze Ene - zet het voort, hoe donker het ook wordt? Het wordt Pasen - uittocht uit het land van de duisternis, het land van de dood.

Piet Warners

Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

<http://groep-ken.net>

MOUNTAINBIKEN AMERONGSE BERG



Het begint al een echte traditie te worden. Op **zondag 9 april** gaan we weer met een groepje gemeenteleden een middagje genieten van sport en natuur. We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Meenthoek en zijn rond 17.00 uur weer terug. De MTB's halen we op bij de start van het parcours. Kosten: 15 euro p.p. Mocht je tijd en zin hebben, gezellig!

Aanmelden bij Oscar
(oh.schneider@casema.nl of 6572608).

WEGEN VAN GELOOF (13)

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een overdenking bij. Dit keer over de weg van Jeruzalem naar Emmaüs, Lucas 24: 13-35, als de weg van de liturgie.

Wat is de afstand Jeruzalem-Emmaüs? Emmaüs ligt zo'n 11 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. Zeg maar de afstand van Utrecht naar Odijk. Maar het gaat niet om de letterlijke afstand. En het gaat niet om zomaar een weg. Bijbelschrijvers zijn er niet voor de geografie, maar voor de theologie. Wat zegt deze weg van Jeruzalem naar Emmaüs? Wat is de diepere zin? Ik ben gaandeweg mijn bijbelse verkenningen tot de overtuiging gekomen dat het hier gaat om de weg van de liturgie. Het evangelie van de Emmaüsgangers uit Lucas 24 beschrijft de kernstructuur van de kerkdienst. Hoe dat dan eruit ziet?

Mensen komen samen en ontmoeten elkaar. Bekende en onbekende mensen. De één heet Kleopas, de ander heeft geen naam. Ze hebben van alles beleefd. Ze zijn er vol van... en leeg tegelijk. Ze hebben een hoogtepunt beleefd. Paasfeest in Jeruzalem. Maar ze moeten weer naar huis. Naar het gewone leven. En het valt hen zwaar. Zo komen ze elkaar tegen. Ze spreken over alles wat er voorgevallen was en ze delen hun neerslachtige gevoelens met die Ene onbekende, die zich bij hen voegt.

Zoals het gaat in de eredienst. Mensen komen bij elkaar in het geloof dat Jezus bij hen is. Maar ze moeten eerst hun zorgen met elkaar delen. De verzamelde gemeente spreekt haar KYRIE uit, de nood van de wereld. We leefden in de hoop dat alles goed zou komen, maar nu is het alweer de derde dag. Een grafstemming. Het eerste kernmoment van de samenkomst van de gemeente is het gebed: 'Heer, ontferm U over ons!'

Dan valt Jezus hen in de rede, al verstaan ze het nog niet. Wat nodig is, is om de Schriften te openen. De kern van de samenkomst is om te putten uit de bron van het leven, de woorden van God. Jezus verklaart hen al wat in de Schriften over hem geschreven staat. Bijbellezing en verkondiging is het tweede kernmoment van de samenkomst van de gemeente.

Vervolgens wordt hen duidelijk hoe zij zich de woorden van het evangelie eigen kunnen maken in de viering van de Maaltijd. Jezus breekt het brood met hen.

Derde kernmoment in de viering van de kerkdienst is de dienst aan de Tafel. Daar wordt Jezus herkend als de Gekruisigde en Opgestane. En de deelnemers worden er blij van. Ze heffen de lofzang aan. Ze weten het weer! Was ons hart niet brandende in ons toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften opende?

Opgelucht, verzadigd, dankbaar staan ze op. ze vervolgen hun weg. Ze gaan de kerk uit, de wereld in met een lofzang op hun lippen. Vierde kernmoment is als de zegen aan het slot, waarmee we op weg kunnen het gewone leven weer in. En als ze weer anderen ontmoeten, vertellen we wat we hebben beleefd. We dragen de Paasboodschap uit. En we horen hoe Jezus tegen ons zegt: Vrede zij met jullie! Zo zijn we kerk onderweg.

Wij gaan Pasen vieren. Nu zijn we nog onderweg. Veertig dagen in het voetspoor van Jezus. Herkennen wij Hem? Volgen wij Hem? Wanneer slaat ons de schrik om het hart? We kunnen wel zingen van de overwinning op de dood, maar ondertussen.... Wordt onze wereld ooit Koninkrijk van God?

Heer, ontferm U over ons. Leg ons de Schriften uit. Breng ons bij de bron. Deel met ons brood en wijn, dat wij het weer weten, erkennen, geloven. En zend ons dan uit, zoals Jezus zijn leerlingen uitzend in Matteüs 10: 16, 'als schapen onder de wolven. Wees dan scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif'.

Ds. Kees Visser.

Zondag 26 maart worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Israël: Palestijnse tiener vast zonder aanklacht.

Op 1 augustus 2016 werd de 17-jarige Ahmad Azmi Abdurrahman Hanatsheh in het holst van de nacht door Israëlische soldaten in zijn huis overmeesterd. Ze bonden zijn handen achter zijn rug, blinddoekten hem en brachten hem naar een onbekende plaats waar hij twee uur lang op de grond moest zitten.



Ahmad zou stenen hebben gegooid en opruiende foto's op Facebook geplaatst hebben. Hij zit al ruim zes maanden in administratieve detentie (d.w.z. dat hij zonder aanklacht en voor onbepaalde tijd vastgehouden mag worden). Ahmad weet niet precies waarom hij vastzit of voor hoelang nog.

In de brief aan de Israëlische autoriteiten wordt opgeroepen Ahmad Azmi Abdurrahman Hanatsheh en andere minderjarige gevangenen die in administratieve detentie zitten vrij te laten of officieel aan te klagen.

Colombia: burgers bedreigd met de dood.

De bewoners van de vredesgemeenschap San José de Apartadó in Colombia willen zich niet mengen in het conflict in het land. Zij weigeren om partij te kiezen. Paramilitairen proberen de dorpsbewoners echter met geweld te dwingen om met hen samen te werken. Sinds de gemeenschap in 1997 werd opgericht zijn meer dan tweehonderd leden vermoord.

Sinds eind vorig jaar zetten paramilitairen hun kamp op in het gebied van de vredesgemeenschap. Ze bedreigden inwoners van het gebied, hielden gezinnen vast in hun huizen en stalen eten en kleding. Ook maakten zij foto's van bewoners en lopen rond met een dodenlijst.

In de brief aan de autoriteiten van Colombia wordt opgeroepen de paramilitaire groeperingen te ontmantelen en hun banden met de veiligheidstroepen te verbreken.

China: Tibetaanse onderwijsactivist aangeklaagd.

De Tibetaan Tashi Wangchuk zette zich in voor Tibetaanse taallessen in het onderwijs. De Chinese autoriteiten pakten hem ruim een jaar geleden op omdat hij zou aanzetten tot separatisme. Hij kan vijftien jaar gevangenisstraf krijgen.

Tashi Wangchuk uitte op social media zijn zorgen over het feit dat Tibetaanse kinderen hun moedertaal niet meer vloeiend leren spreken, omdat alle lessen worden gegeven in het Mandarijn. Tibetanen in China worden vaak gediscrimineerd en beperkt in hun recht op vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting.

De New York Times maakte in 2015 een artikel en een korte documentaire over hoe Wangchuk tevergeefs probeerde een rechtszaak aan te spannen voor meer onderwijs in het Tibetaans. De politie gebruikte de film als bewijs dat hij aanzette tot separatisme. Hij zou hiermee het internationale imago en minderhedenbeleid van China in diskrediet brengen. Wangchuk zit sinds eind januari 2016 vast.

In de brief naar de autoriteiten in China wordt opgeroepen Tashi Wangchuk onmiddellijk vrij te laten, hem niet te martelen en hem toegang te geven tot zijn advocaat en familie.

Plakt u op de drie brieven een wereldzegel 1.

Dank voor uw inzet.

De schrijfgroep van Amnesty International Odijk.



BIJBELLEESROOSTER

maart

di 21	Zacharia 6:9-15
wo 22	Zacharia 7:1-14
do 23	Zacharia 8:1-8
vr 24	Zacharia 8:9-17
za 25	Zacharia 8:18-23
zo 26	Johannes 6:1-15
ma 27	Johannes 6:16-29
di 28	Johannes 6:30-40
wo 29	Johannes 6:41-59
do 30	Johannes 6:60-71
vr 31	Psalm 43

april

za 1	Johannes 11:1-27
zo 2	Johannes 11:28-54
ma 3	Johannes 11:55–12:11
di 4	Psalm 129
wo 5	Romeinen 5:1-11

do 6	Romeinen 5:12-21
vr 7	Romeinen 6:1-14
za 8	Psalm 73
zo 9	Johannes 12:12-19
ma 10	Johannes 12:20-36
di 11	Johannes 12:37-50
wo 12	Psalm 140
do 13	Johannes 13:1-38
vr 14	Johannes 18–19
za 15	Jesaja 12:1-6
zo 16	Johannes 20:1-18
ma 17	Romeinen 6:15-23
di 18	Romeinen 7:1-12
wo 19	Romeinen 7:13-25
do 20	Romeinen 8:1-11
vr 21	Romeinen 8:12-25
za 22	Romeinen 8:26-39

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:

- pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
- pakket B (20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Om te bestellen maakt u voor de 25^e van de maand het totaalbedrag over naar rekeningnummer:

NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort(A/B).

De uitgifte van de collectemunten vindt plaats op de 1^e zondag van de maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.



Voor meer informatie:

Marijke Rensink, 030-6564353.

INLOOPMORGEN

De afgelopen regenweken remden het aantal bezoekers naar de Inloopmorgen. En het toeristenseizoen is ook nog niet begonnen. Een tussentijd dus. Maar we weten inmiddels dat de Inloopmorgen niet meer weg te denken is uit onze geloofsgemeenschap en ons dorp. We hebben vertrouwen dat het bezoekersaantal weer zal stijgen, zoals het de afgelopen maanden deed. Er blijkt behoefte aan een moment van persoonlijke bezinning, stilte in de kerk, het aansteken van een kaars en het luisteren naar sfeervolle muziek. En zeker wordt de ontmoeting met anderen als waardevol ervaren. Het leidt dikwijls tot goede gesprekken. Iedereen is van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is het Witte Kerkje open!

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 9 april van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Op deze middag kunnen leuke voorjaarsbloemstukjes worden gemaakt. Het is handig om hiervoor een schaar mee te nemen.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977. De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de Nicolaaskerk, zal plaats vinden op **zondag 14 mei** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 27 maart** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook

regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 22 maart tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 april** op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 19 april tussen 17 en 18 uur via genoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
4	10 april	20 april
5	22 mei	1 juni
6	26 juni	6 juli
7	21 augustus	31 augustus
8	2 oktober	12 oktober
9	6 november	16 november
10	11 december	21 december
1-2018	8 januari	18 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam
Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur
Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

