

Kerknieuws

2017 nr. 1



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

27e JAARGANG, Nr.1, januari/februari 2017

KERKDIENSTEN

Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig. Op de eerste en derde zondag van de maand is er ook Jeugdkerk.

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 22 januari

10.00 uur

Collecte

Ds. N. Brunsveld

Catechese en educatie

Zondag 29 januari

10.00 uur

Collecte

Heilig Avondmaal

Ds. Kees Visser

Pioniersplek Kanaleneiland, Utrecht

Zondag 5 februari

10.00 uur

Collecte

Ds. Kees Visser

Werelddiaconaat

Zondag 12 februari

10.00 uur

Collecte

Mevr. Barbara Lamain

Exodus

Zondag 19 februari

10.00 uur

Ds. Kees Visser



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 22 januari gaat ds. N. Brunsveld voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 29 januari gaat ds. Kees Visser voor in een dienst, waarin we de Maaltijd van onze Heer vieren met jong en ouder. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag, 5 februari wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser.

Zondag, 12 februari gaat mevr. Barbara Lamain voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. Barbara Lamain - predikante-in-opleiding -, leidt opnieuw een dienst, nadat de kerkdienst van de Tweede Advent voortijdig moest worden beëindigd, doordat een gemeentelid onwel werd. Een herkansing dus.

Zondag, 19 februari gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur.

Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN

Zondag 22 januari: Catechese en educatie

Catechese is van grote waarde. Tijdens de catechese leren jongeren de basis van navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Veel kerken zoeken dan ook naar nieuwe vormen voor catechese en kloppen met hun vragen aan bij JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Vragen als: hoe zorg ik dat catechese leuk en toch leerzaam is? Welke methoden zijn er en welke is geschikt voor onze jongeren? JOP adviseert gemeenten, geeft trainingen en ontwikkelt nieuw materiaal, bijvoorbeeld voor tieners.

Zondag 29 januari: Pioniersplek Kanaleneiland, Utrecht

In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag 'koffiehuis'. Eens per maand is er een gratis 'havenmaaltijd'. Ds.

Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen burens met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.

Zondag 5 februari: Werelddiaconaat

Meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken in Indonesië leeft van de opbrengsten van de nootmuskaatoogst. Vanwege problemen met een schimmel hebben de boeren echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de



slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor hun oogst. Door trainingen te volgen bij Swantara, partnerorganisatie van Kerk in Actie, leren de boeren hoe ze een betere kwaliteit kunnen leveren. Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze sterker staan. In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert dankzij de verbouw en verkoop van duurzame en gecertificeerde nootmuskaat.

Zaterdag 12 februari: Exodus

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Exodus gelooft in nieuwe kansen voor iedereen die tijdens of na zijn of haar gevangenisstraf wil breken met criminaliteit. Het begeleidingsprogramma van de stichting richt zich op vier aandachtsgebieden: zelfstandig wonen, betaald werken, het aangaan van relaties en zingeving. Exodus verliest daarbij het leed

van slachtoffers niet uit het oog. Exodus gelooft in een uittocht uit de wereld van de criminaliteit. Daarbij doet ze een beroep op christenen en kerken om die nieuwe kansen te kunnen blijven bieden.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
11 december	Timon	€ 201.20	€144.67
18 december	Hospice Heuvelrug	€ 165.35	€ 99.40
24 december	Kids in Actie (Kinderkerstfeest)	€114.96	geen
24 december	Voedselbank (Kerstnachtdienst)	€199.16	€110.43
25 december	Kinderen in de knel	€312.05	€177.21
31 december	Eigen kerkenwerk	€110.50	€ 50.52
1 januari	De Hezenberg	€ 67.30	€ 42.50
8 januari	Oecumene	€135.32	€ 97.90

UIT DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Op 12 januari kwam de kerkenraad bijeen. Bemoedigend om op zo'n avond om een volle tafel te zitten. Het thema 'Aandacht' van de preek op Kerstmorgen leidde tot positieve reacties. Onze dominee borduurde hierop voort in zijn overweging.

Voor de vervulling van de vacatures lopen een paar gesprekken; wij hebben goede hoop.

Het reglement van onze begraafplaats is gewijzigd. De duur van de grafrechten wordt, voor de nieuwe gevallen, terug gebracht naar 20 jaar. Hiermee volgen we de landelijke ontwikkeling.

Op 16 juli kunnen we door schilderwerk onze eigen kerk niet gebruiken. Overlegd zal worden of onze zusterkerk in Bunnik ons die morgen wil uitnodigen voor de gezamenlijke viering van de dienst in hun kerk.

Dit jaar gaan we ons kerkelijk beleidsplan actualiseren. In het plan 2014-2018 stonden negen beleidvoornemens, we concludeerden dat deze intussen grotendeels zijn uitgevoerd. Het onderwerp 'Open debatten' komt nog niet goed uit de verf. Samen met de Katholieke Kerk worden wel dergelijke bijeenkomsten gehouden. In de aanloop van de verkiezing is er een avond.

De diaconie en mogelijk ook het pastoraat zijn van plan om, uitgaande van het thema 'Omzien naar elkaar', u te bevragen, eerst op papier om later de uitkomsten te bespreken op een gemeenteavond. Aandacht voor elkaar omzetten in een praktische ondersteunende vorm, hoe doen we dat? De resultaten kunnen opgenomen worden in het plan 2018-2022. Daden hoeven niet te wachten. De diaconie gaat dit jaar uw speciale aandacht vragen voor werk van de Koptische Kerk in Egypte.

Onze pastorale ouderlingen willen de traditionele wijkbijeenkomsten vervangen door thematische bijeenkomsten. Het eerste thema wordt: 'Deel je leven'. Heel aansprekend; in de kerk leren we toch dat dit delen je rijker maakt! Wie wil meedenken over de opzet?

Ik ben niet volledig in dit overzicht, maar vindt u ook dat er zoveel leven in onze kerkgemeenschap zit? Doe mee, delen maakt rijker!

Jan van Geest.

Nascholing

Donderdag 9 en vrijdag 10 februari doe ik mee aan een verplichte nascholing, een cursus over een Ierse theoloog, Peter Rollins. Die trekt momenteel de aandacht met zijn uitdagende boeken. Zo heeft hij geschreven over kruis en opstanding in het boek *Insurrection*, over mondig christen zijn in een godloze wereld, dat wij in deze tweedaagse cursus gaan lezen onder leiding van prof. dr. F. de Lange.

Boerenkoolmaaltijd bij De Schans en Nieuwjaarsbijeenkomst De Zonnebloem

Het nieuwe kalenderjaar begint voor mij o.a. met twee bijzondere bijeenkomsten. Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar ben ik present bij de boerenkoolmaaltijd van Sociëteit De Schans. De Schans is een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Tweemaal per maand wordt een dag-uit-huis aangeboden onder leiding van vrijwilligers. O.a. onze diaconie en de RK-Caritas ondersteunen dit werk van harte!

Ook De Zonnebloem is een organisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. En ook deze organisatie houdt haar nieuwjaarsbijeenkomst (vrijdag 13 januari) in het zaaltje van de Nicolaaskerk. Ook daar ontmoet ik mensen die ik van dorp en kerk heb leren kennen, en zeker ook de vrijwilligers, die hun liefde en beste krachten geven aan dit belangrijke werk.

Ds. Kees Visser.

KERKBALANS 2017

In de periode van 16 - 29 januari 2017 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema 'Mijn kerk verbindt'. Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2017 een groot deel van het kerkenwerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Wie niet wil wachten, kan nu al bijdragen op bankrekening
NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl



Terwijl ik dit schrijf is de Aktie Kerkbalans gaande. We hielden een liturgische aftrap met een kort moment van bezinning, een lied, een gebed en de zegen op dinsdag 10 januari. In de week van 30 januari wordt de uitkomst bekend.

Veel gemeenteleden, die ons Witte Kerkje een warm hart toedragen, die meeleven en meebidden, zullen van hun betrokkenheid getuigen door middel van deze Aktie Kerkbalans. Wij delen met elkaar onze dankbaarheid dat wij toekomst zien voor onze kerk.

Ds. Kees Visser.

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK



De drukke decemberdagen zijn weer achter de rug. Een drukke tijd, maar ook een gezellige tijd. Half november hebben Corine en ik de kerstboom al uitgezocht bij de firma Abbing. Wij vonden hem heel mooi van vorm dit jaar en heel wat gemeenteleden bleken dat met ons eens te zijn. Maar het veldje waar de bomen staan, raakt steeds leger. De eerste jaren kunnen

we nog kiezen, maar wat later wordt het misschien wel een wat kleinere boom.

Het optuigen en weer aftuigen van de boom verliep dit jaar vlekkeloos. Daar bedoel ik mee, dat er geen enkele kerstbal gevallen is. Want daar kunnen ze meestal niet goed tegen. Er moet heel wat aangereikt worden, voordat een kerstbal de bovenste takken bereikt, of na afloop, weer naar beneden getransporteerd kan worden. Dan kan er onderweg veel misgaan. Maar dit jaar overleefden ze dit proces allemaal. Hulde dus aan het ‘kerstboom team’.

Verrassend is ook altijd weer hoe verschillend mensen in de kerk om zich heen kijken. Opmerkingen als “waren die kransen er altijd al?” of “wat leuk deze keer die guirlandes bij het orgel”. En dat terwijl kransen en guirlandes al jaren tijdens de kerst op hun plekken hangen.

Tot voor kort waren er heel wat kerkstoelen in de kerk, waaronder het plankje ontbrak om een Liedboek op te kunnen leggen. Wanneer je zo’n stoel voor je had staan, had je dus pech. Liedboek dan maar op schoot houden. Dat is nu voorbij. Ons gemeentelid, de heer Adrie van Dijk, heeft hele mooie plankjes gemaakt. Samen hebben we die gemonteerd. Iedereen kan nu zijn Liedboek weer netjes neerleggen op een plankje onder de stoel voor hem.

Zoals ik al eerder heb geschreven, worden al weer regelmatig contacten gelegd met aankomende bruidsparen die deze zomer hun huwelijk in onze kerk willen laten inzegenen. Ik vind het altijd heel boeiend deze (meestal) jonge mensen te leren kennen en probeer ook altijd wat meer te weten te komen wat hen zo dagelijks bezighoudt. De afgelopen weken werd er contact opgenomen door een paar, waarvan de aankomende bruid dezelfde naam droeg, als die van een bruid van wie in 2015 de relatie al beëindigd was vóór de geplande huwelijksdatum. Zou dit dezelfde bruid zijn, vroeg ik me af. Haar liefde voor ons 'Witte Kerkje' was dan wel heel sterk gebleken. Maar nee, deze bruid had wel helemaal dezelfde naam, maar was echt een heel andere jonge vrouw. Wat een toeval!

Nu nog even een vooruitblik:

Op zaterdagmiddag 11 februari om 16:00 uur geeft het koor Cantare Barbare uit Bunnik een concert in onze kerk. Toegang gratis, collecte na afloop. Over het programma zal ik binnenkort een aankondiging in de hal van de Meenthoek hangen.



Wanneer het volgende Kerknieuws uitkomt in februari, genieten Corine en ik tot begin maart van een vakantie. Gerda van Rijn neemt tijdens die periode voor mij waar.

Hans Landzaat

KINDERKERSTFEEST

Wat een feestelijke kerst hebben we gevierd! Met het **Kinderkerstfeest** in het Witte Kerkje: het toneelstuk met de duif in de hoofdrol. En als extra het prachtige verhaal van Vadertje Panov door Gerda van Rijn. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijke dank!

Wat vind ik het elk jaar weer prijzenswaardig om te zien hoeveel werk ervan gemaakt wordt, hoe hard de kinderen studeren op hun rol, en met hoeveel handen op de dag tevoren de kerk in orde wordt gemaakt voor dit grote kinderfeest. Iedereen die eraan heeft bijgedragen dat het opnieuw een heerlijk kinderkerstfeest werd: hartelijke dank!

Nieuw voor het Witte Kerkje dit jaar was het kerstfeest met de kinderen van de **Beurthonk**. In groepjes maakten kinderen en ouders een wandeltocht door het dorp. Op verschillende plaatsen waren figuren uit het Kerstverhaal opgesteld, die de kinderen de weg wezen. Herodes was eng en streng, zeiden de kinderen later, maar de engel gelukkig engelachtig. Zo kwamen ze uit bij het Witte Kerkje. Een



zanggroep van vier mannen zong vierstemmige kerstliederen en ontving de verschillende groepen. In de kerk stond een kerststal opgesteld. Juf Ilse was Maria en vroeg de kinderen wat ze onderweg hadden gezien en meegemaakt. Na afloop was er chocolademelk, iets lekkers om te eten en een korte afsluiting met een lied en een gebed.

Ik ben de nieuwe directrice mevr. Mirjam Dekker zeer erkentelijk dat zij het Witte Kerkje heeft uitgekozen als kernlocatie voor dit unieke kerstfeest van de Beurthonk.

Ds. Kees Visser.

Vierde avond Jongvolwassenenkring

18 januari, 20.00 uur in de RK-Nicolaaskerk.

Op deze avond denken we na over orgaandonatie. Alle argumenten 'voor', 'tegen' en 'weet niet' komen ter sprake. (Dit thema zou de vorige keer in december aan bod komen, maar door een onverwacht lage opkomst, zagen we daarvan af. Nu dus alsnog.)

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings.

Ouderavonden geloofsopvoeding

Dinsdagavond 17 en 24 januari, 20.00 uur Meenthoek, worden twee avonden gehouden met **ouders van pubers** over geloofsopvoeding. Joop van der Velden en ds. Kees Visser hebben de avonden opgezet. Alle ouders hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De eerste avond gaat over het voorleven van het geloof en het communiceren met je puber.

Gesprekskring vreemde, bizarre en lastige bijbelteksten

Inmiddels heeft zich een groep deelnemers gevormd, maar er is nog plaats voor nieuwe mensen.

In de bijbel komen teksten voor, die wij bizar en vreemd kunnen vinden, teksten die schuren. In deze gesprekskring willen we vijf van dergelijke teksten nader bekijken. Inspiratiebron voor deze kring is een recent verschenen boek van emerituspredikant ds. Piet Schelling, *Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen*, Zoetermeer 2015, 2^{de} druk. Daarnaast gebruik ik ook het boek van ds. Kees Burger, *Ten dele*, Mijdsrecht 2015. De selectie van teksten:



1. Rare rijmpjes van schuld en straf; over de achttien slachtoffers van het instorten van de toren van Siloam, Lucas 13: 1-9.
2. De vrouw van Lot veranderde in een zuil van zout, Genesis 19.
3. Deo Volente en de mussen; over het misverstand rond de wil van God, Jakobus 4: 15 en Matteüs 10: 29
4. Een afschuwelijke oorlogstactiek, hoe kinderen sterven op de rotsen, Psalm 137.
5. Wie niet horen wil, moet voelen; aansporingen tot lichamelijke straf bij de opvoeding, Spreuken 13: 24 en andere bijbelteksten.

De avonden worden gehouden op dinsdag: 14, 21 en 28 februari, 7 en 14 maart 2017 en staan onder leiding van ds. Kees Visser.

Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: predikant@pknodijk.nl.

Geloofszoekers

Waarover gaat het christelijk geloof? Lang geleden werden daar twaalf regels voor opgesteld. Elke regel begon met: Ik geloof in.... God, de Vader, de Schepper... Jezus, de Zoon, geboren uit de maagd Maria... de heilige Geest... de kerk... het eeuwige leven. Misschien ken je die zinnen wel van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar hoe kijk jij er zelf tegenaan? Wat is voor jou geloven? Wat kun jij met deze klassieke uitspraken?

Vanaf 8 maart 2016 tot aan Pinksteren wil ik een kring houden over deze vragen, een Belijdenisgesprekskring. En misschien kom je ertoe om jouw geloof openlijk uit te spreken, helemaal op jouw manier, in een bijzondere kerkdienst met Pinksteren.

Deze kring wordt gehouden op woensdagavonden vanaf 20.00 uur in de Meenthoek op: 8 en 22 maart; 5 en 19 april; 3, 17 en 31 mei.

Pinksteren: Openbare Geloofsbelijdenis 4 juni. Opgave van deelname bij mij, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: predikant@pknodijk.nl.

Ds. Kees Visser.

KERK 2025 – BIJZONDERE CLASSISBIJEENKOMST

Dinsdag, 31 januari, 19.30 uur wordt een bijzondere classisvergadering gehouden in De Voorhof in Woudenberg (Nico Bergsteijnweg 139 - hoek Nijverheidsweg).

Zoals u wellicht weet, gaat er veel veranderen in de organisatie van onze PKN. Zo zullen de 75 classes vervangen worden door 12 grotere classes met aan het hoofd een vrijgestelde predikant. Op deze avond komen al die kerken bijeen, die in de nieuwe samenstelling een grote classicale regio gaan vormen – alle kerken die nu nog behoren tot de classes Amersfoort, Doorn en Zeist (waaronder Odijk valt).

Er zijn nog veel meer kerkordewijzingen. Die worden toegelicht in deze bijzondere vergadering, waarvoor **elk gemeentelid** van harte is uitgenodigd!

Ds. Kees Visser.

OPEN GEMEENTEAVOND OVER DEMENTIE

Op woensdagavond, 8 februari, 20.00 uur in de Meenthoek, wordt een open gemeenteavond gehouden over DEMENTIE. Iedereen die meer wil weten over de ziekte van Alzheimer is van harte welkom. Spreker op deze avond is dr. Aart Hoogerwerf. Hij schreef in 2014 een boek met de titel: *Ik ben verdwaald. Dementie, wat is dat?* Dit boek biedt toegankelijke informatie over dementie en werd geschreven voor familieleden, verzorgenden en de vrijwilligers die actief zijn in de ouderenzorg.

Dit boek werd eerder besproken met alle pastorale wijkteamleden. Na die bespreking zeiden we dat het onderwerp van belang is voor een breder publiek. Vandaar dat we de schrijver van dit boek hebben uitgenodigd.

Dr. Aart Hoogerwerf was tot zijn pensioen geneesheer-directeur van een verpleeghuis in Zutphen. Na zijn pensionering promoveerde hij

tot doctor in de geneeskunde met een proefschrift over vragen rond het levenseinde.

Dr. Hoogerwerf is actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland en had o.a. zitting in de Werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg.

Noteert u dus deze datum alvast. Een boeiende avond rondom een actueel thema in onze tijd van vergrijzing en ouderenzorg.

Kees Visser.

DOOLHOFPUZZEL



HET LEERHUIS

In het voorjaar van 2017 wordt, net als in voorgaande jaren, vanuit Bunnik en Odijk een gezamenlijk leerhuis georganiseerd. Een leerhuis is een vorm van Bijbelstudie met uitleg, gebaseerd op de Joodse wortels van ons geloof.

De Joodse rabbi Jezus leefde en leerde vanuit zijn Bijbel - wat wij het Oude Testament noemen. De kerken zijn zich steeds meer bewust geworden, dat het onmisbaar is bij ons 'leren', onze 'leer', te letten op de Joodse stam waarop wij geënt zijn. Door de ontmoeting met het Jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen.

In het Leerhuis proberen we op Joodse manier de Bijbel te lezen, door vragen te stellen aan de tekst. Daardoor gaan we ook met andere ogen lezen en komen accenten anders te liggen.

Voor het Leerhuis 2017 is het thema: **'Heiliging, een manier van leven.'**

De eerste avond bespreken we wat het begrip 'heilig' betekent in het Jodendom. Ook gaan we in op de heiliging van de Naam, en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarna gaan we verder met het bespreken van de heiliging van het dagelijks leven zoals de Eeuwige dat opgedragen heeft. Daarbij is Leviticus 19 het uitgangspunt.

De begeleiding is in handen van mevr. Tirtzah Middleton - Heijlen. Zij is een actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht en ervaren leerhuisdocent. Ook voor ons is ze geen onbekende.

Data: de maandagen 13 en 27 februari, 13 maart en 3 april 2017;
alle avonden van 20 – 22 uur

Plaats: de Meenthoek

Prijs: €25,00 per persoon, losse avonden €8,00

Inlichtingen en aanmelding bij:

Hanneke Lafeber, (hannekelafeber@gmail.com), of bij

Martha Alderliesten (m.alderliesten@casema.nl), tel. 030-6561041

OP WEG NAAR DE STEMBUS

Gespreksbijeenkomst georganiseerd door het Oecumenisch Beraad Odijk op woensdag 22 februari om 20.00 uur in de Nicolaaskerk (19.45 uur is er koffie/thee)

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart is er een overvloed aan keuzemogelijkheden. Het maakt de keuze niet eenvoudig.

Wat moeten we stemmen? Wat vinden we van belang? Wat zal voor ons prioriteit krijgen bij onze keuze? Welke rol spelen (eigen) belangen. In hoeverre wordt onze keuze mede bepaald door onze geloofsovertuiging of levensbeschouwing?

Het Oecumenisch Beraad Odijk vindt het de moeite waard om in het zicht van de verkiezingen over de muren van kerken en partijprogramma's heen met elkaar te delen wat doorslaggevend is voor onze keuze. Begrip bevordert saamhorigheid.

Dankzij een bijdrage van Jan Terlouw aan 'De Wereld Draait Door' is de afgelopen tijd het woord **VERTROUWEN** dikwijls gevallen. Zijn verhaal raakte mensen, jong en oud. Het 'touwtje uit de brievenbus' maakte veel los. Het lijkt ons een goed uitgangspunt voor de bezinning op wat ons ten diepste beweegt bij onze keuze.

In verband met de voorbereiding (o.a. ruimte) graag aanmelden bij één van ondergetekenden.

Namens het OBO

Com. Vorming en Toerusting
Arda Mensink,
akmensink@gmail.com
Laura Geerlings
geerlingslaura@hotmail.com

Com. Kerk en Samenleving
Ineke Bernink
ibernink@kpnmail.nl
Piet Pannekoek
pannekoek.p@kpnmail.nl

SOBERE MAALTIJDEN IN DE 40-DAGENTIJD 2017

Het is al een lange traditie: leden van de beide geloofsgemeenschappen (Nicolaaskerk en Witte Kerkje) en anderen die mee willen doen, komen in de weken voor Pasen vijf keer samen rond een Sobere Maaltijd, elke week op een andere dag.

Data dit jaar: ma 6/3, di 14/3, wo 22/3, do 30/3, vr. 7/4 van 18.00 – 18.45 uur in Het Zaalte van de Nicolaaskerk.

Samen aan tafel: een moment van ontmoeting, bezinning EN delen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar er wordt een bijdrage gevraagd voor een goed doel. Dit jaar willen we een bijdrage leveren aan een project van onze dorpsgenoot Ton Kreeftmeijer. Eind januari gaat hij weer naar Tanzania om The Good Shepherd Brothers met raad en daad (o.a. financieel) bij te staan.

De broeders ontfermen zich over straat- en weeskinderen. Van 2002 tot 2007 was Ton Kreeftmeijer zelf betrokken bij dit werk. The Good Shepherd Brothers namen dit werk toen van hem over, maar hij is er nog altijd op afstand bij betrokken. Tot nu toe gaat hij elk jaar 3 maanden naar zijn oude werkplek. Een nieuw onderkomen voor nieuwe participanten is praktisch klaar, maar moet nog ingericht worden. Daar willen we op zijn verzoek een bijdrage aan leveren. Tijdens de Sobere Maaltijden horen de deelnemers meer.

Opgave voor de Maaltijden:

- uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de eerstvolgende Sobere Maaltijd bij de coördinator van de maaltijden: mevr. Bep de Wit, e-mail bep.de.wit@casema.nl, tel.6562661 of
- na de kerkdienst op de zondag voorafgaande aan de eerstvolgende Sobere Maaltijd via een lijst in de hal.

Namens het Oecumenisch Beraad Odijk(OBO)
Ineke Bernink en Piet Pannekoek (Commissie Kerk en Samenleving)

MILIEU-ENCYCLIEK PAUS FRANCISCUS (I)

In deze en de komende uitgaven van het Kerknieuws zult u een samenvatting van deze encycliek kunnen lezen.

De paus roept ons op verantwoordelijk met Gods schepping, onze aarde om te gaan.

Vanuit het Oecumenisch Beraad hebben we eind vorig jaar een avond georganiseerd over dit onderwerp. We hebben besloten een samenvatting van dit document in de kerkbladen van de beide kerkgemeenschappen in Odijk te publiceren.

Volgend seizoen willen we met elkaar bekijken op welke manier wij als kerken een concrete bijdrage kunnen leveren aan het goede rentmeesterschap van onze aarde.

Lezing van deze artikelen van harte aanbevolen!

Namens het Oecumenisch Beraad,

*Laura Geerlings,
Arda Mensink*

LAUDATO SI' over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Inleiding en hoofdstuk 1: Wat er met ons huis aan het gebeuren is

Laudato si', mi Signore. Geloofd zij U, mijn Heer, zo begint Franciscus van Assisi zijn Zonnelied. Daarin bezingt hij de schoonheid van Gods Schepping. Over die schepping gaat deze rondzendbrief van de paus en vooral over hoe wij met Zijn Schepping omgaan. Ik (*John Jorna, red.*) heb er misschien wel veertig jaar op gewacht, want ik begreep al heel lang, dat de milieuproblematiek ook een ethische kant heeft en dat je van de kerk zou mogen verwachten,

dat die zich erover uitspreekt. Na de inleiding en het eerste hoofdstuk kan ik al wel zeggen, dat ik niet teleurgesteld ben.

In de inleiding wordt verteld, hoe opeenvolgende pausen vanaf Johannes XXIII aandacht hebben geschonken aan de milieuproblematiek, maar altijd als een kleine passage in een pauselijke boodschap, een toespraak of een encycliek. Zulke opmerkingen vallen zelfs bij redelijk ingevoerde mensen niet zo op, laat staan bij de media. Die zijn alleen gespitst op dingen waar ze het niet mee eens zijn. Goed nieuws is geen nieuws.

In het eerste hoofdstuk beschrijft de paus de hele milieuproblematiek tamelijk compleet. Heel opvallend is dat hij goed laat zien, dat alles in het ecosysteem aarde met elkaar samenhangt en dat er ook een duidelijk verband is met onze leefstijl en met de economie. De paus benadrukt voortdurend, dat juist de armsten het meest te lijden hebben onder de vervuiling en de vernietiging van de aardse hulpbronnen. Systematisch komen de verontreiniging van de lucht, de bodem en het grondwater, de rivieren, meren en de zeeën aan de orde. De klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging worden waarschijnlijk genoemd, maar de klimaatwifelaars worden net zo goed vermeld. Als er vooral in de miljoenensteden gebrek is aan schoon drinkwater lijden daar vooral de arme mensen onder. De paus beschouwt schoon water als een mensenrecht. Hij staat stil bij het verlies aan soortenrijkdom van planten en dieren en de oorzaken daarvan. De paus behandelt dan uitgebreid het verband tussen milieu en armoede. Hij schrijft: “Vandaag kunnen wij er niet omheen om te erkennen dat een werkelijke aanpak van de ecologie altijd leidt tot een sociale aanpak, waarbij je de gerechtigheid in de milieudiscussie moet betrekken om het klagen van de armen even goed te horen als het klagen van de aarde.”

Dan haalt de paus hard uit naar mensen, die op de armoede-problematiek niet anders reageren dan in de vele kinderen per gezin de oorzaak te zien. Zo ontken je het verband tussen onze overconsumptie en de armoede elders. Toch ontbreekt het hier aan

inzicht in de demografische transitie, die in sommige Derde Wereldlanden niet voltooid is. Oorspronkelijk werden daar per vrouw veel kinderen geboren, maar daarvan stierven er veel al jong. Kinderen werden als toekomstige arbeidskrachten gezien en als een voorziening voor de oude dag. Nu de zuigelingen- en kindersterfte sterk gedaald zijn groeit de bevolking onnatuurlijk snel. In veel ontwikkelingslanden neemt nu het kindertal af en het kan nog verder dalen als ouders merken hoe duur het is kinderen niet alleen te voeden en te kleden, maar ook een goede opleiding te geven. Dan worden moderne methoden voor geboorteregeling noodzakelijk. De ideeën van de paus zorgen voor een voortgaande groei. Dan kun je vrij eenvoudig uitrekenen, wanneer er per persoon nog 1 m^2 landoppervlak beschikbaar is, inclusief woestijnen, hooggebergten en het Zuidpoolgebied. Het afremmen van de groei vraagt veel tijd. We hebben geen tijd te verliezen

De paus concludeert, dat er een grondige verandering in het denken moet komen. Eenzijdig op eigenbelang gerichte economische machten moeten aan banden worden gelegd en steeds moet er rekening worden gehouden met de eisen, die het goed functioneren van ons aardse ecosysteem stelt. Daarvoor is wetgeving op wereldschaal noodzakelijk. De rijken en machtigen van deze wereld moeten gaan inzien, dat het uiteindelijk ook hun eigen belang is. En wij gewone mensen moeten ons niet laten ontmoedigen door gevoelens van machteloosheid.



Hoofdstuk 2. Het evangelie van de schepping

Toen ik jaren geleden voor het eerst in ons parochieblad (*van de Nicolaaskerk, red.*) over milieu schreef, waren er mensen, die vonden, dat het niets met het geloof te maken heeft. Aan de reacties op deze encycliek merk je, dat er nog steeds mensen zijn, die zich afvragen waar de paus zich mee bemoeit. In dit hoofdstuk gaat hij in dialoog met wetenschappers, kunstenaars, politici en publicisten en vraagt hen zich te spiegelen aan de eeuwenoude wijsheden, die de Bijbel ons biedt. Wij hebben iedereen nodig om te herstellen wat wij in de afgelopen tijd aan deze planeet hebben vernield.

Wat leren ons de scheppingsverhalen? De paus vindt het niet nodig ons te vertellen, dat we ze niet letterlijk moeten nemen. Ik neem een passage over: “Deze verhalen suggereren dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid en heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen.” Een moeilijke zin, die je laat nadenken, waarbij de paus helpt met nadere uitleg. Denk maar eens aan oorlogen, geweld, mishandeling, het in de steek laten van de zwaksten in de samenleving en denk aan het geweld, waaraan de natuur wordt blootgesteld.

Soms wordt een Bijbelverhaal verkeerd begrepen. In het boek Genesis vinden we de passage, waarin God de mensheid uitnodigt de aarde te onderwerpen. Vaak is dat begrepen als een verlot om met de aarde maar te doen wat je goed dunkt zonder na te denken over de gevolgen voor anderen en voor de natuur. Soms hoor ik mensen zeggen: Dat stuk grond is van mij en ik maak zelf wel uit, wat ik er mee doe. Afgezien van wettelijke beperkingen geldt ook de goddelijke wet om zuinig te zijn op Gods schepping.

In de joods-christelijke visie heeft elk schepsel een eigen betekenis, de mier en de olifant, het stekelbaarsje en de walvis, het madeliefje en de eeuwenoude eik, ze hebben allemaal hun rol in het voortgaande scheppingsproces. God houdt van ze. Dat besef moet onze houding

tegenover de natuur bepalen. Het gaat er niet om alleen maar van de natuur te profiteren, de aarde uit te buiten en de rijkdommen van de aarde voor ons zelf op te eisen en daarbij niet te denken aan het voortbestaan van Gods schepping, niet te denken aan de naasten hier en elders, niet te denken aan toekomstige generaties.

Zo komt de paus tot een herhaling, wat eerdere pausen ons steeds weer hebben voorgehouden in hun sociale encyclieken.

“Dientengevolge moet iedere ecologische benadering een sociaal perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderschikking van privébezit aan de universele bestemming van goederen en daarmee het universele recht op het gebruik ervan is een ‘gouden’ regel van sociaal gedrag en het eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde. De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut en onaantastbaar erkend en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond.” Als je dit leest kun je weer denken aan de woorden van bisschop Muskens, die zei dat een arme, die geen cent meer bezit, gerechtigd is een brood weg te nemen. Een bisschop, die diefstal goedkeurt. De vaderlandse pers sprak er schande van. Het is niet zo gemakkelijk om Jezus van Nazareth echt na te volgen.

Deze samenvatting van de eerste twee hoofdstukken is geschreven door John Jorna. In de volgende edities van het Kerknieuws zullen de overige vier hoofdstukken van de encycliek worden besproken.

Een volledige Nederlandse vertaling van de encycliek is te vinden op tinyurl.com/encycliek



Hart van Tora

De Tora is niet zozeer wet, eerder aanwijzing, onderwijzing, instructie, handleiding. De Vijf Boeken van Mozes bevatten verhalen, lijsten, regels, geboden en verboden, van alles. Dat is veel en al vroeg kwam de vraag op wat de kern is, waar het om gaat.



Rabbi Simlai zegt: “613 geboden zijn aan Mozes op Sinai gegeven. David maakte er 11 van [Ps 15]. Jesaja bracht dat terug tot 6 [Jes 33,15]; Micha bracht dat terug tot drie: *Wat vraagt de HEER anders van je dan recht doen, trouw liefhebben en ootmoedig wandelen met je God?* [Mi 6,8]; Amos tot twee: *Zoek Mij en leef* [Am 5,4] en Habakuk tot een: *De rechtvaardige zal leven in zijn trouw/vertrouwen* [Hab 2,4].”

Een ander stelt de vraag: “Welke tekst is er in Tora waar alle leer aan hangt?” en hij antwoordt: *'Ken Hem op al je wegen en Hij zal je paden recht maken'* [Sp 3,6].

Er wordt verteld van Hillel, de grote schriftgeleerde een generatie voor Jezus, dat iemand hem vroeg: “Leer mij de hele Tora terwijl ik op één voet sta”. Hillel zei: “Wat jij niet wilt, doe dat je naaste niet aan. Dat is de hele Tora, de rest is uitleg. Ga en leer.” Jezus zegt ook zoiets maar positief : *Alles wat u wilt dat de mensen u doen, doet hen dat ook* [Mat 7,12].

R Aqiba zegt: “Het woord *Liefhebben* zul je je naaste als jezelf [Lev 19,18] is het grote gebod.”

Maar Ben Azzai reageert: “*Dit is het boek* is een groter gebod.” Hij bedoelt Gen 5,1 waar het eerste geslachtsregister begint. Daaruit blijkt dat alle mensen afstammelingen van Adam zijn, en dus broeders. Je moet naaste immers niet beperken tot volksgenoot.

Ook Jezus horen we hierover. In Luk 10,26v vraagt hij een wetsgeleerde: Wat staat er in de Wet geschreven? Hij antwoordde: *U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.* En Jezus antwoordt daarop: *U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.*

Dat is het hart van Tora, daar gaat het om.

Wybrand Ganzevoort

Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

<http://groep-ken.net>

WEGEN VAN GELOOF (11)

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een korte overdenking bij. Vandaag over een heldere tegenstelling volgens Spreuken 12:15: ‘Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad’.

In het boek van de Spreuken is een wijsheidsleraar die zijn leerling onderricht geeft over het leven. Hoe stel je je op? Wat doe je en wat laat je? Hoe leef je verstandig, zoals God de Heer van je vraagt? En heel opvallend is dat de Wijsheid wordt voorgesteld als een vrouw.

Zij wordt sprekend opgevoerd: Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem: ‘Luister en neem mijn berispingen ter harte, dan laat ik je delen in mijn wijsheid’.

Het boek van de Spreuken staat bol van de tegenstellingen. Steeds gaat het om dwaasheid tegenover wijsheid, over goddelozen en rechtvaardigen, tweedracht en vriendschap, lui zijn of luisteren, haat zaaien of liefde schenken. In de vele spreuken wordt het leven overzichtelijk voorgesteld in heldere zwart-wit tegenstellingen: Wie met ontzag voor God leeft, wordt beloond, maar wie het pad van de dwaasheid opgaat, loopt op niets uit.

Zit ons leven zo in elkaar? Helpt het om de dingen van het leven zo kraakhelder, maar simpel voor te stellen? In eerste instantie ben ik geneigd om te zeggen van niet. Het is wel verleidelijk om zulke scheidslijnen te trekken, maar de werkelijkheid is meestal een stuk ingewikkelder.

Zo zijn we aan een nieuw jaar begonnen en maken we ons op om in maart deel te nemen aan de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. In heel wat partijprogramma's zullen heldere standpunten naar voren worden gebracht. Politici zeggen waar ze absoluut voor zijn en absoluut tegen. In de praktijk zal blijken dat er meestal compromissen moeten worden gesloten. Er is zelden iets absoluuts. Toch nodigt de Spreukendichter ons uit om als het ook maar even kan duidelijke keuzes te maken. Aan welke kant sta je? Kies je voor haat zaaien of kies je voor respect?

Misschien wordt de lastigste keuze wel die tussen het volk en de elite. Er zijn partijen, die zo de werkelijkheid beleven. De mensen en partijen, die lange tijd de macht hadden, worden bestempeld tot elite. De mensen, die het gevoel hebben aan de zijlijn te staan, roepen zichzelf uit tot de stem van het volk.

Het lijkt me een gevaarlijke tegenstelling. Want is alles wat de ‘elite’ doet dan fout en alles wat het volk wil goed?

Het boeiende van de Spreuken is dat het mij ertoe brengt om naar mijzelf te kijken. Ik ben soms dwaas en soms verstandig bezig. Ik probeer rechtvaardig te zijn, maar doe soms domme dingen. De scheidslijn loopt door mijzelf heen. Ik houd me meestal aan de verkeersregels, behalve als ik niet goed oplet en met een CD aan, het gaspedaal iets dieper intrap dan het matrixbord aangeeft. Ik moet het me zeker aantrekken wat ik lees in Spreuken 10: 19: ‘Een veelprater begaat al snel een misstap, maar wie zijn tong in toom houdt is verstandig’.

Ik zoek mijn weg door het leven. Ik kies ervoor om die weg elke dag te beginnen door me bewust te worden van het begin van wat wijs genoemd mag worden: ontzag voor God. En dan moet ik er het beste van maken, met vallen en opstaan, met goede keuzes en met keuzes die achteraf toch niet zo goed bleken te zijn.

Wijs is het om je door anderen te laten terechtwijzen. Als ik daarvoor open sta, leer ik gaandeweg beter te leven met en voor anderen en mijzelf. Het zou dwaas zijn om je af te sluiten voor de goede raad van anderen. Maar ik hoef ook weer niet achter elke volksmenner aan te rennen, omdat een simpele oplossing wordt voorgesteld voor een moeilijk vraagstuk. ‘Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad’, zegt de Spreukendichter. En de goede raad is: telkens weer teruggaan naar de oorsprong: Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Die goede raad gaat een levenlang mee op weg van ons geloof.

Ds. Kees Visser.



Op zondag 22 januari worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

IRAN

De Iraanse filmmaker Keywan Karimi werd in oktober 2015 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf vanwege een muziekvideo. Daarnaast dreigt hij 223 zweepslagen te krijgen omdat hij samenwoonde met een vriendin die geen hoofddoek droeg.



Karimi werd op 23 november 2016 opgeroepen om zijn gevangenisstraf van één jaar uit te zitten in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. De overige 5 jaar hoeft hij niet achter tralies door te brengen als hij zich 'goed gedraagt'. De autoriteiten deelden hem ook mee dat ze van plan zijn om hem 223 zweepslagen te geven die hij eerder kreeg opgelegd. Deze harde straf komt neer op marteling en is verboden onder internationaal recht.

De Iraanse autoriteiten pakten al meerdere kunstenaars, filmmakers en muzikanten op in een poging kritische artistieke uitingen de kop in te drukken.

In de brief naar de ambassade van Iran in Nederland wordt gevraagd de zaak van Keyman Karimi bij de Iraanse autoriteiten onder de aandacht te brengen.

CHINA

Eind november vielen veiligheidsambtenaren het huis van activist Huang Qi Chendu binnen en namen hem mee. Volgens de autoriteiten zou hij staatsgeheimen hebben gelekt. Huang Qi was na zijn arrestatie 2 weken spoorloos. Hij heeft nog altijd geen toegang tot een advocaat. Ook lijdt hij aan een nieraandoening waarvoor hij dagelijks medicatie nodig heeft. Huang Qi is oprichter van een website met informatie over mensenrechtenschendingen en demonstraties. De medewerkers van de website worden geregeld lastig gevallen door de autoriteiten. Zelf zat Huang Qi al 2 maal eerder gevangen. Zo moest

hij 3 jaar de gevangenis in nadat hij publiceerde dat veel scholen die in de provincie Sichuan door een aardbeving instortten niet voldeden aan bouw- en veiligheidseisen in China.

In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Huang Qi onmiddellijk toegang te geven tot een advocaat en hem een eerlijk proces te geven. Tevens wordt hen gevraagd Huang Qi de medische zorg te geven die hij nodig heeft.

INDONESIË

Papoea activist Steven Itlay en dertien anderen verzamelden zich op 26 april 2016 bij een kerk om samen te bidden en geweldloos te demonstreren voor een onafhankelijk West-Papua.

De autoriteiten pakten hem op en veroordeelden hem voor ‘opruiming’. Itlay, een prominent activist, werd vervolgd omdat hij een politieke speech hield tijdens de gebedsbijeenkomst. Ook deelde hij flyers uit waarin werd opgeroepen tot een demonstratie. Aanvankelijk beschuldigden de autoriteiten hem van ‘rebellie’ waarvoor hij levenslang kon krijgen. Hij moet nu een jaar achter de tralies. Op deze manier rekent Indonesië af met politieke activisten.

In de brief aan de Indonesische autoriteiten wordt opgeroepen Steven Itlay vrij te laten.

Plakt u op de brieven naar China en Indonesië een wereldzegel 1 en op de brief naar de Iraanse ambassade een Nederland 1 zegel.
Dank voor uw inzet.

Schrijfgroep Amnesty International Odijk



BIJBELLEESROOSTER

januari

di 17	2 Kronieken 1:1-17
wo 18	2 Kronieken 1:18–2:9
do 19	2 Kronieken 2:10-17
vr 20	Matteüs 4:1-11
za 21	Matteüs 4:12-25
zo 22	1 Korintiërs 1:1-9
ma 23	1 Korintiërs 1:10-25
di 24	1 Korintiërs 1:26–2:5
wo 25	1 Korintiërs 2:6-16
do 26	Psalm 37:1-11
vr 27	Psalm 37:12-24
za 28	Psalm 37:25-40
zo 29	Matteüs 5:1-12
ma 30	Matteüs 5:13-26
di 31	Matteüs 5:27-37

februari

wo 1	Matteüs 5:38-48
do 2	Psalm 48
vr 3	2 Kronieken 3:1-14
za 4	2 Kronieken 3:15–4:10
zo 5	2 Kronieken 4:11–5:1
ma 6	Spreuken 10:1-10
di 7	Spreuken 10:11-21
wo 8	Spreuken 10:22-32
do 9	2 Kronieken 5:2-14
vr 10	2 Kronieken 6:1–11
za 11	2 Kronieken 6:12-21
zo 12	2 Kronieken 6:22-31
ma 13	2 Kronieken 6:32-42
di 14	2 Kronieken 7:1-10
wo 15	2 Kronieken 7:11-22
do 16	Spreuken 11:1-11
vr 17	Spreuken 11:12-21
za 18	Spreuken 11:22-31



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:

- pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
- pakket B (20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Om te bestellen maakt u voor de 25^e van de maand het totaalbedrag over naar rekeningnummer:

NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort(A/B).

De uitgifte van de collectemuntten vindt plaats op de 1^e zondag van de maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.



Voor meer informatie: Marijke Rensink, 030-6564353.

INLOOPMORGEN

De laatste weken valt het op dat de Inloopmorgen door meer mensen wordt bezocht dan voorheen. Er blijkt behoefte aan een moment van persoonlijke bezinning, stilte in de kerk, het aansteken van een kaars en het luisteren naar sfeervolle muziek. En zeker wordt de ontmoeting met anderen als waardevol ervaren. Het leidt dikwijls tot goede gesprekken.

Iedereen is van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is het Witte Kerkje open!

Ds. Kees Visser

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 12 februari van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag zal plaatsgenoot Marijke Hermans een presentatie verzorgen over 'Honderd jaar wonen in Nederland'.

De kijkers worden in het verhaal meegenomen naar deftige salons, eenvoudige huisjes en middenstandswoningen en verschillende interieurs: chique, modern en Oudhollands. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk, zal plaats vinden op **zondag 12 maart** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 januari** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De

Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 januari tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 27 februari** op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 22 februari tussen 17 en 18 uur via genoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
2	6 februari	16 februari
3	13 maart	23 maart
4	10 april	20 april
5	22 mei	1 juni
6	26 juni	6 juli
7	21 augustus	31 augustus
8	2 oktober	12 oktober
9	6 november	16 november
10	11 december	21 december
1-2018	8 januari	18 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264

www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

