

# Kerknieuws

2016 nr. 8



Protestantse Gemeente  
Odiijk

Protestantse Gemeente Odijk  
Zeisterweg 34

Postadres:  
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

[www.pknodijk.nl](http://www.pknodijk.nl)

# **KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK**

26e JAARGANG, Nr. 8, oktober/november 2016

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 31 oktober 12.00 uur

## **KERKDIENSTEN**

Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.

Na iedere kerkdienst van 10.00 uur (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

*Zondag 9 oktober*      **Afsluiting Sartawi in Bunnik**

10.00 uur                - Ds. Coen Constandse en ds. Kees Visser  
Collecte                 - Sartawi

*Zondag 16 oktober*

10.00 uur                - De heer J. Mulder  
collecte                 - Landbouwproject Nepal  
extra                      - jeugdkerk

*Zondag 23 oktober*    **Heilig Avondmaal**

10.00 uur                - Ds. M. van Giezen  
Collecte                 - Individuele hulp diaconie

*Zondag 30 oktober*

10.00 uur                - Dr. C. Baan  
Collecte                 - Nederlands Bijbelgenootschap

*Zondag 6 november*

10.00 uur                - Ds. Kees Visser  
Collecte                 - Zending Colombia  
Extra                      - jeugdkerk

*Zondag 13 november*

10.00 uur                - Ds. Kees Visser

*Zondag 20 november* **Eeuwigheidszondag**

10.00 uur                - Ds. Kees Visser  
Extra                      - jeugdkerk



## **BIJ DE DIENSTEN**

Vrijdag 7 oktober vindt om 10.00 uur een oecumenische Seniorenviering plaats in het Witte Kerkje. Pastor Fred Hogenelst en ds. Kees Visser zijn de voorgangers van deze Woord- en Gebedsdienst. Thema van de dienst is Vertrouwen.

Zondag 9 oktober is er GEEN DIENST IN ODIJK, maar een gezamenlijke kerkdienst in de Oude Dorpskerk van BUNNIK, ter afsluiting van ons Sartawi-project. En heel bijzonder in onze samenwerking met de kerk van Bunnik is dat we in deze dienst ook de Maaltijd van onze Heer willen vieren, met jong en ouder. In deze dienst gaan ds. Coen Constandse en ds. Kees Visser voor. De cantorijen van de beide kerken doen mee, o.l.v. Jaap Boeschoten en Edith Tilanus. De dienst begint om 10.00 uur in de Oude Dorpskerk van Bunnik.

Zondag 16 oktober gaat dhr. J. Mulder voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 23 oktober is ds. M. van Giezen de voorganger in de kerkdienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 30 oktober leidt dhr. Cees Baan uit Zeist de dienst van 10.00 uur.

Zondag, 6 november wordt een JEUGDDIENST gehouden, o.l.v. ds. Kees Visser. Een groep jongeren o.l.v. Joop van der Velden bereidt deze dienst voor. Het zal gaan over lastige bijbelverhalen. Ongetwijfeld zullen jongeren zelf de muziek in de dienst verzorgen.

Zondag, 13 november vieren we de doop van Vera, de dochter van Matthijs en Annelieke Marell, Barbeellaan 58. De dienst wordt geleid door ds. Kees Visser.

Ds. Kees Visser

## **COLLECTEDOELEN**

### **Zondag 9 oktober: Sartawi**

Deze zondag wordt het Sartawiproject afgesloten met een gezamenlijke dienst met de PG Bunnik. De collecte tijdens deze viering is dan ook voor dit landbouwproject op de Boliviaanse hoogvlakte. De toepassing van nieuwe technieken biedt perspectief voor jongeren die terugkeren uit de stad. De wil om zich verder te ontwikkelen is sterk aanwezig: 'We zijn blij met de steun die we vanuit het project gekregen hebben, maar we realiseren ons heel goed dat we het uiteindelijk zélf zullen moeten doen'.

### **Zondag 16 oktober: Landbouwproject Nepal**

In afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. Tijdens trainingen leren dorpsbewoners hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Voedselproductie en levensomstandigheden kunnen hierdoor verbeteren.

### **Zondag 23 oktober: Individuele hulp diaconie**

Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. Er vindt hulpverlening plaats in de vorm van goederen, diensten of geld via leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente.

### **Zondag 30 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap**

'Vier je Bijbel'. Dat is het thema van deze Nationale Bijbelzondag. Met nieuwe Bijbelvertalingen en Bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, al meer dan 200 jaar. De opbrengst van de collecte is bestemd voor bijbelverspreiding wereldwijd. Veel mensen in de

wereld kunnen zelf geen bijbel kopen. Helpt u mee anderen een bijbel cadeau te geven?

### **Zondag 6 november: Zending Colombia**

De Colombiaanse bevolking snakt na decennialange strijd tussen de overheid en guerrillalegers naar vrede en rust. De Mennonietenkerk in Colombia heeft daarom het project 'Geloven in verzoening' opgezet. Inge Landman werkt hier namens Kerk in Actie aan mee. Zij werkt met drie gemeenschappen die leven in een conflictsituatie. Samen bestuderen ze bijbelteksten rond thema's als gerechtigheid, waarheid en vergeving en bespreken ze wat deze teksten kunnen betekenen in het dagelijks leven.

### **COLLECTEOPBRENGSTEN**

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
21/08	Amnesty Intern. Bunnik	€ 165,00	€ 116,50
28/08	Pro Rege	€ 118,17	€ 119,25
04/09	Kerkgroei Zeist	€ 180,26	€ 120,75
11/09	Vluchtelingenwerk Bunnik	€ 217,60	€ 134,61
18/09	Oec. Dienst	€ ?	€ ?

### **AMNESTY INTERNATIONAL**

Zondag 16 oktober worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

#### **Nigeria**

Ten minste duizend gezinnen dreigen op straat komen te staan omdat de overheid van plan is hun huizen te slopen. Er is hen geen alternatieve huisvesting of andere vorm van compensatie aangeboden.



Volgens het ontruimingsbevel van de staat zouden de huizen die gesloopt moeten worden illegaal gebouwd zijn op grond van de staat. Veel van de inwoners zijn eigenaar van de grond maar hebben geen papieren omdat het kostbaar en moeilijk is om deze te verkrijgen. Anderen hebben wel degelijk vergunningen of hebben betalingen gedaan om de juiste papieren te krijgen.

De inwoners van Gbagyi Villa spanden op 10 maart 2016 een zaak aan tegen de staat Kaduna. Ondanks het bevel van de rechter dat de huizensloop tijdelijk moest worden opgeschort, kondigde de gouverneur van de staat aan door te gaan met de sloop van de huizen. De rechter moet nog uitspraak doen.

*In de brief aan de Nigeriaanse ambassade worden de autoriteiten opgeroepen de huisuitzettingen in Gbagyi Villa onmiddellijk te stoppen.*

## **China**

Guo Feixiong zit al drie jaar gevangen omdat hij demonstreerde voor persvrijheid in China. Hij ging in hongerstaking omdat hij in de gevangenis slecht werd behandeld.

De prominente schrijver en mensenrechtenactivist Yang Maodong, beter bekend als Guo Feixiong werd in november 2015 veroordeeld tot zes jaar celstraf.

Feixiong ging lange tijd in hongerstaking waardoor hij erg is verzwakt. Hij werd op eigen verzoek overgeplaatst naar een andere gevangenis waar hij nu in het ziekenhuis verblijft. De autoriteiten beloofden hem humaan te behandelen.

Guo Feixiong zette zich als activist en juridisch adviseur in voor mensenrechtzaken.

In 2007 werd hij al eens tot vijf jaar cel veroordeeld vanwege een boek dat hij schreef over een politiek schandaal.

*In de brief worden de autoriteiten in China opgeroepen Guo Feixiong vrij te laten en hem in de gevangenis de medische zorg te geven die hij nodig heeft.*



## Colombia

Miguel Briceño, leider van de boerengemeenschap El Porvenir in Colombia, wordt door paramilitairen bedreigd omdat hij strijdt voor teruggave van zijn land. De gemeenschap El Porvenir probeert haar land officieel terug te krijgen van de Colombiaanse staat die het in de jaren '90 verkocht aan een invloedrijke ondernemer die banden had met de paramilitairen. Al snel hierna volgde een golf van moorden en verdwijningen. Veel van de gemeenschapsleden verlieten uit angst het land.

Sinds 2012 is er wetgeving die het mogelijk maakt om land terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Zij hebben hun land vaak noodgedwongen moeten verlaten tijdens de jaren van het binnenlandse conflict. In de praktijk worden ontheemden die een proces starten echter vaak bedreigd. Zo ook Miguel Briceño; hij kreeg op 16 augustus 2016 een telefoontje van een man die beweerde commandant te zijn van een paramilitaire groepering en hem en zijn familie met de dood bedreigde.

*In de brief aan de autoriteiten van Colombia wordt een oproep gedaan Miguel Briceño te beschermen en zijn gemeenschap haar land terug te geven.*

Gelieve de brieven voor 1 nov. te versturen. Wereldzegel 1 voor China en Colombia, een Ned. 1 zegel voor de Nigeriaanse ambassade.



Dank voor uw inzet, Amnesty schrijfgroep Odijk.

### **VAN DE DIACONIE: SARTAWI**

Gezamenlijke dienst in Bunnik op 9 oktober!

Na 3 jaar samen actie te hebben gevoerd, sluiten we de inzet voor Sartawi ook gezamenlijk af. Velen in onze gemeenten hebben meegedaan aan het project: dienstenvailing, sponsormaaltijden, collecten, kinderen met deeldoosjes etc.

We hopen dat iedereen ook meedoet aan de afsluiting!

Sartawi werkgroep

31 Oktober 1517 is voor allen een bekende datum uit de geschiedenis: Maarten Luther timmert zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg, volgend jaar dus 500 jaar geleden. Hoewel er al hervormingsprocessen door Europa gaande waren, wordt dit gezien als het moment van de hervorming van de kerk. Daarom wordt nog steeds regelmatig rond 31 oktober het "Lutherlied", Een vaste burcht is onze God, gezongen. Het is gebaseerd op psalm 46. Eigenlijk is het als een psalmlied in de liturgie bedoeld.

Luther was behalve theoloog ook kerkmusicus en een voorstander van gemeentezang. Zijn liederen willen allemaal iets verkondigen. In muzikaal opzicht beginnen zijn liederen soms hoog, als om aandacht te trekken: er gebeurt iets. Niet voor niets dat Bach de liederen van Luther vaak in zijn cantates verwerkt heeft.

Misschien is lied **898** wel het bekendste lied van Luther. Maar wist u dat er in het Liedboek nog 12 andere liederen van Luther staan?

Voor de kersttijd noteren we: **414**, Geef ons genadig, gebaseerd op de antifoon Da pacem, Domine; **433**, Kom tot ons, de wereld wacht; **469**, Ik ben een engel van de Heer; **470**, U Jezus Christus loven wij. In de paastijd zingen we: **341**, Wij geloven allen; **375**, God zij gezegend; **618**, Christus lag in dood terneer; **670**, Kom, Schepper God; **721**, Houd ons bijeen.

En dan zijn er nog: **522**, Toen Jezus bij het water kwam; **671**, Nu bidden wij; **722** Uw stem, Heer.

Het lijkt me een mooi idee om in het komende jaar aandacht te schenken aan deze liederen en met Luther mee te zingen:

Erhalt uns Herr, bei deinem Wort.

Zegen ons met verwondering  
dat Hij het is, de vreemdeling,  
die met ons door de eeuwen ging –  
blijf bij ons met uw zegening.



Een zingende groet van de cantorij,  
Edith Tilanus, cantrix

## **BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK**

De vliegen waren ineens weer terug in de kerk! Waarschijnlijk door het verschil in temperatuur binnen en buiten de kerk, vooral 's nachts. Dan wordt het al heel wat kouder buiten. Ik vermoed dat ze via het klokkentorentje naar binnen komen en dan boven het plafond van de kerkzaal gaan zitten. Daar hebben we in het verleden al honderden zo niet duizenden overleden vliegen opgeruimd. Er zijn natuurlijk overal wel kiertjes waardoor de dappersten de kerk in kunnen komen.



Samen met Co van Rijn heb ik direct passende verdedigingsmaatregelen getroffen. Hoewel wij met zijn tweeën waren en die vliegen met velen, is die strijd toch in ons voordeel beslist. Het is natuurlijk wel zo dat de slachtoffers niet meer kunnen vliegen en daarom op de kerkvloer vallen. De eerste weken zullen we dus wat meer moeten stofzuigen in de kerk.

Tijdens bijeenkomsten in kerk en meenthoek, komen er natuurlijk ook veel bezoekers die voor een eerste keer in onze kerk of de meenthoek zijn. En bijna altijd zijn er wel mensen die wat meer willen weten over het gebouw en de zalen. Meestal zijn ze onder de indruk van alle mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals onze beamer in de consistorie. Een mobiele geluidsinstallatie die we overal neer kunnen zetten. Internet dat aanwezig is. En ook de mooie binnentuin. Maar speciaal de complimenten die ik dan mag ontvangen, over de netheid en geordendheid van alles, wil ik bij deze graag overbrengen aan al die vrijwilligers die daaraan meewerken.

Ik zou iedereen die niet of niet vaak even naar onze begraafplaats loopt, graag aanraden om daar even te gaan kijken. Want daar is de laatste tijd veel veranderd en mooi werk verricht. Tussen John van Os, onze beheerder van de begraafplaats, en de 'tuingroep' zijn goede werkafspraken gemaakt over het onderhoud. Om de strijd tegen het onkruid makkelijker te maken (echt makkelijk zal het nooit worden)

is tussen de graven nu grind aangebracht. Ook de monumentale graven direct naast de kerkmuur zijn aangepakt. De begroeiing, die soms zo hoog stond dat de graven bijna aan het zicht waren onttrokken, is nu verwijderd. Daarvoor in de plaats is alles bedekt met sedum. En Johan van Rossum heeft het zwart van de letters weer opgehaald. Ik vind alles er heel verzorgd uitzien.

En nu ik toch over wat ‘vrijwilligerstaken’ heb geschreven, wil ik de (naar mijn mening) discriminatie van de koster even aanhalen. Bij aanvang van elke dienst wordt de predikant welkom geheten, de organist genoemd en de eventuele andere muzikanten. Maar de koster dan? Hij is wel al voor negen uur aanwezig om alles voor de dienst in orde te maken. Controleert of alles werkt, legt alles klaar. Hij vervult daarmee een belangrijke taak om de dienst goed te laten verlopen. Hij ruimt na afloop alles weer op en verlaat als laatste de meenthoek, wanneer iedereen zijn koffie op heeft. Maar zijn naam blijft ongenoemd.

Hans Landzaat

## ***UIT DE PASTORIE***

### *Herfstvakantie*

Van vrijdag 14 tot en met zondag 23 oktober houd ik mijn herfstvakantieweek. Ds. Daco Coppoolse, predikant in Driebergen, woonachtig in Odijk, Singel 97, is mijn waarnemer. Hij is telefonisch te bereiken: 030-8789237 of 06-15443064.

Voor een goed begrip: normaal is dat de zondag voor en na de herfstvakantieweek (week 42) vrij zijn, nu komt er nog een extra zondag bij door een bijzondere situatie in het preekrooster. Ik ben wel gewoon aan het werk van 24-29 oktober (week 43), maar preek zondag 30 oktober niet hier.

Ds. Kees Visser

## UIT DE GEMEENTE

*Samen delen, samen spelen – terugblik op de Gemeentezondag*

Met groot plezier kijk ik terug op de Gemeentezondag, 11 september j.l. Jammer dat op het laatst besloten moest worden dat de openluchtdienst in de pastorietuin niet door kon gaan. Vooral voor de mensen die de geluidstechniek hadden klaarstaan was het een teleurstelling. Maar het alternatief van een stampvolle kerk maakte alles goed. Wat heerlijk om met de kinderen een selfie te kunnen maken en delen! En wat een feest om met zoveel verschillende mensen muziek te kunnen maken en te zingen. Samen delen, samen spelen!

Iedereen genoot van zoveel lekkers bij de koffie en toen wij toekwamen aan het generatiespel was het droog buiten en kon het gespeeld worden. Meer mensen dan vorig jaar deden mee aan het programma na de dienst. Daar ben ik dankbaar voor.



Een feestelijke gedekte tafel met tal van meegebrachte etenswaren zorgde voor een gezellige maaltijd. Ook hier konden we letterlijk en figuurlijk veel met elkaar delen.

‘Deel je leven’, was het motto van de Gemeentezondag. Dat zal dit jaar bij tal van gelegenheden door kunnen gaan: in gespreks- en leerkringen, gemeenteavonden, kerkdiensten, catechisaties, etc. Want wie deelt, verrijkt de ander en zichzelf.

Graag bedank ik iedereen, die bij de organisatie van de Gemeentezondag een rol heeft gespeeld: de mensen van de kosterijgroep, de bloemengroep, de cantorij en de groep musici, de geluidstechnische staf, de kinderoppasgroep, de koffieploeg, de fotograaf, de webmaster en de leden van de Startzondagcommissie. U merkt, ik noem bewust geen namen. Ik ben bang dat ik anders mensen vergeet. Wat heerlijk om van de kant van zoveel mensen zo’n inzet te zien voor het welslagen van deze bijzondere aftrap van het nieuwe, kerkelijke seizoen. Dank!

Gijs van Ginkel heeft foto's gemaakt van de Gemeentezondag. Die zijn te zien via de link: [www.pknodijk.nl/startzondag.php](http://www.pknodijk.nl/startzondag.php)

Ds. Kees Visser.

## **JONGVOLWASSENENKRING**

*Eerste avond Jongvolwassenenkring, 12 oktober, 20.00 uur in de RK-Nicolaaskerk.*

De Jongvolwassenenkring gaat weer van start. Op woensdagavond, 12 oktober komt de kring bijeen in een zaaltje van de Nicolaaskerk. De avond gaat over 'De jeugd van tegenwoordig'. Zo luidt een hoofdstuk uit het boek van ds. Jan Offringa, *God is niet te vangen*. Iedereen die grofweg tussen de 25-35 jaar is welkom om aan deze kring deel te nemen.

Ds. Kees Visser en Laura Geerlings

## **UITNODIGING BIER & BIJBEL**

Dat wijn een belangrijke rol in de Bijbel heeft is wel bekend. Maar ook bier speelt een rol in de Bijbel. Een hele andere, dat wel. Sinds 2014 is er de Bijbel in Gewone Taal. Hier is het woord bier in de vertaling opgenomen. Er valt meer te zeggen over bier. En bier kan je proeven, beleven, ...

Samen met een goede vriend uit Zeist (Axel Rohm) organiseer ik drie thematische avonden waar we bier proeven, beleven en waar ook de gezelligheid centraal staat. Tijdens de eerste avond gaat het over het proeven en beschrijven van bier. Hoe doe je dat eigenlijk? Waar let je op? En wat levert het op? De tweede avond wil ik iets vertellen over bier in de Bijbel en in het oude Egypte en Mesopotamië. En tijdens de derde avond duiken we de kerkgeschiedenis in. Het is bekend dat

monniken een lekker biertje kunnen brouwen, maar wat valt daar nog meer over te zeggen?

De avonden zijn gepland op:

3 november: Bierstijlen en proeven  
17 november: Bier in de Bijbel  
1 december: Bier in de kerkgeschiedenis

De avonden bouwen op elkaar op, dus het is het leukst als je het gehele drieluik kunt volgen. We komen bijeen bij mij in de huiskamer, Rietkamp 9 (20.00-22.00 uur).

De kosten voor deelname zijn 7 euro per avond. Dat geeft ruimte om elke avond echt iets specials te kunnen proeven.

Een hartelijk welkom aan iedereen (18+)!

Graag wel van te voren bij mij aanmelden.

Met gehopte groet,

Oscar Schneider (oh.schneider@casema.nl; 030-6572608)

## **WEGEN VAN GELOOF**

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een korte overdenking bij.

Vandaag over de brede en de smalle weg, Matteüs 7: 13 en 14.

Mijn grootouders gingen beslist niet naar de bioscoop. Ze deden niet aan geboortebeperving. Dansen was uit den boze. Een kaartspel was het duivels prentenboek. Stel je voor dat je alleen maar voor je eigen plezier leefde!

Nog klemmender werd de toevoeging dat als de Heer zou weerkeren en jij gevonden werd in een schouwburg, Hij je vast niet zou kennen. Dan bleef voor jou altijd de deur gesloten naar Gods hemelse paleis. Dan liep je op de brede weg.

Jezus zegt in de Bergrede: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden’.

Had Jezus daarmee ons moderne leven op het oog? Wat is die brede weg? En wat is die smalle weg?



Paul Beckman, 1866

Er is een even beroemd als berucht schilderij van Paul Beckman uit 1866, dat op een moralistische manier duidelijk wil maken wat de goede en wat de verkeerde levensweg is. Verkeerd zijn de geneugten van het leven, alle dagen feest, ‘Wein, Weib und Gesang’, gokspelletjes en het uitgaansleven. Het waarachtige leven, het gaan van de smalle weg, komt alleen van de grond als er trouw is in de kerkgang, catechisatie, kortom een deugdzaam leven.

En Gods alziend oog, centraal bovenin het schilderij, hield alles nauwlettend in de gaten. Als je niet bang was, werd je het wel.

Deze voorstelling van zaken wilde mensen duidelijk maken dat er een keuze was. Hier en daar op het schilderij is het nog mogelijk om over te stappen van de brede naar de smalle weg, maar het wordt wel steeds lastiger.

De boodschap is duidelijk: Veel beter is het om van meet af aan de goede weg in te slaan. Een leven in schrale deugdzaamheid, geen



overdaad, maar volledige toewijding aan God en de naaste, waar bij het kruis van Christus de mijlpaal is, waar niemand om heen kan. Wat zou voor ons de brede weg zijn en de smalle? In het evangelie wordt meteen na de tegenstelling over de brede en de smalle weg gewaarschuwd voor valse profeten, wolven in schaapskleren. ‘Let op de vruchten’, is de oproep, ‘Aan de vruchten kent men de boom’. Blijkbaar is de brede weg een weg, die aantrekkelijk lijkt, maar je de verkeerde richting op wijst; mensen dus die je met mooie praatjes wegleiden bij het waarachtige leven vandaan. Op de brede weg roepen mensen luidruchtig: ‘Weg met alle buitenlanders! Alle Marokkanen en Turken de grens over!’ Op de smalle weg proberen mensen met geduld en wijsheid een weg te vinden om werkelijk met elkaar samen te leven. Op de brede weg trekken mensen zich niks van anderen aan. Ze gaan voor eigen gewin en eigen plezier. Op de smalle weg lopen mensen, die rekening willen houden met anderen.

Als Jezus spreekt over twee manieren van leven, doet Hij dat bewust zwart-wit, als een echte wijsheidsleraar. Om de zaak op de spits te drijven. Om aan te zetten tot keuzes. Wij weten dat het leven niet zo simpel in elkaar zit. Er loopt geen scherpe scheiding tussen deze twee manieren van leven. Waar het op aan komt, is om steeds opnieuw onze afwegingen te maken.

In een Joods wijsheidsverhaal lees ik het volgende. Een oude rabbi vertelde zijn kleinzoon iets over het leven: ‘Binnenin mij is een gevecht aan de gang, een afschuwelijk gevecht tussen twee sterke dieren. Het ene dier is slecht, altijd woedend, vol haat en agressie. Het andere dier is goedaardig, kalm, vredig’. ‘En’, zei de oude rabbi tegen zijn kleinzoon, ‘ik geloof dat in ieder mens zo’n strijd tekeer gaat tussen die twee dieren’. De kleinzoon dacht na over wat zijn grootvader had gezegd. Toen vroeg hij: ‘Opa, welk dier wint die innerlijke strijd?’ De oude rabbi zei: ‘Het dier dat winnen gaat, is het dier dat jij voedsel geeft’.

Ds. Kees Visser

## ***INLOOPMORGEN***

Een moment van persoonlijke bezinning, stilte in de kerk, een kaars en sfeervolle muziek, of een plezierige ontmoeting met anderen onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 -12.00 uur is het Witte Kerkje open!

Ds. Kees Visser



## ***VAN DE PROVINCIALE WERKGROEP KERK EN ISRAEL UTRECHT: 9/11***

In 2001 gebeurde er iets afschuwelijks: vier vliegtuigen werden gekaapt, waarvan twee zich te pletter vlogen tegen de Twin Towers in New York, een derde raakte het Pentagon. Het vierde stortte neer. Er waren bijna drieduizend slachtoffers. Dat was op 11 september, en op Amerikaanse wijze verwijst men er naar met 9/11.

In Europa zal men 9/11 eerder lezen als 9 november, en ook die datum staat op de kalender met een gruwelijke betekenis: op 9 november 1938 vierden de Nazi's in Duitsland Kristallnacht.

Overall in Duitsland werden Joden aangevallen, synagogen in brand gestoken, winkels en bedrijven van Joodse eigenaren vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. De politie had opdracht niet in te grijpen, het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Tijdens de

Kristallnacht werden 400 Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven. Dat was geen gebeurtenis die op zichzelf stond. Het ging om een goed voorbereide aanval, een belangrijke stap verder op de weg naar een Jodenvrij Duitsland. Vanaf 1933 was de ene anti-Joodse maatregel na de andere genomen, en vele Joden waren al gevlucht, al waren ze elders meestal niet welkom. Ook in Nederland niet. Maar nu werd de vervolging harder en gewelddadiger.

Met onmiddellijke ingang werden op 8 november alle Joodse kranten en tijdschriften verboden. Op dezelfde dag werd ook afgekondigd dat Joodse kinderen niet meer werden toegelaten tot Duitse (Arische) scholen en dat alle Joodse culturele activiteiten voor onbepaalde tijd werden opgeschort.

En na de nacht van terreur en geweld werd de rekening bij de Joden neergelegd. Zij zouden het geweld hebben 'uitgelokt'. Op 12 november 1938 werd besloten dat de Joodse gemeenschap een boete moest betalen van een miljard Reichsmark wegens 'hun vijandige houding ten opzichte van het Duitse volk, en het uitlokken van geweld'.

Van kerkelijke zijde kwam er vrijwel geen protest, wel instemming. De Lutherse bisschop Martin Sasse publiceerde kort na de Kristallnacht een boek over Luther. Volgens Sasse had Luther zich geen mooier verjaardagsgeschenk kunnen wensen. Hij verwijst naar Luthers (nu beruchte) pamflet 'Over de joden en hun leugens' en schrijft: "Op 10 november 1938, de verjaardag van Luther, branden de synagogen in Duitsland."

Een gruwelijke geschiedenis, het is goed dat die elk jaar op 9 november wordt herdacht.

Wybrand Ganzevoort

N.B.

In Utrecht wordt op 9 november a.s. de Kristallnacht herdacht bij het Joods monument, Johan van Oldenbarneveltplein, voor het Spoorwegmuseum. □ De plechtigheid begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur duren.

## BIJBELLEESROOSTER

<i>oktober</i>			
za 1	Lucas:16:19-31	zo 23	Lucas 18:9-17
zo 2	Lucas: 17:1-10	ma 24	Lucas 18:18-30
ma 3	Genesis 31:1-16	di 25	Psalm 105:1-15
di 4	Genesis 31:17-35	wo 26	Psalm 105:16-27
wo 5	Genesis 31:36-32:1	do 27	Psalm 105: 28-45
do 6	Genesis 32:2-22	vrij 28	Lucas 18:31-43
vrij 7	Genesis 32:23-33	za 29	Lucas 19:1-10
za 8	Genesis 33:1-17	zo 30	Genesis 41:1-16
zo 9	Lucas 17:11-19	ma 31	Genesis 41:17-36
ma 10	Lucas 17:20-37	<i>november</i>	
di 11	Genesis 33:18-34:18	di 1	Genesis 41:37-52
wo 12	Genesis 34:19-31	wo 2	Psalm 40
do 13	Genesis 35:1-29	do 3	Genesis 41:53-42:17
vrij 14	Genesis 36:1-8(43)	vrij 4	Genesis 42:18-38
za 15	Psalm 121	za 5	Genesis 43:1-25
zo 16	Lucas 18:1-8	zo 6	Genesis 43:26-44:13
ma 17	Genesis 37:1-17	ma 7	Genesis 44:14-34
di 18	Genesis 37:18-36	di 8	Genesis 45:1-20
wo 19	Genesis 38:1-19	wo 9	Genesis 45:21-46:7(27)
do 20	Genesis 38:20-30	do 10	Lucas 20:1-8
vrij 21	Genesis 39:1-23	vrij 11	Lucas 20:9-19
za 22	Genesis 40:1-23	za 12	Lucas 20:20-26



## ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 9 oktober van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag komt mw. Frijters van alles vertellen over chocolade uit de Fair Trade Wereldwinkels, eerlijke chocolade in al zijn vormen en bereidingswijzen. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk, zal plaats vinden op **zondag 13 november** op dezelfde tijd.

## ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 24 oktober** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 19 oktober vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 november** op dezelfde tijd en plaats.

## ***INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS***

<b>Nummer</b>	<b>Inleverdatum</b>	<b>Verschijningsdatum</b>
9	31 oktober	10 november
10	5 december	15 december
1-2017	9 januari	19 januari

Redactie: Mevr. A.J. Forma en Mevr. G.J. Bokhorst  
p/a Lindelaar 20, t. 030-268 73 22,  
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk Drukkerij 123 te Alblasserdam

Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf, David de Caerslaan 1,  
tel. 030-656 28 24

## ***OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK***

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur



Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.  
Bellen bij de grijze deur.  
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

### *Contact*

Snuffelhonk t. 030 – 2901829, e-mail: info@snuffelhonk.nl  
Frits Hermans t. 06 – 20784264, website: www.snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

