

Kerknieuws

2016 nr. 7



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKDIENTEN

Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig. Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 4 september

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Pioniersplek in Zeist
Extra: Jeugdkerk

Zondag 11 september -Gemeentezondag

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Vluchtelingenwerk Bunnik

Zondag 18 september –Oecumenische dienst Nicolaaskerk

11.00 uur - Pastor Lidy Langeveld en ds. Kees Visser
Collecte: Nog niet bekend
Extra: Jeugdkerk

Zondag 25 september – Heilig Avondmaal

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Kerken in Syrië

Zondag 2 oktober

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Kerk en Israël
Extra: Jeugdkerk



Zondag 9 oktober – Afsluiting Sartawi in Bunnik

10.00 uur - Ds. Coen Constandse en ds. Kees Visser

BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 4 september is ds. Kees Visser de voorganger van de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 11 september: **GEMEENTEZONDAG**. Thema van de dienst is: **DEEL JE LEVEN**. In deze dienst zullen drie mensen bevestigd worden in een ambt: Hanneke Lafeber wordt ouderlinge voor de Oecumene, Joop van der Velden wordt Jeugdouderling en Hans Marquart wordt de nieuwe voorzitter van de Diaconie. We nemen afscheid van ambtsdragers, die vele jaren onze gemeente hebben gediend: Tineke Kabalt als ouderlinge, Jolanda van der Veen als kerkrentmeester, Oscar Schneider als kerkenraadsvoorzitter, René Maseland als jeugdouderling en Betty Northolt als ouderlinge voor de oecumene. Daarnaast zal Barbara Lamain de gelofte van geheimhouding afleggen. Zij is vanaf deze zondag predikant-in-opleiding in onze gemeente. Zij gaat stage lopen gedurende anderhalf jaar. Elders in dit nummer van Kerknieuws stelt zij zichzelf al vast voor.

Ria Rigters wordt aan de gemeente voorgesteld als nieuw lid van wijkteam 1.

Op deze zondag worden ook COLLECTEMUNTEN geïntroduceerd!

Zondag, 18 september houden we een OECUMENISCHE VREDESDIENST in de Nicolaaskerk, om 11.00 uur. Voorgangers zijn mevr. Lidy Langenveld en ds. Kees Visser. Thema van de dienst: **Eerst geloven, dan zien**.

Zondag, 25 september vieren we in de morgendienst van 10.00 uur de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder. Voorganger is ds. Kees Visser.

Zondag, 2 oktober zullen we in de dienst van 10.00 uur aandacht geven aan de verbondenheid van Kerk & Israël. Wellicht combineren

we dit met de landelijke Bijbelzondag van het NBG. Voorganger is ds. Kees Visser.

Zondag, 9 oktober is er GEEN DIENST IN ODIJK, maar een gezamenlijke kerkdienst in BUNNIK, ter afsluiting van ons Sartawi-project. In de dienst die om 10.00 uur begint vieren we ook gezamenlijk de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder. In deze dienst gaan ds. Coen Constandse en ds. Kees Visser voor.

Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN

Zondag 4 september: Help de nieuwe kerk in Zeist.

In een achterstandswijk in Zeist bestaat de pioniersplek genaamd “Buurtvrij” nu twee jaar.

Deze pioniersplek, een initiatief van de Oosterkerk, werkt in de wijk samen met het inloophuis, de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners is verschillend. Dit kan zijn werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid, depressiviteit en verslaving of schuld. Eén van de doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare mensen bij te staan door praktisch hulp te verlenen. De kerk wil er zijn voor mensen in de eigen wijk.

Pionier Walter Willigenburg staat als pastor naast mensen. Mensen die bij Buurtvrij komen, voelen dat de vrijwilligers integer zijn en stellen veel vertrouwen in hen. Deze vorm van buurtzorg is geen overbodige luxe in de wijk. In het afgelopen jaar zijn er achthonderd vragen om hulp gesteld. Een toename doordat het inloophuis beter wordt gevonden én omdat er meer vrijwilligers zijn om de mensen bij te staan. Pionier Willigenburg noemt zich het liefst buurtpastor, want dat is wat hij wil zijn. Pastor van de samenleving, mensen bijstaan met raad en daad, het geloof handen en voeten geven. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere

pioniersplekken om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn de samenleving.

Zondag 11 september: Vluchtelingenwerk Bunnik.

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van *Vluchtelingen Werkgroep Bunnik* helpen deze nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats en het bieden van maatschappelijke begeleiding. De periode van begeleiding duurt ongeveer 3 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de vluchteling Nederlandse taallessen en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar betaald werk. We mogen blij zijn dat er in onze gemeente vrijwilligers zijn die dit werk doen, maar het vraagt ook geld, daarmee kunnen we ook een bijdrage leveren.

Zondag 18 september: Oecumenische dienst.

Collectedoel nog niet bekend.

Zondag 25 september: Kerken in Syrië.

Kerk in Actie schrijft ons:

“Kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn meer dan 12 miljoen mensen op drift. De kerk in Syrië krimpt snel. Meer dan 70 procent van de kerkleden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Toch houdt de kerk stand, soms tegen beter weten in.

Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij het vol kunnen houden. Daarom komt er een speciale actieweek van 18 t/m 25 september. Doet u mee?

Samen zijn we de kerk in actie. Om daaraan uiting te geven, hopen we in deze week geld in te zamelen voor de kerken in Syrië, Libanon en Jordanië.

Als hoogtepunt van de actieweek organiseren we op 24 september een wereldwijde wake: een dienst waaraan kerken in Libanon, Syrië en andere landen zullen deelnemen. We hopen dat zoveel mogelijk plaatselijke gemeenten, zoals de uwe, zich hierbij aansluiten. Een teken van hoop en verbondenheid. `

In de dienst collecteren we.

Zondag 2 oktober: Kerk en Israël.

Vandaag op Israëlzondag collecteren we voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden.

Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
19 jun	Dagopvang verslaafden	€144,88	€122,60
26 jun	Sartawi	€109,15	€ 72,75
3 jul	Jeugdwerk PKN	€188,20	€ 37,55
10 jul	Project eigen jeugd	€116,28	€122,80
17 jul	Cultuurfonds Bunnik	€115,43	€ 70,05
24 jul	Telefonische hulpdienst	€115,85	€ 90,25
31 jul	Hospice Krommerijnstreek	€133,56	€ 82,90
7 aug	Dovenpastoraat	€103,04	€ 81,75
14 aug	Zending op Nias	€154,60	€111,45

SARTAWI – AFSLUITENDE DIENST



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

Al drie jaar lang vragen we uw hulp voor het SARTAWI project in Bolivia. Op zondag 9 oktober sluiten we onze inzet voor SARTAWI af en willen we terugkijken op alle inzet van onze gemeenten in Bunnik en Odijk. Dat gebeurt in een gemeenschappelijke dienst in Bunnik waarbij onze beide predikanten zullen voorgaan.

Omdat het volgende kerkblad vlak voor 9 oktober uitkomt, melden we het nu alvast.

Voor de kinderen wordt ook iets speciaals georganiseerd.

Kom met velen naar Bunnik!

Let op: 9 oktober is er dus geen dienst in ons kerkje in Odijk!

Namens Werkgroep Sartawi: Johan van Rossum, Jan de Vries

COLLECTEMUNTEN

Regelmatig kwam de vraag van gemeenteleden naar de mogelijkheid om collectemunten te gaan gebruiken. Heel handig, geen zoek in de portemonnee naar euromunten, maar ergens in huis een potje munten die alleen gebruikt worden voor de collectes in het Witte Kerkje.



Binnenkort is het zover. U kunt voor 50 euro kiezen uit twee pakketten:

- pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) en
- pakket B (20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Het bedrag voor de munten is als gift aftrekbaar voor de belasting.

De collectemunten zijn te bestellen voor de 25^e van de maand op rekeningnummer:

NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort(A/B).

De uitgifte van de collectemunten zal plaatsvinden in de hal van de Meenthoek op de 1^e zondag van de maand tijdens het koffiedrinken. De eerste uitgifte zal plaatsvinden op zondag **2 oktober**.

Het gebruik van de munten brengt een iets andere organisatie met zich mee wat betreft het administreren van de collectes. Tot nu toe werden de collectes gestort via de bank. Nu moeten de plastic collectemunten en het echte geld apart geteld worden. U begrijpt het al, hier zijn vrijwilligers voor nodig. Na elke dienst zullen de collectes geteld worden door twee mensen volgens een rooster. Gelukkig heeft een aantal mensen indertijd gereageerd op de oproep in het kerknieuws, maar de collectemunten-groep zoek nog tellers. U kunt zich aanmelden via email: marijke.rensink@gmail.com of telefoonnummer: 030-6564353.

Tijdens de Startzondag op 11 september zullen we, tijdens de mededelingen in de dienst, graag de gang van zaken over de collectemunten aan u uitleggen.

De voorbereidingsgroep collectemunten:

Marijke Rensink, Marijke van der Horst, Wilma en Cees Molenaar en Ingeborg Bor

UIT DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Ook de kerkenraad pakt – na een ontspannen zomerperiode – haar werkzaamheden weer op. De eerste kerkenraadsvergadering dient zich al snel aan. Ook de bezinningsmiddag (dit keer samen met de kerkenraad van PKN Bunnik) staat alweer op stapel. We hopen met elkaar op een goed jaar, waarin we als kerk iets kunnen uitstralen van de positieve betrokkenheid bij elkaar en met de samenleving, daartoe geïnspireerd door de verhalen uit de bijbel en de gesprekken met elkaar.

In het jaargesprek met onze predikant Kees Visser hebben we gesproken over een lichte trend dat het aantal kerkgangers in het Witte Kerkje iets lijkt terug te lopen. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, want we volgen hiermee de landelijke trend. En toch is het goed om elkaar hierover te bevragen. Wat kan er beter? Hoe houden we mensen vast? Hoe roepen we mensen terug? Wat kan de reden zijn waarom gemeenteleden afhaken? Het zijn belangrijke vragen, maar we willen hier niet krampachtig mee omgaan. We tellen tegelijkertijd ook onze zegeningen: onder meer de vele kinderen die

meedoen, het kringenwerk, de solide financiële situatie en de toegenomen zichtbaarheid in Odijk.

Wat dit laatste betreft is het wellicht goed om in dit schrijven wat aandacht te geven aan onze contacten buiten onze eigen kerkelijke kring. Zo was Kees Visser afgelopen seizoen (opnieuw) bij Brothers om de meditatie te verzorgen voor de kerstvieringen van ouderen uit de wijde omtrek. Ook was Kees namens het Witte Kerkje bij het 25-jarig jubileum van De Schans en was hij op uitnodiging bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem. Zoals ieder jaar bezocht Kees de musical van groep 8 van de Beurthonk en maakte hij kennis met de nieuwe directrice van de Beurthonk (mevr. M. Dekker). Verder is Kees als initiatiefnemer betrokken bij het structurele pastoresoverleg met B&W van Gemeente Bunnik en bezoekt hij ieder jaar de thema-avond van de Coalitie voor de Mensenrechten. En zoals u wellicht al weet worden sinds kort kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje op gezette data uitgezonden via Slotstad Radio.

Dankzij de inzet van diakenen en in oecumenisch verband kon de basis worden gelegd van de Huiskamer van Odijk: een platform voor dorpsbewoners om veel voor elkaar te betekenen. En niet in de laatste plaats noemen we hier de inzet van Hans en Corine Landzaat. Zij hebben het Witte Kerkje op de kaart gezet voor trouw- en rouwbijeenkomsten van buiten onze gemeente.

Al deze min of meer externe contacten dragen bij aan het beeld dat de kerk haar ramen en deuren open heeft naar de samenleving.

Onze aandacht gaat onverminderd uit naar het vinden van een nieuwe secretaris van het college van kerkrentmeesters, een voorzitter kerkenraad en een pastoraal ouderling. Graag roepen wij gemeenteleden op om kandidaten voor te dragen (of zichzelf aan te melden), dan zullen ook deze posities vast en zeker weer bekleed gaan worden!

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Oscar Schneider

Predikant-in-opleiding Barbara Lamain

Op de GEMEENTEZONDAG van 11 september zal Barbara Lamain de gelofte van geheimhouding afleggen. Ze is dan predikant-in-opleiding. Zij studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, gevestigd in de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als deeltijdstudente heeft zij al heel wat jaren achter de rug. Nu gaat haar stage beginnen. Van september 2016 tot en met november 2017 zal zij actief in onze gemeente aanwezig zijn. Omdat zij deeltijdstudent is, zal ook de stage in deeltijd worden afgelegd. Zij zal met alle facetten van het predikantswerk en het gemeentelven te maken krijgen en daar ook een zelfstandige rol in vervullen: pastoraal bezoek, voorgaan in kerkdiensten, catechese, kringenwerk, vergaderwerk etc. Naast het gewone predikantswerk zal zij waar mogelijk ook een bijzonder project ter hand nemen, dat waardevol kan zijn voor onze gemeente.

NB: In het stuk hieronder stelt Barbara Lamain zichzelf nogmaals aan de gemeente voor.

Ds. Kees Visser

Beste gemeenteleden,

Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Barbara Lamain. Van september 2016 t/m november 2017 zal ik in uw gemeente een stage/leervicariaat doen vanuit mijn opleiding tot gemeentepredikant aande Protestantse Theologische Universiteit. Ik ben 39 jaar, niet getrouwd en in het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor Human Resources (Personeel & Organisatie) bij een bedrijf in Zeist. Ik ben opgegroeid in Voorthuizen en sinds mijn studie Geschiedenis woonachtig in Utrecht, waar ik lid ben van de Jacobikerk. Vanuit mijn verlangen om predikant te worden, ben ik zo'n acht jaar geleden Theologie gaan studeren in deeltijd. Na de Master

Bijbelwetenschappen te hebben behaald, ben ik begonnen aan de Master Gemeentepredikant aan de PThU. Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om deze fase van mijn studie in uw gemeente te kunnen meemaken. Het is de bedoeling dat ik verschillende facetten van het gemeente-zijn en het predikantschap meemaak als deel van mijn leerproces. De stageperiode begint met de startzondag op 11 september. Ik zie er naar uit u in de komende tijd te ontmoeten!

Vriendelijke groeten, Barbara Lamain (belamain@hotmail.com)

Een goed boek lezen

In de kerkdienst van 14 augustus vermeldde ik terloops dat ik deze zomer een paar mooie boeken heb gelezen. Eén ervan noemde ik in het bijzonder: *Als je het licht niet kan zien*, van Anthony Doerr. In dit boek gaat het over twee jonge mensen, het blinde en dappere meisje Marie-Laure uit Parijs en de technisch slimme Duitse jongen Werner. Uiteindelijk komen zij elkaar tegen als de geallieerden op het punt staan om het Franse stadje Saint-Malo in te nemen. Het is een ontroerend en aangrijpend portret van twee jonge mensen die een totaal verschillende achtergrond hebben en onfortuinlijk met elkaar te maken krijgen. Het boek gaat over verbeeldingskracht. Hoe kun je toekomst zien als je blind bent? Hoe geldt dat voor Werner, die als jonge radioamateur de oorlog wordt ingerommeld? En hoe voor het blinde meisje?

Anthony Doerr is een Amerikaanse schrijver, die dit boek schreef in 2015. Nu is het vertaald in het Nederlands. Een boek van meer dan 500 pagina's, waarmee de schrijver de Pulitzerprijs 2015 won.

In het boek komen verschillende mythische verhalen voor en intrigerende vragen: 'Hoe kunnen je hersenen, die in totale duisternis gehuld zijn, een wereld vol licht voor ons creëren?' Ik houd van dit soort spitsvondige vragen.

Ds. Kees Visser.

GEMEENTEZONDAG

11 september - bij goed weer in de PASTORIETUIN

DEEL JE LEVEN is het motto van de Gemeentezondag. Wij delen ons leven met velen: gezin, vrienden, collega's, gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen binnen en buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen over hun leven en geloof. En buiten de kerk met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken, maar die ons nodig hebben en wij hen.

Ik ben blij dat er opnieuw een groep vrijwillige gemeenteleden bereid is om deze Gemeentezondag mee voor te bereiden. Jolanda van der Veen, Stevien Gardenier en Hilko Boogaard, en Marja Campagne vormen de denk- en werkgroep. Johanna Muis is op de achtergrond beschikbaar voor de meer praktische zaken.

Na de kerkdienst en de koffie spelen we een groot spel voor jong en oud, een generatiespel. Op die manier hopen we dat wij ons leven met elkaar kunnen delen. Wie fysiek niet in staat is mee te doen, krijgt een bijpassende opdracht. Het is een echt buitenspel, dus is het handig een paraplu achter de hand te houden voor het geval dat...

Koffie en lunch – Liedboek en stoel mee – na afloop opruimen

Wie iets lekkers bakt voor bij de koffie, mag dat vanaf 9.30 uur inleveren in de keuken van de Meenthoek. We willen ook samen lunchen. Het zou mooi zijn als ieder evenveel meeneemt als hij/zij opkan. Lever het in voorafgaand aan de dienst in de keuken van de Meenthoek. Dan is er een ploeg vrijwilligers, die het op borden en

schalen uitstalt in de Consistorie, zodat we een gezamenlijke maaltijd kunnen gebruiken.

We kiezen er dit jaar voor om niet alle liederen uit te typen op een liturgieblad. **Neem dus uw Liedboek mee!** En natuurlijk een stoel om in de pastorietaal te kunnen zitten. (Er zullen ook wel stoelen uit de kerk beschikbaar zijn.)

En wat zou het fijn zijn als er na afloop een groep mensen is, die mee wil helpen opruimen! Alvast dank!

Ds. Kees Visser

BEDANKJES UIT SUMVE

In mei werd er gecollecteerd voor het Sumve Hospitaal in Tanzania. In dit ziekenhuis heeft Gea van Rhijn gewerkt, de dochter van Gerda en Co. De opbrengst is onlangs overhandigd en Gerda kreeg twee bedankjes, die ze graag aan ons doorgeeft!

Hoi Gerda,

Ik wil je toch nog even laten weten hoe blij sr. Adele was met het geld. Ik had haar eerst het betalingsbewijs aan het ziekenhuis van 240.000 Ths laten zien – ik moest toch een aparte bon hebben voor die 100 Euro die op de rekening van de stichting was gekomen. Toen gaf ik haar een papieren zak met de rest van het geld erin: ze kon haar ogen niet geloven en een beetje ongelovig keek ze naar Dirk ‘wat betekent dit?’. Toen hebben we haar uitgelegd wie je was en dat je hier bij Gea op bezoek bent geweest enz ...

Het eerste wat ze toen zei was: ‘Er is hier een mevrouw en die wacht al ruim twee maanden op geld om te betalen. Ik ga haar status halen en stuur haar direct naar huis!’ Het kwam dus als geroepen!

Hartelijke groet en liefs, Dirk en Tineke

Dear Mrs. Gerda Van Rhijn.

Many greetings from Sumve Hospital. We wish to begin with a sincere appreciation and thanks for the significant contribution of Tz shs. 1,640,000 you gave us through Dirk and Tineke for the purpose of paying for our patients who can not afford to pay their own medical expenses. It is real help the patient and reduce the burden to the Hospital, the day we have received the money, we released two patient who have stayed for two months in the ward. Thank you very much for your kind friendship with Sumve Hospital. We also thank Dirk and Tineke for their effort and good will to find an assistance for the poor people who are in need. We warmly welcome you to Sumve.

Kind regards,

Dr. Wilhelmina Mussa -MO I/C

Sr. Adelaida Mishoni

Hospital administrator

VAN DE CANTORIJ

Polyphonie, meerstemmigheid

Als u dit stukje leest, zijn de repetities van de cantorij alweer begonnen. Bekende tijd en plaats! Zoals u van mij gewend bent, schrijf ik af en toe een stukje over de muziek of de liederen. Vandaag een stukje kerkmuzikale geschiedenis in Nederland.



Het is bekend dat in Maastricht in de 4^e eeuw al kerkgezag geklonken heeft.

In het noorden begint de kerstening in de 8^e eeuw met de komst van Willibrord en Bonifatius. Een zekere Bernlef uit Holwerd, een blinde

volkszanger, ging na zijn bekering psalmen in dienst van de evangelieverkondiging zingen. Je zou hem, volgens ds. A.G. Soetingh bij het vorige liedboek, de eerste Nederlandse kerkmusicus kunnen noemen.

In de 9^e eeuw stimuleerde Karel de Grote de invoering van de Romeinse liturgie en kerkmuziek, daarbij gebruik makend van de kerkboeken, Antiphonaria en Graduale (tussenzang tussen de schriftlezing).

De kerkmuziek was eenstemmig onbegeleid gezang, de psalmodie, waarbij responsoriaal gezongen werd (afwisselend voorzanger en koor), of antifonaal (afwisseling tussen 2 koorgroepen).

Geleidelijk werden de halleluja's en amens aan het slot van een lied uitgebreider met zeer melodierijke versieringen.

De versiering werd rond 10^e, 11^e eeuw ook aan de tekst toegevoegd, waarbij de noten van de verschillende stemmen steeds als een accoord werden gezongen, het zogenaamde organum zingen. De stemmen liepen daarbij parallel aan elkaar, een terts of een kwint hoger of lager.

In de 15^e en 16^e eeuw ging men het meerstemmige zingen nog verder ontwikkelen. Er ontstond een nieuwe stroming in de muziek, ook in de kerk, die naar de meerstemmigheid 'Polyfonie' genoemd wordt. Daarbij volgt iedere stemgroep zijn eigen melodieën en kunnen verschillende melodieën door elkaar gezongen worden. De eenvoudigste en bekendste vorm hiervan is de canon. Iedere stemgroep zingt de eigen melodie, maar zingt het niet samen maar achter elkaar. Je moet dus als stemgroep goed melodie-vast zijn.

Het gebruik van een orgel kwam in de 14^e eeuw erbij, maar werd een onderwerp van gesteggel en zelfs kerkmusicale strijd in de tijd van de reformatie. Hetzelfde geldt voor andere instrumenten. Toch kon dit niet verhinderen dat de gemeente, al of niet met voorzanger, zelf ging zingen.

Gelukkig voor ons heeft de tijd niet stil gestaan. We kunnen nu naar hartelust zingen en spelen en onze meerstemmigheid laten horen. Meerstemmigheid, polyfonie, geef ik hier ook de betekenis van meer soorten liederen laten horen. Ons liedboek helpt daarbij. De een zingt graag het vertrouwde, de ander graag iets moderners, de derde voelt

zich thuis bij opwekkingsliederen, de vierde geniet van de popversie van Psalmen voor nu, de volgende voelt zich verbonden met de wereld door de liederen uit andere landen en zo verder.

Laten we met elkaar in dit nieuwe seizoen ons hart ophalen aan al deze polyfone mogelijkheden, met onze instrumenten en met ons zingen.

Een welkomstgroet van de cantorij,
Edith Tilanus, cantrix

JUBILEUM CANTRIX

Op 1 september 2016 is het 10 jaar geleden dat Edith Tilanus bij onze kerkgemeenschap kwam als cantrix van de cantorij. Zij heeft in die 10 jaar een grote bijdrage geleverd aan de muzikale uitvoering van de erediensten.

Wij willen haar van harte feliciteren met dit jubileum.
Het college van kerkrentmeesters



OPEN MONUMENTENDAG - 10 SEPTEMBER

Zoals al vele jaren gebruikelijk is, biedt ons kerkje op Open Monumentendag een podium aan musici van allerlei kunnen. De hele dag door, te beginnen om 10.30 uur tot 's middags 16.00 uur, kan men genieten van orgelspel, verschillende blaasinstrumenten, piano- en gitaarmuziek en koorzang.

De dag wordt afgesloten met een verhaal over de historie van 'De Sint-Heribert kerk', zoals het Witte kerkje officieel heet, door Hans Landzaat. U bent van harte welkom.

Als er mensen zijn die 's ochtends of 's middags willen helpen bij de koffietafel zou dat fijn zijn. U kunt dit melden bij Connie Tukker, tel. 030 6562527

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Een aantal bewoners van de Humanitas woonlocatie aan de Wilhelmus Peekhof lopen ieder jaar mee met een speciaal voor hen georganiseerde avondvierdaagse. Dit jaar heeft onze consistorie dienst gedaan als ‘pauze plaats’. Onder het genot van koffie, thee of fris konden de deelnemers weer even energie opdoen voor het tweede deel van de wandeling. Het was leuk om alle enthousiaste verhalen te horen en wie weet zitten we volgend jaar weer in het programma.

Tot mijn verrassing ontving ik begin augustus achter elkaar een aantal aanvragen voor huwelijksdiensten in 2017. Alsof er een startschot voor aankomende bruidsparen was afgegaan. Ik vermoed dat de voorgaande vakantieweken daar debet aan zijn geweest. Samen op stap, plannen gemaakt voor de toekomst, met als resultaat ‘wil je met mij trouwen’ of ‘volgend jaar gaan we trouwen’. Wij zullen daarvoor weer graag deze bruidsparen in onze kerk ontvangen.

Het was jammer dat niet elke zondag de zon heeft geschenen. Want op zonnige dagen is ons ‘buitenterras’ steeds uitstekend gebruikt. Een kopje koffie heerlijk in het zonnetje, gezellig met elkaar in de kring. Die tuinmeubels willen we wel kunnen opbergen in de wintermaanden. Daarvoor zijn we wat plannen aan het maken voor een buitenkast. Om dat zo voordelig mogelijk te realiseren, zal dat waarschijnlijk een ‘bouwpakket’ kast gaan worden. De doe-het-zelvers onder ons mogen zich al bij mij aanmelden.

Er zijn veel zaken die ‘dagelijks’ op mij afkomen. Maar daarom blijft er soms iets liggen, wat ik al langer op mijn agenda had staan. Omdat ik er gewoon niet aan toe kom. Daarom zoek ik iemand die zich de veiligheid in kerk en Meenthoek en wat daar mee te maken heeft, tot zijn verantwoordelijkheid wil maken. Ik denk dan aan het vastleggen van een ontruimingsprocedure van de kerkzaal en dat dan ook doorspreken/oefenen met de betrokken ambtsdragers en kosters. Aanwezigheid van hulpmiddelen wanneer iemand

gezondheidsproblemen in kerk of Meenthoek krijgt. Zorg voor de goede werking van de noodverlichting. Organiseren van de training van het gebruik van de AED. En zo zijn er misschien nog wel een paar andere aandachtspunten inzake veiligheid. Om dit allemaal goed te blijven organiseren, zou ik hulp zeer goed kunnen gebruiken.

Al heel wat jaren wordt er door Alice van Rossum een luistercursus Klassieke Muziek gegeven in de consistorie. Het begint weer in oktober op dinsdagmiddagen. Informatie hierover hangt in de hal van de Meenthoek. Een mooie gelegenheid om samen naar muziek te luisteren, welke door Alice wordt toegelicht.

Concert:

Op zaterdagmiddag 1 oktober geeft het koor 'Familie van Zingen' een concert in onze kerk. Aanvang 15:00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie zal ik in de hal van de Meenthoek ophangen. Op dit moment ontbreekt die nog.

Hans Landzaat



LEVEN TUSSEN GOED EN KWAAD

Vier gespreksavonden in het najaar - zie Kerknieuws 2016 nr. 6

Er zijn al een aantal aanmeldingen voor de kring op maandagavond en/of dinsdagmorgen rond het boekje van ds. Simon Dingemans over 'Leven tussen goed en kwaad' met als ondertitel 'Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid'.

Uiterlijk tot de startzondag 11 september kan men zich aanmelden voor deze kring. Als er nog ruimte is voor nieuwe aanmeldingen zullen er lijsten in de Meenthoek liggen waarop men kan intekenen. Nog een keer de gegevens:

Afhankelijk van de belangstelling/wensen van deelnemers

Data : maandagavond 3/10, 17/10, 31/10 en 14/11

Tijd : van 19.45 – 21.30 uur

Plaats : de Meenthoek

en/of

Data : dinsdagmorgen 4/10, 18/10, 1/11, 15/11

Tijd : van 9.45 – 11.30 uur

Plaats : de Meenthoek

Tot zondag 11 september kunt u zich telefonisch of via e-mail aanmelden bij ondergetekende. Wanneer u zowel op maandagavond als op dinsdagmorgen zou kunnen deelnemen, dan hoor ik dat graag.

Piet Pannekoek

e-mail: pannekoek.p@kpnmail.nl

tel. 0302745586

Jaarlijkse bijeenkomst op 19 september 2016

De aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 was in de westerse wereld een keerpunt in de benadering van terrorisme.

In onze gemeente organiseerde de Coalitie voor Mensenrechten toen kort na elkaar twee bijeenkomsten met als thema:

‘Terrorismebestrijding’ tot (w)elke prijs? Als inleiders gaven de deskundigen Dick Leurdijk van Instituut Clingendael en de voormalige Nederlandse afgevaardigde bij de V.N. de hoogleraar Theo van Boven hun visies op dit thema.

Nu, anno 2016, bij het derde lustrum van de werkgroep, hebben wij geconstateerd dat dit onderwerp actueler is dan ooit.

Daarom stellen wij dit jaar het thema ‘terreur’ opnieuw aan de orde.

Onze inleider van de eerste bijeenkomst, Dick Leurdijk, is opnieuw bereid deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Daarnaast zullen mevrouw mr. dr. Carina van Eck van het College voor de Rechten van de Mens en onze burgemeester, de heer Hans Martijn Ostendorp hun visie op dit thema geven.

Na de pauze zullen de sprekers graag met de belangstellenden in discussie gaan over dit trieste, maar nog steeds actuele onderwerp.

Wij nodigen u van harte uit op deze avond aanwezig te zijn.

Plaats: Gemeentehuis Odijk

Tijd : 20 – 22 uur

Koffie vanaf 19.45 uur

WEGEN VAN GELOOF (7)

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een korte overdenking bij. Vandaag over Hagar bij de bron aan de weg naar Sur, Genesis 16:7.

Hagar zit stuk. Ze is gevluht voor Sara, die haar vernederd heeft. Eerst was het diezelfde Sara die aan Abram had voorgesteld om met Hagar voor nageslacht te zorgen. Maar als Hagar dan zwanger raakt, kan Sara haar niet uitstaan. En Hagar vluchtte van haar weg.

Dan zien we haar zitten. Bij een waterbron in de woestijn aan de weg naar Sur. In bijbelse taal voel je dat hier iets van een goede wending aan zit te komen. Haar leven is dor als een woestijn geworden, Sur betekent muur en Hagar loopt ertegenop, staat met haar rug tegen die muur, maar er vloeit ook water des levens, een bron. Hier treft een engel van de Heer haar, die het namens God voor haar opneemt. “Je zult een zoon baren, Ismaël”, zegt de engel. In de naam van dit kind klinkt Gods belofte door: ‘De Heer hoort’.

Wat zijn dit toch wonderlijke verhalen. De geijkte wegen worden verlegd. Abram en Sara zouden een toonbeeld van godvruchtigheid moeten zijn, maar laten het afweten. En Hagar de verschoppeling wordt op haar benen gezet. God neemt het op voor wie als voetveeg wordt behandeld. Altijd weer zien we dat in de bijbelse verhalen gebeuren. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk, maar vooral ook uitdagend. De laatsten worden de eersten. Wie nakomt, gaat voorop. In die paar woorden wordt dat hele beeld neergezet: Hagar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Kies dan de goede plaatsen en geef uw hart aan God, Lied 991 (gezongen in de dienst van zondag, 21 augustus).

Ds. Kees Visser

Zondag 4 september worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

De Russische Federatie

In de ochtend van 15 juli 2009 duwden gewapende mannen de prominente activist Natalia Estemirova in een auto en reden weg. Haar lichaam werd die middag gevonden. Het is nog altijd niet duidelijk wie haar vermoordde en waarom.



Natalia Estemirova werkte in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië bij een organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, verdwijningen en marteling door Tsjetsjeense veiligheidsdiensten.

Vlak voor haar dood sprak ze in de media over verdwijning van een jongeman en een mogelijke moord door de Tsjetsjeense politie.

De Tsjetsjeense autoriteiten, waaronder president Ramzan Kadyrov zelf, bedreigden Estemirova en vielen haar lastig vanwege haar werk. Ze ontvluchtte daarom al twee keer het land, maar keerde terug om haar werk voort te zetten.

In de brief aan de Russische autoriteiten wordt opgeroepen er voor te zorgen dat de verantwoordelijken voor de moord op Nathalia Estemirova worden opgepakt en vervolgd.

India

Nirupabai, een inheemse Adivasi-vrouw, was op het veld aan het werk toen ze het geluid van een bulldozer hoorde. Ze rende terug naar het dorp en zag haar huis in puin liggen; al haar spullen en voedselvoorraad waren verwoest. Het dorp moest wijken voor de komst van mijnbouw. In de gebieden waar kolen worden gewonnen wonen veel Adivasi-gemeenschappen. Zij zijn nauw verbonden met de bossen en het land waar ze vaak al generaties lang wonen. Volgens Indiase en internationale normen en wetten moet de overheid de inheemse Adivasi actief betrekken bij de besluiten die gevolgen hebben voor hun grondgebied en hun bestaan. Dit gebeurt in de

praktijk niet. De overheid laat het na om de Adivasi die door de mijnbouw worden getroffen te informeren. Ook krijgen ze geen of onvoldoende compensatie.

In de brief naar de ambassade van India in Nederland worden de Indiase autoriteiten opgeroepen de rechten van de Adivasi-gemeenschappen te garanderen.

Egypte

De autoriteiten pakten de twintiger Islam Khalil in 2015 op omdat hij lid zou zijn van een verboden politieke organisatie. Hij werd geboeid en geblinddoekt en ernstig gemarteld. Khalil was in totaal 122 dagen onvindbaar.

De Nationale Veiligheidsdienst van Egypte ontvoert, martelt en laat mensen verdwijnen in een poging tegenstanders van het regime te intimideren en vreedzaam protest de kop in te drukken. Ook kinderen, soms niet ouder dan 14 jaar, worden niet gespaard.

Op deze manier proberen de autoriteiten ‘bekentenissen’ af te dwingen die later gebruikt worden als bewijs in een rechtszaak. Er wordt geen onderzoek ingesteld naar meldingen van marteling en de daders kunnen ongestraft hun gang gaan.

In de brief aan de Egyptische president Al-Sisi wordt een oproep gedaan een einde te maken aan het gebruik van gedwongen verdwijning, marteling en andere vormen van mishandelingen door zijn veiligheidsdiensten.

Gebruik voor het versturen van de brieven voor Egypte en de Russische Federatie een wereldzegel en voor de Indiase ambassade een Nederland 1 zegel.

Dank voor uw inzet,
schrijfgroep Amnesty Odijk

ORGEL AANGEBODEN

Ik heb in mijn huiskamer een elektronisch orgel van het merk Eminent staan dat helemaal niet meer gebruikt wordt. Het heeft een dubbel klavier en één octaaf pedalen. Er is ook een bankje bij. Is er iemand die ik (tegen een klein vergoeding) er een plezier mee kan doen?

Het orgel is na telefonische afspraak ook eerst te bekijken.

Willy Limbosch
030-6563355



INLOOPMORGEN

Een moment van persoonlijke bezinning, stilte in de kerk, een kaars en sfeervolle muziek, of een plezierige ontmoeting met anderen onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is het Witte Kerkje open! In de afgelopen zomerperiode hebben we meegemaakt hoe echte passanten de tijd namen om in ons Witte Kerkje een moment van rust te zoeken en onder het genot van een kopje koffie kennis maakten met onze geloofsgemeenschap. We zijn daar dankbaar voor!

Ds. Kees Visser

BIJBELLEESROOSTER

augustus

di 30	Psalm 113
wo 31	Prediker 9:13-10:7

september

do 1	Prediker 10:8-20
vr 2	Prediker 11:1-10
za 3	Prediker 12:1-14
zo 4	1 Timoteüs 1:1-11
ma 5	1 Timoteüs 1:12-20
di 6	1 Timoteüs 2:1-7
wo 7	1 Timoteüs 2:8-15
do 8	1 Timoteüs 3:1-13
vr 9	1 Timoteüs 3:14-4:10
za 10	Lucas 14:25-35
zo 11	Lucas 15:1-10
ma 12	Lucas 15:11-32
di 13	1 Timoteüs 4:11-5:2
wo 14	1 Timoteüs 5:3-16
do 15	1 Timoteüs 5:17-25

vr 16	1 Timoteüs 6:1-10
za 17	1 Timoteüs 6:11-21
zo 18	Lucas 16:1-9
ma 19	Lucas 16:10-18
di 20	Psalm 45
wo 21	Genesis 25:19-34
do 22	Genesis 26:1-17
vr 23	Genesis 26:18-33
za 24	Genesis 26:34-27:29
zo 25	Genesis 27:30-28:9
ma 26	Genesis 28:10-22
di 27	Genesis 29:1-20
wo 28	Genesis 29:21-35
do 29	Genesis 30:1-21
vr 30	Genesis 30:22-43

oktober

za 1	Lucas 16:19-31
zo 2	Lucas 17:1-10

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 11 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag is er geen speciaal thema en is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Verder kunt u uw brein oefenen met deelnemen aan een

leuke Quiz. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk, zal plaats vinden op **zondag 9 oktober** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 26 september** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar

De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 21 september vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 oktober** op dezelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
8	26 september	6 oktober
9	31 oktober	10 november
10	5 december	15 december
1-2017	9 januari	19 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblaserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

