

# **KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK**

26e JAARGANG, Nr.4, april/mei 2016

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 23 mei voor 12.00 uur

## KERKDIENSTEN

Tijdens de diensten van 10.00 en 10.30 uur is er kinderoppas aanwezig. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

*Zondag 1 mei*

10.00 uur - Ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra  
Collecte: Kerkgroei in Hilversum  
Extra: Jeugdkerk

*Donderdag 5 mei*

**9.30 uur** - *Hemelvaartsdag*  
Dhr. C. Baan, Zeist  
Collecte: De Regenboog



*Zondag 8 mei*

10.00 uur - Ds. Coen Constandse, Bunnik  
Collecte: Jeugddorp de Glind

*Zondag 15 mei*

**9.00 uur** - *Pinksteren, Doopdienst*  
Ds. Kees Visser  
**10.30 uur** - Ds. Kees Visser  
Collecte: Meer Jongeren in de Rwandese Kerk  
Extra: Jeugdkerk

*Zondag 22 mei*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte: Hospice Kromme Rijnstreek

*Zondag 29 mei*

10.00 uur - *Heilig Avondmaal*  
Ds. Kees Visser  
Collecte: Het Sumve Hospitaal in Tanzania

## **BIJ DE DIENSTEN**

Zondag 1 mei gaat mevr. ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Donderdag 5 mei, HEMELVAARTSDAG, wordt de dienst geleid door dhr. C. Baan uit Zeist. De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 8 mei gaat ds. Coen Constandse uit Bunnik voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag 15 mei: PINKSTEREN. Dan worden er twee diensten gehouden, om 9.00 uur en om 10.30 uur. Aan beide diensten werkt de Cantorij mee o.l.v. Edith Tilanus.

In de dienst van 10.30 uur zullen twee kinderen worden gedoopt: **Lucie**, de derde dochter van Paul en Jenny Rietbergen, Singel 5 en **Sarah**, de dochter van Patrick en Ellen Nohl-Crossen van de Kerckeboschlaan 10 in Zeist.

De diensten worden geleid door ds. Kees Visser.



Zondag 22 mei gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag 29 mei, gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. In deze dienst vieren wij de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder.

Ds. Kees Visser.

## **COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN**

### **Zondag 1 mei: Kerkgroei in Hilversum**

Acht mensen begonnen vijf jaar geleden en nu vormen zestig mensen een betrokken missionaire gemeenschap. `Vitamine G` in Hilversum

is één van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Deze jonge geloofsgemeenschap zoekt aansluiting in de buurt en staat open voor buitenstaanders.

De onderlinge verbondenheid buiten de diensten om is belangrijk in deze gemeenschap. De deelnemers ontmoeten elkaar thuis om samen te eten en te bidden en ze kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Ze willen in de buurt, waar ze wonen, iets van leven met God laten zien. Rond Kerst hielden ze een paar keer een buurtmaaltijd waar honderd mensen op af kwamen, waarvan vijftig nieuwe gezichten. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen en er te zijn voor mensen die alleen zijn.

Pionier ds. Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt en zegt: “Mensen bloeien op, en eenzaamheid wordt doorbroken. Ik zie dat God aan het werk is en daar ben ik heel blij mee.”

De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze plek in Hilversum dan ook van harte. U ook?

### **Hemelvaart 5 mei: De Regenboog**

50 jaar gelden is deze oecumenische instelling door dominee Wouters opgericht in Amsterdam. De Regenboog zet zich in voor een divers publiek zoals slachtoffers van drugsverslaving, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond. Door opvang en intensieve begeleiding in de 10 inloophuizen van de Regenboog proberen de professionele werkers samen met de vele vrijwilligers voor de bezoekers een nieuwe toekomst op te bouwen. Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van de negen inloophuizen. Een warme maaltijd, koffie, maar ook een douche en schone kleding staan hen ter beschikking. Ook kunnen ze terecht bij maatschappelijk werkers of meedoen aan werk- en activeringsprojecten. 850 vrijwilligers zetten zich in voor mensen met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van de bezoekers: zelf leren vissen in plaats van een vis te geven.

### **Zondag 8 mei: Jeugdorp de Glind**

Een aantal malen per jaar collecteren wij voor dit doel. Wij hebben een speciale band met dit jeugdorp omdat wij een deel van het diaconale vermogen tegen een bescheiden rente uitgeleend hebben om een woning mede te financieren. Het jeugdorp bij Barneveld heeft gezinsvervangende huizen en daarbij behorende voorzieningen. Het is een project van de Rudolphstichting, een kleine organisatie gebaseerd op een vereniging van 850 kerken die horen bij de PKN. De missie is kinderen in risicovolle omstandigheden een zo normaal mogelijke jeugd te bieden en uitzicht te bieden op een toekomst waarbij zij hun eigen kracht en mogelijkheden kunnen versterken. De zorg richt zich op verblijf, verzorging, opvoeding, vorming, behandeling, onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren en jongvolwassenen.

### **Zondag 15 mei Pinksteren: Meer Jongeren in de Rwandese Kerk**

Op deze zondag wordt in de kerken van de PKN gecollecteerd voor de Zendingsactiviteiten van Kerk in Actie. Deze keer voor de kerk in Rwanda.

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een Bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is.

### **Zondag 22 mei: Hospice Kromme Rijnstreek**

Hospice 'Kromme Rijnstreek' in Houten biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. De zorg in een hospice wordt ook wel 'thuis-verplaatste-zorg' genoemd. Bij Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice

bestaat alweer vier jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te kunnen doen, zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

### **Zondag 29 mei: Het Sumve Hospitaal in Tanzania**

Tineke de Groot en Dirk Vink uit Sassenheim steunen het Sumve Hospitaal in Tanzania vanaf 1999 met financiële acties. Op verzoek van de Aartsbisschop van Mwanza hebben zij in 2007 hun banen in Nederland opgezegd. Ze verhuisden naar Sumve om daar projecten te realiseren. Dat zijn niet alleen projecten voor het ziekenhuis maar ook bijvoorbeeld de aanleg van 32 waterputten. Zij worden ondersteund door Stichting `Saida helpt Sumve` ([www.saidiahelptsumve.nl](http://www.saidiahelptsumve.nl)). Deze stichting hebben zij zelf opgericht en er een goed bestuur bij gezocht. Via deze stichting worden nu projecten aangedragen en de fondsenwerver is altijd druk bezig om dit financieel voor elkaar te krijgen. Gea, de dochter van Gerda en Co van Rijn, heeft gewerkt in dit ziekenhuis en zo is dit project onder onze aandacht gekomen. Tijdens de dienst zal Gerda er meer over vertellen.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
13 maart	Oecumenische dienst Binnenlands diaconaat	Nog niet bekend	
20 maart	Landbouw Ghana	€199,35	€134,95
24 maart	Sartawi	€104,00	€ 46,40
27 maart	Jongerenwerk	€247,72	€167,97
3 april	Voorkom	€141,83	€106,10
10 april	Timon	€135,82	€114,60
17 april	Exodus	€166,37	€119,35



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Op 17 maart – precies op de dag dat het onderzoeksrapport ‘God in Nederland’ het nieuws haalde, kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar.

De kop van het onderzoeksrapport luidde ‘Nederland is God kwijt geraakt, de meerderheid gelooft niet meer dat God bestaat’. Gesteld wordt dat het geloof in God steeds verder verdwijnt uit onze samenleving; Nederland is geen christelijke natie meer. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen de onderzoekers. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82%) komt nooit of bijna nooit in de kerk en nog maar veertien procent gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat de opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt te zijn gekomen.

In deze maatschappelijke context proberen wij in Odijk met elkaar Gemeente van Christus te zijn. En tellen we onze zegeningen voor alle waarde, steun en betrokkenheid die we in onze geloofsgemeenschap mogen ervaren. Laten we elkaar - in vertrouwen en geloof - blijven inspireren in daden en woorden om zo - ook als minderheid - invulling te geven aan de kerk van de toekomst.

Op dit moment zijn er geen bijzondere zaken die spelen binnen de kerkenraad. De aandacht gaat uit naar de jaarlijks terugkerende

activiteiten zoals het instellen van een kascontrolecommissie, het vaststellen van het preekrooster voor 2017 en het zorgen voor continuïteit in de diverse geledingen. We spraken ook over het goede werk van de wijkteams en de aanpassingen in de organisatie hiervan. Elders in dit kerknieuws treft u hier meer informatie over aan. Achter de schermen wordt nog steeds gewerkt aan onze nieuwe website, nog even geduld en dan kunt u kennis nemen van het mooie resultaat.

De oproep voor de werkgroep ‘collectemunten’ heeft verschillende aanmeldingen opgeleverd. De werkgroep zal binnenkort van start gaan.

Een soortgelijke oproep ditmaal voor de gemeentezondag in september, ook nu zou het fijn zijn wanneer 2 of 3 gemeenteleden zich spontaan aanmelden voor deze kortstondige voorbereidingscommissie. Is het iets voor u?

Tenslotte nog de herinnering voor de vrijwilligersavond, op vrijdag 27 mei 2016. We vinden het belangrijk om alle vrijwilligers weer eens in het zonnetje te zetten. Het programma start om 19.30 uur en omvat een kerkelijk cabaret en een gezellig samenzijn met hapje en drankje. Vanuit praktische redenen hebben we er niet voor gekozen om alle vrijwilligers persoonlijk uit te nodigen, de informatie zal verder gedeeld worden via de diverse geledingen en commissies. Hopelijk mogen we ook u begroeten op 27 mei!

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
Oscar Schneider (oh.schneider@casema.nl / 030 6572608)





## **De Schans 25 jaar**

Onlangs ontving ik een bijzondere uitnodiging, waarin ik u als lezer van kerknieuws wil laten delen. Sociëteit De Schans viert haar 25-jarig jubileum op 18 mei van 14.00-17.00 uur in het Dorpshuis, Rijneland 7.

Sociëteit De Schans is voor mensen met een lichamelijke beperking. Af en toe heb ik nauw contact met De Schans, met name op de boerenkoolmaaltijd in de winter en ook nog via bestuursleden, die ik via mijn wekelijkse sportclub ontmoet. Zodoende is er een band gegroeid. Ik vind het dan ook eervol om een uitnodiging voor dit jubileum te ontvangen. Ook omdat op De Schans mensen zitten, die weer een band met het Witte Kerkje hebben of hadden.

Het jubileum wordt een vrolijk festijn, o.a. met de Bunniker cabaretier Vincent Bijlo en zangeres Mariska Reijmerink. En ook de burgemeester zal zijn opwachting maken.

Ik feliciteer alle betrokkenen bij De Schans van harte met dit jubileum. Oog hebben voor mensen met een fysieke beperking hoort bij het hart van ons mens-zijn. Zorgzaamheid als toonbeeld van naastenliefde is tenslotte ook een bijbelse opdracht!

Graag tot ziens op 18 mei ´s middags! ds. Kees Visser.

-----

## **Meivakantie ds. Kees Visser**

Ds. Kees Visser houdt een week meivakantie van 1 tot en met 8 mei. Zijn waarnemer is ds. Coen Constandse uit Bunnik.

Telefoon: 030- 656 40 64 / 06-345 99 263 (iedere ochtend bereikbaar van 9.00 tot 9.30 uur), e-mail: coenconstandse@hotmail.com.



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

### **Spaarkalender Sartawi**

De kinderen van de Nevendienst dragen hun steentje bij aan ons Sartawi-project. Tussen Pasen en Pinksteren stoppen ze geld in een spaardoosje aan de hand van eenvoudige opdrachten. In de Pinksterdiensten kunnen zij hun doosjes inleveren.

Ds. Kees Visser.

### **WERKWIJZE VAN DE WIJTEAMS**

In het vorige nummer van Kerknieuws gaf ds. Kees Visser al aan dat binnen het Groot Consistorie, de vergadering van wijkouderlingen en wijkteamleden, gekozen is voor een aanpassing in de werkwijze. Daarover informeren wij u graag verder.

Omdat de wijkteams niet meer kunnen beschikken over een volledige bezetting moeten de bakens enigszins worden verzet. Uiteraard houden de wijkteamcoördinatoren (de ouderlingen) en de wijkteamleden hun pastorale contacten, zoals die zijn gegroeid. Accent valt vooral bij het bezoeken van oudere gemeenteleden, en mensen die zorgen ervaren. Dit blijft dus zoals het is.

Nieuw is dat andere gemeenteleden niet meer automatisch verbonden worden aan een 'eigen' wijkteamlid. Dit geldt voor mensen die geen behoefte hebben aan (regelmatig) bezoek. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat die behoefte aan bezoek/contact ontstaat, en op dat moment zal één wijkteamlid wel het vaste aanspreekpunt voor die persoon/personen of dat gezin worden.

Een tweede verandering is dat niet alle activiteiten die de wijkteams organiseren, per definitie alleen op de eigen wijk zijn gericht. Regelmatig zal voor een activiteit de hele gemeente uitgenodigd worden of een bepaalde doelgroep hiervan (zoals op basis van leeftijd, interesse enz.).

Deze twee punten betekenen voor de gemeente slechts kleine veranderingen, maar voor de wijkteamleden een betere benutting van talenten, tijd en mogelijkheden, en zo een positieve stimulans voor dit stukje vrijwilligerswerk. Ondertussen blijven we zoeken naar nieuwe wijkteamleden.

We zijn blij dat onlangs een nieuw wijkteamlid in de persoon van Ria Rigtters is toegetreden tot het wijkteam van ouderling Elly van Duin. Daar zijn we heel blij mee.

Zo proberen we binnen het pastoraat voor onze gemeenteleden mee te bewegen met de ontwikkelingen. En daarom is het van groot belang, dat u als gemeente weet hoe de organisatie is geregeld. Want gemeente zijn we samen, ook als we ons moeten aanpassen aan de nieuwe tijd.

Mocht u hierover vragen hebben stel die dan gerust.

De wijkcoördinatoren:

Tineke Kabalt	tel.0343-551673
Elly van Duin	tel.030- 6567309
Lia Roelofsen	tel.030- 6567901

**Taal op de tong, een loflied op de lippen.**

Dit is het lied van de week met Pinksteren (690), geschreven door Jaap Zijlstra en Willem Vogel, geen onbekenden in de kerkmuzikale wereld. Dit geeft eigenlijk ook uitdrukking aan de taak van de cantorij.

Wij hebben onze jaarvergadering gehouden en daarin nog maar eens naar onze doelstelling gekeken: de kerkdienst in de liturgie te ondersteunen en op te luisteren met ons lied.

Het ondersteunen is niet altijd zichtbaar, maar hopelijk wel hoorbaar. Het lied van de week oefenen wij donderdag, zodat er zondag al een paar mensen flink mee kunnen zingen.

Het opluisteren zien wij bij uitstek als uitdaging voor de hoogtijdagen. Daarom zingen wij tot nu toe steeds op de kerkelijke feestdagen en dragen we ook bij andere gelegenheden ons steentje bij. We zoeken samen met de predikant, meestal in het Liedboek, naar passende tekst en muziek van alle plaatsen en alle tijden. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. De ene keer zullen we eenstemmig zingen in afwisseling met de gemeente; de andere keer oefenen we een meerstemmig lied vóór de gemeente. We hebben ook niet altijd alle ‘smaken’ in onze ‘zingende keuken’. Maar we doen ons best om er samen met u iets goeds van te maken.

Om deze doelstelling ook volgend jaar te kunnen garanderen, zoeken we meer stemmen en doen wij een speciaal beroep op zingende heren!

Met het Pinksterfeest sluiten wij traditiegetrouw ons seizoen af. We starten weer op 18 augustus.

Wij zingen u toe:

Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend!

Namens de cantorij,  
Edith Tilanus, cantrix



### ***BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK***

Deze keer was ik door de drukte de datum van het inleveren van de kopij bijna vergeten. Daarom maar een kort stukje.

Er is nu veel te doen in de Meenthoek. Vergaderingen, een paar concerten en ook het 'huwelijksseizoen' is nu begonnen. Maar dat betekent ook dat de inkomsten uit verhuur zich weer goed ontwikkelen. Ik heb de penningmeester nu al kunnen doorgeven dat we het begrote bedrag dit jaar gaan halen. En dat kan het verschil maken tussen een tekort of een overschot op de begroting dit jaar.

Maurits Northolt heeft zich ontfermd over de vaatwasser in de keuken van de consistorie. Al jaren ruimt hij deze in en weer uit, zodat de kopjes en schoteltjes altijd weer schoon in de kasten staan. Niet iedereen ruimt de vaatwasser in en dat geeft ook niet. Maar als de vaat al wel in de vaatwasser gezet wordt, dan is het verzoek van Maurits om die 's avonds niet aan te zetten. Want wanneer hij dan de volgende morgen komt, is die vaat in de machine weer koud en met vocht aangeslagen. Dan moet hij alles weer afdrogen. Dus in die gevallen zet hij de vaatwasser liever zelf aan.

In april was de grote schoonmaak van de kerk. Met Greet de Kruij had ik afgesproken dat de ramen van de kerkzaal ook aan de binnenkant gewassen zouden worden. Nu hebben onze glazenwassers een Turkse achtergrond. Ze waren wel aan de buitenkant van onze kerk geweest maar niet binnen in de kerk. Waarschijnlijk nog nooit binnen in een kerk. En wat zagen ze daar: iets heel vreemds aan de achterkant. Met allemaal pijpen. Wat was dat toch voor vreemd ding. Ze keken hun ogen uit. Toen kwam ook nog Jaap Kits voorbij, want die had afgesproken te komen oefenen. Ze konden nu horen waarvoor dat ding met die pijpen bedoeld was. Grote ogen en grote verbazing. Ze zullen bij thuiskomst veel te vertellen hebben gehad. Maar het glazenwassen heeft er niet onder geleden. Ze hebben weer uitstekend werk afgeleverd.

Corine en ik gaan begin mei met vakantie. Van 2 tot en met 23 mei zijn we weg. Gerda van Rijn neemt weer voor mij waar. Ze kan alle mailberichten lezen. Haar telefoonnummer is: 06 485 642 58.

Omdat ik weg ben, kan ik in het volgende Kerknieuws geen stukje schrijven. Dat komt in juni weer.

Hans Landzaat



## **Op de vlucht – Sobere Maaltijden 40-dagentijd 2016**

De 5 Sobere Maaltijden 2016 liggen al weer geruime tijd achter ons. Toch nog even een terugblik.

Velen vonden de Meenthoek op één of meerdere avonden, sommigen kwamen alle avonden. Als het om aantallen gaat: het gemiddelde lag ruim boven de 30. Soms waren er meer dan 40.

Elke maaltijd vertelden vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Bunnik iets over een facet van het vluchtelingenwerk ter plaatse. Indrukwekkend was met name het getuigenis van een van onze dorpsgenoten die in het verleden helemaal alleen vluchtte uit Iran en na jaren in een asielzoekerscentrum te hebben doorgebracht hier een plek vond, een nieuw thuis.

De komende jaren zullen er meer asielzoekers opgevangen moeten worden en dat brengt ook kosten met zich mee die niet direct door overheidsgeld worden gedekt.

Dankbaar melden we de bruto-opbrengst van de maaltijden voor het Vluchtelingenwerk Bunnik: €876,20. Na aftrek van onkosten konden we €860,- overmaken naar het Steunfonds Vluchtelingen Bunnik.

Regelmatig waren er meer gasten aan tafel dan we als maximum hadden vastgesteld. Nooit was er te kort. Dat danken we mede aan alle kokkies die in meerdere opzichten een substantiële bijdrage leverden aan deze 40-dagenactie.

OBO - Commissie Kerk en Samenleving  
Ineke Bernink en Piet Pannekoek

## **Bezieling en verbinding**

Zo'n 500 pastorale ouderlingen/kerkelijk werkers trokken op zaterdag 16 april naar Zwolle. Vanuit Groningen tot Zeeland. De gebouwen van Windesheim liggen vlak langs de spoorlijn en dicht bij de snelweg.

Een dag van bezinning en ontmoeting, met een druk programma. Wij, Lia Roelofsen en ondergetekende, zagen er naar uit om nieuwe inspiratie op te doen voor het pastoraat, het omzien naar elkaar. Overzicht van de dag: Vanaf 9.15 uur worden we welkom geheten met koffie en appelgebak en maken we alvast wat contacten. Om 10.00 uur is de feestelijke liturgische opening en we beëindigen de dag om 16.00 uur met eveneens een liturgische afsluiting. De inleidingen worden verzorgd door filosofe Désanne van Brederode en Prof. Peter Nissen.

We kunnen kiezen uit 42 workshops. Er is tijd om drie workshops mee te maken. Lia en ik gaan ieder onze eigen weg. Lia kiest voor: 'Verdriet is een werkwoord', geleid door Margriet van der Kooi, ons allen bekend. Verder: 'Dilemma's rond het levenseinde' en 'Pastoraat anders bekeken'. Mijn keuze is: 'Luisteren naar je ziel', 'God ter sprake brengen. (Of niet )' en 'Teksten en gebeden in het pastoraat, vanuit het Nieuwe Liedboek', door Jaap van der Giessen. Lia en ik zijn heel enthousiast over onze workshops.

Voldaan zijn we om 17.00 uur weer terug in Odijk.

Wij hopen U te ontmoeten op onze gemeente-ontmoetingsochtend of -avond op 12 en 17 mei, rond het thema: Geestkracht. Hoe beleven we het Pinksterfeest? Hoe ervaren we de werking van de Heilige Geest, in het leven van alle dag?

Lia Roelofsen en Elly van Duin.



## GEMEENTE-ONTMOETINGSBIJEENKOMST

Graag nodigen wij u uit voor een ontmoetingsbijeenkomst met als thema **'Geestkracht'**.

Met elkaar willen we nadenken over de betekenis van de Heilige Geest in het licht van Pinksteren. Deze bijeenkomst wordt twee keer gehouden, zodat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen zijn.

We zien u graag op donderdagmorgen 12 mei van 10 uur tot 12 uur, of dinsdagavond 17 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Meenthoek. Ter voorbereiding vragen we u om lied 686 uit het liedboek alvast thuis te lezen.

Wilt u aan ons laten weten of u komt?

Elly van Duin, tel. 6567309 e-mail: cavanduin@kpnmail.nl

Lia Roelofsen, tel. 6567901 e-mail: mlroelofsen@planet.nl

-----  
*De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.*

*De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.*

*Wij zijn in Hem gedoopt  
hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.*

*Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.*

*De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer wind bezwijkt,  
Kom Schepper Geest voltooi  
Wat Gij begonnen zijt.*

*Liedboek 686*

## VRIJWILLIGERSAVOND

Voor iedereen die zich voor onze gemeente vrijwillig inzet, wordt de tweejaarlijkse **Vrijwilligersavond gehouden op vrijdagavond 27 mei.**

Het is de avond waarop wij onze vrijwilligers in het zonnetje willen zetten.

Het gaat om een avond die bestaat uit twee onderdelen:

1. Een kerkelijk cabaret van een groep van drie mensen uit Ede, die zich 'Fijne mensen' noemen. Ze treden op met het programma '*Het zit niet, het zingt*'.

Een prikkelend programma over de mensen van de kerk door de eeuwen heen, te beginnen bij de reformatie tot in onze tijd toe.

En 2. na afloop een gezellig samen zijn met hapje en sapje, knabbel en babbel.

Aandacht voor elkaar en waardering voor wie zich vrijwillig inzet voor onze kerk – in die brede waaier van taken, klussen en ambten – is wat we die avond willen delen. Noteer de afspraak vast in uw agenda: vrijdagavond 27 mei.

Ds. Kees Visser.



## **HEMELVAARTS DAG PELGRIMAGE**

Uitnodiging voor een Pelgrimage op Hemelvaartsdag  
5 mei van 8 tot ±9 uur

‘Mensen van de weg’ is het thema voor deze stiltewandeling met ruimte voor bezinning, ontmoeting en deelmomenten.

We verzamelen om 8 uur vóór de kerk en na een korte inleiding start de wandeling.

De Pelgrimage eindigt in de kerk rond de plaquette van de Emmausgangers. Daarna drinken we een kopje koffie/thee met een krentenbol en/of zoet broodje.

Om half 10 is er een korte viering in de kerk.

Aanmelden is handig voor de logistiek, maar sluit rustig aan als u op het laatste moment besluit mee te wandelen!

Allen hartelijk welkom.

Mieke v.d. Leun, 030-6562248, leunodijk@planet.nl

Tineke Kabalt, 0343-551673, tinekekabalt@hotmail.com

P.S. Bij héél veel regen gaat de wandeling niet door!



## **SAMEN PSALMEN LEZEN**

Afsluitende bijeenkomst op **14 september**.

Vanaf begin januari tot eind juni lezen aan aantal gemeenteleden het hele boek Psalmen. Inmiddels zijn degenen die het aangereikte rooster volgen Psalm 100 gepasseerd.

Met z'n vijftien zijn we tijdens het project Samen Psalmen lezen ook 4 keer bij elkaar geweest om ervaringen te delen en ons te bezinnen op enkele thema's, nl. Gods roepstem en ons antwoord, de roep om recht/gerechtigheid, het geweld in de Psalmen, Jezus en de Psalmen.

Het was goed om te delen in de verrassing, moeite, vragen, vervreemding, inspiratie bij het op deze manier binnengaan in de wereld van de Psalmen.

Op de voorlopig laatste bijeenkomst bleek er behoefte aan een afsluitende bijeenkomst. Het lukte niet een datum te vinden kort na het einde van het leesproject op 30 juni.

De eerste **woensdag** na de startzondag, **14 september** verwachten we de deelnemers op dezelfde plaats (de Meenthoek, grote zaal) en dezelfde tijd (19.45 uur) voor een afsluitende bijeenkomst.

Harriët en Piet



## **WEGEN VAN GELOOF (4)**

In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen, paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en schrijf er een korte overdenking bij. Vandaag over het pad, dat genoemd wordt in Psalm 119: 105, ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’.

Als ik Psalm 119: 105 lees, moet ik denken aan dat kinderspelletje: blindemannetje spelen. Het spelletje is gemakkelijk en spannend. Een kind heeft een blinddoek om. Een ander kind moet met mondelinge aanwijzingen ervoor zorgen dat het geblinddoekte kind een bepaald traject veilig kan afleggen: “Rechtdoor, een paar passen naar links, til je voet op om over die drempel te gaan, dan een beetje naar rechts”. Het woord van het ene kind moet goed worden begrepen en opgevolgd. Dan kan er niks engs gebeuren. Maar het geblinddoekte kind moet erop vertrouwen dat de aanwijzingen kloppen, niet misleidend zijn. Het woord van het ene kind is als een lamp voor de voet van het blinde kind, een licht op zijn pad. Woorden dus die licht moeten brengen in het duister. Woorden die richting geven, waar iemand niks ziet.

Is dat de kern van ons geloof? Ik geloof dat het zo is. We moeten het hebben van woorden, van het Woord met een hoofdletter. Gods Woord werpt licht op ons levenspad, waar wij soms (of misschien wel vaak) de weg niet kunnen vinden. Gods Woord, dat wil zeggen: al die verhalen, wijze woorden, psalmen en gebeden, willen ons de goede weg wijzen. Aan ons is het om zorgvuldig naar die Stem te luisteren, om vertrouwen te hechten aan de waarde van dit Woord. Wij leven van de woorden, die opgeschreven staan (Lied 538), want Godzelf komt mee in de verhalen.

In Psalm 119 heeft ‘Uw woord’ betrekking op de wet. In deze langste psalm van de hele bijbel, gaat het in alle toonaarden over de wet, de voorschriften, de geboden, richtlijnen, regels. Al deze woorden worden gebruikt om ons te wijzen op de Thora, het richtinggevende Woord van God. Het gaat dan om veel meer dan de tien geboden alleen. Het gaat om al die verhalen waarin het volk van God vertelt hoe zij leeft met en vanuit God, met vallen en opstaan. De dichter van Psalm 119 ervaart het leven naar de wet van God als een grote vreugde. Het behoedt hem voor misstappen, het richt zijn leven op een weg, die hem ten einde toe en tot in eeuwigheid goed zal doen. Want waar het Woord is, is een weg.

Ds. Kees Visser.



Zondag 1 mei worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

### **Oekraïne**

Kostyantyn Beskorovaynyi werd op 27 november 2014 door vier gemaskerde politiemannen met automatische wapens in een auto geduwd. De autoriteiten weigeren om bekend te maken waar hij is.

Een dag na zijn arrestatie belde Beskorovaynyi met zijn vrouw. Hij vertelde haar dat hij was opgepakt vanwege een openbare speech die hij hield tijdens een demonstratie in mei 2014. Het telefoongesprek werd plotseling afgebroken. Daarna heeft niemand meer iets van hem vernomen.

In oktober 2015 werd Beskorovaynyi's vrouw benaderd door een man die beweerde dat hij een cel met haar man had gedeeld in een gevangenis in Oost-Oekraïne. De autoriteiten blijven echter ontkennen dat Beskorovaynyi wordt vastgehouden. Amnesty maakt zich ernstig zorgen om zijn gezondheid en veiligheid.

*In de brief naar de Oekraïense autoriteiten wordt dringend gevraagd om onmiddellijk duidelijkheid te geven over de verblijfplaats van Kostyantyn Beskorovaynyi en de reden van zijn arrestatie.*

### **Iran**

In februari kregen een filmmaker en twee muzikanten zes jaar celstraf opgelegd vanwege hun artistieke werk. Ze moeten hiervan drie jaar in de gevangenis uitzitten.

Hossein Rajabian maakte een film over het recht van vrouwen om te scheiden in Iran. Zijn broer Mehdi Rajabian en Yousef Emadi verspreidden muziek van Iraanse muzikanten die in het buitenland wonen ; muziek die taboes in Iran aan de kaak stelt.

De rechtbank oordeelde dat ze hiermee de 'Islamitische heiligheden' hebben geschonden en propaganda verspreidden.



De mannen werden in 2013 opgepakt en zaten twee maanden in eenzame opsluiting. Ze zeggen te zijn gemarteld om een bekentenis los te krijgen. De bekentenissen dienden als bewijs in hun rechtszaak. Ook hadden ze geen toegang tot een advocaat tijdens hun proces. *In de brief aan de Iraanse autoriteiten wordt opgeroepen om de veroordeling van Hoessein en Mehdi Rajabian en Yousef Emadi te vernietigen.*

## **China**

De bekende Tibetaanse schrijver en blogger Drukio kreeg op 17 februari drie jaar gevangenisstraf na een oneerlijk proces. Het is onduidelijk wat de exacte aanklacht tegen Druko is. De ware reden dat hij is opgepakt, is vermoedelijk een kritische blog die hij drie dagen voor zijn arrestatie schreef. De blog ging over de toenemende aanwezigheid van de Chinese politie op straat aan de vooravond van de herdenking van de Tibetaanse opstand in 1959.

Dukio werd in 2010 ook al eens opgepakt omdat hij een kritisch artikel had geschreven over de protesten in Tibet in 2008.

*In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Drukio onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.*

Wilt u op de drie brieven een internationale postzegel plakken?

Dank voor uw inzet,

Schrijfgroep Amnesty International Odijk

## **INLOOPMORGEN**

Wie een moment van rust zoekt, is welkom in de kerk. Wie anderen wil ontmoeten, is even welkom in de Consistorie. De inloopmorgen wordt elke woensdagmorgen gehouden van 10.00-12.00 uur.



**KLEURPLAAT PINKSTEREN**



## BIJBELLEESROOSTER

### *april*

di 26	Psalm 118:15-29
wo 27	Handelingen 14:21-28
do 28	Handelingen 15:1-21
vr 29	Handelingen 15:22-35
za 30	Ezechiël 33:1-9

### *mei*

zo 1	Ezechiël 33:10-20
ma 2	Ezechiël 33:21-33
di 3	Ezechiël 34:1-16
wo 4	Ezechiël 34:17-31
do 5	Psalm 47
vr 6	Ezechiël 35:1-15
za 7	Ezechiël 36:1-12
zo 8	Ezechiël 36:13-21
ma 9	Ezechiël 36:22-38
di 10	Psalm 97
wo 11	Ezechiël 37:1-14
do 12	Ezechiël 37:15-28
vr 13	Psalm 81
za 14	Johannes 14:1-14
zo 15	Johannes 14:15-26

ma 16	Ruth 1:1-22
di 17	Ruth 2:1-23
wo 18	Ruth 3:1-18
do 19	Ruth 4:1-22
vr 20	Psalm 29
za 21	Spreeken 8:1-21
zo 22	Spreeken 8:22-36
ma 23	Spreeken 9:1-18
di 24	Numeri 9:15-23
wo 25	Numeri 10:1-10
do 26	Numeri 10:11-28
vr 27	Numeri 10:29-36
za 28	Lucas 7:1-10
zo 29	Lucas 7:11-17
ma 30	Numeri 11:1-15
di 31	Numeri 11:16-23

### *juni*

wo 1	Numeri 11:24-35
do 2	Numeri 12:1-16
vr 3	Numeri 13:1-24
za 4	Numeri 13:25-33

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap*



## **ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN**



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal in mei op de eerste zondag zijn, dus op **zondag 1 mei van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag is er gelegenheid om een leuk voorjaarsstukje te maken. Hiervoor is het handig om een schaar en een tangetje mee te nemen.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk, zal plaats vinden op **zondag 12 juni** op dezelfde tijd.

## **ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK**

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 mei** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 mei vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.



De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 27 juni** op dezelfde tijd en plaats.

**INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS**

<b>Nummer</b>	<b>Inleverdatum</b>	<b>Verschijningsdatum</b>
5	23 mei	2 juni
6	27 juni	7 juli
7	22 augustus	1 september
8	26 september	6 oktober
9	31 oktober	10 november
10	5 december	15 december
1-2017	9 januari	19 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma  
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,  
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,  
David de Caerslaan 1, 030-6562824

**OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK**

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op  
woensdag: 12.00 - 16.30 uur  
donderdag: 14.00 - 16.30 uur  
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur  
Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.  
Bellen bij de grijze deur.  
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

*Contact*

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264  
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl