

Kerknieuws

2016 nr. 1



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

26e JAARGANG, Nr.1, januari/februari 2016



KERKDIENTEN

Tijdens de diensten is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na de kerkdienst is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 17 januari *Oecumenische dienst in de H. Nicolaaskerk*
11.00 uur - Ds. Kees Visser en pastor Lidy Langendijk
Jeugdkerk
Collecte: De Schans

Zondag 24 januari
10.00 uur - Ds. Sam Janse, Ameide
Collecte: Catechese en educatie

Zondag 31 januari *Heilig Avondmaal*
10.00 uur - Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorij
Collecte: Kerkgroei in Den Haag

Zondag 7 februari
10.00 uur - Ds. Kees Visser
Jeugdkerk
Collecte: Diaconaat op Centraal Java

Zondag 14 februari
10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Veilig thuis voor
Oekraïense weeskinderen

Zondag 21 februari
10.00 uur - Ds. R. Onderstal, Cothen
Jeugdkerk



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 17 januari houden we de Oecumenische dienst in de H. Nicolaaskerk om 11.00 uur. Voorgangers zijn pastor Lidy Langendijk en ds. Kees Visser. Deze dienst wordt gehouden in het kader van de week van Gebed voor de Eenheid.

Zondag 24 januari gaat ds. Sam Janse uit Ameide voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 31 januari vieren we de Maaltijd van onze Heer met jong en oud. De cantorij o.l.v. Edith Tilanus doet mee. Ds. Kees Visser zal de dienst leiden, die om 10.00 uur begint.



Zondag 7 februari gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 14 februari wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN

Zondag 17 januari: Sociëteit De Schans

De Schans is een ontmoetingsplek voor mensen met een lichamelijke beperking enerzijds en een groep vrijwilligers anderzijds. Door hun beperking zijn de leden niet altijd in staat die dingen te doen die ze graag zouden willen. Samen met de vrijwilligers lukt dat vaak wel. Bij elkaar komen op een vertrouwde plek in hun eigen 'Soos' betekent levensvreugde voor beide groepen. En de mantelzorgers thuis hebben die dag even tijd voor zichzelf. Tweemaal per maand is er een 'Schansdag' in het Dorpshuis.

Zondag 24 januari: Catechese en educatie.

Wie een taak op zich neemt in de kerk gaat een mooie uitdaging aan. Het toerustingcentrum van de Protestantse Kerk biedt steun en zorgt voor de juiste trainingen. Vrijwilligers kunnen steun krijgen, zodat zij in ontmoetingen en geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. Er zijn pastorale cursussen, bijvoorbeeld voor het begeleiden van rouwgroepen, maar ook een diaconale cursus over armoede, en cursussen op het gebied van kerkbeheer, eredienst en kerkmuziek. Het toerustingcentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden; zoals leren via i-Pad of laptop en leren in leergemeenschappen. Een project is gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De bedoeling is om komend jaar 5000 deelnemers toe te rusten met een cursus of training. De collecteopbrengst wordt gebruikt om deze manieren van leren verder te ontwikkelen.

Zondag 31 januari: Kerkgroei in Den Haag.

Een pioniersplek van onze kerk is MarcusConnect, een onderdeel van de Marcuskerk, in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk. Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect verbonden. Zij en haar team hebben gezocht naar manieren om aansluiting te vinden bij de wereld om de Marcuskerk. Eén van de pijlers is het bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het bestrijden van de eenzaamheid. Door een buurttuin, een Bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken steeds meer mensen betrokken bij MarcusConnect. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te leren kennen. De buurttuin is op initiatief van MarcusConnect een levendige ontmoetingsplek geworden. Het was een onveilige plek



wegens drugsgebruik, maar is nu een toegankelijke tuin waar mensen in de zon zitten, een praatje maken en waar kinderen spelen. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk is bedoeld: niet een geïsoleerd eiland maar volop onderdeel van de omgeving en

dienstbaar aan de omgeving. Ze zegt: “De kerk is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten. Er zijn veel gebroken gezinnen, mensen met schulden. Daar middenin willen we aanwezig zijn.” De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze. Daar is ook uw bijdrage voor nodig.

Zondag 7 februari: Diaconaat op Centraal Java.

Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van de kerk op Centraal Java en werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Door het éézijdige voedingspatroon op het platteland raken kinderen ondervoed. Met steun van Kerk in Actie zorgt Trukajaya er voor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt. Boeren worden geholpen bij de irrigatie en de bemesting van hun land en nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken worden ingevoerd. De vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen, die minder gebruikt worden, lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen en een eigen inkomen kunnen verdienen.

In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, water reservoirs en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java.



Zondag 14 februari: Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen.

In Oekraïne heerst extreme armoede. Veel kinderen lijden hier ernstig onder. Ouders vertrekken naar de stad of naar het buitenland om werk te zoeken. Daarbij laten ze soms hun jonge kinderen achter bij oma of een oudere broer of zus. Het komt ook voor dat ouders verslaafd raken aan drank of drugs. Een aantal kerken in Oekraïne vangt deze verwaarloosde kinderen op, na schooltijd in hun eigen gebouw. De kinderen kunnen even spelen, krijgen aandacht en een warme maaltijd. Ook zijn er kerken die een opvanghuis hebben, waar kinderen permanent wonen. Een partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt deze kerken. De kinderen en de kerken in Oekraïne hebben onze steun hard nodig.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangs- collecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
6 december	Pastoraat	€143,01	€102,77
13 december	Jeugdwerk in Odijk	€165,27	€138,78
20 december	Sartawi	€121,70	€ 79,45
24 december	Leger des Heils	€126,32	€ 79,02
25 december	Kinderen in de Knel	€349,37	€218,81
27 december	Amnesty International	€ 49,32	€ 29,75
31 december	Kerkelijk werk in Odijk	€109,36	€ 57,30



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

SARTAWI en het goede leven

Hè? Het goede leven op die gure, dorre hoogvlakte in Bolivia? Het goede leven, *buen vivir*, is een begrip dat leeft in de traditie van de volken in het Andesgebied. Maar dan ‘goede leven’ niet opgevat op onze westerse wijze als een leven in overvloed, elk individu op zoek naar geluk. *Buen vivir* streeft naar een rechtvaardige samenleving die zich inzet voor het welzijn van ieder. Een rijker leven, al is het sober. Ook leven in respect voor de natuur, voor Moeder Aarde (*Pachamama*).

De grondwet van Bolivia baseert zich op respect voor *Pachamama*, dat moet de basis zijn voor *buen vivir*, het goede leven. En de huidige president Evo Morales (zelf van Indiaanse afkomst) heeft bij zijn aantreden beloofd op te zullen komen voor de inheemse volkeren en voor Moeder Aarde. Maar om een sociaal beleid te voeren heeft de regering geld nodig voor wegeaanleg, scholen, verzorgingscentra etc. In toenemende mate worden daarom bodemrijkdommen geëxploiteerd. In het westen van het land wordt gas gewonnen, er komt een oost-west verbinding dwars door de natuur en door inheemse leefgebieden, in het noorden worden stuwdammen gebouwd, in het westen is er mijnbouw. Er wordt dus op grote schaal een aanslag gepleegd op de natuur die volgens de grondwet met respect behandeld moet worden. Daar wringt iets. De president krijgt steeds meer kritiek van inheemse volkeren, actiegroepen en milieuorganisaties. En dat zint de regering niet, ze wordt er zenuwachtig van.

Een Boliviaanse boer omschrijft het dilemma als: hoe kun je een omelet bakken zonder eieren te breken?
(met dank aan De Morgen.be)

SARTAWI werkt mee aan het goede leven op de hoogvlakte!

VAN DE KERKRENTMEESTERS

In de periode van 11 - 24 januari 2016 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Mijn kerk inspireert - Mijn kerk in balans". Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2016 een groot deel van het kerkenwerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl.



MIJN KERK IN BALANS

Dit wordt voor mij het tiende jaar dat ik de Actie Kerkbalans inleid met een korte, liturgische aftrap voor alle vrijwillige lopers. Ik ben daar in mijn vorige gemeente mee begonnen en mocht het hier voortzetten en intensiveren. Ik lees dan een bijbelgedeelte, spreek een gebed uit, we zingen een passend lied en ik mag alle deelnemers de zegen van God meegeven.

Het valt mij op, dat het ieder jaar geen enkele moeite kost om bijbelteksten te vinden, die in verband gebracht kunnen worden met deze bijzondere geldinzamelingsactie voor de kerk. Vanaf het vroegste begin van de christelijke gemeente, en daarvóór ook ten

behoefte van de synagogen, is er bij de mensen op aangedrongen al het kerkenwerk ook financieel te ondersteunen. Dit jaar vond ik een tekst uit 2 Korintiërs 8: 11-14, een woord van de apostel Paulus, die de gemeente voorhoudt:

‘Geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u heeft.

Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet **evenwicht** zijn.

Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen.

Zo is er **evenwicht**.’

Mijn kerk in balans, is het motto voor de actie Kerkbalans 2016. Er moet evenwicht zijn: evenwicht op de begroting van de kerk, evenwicht in bijdragen: vrijwillig, financieel en evenwicht in de gemeente: geven naar inkomen en/of vermogen.

We zijn dankbaar dat het de kerkrentmeesters ieder jaar lukt om onze gemeente ook in dit opzicht in balans te houden, dankzij uw bijdragen! Anders gaat het niet. Het is misschien een open deur, maar de kerk wordt niet gesubsidieerd door de overheid, we moeten het samen doen en gelukkig doen we het ook samen!

Ik kijk uit naar dat korte moment van samenzijn. Alle lopers voor de Actie Kerkbalans zullen zich verzamelen op dinsdagavond 5 januari. Daar krijgen ze praktische aanwijzingen over de Aktie. Maar daar gaat dus dat korte liturgische moment aan vooraf.

Wij wensen alle lopers moed en kracht en ook plezier toe bij deze jaarlijkse actie, zodat we samen de goede balans zoeken, vinden en houden.

Ds. Kees Visser

UIT DE PASTORIE

Kerstkaarten en attenties....

Loes en ik willen graag iedereen bedanken, die ons rondom Kerst en Oud en Nieuw goede wensen schonken, kaarten stuurden en andere attenties. Zo voelen we ons opgenomen in de gemeente en dat doet ons goed! Heel hartelijke dank!

Ds. Kees Visser



Komt nu met zang...

Onlangs kregen we na afloop van een van de diensten, waarin de cantorij gezongen heeft, een mooie tekening aangeboden. Wij vonden hem allemaal zo leuk, dat we gevraagd hebben of we hem als illustratie in Kerknieuws mochten afdrukken. Kijk!

Deze tekening inspireerde ons om met kerstmis weer enthousiast voor u te zingen.

De tekening inspireert ons ook om in 2016 door te gaan. We zullen als cantorij naar verwachting eind januari, eind februari, met Pasen en met Pinksteren voor en met u zingen.

De cantorij staat, net als met kerstmis, open voor zangers op projectbasis. Dus als u bijvoorbeeld met Pasen mee wilt doen, kom naar onze repetities!

U weet het, donderdagavond half acht in de Meenthoek.

Wij wensen elkaar een goed 2016, met veel muziek en zang.

Namens de cantorij,
Edith Tilanus, cantrix



Het nieuwe jaar is weer begonnen. En daarmee ook weer het ritme van de eerste dagen. Op maandag 4 januari zijn de kerstboom en de andere kerstversieringen weer afgetuigd en uit de kerk gehaald. Alles weer terug naar 'normaal'. En natuurlijk met dank aan alle vrijwilligers die aan het inrichten en weer aftuigen hebben meegewerkt. Er zijn weer heel wat uren in gaan zitten.

En dan de kroonluchters! Wat zijn ze mooi geworden. Blinkend zijn ze uit het speciale schoonmaakbad gekomen. Beide kronen kunnen nu met hun lampjes stralen. Heel veel kerkgangers hebben al laten horen hoe mooi ze het eindresultaat vinden. Vooraf aan de in gebruik name, op zondag 20 december, heb ik iets over de geschiedenis van de kroonluchters verteld. Omdat niet iedereen daarbij aanwezig was, zal ik dat hier nog even kort herhalen.

De eerste kroonluchter, die het dichtsbij de preekstoel hangt, is een replica uit de vorige eeuw. Dit armatuur is hol en dus betrekkelijk licht. De tweede kroonluchter, die nu ook van elektrisch licht is voorzien, is van massief koper en erg zwaar. Dit armatuur hebben wij in 1841 van de kerkelijke gemeente uit Bunnik overgenomen en daarvoor 52 gulden betaald. Dat vertegenwoordigt nu een waarde van €550,-, dus nog steeds een koopje. De echte leeftijd van deze kroonluchter kunnen we alleen maar een beetje benaderen. In 1787 is de kerk in Bunnik volledig leeg geplunderd door langstreckende soldaten, tijdens gevechten tussen Patriotten en Prinsgezinden. Die kroonluchter stamt dus in ieder geval uit de periode na die datum. Vanzelfsprekend gaat onze dank uit naar de Vrienden van het Witte Kerkje, die dit alles financieel mogelijk gemaakt hebben.



Het afgelopen jaar zijn de kerk en de zalen van de Meenthoek op de weekdagen veelvuldig gebruikt. Alles wijst er op, dat het dit jaar nog weer wat drukker gaat worden. De extra opbrengsten die dat zal meebrengen, kunnen we erg goed gebruiken, om het tekort op de begroting weg te werken.

Maar nu eerst in het voorjaar aandacht aan het Witte van ons kerkje, want die witte buitenkant wordt steeds groener en daar moet echt wat aan gedaan worden.

Hans Landzaat

TERUGBLIK KERSTVIERINGEN

Beleef de reis met Jozef en Maria....

Met veel genoegen kijk ik terug op de vieringen van Kerst in het Witte Kerkje. Ik kijk dan speciaal naar het Kinderkerstfeest. Wat een belevenis! En dat met zo'n 140 grote en kleine mensen.

Ik bewonder de soldaten, die zo streng moesten zijn; de kinderen die de inschrijving voor de volkstelling deden, de herbergiers, de herders en de wijzen, de engelen en al die anderen, die eraan meededen om het te laten slagen. En natuurlijk noem ik in het bijzonder het kerstkind zelf, Mare Koop, zo jong nog – onlangs gedoopt - en dan al een prominente rol in het kerstverhaal! En vooral noem ik ook Lody Ratsma, die het allemaal bedacht, het script schreef en het hele stuk regisseerde. Wat een creativiteit en een plezier!

Zoveel mensen, die van tevoren in de weer waren om het allemaal klaar te zetten... het is de kerk op z'n best!

Ik stond een deel van het Kinderkerstfeest achterin de kerk en heb genoten van die ene jongen, die vol overgave de kerstliedjes meezong en zijn ogen uitkeek. Daar doen we het voor, dacht ik en dank onze God!

Glühwein en vuurkorven....

Is het zo, dat we onze eigen concurrentie organiseren? De toeloop bij het Kinderkerstfeest was zo groot, dat het haast niet anders kon of de Kerstnachtviering werd iets minder druk bezocht. Dat is menig jaar het geval geweest, nu viel het me nog net iets meer op. Is dat jammer? Ach, elke viering heeft zijn eigen waarde en bezieling. De verstilling van de kerstnachtdienst heeft mij goed gedaan. Iedereen voelde wel aan, dat het een nacht was, anders dan anders, na zo'n jaar van vluchtelingenstromen, weerstanden en onzekerheden.

En het was goed toeven na afloop buiten, in een haast voorjaarsachtig klimaat, met glühwein, chocolademelk en krentenkoek, bij het knisperen van de vuurkorven. Ik ben alle vrijwilligers dankbaar, die dit ook dit jaar weer mogelijk maakten!

Ik ben blij met zoveel vrijwillige inzet om de tijd van Advent en Kerst samen te beleven, de versiering van de kerk, de gezellige drukte rond de diensten, de voorbereidingen met de kinderen, de goedbezochte adventskerkdiensten!

Dankbaar om dit met elkaar te mogen beleven! Gode zij eer!

Ds. Kees Visser



Evenals in voorgaande jaren wordt in het voorjaar een leerhuis georganiseerd in samenwerking met Bunnik.

Dit jaar is het thema: “De Profeten”.

De inleider is emeritus-predikant Sjirk van der Zee.

Vijf jaar na zijn afstuderen als predikant bezocht Van der Zee Israël voor de eerste keer. Door een bezoek aan Yad WaShem besepte hij dat een radicale verandering in de christelijke traditie noodzakelijk is: “denken vanuit de omkeer (bekering)”. Hij studeerde bij David Flusser in Jeruzalem en bij Elie Wiesel in Boston. Hij was de initiatiefnemer van de restauratie van de Synagoge in Sighet, de geboortestad van Elie Wiesel, en verzorgde daartoe een nieuwe uitgaaf van de boeken van Elie Wiesel in het Nederlands.

Hij was voorzitter van de Hervormde Raad voor de Verhouding Kerk en Israël en van de Provinciale Commissie Kerk en Israël van Noord-Brabant en Limburg. Hij is nu nog voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Synagoge te Breda.

Het boek *De Profeten* van rabbijn Abraham Joshua Heschel is de leidraad voor het leerhuis. Het boek verscheen in 1962 in New York en is in 2013 in het Nederlands verschenen, op initiatief van Sjirk van der Zee na een gesprek met Yehuda Aschkenazy.

Is een boek uit 1962 nog wel belangrijk om daar nu nog mee bezig te zijn? Ja zeker, juist nu. Dr. Henk Vreekamp zegt over dit boek: “Een profeet verlangt niet naar mystieke ervaring in de nacht, maar naar historische gerechtigheid overdag. [...] Een heilzame boodschap voor onze hedendaagse ego-spiritualiteit. Heschel is actueler dan ooit.”

In het leerhuis zijn we drie avonden met het boek *De Profeten* bezig, de vierde avond besteden we aan de Bijbelse boodschap van Chagall. Nader gepreciseerd:

De eerste avond komt het levensverhaal van Heschel aan de orde. Dat is van het grootste belang om het boek *De Profeten* te begrijpen.

De tweede avond bespreken we wat voor een mens de profeet is.

De derde avond besteden we aan het hoofdstuk: De Theologie van het Pathos (De theologie van de hartstocht). Dat is het belangrijkste hoofdstuk van het boek. Hier is de belangrijkste bijdrage van Heschel te vinden voor het verstaan van het boek en voor ons eigen verstaan – uiteraard – van de profeten en ons participeren in dit pathos. De vierde avond: De Bijbelse boodschap van Marc Chagall. Je zou kunnen zeggen dat ook Marc Chagall volledig bij dit pathos is betrokken.

Sjirk van der Zee zal een aantal exemplaren van het boek meebrengen. Het boek is op de avonden tegen een gereduceerde prijs beschikbaar.

Gegevens:

Thema: De Profeten

Inleider: ds Sjirk van der Zee

Data: maandagavonden 1, 15 en 29 februari en 14 maart 2016

Plaats: De Meenthoek

Kosten: €25,00 per persoon, losse avonden €8,00

Inlichtingen en aanmeldingen bij:

Martha Alderliesten, m.alderliesten@casema.nl of tel. 030-6561041, of bij Hanneke Lafeber, hannekelafeber@gmail.com.

WEGEN VAN GELOOF (1)

In de bijbel komen heel veel wegen voor: wegen, straten, paden, hoeken, pleinen, poorten, de brede en de smalle weg. Van kracht tot kracht gaan mensen voort op 's Heren wegen of ze komen verwond langs de kant van de weg terecht. Ik wil in deze nieuwe rubriek zoveel mogelijk van deze wegen opzoeken en erover schrijven. Vandaag over de 'mensen van de weg'.

De eerste christenen kregen een bijnaam. Ze werden de 'mensen van de weg' genoemd, zo lezen we in Handelingen 9: 2. Paulus was nog

Saulus, hij vervolgde de christenen tot zijn bekering. Hij wilde de eerste christenen gevangen nemen. En in dit verband worden ze dan zo genoemd: Aanhangers van de Weg. Met de Weg wordt Jezus bedoeld. Jezus die zelf zei: Ik ben de Weg! Wie probeert christen te zijn, wil Jezus volgen op Zijn weg.

Geloven is het gaan van een weg, de weg van Jezus Christus. In zijn voetspoor treden, Hem navolgen, doen wat Hij deed, voor zover wij mensen dat kunnen: anderen mensen helpen, anderen vertellen van de liefde van God of laten zien door onze daden.

Geloven is het gaan van Zijn weg. Dat wil zeggen, dat het geen gewoon uitje is, geen gezellige wandeling zondermeer. Op de weg van ons geloof komen we voor obstakels te staan, we ontmoeten weerstanden. Als kinderen hun eigen wegen gaan en van het geloof niets meer willen weten, of minstens afstand nemen van de kerk bijvoorbeeld.

Of ook zelf. Er gebeurt van alles in de wereld, mooi en lelijk, liefdevol en pijnlijk, uitbundig fijn of intens verdrietig. Het stelt ons steeds weer de vraag hoe wij dit rijmen met God, of het ons in al die wisselende omstandigheden zal lukken Jezus te blijven volgen.

Geloven is het gaan van een weg. Dat wil ook zeggen, er is geen weg terug. Het gaat almaar voort. Wij zijn gemeente onderweg, mensen onderweg. We laten dingen achter op onze weg, dingen die we als ballast zijn gaan ervaren. We doen nieuwe ervaringen op die ons verrijken. De beelden die we hebben van God en van Jezus wisselen, al naar gelang ons eigen leven voortgaat.

Steeds zijn er andere vergezichten of we stuiten op een muur. Wie terugverlangt naar vroeger staat waarschijnlijk voor een moeilijke overgang, een zevensprong, een boom over de weg en zo iemand weet niet hoe hij of zij erover heen komt. Je verlangt naar die goeie oude tijd, waarin alles nog zo overzichtelijk leek. Dat kan niet. Voort gaat het, van kracht tot kracht, of ook van dal tot dal, maar voortgaan

zal het. Geloven is steeds weer op weg gaan, je verhouden tot de bijbelse boodschap, tot Jezus Christus en steeds weer blijven vragen: Hoe nu verder? En wel het liefste samen!

Toen Paulus op weg was naar Damascus hield een stem hem tegen: ‘Saul, waarom vervolg je Mij?’ En Saul vroeg: ‘Wie bent U?’ En de Heer zei: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op....’, en hij ging de nieuwe weg.

Ds. Kees Visser.

SOBERE MAALTIJDEN

Op weg naar Pasen

Dit jaar valt Pasen vroeg. De eerste Sobere Maaltijd is al op maandag 15 februari. Daarom in het januarinumnummer van de kerkbladen informatie over de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd. Dit Oecumenische Project brengt al vele jaren mensen van de St. Nicolaasgeloofsgemeenschap en van het Witte Kerkje (en gasten!) samen aan de maaltijd, dit jaar weer in de Meenthoek van het Witte Kerkje.



Bezinning en Actie

Een Sobere Maaltijd, want de 40-dagentijd is een tijd van inkeer en omkeer op weg naar Pasen. Geen feest zonder voorbereiding: samen stil staan bij de weg die Jezus is gegaan; je samen realiseren dat een mens niet leeft ‘bij brood alleen’, maar ook je realiseren, dat velen in onze wereld ‘brood’ tekort komen, dagelijks brood, en zoveel andere zaken.

God danken voor zijn gave kan niet zonder gaven delen. Daarom bij de Sobere Maaltijd geen prijskaartje aan de maaltijd, maar een bijdrage aan een diaconaal project, als het even kan dichtbij huis.

Op de vlucht

Dit jaar is gekozen voor het werk van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. In de folder van de Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk, het fonds waaruit het werk bekostigd wordt, is sprake van enkele duizenden vluchtelingen die naar Nederland komen, waarvan er enkelen in Bunnik worden opgevangen. Dat zal het komende jaar (en de komende jaren?) anders zijn, want er worden in 2016 opnieuw niet duizenden, maar tienduizenden vluchtelingen verwacht in Nederland (2015 58000!) en ook de gemeente Bunnik zal aan de extra opvang een bijdrage leveren. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik begeleiden de nieuwkomers bij het traject van integratie – wijzen de weg naar de gezondheidszorg, naar ‘de loketten’ van Sociale Diensten, helpen bij de administratie, geven taallessen, enz. Om echt deel te nemen aan onze samenleving is meer nodig: fietsen, computers, mobiele telefoon, e.a. Gezinshereniging, het volgen van cursussen, het inrichten van woonruimten kosten extra geld. Voor de financiering van haar activiteiten is het Steunfonds voor een groot deel afhankelijk van donaties van particulieren en maatschappelijke instituties, zoals bijv. de kerken. Gelet op de extra inspanningen is een extra bron van inkomsten bepaald geen overbodige luxe voor het Steunfonds. Vandaar.

Meedoen en aanmelden

Op ma 15/2, di 23/2, wo 2/3, do 10/3, vr 18/3 bent u hartelijk welkom aan de Sobere Maaltijd in de Meenthoek. Aanmelden noodzakelijk i.v.m. met beperkte ruimte: per e-mail (bep.de.wit@casema.nl) uiterlijk zaterdag voorafgaande aan de eerstvolgende maaltijd of door intekening op de lijsten die in de beide kerken liggen op de zondag voorafgaande aan de maaltijd.

OBO – Commissie Kerk en Samenleving
Ineke Bernink
Piet Pannekoek

Op zondag 17 januari worden weer brieven uitgedeeld om te versturen naar:

Indonesië

De Molukse leraar Johan Teterissa zit een celstraf van vijftien jaar uit voor het zwaaien met een vlag. Hij heeft gezondheidsproblemen, maar krijgt geen goede medische zorg.



Hij heeft al ruim een maand pijn in zijn benen waardoor hij moeilijk kan lopen. De gevangenisautoriteiten weigeren hem op te laten nemen in het ziekenhuis. De medicijnen die de gevangenisarts hem gaf, helpen niet.

Johan Teterissa werd in 2007 samen met 22 anderen gearresteerd na een vreedzaam proces. Ze hadden een Molukse dans opgevoerd waarbij ze de verboden onafhankelijkheidsvlag van de Zuid-Molukken toonden. Johan is in de gevangenis meerdere malen gemarteld en mishandeld.

In de brief naar de Indonesische autoriteiten wordt gevraagd om Johan Teterissa onmiddellijk de medische zorg te geven die hij nodig heeft.

Rusland

Een rechtbank in Taganrog in Zuid-Rusland heeft in november 16 Jehova's getuigen veroordeeld voor "extremistische" activiteiten. Vier van hen kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen van meer dan vijf jaar.

In 2009 werd de Jehova-geloofsgemeenschap in Taganrog bestempeld als een extremistische organisatie. De rechter oordeelde op grond van publicaties dat Jehova's getuigen oproepen tot dienstweigering, omdat ze in oorlogstijd geen wapens mogen oppakken. Ook vond de rechter dat er sprake was van opruiing tegen andere religies. Dit omdat Jehova's getuigen vinden dat kerst een heidense traditie is.

In heel Rusland worden de activiteiten van Jehova's getuigen vervolgd en veroordeeld. Zo is hun officiële website sinds november 2014 verboden.

In de brief naar de Russische autoriteiten wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat de Jehova-gemeenschap in Taganrog niet langer wordt vervolgd.

Saudi-Arabië

De Saudische mensenrechtenverdediger Mikhlif al-Shammari is op 2 november veroordeeld tot twee jaar cel en tweehonderd zweepslagen. Zijn straf kan elk moment worden uitgevoerd.

Mikhlif al-Shammari is al meerdere keren opgepakt omdat hij op vreedzame wijze de rechten van Saudische minderheden verdedigt. Hij bracht eerder al ruim twintig maanden in de gevangenis door. Mogelijk is hij toen gemarteld. Al-Shammari is nu in hoger beroep veroordeeld omdat hij de vader van een gedode sjiiitische demonstrant bezocht, een bijeenkomst organiseerde waarbij een aantal hervormers aanwezig was en omdat hij twitterde dat hij in een sjiiitische moskee zou gaan bidden om de tolerantie tussen moslims te bevorderen.

In de brief naar de Saudische autoriteiten wordt opgeroepen om de veroordeling van Mikhlif al-Shammari te vernietigen.

Wilt u op de brieven een wereldzegel plakken.
Dank voor uw inzet.

De schrijfgroep Amnesty International Odijk



CHAUFFEUR VAN ODIJK

De Chauffeur van Odijk is van start gegaan

De Chauffeur van Odijk is oorspronkelijk een initiatief van de diaconieën van het Witte Kerkje en de Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas.

Inmiddels valt dit initiatief onder de vlag van de Huiskamer van Odijk en is het bedoeld voor alle dorpsgenoten.

Deze actieve groep vrijwilligers biedt **incidenteel, begeleid vervoer** voor mensen die dit niet binnen de eigen familie, vrienden en kennissenkring kunnen regelen.

Moet u naar de dokter, de tandarts of het ziekenhuis en kan niemand u rijden en begeleiden?

Of wilt u graag naar de kapper, naar familie, moet uw kind naar zwembles of naar school, of heeft u een klein, incidenteel klusje (boodschappen, sneeuw ruimen, etc.)? En kan niemand u helpen?



Dan kunt u een beroep op ons doen - mits het een afstand van binnen de 20 kilometer van Odijk betreft.

Bel ons dan op telefoonnummer: 06-20345209,

Zo mogelijk minstens 2 dagen van te voren, op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken.

Voor het vervoer betaalt u een kilometervergoeding (€0,30 per km.) en evt. parkeerkosten.

U kunt dit contant afrekenen met de chauffeur.

Tot ziens!, Gerda van Rijn en Ineke Bernink

Wat is de Huiskamer van Odijk?

Odijk is sinds dit najaar een burgerinitiatief rijker: **de Huiskamer van Odijk**.

De Huiskamer is een ontmoetingsplaats waar Odijkers elkaar helpen met raad en daad. Hierbij wordt jong en oud ondersteund, gebaseerd op de betrokkenheid met onze lokale samenleving. De verschillende diensten worden georganiseerd in of vanuit het Dorpshuis.

*Op dit moment draaien er al enkele diensten: De **Helpende Hand van Odijk**, de **Raadkamer van Odijk** en (zoals hiervoor genoemd) de **Chauffeur van Odijk**. Diverse diensten worden op dit moment verder ontwikkeld zoals: De **Boekenkast van Odijk**, het **Mama-café van Odijk** en de **Klussenbus van Odijk**. Op de website www.huiskamervanodijk.nl is het meest actuele aanbod te vinden.*

Vindt u dit ook een goed initiatief van uw dorpsgenoten? Voor twee euro per maand **wordt u lid van de Huiskamer van Odijk**. Daarmee kunt u tegen kostprijs gebruikmaken van de verschillende diensten en heeft u zeggenschap over de ontwikkeling van het dienstenaanbod. Zo draagt u bij aan het welzijn van uw eigen dorp!

Mail naar info@huiskamervanodijk.nl, ga naar de website www.huiskamervanodijk.nl of kom gewoon langs bij de Huiskamer op dinsdagavond en woensdagmorgen (Dorpshuis van Odijk, Rijnland 7).



BIJBELLEESROOSTER

januari

di 12	Lucas 4:1-13
wo 13	1 Korintiërs 8:1-13
do 14	1 Korintiërs 9:1-14
vr 15	1 Korintiërs 9:15-27
za 16	Exodus 2:11-22
zo 17	Exodus 2:23-3:10
ma 18	Exodus 3:11-22
di 19	Exodus 4:1-17
wo 20	Exodus 4:18-31
do 21	1 Korintiërs 10:1-13
vr 22	1 Korintiërs 10:14-22
za 23	1 Korintiërs 10:23-11:1
zo 24	1 Korintiërs 11:2-16
ma 25	1 Korintiërs 11:17-34
di 26	1 Korintiërs 12:1-11
wo 27	1 Korintiërs 12:12-31
do 28	1 Korintiërs 13:1-13
vr 29	Psalm 71:1-13
za 30	Psalm 71:14-24
zo 31	Lucas 4:14-30

februari

ma 1	Lucas 4:31-44
di 2	Lucas 5:1-11
wo 3	Lucas 5:12-16
do 4	Lucas 5:17-26
vr 5	Lucas 5:27-39
za 6	Lucas 6:1-11
zo 7	Hebreeën 1:1-14
ma 8	Hebreeën 2:1-18
di 9	Hebreeën 3:1-19
wo 10	Hebreeën 4:1-13
do 11	Psalm 51
vr 12	Exodus 5:1-18
za 13	Exodus 5:19-6:12
zo 14	Hebreeën 4:14-5:10
ma 15	Hebreeën 5:11-6:8
di 16	Hebreeën 6:9-20
wo 17	Exodus 6:28-7:13
do 18	Exodus 7:14-25
vr 19	Exodus 7:26-8:11
za 20	Lucas 6:12-26

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

INLOOPMORGEN

De Inloopmorgen wordt elke woensdagmorgen gehouden van 10.00-12.00 uur. Wie een moment rust zoekt, is welkom in de kerk. Wie anderen wil ontmoeten is even welkom in de Consistorie.

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 14 februari van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Op deze middag zal dhr. Ton Berends korte films vertonen over interessante onderwerpen.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk, zal zijn op **zondag 13 maart** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 25 januari** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook

regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5,- krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 20 januari vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 22 februari** op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 17 februari via voornoemd telefoonnummer.



INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
2	8 februari	18 februari
3	14 maart	24 maart
4	18 april	28 april
5	23 mei	2 juni
6	27 juni	7 juli
7	22 augustus	1 september
8	26 september	6 oktober
9	31 oktober	10 november
10	5 december	15 december
1 -2017	9 januari	19 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblaserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

