

Kerknieuws



**Protestantse Gemeente
Odijk**

Protestantse Gemeente Odijk
Zeisterweg 34

Postadres:
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

www.pknodijk.nl

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

25e JAARGANG, Nr.9, november/december 2015

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 7 december voor 12.00 uur

KERKDIENSTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 15 november

10.00 uur - Ds. P. Steegman uit Bilthoven
Collecte: Binnenlands Diaconaat
Extra: Jeugdkerk

Zondag 22 november - Eeuwigheidszondag

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Diaconaat in Odijk

Zondag 29 november - Eerste Advent - Heilig Avondmaal

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Help de nieuwe kerk in Almere

Zondag 6 december - Tweede Advent

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Pastoraat
Extra: Jeugdkerk

Zondag 13 december - Derde Advent

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Jeugdwerk in Odijk

Zondag 20 december - Vierde Advent

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Extra: Jeugdkerk



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 15 november gaat ds. P. Steegman uit Bilthoven voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 22 november houden we om 10.00 uur de EEUWIGHEIDSZONDAG. Voorganger is ds. Kees Visser. In deze dienst gedenken wij de leden van onze gemeente, die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden.

In de dienst wordt harp gespeeld door Jantine Bokhorst. Ook zal één van de kinderen van de nevendienst een gedichtje voordragen. Lied van de week is Lied 775. Elders in dit nummer van Kerknieuws noemen we de namen van de gestorvenen, die wij gedenken.

Zondag, 29 november vieren we de EERSTE ZONDAG VAN ADVENT. De dienst wordt geleid door ds. Kees Visser.

Wij vieren in deze dienst de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder. Astrid van den Heuvel speelt hoorn. Ook de cantorij o.l.v. Edith Tilanus doet mee aan deze dienst.

In de tijd van Advent volgen we de klassieke evangelielezingen, in samenwerking met de Kindernevendienst: Deze zondag Lucas 1: 5-25, de aankondiging van de geboorte van Johannes. Lied van de week is Lied 464.



Zondag, 6 december houden we de TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT, waarin ds. Kees Visser voorgaat. Wij lezen Lucas 1: 26-38, de aankondiging van de geboorte van Jezus. Lied van de week is Lied 745.

Zondag, 13 december is het de DERDE ZONDAG VAN ADVENT. ds. Kees Visser gaat voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. We lezen Lucas 1: 39-56, de ontroerende ontmoeting van Maria en Elisabeth. Lied van de week is de lofzang van Maria, zoals verwoord in Lied 157 B. Wim Mels is solozanger.

Zondag, 20 december is het de VIERDE ZONDAG VAN ADVENT.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door ds. Greet van 't
Slot uit Zeist. Lied van de week is Lied 453.

EEUWIGHEIDSZONDAG 22 NOVEMBER 2015

Wij gedenken de gemeenteleden, die ons in het voorbije kerkelijk jaar
zijn ontvallen.

De naaste familieleden ontsteken een kaars om hun geliefde te
gedenken. Er zal passende muziek (harp!) en zang zijn. Goed gekozen
woorden in de vorm van een gedicht door een kind. Gelezen worden
de indringende woorden van de profeet Sefanja (hoofdstuk 1: 1-6) en
de openingswoorden van het bijbelboek Openbaring.

In deze dienst krijgt ieder de gelegenheid om een eigen verlies te
gedenken door een kaarsje aan te steken.

Na afloop van de dienst kunnen mensen een lantaarntje plaatsen op
het graf van hun geliefde op het kerkhof achter het Witte Kerkje.

De viering van Eeuwigheidszondag is een emotionele dienst, merk ik
ieder jaar en zelfs in toenemende mate. Het zet me stil bij leed en pijn
en verdriet en gemis. En we doen het samen als kerk van Jezus
Christus, in het licht van Zijn offerdood uit liefde. Als er ergens een
plek is waar mensen hun tranen kunnen laten vloeien, dan in de kerk.
Met Psalm 56 kunnen we bidden: 'Mijn omzwervingen hebt U, God,
opgetekend, vang dan mijn tranen op in uw kruik'.

Ds. Kees Visser



Zondag 15 november: Binnenlands Diaconaat.

De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. Volgens schatting leven er in Amsterdam 15.000 mensen zonder een verblijfsvergunning.

In het Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten. Een klein deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde vluchteling. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden.

Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem te komen en nieuwe vrienden te maken. Maar zij kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een platform van belangenbehartiging, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en startertrainingen voor wie een eigen bedrijf wil beginnen. Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen, dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen.

Zondag 22 november: Diaconaat in Odijk.

Ook in onze eigen gemeente is soms langdurig of tijdelijk financiële ondersteuning nodig.

Wij trekken in veel gevallen samen op met de diaconieën en caritas in de gemeente Bunnik. Als u in uw omgeving mensen ziet, die door gebrek aan geld niet kunnen deelnemen aan de samenleving, neem dan contact op met de diaconie. Misschien kunnen wij helpen.

Zondag 29 november: Help de nieuwe kerk in Almere.

“De ‘kerk op wielen’ is een belangrijk uithangbord voor ons”, vertelt Pieter ter Veen, motor achter de pioniersplek ‘De Schone Poort’ in de wijk Almere Poort.

“We zetten deze in bij activiteiten in de wijk, zoals de paasmarkt en de Vrijmarkt op Koningsdag. In de bus kunnen kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en zingen, buiten de bus kan geknutseld worden. En via de kinderen komen we in contact met hun ouders.

We krijgen signalen dat we ertoe doen in deze wijk zonder kerk, maar met veel financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen. Het is boeiend om zo bezig te zijn. Het confronteert je met de vraag wat het Evangelie betekent voor jezelf en voor de wereld om je heen. We zijn kerk midden in de samenleving.”

Zondag 6 december: Pastoraat.

Pastoraat is tijd nemen voor elkaar. In onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luisteren we maar half. Daardoor gaan er dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, om omzien naar elkaar. Zoals we hier bij elkaar zijn vormen we een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. We hebben aandacht voor ouderen in onze wijk, voor zieken, voor mensen in een moeilijke situatie zoals echtscheiding of werkloosheid. Maar ook onderling zien we om naar elkaar. Het pastoraat vindt in deze tijd waarin minder mensen in de kerk komen steeds meer buiten het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieuwe vormen. De collecte is bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor pastoraal werkers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en erin getraind worden.

Zondag 13 december: Jeugdwerk in Odijk.

In onze gemeente neemt het jeugdwerk een grote plaats in. Op de website staat een indrukwekkende lijst van activiteiten. ‘Dienen’ is één van de doelen. Ieder jaar wordt op één of andere manier energie besteed aan diaconale projecten. Namens u draagt de diaconie financieel bij aan deze projecten.



Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangs collecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
20 september (oec. dienst)	Villa Vrede	€244,62	€153,85
	Oec. werk vluchtelingen	€166,34	
27 september	Vluchtelingenwerk Bunnik	€136,44	€ 90,35
4 oktober	Kerk en Israël	€150,30	€104,50
11 oktober	Pro Rege	€137,01	€125,45
18 oktober	Werelddiaconaat	€176,90	€103,77
25 oktober	Ned. Bijbelgenootschap	€118,07	€ 80,70

VAN DE DIACONIE



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

Leven op de Hoogvlakte in Bolivia

Je vraagt je wel eens af: hoe leven de Indianen op de Hoogvlakte in zo'n koud en guur klimaat? We kunnen niet zo maar even naar Bolivia om de situatie op de Hoogvlakte te ervaren. Onderstaand beeld kan ons misschien helpen er een voorstelling van te maken.

Bij aankomst op het vliegveld van La Paz krijgen veel mensen acuut last van hoogteziekte. De lucht is op 4000 meter zo ijl, we krijgen dan te weinig zuurstof. Daar moet het lichaam zich op instellen, dat kost tijd. De Indianen zelf zijn er uiteraard aan gewend. Wanneer ze hard werken, kauwen ze vaak op coca bladeren die stimulerend werken (zoals de koffie voor ons).

Het is op de Hoogvlakte vaak koud en door de wind is de gevoelstemperatuur nog lager. 's Nachts koelt het altijd flink af. Verwarming heeft men niet in de huizen dus doet men een extra trui of rok aan. Dat zie je ook op de foto's: men draagt meerdere truien en soms een poncho over elkaar. Omdat de zon er overdag vaak schijnt, krijgt men op de Hoogvlakte veel zon-uren. Dan kan het uit de wind lekker warm worden en kunnen er enkele truien uit. Op die hoogte is er ook veel UV straling, je verbrandt er snel en moet zeker een hoed dragen.

Water is er weinig, de regenval is beperkt. Men moet er moeite voor doen om aan water te komen: bassins aanleggen, putten graven of pompen slaan. De huizen hebben geen badkamer. Wassen doet men zoals wij vroeger deden 'aan de pomp'. WC's zijn er niet, vaak gebruiken meerdere gezinnen samen een latrine.

Koken doet men meestal nog op een houtstoof. Het hout moet vaak van ver komen en is duur. Zo'n vuurtje geeft wel wat warmte in huis maar ook veel rook! In de keuken lopen ook vaak een paar marmotten rond, die er leven van het keukenafval. (En die worden natuurlijk ook wel gegeten.)

Al met al: in onze ogen is dat maar een moeizaam leven. Voor de Indianen op de Hoogvlakte gewoon een gegeven, dat is nou eenmaal zo. (Net zoals zij zouden kunnen denken: hoe bestaat het dat die Nederlanders onder zeeniveau wonen...)

Blijft het feit dat men arm is. Er valt in de leefsituatie nog veel te verbeteren, maar dat lukt vaak niet op eigen kracht als je arm bent. SARTAWI speelt daarin een belangrijke rol: samen met de bevolking worden er veranderingen in gang gezet! Wij mogen deelnemen aan die ontwikkeling.

Jan de Vries (met dank aan Johannes Solf voor alle informatie)



Boliviaans eten voor SARTAWI

Buitenlands eten vinden de meesten van ons best leuk, maar boliviaans? Dat is toch beslist niet iets alledaags.

De werkgroep van ons Sartawiproject had voor deze herfst een sponsormaaltijd bedacht en ze hebben een groep van 30 mensen uit Bunnik en Odijk aan tafel gehad in de Meenthoek.



Dat was op woensdag 14 oktober; een gezellige en informatieve avond, want naast de lekkere boliviaanse en zuidamerikaanse gerechten, o.a. pan de bono, phiri de quinoa en -als toetje- arroz con leche, hoorden we nog wat extra informatie van Jan de Vries over de boerenfamilies op de hoogvlaktes van Bolivia en hoe zij daar wonen en leven. Ook vertelde hij over de quinoa- wat

vroeger boliviaans voedsel voor de armen was- en inmiddels hier in Nederland ook bekend geworden is als eiwitrijk ‘superfood’. En hoe het Sartawiproject de situatie van die families in de Andes van Bolivia probeert te verbeteren.

Na aftrek van de kosten is er 250 euro bijeengebracht voor het Sartawiproject; voor Odijk en Bunnik elk de helft, want we doen dit project samen. Een mooie opbrengst van een gezellige, gezamenlijke maaltijd, met dank ook aan alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben.

Annie Solf, Bunnik



In de trein gevonden...

Iemand vond in de trein €20,-. Wat doe je daarmee?
Dat is voor SARTAWI, besloot ze. Waarvoor dank!



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



In de kerkdienst op 1 november jl. stonden we er al bij stil. Deze maand is het eerste jubileum in onze kerkgemeenschap van dominee Kees Visser. Een korte weergave van de felicitatiespeech:

Beste Kees,

Ruim 5 jaar geleden solliciteerde je naar de opengevallen predikantsplaats in onze kerkgemeenschap. Je voelde je gemotiveerd om je passie voor de kerk en je hang naar verantwoorde vooruitgang voor Odijk aan te wenden. Nu 5 jaar later kunnen we oprecht zeggen dat deze motivatie nog steeds voelbaar, zichtbaar en hoorbaar is. Je passie voor de kerk, je liefde voor taal, je toewijding aan de bijbel en je betrokkenheid bij kinderen en activiteiten in de gemeenschap. We wensen je toe dat de grote liefde van God jou ook de komende jaren zal inspireren, zodat je met liefde voor de bijbel ons als gemeente van Christus kan ondersteunen in de viering en het geloofsgesprek. Bij je volgende jubileum, in 2020, ben je 65 jaar. Dan vieren we ook 200 jaar Witte Kerkje in Odijk. Iets om samen naar uit te kijken!

Begin oktober verscheen de PKN-nota 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg'. Met hierin een oproep om de lokale PKN-kerkgemeenschappen slanker en doelgerichter te laten functioneren. Volgens Arjan Plaisier (scriba PKN) moet de cultuur binnen de kerk flink veranderen om toekomstbestendig te zijn. Er wordt te veel vergaderd en gemeenten zijn te veel naar binnen gekeerd. Dat is niet meer van deze tijd. Ook vindt hij kerkdiensten over het algemeen niet toegankelijk genoeg. Plaisier: "Ik vind onze eredienst soms wel erg

voor ingewijden. Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken. Laat er iets naast komen, waardoor een 'zwevende gelovige' of een Happinez-lezer ook denkt: verrek nog aan toe, ik ben op reis geweest naar India, maar ik moet gewoon in een buurtkerkje zijn.

Als kerkenraad hebben we ons tijdens de bezinningsdag in oktober al kort gebogen over de zienswijze van Plaisier. Wij zijn in Odijk wellicht iets optimistischer over de toekomst. Ook bij ons gaat de vergrijzing door, maar tegelijkertijd zijn er ook jonge mensen en gezinnen in de kerk, die er helemaal voor gaan. Daar willen we graag naar kijken. En natuurlijk zijn we tegelijkertijd aan het anticiperen op de toekomst. Zo voeren we met PKN Bunnik jaarlijks afstemmingsgesprekken zodat we waar mogelijk de krachten kunnen bundelen.

Ondertussen vragen ook andere onderwerpen onze aandacht. Zo moeten we vanwege de nieuwe ANBI-regelgeving nu ook als PKN Odijk per 1 januari 2016 over een ANBI-status beschikken. Dat betekent dat we online (via onze website) transparant moeten zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Oscar Schneider

Verrast

Wat was ik verrast toen de bestemming van de bloemen uit de kerk werd genoemd door de voorzitter van onze kerkenraad. Ik mocht de bloemen ontvangen als felicitatie bij mijn lustrum als predikant van de PKN in ons goede dorp. Ik was er niet op bedacht en realiseerde me inderdaad ineens dat ik hier nu al vijf jaar werk. En met plezier! Het moest eerst echt op gang komen, wennen, maar nu het werk me intens bezighoudt, vliegt de tijd om.

Zoveel boeiende mensen, fijne gesprekskringen, een zingende gemeente! Hartelijke dank voor dit onverwachte cadeau!

Ds. Kees Visser.



Magnificat

Op de eerste zondag van advent zal een deel van de cantorij weer voor en met u zingen.

Wij zullen zingen uit Lucas 1. Daarin staan 3 lofzangen.

Ergens in het jaar hebben de 2 vrouwen elkaar opgezocht. Beiden waren vol van het wonder dat ze meemaakten. De een onverwacht en eigenlijk al te oud om zwanger te raken, de ander onverwacht en nog jong om zwanger te raken. Ze waren er maar wat blij mee en ze zongen het uit!

Toen Elisabet Maria hoorde binnenkomen voelde ze het kind trappelen in haar buik en ze begroette Maria met de woorden, die in de oecumene zo vaak worden herhaald: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend de vrucht van uw schoot. Spontaan ging Maria daarop zingen. Het werd de ‘Lofzang van Maria’, ook bekend als het Magnificat: Mijn ziel maakt groot de Heer. Veel componisten raakten er door geïnspireerd. Het wordt volgens de traditie van de kerk in elke vesperdienst gezongen. Wij zingen Lied 157 in de blijde verwachting van Gods barmhartigheid met ons.



Als het kind van Elisabet geboren is, krijgt hij bij zijn besnijdenis op de 8^e dag een naam. Ze noemen hem Johannes en juist niet Zacharias, naar zijn vader. Vader Zacharias, eerst met stomheid geslagen, spreekt daarbij een tekst uit, bekend geworden onder de naam Lofzang van Zacharias. Overigens is Zacharias de Griekse naam voor Zekarjah. Deze naam bestaat uit 2 delen: zkr (in het hebreuws dus zonder klinkers) betekent gedenken, indachtig zijn. Het 2e deel, jh, is een verwijzing naar JHWH, Jahweh, God. Als Zacharias zijn lofzang

uitspreekt is het voor hem logisch dat hij daarbij denkt aan de Thora, de Profeten en de Geschriften. Daarmee is zijn 'lofzang' eigenlijk een gesproken leerdicht. In veel kerken heeft de lofzang van Zacharias dan ook geen grote plaats gekregen in de (gezongen) liturgie. Maar in onze calvinistische traditie is het bekend met de melodie uit Straatsburg. Zoals het met veel liederen gaat: nieuwe tekst op oude melodie, oude tekst op nieuwe melodie. Zo zijn er ook van de lofzang van Zacharias meerdere bewerkingen. Wij zingen, zoals we dat ook in de oecumenische seniorenviering deden, de zetting van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, Lied 158B. Een loflied over de schoot van ontferming (de beloofde en verlossende geboorten in het huis/geslacht van David), de Profetieën en de teksten van de Schrift op de weg van de Vrede.

In Lucas 1 staat nog een derde lofzang, de Lofzang van Simeon, uitgesproken toen Jezus in de tempel werd voorgesteld. Daar zijn we nu, in de adventstijd, nog niet aan toe. Ook deze lofzang, Nunc Dimittis (nu laat gij Heer uw knecht in vrede gaan), wordt steeds in de vesperdienst gezongen.

We zien deze lofliederen als een bemoediging in deze sombere tijden. Ook voor U.

Namens de cantorij,
Edith Tilanus, cantrix



BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

De afgelopen tijd waren het vooral activiteiten voor het volgend jaar die mijn aandacht vroegen. Heel wat aanstaande bruidsparen zijn onze kerk komen bekijken. Inmiddels hebben al zeven paren voor onze kerk gekozen om hun huwelijk te laten inzegenen. De eerste dienst is al in januari. Een huwelijksdienst zo vroeg in het jaar komt niet vaak voor.

Ook heeft het onderhoud van kerk en Meenthoek zijn voorbereidingen gevraagd. De Monumentenwacht inspecteert elk jaar de bouwkundige staat van onze kerk en pastorie. Op basis daarvan volgt een rapport met aanbevelingen voor onderhoud. En daarover vindt dan weer overleg plaats met aannemer en schilder. Dat alles moet er toe leiden dat, na overleg met de kerkrentmeesters, in het komende voorjaar met het onderhoud kan worden begonnen.

Vanzelfsprekend heeft de Meenthoek ook regelmatig onderhoud nodig, maar omdat dat gebouw geen monument is, valt het buiten de inspectie van de Monumentenwacht en wordt een eigen schema gevolgd.

Er is al wel opdracht gegeven voor het schoonmaken en polijsten van de kroonluchters in onze kerk. Dan wordt ook de tweede kroonluchter van elektrische verlichting voorzien. Inmiddels zijn ze al weggehaald. Voor de kerst moeten alle lampen weer in volle glorie terug zijn. En tegen die tijd zal ook de kerstboom weer in de kerk staan. Er zullen dus extra veel lichtjes zijn met kerst.



Maar eerst vinden er in november nog twee concerten plaats in onze kerk:

Op zaterdagmiddag 14 november geeft **Cantare Barbare** een concert in onze kerk. Aanvang 16:00 uur. Het concert zal ongeveer een uur duren.

Cantare Barbare is een gemengd koor. Veel van de muziek die het koor zingt, is afkomstig uit de Renaissance.

Op zaterdagmiddag 21 november geeft **Rana Ridibunda** een concert in onze kerk. Aanvang 15:30 uur. Dit concert zal ongeveer 1 uur en 15 minuten duren. Na afloop is er voor iedereen gelegenheid voor een gezellig praatje en een drankje met een hapje.

Rana Ridibunda is een vrouwenkoor. Het zingt een gevarieerd programma van wereld muziek.

Voor beide concerten geldt: Toegang gratis; collecte bij de uitgang.

Ik beveel beide concerten graag van harte aan. Kom genieten van de zang van deze twee enthousiaste koren. Ze verdienen een volle kerkzaal.

Hans Landzaat



ACTIE SCHOENMAATJES 2015

Als kerk willen dit jaar weer deelnemen aan de actie Schoenmaatjes van de Stichting Edukans. Alle kinderen, ouders en gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. De Edukans Schoenmaatjes actie is een jaarlijks terugkerende, internationale actie waarbij kinderen en volwassenen een schoendoos versieren en vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Nadat deze dozen zijn verzameld en nagekeken, worden ze verstuurd naar arme landen, zoals Albanie, Moldavië, Ghana en Irak. Daar worden ze door kerkelijke

partners uitgedeeld aan kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. U kunt denken aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en ziekenhuizen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in culturele, etnische of religieuze achtergrond. Via de kindernevendienst en tafel bij de uitgang van de Meenthoek kunt u de folders krijgen om deel te nemen aan deze actie. De versierde en gevulde dozen kunnen vervolgens tot 29 november worden ingeleverd op de Kindernevendienst of na de dienst in de Meenthoek.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website schoenmaatjes.edukans.nl of bij de één van onderstaande contactpersonen.

Namens het kindernevendienststeam van het Witte Kerkje wensen we jullie veel plezier met het versieren van de dozen.

Jan-Willem van den Heuvel
(030-8789113 of janwillem.vandenheuvel@gmail.com)



Op het Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuw Bijbelblad voor kinderen van 7 tot 12 jaar: *Alef*



Met *Alef* kunnen kinderen nu zelf de wereld van de Bijbel ontdekken. Het blad staat boordevol puzzels, weetjes, spannende bijbelverhalen, quizen en spelletjes. ‘Alef’ is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taal van het Oude Testament. Alef is ook het figuurtje dat je in het hele blad terug kunt vinden.

Uit diverse kinderpanels van het NBG bleek dat kinderen op een leuke en interessante manier bezig willen zijn met de Bijbel. Ook ouders vertelden dat zij het belangrijk vinden dat hun kinderen ontdekken dat de Bijbel ook voor hen interessant is. Met *Alef* wil het NBG de Bijbel op een vrolijke manier toegankelijk maken voor kinderen.

De redactie van *Alef* bestaat uit mensen met kennis op het gebied van de Bijbel, bijbelwetenschap en kinderpedagogiek. Het blad houdt rekening met de verschillende (leer)voorkeuren van kinderen.

Alef verschijnt tien keer per jaar voor €15,00. Een proefexemplaar en ook het kerstnummer van *Alef* zijn gratis te bestellen op www.bijbelgenootschap.nl/alef.

Alef wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Groet van Willemien Harts, NBG-vrijwilliger.

BIJEENKOMST WIJK 3 - RIJNEILAND

Op 16 november 's avonds is er in de gemeenschapsruimte de Fuik van de Hof van Rijnwijk een bijeenkomst voor gemeenteleden van wijk 3 die wonen op het Rijneiland. Het thema zal zijn afscheid.

Op veel momenten en bij heel verschillende gelegenheden nemen we in ons leven afscheid. We willen daarover met elkaar in gesprek en over de wijze waarop het leven weer verder gaat.

U bent welkom vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst wordt afgerond om 21.30 uur.

Het wijkteam van wijk 3:

Connie Tukker

Ans Beijers

Tineke Kabalt



INLOOPMORGEN

Wie een moment rust zoekt, is welkom in de kerk. Wie anderen wil ontmoeten is even welkom in de Consistorie. De Inloopmorgen wordt elke woensdagmorgen gehouden van 10.00-12.00 uur.

De MINIBIEB begint steeds meer aandacht te trekken. Elke woensdagochtend (en natuurlijk ook op zondag na de kerkdienst) kunt u boeken uit deze MINIBIEB (in de Consistorie) meenemen of eigen gelezen boeken erbij zetten.

Kom eens kijken of er iets bij zit, dat u aanspreekt.

Ds. Kees Visser



SAMEN PSALMEN LEZEN

Zes leesmaanden en vier gesprekbijeenkomsten

in de periode januari – juni 2016

Aanmelden: Voor 1 december via lijsten in de hal van de Meenthoek of via onderstaande e-mailadressen

In een eerdere editie van Kerknieuws (september) hebben we globaal iets verteld over onze ‘droom’. Nu de verdere uitwerking en natuurlijk een uitnodiging om mee te doen, zodat een droom werkelijkheid wordt.

Het ‘Samen Psalmen Lezen’ in het kader van dit project kan op twee manieren gestalte krijgen:

a. *Individueel lezen van alle Psalmen*

Individueel lezen we in de eerste zes maanden van 2016 alle Psalmen. Dat kan met behulp van een door ons aangereikt schema, maar iedere deelnemer kan natuurlijk ook een indeling maken die (beter) bij hem of haar past (b.v. elke week zes Psalmen of elke dag één, maar Psalm 119 is wel erg lang).

b. *Gespreksbijeenkomsten in de Meenthoek*

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er vier bijeenkomsten op dinsdagmorgen (5/1, 9/2, 1/3 en 12/4 van 9.45 tot 11.30 uur) en/of vier op woensdagavond (6/1, 3/2, 9/3 en 6/4 van 19.45 – 21.30 uur). Op deze bijeenkomsten delen we onze ervaringen met het individueel lezen van de Psalmen en op elke bijeenkomst lezen we een (minder bekende) Psalm rond een bepaald thema.

De thema's die we samen bespreken zijn:

- 1^e bijeenkomst: Gods roepstem en ons roepen
- 2^e bijeenkomst: Gods gerechtigheid en onze ervaring van onrecht
- 3^e bijeenkomst: Gods oordeel/wraak en ons handelen
- 4^e bijeenkomst: Gods grote daden en onze lofprijzing

Voor de goede orde: je kunt natuurlijk voor één van beide sporen kiezen, namelijk individueel lezen óf de gespreksbijeenkomsten bijwonen. We denken aan een aparte bijeenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen, september 2016, als een gezamenlijke afsluiting van het project met iedereen die op een of andere manier heeft meegedaan aan Samen Psalmen Lezen.

Toelichting: Waarom eigenlijk Samen Psalmen Lezen ?

Eeuwenlange omgang met de Psalmen (Israël – Jezus – de kerk) heeft aan het licht gebracht, dat de Psalmen een bron zijn van inspiratie, troost, levenswijsheid en hoop. De Psalmen worden wel gezien als een antwoord van Israël op de Stem van de Roepende. Verdriet en vreugde, eenzaamheid en verbondenheid, hoop en vrees, wanhoop en verwachting, verzet en overgave, alle menselijke emoties klinken door.

De Psalmen hebben inhoud gegeven aan de omgang van Jezus met de God van Israël die hij zijn Vader noemde. In de gemeente van Jezus Christus hebben de Psalmen altijd een belangrijke rol gespeeld. Tot op de dag van vandaag worden in de kloosters de Psalmen gebeden. In de Kerken van de Reformatie werd eeuwenlang in de eredienst bijna uitsluitend uit het Psalmboek (berijmd) gezongen. Nog altijd klinkt er op zondag in de meeste protestantse kerken minstens één Psalm.

Het project Samen Psalmen Lezen wordt aangeboden in de hoop, dat het samen binnengaan in de wereld van de Psalmen de omgang met de Levende verdiept. Van belang is daarom dat we ‘biddend’ lezen, d.w.z. ontvankelijk voor woorden waardoor de Levende ons troost, bemoedigt, de weg wijst, corrigeert, enz.. Er zijn natuurlijk ook woorden/teksten/gedachten/beelden waarover we struikelen. Ook om die reden zijn er de gespreksavonden om onze ervaringen te delen.

De eerste deelnemers aan het Psalmenproject waarmee we januari 2016 willen starten, hebben zich al aangemeld. De laatste drie zondagen van november liggen er in de hal van de Meenthoek lijsten

waarop u kunt intekenen voor de gespreksbijeenkomsten op dinsdagmorgen of woensdagavond. U kunt zich ook tot 30 november aanmelden op het e-mailadres pannekoek.p@kpnmail.nl. Het maximale aantal deelnemers per serie bijeenkomsten is 15. In Kerknieuws van december leest u of er voldoende belangstelling is voor één of beide bijeenkomsten. Wie alleen individueel meedoet met het lezen van de Psalmen kan desgewenst via onderstaande e-mailadressen bij ons een leesschema opvragen en enige achtergrondinformatie over de Psalmen.

Ook u/jij bent uitgenodigd!

Harriët Schneider [oh.schneider@casema.nl]

Piet Pannekoek [pannekoek.p@kpnmail.nl]

KINDERCATECHESE OVER HET AVONDMAAL

Op woensdagmiddag, 11 november van 15.30 – 17.00 uur wordt de KINDERCATECHESE gehouden voor kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van het Basisonderwijs. In deze catechesemiddag zal het gaan over het avondmaal, over brood en samen delen.

Jaap van der Plas en Gerda van Rijn zijn, zoals ieder jaar, van de partij om deze middag vorm en inhoud te geven. Ik vind het fijn dat we op deze middag kinderen kunnen vertellen waarom en hoe wij de Maaltijd van Jezus onze Heer hier in onze gemeente vieren met jong en ouder. Voor kinderen (en ouders) die dat in een andere gemeente niet zo gewend waren en die nu hier in onze kerk hun geestelijke thuisbasis hebben gevonden is het een gepaste toerusting.

Ds. Kees Visser



VORMING & TOERUSTING

Twee nieuwe toerustingskringen zijn inmiddels van start gegaan: **de jongvolwassenen tussen de 25-35 jaar** vormen een oecumenische groep van ca. 14 mensen. Zij komen maandelijks bijeen. De eerste avond was op woensdag 4 november in de Meenthoek. Op deze avond hielden we een FAITHDATE; om elkaars geloof te leren kennen, en daarnaast een bijbelstudie over psalm 4.

De tweede avond staat gepland op woensdagavond 2 december in de Meenthoek vanaf 20.00 uur. Het onderwerp wordt nog vastgesteld. Hoe dan ook gaat het steeds om bijbel, geloof en leven. Wie belangstelling heeft en in de doelgroep valt, is van harte welkom!

Mocht je binnen de doelgroep vallen en zin hebben om mee te doen: bel of mail ds. Kees Visser: predikant@pknodijk.nl of tel. 030-8780698.



De andere kring die van start is gegaan is de **Leeskring** aan het hand van het boek van ds. Jan Offringa, *God is niet te vangen*. Zo'n veertien mensen doen mee. Het beloven intense gesprekken te worden over veranderend geloven.

Ds. Kees Visser.

GELOVEN IS ... WETEN DAT ER IETS NIET KLOPT

Pas verschenen. Een boeiend boekje van Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie voor onze PKN-kerken, rector geweest van het seminarie Hydepark in Driebergen, het scholingsinstituut voor predikanten. Een boekje met de titel: *Geloof, gebod, gebed. Wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen.*

Hij schrijft in de opening van het boekje: “Geloven is weten dat er iets niet klopt in deze maatschappij en dat het anders kan. Het begint in mijn brein met de pijnlijke bewustwording dat de verhoudingen tussen mensen en groepen verstoord zijn geraakt en dat het recht zoek is in de wereld. Ik pijnig mijn hersenen af in hopeloze situaties, in een financiële crisis, in tijden van ziekte, als de waanzin langs komt en de dood zich meldt. Hoe hopeloos is dit? Wie gelooft, legt zich daar niet zomaar bij neer, maar zoekt naar een antwoord op het kwaad. Geloven is weten dat het anders kan.”

In dit dunne boekje (slechts 32 pagina's) geeft Maarten den Dulk zijn antwoord op de drie vragen: Wat kan ik weten, wat kan ik doen, wat mag ik hopen. Hij leest de teksten van de Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader als een appèl om vandaag verantwoordelijk te leven.

Hij schrijft over de kern van het Credo: Jezus neemt het lot op zich van hen die onderdrukt, vermoord en vergeten worden. Hij vereenzelvigd zich met hen. Hij draagt hun pijn en vernedering en hun dood. Hij wordt gekruisigd en begraven. En precies dat trekt God zich aan. Hij vergeet die mens niet, tilt hem op uit de dood en geeft hem nieuw recht van bestaan. Bevrijdingsdag wordt uitgeroepen terwijl de wereld nog bezet gebied is.

In dergelijke heldere woorden spreekt Maarten den Dulk zich uit. Van harte aanbevolen!

Ds. Kees Visser.

BOEK DS. SIMON DINGEMANSE

Simon J. Dingemanse, Leven tussen goed en kwaad – Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid.



Ds. Simon Dingemanse was predikant van Odijk van 1990-2000. Daarvoor werkte hij op Schiermonnikoog en daarna in Meppel en momenteel in Maarn-Maarsbergen. Onlangs schreef hij een opnieuw een boek. Nu houdt hij zich bezig met de vraag hoe God te rijmen is met het lijden in de wereld. Het boek geeft niet direct antwoorden, maar wijst wel een weg om opstandig te kiezen voor het goede leven dat God bedoelt. Leven met geloof in deze tegenstrijdige wereld is zeker niet onredelijk, stelt hij, laat staan

onmogelijk. Integendeel, het helpt juist een zinvolle weg te zoeken naar de toekomst.

Zijn boek loopt uit op een boeiende behandeling van de tien geboden. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van zijn tekst bij mijn voorbereiding voor de dienst van zondag 8 november, waarin aandacht is geweest voor Dankdag, met name over de arbeid en dan vooral over het ‘van ophouden weten’, het sabbatsgebod. Simon schrijft met een vlotte pen over wat zo herkenbaar is, de jacht van de huidige tijd en hoe nodig het is voor mensen om ruimte te maken voor rust als ‘een onmisbare wegwijzer naar het goede leven’, pg. 117.

Graag breng ik Simons boek van harte onder de aandacht!

Simon Dingemanse, Leven tussen goed en kwaad; denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid.
Uitgegeven bij het Boekencentrum, 160 pagina's, €12,50.

Ds. Kees Visser.

BELEVENISWANDELING

Soms kan een mens behoefte hebben aan rust, stilte en bezinning. Jan-Peter Molenaar (zoon van Cees Molenaar, Salamander 45) organiseert met Annelies Mertens wandelingen in de natuur met mogelijkheden voor bezinning. Wandelen in de natuur brengt mensen dichterbij God en laat mensen Zijn stem verstaan. In de hectiek van het dagelijkse leven kunnen rustmomenten en momenten met God schaars zijn. Door wandelingen te organiseren met specifieke thema's willen zij mensen in contact brengen met zichzelf, met elkaar, met de natuur en met God. Kijk voor meer informatie op: www.beleveniswandeling.nl of correspondeer via info@beleveniswandeling.nl



De volgende themawandelingen staan gepland:

Zaterdag 14 november 10:30 uur Jongerenbeleveniswandeling "Geliefd zijn" (met mp3), De Meije (bij Woerden).

Zaterdag 28 november 10:30 uur Beleveniswandeling "Verwondering" (met mp3), Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel.

Zaterdag 12 december 10:30 uur Beleveniswandeling "Nabijheid" (met mp3), Leersumse Veld, Leersum (Utrechtse Heuvelrug).

Op zondag 15 november worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:

CHINA

De Chinese Su Changlan zit al meer dan tien maanden in voorarrest en riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar. Ze zou hebben “aangezet tot gezagsondermijning”.



Naar alle waarschijnlijkheid pakten de Chinese autoriteiten Su Changlan op omdat ze meerdere berichten op het internet plaatste over de demonstraties in Hongkong in september 2014. Duizenden mensen gingen toen de straat op en eisten meer democratie en minder bemoeienis van China. De Chinese overheid censureerde de berichtgeving over de demonstraties en arresteerde meer dan honderd Chinezen die de protesten steunden. Su Changlan zet zich onder meer in voor meer democratie, voor landrechten en reproductieve rechten van vrouwen en tegen huiselijk geweld. Hierdoor belandde ze al meerdere keren in de gevangenis. Haar familie heeft haar sinds haar arrestatie niet kunnen bezoeken. *In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Su Changlan onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.*

INDONESIË

Op 1 oktober 1965 werden in Jakarta zeven legerofficieren van hun bed gelicht en vermoord door een kleine groep militairen. Het leger beweerde dat de communisten daar de hand in hadden en ontketende, samen met burgermilities, een jaren durende systematische golf van mensenrechtenschendingen op communistische partijleden, hun aanhangers en mensen die daarvan verdacht werden. Er volgden massale moordpartijen in alle delen van Indonesië. Tussen de 500.000 en één miljoen mensen werden gedood omdat zij ervan verdacht werden aanhangers te zijn van de - destijds legale - communistische partij. Er vonden ook op grote schaal andere ernstige

mensenrechtenschendingen plaats. Deze schendingen zijn nooit goed onderzocht en de daders nooit vervolgd.

Overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers hebben er recht op om te weten wat er is gebeurd als eerste stap om een einde te maken aan de straffeloosheid.

In de brief aan de Indonesische autoriteiten wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen rond 1965 en een waarheidscommissie in te stellen.

IRAN

Scheikunde professor Hossein Rafiee (70) werd in 2004 tot 4 jaar celstraf veroordeeld omdat hij lid was van een verboden politieke partij. De veiligheidsdienst pakte hem in juni van dit jaar op om zijn straf uit te zitten.

Kort daarvoor, in mei, kreeg hij nog eens 6 jaar gevangenisstraf erbij omdat hij op zijn website sociale en politieke kwesties aankaartte zoals Iran's nucleaire beleid. Hij gaat tegen de straf in beroep.

Rafiee zit onder zeer slechte omstandigheden vast. Hij slaapt op de grond in een vieze cel en deelt met 200 anderen vijf wc's en douches. Er zijn zorgen voor zijn gezondheid omdat hij last heeft van een hoge bloeddruk en een hartkwaal.

In de brief aan de Iraanse autoriteiten wordt opgeroepen om Rafiee onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Verstuurt u de brieven a.u.b. voor 1 december met een wereldzegel.

Dank voor uw inzet,

Schrijfgroep Amnesty Odijk



VOOR DE KINDEREN – EERSTE ADVENT – LUKAS 1



Horizontaal

1. Wat was het beroep van Zacharias? (vs. 5)
2. Hoe heette de engel? (vs. 19)
3. Wat zou zijn zoon doen met de kinderen van Israël? (vs. 16)
4. Op welke profeet zou zijn zoon lijken? (vs. 17)

Verticaal

5. Wat zou Zacharias niet meer kunnen tot de geboorte van zijn zoon? (vs.20)
6. Waarmee zou zijn zoon vervuld worden? (vs.15)
7. Wat mocht zijn zoon niet drinken? (vs.15)
8. Wat bracht Zacharias in de tempel? (vs.9)
9. Van welk gebied was Herodes koning? (vs.5)

Zet de letters uit de hokjes in de juiste volgorde en ontdek de naam die de engel noemde.



Wat gebeurt hier?
 Streep elke tweede letter weg.

ZOAKCAHIAPRBIWAPSSBLROESN
 FGUTSHREKTARVEKUGKLOMFEGE
 PRNIENKDIEVTWEIMKPTEOLB

Bron: www.kerkboekje.nl

BIJBELLEESROOSTER

november

wo 11	Psalm 119:153-160
do 12	Marcus 12:13-17
vr 13	Marcus 12:18-27
za 14	Marcus 12:28-34
zo 15	Marcus 12:35-44
ma 16	Jozua 23:1-16
di 17	Jozua 24:1-13
wo 18	Jozua 24:14-28
do 19	Jozua 24:29-33
vr 20	Psalm 119:161-168
za 21	Sefanja 1:1-13
zo 22	Sefanja 1:14-2:3
ma 23	Sefanja 2:4-15
di 24	Sefanja 3:1-8
wo 25	Sefanja 3:9-20
do 26	Marcus 13:1-13
vr 27	Marcus 13:14-27
za 28	Marcus 13:28-37
zo 29	Lucas 1:1-25
ma 30	Lucas 1:26-38

december

di 1	Psalm 50:1-15
wo 2	Psalm 50:16-23
do 3	Numeri 6:1-12
vr 4	Numeri 6:13-21
za 5	Psalm 119:169-176
zo 6	Lucas 1:39-56
ma 7	Lucas 1:57-66
di 8	Lucas 1:67-80
wo 9	Psalm 28
do 10	1 Tessalonicenzen 1:1-10
vr 11	1 Tessalonicenzen 2:1-12
za 12	1 Tessalonicenzen 2:13-20
zo 13	1 Tessalonicenzen 3:1-13
ma 14	Psalm 42
di 15	1 Tessalonicenzen 4:1-12
wo 16	1 Tessalonicenzen 4:13-18
do 17	1 Tessalonicenzen 5:1-11
vr 18	1 Tessalonicenzen 5:12-28
za 19	Psalm 145

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 13 december van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Er is dan gelegenheid en materiaal aanwezig om een kerststukje op te maken. Hierbij is het handig om zelf een schaar en een tangetje mee te nemen.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk, zal zijn op **zondag 10 januari** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 november** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De

Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 november vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten in verband met kerstmis eerder gebeuren op **maandag 14 december**, op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 9 december vanaf 17.00 uur.



INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
10-2015	7 december	15 december
1-2016	4 januari	12 januari
2	8 februari	18 februari
3	14 maart	24 maart
4	18 april	28 april
5	23 mei	2 juni
6	27 juni	7 juli
7	22 augustus	1 september
8	26 september	6 oktober

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk: Drukkerij123, Alblasserdam

Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen
opwoensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur
Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

