

# **KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK**

25e JAARGANG, Nr. 6, juli/augustus 2015

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 24 augustus voor 12.00 uur

## **KERKDIENSTEN**

Er is tijdens de zomervakantie kinderoppas op 12 / 19 / 26 juli en 2 augustus. Daarna start het weer op 23 augustus.

Na iedere kerkdienst van 10.00 uur (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

### *Zondag 12 juli*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte - 'het Catharijnehuis', dagopvang verslaafden

### *Zondag 19 juli*

10.00 uur - Ds. L Lamens  
Collecte - Voedselbank Kromme Rijn

### *Zondag 26 juli*

10.00 uur - Ds F. Oomen  
collecte - De Schans

### *Zondag 2 augustus*

10.00 uur - Ds. N. Walet  
Collecte - Nes Ammim



### *Zondag 9 augustus*

10.00 uur - Ds. P. Steegman  
Collecte - Vervolgde christenen

### *Zondag 16 augustus*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte - Zending

### *Zondag 23 augustus*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte - Dovenpastoraat

<i>Woensdag 26 augustus</i>		Kerk en schoolviering
10.00 uur	-	Ds. Kees Visser
<i>Zondag 30 augustus</i>		Heilig Avondmaal
10.00 uur	-	Ds. Kees Visser
Collecte	-	Stichting Werkartaal
<i>Zondag 6 september</i>		
10.00 uur	-	Ds. N. Brunsveld
Extra	-	jeugdkerk



### **BIJ DE DIENSTEN**

Zondag 12 juli gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. Het is de kerkdienst voordat de zomervakantie van de basisschool begint. Typerend is dat het evangelie van Marcus 6: 6-13 gaat over uitzending van de discipelen. Eropuit en het evangelie trekt met ons mee!

Zondag 19 juli gaat in de dienst van 10.00 uur ds. L. Lamens uit Gorinchem voor.

Zondag 26 juli wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. F. Oomen uit Zeist. Mevr. Oomen is predikante voor diverse verpleeginstellingen.

Zondag 2 augustus gaat ds. N. Walet-Kooij uit Amersfoort voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag 9 augustus is de voorganger in de dienst van 10.00 uur ds. P. Steegman uit De Bildt.

Zondag 16 augustus gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag 23 augustus wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser. Het is mogelijk dat in deze dienst Beau wordt gedoopt, het zoontje van Anne en Alexander Zondag, Reigerwaard 2, broertje van Emilie en Max.

Zondag 30 augustus vieren wij de Maaltijd van onze Heer in de dienst, die om 10.00 uur begint en geleid wordt door ds. Kees Visser. Dan zullen er minder jeugd en jongeren in de kerk zijn, want zij houden hun Kerkkamp.

## **COLLECTEDOELEN**

### **Zondag 12 juli: “Het Catharijnehuis”, dagopvang verslaafden.**

Het Catharijnehuis is een veilige ontmoetingsplaats voor alle dak- en thuislozen in de stad Utrecht. Zij ontvangen in een sfeer van persoonlijke aandacht praktische ondersteuning hun dagelijkse levensbehoeften en ingangen voor verdere hulpverlening. Het Catharijnehuis voorziet in een grote behoefte omdat er verder weinig dagopvang voor hen in de stad Utrecht is. Vooral vrijwilligers zorgen dagelijks voor de opvang van zo'n 100 mensen.



### **Zondag 19 juli: Voedselbank Kromme Rijn.**

De voedselbank van Bunnik is met die van Wijk bij Duurstede opgegaan in de voedselbank Kromme Rijn. Momenteel worden iedere week ongeveer 100 mensen, die beneden de armoedegrens leven, van voedsel voorzien. Er zijn ook perioden waarin het er veel meer zijn. Voedsel en mensuren worden gratis beschikbaar gesteld, maar voor de kosten van transport en opslag is geld nodig. U kunt bijdragen! Ook kunt u vrijwilliger worden. De armen zijn ook onder ons.

### **Zondag 26 juli: De Schans.**

De Schans is een ontmoetingsplek in het Dorpshuis waar om de twee weken mensen met een lichamelijke beperking en een groep vrijwilligers

een dag bijeenkomen. Door hun beperking zijn de leden niet altijd in staat die dingen te doen die ze graag zouden willen. Samen met de vrijwilligers lukt dat vaak wel. Bij elkaar komen op een vertrouwde plek in hun eigen “Soos” betekent levensvreugde voor beide groepen. En de mantelzorgers thuis hebben die twee dagen in de maand tijd voor zichzelf. In de afgelopen jaren heeft de Schans haar bestaansrecht zeker bewezen. Mede door onze bijdrage kunnen daar hopelijk nog veel jaren aan worden toegevoegd.

### **Zondag 2 augustus: Nes Ammim.**

Nes Ammim is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. De naam is Hebreeuws voor ‘banier van de volkeren’. De gemeenschap is in 1963 opgericht door ondermeer een Nederlandse en een Zwitserse christen en een Israëliische jood. Het uitgangspunt is nog steeds de dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten. Deze dialoog is de afgelopen jaren uitgebreid. Er vinden gesprekken plaats tussen inwoners van Israël met uiteenlopende etnische en religieuze achtergronden.

De hoop op een betere toekomst blijft bestaan!

Nes Ammim wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. Sinds de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren ook uit Nederland in het dorp gewoond en gewerkt. Een nieuwe wijk is in aanbouw waar Joden en Palestijnen samen gaan wonen.

### **Zondag 9 augustus: Vervolgde Christenen.**

Bijna dagelijks horen we van de terreur waar christenen in de Arabische wereld onder lijden. De stichting “Open Doors”, intussen al weer 60 jaar oud, steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Bijbels en christelijke lectuur worden gebracht naar landen die daarvoor gesloten zijn. “Open Doors” geeft trainingen en verleent organisaties praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

“Open Doors” werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen en betreft westerse christenen bij de vervolgte kerk. Met deze collecte wordt ook u aangesproken.

### **Zondag 16 augustus: Zending.**

In Nigeria staan weduwen er vaak alleen voor. Omdat de eigendommen

van het gezin na het overlijden van de man van zijn familie zijn, blijft de vrouw vaak zonder bezit achter. De vrouwenvereniging van de Kerk in Nigeria biedt hulp door vakonderwijs aan te bieden: korte opleidingen op maat. Wie geletterd is kan leren voor secretaresse, wie ongeletterd is leert handwerk. Vooral met de breimachine valt veel geld te verdienen, maar er zijn ook naaisters. Na de opleiding ontvangen deze vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te kunnen gaan.

### **Zondag 23 augustus: Dovenpastoraat.**

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat zet zich in voor deelname van doven in de kerkelijke gemeente en voor aangepaste pastorale zorg. Over heel Nederland is een uitgebreid netwerk van Interkerkelijke Commissies die kerkelijke activiteiten organiseren voor dove mensen. Veel vrijwilligers doen mee, maar er is ook geld nodig.

### **Zondag 30 augustus: Stichting Werkartaal.**

Werkartaal verzorgt vanaf 1989 leerwerktrajecten in de techniek voor de regio Midden-Nederland. Intussen hebben ruim 1100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes een maatwerktraject gevolgd. Werkartaal vindt dat ieder mens waardevol is en talenten heeft en een plek verdient in de maatschappij.

Werkartaal legt verbindingen met organisaties, instellingen, bedrijven en particulieren die ook willen bijdragen aan het vergroten van perspectief van mensen die toekomst zien in techniek.

<b><i>COLLECTEOPBRENGSTEN</i></b>
-----------------------------------

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
24 mei	De Bijbel in eigen taal	€ 216,85	€ 163,14
31 mei	De Hezenberg	€ 127,90	€ 87,35
7 juni	Bike4Care Kenia	€ 166,47	€ 112,45
14 juni	Roosevelthuis	€ 140,30	€ 112,85
21 juni	Sartawi	€ 142,35	€ 87,93



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

## **SARTAWI    Verbeteringen in de veeteelt**

Op de hoogvlakte van Bolivia hebben de boeren maar kleine koeien, dat is een gevolg van inteelt. Er is in de veeteelt veel te verbeteren door selectie, betere stieren of inseminatie en beter voer. Door kruising worden de koeien groter, ze geven grotere kalveren en een melkproductie die van 2 naar 10 liter per dag gaat. Bovendien geven die koeien dan over een langere periode melk.

Aankankelijk was er onder de boeren de angst: die grotere koeien zullen ook wel 2x zoveel eten. Boer Celso uit het dorp Cañuma: “We dachten: die grotere koeien kosten extra zorg en eten dubbel zoveel. Maar toen we op bezoek gingen bij boeren in andere dorpen zagen we dat het leven van de boeren daar sterk verbeterd was. Meer melk: kinderen dronken melk, er was ook genoeg om kaas en yoghurt te maken die konden worden verkocht. Het leven van de gezinnen was echt verbeterd”. Dat is een ontwikkelingsmodel van Sartawi: boeren bezoeken elkaar en wisselen ervaringen uit.

Een andere methode voor ontwikkeling die Sartawi hanteert: zoeken naar boeren en boerinnen die kunnen worden opgeleid tot “promotoren”. Zij leren over ziekten van het vee en hoe die te behandelen. Ze hebben een kleine voorraad diergeneesmiddelen. Ze kunnen kunstmatige inseminatie uitvoeren. Ze kunnen worden opgeroepen door andere boeren wanneer die problemen hebben met hun vee (ze krijgen voor hun hulp ook een kleine vergoeding). Nog zoveel meer is te verbeteren in de veeteelt. Betere planning waardoor de kalveren niet geboren worden in de winter en dan vaak sterven van de kou. Gerststro en haverstro maken voor de winter. Luzerneklaver aanplant. Zorgen voor schoon drinkwater voor de koeien en betere stallen. Sartawi helpt!

## ZENDINGSWERK ODIJK

Beste gemeente van Odijk.

Wij als gemeente zijn altijd zeer betrokken bij onze eigen gemeente (leden), maar ook zeer betrokken bij christenen elders in Nederland of landen buiten onze grenzen.

Wij bidden voor velen die hulp nodig hebben.

U heeft laatst kunnen lezen dat de zendingsbus was gelegegd met een hele mooie opbrengst. De diaconie wil graag deze opbrengst zinvol besteden voor het zendingswerk.

Wij willen U graag op de hoogte houden waaraan en waarvoor het besteed wordt.



- Er is een donatie gedaan aan het Christelijk radio station “GROOT NIEUWS RADIO” welke men kan beluisteren op (radio 1008 AM) of kan beluisteren op de computer of tablet. Voor meer informatie: <https://www.grootnieuwsradio.nl>

- Er is een donatie gedaan aan de stichting “Open doors” Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgte kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Voor meer informatie: <https://www.opendoors.nl/ons-werk/over-ons/>



## Collecte project Sartawi

Tijdens de dienst in de kerk op 21 juni 2015 is er gecollecteerd voor het project van Sartawi. De gemeente heeft totaal €142,35 geschonken. Hiervoor hartelijk bedankt.

Gods zegen toegewenst aan alle gemeenteleden.

*Nico Aperloo*

## UIT DE KERKERAAD



Het vergaderseizoen zit er weer op. Tijdens de laatste kerkeraadsvergadering op 18 juni hebben we de balans opgemaakt. Een jaar waarin weer veel is gebeurd. In de eerste plaats op het gebied van het wel en wee van gemeenteleden. We hopen dat we elkaar de passende (pastorale) zorg en aandacht hebben kunnen geven. En er is ook veel gebeurd voor wat betreft bijeenkomsten en activiteiten. Genoemd mogen worden: de startzondag in september, met de nacht zonder dak, de bijeenkomst voor oud-ambtsdragers in januari, de gemeenteavonden over het Sartawi-project en de Diaconale presentie in juni. En ook de bestaande en nieuwe gespreksgroepen, al het jeugdwerk, het vernieuwde Kerknieuws, de visitatie, de vele bijzondere diensten, de succesvolle Actie Kerkbalans en de groeiende samenwerking met PKN Bunnik. Teveel om op te noemen.

We zijn blij met de relatief hoge instroom van nieuwe en veelal ook jonge gemeenteleden en we hopen dat iedereen zich snel thuis voelt in onze gemeente.

Tenslotte willen we iedereen bedanken voor alle inzet en betrokkenheid het afgelopen seizoen. Een mooie zomer toegewenst in Odijk of verder, en in gezondheid tot ziens in dorp of kerk!

Oscar Schneider

## **BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK**

Op 5 juli heeft het laatste concert van het eerste halfjaar in onze kerk plaatsgevonden. De leerlingen van de muziekschool zullen hun ouders weer laten horen hoe goed ze vooruitgegaan zijn met het spelen op de blokfluit. Meestal voor en na de pauze een volle kerk. Ik hoop dat deze keer de Tour de France niet te veel invloed op het bezoek gehad heeft, want ik schrijf dit stukje al eerder. Maar dan wordt het stil tot eind augustus.

Deze concerten van de muziekschool zijn al een lange traditie in onze kerk. Daarom maak ik hiervoor graag een uitzondering, want verder wordt de kerk niet meer verhuurd op zaterdagavond en op de zondag. Want dat vergt in combinatie met onze eigen dienst op de zondagmorgen veel extra organisatie en het zijn ook tijden waarop ik of anderen voor de begeleiding, veel moeilijker tijd vrij kunnen en willen maken.

November wordt in de kerk een 'korenmaand'. Want zowel Rana Ridibunda als Cantare Barbare geven een concert. Later zal ik hier meer informatie over geven. Op 13 juni gaf het Amateurorkest Bunnik een heel mooi concert in onze kerk. De goed gevulde kerk kon genieten van mooie muziek en een prachtige hoornconcert van Theo Schoonbrood.

Op 5 juni trouwden in onze kerk een bruidspaar uit Bunschoten-Spakenburg. De moeder van de bruid en een tante kwamen in klederdracht naar de dienst. Dat dragen ze nog elke dag. Ze vertelden dat er nog 165 vrouwen zijn die in klederdracht lopen; een uitstervend ras. Er zijn geen mannen meer die in klederdracht gekleed gaan. De gasten kwamen met een dubbeldeks bus aan. Dat was weer eens wat anders. Ik zal foto's op de website laten zetten.

Ook foto's die gemaakt zijn tijdens het in gebruik nemen van de opslaande deuren naar onze binnentuin zal ik laten plaatsen.

Ik heb de koelkasten in de twee keukens eens geïnspecteerd op producten die er volgens mij toch wel weer een hele tijd in stonden. En dat klopte. Ik heb sauzen (mayonaise, ketchup) weggegooid met vervaldagen in 2013 en 2014. Echt over tijd dus. Eigenlijk adviseer ik de groepen die dit meebrengen om het niet bij ons te laten staan. In de praktijk blijkt steeds weer dat het vergeten wordt. En bij de koffie op zondag is beslist geen mayonaise nodig. Gewoon opruimen dus in een eigen koelkast, want in de meenthoek wordt het niet meer gebruikt.

De komende tijd zullen we gaan kijken hoe we de binnentuin nu ook met meubels kunnen inrichten. Dat zal het gebruik op zondag comfortabeler maken, wanneer er ook zitplekken bij komen. Uitgangspunt is wel dat de meubels buiten kunnen blijven staan. Elke zondag inrichten en weer opruimen is niet echt een optie.

Ik wens iedereen hele fijne zomermaanden.

Hans Landzaat

## TERUGBLIK GEMEENTEAVOND 17 juni 2015

‘Is er alleen toekomst voor de kerk als wij ons profileren als een diaconale gemeente?’ Deze vraag stond centraal op de drukbezochte gemeenteavond van 17 juni.

### *Aanleiding*

Enkele recent verschenen artikelen over de toekomst van de kerk waren de aanleiding om het thema diaconale kerk centraal te stellen. In één van deze artikelen schrijft ds. De Jonge dat er alleen toekomst is voor de kerk als zij zich profileert als een diaconale gemeente. Tijdens de gesprekken rond de dialoogtafels werd duidelijk dat onze gemeenteleden geen diaconaal werk doen om de toekomst van de kerk veilig te stellen. Veel gemeenteleden lieten blijken dat het geloof de bron is van hun diaconaal werk.

### *Zout der aarde*

Burgemeester Ostendorp vertelde tijdens zijn inleiding hoe zijn geloof de drijfveer is om op te komen voor de kwetsbaren, ook al is er grote druk vanuit Den Haag. Het is zijn overtuiging dat we allemaal talenten hebben gekregen om daarmee het zout der aarde te zijn. Een “zingende gelovige”, zo typeert burgemeester Ostendorp zichzelf.

### *Dansen in de garage*

Een korte inventarisatie maakte duidelijk dat we een bruisende diaconale gemeente zijn. Vanwege tijdgebrek konden slechts een paar voorbeelden van diaconaal werk worden aangestipt, bijvoorbeeld: dansles en naailes in de garage, de Schans, Vluchtelingenwerk en de chauffeur van Odijk. De individuele hulp aan burens en familie is vaak niet zichtbaar, maar blijkt een grote rol te spelen binnen onze kerkgemeenschap: hartverwarmend.

Henk van den Heuvel, Gerda van Rijn, Kees Visser en Oscar Schneider



## **UIT DE PASTORIE**

### *Zomervakantie ds. Visser*

Van 17 juli tot en met 9 augustus houdt ds. Visser zijn zomervakantie. Van 17-28 juli is ds. Coen Constandse uit Bunnik de vervanger (030-656 40 64 / 06-34 59 92 63 en via coenconstandse@hotmail.com) en van 29 juli – 9 augustus is dat ds. Daco Coppoolse uit Driebergen (0343-51 15 56 of via d.coppoolse@casema.nl).

### *Terugblik op de Gemeenteavond over diaconale inzet*

Eerst was er de boeiende gemeenteavond over Sartawi op donderdag 4 juni. Zo'n veertig gemeenteleden waren afgekomen op slechts een enkele oproep. Met groot genoegen hebben we geluisterd naar de belevenissen van mevr. Nadine de Vogel, die de mensen en het gebied van Sartawi menigmaal bezocht heeft. Hierdoor kreeg het project gezicht. Hoe in een proces van tien jaar de landbouwproducten werden verbeterd, uitgebreid en te koop aangeboden.

Daarna was het bijzonder indringend om dhr. Kuiper te horen over de voortgang van een degelijk proces. Dat het echt gaat om ontwikkelingssamenwerking, of liever nog hoezeer het bij de mensen ter plekke vandaan komt en wij van onze kant daaraan ondersteuning kunnen geven. Het klassieke beeld van hulpverlening van rijk ten opzichte van arm behoort hier echt tot het verleden.

Toen was er op woensdag 17 juni de grote gemeenteavond over onze diaconale presentie. Tussen de 50-60 gemeenteleden waren geboeid door het persoonlijke geloofsgetuigenis van burgemeester Ostendorp. En toen het vervolgens aankwam op de groepsgesprekken was te merken dat onze diaconale presentie mede bepalend kan zijn voor de toekomst van onze kerk. Woord en daad gaan hand in hand: ora et labora, bid en werk.

En wat gebeurt er veel binnen onze gemeente en in ons dorp, door individuele gemeenteleden en in georganiseerd kerkelijk verband en in samenwerking ook met lokale instanties.

Het was goed om deze enthousiaste verhalen met elkaar te kunnen delen. Goed, stimulerend en een hartelijke versterking van ons ideaal om kerk voor het dorp te zijn.

Ds. Kees Visser

## **STARTZONDAG**

De voorbereidingsgroep voor de Startzondag van 13 september a.s. is lekker bezig. We hopen opnieuw dat we de kerkdienst in de open lucht kunnen houden, in de pastorietaan.

‘Jij bent mijn naaste!’, zo kunnen we het onderwerp voor de Startzondag goed weergeven, al hebben we nog geen definitieve, pakkende titel bedacht.

Het gaat in de kerkdienst om het bekende en inspirerende evangelie over de barmhartige Samaritaan. Kernmoment in de gelijkenis is het moment waarop de Samaritaan voelt dat hij de gewonde man langs de kant van de weg niet aan zijn lot kan overlaten. Hij wordt de naaste van hem. Hoe gaan wij om met de mensen, die op onze weg komen? Dichtbij en ver weg?

Na de kerkdienst houden we een DIENSTENVEILING voor ons Sartawi-project, onze verre burens in Bolivia.

Het is goed om alvast uw gedachten hierover te laten gaan. Welke dienst kunt u laten veilen?

Misschien ben u er goed in om een computer van een ander op te schonen? Of vindt u het leuk om een foto-shoot te houden? Een kinderfeestje te organiseren? Of u biedt zichzelf aan voor avondje oppas? Of u hebt gelegenheid en vindt het plezierig om senioren voor een dagtochtje mee te nemen, een bloesemtocht in uw royale bolide? Of wilt u iemand begeleiden bij een museumbezoek? Misschien kunt u ook een taart bakken? Of?

Al uw diensten kunt u aanbieden, die dan bij opbod worden verkocht, voor het goede doel: onze verre burens van Sartawi.

Meteen na de zomervakantie krijgt u een lijst aangereikt – in de kerk of via Kerknieuws – waarop u uw dienst kunt aangeven.



Terwijl dan de veiling bezig is, gaan de kinderen onder leiding van mensen van de Kindernevendienst knutselen. De mensen van de Kindernevendienst overwegen om later in het seizoen – bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd – met spaardoosjes geld in te zamelen. Dat geeft hen de tijd om de kinderen te vertellen waarover dat project van Sartawi eigenlijk gaat.

We sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor ieder iets meeneemt. Hoe dat gaat, volgt later.

Wordt vervolgd dus! De voorbereidingsgroep: Jan de Vries, Hilko Boogaard, Stevien Gardenier, Johanna Muis en Kees Visser.

### ***OPROEP EXTRA GASTVROUWEN/MANNEN***

Omdat enkele mensen afgefallen zijn voor de koffieverzorging na de kerkdiensten, willen wij graag aanvulling van ons team. Als er genoeg mensen zijn ben je maar 1 x per 3 maanden aan de beurt. Ook is het fijn als er wat verjonging in de groep komt. Als u in de gelegenheid bent mee te werken, en dat geldt ook voor mannen, dan graag een telefoontje naar Annie Muis, tel. 656 14 98.

### ***VORMING EN TOERUSTING***

#### **Jongvolwassenen**

Na de zomervakantie wil ik een ontmoeting beleggen met jongvolwassen gemeenteleden. Graag wil ik met hen (ruim gezegd mensen tussen de 25-35 jaar) verkennen wat hun wensen en mijn mogelijkheden zijn om tot een bijbel- en geloofskring te komen. Een deel van de mensen die in de doelgroep valt, hoorde tot voor kort bij de 30-plusgroep van Jerfaas de Jong. In goed overleg met hem wil ik nu deze mogelijkheid overleggen. In de afgelopen maanden hebben we gezien dat zich nieuwe jongvolwassenen in ons dorp en onze kerk hebben gevestigd. Ik hoorde al de vraag naar een Alpha-cursus langskomen. Op deze en andere vragen wil ik met hen zoeken naar de mogelijkheden.

## Leeskring

Op de volgende dinsdagavonden: 27 oktober, 3, 10 en 17 november, van 20.00- 21.45 uur in de Meenthoek wil ik leiding geven aan een kring over het **boek van ds. Jan Offringa, *God is niet te vangen***. Het boek is een bundeling van gesprekken met gemeenteleden, die vertellen over hun veranderde geloof. Deelnemers hoeven het boek niet zelf aan te schaffen. Het is mijn bedoeling om een selectie van enkele hoofdstukken op papier aan te bieden, zodat die ons aan de praat helpen. Hoe is ons geloof in de loop van ons leven veranderd? Herkennen wij iets van onszelf in de verhalen uit het boek? Opgeven kan al: [predikant@pknodijk.nl](mailto:predikant@pknodijk.nl)



## Psalmen lezen

Ik ben erg verheugd over het initiatief van Harriët Schneider en Piet Pannekoek om een kring op te zetten, die zich gaat bezighouden met het boek van de Psalmen. Het project **Psalmen lezen** krijgt 2 sporen: enerzijds thuis Psalmen lezen - 150 psalmen van 1 januari 2016 - 30 juni 2016; anderzijds 5 avonden, waarvan één als evaluatie na het zomerreces en de andere 4 maandelijks. Data volgen uiteraard nog.

## Kinderleerhuis

In de Jeugdraad zal ook de catechese ter sprake komen. Het ligt in mijn voornemen om weer een **Kinderleerhuis** te houden, ditmaal voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs.

## Kindercatechese

Voor de kinderen van de groep 3, 4 en 5 gaan Jaap van der Plas en Gerda van Rijn en ik weer een bijeenkomst van de **Kindercatechese** opzetten. Het onderwerp zal zijn van het Avondmaal, zodat de kinderen weten wat, waarom en hoe wij de Maaltijd van onze Heer vieren in de kerk. In het najaar zal het ergens plaatsvinden.

Prachtig en uitdagend om met zoveel mooie plannen bezig te zijn; gemeenteopbouw in ontwikkeling.



## Permanente kringen

Naast de losse kringen, zijn er ook de vaste kringen, waarvan de meesten open staan voor nieuwe leden.



De kring Geloof & Wetenschap onder leiding van dhr. Leo Otto, De nieuw gevormde kring met dezelfde naam en doelstelling: Geloof & Wetenschap, vorig jaar opgezet door AnneMarie Laseur. Omdat zij dit jaar kiest voor andere studiedoelen, is de samenroeper van deze kring Piet Pannekoek. (AnneMarie, bedankt voor jouw inzet om deze nieuwe kring van start te laten gaan!)

De kring Vrouw & Geloof onder leiding van Marijke Rensink.

De kring Geloof & Opvoeding onder leiding van Harriët Schneider en Tineke Reincke.

De kring voor jonge gezinnen, ook over geloofsopvoeding, onder leiding van Jerfaas de Jong en Amanda Maseland.

De kring voor jongeren tussen de 16-20 jaar, Youth-Alpha onder leiding van René Maseland.

En het Joods Leerhuis – samen met de PKN van Bunnik, onder leiding van Hanneke Lafeber. Dit nieuwe seizoen wordt opnieuw aandacht gegeven aan de Profeten, nu met als deskundige ds. Sjirk van der Zee. Op 1, 15 en 19 februari en 14 maart. De afsluitende avond van 14 maart zal gaan over het werk van de Russisch-Joodse schilder Marc Chagall. Alle avonden zijn ‘los’ te bezoeken; er wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Net als vorig jaar streven we ernaar om de kringen open te stellen voor onze gemeente en de gemeente in Bunnik. Dat geldt ook omgekeerd. De kerk van Bunnik zal in het nieuwe seizoen kenbaar maken aan welke kringen ook gemeenteleden uit Odijk kunnen meedoen.

Wie inlichtingen wil over de diverse kringen kan terecht bij genoemde contactpersonen of via [predikant@pknodijk.nl](mailto:predikant@pknodijk.nl)

Ds. Kees Visser

***Zieken***

Er zijn meer gemeenteleden, die met ziekte en ongemak te kampen hebben. Zonder hun namen te noemen, willen wij hen in onze gebeden gedenken.

In het nieuwe Liedboek lees ik een duidelijk gebed (pg. 1372):

Wanneer wij moeten gaan  
langs de grenzen van het leven,  
waar ziekte ons klein maakt,  
onzeker en afhankelijk,  
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,  
het broze lichaam vervalt:  
laat er een omarming blijven  
die ons draagt.

Laten er mensen zijn  
die ons vasthouden;  
doe zelf uw naam eer aan  
en laat U vinden  
als wij U zoeken.

Amen.

Ds. Kees Visser

## ***HART VOOR JONGE MENSEN? HELP Chris en Voorkom!***

Voorkom! verzorgt duizenden preventielessen door het hele land om jongeren te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Chris biedt nazorg via een anonieme chat en email, kinderen en tieners vinden bij ons een luisterend oor. Dit werk wordt ondersteund vanuit ons kantoor. Binnenkort verhuizen we naar Driebergen, naar het pand van Youth for Christ op de grens van Driebergen en Doorn. We zoeken vrijwilligers die enkele dagdelen per week willen helpen bij dit mooie werk. Er zijn diverse gevarieerde taken, in een gesprek kunnen we kijken wat bij u past.

Wilt u ons komen helpen? Maak werk van uw geloof en mail naar [info@stichtingfamilycare.nl](mailto:info@stichtingfamilycare.nl) of kijk op [www.ikwiljulliehelpen.nl/doe](http://www.ikwiljulliehelpen.nl/doe). Bellen mag natuurlijk ook: 030-637 31 44. We hopen van u te horen!

## ***GELOVEN IS... reizen door heilig land (2)***

In de weken na mijn reis door Israël mocht ik geregeld bij de lezingen in de kerkdienst verwijzen naar memorabele bijbelse plaatsen: Jeruzalem, Naïn (in de preek die ik in Bunnik hield), het Meer van Tiberias, Kafarnaüm, Nazareth. De aanblik van deze bijbelse plaatsen heeft mijn kijk op de bijbelse verhalen verrijkt, ook al zitten er tussen de bijbelse verhalen en de tegenwoordige tijd vele eeuwen. Bij één bijzondere stad sta ik in dit artikel stil: Kafarnaüm, aan de noordrand van het Meer van Tiberias. Het is een museumdorp, een ruïne. Er liggen overblijfselen van wat ooit de synagoge en het stadje waren. Alleen met de nodige uitleg kan de bezoeker zich er een beeld van vormen. Bij deze restanten is een moderne kerk gebouwd, gewijd aan Petrus, die afkomstig was van Kafarnaüm (Marcus 1: 29). Een stoer standbeeld van deze grote apostel staat opgesteld aan de rand van het vergane stadje, aan de hoge oever van het meer. De tekst in marmer op de sokkel van het beeld spreekt boekdelen, Matteüs 16: 18, waar Jezus zegt: “Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen”. In zijn linkerhand heeft deze stenen Petrus een reusachtige staf, in zijn rechterhand een sleutel, de ‘sleutel van het koninkrijk van de hemel’.

Ik ben naast het beeld gaan staan en voelde me klein, en niet alleen omdat het beeld zo enorm groot is. Hoe is het toch mogelijk dat deze apostel een beweging mede in gang hielp, die tot op de dag van vandaag bestaat! Groots is dat. En dat ik op mijn manier, in onze tijd, op onze plaats, mede vorm en inhoud mag geven aan de opdracht die aan deze Petrus is gegeven, om te bouwen aan de gemeente, dat is iets om stil en klein van te worden en dankbaar ook.

Nu ik terugkijk op het afgelopen kerkelijk jaar, en werk aan mijn jaarverslag voor de kerkenraad, spreekt dit beeld mij aan. Hoe kunnen wij en hoe kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van de christelijke gemeente? Hoe scharen wij ons rond het hart van de christelijke kerk, dat is de belijdenis van Petrus: 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God'? Hoe delen wij in de waarde van dat Woord?

Dat is een vraag die ieder persoonlijk moet beantwoorden. Het is een vraag die we met ons meedragen in onze persoonlijke bezinning. En vakantietijd kan ook bezinningstijd zijn. Even rusten op de rots!



Ik wens u een gezegende tijd toe, uit of thuis.

Ds. Kees Visser

### ***INLOOPOCHTEND***

Op 22 juli vindt de laatste inloopochtend plaats in het Witte Kerkje. In de eerste week van september gaat het weer van start.

### ***BEDANKJE***

Mevr. Muis heeft jarenlang de administratie rondom de verspreiding van het kernnieuws verzorgd. Zij is inmiddels hiermee gestopt maar een bedankje is op zijn plaats!

Wieke Hoomans-van der Werf neemt het over.

## BIJBELLESROOSTER

<b>Juli</b>		di 11	Handelingen 27:1-12
vrij 10	Ezechiël 1:28b-3:3	wo 12	Handelingen 27:13-26
za 11	Ezechiël 3:4-15	do 13	Handelingen 27:27-44
zo 12	Ezechiël 3:16-21	vrij 14	Handelingen 28:1-16
ma 13	Ezechiël 3:22-27	za 15	Handelingen 28:17-31
di 14	Marcus 6:1-13	zo 16	Leviticus 24:1-9
wo 15	Marcus 6:14-29	ma 17	Leviticus 24:10-23
do 16	Marcus 6:30-44	di 18	Leviticus 25:1-12
vrij 17	Marcus 6:45-56	wo 19	Leviticus 25:13-22
za 18	Handelingen 21:15-26	do 20	Leviticus 25:23-34
zo 19	Handelingen 21:27-36	vrij 21	Leviticus 25:35-46
ma 20	Handelingen 21:37-22:11	za 22	Leviticus 25:47-55
di 21	Handelingen 22:12-29	zo 23	Psalms 78:1-16
wo 22	Handelingen 22:30-23:11	ma 24	Psalms 78:17-31
do 23	Handelingen 23:12-22	di 25	Psalms 78:32-39
vrij 24	Handelingen 23:23-35	wo 26	Psalms 78:40-55
za 25	Jesaja 63:1-6	do 27	Psalms 78:56-72
zo 26	Jesaja 63:7-14	vrij 28	Marcus 8:1-21
ma 27	Jesaja 63:15-64:2	za 29	Marcus 8:22-38
di 28	Jesaja 64:3-11	zo 30	Leviticus 26:1-13
wo 29	Jesaja 65:1-7	ma 31	Leviticus 26:14-26
do 30	Jesaja 65:8-16	<b>September</b>	
vrij 31	Jesaja 65:17-25	di 01	Leviticus 26:27-39
<b>Augustus</b>		wo 02	Leviticus 26:40-46
za 01	Psalms 15	do 03	Leviticus 27:1-13
zo 02	Marcus 7:1-23	vrij 04	Leviticus 27:14-25
ma 03	Marcus 7:24-37	za 05	Leviticus 27:26-34
di 04	Handelingen 24:1-9	zo 06	Jakobus 1:1-18
wo 05	Handelingen 24:10-27	ma 07	Jakobus 1:19-27
do 06	Handelingen 25:1-12	di 08	Jakobus 2:1-13
vrij 07	Handelingen 25:13-27	wo 09	Jakobus 2:14-26
za 08	Handelingen 26:1-18	do 10	Jakobus 3:1-12
zo 09	Handelingen 26:19-32		
ma 10	Psalms 34		

## ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerpauze, zijn op **zondag 13 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. U kunt zich creatief bezig houden met het opmaken en versieren van cup cakes met

deskundige begeleiding van Marion van Rijn.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-656 29 77.

De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk, zal zijn op **zondag 11 oktober** op dezelfde tijd.

## ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 27 juli** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor €5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 22 t/m donderdag 23 juli vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-656 20 89** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.



De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 augustus**, op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan vanaf woensdag 19 t/m donderdag 20 augustus via voornoemd telefoonnummer.

**INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS**

<b>Nummer</b>	<b>Inleverdatum</b>	<b>Verschijningsdatum</b>
7	24 augustus	3 september
8	28 september	8 oktober
9	2 november	12 november
10	7 december	17 december
1-2016	4 januari	14 januari

Redactie: Mevr. A.J. Forma en Mevr. G.J. Bokhorst  
p/a Lindelaar 20, t. 030-2687322,  
e-mail redactie: [kerknieuws@pknodijk.nl](mailto:kerknieuws@pknodijk.nl)

Drukwerk Drukkerij 123 te Alblaserdam

Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf, David de Caerslaan 1,  
t. 030-656 28 24

**OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK**

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op  
woensdag: 12.00 - 16.30 uur  
donderdag: 14.00 - 16.30 uur  
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.  
Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

*Contact*

Snuffelhonk t. 030 – 2901829, e-mail: [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)

Frits Hermans t. 06 – 20784264, website: [www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl)



De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....





Protestantse Kerk

