

## KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

25e JAARGANG, Nr.5, juni/juli 2015

Voor de gegevens van de PKN Odijk zie 'gegevens' in het menu links.

### **KERKDIENSTEN**

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

#### *Zondag 7 juni*

10.00 uur - Ds. Edward Kooiman, Heiloo  
Collecte: Fiets gezondheidswerkers Kenia  
Extra: Jeugdkerk

#### *Zondag 14 juni*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte: Roosevelthuis

#### *Zondag 21 juni*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte: Sartawi  
Extra: Jeugdkerk

#### *Zondag 28 juni Heilig Avondmaal*

10.00 uur - Ds. Arie van Buuren, Amsterdam  
Collecte: Sensor

#### *Zondag 5 juli*

10.00 uur - *Overstapdienst*  
Ds. Kees Visser  
Collecte: Jeugdwerk  
Extra: Jeugdkerk



### **BIJ DE DIENSTEN**

Zondag, 7 juni gaat ds. Edward Kooiman uit Heiloo voor in de dienst, die om 10.00 uur begint. Oude banden worden aangehaald!

Zondag, 14 juni wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser.

Zondag, 21 juni gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur.

*NB: Het is mogelijk dat 14 of 21 juni een Jeugddienst wordt. Op dit moment is daar nog geen helderheid over te geven.*

Zondag, 28 juni wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Arie van Buuren uit Amsterdam. In deze dienst wordt de Maaltijd van onze Heer gevierd.

Zondag, 5 juli is de OVERSTAPDIENST, die om 10.00 uur begint en geleid wordt door ds. Kees Visser. Of er ook kinderen zijn die overstappen van groep 8 van de Kindernevendienst naar de jeugdkerk is nog niet helemaal duidelijk. Het gaat hoe dan ook slechts om enkele kinderen.

## COLLECTEDOELEN

### **Zondag 7 juni: Fiets voor gezondheidswerker!**

In Kenia heeft de overheid om de zorg voor iedereen functioneren goed, dankzij medewerkers die gezinnen dorpen. Ze adviseren over herkennen ziekten bij



gezondheidscentra ingericht toegankelijk te maken. Ze de vele vrijwillige bezoeken in de omliggende hygiëne en voeding en gezondheidsklachten.

De afstanden zijn groot. De organisatie Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care voor dat de ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen bereiken. De gezondheidswerkers krijgen een training fietsonderhoud. Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen ook sparen voor een fietsambulance.

### **Zondag 14 juni: Roosevelthuis.**

Als je door ziekte of een lichamelijke beperking niet zelfstandig de deur uit kan, dreigt een isolement. Het Roosevelthuis kan dan voor jou en je partner een diaconale vakantieweek verzorgen. Even weg van huis, ondersteuning bij de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het leven ziet er naar zo'n week weer anders uit!

Deze voorziening is er al 45 jaar. Het gebouw is na die tijd aan vervanging toe en een nieuwe inrichting is nodig. In het nieuwe vakantiehuis mag het de vakantiegangers aan niets ontbreken: een aangepaste kamer met een speciaal bed en een goede douche, door het bos op de duo-fiets. Hiervoor is veel geld nodig. Een rolstoel kost € 500,- en een tillift € 4000,-.

### **Zondag 21 juni: Sartawi.**

Op allerlei manieren proberen wij u te betrekken bij ons eigen diaconale project Sartawi. In het Kerknieuws leest u hier regelmatig over.

Wij ondersteunen, samen met de kerk in Bunnik, een lokale zusterorganisatie in het berggebied van Bolivia. Deze organisatie heeft een project opgezet met het doel de landbouw te diversifiëren zodat de gezondheid beter wordt en de inkomsten toenemen.

Wij hebben ons verplicht om drie jaar lang een financiële bijdrage te leveren.



Door het delen van onze eigen welvaart kan ook daar een menswaardig bestaan opgebouwd worden.

### Zondag 28 juni: Sensor.

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie.

dagdelen ook per chat. Met dank daarvoor training en begeleiding beroepskrachten.



Per telefoon, per mail en aan ruim 900 vrijwilligers die krijgen door deskundige

### Zondag 5 juli: Jeugdwerk.

JOP, de Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, ondersteunt met advies, trainingen, materialen en evenementen. De JOP jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren in het jeugdwerk. Zo geeft JOP hen de ruimte om te ontdekken wat geloven in God voor hen betekent.

## COLLECTE-OPBRENGSTEN

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
19 april	Exodus	€ 150,72	€ 117,20
26 april	Eredienst	€ 135,60	€ 128,82
3 mei	Kerkgroei	€ 103,60	€ 85,80
10 mei	De Regenboog	€ 123,96	€ 92,25
14 mei	Hospice Kr Rijnstreek	€ 40,50	€ 33,20
17 mei	Eigen gemeentewerk	€ 108,26	€ 80,31



## VAN DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Beste gemeenteleden,

De kerkenraad nodigt u uit voor de **gemeenteavond** op **17 juni 2015**.

De centrale stelling op de gemeenteavond is:

**‘De toekomst van onze kerk ligt in haar diaconale presentie’.**

Met deze prikkelende stelling willen we – ingeleid door onze burgemeester Hans Martijn Ostendorp - graag met u tot een verdiepend gesprek komen over *het zijn van diaconale gemeente*.

Waarom dit thema?

Er wordt vanuit verschillende invalshoeken nagedacht over de toekomst van onze kerk. Een belangrijke invalshoek is dat de kerk van grote betekenis kan zijn in de participatiesamenleving. Het hoort bij de identiteit van de kerk om zorg te dragen voor de naasten. De kerken willen pastorale en diaconale zorg geven, dat zien we zelfs als onze primaire taak. Onze rol hierbij is in de tweede helft van de twintigste eeuw vanwege de verzorgingsstaat kleiner geworden, maar we zijn van harte bereid een deel daarvan nu weer op ons te nemen.

In navolging van Christus willen wij als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor onze dorpsgenoten en medemensen, dichtbij en ver weg. Als we er in slagen dit profiel zichtbaar te houden of te maken, onze diaconale presentie te versterken, zullen we een aantrekkelijke gemeente zijn en daarmee toekomstbestendig.

Is er alleen toekomst voor onze kerk, als wij ons profileren als een diaconale gemeente?

In ons beleidsplan schrijven we:

*De Protestantse Gemeente Odijk wil voor de inwoners van Odijk en omliggende dorpskernen een zichtbare en aantrekkelijke gemeente zijn. Wij willen een herkenbare en betrouwbare partner zijn van het gemeentebestuur, het sociale domein en ieder die daarbinnen het goede zoekt voor het dorp en haar bewoners.*

Het programma van deze gemeenteavond ziet er als volgt uit:

19.45 – 20.00 uur	Welkom en ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.15 uur	Opening van de avond
20.15 – 20.30 uur	Inleiding door Hans Martijn Ostendorp, burgemeester Gemeente Bunnik
20.30 – 21.15 uur	Gespreksronde aan de hand van stellingen
21.15 – 21.30 uur	Toelichting plaatselijke diaconale activiteiten
21.30 – 21.45 uur	Gezamenlijke afronding

Wij zien uit naar een waardevolle ontmoeting en een goed gesprek met elkaar!

Namens de kerkenraad,  
Henk van de Heuvel, Gerda van Rijn, Kees Visser en Oscar Schneider



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

### **SARTAWI: Hulp**

Schoon water, groente, hogere melkproductie etc. dat zijn in het oog springende resultaten van de inzet van Sartawi. Ze zijn een enorme verbetering voor de indianen bevolking op de hoogvlakte van Bolivia. Sartawi helpt! Maar de hulp van buiten staat hierbij niet voorop. In het hele proces van zoeken naar oplossingen, planning, financiering en uitvoering is de bevolking ingeschakeld. Het is hùn project. Sartawi versterkt de organisatie van de boeren, hun gemeenschap, hun bestuur, hun lokale regering. Zo leren de boerengemeenschappen de weg te vinden naar de gemeentelijke instanties om hun plannen in te brengen en te realiseren. En bij de uitvoering worden zoveel mogelijk die gemeentelijke instanties ingeschakeld. Door dat hele proces leert de bevolking vertrouwen op eigen kunnen. En kan daardoor zelfstandig verder werken aan de ontwikkeling.

Bij alle projecten geldt ook: de boeren krijgen niets cadeau. Bij grotere infrastructurele werken (zoals irrigatiewerken) zorgt de bevolking voor materialen uit de buurt: stenen, zand en grind en levert de werkracht. De gemeentelijke overheid betaalt 30-50% van de kosten. Sartawi geeft technische ondersteuning en materiaal dat van buiten het gebied moet komen zoals cement, ijzer, kabels etc. Bij kleinere projecten op dorpsniveau (bouw van stallen, drinkbakken etc.) betalen de boeren 60-70% van de kosten: handwerk, steen, zand etc. Sartawi betaalt 30-40% aan technische ondersteuning en materiaal van buiten de regio (zoals cement).

Sartawi zet zich in voor verbeterde leefomstandigheden van de boeren op de hoogvlakte, voor duurzame ontwikkeling!





### **Ter nagedachtenis van Lars de Liefde**

In de avond van 1 mei overleed dhr. Lars Zacharias de Liefde, geboren 20 maart 1935 te Utrecht, gehuwd met Corrie. Zij woonden aan de Salamander 15. Hij was vader van twee zonen: Igor en Ralf, en had 1 kleinzoon, Koen.

Lars was een rijzige man, hoffelijk, charmant, en altijd correct gekleed. Een voorkomende man, een praatgrage man, een man die leefde in een kring van vertrouwde mensen.

Lars was creatief, werkte als etaleur, later op een bank en was actief als archivaris van een groot bedrijf, later onderdeel van OGEM.

Lars heeft lange tijd een burn-out gehad. Dat heeft zijn algehele conditie verzwakt. Sinds 2012 tobde hij met zijn gezondheid. Hij raakte ernstig vermoeid. En daar kwamen zijn grote zorgen bij over Corrie, zijn grote liefde.

Lars raakte de laatste jaren van zijn leven nauw betrokken bij de gemeenschap van het Witte Kerkje. Trouw bezoeker van de kerkdiensten, vrijwilliger bij de Inloopmorgen, wat hij met hart en ziel deed en deelnemer bij wijkontmoetingen.

Hij voelde zich thuis bij onze gemeenschap en zong graag van zijn geloof. Hij was vaak vroeg in de kerk. Dan besteedde hij zijn tijd door alle liederen, die aangekondigd waren voor de dienst, rustig door te lezen en zijn gevoel te laten spreken. Hij was zo blij met dit hernieuwde kerkelijke contact, dat hij een keer spontaan uitriep: 'Mijn geloof is terug!'

Toen hij een keer in het ziekenhuis lag, ontroerden hem de woorden van een oud lied: "Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet!' Het gaf hem moed om voort te gaan.

Op zaterdag 9 mei vond de crematieplechtigheid plaats in Den en Rust te Bilthoven. Op verzoek van Lars is daar het Onze Vader gebeden.

NB

Ik ben Jolanda van der Veen en Gerda van Rijn dankbaar dat zij, samen met andere kerkmensen, namens het Witte Kerkje betrokken waren bij de plechtigheid en alles wat daaraan vooraf ging. Kort nadat ik van Lars afscheid had genomen, begon mijn meivakantie. Jolanda en Gerda hebben toen de pastorale zorg voortgezet en ook tijdens de crematieplechtigheid het woord gevoerd.

Ds. Kees Visser.





### **Ter nagedachtenis van Hans van Zoonen**

Op zondag, 17 mei overleed dhr. Hans van Zoonen in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met To zijn vrouw aan de Driejofferengarde 49. Hans overleed plotseling, hoewel zijn gezondheid de laatste tijd te wensen overliet. Hans werd geboren in Soerabaya, Nederlands-Indië, groeide daar op en leerde al jong To Woudenberg kennen. Pas toen de beide gezinnen gerepatriëerd werden, kregen ze aan boord van het schip verkering. Ze trouwden in Rotterdam, bijna 62 jaar geleden. Ze werden vader en moeder van twee zonen, Hans en Gerard. Hans en To waren wereldburgers. Dankzij het werk van Hans als ingenieur o.a. voor Shell en Werkspoor woonden zij op tal van plaatsen in tal van landen, India, Pakistan, Aruba. Zo'n 50 jaar geleden vestigden zij zich in Odijk. Van huis uit was Hans niet kerkelijk opgevoed. Hij leerde het geloof dankzij To kennen, deed belijdenis, en haalde de band met de kerk pas op latere leeftijd wat meer aan. Hans had zo zijn vragen en moeiten met het geloof. Zo vond hij het moeilijk deel te nemen aan het avondmaal. Het gedenken en vieren van de verzoening kon hij moeilijk rijmen met zijn vreselijke ervaringen in de Jappenkampen. Hij wilde niet leven met haat, maar vergeving was een onvoorstelbaar begrip geworden. Hans gedijde in de kleine kring van mensen om hem heen. Hij leefde intens mee met zijn kinderen en kleinkinderen. Daar genoot hij van. De laatste jaren was zijn gezondheid kwetsbaar geworden. Maar dat hij zo plotseling in de namiddag afgelopen zondag na een wandelingetje zou overlijden, had niemand kunnen denken. To zal hem vreselijk missen.

Vrijdag, 22 mei hebben we afscheid van Hans genomen in een dankdienst voor zijn leven in het Witte Kerkje en hem daarna begraven op het kerkhof. We bidden To, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe om het verlies te verwerken en te leven met alle dierbare herinneringen.

Ds. Kees Visser.



In april zijn Corine en ik met vakantie naar Indonesië geweest, daarom heb ik mijn bijdrage aan Kerknieuws een keer over moeten slaan. Wij hebben erg genoten van het mooie land en haar gastvrije bevolking.

Vooraf heb ik de kosterij alle in april geplande speciale bijeenkomsten overgedragen. En dat waren er nog al wat, één concert en drie huwelijksdiensten. Onder de regie van Wim van Bekkum heeft iedereen daar fantastisch zijn schouders onder gezet en is alles naadloos doorgelopen.



In mei zijn de nieuwe deuren in de hal van de Meenthoek aangebracht, zodat we nu de binnentuin veel makkelijker kunnen gebruiken. We denken nog na hoe we de tuin verder gaan inrichten. Pieter Meijer heeft op Pinksterzondag de deuren feestelijk in gebruik genomen, namens de Vrienden van het Witte Kerkje, die het financieel mogelijk gemaakt hebben.

Minder in het zicht, zijn er nog wat verbeteringen aangebracht. De trap naar het archief bovenin de Meenthoek, heeft een leuning gekregen. Dat maakt het naar boven of naar beneden lopen met ordners in je hand een stuk makkelijker. Ook is met een tochtstrip de ruimte tussen de klapdeuren achterin de kerk afgedicht. Dat zal zeker voor minder koude lucht achterin de kerk zorgen.

De komende weken vinden er twee huwelijksdiensten in onze kerk plaats. Ook zal de Johanneskerkgemeente uit Utrecht onze kerk weer gebruiken om een zaterdag met hun koor te repeteren en gezellig samen te zijn. Ze genieten elke keer weer van de mooie akoestiek in onze kerk. Begin juli geeft de muziekschool Bunnik weer een leerlingenconcert in de kerk.

Al met al loopt de verhuur van de ruimten goed en kan onze penningmeester er op rekenen dat de gebudgetteerde opbrengst ook gerealiseerd gaat worden.

**Concert:**

Op zaterdag 13 juni a.s. om 14:00 uur geeft het Amateur Kamerorkest Bunnik haar Lustrumconcert in onze kerk! Zet dit in uw agenda want een orkest in onze kerk is een hele mooie muzikale belevenis.

De entree is vrij, wel collecte na afloop.

Er worden werken van Haydn, Mozart en Schubert uitgevoerd.

Van Mozart hoort u het Hoornconcert nr. 4, met Theo Schoonbrood op hoorn. Theo Schoonbrood is een internationaal bekend hoornist.

Omstreeks 15:00 uur zal er 16:00 uur is het concert



een korte pauze zijn en om afgelopen.

Hans Landzaat



## STARTZONDAG

Een enthousiaste groep vrijwilligers is bezig om de Startzondag van 13 september a.s. voor te bereiden. We hopen opnieuw dat we de kerkdienst in de open lucht kunnen houden, in de pastorietuin.

We laten ons voor het thema van deze Startzondag inspireren door het materiaal dat onze PKN heeft samengesteld. Het gaat om GOEDE BUREN. Hoe kijken we naar elkaar om, binnen de gemeente, en naar de mensen in onze buurt, die niet direct een link met de kerk hebben.

Kern van deze Startzondag zal onze diaconale inzet zijn voor Sartawi, het landbouwproject in de Andes dat we op ons hebben genomen. Er wordt gewerkt aan een DIENSTENVEILING. U wordt uitgenodigd vast na te denken over een dienst, die u kunt aanbieden. Wilt u een keer kinderoppas zijn? Hebt u de gave om een maaltijd klaar te maken? Of bent u in het bezit van een cabrio en wilt u senioren laten genieten van een fraaie rit? Bent u goed in banden plakken? Al uw diensten kunt u aanbieden, die dan bij opbod worden verkocht, voor het goede doel: onze verre burens van Sartawi.

We hebben drie jaar geleden gemerkt, toen we ook zo 'n dienstenveiling hielden, dat de activiteiten een heel seizoen doorwerkten. Zo zijn mensen met elkaar in contact gekomen, die elkaar voordien nog niet kenden. Ze werden GOEDE BUREN, zogezegd.

Wordt vervolgd!

Ds. Kees Visser.



## VORMING & TOERUSTING

Plannen voor het nieuwe seizoen worden in deze fase van het jaar ontwikkeld. Het doet mij plezier om met collega ds. Piet Pannekoek te verkennen wat we in het nieuwe seizoen aan de orde willen stellen.

Op initiatief van Harriët Schneider zal een kring worden gevormd, die zich gaat bezighouden met de **Psalmen**. Ds. Pannekoek zal aan deze kring zijn bijdrage leveren. Deze kring zal in het vroege voorjaar van 2016 van start gaan.

Na de Startzondag, 13 september, wil ik een kring leiden aan de hand van een boek, het boek van **ds. Jan Offringa, *God is niet te vangen***. Het boek is een bundeling van gesprekken met gemeenteleden, die vertellen over hun veranderde geloof.

Uit dit boek wil ik een selectie maken van geschikte hoofdstukken, om in de kring te



bespreken. Het zal – naar verwachting – gaan om vier of vijf avonden. Nadere aankondiging volgt nog.

In de Jeugdraad zal ook de catechese ter sprake komen. Wat doen we voor welke leeftijd? Zijn er genoeg zevende- en achtstegroepers voor een leerhuis? Hoe zit het met geloofskrings voor jongvolwassenen? Uiteraard komen we hierop terug.

Ds. Kees Visser.

### **DIGITALE KERKKRANT van PG BUNNIK**

Om onze uitgaven te beperken lezen vele kerkleden binnen onze gemeente de Kerkkrant via de computer.

Ook in Odijk lezen meerdere personen onze Kerkkrant die circa 15 maal per jaar uitkomt. Hiermede vragen we aan deze lezers te overwegen eveneens gebruik te maken van de digitale Kerkkrant.

Indien u dat wenst vragen we u ons dit door te geven via:

*kerkrentmeesters@pgbunnik.nl*.

We nemen uw emailadres dan graag op in ons digitale kerkkrantbestand.

Het College van kerkrentmeesters te Bunnik.

### **GELOVEN IS.... reizen door heilig land**

*Een impressie van de reis die mijn vrouw en ik in de meivakantie maakten door Israël.*

Vanaf de Jaffa-poort lopen we over een deel van de brede muren van de oude stad Jeruzalem. Af en toe krijgen we al een blik op de gouden koepel naast de Al-Aqsa-moskee. Het is nog stil die morgen. Tot we een stem horen spreken, steeds krachtiger, een Duitstalige stem. Een groep staat aandachtig luisterend om de voorlezer heen, maar blokkeert ook onze doorgang op de vestingwallen. De voorganger leest hardop uit de bijbel voor, als een legeraanvoerder die beveelt, zo hard en luidkeels klinkt zijn stem, vast en zeker over de één of andere noeste verovering van het volk Israel op één van de omringende volkeren. Als de groep ons aan ziet komen, maken ze enige ruimte, zodat wij kunnen passeren. Ze knikken vriendelijk naar ons, of zie ik toch ook enige gêne? Zodra we de groep voorbij zijn, hervat de Pfarrer zijn bijbelgedeelte: 'Der Herr Zebaoth sprach....'

We zien tijdens onze reis meer groepen, die met de bijbel in de hand door het heilige land trekken. Bij de overblijfselen van Kafarnaüm zit een groep van zo'n 18 Japanners (of zijn het Koreanen?) allemaal met een laptop op schoot gezamenlijk hardop voor te lezen. Het zal wel gaan over Jezus in de synagoge van Kafarnaüm, neem ik aan. Het lijkt een schoolklas die een oefening hardop-voorlezen houdt. Het heeft iets komisch en tegelijk is het ook bloedserieus, zo zien we aan hun gezichten.

'Kefer' of 'kafar' betekent dorp, weet ik inmiddels. Kafarnaüm wil zeggen: het is het dorp van Nahum; de ruïne die is overgebleven is fraai om te bezoeken en ligt aan de oever van het meer van Tiberias. We eten er een broodje met vis.

Reizen door het heilige land is een ontdekkingsstocht. We vallen soms van de ene verbazing in de andere. We schrikken als we een jongeman zien lopen met een groot wapen over zijn schouder. We zijn onder de indruk van de toewijding waarmee sommige mensen op hun knieën een steen zalven, de steen die Jozef van Arimatea zou hebben gebruikt voor het graf van Jezus. Ze wrijven over de steen en kussen die en dat dan in de haast verstikkende lucht van acht wierookvaten.

We verlaten de stadsmuren en lopen in de richting van de Klaagmuur. Argeloos lopen we op de muur toe. We worden vriendelijk, maar beslist op onze schouders getikt. Het is niet de bedoeling dat wij samen naar de Klaagmuur lopen. Het moet gescheiden. Er is een deel voor vrouwen en een deel voor mannen en of Loes een sluier om haar schouders wil doen.

We gehoorzamen. Maar de scheidingswand tussen de beide delen is niet meer dan een rieten dranghek. Een orthodoxe Joodse man – met slaaplokken en een hoed, geheel gekleed in het zwart – neemt een stoel, gaat erop staan en kijkt onbeschaamd over de schutting. Wat hij zoekt, is me niet duidelijk. Vrijwel gelijktijdig steekt een vrouw haar hand boven de rieten afscheiding uit om een foto te maken van het mannengedeelte. Niemand legt haar een strobreed in de weg.



Als we weer bij elkaar zijn, vertellen we elkaar wat we hebben gezien. Mannen en vrouwen, hoewel gescheiden, doen blijkbaar hetzelfde. Ze reciteren Thoraverzen, maken daarbij de hoofdwiegende bewegingen, die corresponderen met het ritme dat in de tekst besloten ligt. We zien de talloze briefjes, die in de kieren van de muren zijn gepropt. Zullen we ook een briefje schrijven?

Even later, als we nog steeds staan te kijken te midden van de drommen bezoekers, vragen we een Nederlandse jongeman een foto van ons beiden te maken met de Klaagmuur op de achtergrond, voor de kinderen via onze familieapp. Wat schrijven we erbij?, vragen we ons even af. We kijken elkaar aan. Het is niet moeilijk een geschikte tekst te bedenken: 'We hebben niets te klagen!'

Ds. Kees Visser.

## **Vrijheid als opdracht**

Dit jaar vieren we voor de 70<sup>ste</sup> keer de bevrijding van Nederland. In de oorlogsjaren daarvoor, onder de bezetting, hebben we geleerd hoe belangrijk vrijheid is. Ieder jaar staan we erbij stil op 4 en 5 mei, om de slachtoffers te gedenken en om ons te bezinnen op de vrijheid. Want vrijheid is niet gemakkelijk.

Mensen zijn immers geen losse individuen, wij leven samen, en we hebben rekening te houden met elkaar, wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Mijn vrijheid is begrensd, mijn vrijheid eindigt waar ik anderen schaad. Wij zijn alleen samen vrij, en samen vrij zijn betekent met elkaar rekening houden, elkaar ruimte gunnen.

Vrij zijn betekent verantwoordelijk zijn, voor mijzelf, voor anderen, voor de samenleving.

Het grote verhaal van bevrijding is Exodus, het verhaal van de Uittocht. Na het feest komen dan de klachten, de botsingen, de teleurstelling, de vraag hoe het verder moet. Dan geeft de Eeuwige Zijn Tora aan Israël, leefregels die het leven in vrijheid helpen waarborgen. In de Tien Woorden gaan de eerste over het leven met God, en de laatste over het leven met elkaar.

Moord niet, breek niet in in een huwelijk, steel niet, getuig niet tegen je naaste als leugengetuige, haak niet naar het huis of de vrouw van je naaste. Kortom, laat je naaste veilig zijn.

Want moord bedreigt zijn leven, en echtbreuk zijn huwelijk.

Diefstal bedreigt zijn vrijheid – ook een mens kan gestolen worden en als slaaf verkocht, zie Ex 21:16 – en zijn bezit. Een valse getuige bedreigt de rechtsorde (denk aan Naboth). En begeren, haken naar, betekent dat je niet te vertrouwen bent.

De vrijheid van je naaste is mede jouw verantwoordelijkheid.

Dat gaat ver, want wie is je naaste? Het eenvoudige antwoord (je broer of zus, je vriend of vriendin, je buurman of buurvrouw) voldoet niet.

In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan gaat het over die vraag: wie is je naaste? Ik denk dat het antwoord is: je naaste is degene die jou nodig heeft.

Daarmee worden ons de oogkleppen afgenomen: de ruimte waarin we leven is de hele wereld, de hele mensheid gaat ons aan. Nog veel te veel mensen worden onderdrukt, zijn onvrij, en dat gaat ons aan. Wat doen wij voor hun vrijheid?

Wybrand Ganzevoort



Op zondag 7 juni worden er brieven naar:



uitgedeeld om te versturen

### **Saudi-Arabië**

Mohammed Saleh al-Bajadi is één van mensenrechtenorganisatie die door aangemerkt als “niet goedgekeurd”. Hij zit sinds maart 2011 in de gevangenis. Afgelopen maart werd hij, vlak voor zijn vrijlating, opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een reisverbod.

de oprichters van een de Saudische regering is

Al-Bajadi werd in 2011 gearresteerd nadat hij had deelgenomen aan een demonstratie voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij kreeg geen juridische bijstand en werd in 2012 veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Al-Bajadi is een van de oprichters van een Saudische organisatie die rapporteerde over mensenrechtenschendingen en families van gevangenen die zonder aanklacht vastzitten bijstond. De meeste leden van de organisatie zitten gevangen. Er is sinds zijn arrestatie nauwelijks contact met hem geweest en er zijn zorgen over zijn gezondheid.

*In de brief aan de Saudische autoriteiten wordt opgeroepen om Mohammed al-Bajadi onmiddellijk vrij te laten.*

### **Russische Federatie**

Een rechter heeft geoordeeld dat een online platform voor LHBT (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) jongeren “homopropaganda” bevat en moet worden geblokkeerd. Elena Klimova, de oprichtster van de website, kreeg in januari om diezelfde reden een boete opgelegd.

Op de website Children 404, die wordt gerund door Elena, kunnen jongeren die vanwege hun seksuele oriëntatie worden gediscrimineerd of andere problemen hebben met elkaar in contact komen. Ook kunnen zij via de site advies krijgen van professionele hulpverleners. Elena ging in beroep tegen haar veroordeling. De rechter bepaalde 25 maart dat haar zaak opnieuw moet worden bekeken. Het besluit van een andere rechter om haar website te sluiten kan negatieve gevolgen hebben voor de uitspraak in Elena’s rechtszaak. Ze is op dit moment nog in afwachting van haar nieuwe rechtszaak.

*In de brief aan de Russische aanklager wordt opgeroepen om Elena niet te vervolgen.*

### **India**

De Indiase Irom Sharmila is al sinds november 2000 in hongerstaking om de afschaffing te eisen van een veiligheidswet. Door niet te eten zou zij volgens de Indiase wet zelfmoord proberen te plegen. Dat is strafbaar met een gevangenisstraf van een jaar.

Irom wordt herhaaldelijk opgepakt en onder dwang gevoed. Ze zet haar hongerstaking voort en weigert schuld te bekennen, omdat ze volgens eigen zeggen zichzelf uithongert om politieke redenen. Ze wil dat de veiligheidswet wordt afgeschaft omdat die door het Indiase leger wordt misbruikt in “opstandige” gebieden zoals Jammu en Kashmir en in de noordoostelijke deelstaten. Het opent de deur voor het leger om mensen te doden, te martelen en te laten verdwijnen, zonder daarvoor gestraft te worden. In juni moet Irom wederom voor de rechter verschijnen.

*In de brief aan de Indiase autoriteiten wordt opgeroepen Irom Shamila onmiddellijk vrij te laten en de aanklacht tegen haar te laten vallen.*

Plakt u een wereldzegel 1 op de brieven.

Hartelijk dank voor uw inzet.

De schrijfgroep van Amnesty International Odijk

**BIJBELLEESROOSTER**

**juni**

ma 1	Handelingen 2:43–3:10	ma 22	Jesaja 3:1-12
di 2	Handelingen 3:11-26	di 23	Jesaja 3:13–4:1
wo 3	Handelingen 4:1-12	wo 24	Jesaja 4:2-6
do 4	Handelingen 4:13-22	do 25	Psalm 30
vr 5	Handelingen 4:23-31	vr 26	2 Korintiërs 6:14–7:4
za 6	Psalm 130	za 27	2 Korintiërs 7:5-16
zo 7	Marcus 3:20-35	zo 28	2 Korintiërs 8:1-15
ma 8	Marcus 4:1-12	ma 29	2 Korintiërs 8:16-24
di 9	Marcus 4:13-23	di 30	2 Korintiërs 9:1-14
wo 10	Marcus 4:24-34	<b>juli</b>	
do 11	Psalm 92	wo 1	2 Korintiërs 10:1-11
vr 12	Marcus 4:35-41	do 2	2 Korintiërs 10:12-18
za 13	Marcus 5:1-20	vr 3	2 Korintiërs 11:1-15
zo 14	Marcus 5:21-43	za 4	2 Korintiërs 11:16-33
ma 15	Psalm 107:1-22	zo 5	2 Korintiërs 12:1-13
di 16	Psalm 107:23-43	ma 6	2 Korintiërs 12:14-21
wo 17	Jesaja 1:1-9	di 7	2 Korintiërs 13:1-13
do 18	Jesaja 1:10-20	wo 8	Ezechiël 1:1-14
vr 19	Jesaja 1:21-31	do 9	Ezechiël 1:15-28a
za 20	Jesaja 2:1-5	vr 10	Ezechiël 1:28b–3:3
zo 21	Jesaja 2:6-22	za 11	Ezechiël 3:4-15

Bron: Nederlands Bijbelgenoots



**INLOOPOCHTEND**

Iedere woensdagochtend is de kerk open van 10.00-12.00 uur voor iedereen. De kerkzaal is voor rust en bezinning en in de consistorie kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom.

## ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerstop, gepland worden op 13 september.

## ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de op **maandag 22 juni** in de Kerkje. Vindt u het fijn om samen ook regelmatig alleen eten, komt u het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 17 t/m donderdag 18 juni vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562089** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.



volgende keer plaatsvinden Meenthoek bij het Witte te komen met anderen die dan naar De Meenthoek bij een driegangen maaltijd. De

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 27 juli**, op dezelfde tijd en plaats.

## INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
6	29 juni	4 juni
7	24 augustus	3 september
8	28 september	8 oktober
9	2 november	12 november
10	7 december	17 december
1-2016	4 januari	14 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma  
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl  
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

## OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op  
woensdag: 12.00 - 16.30 uur  
donderdag: 14.00 - 16.30 uur  
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur  
Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

*Contact*

Snuffelhonk: 030-2901829

[www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl), [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)