

# Kerknieuws



**Protestantse Gemeente Odijk**

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente Odijk  
Zeisterweg 34

Postadres:  
Postbus 1, 3984 ZG Odijk

[www.pknodijk.nl](http://www.pknodijk.nl)

## KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

25e JAARGANG, Nr. 4, april/mei 2015

Voor de gegevens van de PKN-OdiJK klikken op 'gegevens' in het menu links.  
Inleverdatum volgend kerknieuws: dinsdag 26 mei voor 12.00 uur

### KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

#### Zondag 3 mei

10.00 uur - Ds. F. Oomen  
Collecte - Kerkgroei  
Extra - jeugdkerk

#### Zondag 10 mei

10.00 uur - Ds. M. van Giezen  
Collecte - De Regenboog

#### Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur - De heer C. Baan  
Collecte - Hospice Kromme Rijnstreek

#### Zondag 17 mei

10.00 uur - Ds. R. Meter  
collecte - Eigen gemeentewerk  
Extra - jeugdkerk

#### Zondag 24 mei Pinksteren

09.00 uur - Ds. Kees Visser  
10.30 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte - De bijbel in eigen taal

#### Zondag 31 mei Heilig Avondmaal

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Collecte - De Hezenberg

#### Zondag 7 juni

10.00 uur - Ds. E. Kooiman  
Extra - jeugdkerk



### BIJ DE DIENSTEN

Zondag 26 april wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser.

Zondag 3 mei gaat mevr. ds. F. Oomen voor  
begint.

Zondag 10 mei leidt mevr. ds. M. van  
begint.



in de dienst, die om 10.00 uur

Giezen de dienst, die om 10.00 uur

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, gaat dhr. Cees Baan voor in de dienst die om 9.30 uur begint.

Zondag 17 mei is de voorganger ds. R. de Meter. De dienst begint om 10.00 uur.

Pinksteren, zondag 24 mei, worden twee diensten gehouden, om 9.00 en om 10.30 uur. In beide diensten gaat ds. Kees Visser voor. Aan de dienst zal de cantorij meewerken o.l.v. Edith Tilanus, misschien weer versterkt met enkele solisten.

Zondag, 31 mei, de zondag van de Drie-eenheid, vieren we de Maaltijd van onze Heer. In de dienst van 10.00 uur gaat ds. Kees Visser voor.

### COLLECTEDOELEN

#### **Zondag 3 mei: Kerkgroei.**

Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden.

Ze weet dat ook buiten de kerk mensen zijn op. In de wijk wonen veel beperkte kans om te werken of een eenzame mensen die graag deel willen gemeenschap. Voor hen organiseert in een café. Ze lezen samen in de Bijbel en vieringen met een gezamenlijke maaltijd. Heilig vuur West heeft intussen een vriendengroep van 250 personen. Zo worden ook mensen buiten de kerk bereikt met de liefdevolle boodschap van God.



verlangen naar God. Deze mensen zoekt alleenstaanden en mensen met een opleiding te volgen. Onder hen veel uitmaken van een liefdevolle Margrietha maandelijkse bijeenkomsten praten daarover na. Ook zijn er

#### **Zondag 10 mei: De Regenboog.**

50 jaar geleden is deze oecumenische instelling door dominee Wouters opgericht in Amsterdam. De Regenboog zet zich in voor een divers publiek zoals slachtoffers van drugsverslaving, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond. Door opvang en intensieve begeleiding in de 10 inloophuizen van de Regenboog proberen de professionele werkers samen met de vele vrijwilligers voor de bezoekers een nieuwe toekomst op te bouwen.

Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van de inloophuizen. Een warme maaltijd, koffie, maar ook een douche en schone kleding staan hun ter beschikking. Ook kunnen ze terecht bij maatschappelijk werkers of meedoen aan werk- en activeringsprojecten. 850 Vrijwilligers zetten zich in voor mensen met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van onze klanten: zelf leren vissen in plaats van een vis te geven. De Regenboog Groep is mede door de grote inzet van vrijwilligers kosteneffectief.

#### **Hemelvaartsdag 14 mei: Hospice Kromme Rijnstreek.**

Hospice “Kromme Rijnstreek” in Houten biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. De zorg in een hospice wordt ook wel “thuis-verplaatste-zorg” genoemd. Bij Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice bestaat alweer vier jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

#### **Zondag 17 mei: Eigen gemeentewerk.**

Deze zondag staat het werk van de diaconie in onze eigen woonplaats centraal. Ook in onze welvarende gemeente is individuele hulp nodig. De diaconie staat open voor hulpverlening aan alle Odijkers. Het ontdekken van armoede gaat niet vanzelf. Als u in uw omgeving armoede waarneemt, bijvoorbeeld kinderen die buitengesloten worden omdat zij door geldgebrek niet mee kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, neem dan contact op met de diaconie.

### **Zondag 24 mei: De Bijbel in eigen taal.**

Op Pinksterzondag collecteren wij altijd voor zendingswerk van Kerk in Actie. Deze keer wordt steun gegeven aan het project van het "Institute for Bible Translation" waarin christenen en moslims werken aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars.

De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim. Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange ballingschap christen geworden. Een Bijbel in de eigen taal was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen taal zo belangrijk is voor hun identiteit en voor de opbouw van hun kerken en gemeenschappen. Op dit moment is de vertaalde Bijbel digitaal en in gesproken versie beschikbaar en zijn enkele Bijbelboeken gedrukt.

Het instituut wil graag de volledige Bijbel in het Krim Tataars drukken en uitgeven. Kerk in Actie helpt mee om dat mogelijk te maken.

### **Zondag 31 mei: De Hezenberg.**

De Hezenberg is al vanaf 1946 een plaats waar mensen die in hun leven zijn vastgelopen onderdak en begeleiding krijgen aangeboden. In 2011 werd de Hezenberg een zelfstandig behandelcentrum in de GGZ, maar de christelijke 'roots' zijn niet losgelaten. De laatste jaren ook meer aandacht voor bezinning en bezieling. Het grootste deel van de zorg, zoals behandeling en begeleiding, wordt vergoed door de zorgverzekering. Het kenmerkende van de Hezenberg is de bijzondere pastorale zorg die geboden wordt. Dit is ook precies wat onze meeste cliënten ertoe brengt om juist hier aan te kloppen voor hulp. Het dagelijkse ochtendgebed, de vieringen op dinsdag- en vrijdagavond en de kerkdienst op zondagmorgen kosten veel extra tijd en energie. Uw bijdrage helpt dit mogelijk te maken.

#### **COLLECTEOPBRENGSTEN**

Datum	Collecte tijdens de dienst Collectedoel	Opbrengst	Uitgangscollecte Opbrengst
15/03	Werelddiaconaat	€ 211,62	€ 131,15
22/03	Villa Vrede	€ 171,35	€ 107,20
29/03	Opleidingen Bangladesh	€ 194,21	€ 135,20
02/04	Timon	€ 118,42	€ 56,95
05/04	Jongerenwerk	€ 280,21	€ 177,75
12/04	De Glind	€ 115,66	€ 84,10

#### **AMNESTY INTERNATIONAL**

Op zondag 3 mei worden er brieven uitgedeeld

### **Turkije**

De 55-jarige Arubika Suleymanova dreigt te Russische federatie. Daar loopt zij het risico te onmenselijk te worden behandeld. Suleymanova 'financieren van terrorisme'. De aanklacht is kleine som geld, ongeveer € 160, aan haar zoon heeft gegeven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Haar zoon die niet meer leeft, was aangesloten bij een Tsjetsjeense gewapende groepering. Suleymanova zal waarschijnlijk een oneerlijk proces krijgen. In de brief aan de Turkse autoriteiten wordt opgeroepen om Arubika niet terug te sturen naar de Russische federatie.



om te versturen naar:

worden teruggestuurd naar de worden gemarteld of anderszins is aangeklaagd voor het gebaseerd op het feit dat zij een

## Indonesië

Filep Karma werd op 1 december 2004 opgepakt toen hij met nog zo'n 200 mensen deelnam aan een vreedzaam evenement. De manifestatie was ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring van Papoea in 1962.

Tijdens de ceremonie werd de verboden Morgenstervlag gehesen, een symbool van de strijd voor een onafhankelijk Papoea. De aanwezige politie loste waarschuwingsschoten en sloeg vervolgens met knuppels op de menigte in. Filep werd opgepakt en kreeg 15 jaar gevangenisstraf opgelegd voor 'rebellie'. Hij zit nog altijd gevangen. Amnesty beschouwt hem als een gewetensgevangene. In Indonesië zitten veel politieke activisten vast omdat ze op vreedzame wijze hun mening uitten. In de brief aan de Indonesische autoriteiten wordt gevraagd Filep Karma vrij te laten.

## Brazilië

In februari doodde de militaire politie 12 jongens in Salvador, de hoofdstad van de staat Bahia. Vier anderen raakten ernstig gewond. De bewoners van de wijk Cabula meldden dat de jongens in koele bloede werden vermoord nadat zij zich al hadden overgegeven.

Volgens een officiële verklaring reageerde de militaire politie op berichten dat er een bankoverval plaatsvond. Buitensporig politiegeweld is in Salvador aan de orde van de dag. Vaak is het gericht tegen jonge mannen met een donkere huidskleur. De bewoners van Cabula eisen dat de autoriteiten actie ondernemen om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.

In de brief aan de Gouverneur van de staat Bahia wordt aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de recente moorden in Cabula.

Plakt u een wereldzegel 1 op de brieven.  
Hartelijk dank voor uw inzet.  
De schrijfgroep van Amnesty International



in Odijk

## VAN DE KERKENRAAD



Een korte weergave van de onderwerpen waar de kerkenraad zich de afgelopen periode mee heeft bezig gehouden.

## Kerknieuws

We hebben overwegend positieve reacties ontvangen op de nieuwe lay-out en kwaliteit van het Kerknieuws (voorheen Odijks kerknieuws). Daarom gaan we voort op de ingeslagen weg: het Kerknieuws wordt niet meer in eigen beheer gedrukt, maar kant-en-klaar aangeleverd door een nieuwe leverancier. Graag bedanken wij de drukkers en de vouw- en nietploeg voor alle inzet van de afgelopen jaren; er zijn met elkaar heel wat uurtjes vrijwilligerswerk verricht!

Graag wijzen we nog eens op de mogelijkheid voor gemeenteleden om het Kerknieuws digitaal (per email) te ontvangen. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen dit rechtstreeks melden aan de redactie (kerknieuws@pknodijk.nl), met daarbij het verzoek om ook het adres door te geven, omdat de bezorgers anders niet weten welke adressen uit de bezorgroute gehaald kunnen worden.

## De Huiskamer van Odijk

Misschien heeft u via het Groentje of de Nieuwsbode al kennis genomen van het initiatief rondom 'De Huiskamer van Odijk'. Stichting Dorpshuis Odijk werpt zich met 'De Huiskamer van Odijk' op

als platform om maatschappelijke participatie handen en voeten te geven en bij te dragen aan het welzijn van de gehele Odijkse bevolking. Hiertoe zal een coöperatieve vereniging opgericht worden, waaruit sturing wordt gegeven aan allerhande lokale initiatieven (denk aan de Leestafel van Odijk, de Eettafel van Odijk) in een gezellige ruimte van het Dorpshuis.

De kerkenraad is door het bestuur van Stichting Dorpshuis benaderd om mee te denken over de verdere vormgeving en invulling van De Huiskamer van Odijk. Wij gaan graag in op deze uitnodiging. Wij zien hierin namelijk een goede mogelijkheid om werk te maken van ons beleidsvoornemen om een duidelijke presentie van onze kerk in het dorp.

*Uit het beleidsplan 2014-2018: de Protestantse Gemeente Odijk wil voor de inwoners van Odijk en omliggende dorpskernen een zichtbare en aantrekkelijke gemeente zijn. Wij willen een herkenbare en betrouwbare partner zijn van het gemeentebestuur, het sociale domein en ieder die daarbinnen het goede zoekt voor het dorp en haar bewoners.*

We denken dat in De Huiskamer ook een potentiële partner is gevonden waarmee de chauffeursdienst (initiatief van OBO, diaconie) daadwerkelijk kan gaan draaien.

Kortom, interessante ontwikkelingen waar we u graag van op de hoogte houden.

### Vrijwilligers en vacatures

Het blijft bijzonder om te zien hoeveel Kerkje in touw zijn. Telkens weer lukt het zijn nu op zoek (voor de periode vanaf pastoraal ouderling (opvolger van Tineke kerkenraad. Mocht u geschikte kandidaten



vrijwilligers in en voor het Witte om de vacatures te vervullen. We september 2015) naar een nieuw Kabalt) en een voorzitter willen voordragen, heel graag!

### Evaluatie beëindiging 9.00 uurs dienst

Met ingang van september 2014 worden er alleen nog dubbele ochtenddiensten gepland op 1<sup>e</sup> Kerstdag, 1<sup>e</sup> Paasdag en 1<sup>e</sup> Pinksterdag. Daarmee kwam een einde aan de regelmaat van zo'n 25 jaar waarin we – destijds noodgedwongen vanwege de hoge toeloop van kerkgangers in het Witte kerkje – gewend zijn geweest om van september t/m Pinksteren een korte kerkdienst te houden om 9.00 uur. Aangezien de afschaffing van de korte morgendienst voor de trouwe bezoekers van deze dienst een grote impact kan hebben, heeft de kerkenraad bij de besluitvorming direct ook aangegeven graag in het voorjaar van 2015 een evaluatiemoment met betrokken gemeenteleden te willen beleggen. Op 10 maart jl. heeft dit evaluatiemoment plaatsgevonden. De aanwezigen gaven aan de 9.00 uurs dienst te missen. We bespraken onder meer de behoefte aan rust en stilte tijdens de eredienst en deelden suggesties om ook in de 10.00 uurs dienst aan deze behoefte tegemoet te komen. De kerkenraad ziet geen reden om het eerder genomen besluit om te stoppen met de 9.00 uurs dienst te heroverwegen.

### Overige zaken

Tenslotte melden we nog dat wij voornemens zijn om op 10 juni een gemeenteavond te organiseren. In het volgende Kerknieuws treft u hier meer informatie over aan.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
Oscar Schneider (030-6572608 of [oh.schneider@casema.nl](mailto:oh.schneider@casema.nl))

## VAN DE DIACONIE



SARTAWI Werkgroep Bunnik - Odijk

Voor ons Sartawi project in Bolivia hebben Gijs en Lien zich geweldig ingezet. Voor enkele

andere gemeenteleden hebben ze een fijne maaltijd bereid. De opbrengst van de actie is 210 euro! Hartelijke dank voor jullie initiatief, Lien en Gijs!

De veilig van goederen en diensten in Bunnik op 18 april j.l. bracht 2300 euro op. Een prachtig resultaat.

Wie volgt met een goed idee om fondsen te werven?

### ***VAN DE KOSTERIJ***

Johan Hoeksma heeft vanwege drukte en het kosterschap bedankt.  
Wij zijn hem dankbaar voor de inzet tot nu toe.



onregelmatige werktijden voor

Het kostersteam

### ***NIEUWS UIT HET JEUGDWERK***

#### ***Foto's op de website:***

Op de website van onze kerk ([www.pknodijk.nl](http://www.pknodijk.nl)) staan veel leuke nieuwe foto's van de afgelopen activiteiten. Zo staan er foto's van het kinderkerstfeest van de kindernevendienst en foto's van twee jongerenactiviteiten: Ik hou van Holland (met eten) en van Sirkelslag Young. Ook hebben wij foto's van onze Nacht zonder Dak en de jongerendienst op de site geplaatst. Ben je benieuwd naar de foto's, kijk dan snel op [www.pknodijk.nl](http://www.pknodijk.nl).

#### ***Eten en Ik hou van Holland:***

Op 28 december kleurde de Oranje.  
Wij hebben met 16 jongeren gezellig groot Ik hou van Holland spel gedaan. tegen elkaar gestreden. Hierbij ging kunnen spellen van woorden, het Nederlandse topografie. Het was een spannende strijd, die in de laatste ronde werd beslist.



Meenthoek Rood – Wit – Blauw en

gegeten en daarna hebben wij een Bij dit spel werd er in twee teams het om kennis van Nederland, het raden van liedjes en het kennen van de

#### ***Sirkelslag Young:***

Op vrijdagavond 6 februari hebben wij met 12 jongeren meegedaan met Sirkelslag Young. Bij Sirkelslag spelen jongeren (dit jaar meer dan 6000) in heel Nederland op het zelfde moment hetzelfde spel tegen elkaar.  
Wij hebben eerst gezellig met elkaar gegeten, waarvoor iedereen iets lekkers had meegenomen. Zo ontstond er een heerlijk buffet.  
Om klokslag 19.30 uur startte het spel. Door middel van een internetverbinding kregen wij een film te zien met daarin de opdrachten. Het thema was: 'een wereld te winnen'. De spelopdrachten stonden in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping gaat het om aandacht voor de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over de arm-rijk verhoudingen in de wereld. Veel aandacht was er voor kinderen die hard moeten werken in de textielindustrie. De jongeren die meededen met het spel moesten kleding maken van vuilniszakken en een heuse veiling organiseren om geld in te zamelen om kinderen uit de textielindustrie te redden. Totaal is er door alle groepen in Nederland meer dan € 45.000,- opgehaald!  
Het was een hele leuke avond!  
Wij zijn dit jaar als 51e van de 634 groepen geëindigd. Dit jaar dus geen beker, maar toch een goede prestatie.

#### ***Jongerendienst:***



Op zondag 8 februari hebben wij een jongerendienst gehouden. Deze dienst was door 9 jongeren voorbereid. Zij hadden als thema “duurzaamheid” gekozen. In de dienst heeft Derk verteld over zijn reis naar Zuid-Afrika. Het was interactieve en inspirerende dienst.

### **Palmpasestokken:**

Zaterdagmiddag 28 maart hebben wij met ruim 20 kinderen prachtige Palmpasestokken gemaakt. Een stok in de vorm van een kruis versierd met gekleurd papier, snoepjes en een broodhaantje. Eerst hebben wij kort uitgelegd hoe en waarom wij de Palmpasestok maken. Daarna gingen we het kruis versieren met crêpepapier, de rozijnen en de pinda's rijgen, we maakten buxustakjes vast aan het kruis en het snoep en de eieren. Als laatste kwam het broodhaantje bovenop het kruis. Iedereen was druk bezig en er waren jongeren om de kinderen te helpen. Toen alle stokken klaar waren, hebben wij een paar spelletjes gedaan en daarna lekkere broodjes gegeten met een ijsje toe. De volgende ochtend mochten alle kinderen tijdens de dienst hun stokken ophalen en daarna met de stokken in een optocht door de kerk lopen. Dit was een prachtig gezicht, al die mooi versierde palmpasestokken en die trotse en blijde gezichten van de kinderen. Na afloop van de dienst mocht iedereen z'n stok mee naar huis nemen, om thuis lekker het snoep en het broodhaantje op te eten.

### **Palmpasestok – Wat betekent het allemaal?**

De Palmpasestok is niet zomaar een stok; deze heeft een betekenis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. We regen 30 rozijnen en 12 doppel-pinda's aan een draad. De rozijnen staan symbool voor de 30 zilverstukken die Judas betaald kreeg voor zijn verraad van Jezus en de 12 pinda's staan symbool voor 12 leerlingen. Bovenop het kruis kwam de haan die 3x kraaide toen Petrus Jezus niet wilde kennen. De stok versierden we met crêpepapier (omdat we blij zijn dat Jezus opstaat uit de dood) en met eieren (nieuw leven). Aan de zijanten van het kruis komen buxustakjes die verwijzen naar de takken waarmee de mensen zwaaiden tijdens de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zo vertelt de Palmpasestok ons het lijdensverhaal van Jezus.

Groeten, Joop

## **UIT DE PASTORIE**

### **Stille Week en Pasen**

Wat waren het goede dagen! Met oecumenisch verband hebben we de Pasen. Ik wil graag alle voorgangers vespers, en vanzelfsprekend ook de musici en de lezer en

In één van de vespers werd een foto vertoond van de Hof van Getsémane. Het ging door me heen hoe het zal zijn als mijn vrouw en ik over enige tijd daar zelf hopen te staan, op onze reis door Israël in de meivakantie.

Van harte hoop ik dat zo'n ervaring een verdieping zal zijn bij het lezen en verstaan van de bijbelse verhalen.

*Ds. Kees Visser*

### **Bijbelkring EERSTE PETRUSBRIEF**

Leiding geven aan een kring ervaar ik in Bijbelkring die nu aan de gang is, vormt om samen met 20 gemeenteleden te vragen waar de tekst ons in positieve bijbellezen te zijn, waar menigeen even aan moet wennen. Het zit in onze cultuur om meteen onze



een groeiende groep deelnemers in stille week gehouden, op weg naar bedanken die leiding gaven aan de koster, de werkgroepleden, de liturgiedrukker.



het algemeen als groot plezier. De daarop geen uitzondering. Een feest eenvoudig bijbel te lezen en ons af zin raakt. Het blijkt een manier van

stekels op te zetten als we iets lezen wat ons tegenstaat of wat vragen oproept. Hier is het de bedoeling dat we die begrijpelijke afweerreacties terzijde schuiven en met elkaar gaan delen wat ons verrijkt. En het gebeurt! Ik geniet van deze kring!

### ***Meivakantie***

Van 1 – 15 mei houd ik de meivakantie. Mijn vervanger is ds. Coen Constandse uit Bunnik, telefoon: (030) 656 40 64 / (06) 345 99 263 (iedere ochtend bereikbaar van 9.00 tot 9.30 uur), e-mail: coenconstandse@hotmail.com.

Ds. Kees Visser

## ***SOBERE MAALTIJDEN 2015- EEN TERUGBLIK***

Ondanks het feit, dat de publiciteit over deze activiteit niet optimaal was, kijken we als commissie terug op een o.i. geslaagd evenement. Het Zaalte van de Nicolaaskerk was alle keren goed bezet en soms zelfs overvol. Dat er ook kinderen gast aan tafel waren, hebben we als heel goed ervaren.

Hoogtepunt in meerdere opzichten was natuurlijk de laatste maaltijd, toen Gea van Rijn in ons midden was. Zij heeft het project voor de Sobere Maaltijden 2015 aangereikt. Drie maanden was zij als co-assistent werkzaam in het ziekenhuis van Sumve, Tanzania.

Tijdens de Sobere Maaltijden hebben we geld ingezameld om ondervoede kinderen die het ziekenhuis binnenkomen, de gewenste extra voeding te kunnen geven. Een project opgezet door de co-assistenten die daar werkzaam zijn en de voortgang is afhankelijk van hun bijdrage en de giften van derden.

Tijdens de Sobere Maaltijden werd er voor gemiddeld 30 mensen gekookt door vrijwilligers die al jaar in jaar uit deze taak op zich nemen. Bep de Wit regelt het allemaal en we danken haar en de kokkies voor hun inzet.

De beloning is: dankbare gasten aan tafel en een prachtige opbrengst: € 800,70, voldoende om vier à vijf maanden het project voort te zetten.

Gelet op het bovenstaande hopen we met volgende jaar de Sobere Maaltijden weer volgend jaar.



hulp van alle vrijwilligers ook te kunnen organiseren. Graag tot

Commissie Kerk en Samenleving (OBO)  
Ineke Bernink  
Piet Pannekoek

## ***IN GESPREK***

### God staat aan het begin en Hij komt aan het einde

Deze regels uit lied 513 (nieuwe Liedboek) waren de leidraad bij de bezinning op de de eerste en de laatste hoofdstukken van de Bijbel. 22 gemeenteleden meldten zich voor deze kring aan het begin van het jaar en om het onderlinge gesprek te bevorderen werd het verrassende aantal deelnemers verdeeld over een avond- (13 deelnemers) en een morgenbijeenkomst(9 deelnemers).

Hoe lees je deze Bijbelgedeelten en wat hebben zij ons te zeggen? Dat waren de centrale vragen, maar daaromheen kwam natuurlijk nog veel meer aan de orde. Verrassend is dan altijd weer zowel de zeggingskracht van deze verhalen (troost, uitdaging, confrontatie), maar zeker ook de diversiteit aan belevingen.

Dat kan lastig zijn, maar mijn ervaring is, dat tot nu toe deze diversiteit alleen maar geweldig verrijkend is. Het wordt een veelkleurig getuigenis, dat ons samen – met vallen en opstaan – op de weg van geloven houdt.

### Volgende seizoen

Geconfronteerd met alle veranderingen als het gaat om geloofsinhouden, kwam in één van de groepen het verlangen naar voren om samen in gesprek te zijn over ‘de basis’ van christelijk geloven, de basale geloofsinhoud, zoals dat b.v. 500 jaar geleden in een Catechismus (De Heidelbergse) werd verwoord in vragen en antwoorden.

In 2010 zag de Doornse Catechismus het licht. Onder redactie van Aarnoud van der Deijl, Stephan de Jong en Anne Marijke Spijkerboer geven 13 predikanten antwoord op 52 vragen. ‘Oude vragen, nieuwe antwoorden’ is de ondertitel. Naast basale (oude) vragen, komen ook nieuwe vragen aan de orde, die in de oude catechismus ontbreken, zoals b.v. ‘Is God dezelfde als Allah’, of ‘Wat zijn engelen?’ Geen lange of ingewikkelde antwoorden, maar wel antwoorden die te denken geven en uitnodigen tot gesprek.

Voorlopig noem ik het als een mogelijkheid. In de wandelgangen hoor ik graag reacties.

Het programma voor het volgende worden vastgesteld. Suggesties over.



winterseizoen moet nog definitief zijn welkom. U leest er t.z.t. meer

Piet Pannekoek

***VAN HET OECUMENISCH***

***BERAAD ODIJK***

Het OBO bestaat uit een drietal commissies: liturgie, vorming en toerusting, en kerk en samenleving.

Saskia van de Made en Marco Prins uit de liturgiecommissie zullen dit jaar deze commissie verlaten.

Marco maakt al meer dan 10 jaar, Saskia wat minder lang, deel uit van deze commissie.

We vinden het heel jammer dat ze weggaan. Gelukkig is voor beiden een opvolger gevonden:

Matthijs Marell namens de Parochie en

Maarten Kool namens Het Witte Kerkje.

Vanuit de commissie ‘kerk en samenleving’ wordt al een tijd een hulpdienst, genaamd ‘de

Chauffeur van Odijk’ in het leven geroepen. Dit gaat in samenwerking met ‘de Huiskamer van Odijk’, een initiatief uitgaande van het bestuur van het Dorpshuis.

Nadere informatie zal op een later tijdstip volgen.

Namens het OBO, Betty Northolt.

### ***CURSUS THEOLOGISCHE VORMING***

Ben je nieuwsgierig van aard? Lees dan verder. Met veel voldoening heb ik nu twee jaar de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden gevolgd en daar wil ik je deelgenoot van maken. De cursus is voor iedereen die meer wil weten over kerk en geloof door samen te zoeken, samen vragen te stellen en samen te leren. De kracht van de cursus is dat zij gegeven wordt door zeer bevlogen predikanten en vakdocenten: zij dragen niet alleen kennis over maar ook hun geraakt zijn door het geloof. De meerwaarde van de cursus is dat het geen monoloog van een docent is maar dat er een discussie op gang komt, vooral dat werkt zo verrijkend. Onze kleine groep, waarbinnen onderling

vertrouwen is ontstaan, stimuleert het geloofsgesprek door ieders eigen inbreng en andere achtergrond.

Door deze cursus ga ik met nieuwe ogen artikelen lezen en met nieuwe oren luister ik met meer intentie wat ik in de kerk hoor, zing en bid. Ben je nieuwsgierig van aard, wil je meer weten over de achtergronden van kerk en geloof en wil je daarover in gesprek met andere zoekenden en andere visies, dan is deze cursus mogelijk iets voor jou. In september begint in Utrecht weer een nieuwe cursus. Voor meer informatie: google op 'PKN cursus TVG' en je komt op de site van de PKN (Theologie die iets te zeggen heeft). Als je meer wilt weten mail (pietermeijer@planet.nl) of bel (030-656 73 29) me gerust. Laat je door deze cursus verrassen, verrijken, inspireren en je leven verbreden. Je bent niet de eerste die hieraan deelneemt: de afgelopen 35 jaar is de cursus door zo'n 15.000 cursisten gevolgd.

*Pieter Meijer*

### **GELOVEN IS.... leerling zijn**

In de maand maart heb ik de nascholingscursus Kerk- en Gemeenteopbouw afgesloten; een boeiende reeks van tien studiedagen verspreid over de periode vanaf september vorig jaar. Tijdens de voorlaatste bijeenkomst ging het over veranderingen in de kerk. Hoe lastig is het om met het ouder worden veranderingen mee te maken in kerk en geloof. Hoe kon het toch gebeuren dat zich in betrekkelijk korte tijd zulke ingrijpende veranderingen in de kerk hebben voorgedaan? Steeds meer kerken en wijkgemeenten sloten hun deuren. Een deel van de jonge generatie haakte af en een ander deel sloot zich aan bij een evangelische stroming. Veel is gericht op 'events', op uitzonderlijke manifestaties buiten de kerk, zoals The Passion of het Flevofestival of de Nacht zonder Dak? Zijn wij in staat om de vaste vormen van kerk-zijn voldoende spanning en veerkracht mee te geven, dat ze blijven voldoen in deze tijd?

De inleider van die voorlaatste studiedag, prof. dr. Sake Stoppels, sprak over discipelschap. Hoe kunnen we voortdurend leerling-zijn in de school van Jezus, en tegelijk antwoord geven op de vele veranderingen in kerk en geloof? Hij noemde drie uitdagingen:

1. We zullen in de kerk moeten inspelen op de kansen die veranderingen met zich meebrengen.
2. We zullen meer gericht moeten zijn op de samenleving, de buurt, het dorp of de stad.
3. Het bewaren van de onderlinge gemeenschap, juist waar in toenemende mate sprake is van verscheidenheid?

In Matteüs 13: 52 zegt Jezus: 'Iedere leerling in het Koninkrijk van de hemel lijkt op een huismeester, die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt'. Het is deze wijsheid waar de kerk het in de toekomst van moet hebben. Oude, vertrouwde dingen zullen hun waarde telkens weer bewijzen. En tegelijk zal de leerling open willen staan voor nieuwe dingen, om mee te bewegen met de veranderingen in kerk en samenleving.

Voor mij ligt de kern van kerk-zijn in het omgaan met de Schrift, het lezen en herlezen van de bijbelse verhalen, bezig zijn met Het Woord, want in het Woord horen we de stem van God. Waar de bijbel open gaat, komt God dichtbij en worden we uitgedaagd antwoord te geven op de vragen en noden van deze tijd. En soms spreekt de twijfelaar Thomas ons aan en soms worden we zo enthousiast als Petrus, die belijdt dat Jezus de Christus is; de bijbel als spiegel voor de ziel. In de kerk is het voortdurend Oud en Nieuw.

Ds. Kees Visser

### **OPEN MONUMENTENDAG/OPEN PODIUM**

Op 12 september is het weer Open Monumentendag. Het thema voor 2015 is: Kunst en Ambacht. In het Witte Kerkje zal dan, zoals al vele jaren ten gehore worden gebracht. Het zou leuk zijn als ter muziekprogramma belangstellenden kunnen worden



gebeurt, op allerlei wijze muziek onderbreking van het rondgeleid en het een en ander

over de geschiedenis van het kerkje kunnen horen.  
Als zo'n taak u aanspreekt kunt u zich melden bij

Connie Tukker (tel: 030-656 25 27 of c.tukker@ziggo)

### INLOOPOCHTEND

Iedere woensdagochtend is de kerk open van  
De kerkzaal is voor rust en bezinning en in de  
ontmoeten onder het genot van een kopje  
harte welkom.



10.00-12.00 uur voor iedereen.  
consistorie kunt u elkaar  
koffie of thee. U bent van

### BIJBELLESROOSTER

#### Mei

Vr 1	Psalm 104:1-15	Do 21	Hooglied 8:5-14
Za 2	Psalm 104:16:35	Vr 22	Handelingen 1:1-14
Zo 3	Hooglied 2:1-7	Za 23	Handelingen 1:15-26
ma 4	Hooglied 2:8-15	Zo 24	Handelingen 2:1-13
Di 5	Hooglied 2:16-3:5	ma 25	Psalm 68:1-11
wo 6	Hooglied 3:6-11	Di 26	Psalm 68:12-24
Do 7	Hooglied 4:1-11	wo 27	Psalm 68:25-36
Vr 8	Hooglied 4:12-5:1	Do 28	Handelingen 2:14-28
Za 9	Psalm 33	Vr 29	Psalm 110
Zo 10	1 Johannes 4:1-10	Za 30	Handelingen 2:29-42
ma 11	1 Johannes 4:11-21	Zo 31	Psalm 150
Di 12	1 Johannes 5:1-12		
wo 13	1 Johannes 5:13-21	<b>Juni</b>	
Do 14	Daniël 7:1-14	ma 1	Handelingen 2:43-3:10
Vr 15	Daniël 7:15-28	Di 2	Handelingen 3:11-26
Za 16	Hooglied 5:2-8	wo 3	Handelingen 4:1-12
Zo 17	Hooglied 5:9-6:3	Do 4	Handelingen 4:13-22
ma 18	Hooglied 6:4-12	Vr 5	Handelingen 4:23-31
Di 19	Hooglied 7:1-6	Za 6	Psalm 130
wo 20	Hooglied 7:7-8:4	Zo 7	Marcus 3:20-35

### ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal vanwege Moederdag een week opschuiven naar **zondag 17 mei van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalje bij de St. Nicolaaskerk.

Deze middag zal een passend voorjaarsthema over vogels worden gehouden.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-656 29 77. De navolgende bijeenkomst zal, na een zomerstop, gepland worden op 13 september.

### ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de **maandag 18 mei** in de Meenthoek bij het eerder vanwege Pinksteren. Vindt u het anderen die ook regelmatig alleen eten, het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 13 t/m vrijdag 15 mei vanaf 17 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.



volgende keer plaatsvinden op Witte Kerkje. Dit is een week fijn om samen te komen met komt u dan naar De Meenthoek bij

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 22 juni**, op dezelfde tijd en plaats.

***INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS  
KERKNIEUWS***

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
5	<b>dinsdag</b> 26 mei	2 juni
6	29 juni	7 juli
7	24 augustus	1 september
8	28 september	6 oktober
9	2 november	10 november
10	7 december	15 december

Redactie: Mevr. A.J. Forma en Mevr. G.J. Bokhorst  
 e-mail redactie: [kerknieuws@pknodijk.nl](mailto:kerknieuws@pknodijk.nl)  
 Drukwerk Drukkerij 123 te Alblasserdam  
 Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

***OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK***

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op  
 woensdag: 12.00 - 16.30 uur  
 donderdag: 14.00 - 16.30 uur  
 zaterdag: 10.00 - 13.00 uur  
 Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.  
 Bellen bij de grijze deur.  
 Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-290 18 29.



*Contact*  
 Snuffelhonk t. 030 - 290 18 29, e-mail: [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)  
 Website [www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl)

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje – herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen.

Kom bij ons kijken en doe met ons mee....



Protestantse Kerk

