

Odijs Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.10, november/december 2014

Voor de gegevens van de PKN-Odiijk, klikken op 'gegevens' in het menu links.
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 8 december voor 12.00 uur

KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 23 november - Eeuwigheidszondag

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Pioniersplekken

Zondag 30 november - Eerste Advent, Heilig Avondmaal

10.00 uur - Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorie
Collecte: Sartawi
Extra: Voedsel- en Kadotafel



Zondag 7 december - Tweede Advent

10.00 uur - Ds. Kees Visser
Collecte: Pastoraat
Extra: - Jeugdkerk

Zondag 14 december - Derde Advent - Doopdienst

10.00 uur - Ds. Kees Visser, m.m.v. het Beurthonkkoortje
Collecte: Pro Rege

Zondag 21 december - Vierde Advent

10.00 uur - Mw. Ds. G. van 't Slot, Zeist
Extra: - Jeugdkerk

Woensdag 24 december

19.00 uur - Kinderkerstfeest
22.00 uur - Kerstnachtdienst, Ds. Kees Visser

Donderdag 25 december - Kerst

9.00 uur - Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorij

10.30 uur - Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorij



Zondag 28 december

10.00 uur - Ds. M. van der Velden, Ede

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 november wordt de dienst van 10.00 uur geleid door ds. Kees Visser. In deze dienst gedenken wij de gestorvenen van het voorbije kerkelijk jaar; de Eeuwigheidszondag.

Zondag 30 november is de eerste zondag van Advent. Ds. Kees Visser gaat voor in de dienst van 10.00 uur. In deze dienst vieren wij de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder.

Zondag 7 december, Tweede Zondag van Advent, gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur.

Zondag 14 december, Derde voor in de dienst, die om 10.00 uur heilige doop worden bediend aan vierde kindje in het gezin van Westphal, Schoudermantel 77.

Aan deze feestelijke dienst doet ook o.l.v. juf Sjonnie Holling mee.

Zondag 21 december, Vierde Advent, gaat mevr. ds. G. van 't Slot uit Zeist voor in de dienst van 10.00 uur.



Advent, gaat ds. Kees Visser begint. In deze dienst zal de Fedde Jonas Westphal, het Sebastiaan en Rianne

het BEURTHONKKOORTJE

Woensdagavond 24 december wordt om 19.00 uur het KINDERKERSTFEEST gehouden in het Witte Kerkje. Kinderen gaan een musical opvoeren: EEN HERDER KIJKT VERDER. Er zullen heel wat bekende kerstliedjes gezongen worden tussen het kerstspel door. Het verhaal gaat over de herders die op de schapen passen. In de verte komen Jozef en Maria en de wijzen voorbij. Een engel komt vertellen dat Jezus geboren is. Aan het eind van het spel komt iedereen bij elkaar in de stal van Bethlehem.

Woensdagavond 24 december om 22.00 uur wordt de KERSTNACHTDIENST gehouden. Ds. Visser gaat voor in deze dienst.

Donderdagmorgen 25 december – KERSTMORGEN – worden twee diensten gehouden in het Witte Kerkje, om 9.00 en 10.30 uur. De Cantorij o.l.v. Edith Tilanus zal haar medewerking verlenen. Met extra muziek en zang belooft het een fijne en feestelijke kerstdienst te worden



Zondag 28 december gaat in de dienst van 10.00 uur ds. M. van der Velden uit Ede voor.

EEUWIGHEIDSZONDAG

Zondag 23 november gedenken wij de gestorvenen van het afgelopen kerkelijke jaar. In de dienst van 10.00 uur noemen wij hun namen en steken ter nagedachtenis een kaars voor hen aan:

Herman Willem van Soest, Ds. J. Mindenuslaan 26, overleed op 1 december 2013 in de leeftijd van 76 jaar.

Johannes Marinus van Staveren, woonde in verzorgingshuis Bunnichem, overleed op 27 januari in de leeftijd van 87 jaar.

Arine Johanna Kool-Vlasveld, Barbeellaan 27, overleed op 9 april 2014 in de leeftijd van 92 jaar.

Nicolaas Gijsbertus van der Leck, woonde in verzorgingshuis Bunnichem, overleed op 27 mei 2014 in de leeftijd van 88 jaar.

Arij Geurt Hermanus Boon, Salamander 54, overleed op 4 augustus 2014 in de leeftijd van 82 jaar.

In de dienst is gelegenheid om een kaars te ontsteken voor wie u persoonlijk wilt gedenken.

In de woorddienst zullen woorden klinken van grote ernst; een deel van de afscheidsrede van Jezus uit Matteüs 24, en ook woorden van troost en bemoediging

uit de opening van de Eerste Petrusbrief (een brief die ik in de vorm van een bijbelkring graag wil gaan lezen met wie dat wil, in het voorjaar van 2015.)

Ds. Kees Visser

COLLECTEDOELEN

Zondag 23 november: Op naar honderd pioniersplekken

De landelijke collecte van de Protestantse Kerk ondersteunt missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft intussen een dertig pioniersplekken helpen realiseren. Eén ervan is in Wijk bij Duurstede. We willen er graag honderd! Steun dit werk!

Zondag 30 november: Sartawi

Op velerlei manieren vragen wij uw aandacht voor het diaconale project in Bolivia dat onze kerkelijke gemeente adopteerde. Het project steunt de bewoners van een afgelegen deel in Bolivia bij het opbouwen van een levenswaardig bestaan. Voldoende en gevarieerd voedsel en werk om een bescheiden inkomen te verdienen horen daarbij. Steun het project!

Zondag 7 december: Pastoraat ook buiten de kerkmuren

Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. In een gemeente kan dat via de vertrouwde huisbezoeken, maar er zijn ook tal van andere vormen mogelijk, zoals een filmavond met discussie rond een levensbeschouwelijk thema. Of met gemeenteleden gezamenlijk appels plukken. De mensen hebben dan veel plezier, maar voeren tussendoor ook diepzinnige gesprekken. Om gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de Landelijke Pastorale Dag voor iedereen



met een rol in het pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Met de opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk deze ondersteuning blijven bieden.

Zondag 14 december: Pro Rege, werk onder militairen

Pro Rege zet zich in voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront door:

- aandacht, erkenning en steun voor hen in de samenleving te vergroten;
- financiële ondersteuning van welzijnsactiviteiten.

Nederlandse militairen worden in tal van oorlog- en crisisgebieden ingezet voor vrede en veiligheid.

In de soms extreme situaties wordt de veerkracht van de uitgezonden militairen zwaar beproefd. Het is daarom van belang dat zij regelmatig worden bemoedigd en ook na hun terugkeer steun en erkenning krijgen vanuit de samenleving.

Ook vanuit de kerken hebben wij daarin een opdracht en willen wij daar aandacht aan geven.

Geef onze uitgezonden militairen de steun die zij verdienen voor hun bijdrage aan vrede en veiligheid in de wereld. Gedenk hen in uw gebed en steun de activiteiten van het Diaconaal Fonds Militairen, waarvoor deze collecte wordt gehouden.

Met uw gift krijgen de hun partners een steuntje in de dagboekjes, aandacht en zorg in andere vormen. U kunt uw gift nummer NL26 INGB 0000 386000 t.n.v. Koninklijke PIT Pro Rege te



uitgezonden militairen en rug in de vorm van vanuit militaire tehuizen en ook overmaken op rekening- Apeldoorn.

COLLECTEOPBRENGSTEN

	Tijdens de dienst		Uitgang
21-9	Vluchtelingenwerk Bunnik	€ 109,59	€ 63,35
28-9	Oecumenische dienst	Onbekend	
5-10	Kerk en Israël	€ 161,60	€ 152,37
12-10	Werelddiaconaat	€ 214,60	€ 85,53
19-10	Amnesty International Bunnik	€ 158,56	€ 114,76
26-10	Nederlands Bijbelgenootschap	€ 94,82	€ 136,73
2-11	Predikantenopleiding Zambia	€ 168,56	€ 133,50

UIT DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Terugblik op de visitatie

Op 9 oktober 2014 vond vanuit het regionale verband van de kerk (classis Zeist) de

visitatie plaats. De visitatoren, mevr. Ds. Bakker en de heer Den Hertog, hebben eerst in de pastorie een gesprek gevoerd met Ds. Kees Visser en zijn vrouw Loes. Vervolgens was er gelegenheid voor gemeenteleden om de kerkvisitatoren vertrouwelijk te spreken. Daarna vond een gesprek plaats met de kerkenraad, eerst zonder onze predikant en later op de avond met de predikant.

In het eerste deel van de visitatie met de kerkenraad spraken we in een open dialoog over zaken waar we ‘tevreden’ over zijn en onderwerpen waar we ‘zorgen’ over hebben. Aan de orde kwamen onder meer: de invloed van de vergrijzing op de toekomstbestendigheid van onze kerkgemeenschap, de draagkracht van de gemeenteleden om met elkaar alle activiteiten te kunnen organiseren, de afstemming met andere gemeenten in de regio. Ook werd gepolst of er in de kerkenraad of tussen gemeente en predikant inhoudelijke kwesties of samenwerkingsthema’s spelen die mogelijk tot externe begeleiding zouden moeten leiden. Gelukkig konden we op laatstgenoemde vraagpunten welgemeend melden dat we geen onhanteerbare dossiers hebben, maar dat we ons wel realiseren dat in een typische dorpsgemeente als wij zijn, er altijd gemeenteleden zijn die zich (tijdelijk) minder goed herkennen in de koers van de gemeente, de stijl van de predikant of de gehanteerde theologische accenten. Het is onze aller zorg dat we elkaar – ondanks de verschillende behoeften en overtuigingen die er mogen zijn – weten vast te houden in geloof, hoop en liefde!

Het tweede deel van de visitatie – inmiddels in aanwezigheid van onze predikant – stond met name in het teken van het ‘geestelijk leven van de gemeente’, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, hoe de ambten en diensten worden vervuld en met name hoe het pastoraat in onze gemeente functioneert. We werden actief bevraagd op de wijze waarop wij in onze gemeente omgaan met ‘huisbezoek’, zowel qua organisatie als qua inhoud. We gaven aan dat ‘het omzien naar elkaar’ een belangrijke waarde is in onze gemeente, en dat dit op vele momenten en in vele vormen ook zo beleefd wordt. Tegelijkertijd kost het ons meer moeite dan in het verleden om het bezoekwerk op peil te houden. Deels omdat de behoeften van (sommige) gemeenteleden zijn veranderd (‘ik hoef niet jaarlijks iemand over de vloer, als er wat is weet ik jullie te vinden’) en deels omdat voor dit type vrijwilligerswerk minder mensen warm lopen.

Door de visitatie zijn we ons als kerkenraad weer extra bewust geworden van het belang om de genoemde onderwerpen regelmatig als gemeente met elkaar te blijven peilen en bespreken. Mocht u willen reageren op bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Oscar Schneider (030-6572608; oh.schneider@casema.nl).

VAN DE DIAKONIE

Sartawi: ervaringen van een

In het dorpje Jucuri (op de hoogvlakte in Quispe-Poma. Vader Jaime, moeder kinderen. De kinderen moeten 3 km schooltijd werken ze mee op het bedrijf. voor kort in een huisje van één kamer.



boerengezin

Bolivia) woont de familie Constantia en hun 6 lopen naar school. En na De familie woonde tot Het hoofdvoedsel was

aardappels of gerechten van aardappelmeel. Een deel van het jaar was er geen groente (die kon men niet planten omdat er geen water was). De koeien gaven ook maar een beetje melk. En vlees was er alleen bij bijzondere gelegenheden.

In een paar jaar tijd is hun situatie wel heel anders geworden door de samenwerking met Sartawi. Ze wonen nu in een lemen huis met twee kamers, een keuken en een badkamertje. Het dorp heeft een waterbassin gekregen. Met een eenvoudige kas (laag muurtje met gebogen plastic buizen en plastic erover) is het nu mogelijk het jaar rond groente te kweken, waarvan een deel op de markt in de stad verkocht wordt. Ze houden nu ook meer vee en de koeien geven meer melk. De familie is duidelijk gezonder en welvarender. De derde zoon gaat nu zelfs naar de hogeschool in de stad!



Doña Constantia: “Dankzij de ontwikkelingen die we met Sartawi zijn begonnen, is mijn leven en dat van mijn familie verbeterd. In ben nu veel blijer met het leven hier in mijn gemeenschap”.

UIT DE PASTORIE

Nationale herdenking

De vlaggen van de kerk en de pastorie hangen vandaag halfstok. Het is maandag, 10 november, de dag van de nationale herdenking van de ramp met vlucht MH17. Ik kijk vanuit mijn werkkamer naar buiten. De vlaggen wapperen in de najaarswind. Vogels vliegen in een V-vorm voorbij. Hoewel de zon uitbundig schijnt, voelt het donker en verdrietig. Zoveel mensen gedenken vandaag hun dierbaren, die omkwamen in oorlogsgebied. Er zijn geen woorden voor dit verdriet.

Ik weet dat in de zomer ook de vlag van de kerk halfstok gehangen heeft. Ook toen was er de landelijke oproep om de slachtoffers te gedenken. De koster van toen hebben gehoor gegeven aan die oproep. Ook de klokken werden geluid. Wat kunnen we anders doen?

Wie een groot verdriet probeert te gedenken, zoekt naar mogelijkheden om het te uiten, om er symbolen voor te zoeken, rituelen.

In de kerk kunnen we ook onze handen vouwen, stil worden, een gebed in ons hart, een lied op onze lippen: ‘Heer, waar dan heen? Tot U alleen!’ Verbonden in verdriet, verbonden in geloof, hoop en liefde, danken wij God dat wij niet opgesloten hoeven te blijven in alle vragen. We leggen onze moeiten voor hem neer.

Dat vandaag de vlaggen halfstok hangen, verbindt ons met wie onnoemelijk verdriet te dragen hebben en met onze

onze lasten draagt.
De V-vorm van de vogels
verdriet, de verbinding en een



God, die in Christus Jezus

verbeeldt de vragen, het
verlangen naar vrede.

Studie gemeenteopbouw

Dit jaar volg ik een verplichte nascholing, die gaat over gemeenteopbouw. Het is een boeiende studie. Boeiend om met collega's te spreken over kerk- en gemeenteopbouw, in onze uiteenlopende werkplekken, katholiek en protestants. Wat mij het meest boeit, is het zoeken naar verbindingen binnen onze gemeentes en parochies. Wat mij opvalt is de zorg voor kerkelijke gemeenschappen, waarin de verschillende geloofsbelevingen om aandacht vragen. Hoe doe je dat in een plurale kerk? Hoe lastig is dat en hoe uitdagend?

Hoe streven we ernaar om te zoeken naar wat ons als kerkmensen bindt – de gezamenlijke viering op zondagmorgen met name – en hoe kunnen we tegemoet komen aan uiteenlopende wensen, juist ook als het gaat om viering en eredienst? Zoeken we naar een model 'voor elck wat wils'? Geven we ruimte aan afzonderlijke geloofsbelevingen?

Het is mooi om te zien dat wij als gemeente geen uitzondering zijn. We delen met zoveel andere kerken dit zoeken. Bieden we genoeg voor iedereen, gezamenlijk of afzonderlijk?

Een definitief antwoord is niet te geven op deze vragen. Van belang is om, waar dat kan, het onderling beraad te zoeken. Afstemming van wensen en mogelijkheden. Wordt vervolgd.

Ds. Kees Visser

KERKBALANS 2015

In de periode van 18 - 31 januari 2015 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Mijn Kerk in Balans". Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2015 een groot deel van het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Voor wie over 2014 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra belastingaftrek wenst over 2014 door de bijdrage van 2015 nu al te willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v.

Protestantse Gemeente Odijk.



Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl



BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

De kerk en de zalen van de Meenthoek worden, zoals jullie ongetwijfeld weten, niet alleen door onze gemeente gebruikt, maar ook regelmatig verhuurd. Dit jaar is daar heel veel gebruik van gemaakt. De huuropbrengst zal hoger zijn dan alle voorgaande jaren. Een zeer welkome aanvulling op onze begroting.

Afgelopen week heeft de Gemeente Bunnik nog gebruikt gemaakt van onze kerkzaal, om informatie te kunnen geven over alle veranderingen in de zorg. De kerkzaal zat vol met belangstellenden. Een mooi voorbeeld hoe we inkomsten kunnen genereren met onze ruimten, die anders leeg staan.

Maar het toenemen van de verhuur activiteiten, betekent ook dat er veel tijd gaat zitten in de begeleiding. Je kan natuurlijk niet zo maar een sleutel geven aan een huurder en het verder maar op zijn beloop laten. Vaak moeten zalen, of de kerk, speciaal voor een bijeenkomst worden ingericht en na afloop moet alles weer worden teruggezet. Soms moet je er bij blijven als koster of voor het regelen van geluid. De tijd die ik daarvoor beschikbaar heb, is daarmee ook de grens van alle mogelijkheden. Er worden nu al veel verhuur afspraken gemaakt voor volgend jaar voorjaar en zomer. Die afspraken zouden best eens in een week kunnen vallen dat Corine en ik er een keer tussen uit willen trekken. Het kunnen vinden van vervangers, die ook echt in kerk of Meenthoek aanwezig kunnen zijn om huurders op te vangen, was het afgelopen jaar niet altijd makkelijk. In dat opzicht maak ik me nog wel eens zorgen.

De maand december is bijna aangebroken en daarmee alle activiteiten rondom de feestdagen. Afspraken zijn al weer gemaakt om alle voorbereidingen in goede banen te leiden. Hoewel de voedseltafel niet meer in de consistorie wordt ingericht, zal er op 30 november wel een tafel komen met leuke cadeaus, zoals ook in vorige jaren.

Bij de ingang van de kerkzaal hangt naast de klapdeuren een collectebus voor de zending. Die puilt bijna uit van het geld, dus willen we hem graag open maken en het geld gaan tellen. Maar wat blijkt, niemand heeft daarvan een sleutel. Ik heb al heel wat mensen gebeld, maar zonder resultaat. Niemand weet waar die sleutel is. Daarom hiermee een laatste oproep: Wil de echte sleutelhouder van de collectebus zich bij mij melden, want anders moet ik als amateur inbreker het slot gaan openboren. Ik heb bij voorbaat al een cursus bij een erkend specialist gevolgd, maar hoop toch dat ik, nu op het nippertje, deze nieuwe kennis niet in de praktijk hoeft te brengen.

Hans Landzaat

VACATURENIEUWS: DE TUINPLOEG

Voor de oplettende mensen onder ons zal het geen nieuws zijn: in het groeiseizoen is de tuinploeg iedere maandagmiddag aan de slag met de groenvoorziening rondom het Witte Kerkje.



De tuinploeg bestaat uit Frits en Marijke Hermans, Herman Vastenburger, Ellie Sybesma, Reinold Stam, Dik Snetselaar, Jan de Vries en Gerard Bestebreurtje (ook coördinatie).

Er valt natuurlijk wel eens iemand uit voor een middag en daarom heeft de tuinploeg voor het komende seizoen behoefte aan versterking.

Wat is nu mooier dan een paar uurtjes in de week lekker buiten de handen uit de mouwen te steken in de nabijheid van het Witte Kerkje?

We kunnen ons wel voorstellen dat u daar enthousiast over wordt! Wilt u een keertje 'meelopen' of zich direct aanmelden als vrijwilliger voor de tuinploeg? Dan kunt u contact opnemen met Gerard Bestebreurtje (030-2734506) of Oscar Schneider (030-6572608)

VERANDERINGEN BINNEN WIJKTEAM 1

Graag willen we u vertellen dat er enkele wijzigingen zijn gekomen in de bezetting van wijk 1. Elly van Duin is op de laatste gemeentezondag bevestigd als pastoraal ouderling, en zal het coördinatorschap over nemen van Harriët Schneider (Harriët blijft wel wijkteamlid). We zijn erg blij dat Elly het team komt versterken. Helaas nemen we ook afscheid van een wijkteamlid: Lody Ratsma stopt er namelijk mee. Hij heeft besloten zich aan te sluiten bij de kindernevendienst, waar de leiding van de KND uiteraard heel blij mee is.

Dit alles betekent echter wel dat we binnen het team nog steeds een vacature hebben, en dat de mensen in een aantal straten dus helaas geen eigen wijkteamlid hebben. Als u denkt dat u geen eigen wijkteamlid heeft, of u weet niet wie dat is, aarzelt u dan vooral niet om contact op te nemen met Elly van Duin of ds. Kees Visser.

En... als u/jij zelf belangstelling heeft om wijkteamlid te worden, dan horen we dat natuurlijk ook heel graag! Ook mensen die slechts een klein aantal adressen onder hun hoede willen hebben zijn van harte welkom; de verdeling gaat in goed overleg.

Het wijkteam van wijk 1,
Elly van Duin (tel. 656 73 09), Els Flach, Harriët Schneider en Siem van den Berg

Voor de duidelijkheid vindt u hier nogmaals de straten die horen bij wijk 1:

Cornelis van Sandelaan	Pastoor E. Aalbertszlaan
De Vork	Penningkruid
Drie Jofferengarde	Perzikkruid
Elskamp	Peter van Velpenlaan
Esdoorn	Prof. De Vrijerlaan
Fluitekruid	Rijk Takkenlaan
Ganzebloem	Schoudermantel
Gaspeldoorn	Singel 1-29, 169-189, 46-68
Jochum Jansz.plantsoen	Sleedoorn
Jodichemdreef	Speenkruid
Joffer Deliaanstraat	St. Nicolaaslaan 1-63
Joffer Emmekensstraat	Veldwachter Willemslaan
Joffer Juttenstraat	Vuurdoornerf
Johan uten Boomgaarderf	Wegedoorn
Kattedoornpad	Wilhelmus Peekhof
Kievitsbloem	Willem Oldemaatlaan
Koekoeksbloem	Oost
Marie Struislaan	Willem Oldemaatlaan
Mr. Klaasstraat	West
Meidoorn	Zwanebloem
Ooievaarsbloem	

VOEDSEL- en KADOTAFEL

Zoals u weet is de maandelijkse voedseltafel na de kerkdienst jammer genoeg verdwenen. Toch maken we een uitzondering voor de voedsel/kadotafel.

Op zondag 30 november zijn we er nog een keer.

Na de kerkdienst kunt u behalve de kadootjes voor de feestdagen kopen. We hopen dat u massaal gebruik zult voedseltafel.



normale artikelen uw maken van deze extra

De Bunnikse voedselgroep

KRINGAVONDEN BUNNIK

De PKN in Bunnik houdt in dit seizoen enkele Toerustingkringen, waarvoor ook onze kerk is uitgenodigd. Ik noem ze graag;

Ds. Margje Kuipers start vanaf 6 januari 2015 een Bijbelkring, om de twee weken een bijeenkomst van een uur. Info via het Groentje en de Nieuwsbode.

Zij gaat ook nog een Kinderbijbelavond houden. Ook hiervoor volgt informatie via de weekbladen.

Ds. Kees Visser



KRING ROND HET BEGIN EN HET EINDE

'Ik geloof in God,..., Schepper van hemel en aarde". Hoe komen we tot deze belijdenis en wat betekent deze belijdenis voor ons in het leven van elke dag. Dat is het begin. 'Ik maak alle dingen nieuw' (Openbaring 21:5). Zo spreekt het boek Openbaring over het Einde (de Voleinding).

*God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde,
Hij is van al het zijnde
Oorsprong en doel en zin. (Lied 513 vers 4).*

Daar gaat het over **op vier avonden** in de wintertijd: ma 19 jan., 2 febr., 16 febr. en 2 mrt. (20.00 – 21.45 uur). Een alternatief is zo mogelijk **vier ochtenden**: di 20 jan., 3 febr., 17 febr. en 3 mrt. (10.00 – 11.45 uur).

Ik stel mij voor, dat we de eerste twee hoofdstukken van Genesis lezen in verschillende vertalingen en datzelfde doen we bij de laatste twee hoofdstukken van Openbaring. Er is achtergrondinformatie en uitleg, maar vooral ook de vraag en het gesprek erover hoe deze teksten (nog?) richting (kunnen?) geven aan ons denken en geloven, aan ons leven hier en nu met in onze oren alle verhalen over de evolutie en het uitdijende heelal.

Zowel met het oog op de reservering van zaalruimte als de voorbereiding is **opgave** mogelijk **tot uiterlijk zondag 30 november**. Een intekenlijst ligt op 23 november en 30 november in de hal van de Meenthoek. U kunt ook een mailtje sturen naar het mailadres van ondergetekende: pannekoek.p@kpnmail.nl. Graag uw voorkeur aangeven voor de avond of de ochtend. Dat geldt uiteraard ook bij intekening op de lijst in de Meenthoek.

Piet Pannekoek

NIEUWS UIT BOLIVIA



Door de informatie die ik over Bolivia doorgaf, om u iets meer over dit land te vertellen, kreeg ik zelf ook een verrassende reactie over een Christelijk kinderkuis aldaar. Dit kinderkuis is zo'n 25 jaar geleden opgezet door een Nederlands echtpaar Piet en Marijke Punt. Gedreven door de liefde van Christus wilden zij zich met hart en ziel inzetten voor de vele Boliviaanse straatkinderen.

In Caravani, zo'n 160 km van de hoofdstad La Paz, begonnen zij in 1992 aan het Casa de Esperanza, dat betekent Huis van Hoop. Er kwam eten, kleding, verzorging en een liefdevol dak boven het hoofd van vaak misbruikte en dakloze kinderen.

Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een prachtig complex met een basisschool en een praktijkschool, waar bijna 100 kinderen worden opgevangen, verzorgd en voorbereid op een plaats in de maatschappij. De schoolopleiding heeft zelfs de erkenning van het Boliviaans Ministerie van Onderwijs ontvangen!

Inmiddels heeft het echtpaar Punt de leiding overgedragen aan Boliviaanse Christenen, en zo is dit een echt Boliviaans project geworden met autochtone leiders op een oer-Hollandse basis. Het geheel is uitgegroeid tot een klein dorp, met winkeltjes, werkplaatsen, een garage, een zwembad en sportvelden. Financieel wordt het geheel nog wel ondersteund door veel giften van Nederlanders, evenals Nederlandse ontwikkelingshulp en EO-metterdaad.

Wilt u graag een kijkje nemen in dit dorp kijk dan op www.casadeesperanza.info.

Groet van Willemien Harts.

DE ZONDAG VERANDERT

Verslag van de bijeenkomst van het Oecumenisch Beraad Odijk

Het was een boeiende avond op 5 november in de dagkerk van de Nicolaas. Prof. dr. Herman Noordegraaf gaf verhelderende achtergrondinformatie over sabbat en zondag en een even helder overzicht van de ontwikkelingen in de vorige eeuw tot op heden als het gaat om de tendens naar een 24-uurs economie en de gevolgen daarvan voor de arbeidstijdenwet en winkelsluitingswet.

Nederland verandert en de zondag verandert mee. Christenen vormen een minderheid en kunnen (gelukkig) geen macht meer uitoefenen, maar wel invloed hebben. Een collectieve vrije dag claimen met het oog op de kerkdienst zal weinig respons krijgen in een gesecculariseerde samenleving, maar opkomen voor een dag apart, een dag van staken met het oog op het welzijn van allen – je kunt niet altijd maar doorgaan – kan gehoor vinden.

Maar tegelijk met dit opkomen voor een zoveel mogelijk collectieve vrije dag zullen we als christenen door onze levensstijl laten zien, dat een mens niet leeft bij brood alleen.

Een zeer geanimeerde discussie met de ruim 30 aanwezigen volgde, waarbij voor mij als kernpunt naar voren kwam: hoe bewust zijn we ons van waarom we doen wat we doen. Zoals je vroeger vanzelfsprekend naar de kerk ging, zo kun je nu vanzelfsprekend gaan shoppen op zondag of de hele dag appen, facebooken, enz.. Valt er nog iets te kiezen en op grond waarvan kiezen we of laten we ons meedrijven op de stroom, onze cultuur die voor een (groot?) deel gedomineerd wordt door economische motieven (hebben i.p.v. zijn, consumeren i.p.v. je verwonderen, bevrediging van eigen behoefte i.p.v. aandacht voor de behoefte van anderen).

Gelukkig is er ook tegenbeweging, binnen de kerk (in het verleden 800.000 handtekeningen onder het manifest tegen de 24-uurseconomie) en buiten de kerk: jongeren die kapitalen ophalen voor goede doelen, ouderen bezoeken, naar de derde wereld vertrekken om hun steentje bij te dragen aan ontwikkeling, soms onder heel moeilijke omstandigheden, enz.

Eind 2015 wordt in de burgerlijke gemeente de huidige praktijk van openstelling van winkels geëvalueerd. Het OBO kreeg als huiswerk mee om t.z.t. het belang van een collectieve vrije dag met klem onder de aandacht te brengen van de plaatselijke politiek. Helder.

Piet Pannekoek

ERVARING INLOOPMORGEN

"Waarin en "Kleine"kerkgemeenschap GROOT kan zijn"!

Zoals U allen weet worden er al geruime tijd "Inloopochtenden" op woensdagochtenden in ons "Witte Kerkje" georganiseerd. Deze ochtenden bleken vanaf het eerste begin erg positief door zowel reguliere kerkgangers als ook door "passanten" te worden bezocht en gewaardeerd. Langzaam maar zeker bleek er een min of meer vaste kern van bezoekers te ontstaan, die binnen de vastgestelde openingstijden van 10 tot 12 uur een moment van geestelijke rust en bezinning kwam zoeken; een kaarsje kwam branden; een gebed op schrift stelde en daarna vaak in een ongedwongen sfeer elkaar ontmoette en zeer prettige sociale contacten opbouwde.

Dit fenomeen werd en wordt nog steeds als zeer aangenaam ervaren.



Weliswaar zijn er tot op heden betrekkelijk weinig “buitenstaanders” door de vaste kernploeg onder leiding van Ds. Kees Visser ontvangen, maar degenen die “onze Kerk, om welke reden dan ook bezochten, werden hartelijk verwelkomd in de Consistorie en een kop koffie aangeboden.

Tijdens deze wekelijks terugkerende ontmoetingen ontstonden er heel vaak sociaal en religieus getinte gesprekken, waaraan achteraf iedereen een heel prettig en blij gevoel overhield!

Oók bezoekers, die om welke reden dan ook medeleven en troost zochten, vonden altijd een luisterend oor; soms onder vier ogen met Ds. Visser, maar ook vaak spontaan bij leden van de “kernploeg”!

Mijn vrouw en ik bevinden ons de afgelopen maanden in een moeilijke periode, die veel van ons vergt qua aanpassing aan de omstandigheden.

Tijdens één van mijn bezoeken aan de “Inloopochtenden”, werd er zoals meestal het geval was, belangstellend geïnformeerd naar de situatie thuis.

Op dat moment had ik de grootste moeite om mijn emoties onder controle te houden.

De hier direkt op volgende steunbetuigingen in de breedste zin van het woord, waren zo overweldigend, dat ik deze mijn leven lang niet zal vergeten!!

Als een volledig gesterkt en getroost man verliet ik de Consistorie!

Nog dagelijks realiseer ik me hoe geweldig betrokken onze gemeenteleden zich hebben opgesteld en dit nog steeds doen!!

Deze gebeurtenis heeft mij ervan overtuigd, dat leden van ons “Witte Kerkje” hun hart op de goede plaats hebben zitten!!!

Daarvoor hartelijk dank!!

Lars Z. de Liefde.



DANKDAG

Terugblik op Dankdag in het Witte Kerkje

Zondag 9 november hebben we in de ochtenddienst aandacht geschonken aan Dankdag. Het trof mij, dat in de voorbije weken enkele gemeenteleden mij vroegen of het mogelijk is om aandacht te schenken aan Dankdag. Deze signalen gaven mij inspiratie om op de zondag na Dankdag (5 november) in de verkondiging en de gebeden onze dank onder woorden te brengen. Met name het evangelie van Matteüs 25, de gelijkenis over de talenten, was voor mij de bijbelse bron om onze dankbaarheid

onder woorden te brengen. Die talenten worden ons immers royaal geschonken, om in dankbaarheid te aanvaarden.

Mooi was dat Corine Landzaat spontaan een prachtige groentenmand opmaakte, die op de liturgische tafel prijkte: teken van oogst en dank. Dank ook aan Jan de Vries, die deze biologische groenten uit zijn moestuin er beschikking stelde.

Ik ben benieuwd hoe de aandacht voor Dankdag door u als gemeenteleden wordt gewaardeerd. Laat het mij weten op predikant@pknodijk.nl, telefonisch of via een briefje (adressering in de omslag van dit nummer van Kerknieuws).

Ds. Kees Visser



BEDEVAART NAAR NOORD-IERLAND

Van zaterdag 18 oktober tot donderdag 23 oktober gingen twaalf jongeren, drie begeleiders, een chauffeur en pastor Adri Verweij op bedevaart naar Noord-Ierland. Bob Verhoeven doet namens de jongeren verslag. (ingekort – zie ook: www.noord-ierlandreis.webnode.nl)

Het doel van onze bedevaart was om in de voetsporen van Saint Patrick te treden en het thema was reconciliation (verzoening).

Voordat we konden gaan, hebben we geld opgehaald door o.a. op verschillende locaties kleine (vaak zelfgemaakte) artikelen te verkopen. Ook hebben we geld ontvangen van diverse donateurs en o.a. van de Sobere Maaltijd.

Zaterdag 18 oktober verzamelden we ons om zes uur bij de St. Nicolaaskerk. Uitgezwaaid door ouders en meneer Pannekoek vertrokken we naar Schiphol en vlogen vandaar naar Belfast. Onderweg van Belfast naar het Kinderhouse in Killough bekeken we in het St Patrick Centre een film over het leven van St. Patrick en bij de kloosterruïne van Inch Abbey stonden we stil bij het onderwerp “reconciliation”(verzoening).

Na de kerkviering, zondag 11.30 uur in de plaatselijke kerk, was er een ontmoeting met alle aanwezigen in het Kinderhouse. In Struel Wells (reisdoel van veel pelgrims), vertelde Dr. Finbar McCormick ons ’s middags het nodige over deze bijzondere plek.

Pastor Adri las ons voor uit Exodus en vroeg ons naar moeilijke momenten uit ons leven, waar nieuwe bronnen uit waren ontstaan. Op weg naar huis bezochten we het graf van St Patrick. De dag eindigde in een echte Engels pub waar we genoten van de typisch Ierse volksmuziek.

Maandagmorgen gaven we op de “integrated” school in Newcastle een klas Nederlandse les en tijdens een godsdienstles vertelden we over onszelf. Na een partijtje voetbal en eten in de kantine gingen we ’s middags opnieuw naar de St Patrick Church. In de kerk las pastor Adri ons voor uit de Holy Bible en discussieerden we over de tekst. In het Kinderhouse hebben we gewerkt in het huis en in de tuin.

Dinsdag waren we in Belfast. Na bezoek aan de murals en de herdenkingsplaats van een burgeroorlog over stemrecht waren we enkele uren vrij. ’s Avonds, na een korte tussenstop bij kasteel Ward, (bekend van de serie Game of Thrones), genoten we in restaurant Cuan in Strangford Bay van typisch Ierse gerechten.

Woensdag beklommen we de heuvel Slieve Patrick. Na een moment van bezinning en gebed in een replica van de Lourdesgrot bezochten we het kerkje in Saul. De eerste kerk daar zou zijn opgericht door St. Patrick. We spraken daar met elkaar over het gebed dat op de eerste dag was voorgelezen. Tijdens het avondeten kregen we bezoek van Jim, die ook in het bestuur van het Kinderhouse zit, John, de tuinman van het Kinderhouse en Malachi Curran, een politicus die het vredesakkoord in Ierland tekende.

Na een geweldige, gezellige week met veel mooie locaties en leuke, maar vooral inspirerende activiteiten, vlogen we donderdag terug naar Schiphol. Kassing Tours bracht ons weer naar de St Nicolaaskerk.

Graag willen we de sponsors en leiding bedanken voor deze fantastische week. En m.n. pastor Adri, dat we naar zijn mooie Kinderhouse mochten komen en voor de meditatieve momenten en kerkdiensten, waarin hij voorging.

Bob Verhoeven
(ingekort door ds. Piet Pannekoek)



GELOVEN IS... HERINNEREN

De Eeuwigheidszondag is een dag van gedenken. Wij noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn en zoeken dan naar woorden, die een beetje recht kunnen doen aan ons gedeelde gevoel. Toen mijn schoonmoeder stierf – tweeënhalfjaar geleden – werd bij de herdenkingsbijeenkomst van het hospice een sterke tekst gelezen, die ik hier graag aan u als lezer doorgeef. Het is een tekst van Marinus van den Berg, verpleeghuispastor. Het heet:
Wij herinneren ons de namen.

Wij herinneren ons de namen
van hen met wie wij onze tijd deelden,
tijdgenoten, leef-tijd-genoten.
Mensen die we graag zagen,
mensen die ons graag zagen.
Wij herinneren ons die namen.

Wij herinneren ons de namen
van hen die in onze tijd
niet meer te zien en niet te spreken zijn,
de mensen die nog wonen in ons hart
en daar met ons spreken
in onze dromen en in de stille uren.

Wij herinneren ons de namen
van hen aan wie niet meer gedacht wordt,
van hen die niet meer genoemd worden,
van hen die uit de tijd lijken te zijn.
Wij herinneren ons de naam,
die alleen nog in de stilte worden genoemd.

Wij herinneren ons de namen
van hen die een licht waren op onze levensweg,
van hen die ons licht en liefde hebben gebracht.

Ds. Kees Visser.

AMNESTY INTERNATIONAL

Op zondag 23 november worden er brieven uitgedeeld om te versturen naar:

India

Op 3 december is het 30 jaar geleden dat in tot ontploffing kwam en dodelijk gas mensen kwamen om het leven en veel



Bhopal een pesticidefabriek ontsnapte. Duizenden overlevenden hebben

blijvende gezondheidsschade. Nog altijd hebben de slachtoffers en nabestaanden geen rechtvaardige compensatie gekregen.

Ten tijde van de ramp was Union Carbide India Limited, een dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf, eigenaar van de fabriek. Dit bedrijf is inmiddels overgenomen door Dow Chemical Company. Pogingen van de Indiase overheid om deze bedrijven ter verantwoording te roepen hebben nog weinig effect gehad. De schikking die in 1989 werd overeengekomen tussen de overheid en de bedrijven is nauwelijks een compensatie te noemen. De directie van Union Carbide India Limited is aangeklaagd voor dood door schuld, maar is nog steeds niet voor de rechter verschenen.

In de brief aan de Indiase autoriteiten wordt opgeroepen de slachtoffers en nabestaanden adequaat te compenseren en de verantwoordelijken te berechten.

Verenigde Staten, Florida

De doodstraf mag niet worden opgelegd aan mensen met een geestelijke of intellectuele beperking. Dit is internationaal afgesproken. Ook de Amerikaanse wet verbiedt het executeren van een gevangene die “gek” (“insane”) is. Amnesty International maakt zich zorgen om de zaken van Frank Walls en Michael Zack die ter dood werden veroordeeld in de Amerikaanse staat Florida en van wie wordt aangenomen dat ze geestelijk- of mentaal gehandicapt zijn.

Frank Walls is een 46-jarige man die al 25 jaar in de dodencel zit. Hij werd veroordeeld voor 2 moorden in 1988 toen hij 19 jaar was. Hij had toen het denkvermogen van een kind van 12 jaar. Frank liep bij zijn geboorte een hersenbeschadiging op. Hij lijdt aan een bipolaire stoornis en is gevoelig voor psychoses, hallucinaties en gewelddadig handelen.

Michael Zack was 27 jaar toen hij werd opgepakt voor de moord en aanranding van een vrouw. In zijn jeugd werd hij zwaar mishandeld. Hij lijdt aan post-traumatische stress stoornis, chronische depressie. Hij zou de mentale leeftijd van een kind van 11 jaar hebben.

Zowel Frank als Michael hebben een verzoek ingediend hun doodstraf naar een gevangenisstraf te laten omzetten. Dit is hun laatste kans.

In de brief aan de gouverneur van Florida wordt opgeroepen aandacht aan deze zaken en problematiek te geven.

Egypte

Egyptische mensenrechtenorganisaties zetten zich al jarenlang in om de situatie in Egypte te verbeteren. Vaak werken ze samen met Amnesty International tegen mensenrechtenschendingen. Het werk wordt hen echter steeds moeilijker gemaakt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel dat het ontvangen van fondsen uit het buitenland strafbaar stelt. Alle mensenrechtenorganisaties moeten zich laten registreren. Op overtreding staat een zware boete.

In de brief aan de Egyptische autoriteiten wordt gevraagd de beperkende wetgeving terug te draaien en er voor te zorgen dat mensenrechtenorganisaties hun werk kunnen doen.

Voor de drie landen is een internationale of wereldpostzegel nodig; dank voor uw inzet.

Schrijfgroep Amnesty International Odijk



BIJBELLEESROOSTER

november

di 18	Daniël 11:1-9
wo 19	Daniël 11:10-20
do 20	Daniël 11:21-28
vr 21	Daniël 11:29-35
za 22	Daniël 11:36-45
zo 23	Daniël 12:1-4
ma 24	Daniël 12:5-13
di 25	Psalm 44:1-17
wo 26	Psalm 44:18-27
do 27	Jesaja 40:1-11
vr 28	Jesaja 40:12-20
za 29	Jesaja 40:21-31
zo 30	Psalm 85

december

ma 1	2 Petrus 1:1-11
di 2	2 Petrus 1:12-21
wo 3	2 Petrus 2:1-10a
do 4	2 Petrus 2:10b-22
vr 5	2 Petrus 3:1-9
za 6	2 Petrus 3:10-18
zo 7	Psalm 80
ma 8	Jesaja 41:1-7
di 9	Jesaja 41:8-13
wo 10	Jesaja 41:14-20
do 11	Jesaja 41:21-29
vr 12	Jesaja 42:1-13
za 13	Jesaja 42:14-25
zo 14	Jesaja 43:1-7
ma 15	Jesaja 43:8-13
di 16	Jesaja 43:14-21
wo 17	Jesaja 43:22-28
do 18	Jesaja 44:1-8
vr 19	Jesaja 44:9-17
za 20	Jesaja 44:18-23



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 14 december van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Er zal dan, zoals jaarlijks gebruikelijk, gelegenheid zijn om kerststukjes te maken. Bezoekers worden verzocht om een tangetje mee te nemen als hulpgereedschap bij het maken.

Hier omheen tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk zal zijn op **zondag 11 januari** op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 24 november** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 19 t/m vrijdag 21 november vanaf 17.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 15 december**, zelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 10 t/m vrijdag 12 december vanaf 17 uur bij voornoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
11-2014	8 december	16 december
1-2015	5 januari	13 januari

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk

t. 030 – 2901829

E- mail

info@snuffelhonk.nl

Website

www.snuffelhonk.nl

