

# Odijks Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.8, september/oktober 2014

Voor de gegevens van de PKNOdijk, klikken op gegevens in het menu links.

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 6 oktober voor 12.00 uur

## KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

*Zondag 14 september Gemeentezondag*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
m.m.v. Cantorij, hoorn en keyboard  
Collecte: Sartawi

*Zondag 21 september Heilig Avondmaal*

10.00 uur - Ds. J. Doolaard, Zeist  
Collecte: Vluchtelingenwerk Bunnik



*Zondag 28 september Vredesdag*

*Oecumenische viering Nicolaaskerk*  
10.00 uur - Pastor Laura de Vries en ds. Kees Visser  
Collecte: PAX / Kerk in Actie

*Zondag 5 oktober Israëlzondag*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Extra: Voedseltafel  
Collecte: Kerk en Israël

*Zondag 12 oktober*

10.00 uur - Ds. Kees Visser  
Extra: Jeugdkerk  
Collecte: Armoedebestrijding Nepal

*Zondag 19 oktober*

10.00 uur - Ds. S. Dingemane, Maarn

## BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 14 september houden wij de GEMEENTEZONDAG. Als het weer goed is, houden we dienst van 10.00 uur in de PASTORIETUIN. Neem dan een eigen stoel mee, voor zover u daartoe in staat bent. Ds. Kees Visser gaat voor in deze dienst. De cantorij zal meewerken en Astrid van den Heuvel speelt mee op de hoorn. Thema: VIEREN EN VERBINDEN.

Elders in dit nummer van Kerknieuws staat meer informatie over de GEMEENTEZONDAG en de dienst.

Zondag, 21 september gaat ds. J. Doolaard uit Zeist voor. We vieren dan de Maaltijd van onze Heer met jong en ouder. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag, 28 september houden we de OECUMENISCHE DIENST om 10.00 uur in de RK-Nicolaaskerk. Thema: Wapen je met vrede. Voorgangers in deze dienst zijn pastor Laura de Vries en ds. Kees Visser. Aan deze dienst doet het BEURTHONKKOORTJE mee o.l.v. Sjonnie Holling.



Zondag, 5 oktober – Israëlzondag – gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 12 oktober gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

#### **COLLECTEDOELEN**

#### **Zondag 14 september: Ons diaconale project Sartawi.**

Op deze startzondag wordt bijzondere aandacht besteed aan het diaconale project van onze gemeente in Bolivia. U wordt elders in dit blad en ook tijdens deze zondag daarover geïnformeerd. Uiteraard gaat het om meer dan woorden. Uw gaven zijn van harte welkom!

#### **Zondag 21 september: Vluchtelingenwerk Bunnik.**

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van *Vluchtelingen Werkgroep Bunnik* helpen deze nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats en het bieden van maatschappelijke begeleiding. De periode van begeleiding duurt ongeveer 3 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de vluchteling Nederlandse taallessen en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar betaald werk. Ieder jaar zijn er een aantal vluchtelingen die opgevangen worden en begeleid. Het werk is zeer zinvol. Behalve vrijwilligers is er ook geld nodig. Steun met uw bijdrage dit werk.

#### **Zondag 28 september: Oecumenische dienst.**

De organisatie PAX met steun van Kerk in Actie (voortzetting van IKV/Pax Christi) zet zich in binnen- en buitenland in voor vrede en gerechtigheid.

Twee voorbeelden:

In Syrië wordt een burgerinitiatief voor een onderwijsproject voor kinderen ondersteund. Daardoor kunnen in Aleppo 350 kinderen weer naar school.

In Nederland is opgekomen voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Binnen de coalitie "Geen Kind in de Cel" is met succes gewerkt aan een verbod op detentie van

vluchtelingenkinderen. Onder hun druk heeft de overheid besloten dat kinderen van vluchtelingen niet meer in de gevangenis mogen worden vast gehouden. Ook worden organisaties ondersteund die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma's te verwerken.

Inzet voor vrede en gerechtigheid, dichtbij en ver weg, is onze taak. Steun het vredeswerk van deze organisaties.

### **Zondag 5 oktober: Israëlzondag.**

Op Israëlzondag collecteren wij voor het programma "Kerk en Israël". Enerzijds wordt in Nederland de toerusting van predikanten en gemeenten ondersteund en anderzijds wordt in Israël het werk van dominee Pieter Dronkers ondersteund. Hij is daar sinds 2012 coördinator van het dialoogprogramma. Hij merkt hoe inspirerend het is om dagelijks mensen te ontmoeten die de strijd voor vrede en gerechtigheid niet opgeven. Een van de programma's is het lokale project "Ik ben je buurvrouw. Wie ben jij?". De Protestantse Kerk werkt aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen. Uw bijdrage is onmisbaar voor de voortzetting van het werk van Kerk en Israël.

### **Zondag 12 oktober: Armoedebestrijding in Nepal.**

Het Mugu-district is een arm en moeilijk te bereiken gebied in Nepal. Er zijn geen wegen, er is geen stroom, geen middelbaar onderwijs of een toegankelijk systeem van gezondheidszorg. Er wonen 70.000 mensen, de levensverwachting is 49 jaar en maar 37% van de vrouwen kan lezen en schrijven. De overheid geeft structureel weinig aandacht aan het gebied. De bevolking leeft voornamelijk van traditionele landbouw die niet genoeg voedsel oplevert om de mensen te voeden. De gezondheid van veel kinderen is slecht vanwege chronisch eiwitgebrek. Om extra inkomsten te werven trekken jonge mensen, meestal mannen, weg om werk te zoeken in India. De risico's dat zij terug keren met een SOA of HIV besmetting zijn hoog, dit heeft effect op de situatie van de thuisgebleven gezinnen. Kerk in Actie steunt het christelijke **International Nepal Fellowship**, één van de weinige organisaties die proberen om het gebied te ontwikkelen en mensen te helpen die dringend behoefte hebben aan hulp. Steun dit werk met uw bijdrage.

### **COLLECTEOPBRENGSTEN**

Datum	Collecte tijdens de dienst		Uitgangscollecte
	Collectedoel	Opbrengst	Opbrengst
15 jun	Werelddiaconaat	€ 131,36	€ 88,50
22 jun	Sensor	€ 104,13	€ 87,65
29 jun	Dagopvang verslaafden	€ 133,54	€ 84,45
6 jul	Jongerenwerk PKN	€ 125,35	€ 106,35
13 jul	Nacht zonder dak x)	€ 232,37	€ 104,49
20 jul	Nes Amin	€ 67,25	€ 49,15
27 jul	Odijske diaconie	€ 107,50	€ 79,30
3 aug	Timon	€ 68,92	€ 57,46
10 aug	Dovenpastoraat	€ 117,00	€ 80,00
17 aug	Zending	€ 89,27	€ 65,80
24 aug	Voedselbank	€ 166,20	€ 93,91

x) Deze collecte is de start van een actie van onze jongeren. De diaconie verdubbelt de opbrengst. Deze wordt dan € 464,74.

### **Bijzondere giften.**

Ontvangen voor het project Sartawi: € 800,-

Ontvangen voor het diaconale werk: € 500,-

Dank aan alle gevers!



## **AMNESTY INTERNATIONAL**

Op zondag 14 september worden er brieven  
versturen naar:

### **Egypte**

Drie jonge Egyptische vrouwen zijn veroordeeld  
deelname aan protesten op de Mansoura

Op 12 november slaat een vreedzame demonstratie op de Mansoura Universiteit in Egypte om. De veiligheidsdiensten grijpen in en slaan met behulp van traangas het protest neer. Ruim 23 studenten worden gearresteerd, waaronder de 18-jarige studenten Abrar Al-Anany, Menatalla Moustafa en lerares Yousra Elkhateeb (21 jaar). Amnesty beschouwt de vrouwen als gewetensgevangenen omdat zij op een vreedzame manier deelnamen aan het protest. Hoewel de beveiligers van de universiteit getuigden dat de vrouwen niet bij de rellen waren betrokken, zijn zij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

De veiligheidsdiensten treden hard op tegen demonstraties en zetten vaak buitensporig geweld in. Een nieuwe demonstratiewet geeft hen het recht vuurwapens te gebruiken tegen vreedzame demonstranten.

In de brief aan de Egyptische president wordt opgeroepen de vrouwen vrij te laten en de demonstratiewet in te trekken.



uitgedeeld om te

tot gevangenisstraffen na  
Universiteit.

### **De Verenigde Staten**

Mohamedou Ould Slahi uit Mauritanië werd door de Amerikaanse autoriteiten verdacht van betrokkenheid bij het mislukte plan om het vliegveld van Los Angeles te bombarderen in 2000. Ook zou hij lid zijn van Al-Qaida. Slahi geeft zelf aan in 1992 alle banden met de terroristische organisatie te hebben verbroken. Na zijn arrestatie in november 2001 werd hij vastgehouden voor verhoor, vervolgens overgebracht naar Jordanië, naar Afghanistan en in 2002 naar Guantánamo Bay, waar hij sindsdien vastzit. Slahi werd ernstig gemarteld en onmenselijk behandeld.

In april 2010 oordeelde de rechter dat het gevangenhouden van Slahi onwettig is en dat hij moet worden vrijgelaten. Ook zei hij dat er uitgebreid bewijs is dat Slahi ernstig mishandeld is. Het bewijsmateriaal tegen hem kan hierdoor niet worden ingebracht in een rechtszaak tegen hem. De Amerikaanse overheid ging echter in beroep. Ondertussen zit Slahi nog steeds vast op Guantánamo Bay.

In de brief aan de Amerikaanse autoriteiten wordt opgeroepen om Mohamedou Ould Slahi vrij te laten, of hem een eerlijk proces te geven.

## Brazilië

De Guarani-Kaiowá-indianen proberen al jarenlang hun voorouderlijk land terug te krijgen. Dit lukt niet. Ze worden bedreigd door particuliere beveiligingsmensen die zijn ingehuurd om hun van hun land weg te houden, en sommige Guarani-Kaiowá-gemeenschappen leven gedwongen langs autosnelwegen.

De Braziliaanse autoriteiten hebben beloofd de claim op het voorouderlijk land van de Gurani-Kaiowá wettelijk te erkennen. Deze belofte is echter nog steeds niet ingelost en daarom zijn de indianen begonnen het land te herbezetten. Als gevolg daarvan worden zij bedreigd en blootgesteld aan gedwongen uitzettingen.

Zowel de VN Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren (door Brazilië in 2007 ondertekend) en de Internationale Arbeidsconventie- 169 ( ook ondertekend door Brazilië) garanderen het recht van inheemse volken op voorouderlijk gebied en roepen staten op dit recht te erkennen. Ook de Braziliaanse grondwet van 1988 erkent dit recht en stelt de staat verantwoordelijk voor de wettelijke erkenning (demarcatie) van de inheemse gebieden. In de brief aan de Braziliaanse autoriteiten wordt opgeroepen een einde te maken aan de gedwongen huisuitzettingen en de landclaim van de Guarani-Kaiowá wettelijk te erkennen.

U kunt de brieven versturen met een internationale postzegel.

Dank voor uw inzet,

Schrijfgroep Amnesty International Odijk

### UIT DE KERKENRAAD



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



**Visitatie op 9 oktober 2014:  
uitnodiging voor gesprek  
met de kerkvisitatoren**

Voor de zomer kondigden  
we het al aan: op 9 oktober

2014 staat er een visitatiebezoek gepland.

Misschien vraagt u zich af wat zo'n visitatie inhoudt? Visitatie is te vergelijken met een huisbezoek: een pastoraal gesprek rond de vraag 'Hoe gaat het met u?'. Zoals we in de gemeente omzien naar elkaar, zo gebeurt dat ook vanuit het regionale verband van de kerk (classis Zeist): aandacht voor de verschillende gemeenten.

De visitatie richt zich allereerst op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.

Ten minste een keer per vier jaar wordt elke gemeente bezocht door twee visitatoren. Na het bezoek wordt door hen gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in de gesprekken. Zij kunnen in het verslag gevraagd en ongevraagd adviezen geven.

Samenvattingen van de verslagen van de kerkvisitatoren worden gebruikt voor een vijfjaarlijkse landelijke rapportage, die van invloed is op het beleid van de PKN en haar dienstenorganisatie.

De kerkvisitatoren spreken met de predikant en de kerkenraad, maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid de visitatoren te ontmoeten.

In overleg met de visitatoren (mevr. Ds. Bakker en de heer Den Hertog) is voor de visitatie op 9 oktober a.s. de volgende agenda opgesteld:

18.30 – 19.30 uur Gesprek in de pastorie met predikant en echtgenote

19.30 – 20.00 uur Gelegenheid voor gemeenteleden om kerkvisitatoren vertrouwelijk te spreken

20.00 – 20.30 uur Gesprek met kerkenraad (zonder predikant)

20.30 – 21.00 uur Gesprek met kerkenraad en predikant

Namens de kerkenraad nodigen wij gemeenteleden uit voor de ontmoeting met de kerkvisitatoren op 9 oktober 2014 van 19.30 – 20.00 uur in de Meenthoek.

Volledigheidshalve melden wij dat de kerkvisitatoren zorgdragen voor het bewaren van het vertrouwelijk karakter van de gesprekken.

Namens de kerkenraad,  
Oscar Schneider

## VAN DE DIAKONIE

### SARTAWI (4)

Quinoa (uit te spreken als kien-wah) is vervanger van graan. Het is glutenvrij samenstelling zijn. 2013 werd door de de Quinoa.

Wat heeft dat nu te maken met het quinoa op de wereldmarkt komt uit waar ook het Sartawi project actief is.

hoogte in een halfwoestijn. Quinoa is een van de oudste gewassen van de mensheid. Mogelijk 7000 jaar geleden werd het al geteeld door de Inca Indianen. Maar in de 16<sup>e</sup> eeuw vonden de Spanjaarden de ceremoniën rond het planten van de heilige “moeder aller granen” niet in overeenstemming met christelijke waarden. De Spanjaarden dwongen de Inca Indianen andere gewassen te telen.



ontdekt als een gezonde met eiwitten die perfect van VN uitgroepen tot Jaar van

Sartawi project? De meeste Bolivia, van de hooglanden Daar groeit quinoa op 4000

De prijs van quinoa is in de laatste 5 jaar verdrievoudigd. De boeren in Bolivia krijgen dus meer inkomen. Maar als neveneffect wordt gemeld dat boeren hun quinoa verkopen en zelf goedkopere voedingsmiddelen als rijst en pasta eten. Dat zou een negatieve ontwikkeling zijn. Daar tegenover stellen anderen: quinoa is nog steeds belangrijk in hun dieet, maar ze kunnen nu meer groenten en fruit eten, hun dieet is gevarieerder geworden.

Kortom: Quinoa is door de wereldmarkt ontdekt, de prijs trekt aan. Maar of de boer in Bolivia er beter van wordt, dat moeten we nog maar afwachten ...

Werkgroep Sartawi

### Ter navolging

Viert u binnenkort een jubileum of een verjaardag en zoekt u een goed doel? U kunt ook SARTAWI opgeven, zoals recent een paar gemeenteleden hebben gedaan! (Waarvoor we hen dank zeggen!) NL62 INGB 0000 1913 52 tnv Diakonie Odijk (ovv Sartawi)



## Collectebonnen

Merkt u ook dat in uw portemonnee meer pasjes zitten dan munten en biljetten? De bank lijkt alleen nog via internet te bereiken en betalen doen we vooral met de pinpas. Het gevolg is dat veel mensen niet meer altijd over contant geld beschikken.

En dan wordt het lastig als de zondagochtend er aan komt. De collecte gaat immers nog steeds op de oude en vertrouwde manier.

Enkele gemeenteleden hebben aan de diaconie de vraag gesteld of het niet mogelijk is om de collecte op een andere manier dan met contant geld te betalen.



De diaconie heeft zich over deze vraag gebogen. Hoewel de diaconie de voordelen van invoering van collectebonnen inziet, vindt ze de praktische nadelen te groot. Vooral het beheer van collectebonnen zou de administrateur van de diaconie te veel werk geven.

Bovenstaande betekent echter niet dat de diaconie principieel tegen invoering van de collectebonnen zou zijn. Maar het introduceren en beheren van de collectebonnen kan de diaconie niet voor haar rekening nemen.

Zou de gemeente toch met collectebonnen willen gaan werken, dan zullen anderen deze taak op zich moeten nemen. Vandaar dat we u hierbij vragen zich aan te melden om mee te werken aan de introductie en het beheren van de collectebonnen (administratie en verkoop bonnen, bonnen tellen en geld storten op de bank, maandelijkse verantwoording in het kerknieuws per datum en collectedoel).

U kunt zich opgeven bij Jan van Geest, Gerda van Rijn of Henk van den Heuvel

## UIT DE PASTORIE

### Studie

Dit jaar ga ik deelnemen aan een Leergang kerk- en gemeenteopbouw. Ik volg deze studie aan de Universiteit van Tilburg, maar voor het gemak worden de tien studiedagen centraal in het land gehouden, aan de Nieuwegracht in Utrecht, naast het Catherijneconvent. Het gaat om tien vrijdagen, elke maand één. Daarnaast wordt thuisstudie gevraagd en een procesverslag geschreven. Ik hoop van harte dat deelname aan deze vorm van de verplichte Permanente Educatie kan bijdragen aan ons gemeentelieven hier in Odijk. De cursus start op 19 september a.s.

### Gift ontvangen

Van een dankbaar gemeentelid ontving ik, vlak voor de zomervakantie, een gift van € 250, -. Hartelijke dank!

Ds. Kees Visser

Augustus was stil in de meenthoek en buiten was het vaak nat en koud. Zo koud dat ik op sommige dagen de verwarming weer standby had gezet om een hele koude consistorie of kerkzaal op zondag te voorkomen. De ene dag kon het binnen 16 graden zijn, maar de volgende dag wanneer de zon op het gebouw stond soms weer 20 graden. Het was bijna niet te voorspellen.

De zalen worden langzaam weer gevuld. De cantorij oefent weer op donderdagavond en verschillende andere groepen pakken hun activiteiten ook weer op. Begin september zijn er nog drie huwelijksdiensten in de kerk, maar dan is dat voor dit jaar voorbij. Voor volgend jaar staan er al wel weer twee diensten in de agenda.

En natuurlijk vinden de voorbereidingen plaats voor Monumentendag en de Gemeentezondag. Het draaiboek voor die laatste dag bestaat uit vijf bladzijden! Want er valt heel wat af te spreken en te regelen. Ik luister wel mee, maar de voorbereidingsgroep doet al dit mooie werk om alles op 14 september in goede banen te leiden.

Na afloop van wat diensten in juli en augustus spraken sommige kerkgangers mij aan over de kwaliteit van het geluid. Men had soms moeite alles te volgen. Nu vond ik zelf ook dat niet elke predikant deze zomer goed en duidelijk in de microfoon sprak. Sommige bleven met hun mond maar naar links en rechts schieten, of naar voren en naar achteren wat nog veel erger is. Dat helpt niet om een constant geluid uit de luidsprekers te krijgen. Nu is onze geluidsinstallatie ook al weer wat jaren oud. De mogelijkheden om het geluid beter op te pakken door middel van de knoppen en schakelaars zijn beperkt. We onderzoeken daarom of er (met een beperkt budget) verbeteringen in de geluidswaergave in de kerk kunnen worden bereikt. Wordt vervolgt dus.

Onze internetverbinding heeft wel een stap vooruit gezet: We zijn nu op het glasvezelnet aangesloten met een verbeterde snelheid. Met het gewone internetverkeer hadden we beslist geen probleem, maar wanneer we in de toekomst ook beelden van onze diensten willen gaan verzenden in plaats van alleen maar geluid, dan is een glasvezelverbinding een must. En voor de gebruikers van internet in de meenthoek: Ons netwerk en de inlogcode zijn nu veranderd. De nieuwe code staat van de deur van de kosterskast. Maar het nieuwe netwerk aangesloten.

Hans Landzaat



†  
JHS

### **Ter nagedachtenis van Ary Boon**

Op maandag 4 augustus is overleden in de leeftijd van 82 jaar dhr. Ary Boon, Salamander 54. Ary was ruim 50 jaar getrouwd met Jenneken Donze. Ze vormden een hecht stel. Samen



hebben ze twee zoons gekregen. Ary en Jenneken zijn de grootouders van vier kleinkinderen. Intussen is ook een achterkleinkind geboren.

Ary werd op 3 september geboren in Rotterdam in 1931. Na het bombardement van 1940 heeft hij een paar jaar bij familie in Friesland gewoond en ging hij varen. Na zijn huwelijk zijn Ary en Jenneken naar de VS vertrokken. Familieomstandigheden dwongen het gezin in 1966 terug te keren naar Nederland. Ruim 40 jaar woonden ze aan de Ds. van Haftenlaan, tot zij verhuisden naar de Salamander. Jarenlang heeft Ary bij de Wereldbank gewerkt. Ary was een man die van gezelligheid hield en zich graag inzette voor zijn omgeving. Hij was geen kerkganger meer door zijn kwetsbare gezondheid, maar bepaald niet ongevoelig voor het evangelie. Eén van de schilderijen die hij ooit maakte ging over de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hij vond dat een fascinerend verhaal.

Bij thuiskomst van een cruise naar Noorwegen op vrijdag, 1 augustus werd hij plotseling onwel in de aankomsthal. Snel werd duidelijk dat het infarct groot was en de kans op herstel klein. Maandag is hij gestorven in het Maaslandziekenhuis te Rotterdam. In de afscheidsdienst, die op zaterdag, 9 augustus plaatsvond, hebben we het evangelieverhaal van de wonderbare spijziging gelezen. Hij is begraven op de begraafplaats van het Witte Kerkje.

Ds. Daco Coppoolse

PS Ook ik bewaar goede herinneringen aan het contact dat ik met Ary en zijn vrouw mocht hebben. Hij luisterde graag naar de kerkdiensten uit het Witte Kerkje via de techniek en wist zich zo verbonden met onze kerkgemeenschap. Ook in het WoonZorgComplex zal zijn betrokkenheid worden gemist. Hij deed graag klussen voor de mensen en had voor menigeen een luisterend oor. Voor Jenneken is het plotselinge verlies van Ary intens verdrietig en verwarrend. Het ging allemaal zo plotseling. De schok is groot. Gedenken wij haar, hun kinderen, klein- en achterkinderen in onze gebeden.

Ik ben collega Coppoolse dankbaar dat hij de uitvaart heeft willen leiden.

Ds. Kees Visser

#### **BERICHT VAN DS. PIET PANNEKOEK**

##### **Ter verheldering en om te bedanken**

Zondag 27 juli nam ds Erik Schuddebeurs de dienst van mij over. Als reden werd meegedeeld: gezondheidsproblemen. Ondertussen zat ik gezond en wel achter in ons prachtige kerkje en ging ik 3 augustus voor in Bunnik.

Wat is er aan de hand ? Half mei moest ik voor de 4<sup>e</sup> keer in ruim een jaar een kerkdienst op het laatste moment afzeggen vanwege rugproblemen. Dat heeft mij doen besluiten alle afspraken wat betreft preekbeurten op korte en langere termijn te annuleren en alleen nog zo mogelijk voor te gaan in 'noodgevallen', d.w.z. bij een verzoek op het laatste moment, wanneer een collega om welke reden dan ook uitvalt. Dat gebeurde begin augustus in Bunnik. Vandaar.

Rond het heugelijke feit van de viering van ons 45-jarig huwelijk werden ons namens de gemeente 2x bloemen aangeboden. De eerste keer op de zondag, vlak voordat we op vakantie zouden gaan. Natuurlijk gingen de bloemen toen naar een ander adres. Het gebaar op zich was al voldoende om dankbaar te zijn voor het meelevens.

Tot onze verrassing werd ons na onze vakantie opnieuw een prachtig boeket aangeboden en daar konden we dagen van genieten. Dubbel bedankt.

Piet Pannekoek

**VAN DE CANTORIJ**

**Zingen wij van harte zeer!**

Lied 225

Gemeentezondag betekent de start van alle activiteiten in de gemeente na een zomerse periode van rust. Thema voor deze startzondag is, zoals u weet, Met hart en ziel- vieren en verbinden. Voor de cantorij betekende dit al een voorbereiding vanaf 21 augustus zowel voor Monumentendag op 13 september als om een bijdrage te leveren aan de liturgie in de dienst op 14 september.

De komende maanden zullen we vooral zingen uit het Liedboek. Soms zingen we iets uitgebreider met voorzang, wisselzang of meer stemmen. We zitten dan vooraan in de kerk. Soms zingen we onopgemerkt steunend het lied van de week. We zitten dan verspreid in de kerk.

Samen kunnen we meer. Samen zingen maakt verbinding. Samen zingen wij van harte.

Er is altijd plaats voor nieuwe zangers. U weet het, donderdagavond om 19.30 uur!

Van harte!

Namens de cantorij,  
Edith Tilanus, cantrix



**OPEN MONUMENTENDAG / OPEN PODIUM**

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Ons Witte Kerkje staat zoals ieder jaar die dag ook open voor het publiek.

Het thema van Open Monumentendag 2014 is "Reizen en op reis gaan".

Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur zullen verschillende mensen, ensembles en koren hun muziek en zang laten horen.

Ieder is van harte welkom te komen kijken en luisteren.

Graag nog uw aandacht voor een praktisch punt.

Ieder jaar verzorgt Corine Landzaat de bloemen, als het kan in de sfeer van het thema. Haar boeketten oogsten altijd veel lof van de bezoekers.

De zonnebloemen die, als het weer het toelaat, voor de kerk staan, worden uitgedeeld aan de musici en de koorleden na hun optreden.

Voor een deel van de zonnebloemen ben ik nog op zoek naar een grote Keulse pot, zodat de kerkdeur aan beide kanten geflankeerd wordt door het feestelijk geel.

Heeft iemand zo'n pot te leen?

Graag contact met Connie Tukker

Tel. 6562527

E: c.tukker@ziggo.nl



## GEMEENTEZONDAG

MET HART EN ZIEL .....VIEREN EN VERBINDEN, zo luidt het onderwerp van de Gemeentezondag. In de dienst, die om 10.00 uur begint, gaat het over **VIEREN**. 'Een feest voor de Heer', dat hebben we als motto gekozen voor deze dienst.

Bij goed weer houden we de dienst in de PASTORIETUIN. Neem u uw eigen stoel mee, voor zover dat lukt.

Zoals gebruikelijk vragen we u om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie na de dienst. U kunt uw BAKSELS voor de dienst afgeven in de Consistorie vanaf 9.30 uur.

Wij vragen u ook om voedsel mee te nemen voor de gezamenlijke lunch en dat eveneens in te leveren vanaf 9.30 uur in de Consistorie. Neemt u zoveel mee als uzelf (uw gezin) normaal op kunt. Dat voorkomt dat er voedsel overblijft.

**Tijdens en na** de dienst zal er KINDEROPPAS zijn in de kerk. Dat geeft ouders de gelegenheid om het programma na de dienst mee te maken.

In de kerkdienst gaat het over Vieren – we zingen mooie liederen met de cantorij en met extra muziek. Wim Mels speelt keyboard. We luisteren naar een mooi bijbelverhaal over FEEST, ETEN EN DRINKEN (Nehemia 8).

In de dienst gaat het ook over **VERBINDEN**, op drie manieren:

1. Elly van Duin en Nico Aperloo worden aan de gemeente verbonden door hun bevestiging als ouderling en diaken.

2. We leggen verbinding met Bolivia. Op deze zondag willen we het startschot geven van het diaconale project voor Sartawi. We proberen (na de dienst) een skype-verbinding tot stand te brengen met Bolivia, om te horen en te zien waarvoor we ons willen inzetten. (U begrijpt dat we deze verbinding vanwege het tijdsverschil eerder zullen opnemen en na de dienst afspelen.)

3. En dan zijn er de jongeren. Zij houden van zaterdag op zondag een NACHT ZONDER DAK. Zo'n 15 jongeren zullen de nacht van zaterdag op zondag in de open lucht doorbrengen, onder een schamel dak op het eilandje achter de kerk, om zich solidair te verklaren met dak- en thuislozen. Ze hebben tijdens de jeugddienst van 13 juli om sponsors gevraagd. Ook bij het afscheid van groep 8 op de Beurthonk zijn sponsors geworven. In de Gemeentezondagdienst gaan ze vertellen hoe het was om een nacht door te halen in de buitenlucht rondom het Witte Kerkje.

Na de dienst wordt een programma gehouden met de volgende mogelijkheden:

1. Een gedurfd Verbindingsspel.
2. Het samen uitbeelden van Bijbelse verhalen
3. Workshop 'Zingen is luisteren'.
4. Wandeling naar en bezoek aan het moestuincomplex.
5. Kinderen leren ouderen hoe je LOOM-BANDJES maakt.

Samen gebruiken we de lunch. Reinold Stam zal het lied voor de maaltijd begeleiden met zijn keyboard.

**Alle activiteiten zijn bedoeld voor alle leeftijden!** Zo staat er veel goeds op stapel. Het motto **VIEREN EN VERBINDEN** kan het hele nieuwe jaar met ons meetrekken.

### **NACHT ZONDER DAK**

Zoals u vast al gehoord hebt, houden wij in het weekend van 13 - 14 september een Nacht Zonder Dak in Odijk. Wij gaan dan met jongeren een nacht slapen in zelfgebouwde 'krotjes' op 'het eilandje' achter het Witte Kerkje van Odijk.



De jongeren moeten van kartonnen dozen en zeiltjes zelf hutjes maken. Voor veel jongeren op de wereld is het de normaalste zaak van de wereld om 'zonder dak' slapen. Wel eens goed om hier een nachtje bij stil bij te staan...

Slapen in zelfgemaakte hutjes en dozen, doen wij niet zomaar, we laten ons sponsoren en de opbrengst is voor dakloze jongeren. Op deze manier ervaren wij zelf één keer wat straatjongeren elke dag moeten doormaken en hopen wij iets voor hen te kunnen doen.



Eén nachtje doorbrengen in een krot voor het goede doel. Hoe gaaf is dat!

Wij hopen met elkaar een flink bedrag op te halen. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia. Om aan een mooi bedrag te komen, hebben we sponsoren nodig. Het zou fijn zijn als jij/u ons wilt sponsoren! Dit kan nog door ons te sponsoren via de website van Nacht zonder Dak ([www.nachtzonderdak.nl](http://www.nachtzonderdak.nl)), of door zaterdag 13 september naar ons kampvuur te komen en dan een gift te doen.

Wij hopen zondag 14 september tijdens de gemeente zondag te kunnen melden hoeveel onze Nacht zonder Dak heeft opgebracht.

Joop.

### **INLOOPMORGEN**

Vanaf 10 september gaat de Inloopmorgen weer van start. De belangstelling voor de Inloopmorgen is intens en kan nog meer bezoekers herbergen. Zoekt u een rustig moment om tot bezinning te komen, kom dan naar de Inloopmorgen. Blijf een poosje in de kerkzaal zitten. Steek een kaarsje aan, luister naar gewijde muziek, schrijf een gebedsintentie in het gebedenboek en kom daarna naar de Consistorie voor een ontspannen contact met anderen.

Ds. Kees Visser

## **50 JAAR HEILIGE NICOLAASKERK**

Zondag, 7 september vierde de RK-parochie in Odijk het vijftigjarig bestaan van hun kerk. Een delegatie van de kerkenraad van ons Witte Kerkje is bij dit jubileum aanwezig. Het is feestelijk dat de geloofsgemeenschap mag stilstaan bij dit heugelijke feit, al zal de feestvreugde ook gemengd zijn met zorg voor de toekomst. Zoals alle kerken kampt ook de RK-parochie met verminderde betrokkenheid. We hopen en bidden dat ons oecumenisch contact van belang mag blijven voor beide kerken en voor ons dorp.

Ds. Kees Visser

## **TERUGBLIK OECUMENISCHE SENIORENVIERING**

Op vrijdag 1 augustus kwamen ouderen van de Nicolaasgeloofsgemeenschap en de Prot. Gemeente van Odijk in de Nicolaaskerk bij elkaar voor een Oecumenische Seniorenviering.

Met pastor Gerard Claassens, Paul Splint en Bert Staal werd de dienst voorbereid ten huize van pastor Claassens. Bij de dienst op 1 augustus was ook Bep de Wit betrokken als lectrice en het Gregoriaanskoor onder leiding van Paul Splint. Wim Bouwman speelde op het orgel. Helaas moest Elly van Duin door ziekte verstek laten gaan en werden de voorbeden – mede voorbereid met Elly - gedaan door Bert Staal.

Het was een goede viering, waarin je verbondenheid beleeft rond de kern van de zaak, niet in de laatste plaats door de indringende overweging van pastor Claassens.

Maar ook ondervind je aan den lijve, dat je uit verschillende tradities komt. Om één ding te noemen: Gregoriaans zing je niet zomaar mee, maar het is tegelijk bijzonder om je zo verbonden te voelen met de kerk der eeuwen.

Evenzeer tot mijn vreugde was het aantal aanwezigen vanuit het Witte Kerkje beduidend groter dan vorig jaar en dat komt een oecumenische ontmoeting alleen maar ten goede, zeker ook na afloop, wanneer er alle ruimte is om met elkaar in gesprek te zijn. Dit keer extra 'aangekleed' (een hapje en een drankje) vanwege het jubileum van de Nicolaasgeloofsgemeenschap (50 jaar, een felicitatie waard).

Met dank aan alle anderen die zich voor deze viering en ontmoeting hebben ingezet.

Piet Pannekoek



## **START KRINGENWERK**

Bestaande kringen gaan ook in het nieuwe seizoen weer van start: Vrouw en Geloof (Marijke Rensink), Geloof en Wetenschap (Kris Mensink), Geloof en Opvoeding I (Harriet Schneider en Tineke Reincke), Geloof en Opvoeding II (Amanda Maseland en Jerfaas de Jong), Dertig Plus (Jerfaas de Jong), Joods Leerhuis (Hanneke Lafeber), Vorming en Toerusting Oecumene (Arda Mensink), Cantorij (Edith Tilanus).

Nieuwe kringen:

- De oecumenische rouwgroep (waarover elders in dit nummer van Kerknieuws geschreven staat).
- er gaat een nieuwe kring Geloof en Wetenschap van start op dinsdagavond 17 september, bij Marijke Hermans, Barbeellaan 31. De kring staat onder leiding van Anne Marie Laseur (Singel 77). Er heeft zich een voorlopige groep van zes mensen gevormd, maar wie zin heeft aan te sluiten is welkom op deze avond.
- Ik ben blij dat ds. Piet Pannekoek opnieuw een aanbod doet voor het kringenwerk. Eén kring zal gaan over de theologische achtergronden van de zondag en de sabbat; dit in het kader van het dorpsgesprek over de winkelopenstelling. Een andere kring zal wellicht gaan over de bijbelboeken Genesis en Openbaring. Over de precieze invulling volgt later nader bericht.
- In het vroege voorjaar neem ik mij voor een Bijbelkring te starten. Eenvoudig bijbellezen met het hart. Waarschijnlijk kies ik voor de eerste brief van Petrus. Nadere berichtgeving volgt uiteraard te zijner tijd.

Ds. Kees Visser

### **KRING ROUWVERWERKING**

Op dinsdagavond 7 oktober begint de oecumenische rouwverwerkingskring. Iedereen die in de voorbije jaren zijn of haar partner verloren heeft, is welkom om met anderen ervaringen te delen, en samen te spreken over het verleden en de toekomst, over gedenken, steun en troost.

Er hebben zich tot nu toe 6 mensen aangemeld, uit beide kerken. Er kunnen nog enkele mensen bij. We hopen dat de groep gaat bestaan uit ongeveer acht tot tien personen, die vijf keer bij elkaar zullen komen. De zesde keer sluiten we af met een etentje en een terugblik.

Wilt u deelnemen aan deze kring, neem dan contact op met ds. Kees Visser of met Anneke van der Meulen. Van de kant van de RK-kerk zal Ine Sturkenboom mede leiding geven aan deze kring. De kring komt 's avonds vanaf 19.45 uur bijeen in de huiskamer van Anneke van der Meulen (Willem Oldemaatlaan West 2) op de volgende data: 7, 14, 28 oktober, 4 en 11 november. Er wordt toegewerkt naar de Eeuwigezondag.

Nadere informatie en opgave van deelname kan bij:

ds. Kees Visser, 030 8780698, predikant@pknodijk.nl

of bij Anneke van der Meulen, 030 6564401, mars@casema.nl .

### **WIJKBIJENKOMST**

De wijkteamleden van wijk 2 nodigen u van harte uit voor een ontmoeting met mensen uit uw wijk op donderdagmorgen 2 oktober, of dinsdagavond 7 oktober.

De bijeenkomsten zijn in de Meenthoek.

Een persoonlijke uitnodiging ontvangt u nog.

Namens het wijkteam, Lia Roelofsen.

### **OECUMENISCHE THEMA-AVONDEN**

**Oecumenische thema-avond over "De zondag verandert"**

Datum: woensdag 5 november Plaats: Nicolaaskerk, Odijk; Aanvangstijd : 20.00 uur

Mede naar aanleiding van de openstelling van winkels op zondag is het initiatief geboren om een mogelijkheid tot bezinning en gesprek aan te bieden rond het thema: 'De zondag verandert'.

In de bijeenkomst in Odijk op 5 november in de Nicolaaskerk staat centraal:

- informatie over achtergrond en betekenis van de zondag én de veranderingen, zoals die zich nu voordoen.
- de verschillende keuzen, die daarbij gemaakt worden en de wijze waarop wij hiermee (kunnen) omgaan.

Inleider op deze bijeenkomst is Prof. Dr. Herman Noordegraaf.

Prof. Noordegraaf studeerde sociologie en theologie en is nu bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Van zijn hand verschenen vele publicaties op het gebied van diaconia en kerk en samenleving.



### **Een dag van staken – Zuinig zijn op de zondag**

Als vervolg op de hiervoor genoemde avond is er een mogelijkheid van voortgaande bezinning op twee oecumenische gespreksavonden in principe op **ma.av. 17 nov.** en **ma.av. 8 dec.** en/of **di.mo 18 nov.** en **di.mo 9 dec.** in de Meenthoek.

Aan de orde komen: Teksten uit de Schrift over de Sabbat, Sabbat en Zondag, de geschiedenis van de Zondag, de Zondag en de 24-uurseconomie.

Daarbij zal ondergetekende dankbaar gebruik maken van o.a. het boekje van

Dr. C. B. Posthumus Meyes 'Een dag van staken' – *zuinig zijn op de zondag*, Boekencentrum, 1995.

Wie geïnteresseerd is, kan de verschillende data noteren. T.z.t. volgt nadere informatie.

Namens het Oecumenisch Beraad Odijk (OBO)  
Piet Pannekoek



## **BIJENKOMST MENSENRECHTEN**

### **RECHT OP ARBEID in het licht van globalisering**

De werkgroep Coalitie voor Mensenrechten nodigt U uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst. Dit keer zal de avond gaan over ARBEID IS EEN MENSENRECHT (artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Arbeid moet, in een wereld die financieel globaliseert, centraal staan in de binnenlandse en buitenlandse politiek. Het gaat uiteraard om 'goed' werk, met arbeidsrechten, een breed en goed sociaal zekerheidsstelsel en een sociale dialoog.

Nederland zal de uitdagingen voor de huidige en toekomstige generaties krachtig ter hand moeten nemen. Maar hoe?

Het gaat om de spanningen tussen innovatie en scholing, groei en vervuiling, staat en samenleving. Bovenal gaat het om de kwaliteit van het bestaan, niet alleen hier en nu maar nog meer daar en in de toekomst.

De avond zal worden ingeleid door Prof. Dr. Rolph van der Hoeven, Erasmus Universiteit Rotterdam, International Institute of Social Studies (ISS).

U bent allen van harte welkom om daarna met de spreker en elkaar in discussie te gaan.

De avond vindt plaats op maandag 22 september 2014 van 20.00 - 22.00 uur in het gemeentehuis te Odijk.

Hopelijk tot ziens,

Namens de Werkgroep Coalitie voor de Mensenrechten  
Arda Mensink en Ineke Bernink.

#### **BIJENKOMST CHRISTENEN VOOR ISRAEL**

**Dinsdag 9 september** spreekt **Oscar Lohuis** in Houten op een avond van Christenen voor Israël. Hij doet dat in de Opstandingskerk, Het Kant 1. Zijn thema is "**Hoe handelt God nú met Israël?**". De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30. uur), iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Ds. Lohuis was Baptistenpredikant in Meppel en Emmeloord en werkt momenteel als rondreizend bijbelleraar, maker van programma's voor Groot NieuwsRadio en panellid van het EO-radioprogramma 'Ik zou wel eens willen weten'. Verder spreekt hij in diverse gemeenten, verzorgt bijbelstudies en schrijft columns in christelijke bladen als de Oogst en het Zoeklicht.

Hij zegt: "Ons geloof is niet gebaseerd op het gefilosofeer van mensen, maar op wat er in de geschiedenis is gebeurd. God heeft gehandeld en wij mogen zijn grote daden verkondigen. We moeten ons ook de vraag stellen: hoe handelt God nú? In de tijd waarin wij leven is het herstel van Israël toch wel een van de meest bijzondere aspecten daarvan. De wederkomst van Christus de Messias zal niet buiten Israël omgaan. Daarom is het belangrijk dat wij Israël steunen. God zal ons niet sparen als wij ons verheffen boven Israël. Dat is vaak gebeurd in de kerkgeschiedenis en daarom ontbreekt er leven in veel kerken en gemeenten."

In de loop van de avond is er een collecte voor een humanitair project in Israël en is er verkoop van producten uit dat land.

Christenen voor  
**ISRAEL.**



#### DE BIJBEL IN GEWONE TAAL.

Vanaf 2 oktober is de nieuwe uitgave : DE BIJBEL IN GEWONE TAAL beschikbaar.

Het is een nieuwe vertaling uit het Hebreeuws en Grieks in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken, voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. Zo komt de Bijbel dichterbij en kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Voor sommige mensen precies een vertaling die ze graag gebruiken, voor andere lezers is het een waardevolle aanvulling. De Bijbel-in-gewone-taal is geschikt om voor het eerst kennis te maken met de Bijbelverhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten.

Deze nieuwe uitgave is verkrijgbaar via [www.bijbelingewonetaal.nl](http://www.bijbelingewonetaal.nl) of in de boekhandel.



#### VERTAALWERK.

Er zijn in 2013 weer grote stappen gezet op het gebied van het vertaalwerk wereldwijd. In totaal is de complete bijbel in 511 talen vertaald. Het Nieuwe Testament nog eens in 1295 talen meer. Geschat wordt dat in ruim 4000 talen nog geen enkele Bijbelvertaling bestaat. Er is dus nog heel wat werk te doen.

#### JEUGDBIJBEL.

Sinds 28 juni ligt in alle boekwinkels de jeugdbijbel. Op het 200-jarig jubileumfeest in Utrecht werd het eerste exemplaar aangeboden aan Prinses Beatrix.

De jeugdbijbel is een selectie van 74 verhalen die door bekende auteurs op een originele manier worden naverteld. De auteurs Lieke van Duin, Mireille Geus en Corien Oranje vertellen elk verhaal van uit eigen perspectief. Soms vanuit een hoofdpersoon uit het verhaal zelf, soms vanuit een kind dat een gebeurtenis meemaakt. Met mooie illustraties van Irene Goede. Een prachtig boek waarin kinderen van 9 tot 12 jaar (en zeker hun ouders!) graag zullen lezen en op een verrassende manier kennis maken met de Bijbel.

Met vriendelijke groet,  
Willemien Harts,  
vrijwilliger NBG.



#### **INLOOPMORGEN HUMANITAS**

Vanaf 24 juni jl. is de ontmoetingsruimte van Humanitas DMH Odijk (locatie Wilhelmus Peekhof) elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> dinsdag van de maand open voor een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt hier anderen ontmoeten, een praatje maken en een kopje koffie drinken.

Wij geven begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, dus bewoners en begeleiding zijn ook aanwezig. Iedereen is van harte welkom om te komen.

Of u nu eens bij ons wilt komen kijken, of 'gewoon' voor een gezellig praatje komt, de krant wilt lezen, of spelletjes doen, het maakt niet uit.

Wees welkom, wij hopen u te ontmoeten!  
Het pand van Humanitas DMH is te vinden  
aan de Wilhelmus Peekhof nummer 71 te Odijk.

Voor meer informatie bellen naar:  
Ria Veldhuizen 030-6564139.



### **GELOVEN IS... VERDRIET DELEN**

In het vroege voorjaar overleed het oudste zoontje van vrienden. Pim werd 12 jaar. Zijn leven kende lichamelijke en geestelijke beperkingen, maar wat heeft hij genoten van zijn twee jongere broertjes. En wat hebben zijn vader en moeder zich voor hem ingezet.

Bij de verwerking van hun grote verdriet kregen zij een boek aangereikt, waar ze mij op attendeerden. Het boek is van Rob Bruntink, *Leven na de wending; als je kind overleden is*, 2011, uitgebracht door De Wending, uitvaartbegeleiding van kinderen en jongeren in Culemborg. Het boek bevat aangrijpende ervaringsverhalen van 12 ouderparen.

Nu ik me voorbereid op de rouwgroep, die in oktober van start gaat, helpt dit boek mij extra gevoelig te worden voor wat mensen kan overkomen aan verdriet en gemis.

Voor mij is de belangrijkste zin uit het boek deze: 'De overeenkomst in alle verhalen van dit boek is het intens beleefde gemis. De diepte ervan, of de totaliteit, kan niemand zich voorstellen.'

Misschien helpt zo'n opmerking mij om goed te beginnen aan de rouwgroep (voor mensen die in de voorbije jaren hun partner hebben verloren). Ik weet niet hoe het echt voelt. Ik kan alleen maar proberen open te staan voor wat anderen meemaken. Wie weet lukt het mij en de deelnemers van de groep om ruimte te maken voor ieders verschillende eraringen en elkaar hiermee te steunen.

Geloven in de God van ons leven wil ook zeggen dat we verdriet kunnen delen over het sterven van wie ons dierbaar is.

Ds. Kees Visser

### **BIJBELLEESROOSTER**

#### **september**

di 9	Matteüs 18:1-9
wo 10	Matteüs 18:10-20
do 11	Psalm 119:89-96
vr 12	Matteüs 18:21-35
za 13	Matteüs 19:1-9
zo 14	Matteüs 19:10-15
ma 15	Efeziërs 1:1-6
di 16	Efeziërs 1:7-14

#### **oktober**

wo 1	Ezechiël 20:13-26
do 2	Ezechiël 20:27-38
vr 3	Ezechiël 20:39-44
za 4	Ezechiël 21:1-12
zo 5	Ezechiël 21:13-22
ma 6	Ezechiël 21:23-32
di 7	Ezechiël 21:33-37
wo 8	Ezechiël 22:1-16

wo 17	Efeziërs 1:15-23
do 18	Matteüs 19:16-22
vr 19	Matteüs 19:23-30
za 20	Matteüs 20:1-16
zo 21	Matteüs 20:17-34
ma 22	Efeziërs 2:1-10
di 23	Efeziërs 2:11-22
wo 24	Efeziërs 3:1-13
do 25	Efeziërs 3:14-21
vr 26	Ezechiël 18:1-13
za 27	Ezechiël 18:14-20
zo 28	Ezechiël 18:21-32
ma 29	Ezechiël 19:1-14
di 30	Ezechiël 20:1-12

do 9	Ezechiël 22:17-31
vr 10	Psalm 102:1-12
za 11	Psalm 102:13-29
zo 12	Ezechiël 23:1-10
ma 13	Ezechiël 23:11-20
di 14	Ezechiël 23:21-35
wo 15	Ezechiël 23:36-49
do 16	Ezechiël 24:1-14
vr 17	Ezechiël 24:15-27
za 18	Psalm 17

Bron:  
Nederlands  
Bijbelgenootschap



### ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal, na een zomerpauze, zijn op **zondag 14 september van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk. Plaatsgenoot Peter de Wit zal de bezoekers in woord en beeld meenemen langs historische plekken en gebouwen in Bunnik, OdiJK en Werkhoven.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk zal zijn op **zondag 12 oktober** op dezelfde tijd.

### ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 juni 2014** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 juni t/m vrijdag 20 juni vanaf 17.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 juli**, zelfde tijd en plaats.

### INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
9	6 oktober	14 oktober

10	10 november	18 november
11	8 december	16 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma  
e-mail redactie: [kerknieuws@pknodijk.nl](mailto:kerknieuws@pknodijk.nl)

Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar  
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

### **OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK**

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

#### *Contact*

Snuffelhonk t. 030 – 2901829

Frits Hermans t. 06 – 20784264

E- mail [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)

Website [www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl)

