

# Odijs Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.6, juni/juli 2014

Voor de gegevens van de PKN-Odijs kunt u in het menu links klikken op 'Gegevens'

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 7 juli voor 12.00 uur

## KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

### Zondag 22 juni

10.00 uur - Ds. L.J. Lamens, Gorinchem  
Collecte: Telefonische hulpdienst

### Zondag 29 juni

10.00 uur - Ds. K.F. Visser  
Extra: Jeugdkerk  
Collecte: "Het Catharijnehuis"  
dagopvang Utrecht



### Zondag 6 juli

10.00 uur - Ds. K.F. Visser  
Extra: Voedseltafel  
Collecte: Houdt het Woord levend!

### Zondag 13 juli

10.00 uur - Ds. K.F. Visser  
Collecte: Voedselbank

### Zondag 20 juli

10.00 uur - Mw. Ds. G. van 't Slot, Zeist

## BIJ DE DIENSTEN

Op zondag, 15 juni, gaat ds. Kees Visser in de dienst die om 10.00 uur begint.

Zondag, 22 juni, gaat ds. L.J. Lamens uit Gorinchem voor. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag, 29 juni, vieren we de Maaltijd van de Heer. Ds. Kees Visser gaat voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.

Zondag, 6 juli, maakt een flinke groep kinderen de overstap van de Kindernevendienst naar de Jeugdkerk. In de dienst zijn misschien wel 7 of 8 kinderen, die deze overstap maken. Dat wil

zeggen dat ouders dan een bijzondere wens uitspreken, dat de doopkaarsen branden en dat wij met de kinderen deze grensovergang met zang en muziek markeren.

*Zondag, 13 juli* is de laatste dienst voor de schoolzomervakantie. De kinderen houden hun zomerontbijt in de Meenthoek. Misschien wordt de dienst van 10.00 uur wel een jeugddienst, maar dat is op dit moment nog onzeker. Hoe dan ook gaat ds. Kees Visser voor in deze dienst.

## COLLECTEDOELEN

### **Zondag 22 juni: Telefonische hulpdienst.**

Soms heb je zorgen, verdriet of voel je je momenten is Sensor er voor je: 24 uur per even stoom af te blazen, om je verhaal kwijt even een stem wilt horen. Sensor is dag en die behoefte hebben aan een anoniem, heeft alleen al in Midden- en West- jaarlijks ruim 43.500 gesprekken voeren via belangrijk werk! Vrijwilligers zijn altijd mensen Odijk door de telefonische Correlatie. Wij hebben een traditie hoog te houden.



alleen. Juist op die moeilijke dag, 7 dagen per week. Om te kunnen, of omdat je gewoon nacht bereikbaar voor mensen vertrouwelijk gesprek. Sensor Nederland 144 vrijwilligers, die telefoon, chat en e-mail. Dit is welkom. Nog altijd kennen veel hulpdienst van de stichting

### **Zondag 29 juni: "Het Catharijnehuis", dagopvang Utrecht.**

Het Catharijnehuis is een veilige ontmoetingsplaats voor alle dak- en thuisloze mensen in de stad Utrecht. Zij ontvangen in een sfeer van persoonlijke aandacht praktische ondersteuning bij hun dagelijkse levensbehoeften en ingangen voor verdere hulpverlening. Het Catharijnehuis voorziet in een grote behoefte omdat er verder weinig dagopvang voor hen in de stad Utrecht is. Vooral vrijwilligers zorgen dagelijks voor de opvang van zo'n 100 mensen.

### **Zondag 6 juli: Houdt het Woord levend!**

De jeugdorganisatie van onze PKN ontwikkelt materiaal om het Woord van God levend te houden bij de kinderen en ook bij het hele gezin. Het magazine 'Moments' is daar een voorbeeld van, maar ook de Samenleesbijbel. Op drie manieren kunnen gezinnen de Samenleesbijbel gebruiken, waarbij ook verhalen aan bod komen die niet vaak gelezen worden. Bij ieder Bijbelgedeelte staan gespreksvragen, opdrachten en interessante weetjes. De Samenleesbijbel verschijnt in 2015 en JOP heeft de verwerkingsvormen gemaakt. Dat zijn de 'vrolijke en verdiepende opdrachten om samen te doen'. Het ontwikkelen van nieuwe materialen kan niet zonder uw steun!

### **Zondag 13 juli: Voedselbank**

De voedselbank van Bunnik bestaat nu al weer 15 maanden en er zijn bijna 250 voedselpakketten verstrekt. Het voedsel komt gratis binnen en de gemeente Wijk bij Duurstede stelt veel faciliteiten beschikbaar. Vrijwilligers en financiële bijdragen zorgen voor de rest. De voedselbanken van Wijk en Bunnik gaan samen verder in één organisatie. Deze vorm van hulpverlening is helaas dringend nodig. De armen zijn onder ons. Ook op andere terreinen zijn vrijwilligers uit ondermeer onze plaatselijke kerken actief om hulp te werkerrein is niet alleen in verre



verlenen. Het diaconale landen. Doe mee!

## COLLECTEOPBRENGSTEN

2014	Tijdens de dienst		Beheer
4 mei	Kerkgroei	€ 106,15	€ 118,40
11 mei	De Regenboog	€ 143,18	€ 106,25
18 mei	Hospice Kromme Rijnstreek	€ 142,33	€ 103,08
25 mei	De Hezenberg	€ 166,81	€ 126,37
29 mei	Diaconaal project	€ 47,90	€ 42,00
1 juni	Eredienst en kerkmuziek	€ 109,80	€ 94,29
8 juni	Zending	€ 256,75	€ 146,45

## AMNESTY INTERNATIONAL

Op zondag 22 juni worden na de kerkdienst brieven uitgedeeld om te versturen naar:

### Nigeria

Moses Akatugba was 16 jaar toen hij gearresteerd werd op verdenking van een bekende na gemarteld te zijn bekentenis en de werd op verdenking van een bekende na gemarteld te zijn bekentenis en de

Moses Akatugba was 16 jaar toen hij gearresteerd werd op verdenking van een bekende na gemarteld te zijn bekentenis en de

Moses Akatugba was 16 jaar toen hij gearresteerd werd op verdenking van een bekende na gemarteld te zijn bekentenis en de



werd op verdenking van een bekende na gemarteld te zijn bekentenis en de

Hij zou gedwongen zijn twee ondertekenen.

Moses had net examen gedaan voor zijn middelbare school toen hij opgepakt werd. Sinds hij in de gevangenis zit, ziet hij zijn familie slechts twee maal per maand. De advocaat van Moses had een extra rechtzaak aangevraagd om zijn beweringen over martelingen te laten onderzoeken, maar de agenten die de zaak onderzochten en verantwoordelijk waren voor de martelingen kwamen nooit opdagen. De verklaring van de getuige die tot het doodsvonnis leidde, zat vol tegenstrijdigheden. Het alibi van Moses werd nooit onderzocht. Omdat Moses ten tijde van de misdaad minderjarig was, had hij nooit ter dood veroordeeld mogen worden.

In de brief aan de Nigeriaanse president wordt opgeroepen de doodstraf van Moses om te zetten en onderzoek te doen naar zijn beweringen over marteling.

### Colombia.

Tussen 6 en 8 februari ontving mensenrechtenactiviste Martha Elena Diaz Ospina drie doodsb bedreigingen per sms. Martha zet zich via twee organisaties in voor slachtoffers van misdaden begaan door de staat en familieleden van slachtoffers van buitengerechterlijke executies en gedwongen verdwijningen. Een paar dagen voor de bedreigingen, op 5 februari, had Martha deelgenomen aan rondetafelgesprekken over tachtig zaken van bedreigingen aan het adres van slachtoffers, vakbondsleden en mensenrechtenverdedigers uit de regio.

Andere leden van deze ronde tafelgroep alsmede collega Rosario Arroyo zijn ook bedreigd, vooral de laatste maanden. Een aantal bedreigingen was afkomstig van "Los Rastrojos", een paramilitaire groepering. Op 20 februari ontvingen vier leden van de groep, onder wie Martha nieuwe doodsb bedreigingen.

Amnesty voert al langer actie voor MOVICE, waarvan Martha lid is. MOVICE is een coalitie van organisaties die zich inzetten voor de slachtoffers van Colombia's langlopende gewapende conflict. De leden van MOVICE hebben veel zaken openbaar gemaakt op het gebied van moorden en gedwongen verdwijningen begaan door veiligheidstroepen en paramilitaire groeperingen.

In de brief aan de Colombiaanse autoriteiten wordt opgeroepen Martha Elena Diaz Ospina te beschermen en een grondig onderzoek te starten naar de doodsbedreigingen.

### **Brazilië**

Alexandre Anderson de Souza en zijn vrouw Daize Menezes de Souza worden regelmatig bedreigd vanwege hun werk op het gebied van milieubescherming. Alexandre zou de afgelopen drie jaar zes aanslagen op zijn leven hebben overleefd.

Alexandre staat aan het hoofd van de “Vereniging van Mannen en Vrouwen van de Zee” (Associacacion Homens e Mulheres do Mar, AHOMAR) in de Magé- gemeenschap. In dit gebied leven veel vissers die naar de baai komen om te vissen en hun netten te repareren. De organisatie voert actie tegen plannen voor ontwikkeling van de baai, omdat het milieu en het voortbestaan van de vissers erdoor bedreigd worden. Alexandre leidt al vijf jaar protesten tegen de aanleg van platforms en pijpleidingen in het gebied, die horen bij een petrochemisch bedrijf.

Sinds 2009 zijn al vier leden van de AHOMAR vermoord. Voor deze moorden zijn nog geen daders berecht. De bedreigingen aan het adres van Alexandre en Daize zijn ook niet goed onderzocht. Hoewel het echtpaar deel uitmaakt van een nationaal programma voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers, krijgen Alexandre en Daize nog niet de bescherming die ze nodig hebben. Ze wonen- zoals Alexandre het omschreef- onder een soort huisarrest in verschillende hotels en hebben net genoeg geld om basisvoedsel te kopen.

In de brief aan de Braziliaanse autoriteiten wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat Alexandre en zijn vrouw Daize volledige bescherming krijgen en dat de moorden van de AHOMAR-leden worden onderzocht en de daders worden berecht.

Op de brieven wordt een internationale  
Dank voor uw inzet,  
schrijfgroep Amnesty International



postzegel geplakt.

## **VAN DE DIAKONIE: NOODHULP ZUID-SUDAN**

Op 9 mei j.l. werd in Zuid-Sudan een bestand gesloten, dat de dag erop al weer geschonden werd. Gevolg: een enorme stroom vluchtelingen, nu vooral naar Ethiopië. Nu (12 mei) zijn al 200.000 mensen geteld, maar verwacht wordt dat het aantal meer dan ½ miljoen wordt. En op zulke aantallen zijn de hulporganisaties niet voorbereid...

Tragisch. Na het geweld dat uitbarstte in december waren veel vluchtelingen nu juist aan het terugkeren. Het is plantseizoen en als er niet geplant wordt, dreigt hongersnood. Maar nu zijn de mensen dus weer halsoverkop gevlucht.

De staat Zuid-Sudan, die in 2011 werd gesticht, valt uiteen. De twee belangrijkste stammen, Dinka en Kuer, vertegenwoordigd door respectievelijk de President en de Vice-President, botsen keer op keer. Hoe moet dat verder, vraagt de wereld zich af.

Maar nu eerst: hulp nodig in die grote nood!

## De gemeente in Odijk maakt via de Diaconie € 2.800 over naar KerkinActie/Noodhulp Zuid-Sudan

Mei 2014 Jan de Vries

### SARTAWI (3)

Het Sartawi project wil verbetering brengen in de de bevolking op de hoogvlakte van Bolivia. Daar de Inca Indianen in een koud en winderig klimaat meter). Wij zouden er gebrek aan zuurstof leven, maar daaraan is men gewend.

Op die hoogvlakte leven verschillende Indianen naam aan de taal van de Aymara Indianen. Sartawi Aymara taal: Sta op, kom in beweging!

Ruim 50% van de Bolivianen leeft in armoede. Dat percentage is op de hoogvlakte nog hoger dan in de rest van het land.

Sinds het aantreden van Evo Morales als president van Bolivia in 2006 is er meer aandacht voor de Indiaanse bevolking. Evo Morales is zelf ook van Indiaanse afkomst. In de nieuwe grondwet hebben Indianen meer rechten gekregen. Er is ook erkenning gekomen voor hun manier van leven: leven in harmonie met de natuur en gebruik maken van de kennis en wijsheid van de voorouders. Op initiatief van Morales is vijf jaar geleden door de Verenigde Naties de datum 22 april aangewezen als Earth Day (Dag van de Aarde). Bolivia steunt ook het initiatief om te komen tot een Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde. Daarin wordt gesteld dat de natuur dezelfde rechten heeft als de mens.

Het Sartawi project gaat uit van respect voor de natuur, maar stelt ook verbeteringen voor in de zorg voor de dieren en Moeder Aarde. Economische ontwikkeling is mogelijk in harmonie met de natuur, gebruikmakend van de kennis van de voorouders.



levensomstandigheden van leven afstammelingen van op grote hoogte (4000 ervaren. Het is een hard

volkeren. Sartawi dankt zijn Sayariy betekent in de

Werkgroep SARTAWI Bunnik/Odijk

### ADIOS BOLIVIA

Het reisverslag van een medewerker van het Nederlands Bijbel Genootschap op werkbezoek in Bolivia is een onuitputtelijke bron van kleurrijke tafereeltjes.

Op deze manier leren we iets over het land en de bevolking.

Zo kunnen we ons een beeld vormen van de mensen daar. Het project van de diaconie komt zo een stuk dichterbij.

*Vandaag eet ik mee bij de familie van mijn gids, een medewerker van het Boliviaans Bijbel Genootschap.*

*Daar krijgen we o.a. gedroogde aardappelen. Die zijn één of twee jaar oud, ingevroren ergens in de bergen, daarna in het zand gestopt, vervolgens in 't water gelegd, enfin, een heel verhaal. Tot slot: hele gekke kleine dingetjes die wat vreemd smaken. Naar niks. Aangezien je als Hollander als een soort aardappelexpert wordt beschouwd, kijken ze me na de eerste hap allemaal vol verwachting aan. Ik knik goedkeurend en uit mijn vreugde over de vondst. Fijn dat we weinig vorst en geen bergen hebben.*



's Avonds woon ik een dienst bij. Ergens in een buitenwijk, in een straat waar markt is. Het is er erg druk. Ik zie in een stalletje Aymara-dames hoeden en één kraam met mooie lappen stof. Voor de Indiaanse vrouwen zijn rokken heel belangrijk, hoe meer hoe beter. Voor een mooie rok gebruiken ze wel 6 meter stof!

We komen bij de "Los Amigos"-gemeente, de predikant schudt ons hartelijk de hand. Het kerkje is slecht verlicht. Even later zitten we tussen in poncho's gehulde figuren. Er wordt gezongen met een zuchtend orgeltje. Er wordt veel en enthousiast gezongen. Iemand legt me uit dat we welkom worden geheten en dat ze ons "bienvenidos" zullen toezingen.

Ze wuiven ons toe, lachend en blij. Wij wuiven terug, ik wuif in het Aymara.

Dan mag ik iets vertellen. In het Engels, met korte duidelijke zinnestukjes. Mijn gids vertaalt in het Spaans, iemand anders van Spaans in Aymara. Het is een enthousiast gehoor. Ik word regelmatig onderbroken door opgewekte kreten en instemmend "Amen"!

Het Woord van God in alle talen zodat ieder dit in zijn eigen taal kan horen. Dit is Pinksteren!

**PINKSTERFEEST IN BOLIVIA!**

*Adios Bolivia!*

Groet van Willemien Harts,  
vrijwilliger NBG  
[harts-tom@hetnet.nl](mailto:harts-tom@hetnet.nl)

#### **VAN DE KERKRENTMEESTERS**

##### *Verlies opgelopen in 2013*

Onlangs is de jaarrekening 2013 besproken in de Kerkenraad. Ook de kascontrolecommissie heeft deze akkoord bevonden. Het verlies is in het afgelopen jaar opgelopen tot bijna EUR 10.000. Dit is te wijten aan zowel lagere inkomsten (met name lagere opbrengsten uit Actie Kerkbalans), als aan gestegen uitgaven (vooral kosten voor onderhoud en pastoraat waren hoger dan begroot). Aan de hand van de jaarrekening werkt het College van Kerkrentmeesters een aantal acties uit om bepaalde kostenposten naar beneden te brengen. Verder lijkt Actie Kerkbalans dit jaar tot iets hogere inkomsten te leiden, wat uiteindelijk een beter resultaat zou moeten opleveren voor 2014. De jaarrekening 2013 en begroting 2014 zijn te vinden op de website.

##### *Doelcollecten 2013*

In 2013 is de uitgangscollecte een aantal malen bestemd voor een specifiek doel. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende opbrengsten.

<b>Doel</b>	<b>Opbrengst</b>
zonwering	€ 1.336
liedboeken	€ 1.542
openstelling kerk op woensdagochtend	€ 1.000

##### *Declareren*

Wilt u gemaakte kosten declareren? Op de website vindt u het aangepaste declaratieformulier, waarop het volledige IBAN-nummer ingevuld kan worden.

##### *Periodiek schenken gemakkelijker geworden*

Sinds 1 januari 2014 is het gemakkelijker geworden om een periodieke schenking te doen. Voor wie 5 of meer jaren opeenvolgend wil schenken met belastingvoordeel is het namelijk mogelijk om

een onderhandse schenkingsakte op te stellen. Het is dan dus niet langer nodig om de schenkingsovereenkomst bij de notaris vast te leggen. Voor meer informatie en de schenkingsovereenkomst kunt u zich tot ondergetekende wenden.

Met vriendelijke groet,  
Jogchum Tigchelaar  
[penm.kerkrentmeesters@pknodijk.nl](mailto:penm.kerkrentmeesters@pknodijk.nl)

### UIT DE PASTORIE

#### *Herinnering aan Pinksteren*

Wat was het weer mooi! De heldere kinderstemmen van het Beurthonkkoortje in de dienst van Pinksteren. Dit keer leidde Astrid van den Heuvel het koortje. Zij nam spontaan en enthousiast de taak van Sjonnie Holling over, die door een knieblesure was uitgevallen. Wat tof dat Sjonnie haar dirigentenstokje toevertrouwde aan Astrid.

De kinderen hadden zich er al lang op verheugd en zagen ineens hun optreden stilvallen, toen juf Sjonnie uitviel. Maar wat een geluk dat er zo spontaan hartelijk werd gereageerd op een miltje met de vraag hoe we toch het optreden konden laten doorgaan. Meteen waren er gemeenteleden met bruikbare alternatieven. Daaruit kwam naar voren dat Astrid wel voor Sjonnie wilden inspringen en zo is het gegaan. Tussen de middag op dinsdagen werd verder geoefend. De Geest vond nieuwe wegen! En met Pinksteren hebben we er allemaal van genoten. Juf Sjonnie – net geopereerd – was erbij in de kerk, in haar rolstoel!

Dat is misschien nog wel het meest Pinksteren. Dat we voor elkaar instaan. Dat de Geest van God,



die adem van Gods aanwezigheid in ons bestaan, vaardig wordt over ons. Zo lees ik in een lied van Marijke de Bruijne, die de heilige Geest benoemt als vrouwelijke kant van God:

De Geest van God is overal  
waar mensen Haar herkennen.  
Zij ziet ons door de ogen aan  
van hen die helpend naast ons staan.  
Zij gaat door heel de schepping heen.

#### *Herinnering aan een kerkenraadsvergadering*

Op 22 mei j.l. hielden we Kerkenraad. Zoals gewoonlijk beginnen we de vergadering met een moment van bezinning. Ik mag die leiden. Ik grijp terug naar de lezing van zondag, 18 mei: Johannes 14, waar Jezus zegt: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. Ik ga heen om voor jullie een plaats gereed te maken. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.' Thomas vraagt dan: 'We weten niet eens waar U naar toe gaat?' Jezus zegt dan: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.'

Op een blad schrijf ik een korte overweging, die we met elkaar lezen:

‘Geloven. Dat werkwoord stoot Thomas af. Als Jezus afscheid neemt, voelt hij zich bang om alleen achter te blijven. Hij drukt zich verwijtend uit: ‘We weten niet eens waar U heengaat; hoe moeten wij dan de weg kennen?’

Thomas is een realistisch mens. Hij zag geen weg waar Jezus die wel zag. Thomas zag alleen maar de dood.

Onze vragen staan vaak niet ver van Thomas af. We willen niet bedrogen uitkomen. We zoeken naar de zin van het leven, van de wereld en van de dingen die gebeuren. Het lijden en het kwaad stoten ons af, en we vragen ons af: ‘Bestaat er een weg die het mogelijk maakt alles door te maken?’ We zouden een oplossing willen vinden voor het kwaad, de weg daarvan willen zien en begaan. Maar het evangelie nodigt ons eerst uit te geloven; niet om ons aan realisme te onttrekken, maar opdat dit realisme groeit, totdat wij in het weefsel van de wereld en het lijden het gezicht van de Levende ontdekken’.

(Ik ontleen deze meditatieve woorden aan een boekje dat mij zeer lief is: *Luisteren met je hart, Het woord van God ontvangen in stilte* het Oecumenische klooster in Taizé. seizoen een bijbelkring gaan methode: bijbellezen met je hart.)



*en gesprek*, een uitgave van Zo wil ik trouwens volgend opzetten, volgens deze

De vraag aan alle kerkenraadsleden  
jouw zoektocht naar geloof?

is eenvoudig; Wat steunt je in

Ik vond de uiteenlopende reacties op deze vraag zo inspirerend, dat ik die aan u als lezer graag doorgeef.

Iemand zei: Wat mij inspireert zijn de kerkdiensten.

Iemand zei: Voor mij is het vaak alleen al genoeg om mijn blik te richten op het eenvoudige houten kruis in de kerk.

Weer iemand zei: Voor mij is het stilte.

Een ander: Ik lees graag boeken, over godsdienstige onderwerpen, laatst nog over vergeving.

Weer een ander: Wat mij inspireert is het gevoel dat ik deel uitmaak van een groot geheel, de wereldwijde kerkgemeenschap.

Een ander zei: Wat mij steunt in mijn geloof is als ik bevestiging krijg van anderen.

Weer iemand anders: Wat mij in mijn hart raakt en steunt is het samen zingen.

Nog een ander geluid: Het lezen in de bijbel; gaandeweg dieper proberen door te dringen in het geheim van Gods Woord.

Tenslotte: Wat mijn geloof goed doet is het gesprek aangaan met een ander, om mijn hoop en mijn twijfel te kunnen verhelderen.

Zo'n bezinnend moment aan het begin van een kerkenraadsvergadering, is een kostbaar geschenk aan elkaar... en aan u als gemeente.

### *Jaargesprek en Jaarverslag*

Op dit moment heb ik een begin gemaakt met het schrijven van mijn jaarverslag, een terugblik op het kerkelijk seizoen dat in augustus vorig jaar begon.

Bovendien – zo vraagt de Synode tegenwoordig van ons – bereid ik me voor op het Jaargesprek met een afvaardiging uit de kerkenraad. Samen kijken we naar wat goed gaat en wat beter kan in mijn functioneren binnen het werkveld van het Witte Kerkje. Gekeken wordt waar de gemeente behoefte aan heeft en wat de predikant daaraan kan bijdragen.



Het is een bijzondere gelegenheid om ons gezamenlijke beeld van het reilen en zeilen van de gemeente tegen het licht te houden. Samen kijken we naar het beleid van de kerk en hoe we dat in de nabije toekomst vorm en inhoud willen geven. Welke vaardigheden van de kant van de predikant zijn nodig? Welke studiedagen worden gevolgd?

Nu ik hier bijna vier jaar actief ben, krijg ik een steeds completer beeld van de gemeente. Meer en meer zie ik het grote aantal vrijwilligers, dat zich inzet voor de gemeente. Ik krijg beter zicht op de geestelijke verscheidenheid in de gemeente. Ik zie de kracht van de gemeente en ook haar kwetsbaarheid en ik voel de wens en de wil om samen verder te komen. Het doet me goed dat de kerkenraad zich wil bezinnen op de vraag hoe wij kerk willen zijn in de toekomst.

Kortom het Jaargesprek draagt bij aan het gevoel samen de weg te gaan als gemeente van Christus in een tijd waarin kerk-zijn niet meer vanzelfsprekend is.

Ds. Kees Visser.

### **BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK**

Corine en ik hebben ik in mei genoten van een mooie vakantie. Het was fijn te merken dat er nu een organisatie staat die alles mooi kan laten doorlopen. Iedereen heeft op zijn vragen direct een antwoord gehad en niets hebben we op de lange baan moeten schuiven.



Maar nu is het juni en komen de huwelijksdiensten in onze kerk er aan. Op zaterdag 21 juni om 14:00 wordt het huwelijk ingezegend van Corinna Stefes en Gi Dlamini. Dit bruidspaar is van plan per bakfiets aan te komen en na de dienst weer op die manier naar hun feest locatie te vertrekken. Daarna volgen diensten op 9, 11 en 17 juli. Op 18 juli vindt een burgerlijk huwelijk bij ons plaats. Ook in augustus en september zijn er weer diensten, waarvan in september voor het eerst het burgerlijk huwelijk en de inzegening zullen worden gecombineerd. Over de invulling van die dag wordt nog overlegd.

Onze kerk wordt dus ook door de week goed gebruikt. De Open Woensdagen zijn ook weer begonnen. Waarschijnlijk komen op die dagen ook mensen in de kerkzaal die niet regelmatig een kerk bezoeken en soms niet weten waar alles zo voor bedoeld is. De afgelopen week heb ik de zwarte collectezak, die altijd bij de kerkdeur in de paraplu standaard staat, moeten legen. Want kennelijk hadden sommige bezoekers gedacht dat dat een typische kerkelijke prullenbak was.

In de grote- en kleine zaal van de Meenthoek wordt de verlichting bediend door tuimel schakelaars, waarmee de verlichting ook gedimd kan worden. Met die bediening gaat het regelmatig mis. Dan wordt de verlichting niet goed 'uit' gezet, maar blijft op een hele lage stand 'aan' staan. Zonde van het stroomverbruik. Ik zal bij de schakelaars een bedieningsinstructie aanbrengen, want het is te voorkomen. Voor het aan- of uitzetten van de verlichting, moeten de schakelaars alleen maar kort ingedrukt worden. Dan gaat alles van zelf. Wanneer men ze blijft indrukken, dan gaan ze als dimmers werken en kan het, vooral bij het uitzetten, misgaan. In de hal van de Meenthoek, hangt ons mededelingenbord aan de wand. Soms zijn er vragen over wat er nu wel of niet opgehangen mag worden. Daarover is een besluit genomen. Alleen mededelingen die een relatie hebben met het werk van kerkelijke of sociale instanties in onze regio kunnen worden opgehangen. Dat geldt dus niet voor concerten, cursussen, of bijeenkomsten waar een toegangsprijs voor betaald moet worden, ook al zouden die in een kerk plaatsvinden.

Hans Landzaat.



### **Ter nagedachtenis van Nicolaas Gijsbertus van der Leck.**

Op dinsdag 27 mei overleed dhr. Gijs van der Leck in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde in Bunnichem. Een half jaar geleden overleed zijn vrouw To.

Gijs van der Leck woonde 41 jaar in Odijk. Hij was bouwkundige en werkte op een architectenbureau. Hij ontwierp zijn eigen huis aan de Vlowijkerwaard 2, zijn 'Geesteskind', zoals hij het graag noemde.

Hij was vader van 5 kinderen, vier dochters en een zoon.

Gijs was een creatieve man, uiterst precies, fijnzinnig en fijngevoelig. Hij straalde rust uit, hield van het lezen van beschouwende lectuur en poëzie. In zijn jongere jaren zong hij graag in een koor.

In zijn geloof voelde hij zich thuis in de vrijzinnigheid. Hij was blij dat hij en zijn vrouw To zich welkom voelden in de gemeente van het Witte Kerkje in Odijk, al hielden zij ook vele jaren wat afstand tot het directe kerkelijke leven. In de laatste jaren van hun leven hernieuwden zij het contact met de kerk.

Na het overlijden van zijn vrouw To had Gijs het moeilijk. Het was zo stil geworden. Zijn bedachtzame aard maakte hem zwijgzaam, al veerde hij op bij elk bezoek van kinderen, vrienden of mensen van de kerk.

In de laatste dagen van zijn leven was hij verzoend met zijn sterven. Met de zegen van onze God en te midden van zijn kinderen is hij in volle vrede heengegaan.

Dinsdag, 3 juni vond de dankdienst voor zijn leven plaats in het Witte Kerkje. Aansluitend werd Gijs bij zijn vrouw To begraven op de begraafplaats achter de kerk.

In de rouwdienst lazen we woorden uit Hebrëeën 13: 'Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige'.

Ds. Kees Visser.



### **UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND**



Protestantse Gemeente te Odijk

Protestantse Kerk



Beste vrijwilliger,

Zonder vrijwilligers staat alles stil. Met ruim 200 vrijwilligers zorgen we voor het reilen en zeilen van het Witte Kerkje in Odijk. Soms zichtbaar voor iedereen. Vaak als onmisbare schakels achter de schermen.

We vinden het belangrijk om u als vrijwilliger te bedanken voor alle inzet. Graag nodigen wij u daarom uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 27 juni 2014.

Wij verwelkomen u graag in de Meenthoek om 19.30 uur. Na de koffie/thee en een kort welkomstwoord worden we vermaakt en geboeid door ras verhalenverteller Mieke van Oostveen-Verstraete. Mieke draagt voor uit werk van o.a. Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Belcampo, Marga Minco en Anna Blaman.

Vanaf circa 21.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting en bijpraten, uiteraard onder het genot van een hapje en drankje. Het programma is afgelopen om 22.00 uur.

Wij hopen dat u zin en tijd heeft om deze vrijwilligersavond bij te wonen<sup>1</sup>.

Wij zien uit naar uw komst!

Namens de kerkenraad,

Rita Beumer (scriba@pknodijk.nl)

Oscar Schneider (oh.schneider@casema.nl of 030-6572608)

<sup>1</sup> We hebben er dit keer voor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te verspreiden, de ervaring leert dat we dan wellicht toch vrijwilligers over het hoofd zien. We rekenen er op dat alle vrijwilligers via hun groep, commissie of activiteit op de hoogte gebracht worden van deze uitnodiging.

#### **VOEDSELTADEL**



Al bijna 25 jaar lang is de Voedseltafel present in onze kerk (op de eerste zondag van de maand).

De groep mensen die daarvoor in de laatste jaren zorgde, wil er om diverse redenen mee ophouden. Nu is de vraag: is er een jongere garde die deze taak wil overnemen? Meld je dan aan svp! Anders houdt de Voedseltafel op te bestaan.  
Jan de Vries, tel. 6971166.

#### **INLOOPMORGEN**

Sinds 7 mei is de Inloopmorgen weer van start gegaan. Een trouwe groep gemeenteleden zoekt elkaar op om bij te praten onder het genot van een kop koffie. Soms zijn er passanten, die de kerk aandoen als tussenstop en ze genieten van de stilte en de muziek in de kerk.

De belangstelling voor de Inloopmorgen is intens en kan nog wel wat meer bezoekers herbergen. Zoekt u een rustig moment om tot bezinning te komen, kom dan naar de Inloopmorgen. Blijf een poosje in de kerkzaal zitten. Steek een kaarsje aan, luister naar gewijde muziek, schrijf een gebedsintentie in het gebedenboek en kom daarna naar de Consistorie voor een ontspannen contact met anderen.

### **KINDERCATECHESE**

Woensdag, 18 juni houden we Kindercatechese. Alle kinderen hebben een uitnodiging ontvangen. We kijken uit naar een mooie middag (van 15.30 – 17.00 uur) over de gang van zaken in een kerkdienst. Ik ben blij dat Jaap van der Plas en Gerda van Rijn hun ervaring en plezier meebrengen om van deze middag weer iets moois te maken.

### **EEN NIEUWE KRING 'GELOOF EN WETENSCHAP'**

Binnenkort wordt een eerste verkenning gehouden met de zes mensen, die zich hebben opgegeven om een nieuwe kring 'Geloof en Wetenschap' te gaan vormen. Mevr. Anne Marie Laseur (Singel 77) nam het initiatief en met elkaar hebben we eerste afspraken gemaakt. Wanneer komen we samen? (Na de zomervakantie.) En waarover gaan we het hebben? (Iemand stelde voor het boek te lezen van Carel ter Linden, *Wat doe ik hier in Godsnaam?*) Kortom, het begin is er. Wil iemand zich alsnog aansluiten, geef even een belletje/mailtje aan Anne Marie Laseur (anne.laseur@icloud.com) of aan mij (predikant@pknodijk.nl).

### **KRING ROUWVERWERKING**

In het najaar wordt een oecumenische kring georganiseerd voor mensen die in de afgelopen twee á drie jaren hun levenspartner verloren hebben.

We komen bij elkaar om onze verhalen en ervaringen te delen. Over het verleden en de toekomst. Over gedenken, steun en troost. Dat gebeurt niet alleen met woorden. Er zal ook muziek zijn, en beeld.

De groep bestaat uit ongeveer acht personen en komt vijf keer bij elkaar. Een zesde keer sluiten we de kring af met een etentje en een terugblik.

Wilt u deelnemen aan de kring, neemt u dan contact met Ds. Kees Visser of Anneke van der Meulen. Ook als u aarzelt, meer informatie wilt of vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. In verband met het oecumenisch karakter van de kring zal er mogelijk nog een begeleider van katholieke zijde aanschuiven.

Ds. Kees Visser, tel. 030-8780698  
E-mail: predikant@pknodijk.nl

Anneke van der Meulen, tel. 030-6564401  
E-mail: mars@casema.nl

### **HET 40-DAGENPROJECT 2014 VAN HET OBO**

**Een terugblik**

Na Pinksteren nog terugblikken op het 40-dagenproject voor Pasen kan overbodig lijken, maar is het niet. Het is namelijk van belang niet alleen de kerkgangers, maar ook anderen die betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschappen te informeren over hoe het gegaan is met de Sobere Maaltijden en de opbrengst voor het goede doel. Ook is het van belang om betrokken te blijven bij het goede doel, waaraan de deelnemers aan de maaltijden hun gaven hebben gegeven.

### Dank aan de vrijwilligers

De commissie Kerk en Samenleving van het Oecumenisch Beraad Odijk constateert dankbaar, dat het ook dit jaar geen enkele moeite kostte om de nodige vrijwilligers te charteren voor het voorbereiden van de maaltijden. Dat is mede te danken aan de coördinator van de kokkies, Bep de Wit, die kennelijk de kunst verstaat mensen enthousiast te maken en te houden. Veel koppels doen al jaren mee, maar er zijn ook weer nieuwe mensen. Prachtig.



### Gemiddeld meer dan 30 deelnemers in de Meenthoek

Op één van de vijf avonden was het aantal deelnemers onder de 30, maar waarschijnlijk vanwege onvoorziene omstandigheden, want ook voor die avond hadden zich meer dan 30 mensen aangemeld.

Sobere maaltijden, maar niet minder smakelijk en vooral genieten van de ontmoeting. De ervaring leert, wie eenmaal een keer is geweest, blijft vaak komen. Een goed teken.

### Opbrengst: € 761,20

De kokkies en de deelnemers zorgden er met elkaar voor dat € 761,20 kon worden overhandigd aan pastor Adri Verweij. Hij is al tientallen jaren intens betrokken bij het 'Kinder House' in Killough, Noord-Ierland. U hebt er over kunnen lezen in eerdere edities van het kerkblad. (zie ook [www.kinderhouse.eu](http://www.kinderhouse.eu))

### Het doel: pelgrimage naar het Kinder House

In het najaar gaat pastor Adri Verweij met een groep jongeren naar het Kinder House, een pelgrimage, waarbij ontmoeting over grenzen heen centraal staat.

In het verleden heeft het Kinder House een belangrijke rol gespeeld als het gaat om verzoening tussen de strijdende bevolkingsgroepen in Noord-Ierland en hun kinderen in de knel. Nu staat de ontmoeting over grenzen heen van ras, volk, geloofsovertuiging, e.a. een belangrijke rol. Voor het samenleven in een multiculturele en multiraciale maatschappij kunnen dergelijke ontmoetingen van groot belang zijn. Alleen in een wezenlijke ontmoeting kunnen vooroordelen en angst wijken voor openheid en

indirect een bijdrage te kunnen ook, is de moeite waard!

Wie is niet nieuwsgierig naar jongeren straks thuishomen. horen, c.q. te lezen ook in onze Ook op deze plaats wensen we verrassende ontmoetingen.



verbondenheid. Daaraan leveren, hoe kleinschalig

de verhalen, waarmee de We hopen er iets van te kerkbladen. 'de pelgrims' veel

Namens Commissie Kerk en Samenleving OBO  
Ineke Bernink  
Piet Pannekoek

In het voorjaar mocht ik met twee gemeenteleden – onafhankelijk van elkaar – de omgeving van Odijk nader verkennen. Iemand vergezelde mij tijdens een wandeling op het Von Gimborn Arboretum in Doorn. In het verleden moet ik vele tientallen malen langs deze schitterende tuin zijn gereden zonder te weten wat het was.

Ik zag de adembenemende Magnolia-verzameling, de verschillende Rododendrons, en voelde aan de sponsachtige bast van een Sequoia. (Of was het nou de Tsuga? Of gooi ik het nou door elkaar?) We raakten zo in gesprek dat we zelfs de weg kwijtraakten, wat geen straf was, want daardoor zagen veel moois twee keer.

Een ander gemeentelid nam mij mee naar Fort Rhijnauwen. We voeren met een bootje door de slotgrachten – of hoe dat heten mag. Een blik op de oevers, de vestingwerken en vooral op de verstilde natuur rondom. ‘Ik hoor de roep van een Canadese gans’, zei hij verrukt. Ik hoorde alleen een vogel.



Later die morgen in het buitengebied tussen Werkhoven en Cothen, vroeg hij: ‘Heb je een voorstelling bij een beverburcht?’ ‘Nou nee’, hikte ik. Even later, na een kruiptocht door struikgewas, stonden we aan de oever van een zijtak van de Kromme Rijn. Ik zag eerst alleen een hoop takken. Maar zijn aanwijzingen en zijn verhaal verhelderden mijn blik.

Ik geniet van hun kennis. Het laat me anders kijken. Het maakt me rijk.

Eén van hen zei: ‘Voor mij is de natuur een bevestiging van wie God voor ons is. Ik kan zo vroeg in de morgen de Schepper loven en prijzen te midden van al het moois dat de natuur te bieden heeft’.

Kijkend naar de natuur om mij heen, het Utrechts landschap, de forten en de geulen, de kastelen en de parken, voel ik me als een kind in een speelgoedwinkel. Ik zie kleuren die ik voorheen niet zag. Ik hoor geluiden, die ik amper onderscheiden kon. Ik ruik geuren, die de zomer aankondigen. Ik voel de zon en de regen, de doorns en lissen. Ik kan het niet laten om een lied in mijn hart te zingen:

Aan U behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee.  
Gij roept het jonge leven wakker, er ruisen halmen op de akker,  
Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.  
(Lied 978)

En natuurlijk weet ik ook wel dat de natuur wreed kan zijn. En vaststaat dat de mens de natuur schade toebrengt. En klimaatverandering vormt een dreiging voor de toekomst. Ik weet het. En toch gaat mijn hart open als er mensen zijn die mij wijzen op dat ‘aards geheimenis’, dat schuilgaat achter grasland en wolkenvelden.

Van Hem getuigen dag en nacht.  
Hij heeft ze heerlijk voortgebracht.

Ds. Kees Visser.

## HET LIED AAN DE ZEE

Als de Israëlieten door de Rode Zee zijn getrokken, dan zingen ze een lied (Ex 15). 'Zing de HEER, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee'.

Zij zijn bevrijd, maar dat kostte wel vele Egyptenaren de dood.

R. Samuel ben Nachman vertelt: Na de doortocht door de zee wilden de dienstengelen de lofzang aanheffen voor de Heilige, gezegend zij Hij, maar Hij berispte hen en zei: 'Het werk van mijn handen, Mijn schepselen, ze verdrinken in de zee, en jullie willen zingen??'

Waarom mogen de dienstengelen niet zingen en Israël wel?

Israël was bevrijd, de achtervolging was geëindigd, de dreiging weggenomen. Zij mochten hun dank voor die bevrijding uitzingen. Israël dankt niet voor de dood van de Egyptenaren.

Maar de engelen waren toeschouwers. Mag je danken voor de dood van de één ten behoeve van de ander? Mag je blij zijn met de dood van de zondaar? Ezechiël zegt daarvan (Ez 18,23)

"Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de EEUWIGE God. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?"

Met Pesach wordt, ieder jaar weer, herdacht de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Maar op de dag voor Pesach vasten velen in Israël, met name de eerstgeborenen. Want de bevrijding ging wel ten koste van de eerstgeborenen in Egypte, en ook dat wordt niet vergeten.

Wybrand Ganzevoort

Protestantse Kerk



*Dit artikel is afkomstig van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht. U kunt artikelen van deze werkgroep digitaal ontvangen door u aan te melden bij: [bj.dijkdrenth@inter.nl.net](mailto:bj.dijkdrenth@inter.nl.net) of evt. bij het Steunpunt Midden: [steunpuntmidden@pkn.nl](mailto:steunpuntmidden@pkn.nl).*

## GASTOUDER GEZOCHT

Beste gemeenteleden,

Wij zijn op zoek naar een gastouder in Bunnik of in Zeist die de opvang zou willen verzorgen van de baby die wij verwachten. Wij zoeken een christelijke gastouder die enthousiast is voor, en actief is met kinderen en daarbij pedagogisch onderlegd.

We zijn aangesloten bij Christelijk gastouderbureau De Herberg, die ook de bemiddeling en begeleiding zal verzorgen.

Is dit wat voor jou? Of ken je iemand die graag gastouder zou willen worden?

Neem dan contact op met Elzemarij 't Hart van Christelijk gastouderbureau De Herberg.

Mailadres: [elzemarijhart@christelijkekinderopvang.nl](mailto:elzemarijhart@christelijkekinderopvang.nl)

Telefoonnummer: 06-51966731

Of kijk voor meer informatie op hun website: [www.christelijkekinderopvang.nl](http://www.christelijkekinderopvang.nl)

Alvast bedankt!

Marieke en Jan Willem Baas

Bunnik



## BIJBELLESROOSTER

### Juni

di 17	Matteüs 8:2-17
wo 18	Matteüs 8:18-34
do 19	Matteüs 9:1-17
vr 20	Matteüs 9:18-34
za 21	Romeinen 1:16-32
zo 22	Romeinen 2:1-16
ma 23	Romeinen 2:17-29
di 24	Romeinen 3:1-8
wo 25	Romeinen 3:9-20
do 26	Matteüs 9:35-10:4
vr 27	Matteüs 10:5-15
za 28	Matteüs 10:16-33
zo 29	Matteüs 10:34-11:1
ma 30	Matteüs 11:2-15

### Juli

di 1	Romeinen 3:21-31
wo 2	Romeinen 4:1-12
do 3	Romeinen 4:13-25
vr 4	Romeinen 5:1-11
za 5	Romeinen 5:12-21
zo 6	Matteüs 11:16-30
ma 7	Matteüs 12:1-21
di 8	Matteüs 12:22-37
wo 9	Matteüs 12:38-50
do 10	Romeinen 6:1-14
vr 11	Romeinen 6:15-23
za 12	Romeinen 7:1-12
zo 13	Romeinen 7:13-25
ma 14	Nehemia 3:1-10
di 15	Nehemia 3:11-21
wo 16	Nehemia 3:22-32
do 17	Nehemia 3:33-4:8
vr 18	Nehemia 4:9-17
za 19	Matteüs 13:1-23



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

## ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN

### 'Tussen kerk en kitsch'



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal vanwege Pinksteren en Vaderdag twee weken opschuiven naar **zondag 22 juni van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaal­tje bij de St. Nicolaaskerk.

U kunt dan kunstwerken of andere voorwerpen met een religieuze achtergrond meebrengen en tonen.

De heer Casper Staal, oud-conservator van Museum Catharijneconvent te Utrecht, zal dan onder het motto 'Tussen kerk en kitsch' de meegebrachte objecten van deskundig commentaar voorzien. Dus kijk uw voorraad na en breng wat mee. Het belooft een boeiende middag te worden.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst zal, na een zomerpauze, zijn op **zondag 14 september** eveneens in het Zaal­tje bij de St. Nicolaaskerk.



## ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 23 juni 2014** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 juni t/m vrijdag 20 juni vanaf 17.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30. De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 juli**, zelfde tijd en plaats.

## INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
7	7 juli	15 juli
8	1 september	9 september
9	6 oktober	14 oktober
10	10 november	18 november
11	8 december	16 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma  
e-mail redactie: [kerknieuws@pknodijk.nl](mailto:kerknieuws@pknodijk.nl)

Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar

Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

## OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

### Contact

Snuffelhonk t. 030 – 2901829  
Frits Hermans t. 06 – 20784264  
E- mail [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)  
Website [www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl)

