

Odijs Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.5, mei/juni 2014

Voor de gegevens in het menu links op 'gegevens' klikken.

KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 18 mei Heilig Avondmaal

- 9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
- 10.00 uur - Ds. K.F. Visser
- Extra - Jeugdkerk
- Collecte - Hospice Kromme Rijnstreek

Zondag 25 mei

- 10.00 uur - Mw. Ds. Hanneke Ruitenbeek uit Heiloo
- Extra - medewerking van de cantorij
- Collecte - De Hezenberg

Donderdag 29 mei Hemelvaart

- 9.30 uur - Ds. K.F. Visser, ochtendgebed
- Collecte - Diaconaal project in Bolivia

Zondag 1 juni

- 10.00 uur - De heer C. Baan uit Zeist
- Extra - Jeugdkerk en koffie met voedseltafel
- Collecte - Eredienst en Kerkmuziek

Zondag 8 juni Pinksteren

- 9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
- 10.30 uur - Ds. K.F. Visser
- Collecte - Zendingswerk van Kerk in Actie

Zondag 15 juni

- 10.00 uur - Ds. Kees Visser
- Extra - Jeugdkerk
- Collecte - Werelddiaconaat

BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 18 mei, zijn er twee diensten, om 9.00 en 10.00 uur. In de dienst van 10.00 uur wordt de Maaltijd van onze Heer gevierd, met jong en oud. Voorganger in beide diensten is ds. Kees Visser.

Zondag, 25 mei, gaat in de dienst van 10.00 uur mevr. ds. Hanneke Ruitenbeek uit Heiloo voor. Een weerzien met goede bekenden!

Donderdag, 29 mei, is het HEMELVAART. In de Kees Visser voor. In de dienst wordt Handelingen 1 Thema: De ontroerende overdracht.



dienst van 9.30 uur gaat ds. gelezen en ook 2 Koningen 2.

Zondag, 1 juni, gaat de heer C. Baan uit Zeist voor.

Zondag, 8 juni, vieren we PINKSTEREN.

Er worden twee morgendiensten gehouden, om 9.00 uur en om 10.30 uur. In de dienst van 10.30 uur zingt het BEURTHONKKOORTJE o.l.v. mevr. Sjonnie Holling. Het koortje zal mooie Pinksterliedjes zingen, o.a. de Wave over de World.

Zondag, 15 juni, is er een dienst om 10.00 uur, waarin ds. Kees Visser voorgaat. Het is nu nog niet bekend of dit een jeugddienst wordt. Daarover wordt u later geïnformeerd.

COLLECTEDOELEN

Zondag 18 mei: Hospice Kromme Rijnstreek.

“Hospice Kromme Rijnstreek” in Houten biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. De zorg in een hospice wordt ook wel “thuis-verplaatste-zorg” genoemd. Bij Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice bestaat inmiddels drie jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

Zondag 25 mei: De Hezenberg.

De Hezenberg is al vanaf 1946 een plaats waar mensen, die in hun leven zijn vastgelopen, onderdak en begeleiding krijgen aangeboden. In 2011 werd de Hezenberg een zelfstandig behandelcentrum in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), maar de christelijke ‘roots’ zijn niet losgelaten. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor bezinning en bezieling.

Het grootste deel van de zorg, zoals behandeling en begeleiding, wordt vergoed door de zorgverzekering.

Het kenmerkende van de Hezenberg is de bijzondere pastorale zorg die geboden wordt. Dit is ook precies wat onze meeste cliënten ertoe brengt om juist hier aan te kloppen voor hulp. Het dagelijkse ochtendgebed, de vieringen op dinsdag- en vrijdagavond en de kerkdienst op zondagmorgen kosten veel extra tijd en energie. Uw bijdrage helpt dit mogelijk te maken.

Hemelvaartdag 29 mei: Diaconaal project.

De collecte is bestemd voor het diaconale project van onze gemeente in Bolivia.

Zondag 1 juni: Eredienst en Kerkmuziek.

De landelijke collecte van de Protestantse Kerk op zondag 27 april is bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. In de zondagse eredienst is muziek van groot belang. In muziek en zang uiten we onze gevoelens van zorg en verdriet, maar ook van blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk ondersteunt de gemeenten om de muziek te laten klinken door het maken van toerustingsmateriaal en het organiseren van bijeenkomsten voor predikanten, kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden, bijvoorbeeld over het liedboek dat in 2013 verscheen. Want het in gebruik nemen van een nieuw liedboek is niet voor iedere gemeente even gemakkelijk. Met de opbrengst van de collecte voor

Eredienst en Kerkmuziek kan de Protestantse Kerk gemeenten blijven ondersteunen om de muziek een goede plek te geven in de eredienst

Pinksteren 8 juni: Zending.

Het is Pinksteren, een mooi moment om te collecteren voor het Zendingswerk van Kerk in Actie. Wij vragen vandaag uw aandacht voor het werk van de Kerk van Pakistan, een partner van Kerk in Actie. In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap die wil opkomen voor de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes. Deze meisjes mogen vaak niet naar school, maar moeten thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. De Kerk van Pakistan biedt ze een opleiding aan. Bijvoorbeeld aan het dorpsmeisje Shazia: zij kon een opleiding tot vroedvrouw volgen. Een droom die uitkwam. Dit kan mede dankzij uw steun aan Kerk in Actie.

Zondag 15 juni: Werelddiaconaat.

Politieagenten en rechters zijn er om het recht te handhaven. Dat vinden wij hier in Nederland heel logisch, maar in Zimbabwe zijn mensen dagelijks het slachtoffer van corruptie en machtsmisbruik. Juliet bijvoorbeeld. Zij verkocht legaal etenswaren op straat. Maar de politie nam op een dag al haar koopwaar in beslag. Toen Juliet er iets van zei, werd ze opgepakt en moest ze bovendien een boete van 10 dollar betalen, voor haar een zeer groot bedrag. Harare Residents Trust, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt slachtoffers van onrecht op te komen voor hun rechten. Ook Juliet. Zij kreeg hierdoor haar koopwaar terug. En dankzij HRT werden ook andere kooplui niet meer lastig gevallen door de politie. Waar buurtbewoners in probleemsituaties met de autoriteiten komen, helpt HRT hen om zich als buurt te organiseren en om het gesprek met de autoriteiten aan te gaan. De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze partner van Kerk in Actie.



COLLECTE-OPBRENGSTEN

2014	Tijdens de dienst		Beheer
6 april	Binnenlands diaconaat	€ 125,69	€ 91,85
13 april	Werelddiaconaat	€ 220,51	€ 154,65
17 april Witte donderdag	De Glind	€ 92,65	Geen collecte
20 april Pasen	Jeugdwerk	€ 278,85	€ 198,75
27 april	Exodus	€ 111,70	€ 57,00

Op zondag 18 mei worden na de kerkdienst brieven naar:

Indonesië

een 15-jarige gevangenisstraf uit voor het zwaaien werd samen met andere activisten opgepakt. meerdere malen mishandeld en gemarteld te zijn.

samen met 22 activisten mee aan een vreedzaam protest in aanwezigheid van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono. Tijdens een krijgstdans werd de Benang Raja vlag – een verboden symbool van Molukse onafhankelijkheid – gehesen. Alle activisten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de zeven en twintig jaar.

Amnesty beschouwt Johan Teterissa als gewetensgevangene, die alleen maar op vreedzame wijze gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting.

In de brief aan de Indonesische president wordt opgeroepen Johan Teterissa vrij te laten.



uitgedeeld om te versturen

Docent Johan Teterissa zit met een verboden vlag. Hij Teterissa heeft aangegeven Johan Teterissa deed in 2007

De Verenigde Staten

De uit Jemen afkomstige Hussain Salem Mohammed Almerfedi zit al negen jaar vast op Guantánamo Bay. Hij wordt er door de Amerikaanse autoriteiten van beschuldigd al-Qaida-lid in Iran te zijn geweest, wat hij ontkent. Hij is nooit formeel aangeklaagd. Hussain Salem Mohammed Almerfedi werd in december 2001 in Iran gearresteerd. Hij zou door de politie zijn geslagen en werd ervan beschuldigd een spion te zijn. Hij werd naar Afghanistan en later naar Guantánamo Bay overgebracht. In 2010 besloot een federale rechter dat zijn detentie onwettig was en dat hij vrijgelaten moest worden. De Amerikaanse overheid ging in beroep en de eerdere uitspraak werd nietig verklaard. Het Amerikaanse Hooggerechtshof weigert de zaak weer in behandeling te nemen. Zowel de Bush-regering als de Obama-regering gaven goedkeuring voor zijn vertrek uit Guantánamo. Maar hij zit nog steeds vast.

Sinds oktober 2012 zitten er nog 166 mannen vast op Guantánamo. De meeste van hen al langer dan negen jaar en zonder enige formele aanklacht. Ongeveer de helft van de gevangenen is uit Jemen afkomstig. De Guantánamo Reviews Taskforce van de Obama-regering gaf in 2010 de aanbeveling 36 gevangenen in de Verenigde Staten te vervolgen, 48 anderen zonder aanklacht te laten vastzitten, en de rest van de gevangenen Guantánamo te laten verlaten naar landen buiten de Verenigde Staten.

In de brief aan de Amerikaanse autoriteiten wordt opgeroepen Hussain Salem Mohammed Almerfedi onmiddellijk vrij te laten, óf hem formeel aan te klagen en te vervolgen in een onafhankelijke civiele rechtbank.

Mexico

Claudia Medina, moeder van drie kinderen, werd op 7 augustus 2012 's nachts door mariniers uit haar huis gehaald. Geblinddoekt en met haar handen vastgebonden. Ze zegt op een marinebasis gemarteld en aangerand te zijn. Er is nog niemand verantwoordelijk gehouden voor haar ontvoering en mishandeling. De dag na de marteling en aanranding werd ze samen met andere gevangenen naar het kantoor van de federale aanklager gebracht. Daar zag ze dat haar man en zwager ook opgepakt waren. Ze werd ondervraagd en gedwongen een verklaring te ondertekenen die ze niet mocht lezen. Claudia en de anderen werden vervolgens aan de media gepresenteerd als een gevaarlijke en bewapende bende die door de politie was opgepakt. Op 13 augustus 2012 verscheen Claudia voor de rechtbank. Ze trok de verklaring die ze gedwongen was te ondertekenen weer in, en vertelde wat er gebeurd was. Alle aanklachten – behalve die van het dragen van een illegaal wapen -

werden ingetrokken. Claudia kwam op borgtocht vrij. Haar man en zwager zitten nog vast. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de martelingen en mishandelingen die ze ondergingen en de daders zijn nog niet verantwoordelijk gehouden.

In de brief aan de Mexicaanse autoriteiten wordt opgeroepen een onafhankelijk onderzoek naar de martelingen in te stellen en de daders te berechten.

Op de brieven wordt een internationale postzegel



geplakt.

Dank voor uw inzet, schrijfgroep Amnesty

International

UIT DE PASTORIE

Stille week

Het begon met de vrolijke Palmpasendienst, de optocht van kinderen met hun palmpasestokken. Hierna werd de sfeer op weg naar Pasen ingetogener.

Wat ben ik ieder jaar weer onder de indruk van de betrokkenheid van de gemeente samen met de RK-parochie op de viering van de Stille Week. De oecumenische vespers, elke avond van de week, worden in toenemende mate bezocht. Ik ervaar bij u als kerkgangers een grote concentratie en intensiteit. Kaarsjes worden gebrand, de uitgekozen liederen gezongen, de lezingen meebeleefd.

Dit jaar konden we onze aandacht ook richten op het drieluik van ds. Chr. Rensink. Heel wat mensen hebben ervoor gestaan en hun gevoel laten spreken. De kunstzinnige uitbeelding van onrust, die verstillt raakt het besef van overgave, prijkte de hele week tot en met Pasen voor in de kerk. Wat mooi ook dat deze week een extra impuls geeft aan de oecumene. Samen zijn we deze week op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik was ook bijzonder geraakt door de manier waarop de kinderen meededen aan de viering van Goede Vrijdag. Hester, Judith, Meike en Thijs, bedankt!

Ds. Kees Visser

NOODOPROEP KINDERNEVDIENST!!!

Al enkele malen heeft de kindernevendienstleiding via oproep geplaatst voor helpende handen.

Aankomend seizoen bestaat de kindernevendienstleiding

Dit is helaas echt te weinig. Wij zijn dus **dringend** op zoek naar extra leiding zodat alle kinderen volgend seizoen elke week weer naar de kindernevendienst kunnen. Wij hopen op uw hulp!

Voor informatie kunt u terecht bij Kees Visser of Ingeborg Bor.



diverse wegen een

nog maar uit 6 personen.

Namens de kindernevendienstleiding,
Ingeborg Bor (borsomsen@msn.com)

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Wanneer dit Kerknieuws uitkomt, loop ik met Corine rond te kijken op Sicilië. Tot het einde van deze maand blijven we weg om vol met nieuwe indrukken terug te komen. Dit stukje Italië hebben we nog nooit bezocht. Tijdens mijn vakantie wordt het beheer overgenomen door Gerda van Rijn. En het blijft niet bij deze periode. Gerda werkt al een tijdje met mij samen en zal mij blijven assisteren.

Ze kan ook alle email lezen en beantwoorden, kan de agenda inzien en aanvragen voor zaalreserveringen afhandelen.

Het is heel fijn dat Gerda nu ook kennis opbouwt over alles wat met verhuur en beheer van de kerk en Meenthoek te maken heeft en we samen kunnen optrekken. Daarmee is mijn 'tweede goede voornemen' dat ik aan het begin van dit jaar op papier zette, nu mooi ingevuld.

Op zondag 13 april is het Stabat Mater uitgevoerd voor een volle kerkzaal. Niet alleen de bezoekers waren enthousiast over de uitvoering, maar ook van de musici ontving ik een e-mail waarin ze verwoordden hoe ook zij met veel voldoening terugkeken op hun optreden in onze mooie kerk.

Het ziet er naar uit dat we voorlopig de slag met de vliegen in de kerk gewonnen hebben. Na onze bestrijding in april, zijn er bijna geen vliegen in de kerk meer gezien. Buiten de kerk des te meer. Wanneer de zon op de witte gevel staat, zijn er zeker aan de kant van de begraafplaats echt duizenden vliegen op de gevel te zien! We blijven ze buiten houden.

Eind juni begint een periode van veel huwelijksdiensten. In twee maanden tijd zullen acht bruidsparen hun huwelijk in onze kerk laten inzegenen.

Concerten: Op zaterdagmiddag 17 mei a.s. geeft het Traverso ensemble een concert in onze kerk. Aanvang 16:00 uur en de toegang is gratis. Er wordt gespeeld op barokinstrumenten.

Het ensemble bestaat uit negen fluitisten, een klavecinist, een gambiste en een zangeres.

Op zaterdagmiddag 7 juni geeft het Kamerorkest Bunnik een concert in onze kerk. Aanvang 15:00 uur en ook nu is de toegang gratis. Over het programma kan ik nog geen details geven, maar het vorige optreden van dit orkest belooft heel veel moois voor deze zaterdag.

Hans Landzaat



UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND



Beste vrijwilliger,

Zonder vrijwilligers staat alles stil. Met ruim 200 vrijwilligers zorgen we voor het reilen en zeilen van het Witte Kerkje in Odijk. Soms zichtbaar voor iedereen. Vaak als onmisbare schakels achter de schermen. We vinden het belangrijk om u als vrijwilliger te bedanken voor alle inzet. Graag nodigen wij u daarom uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 27 juni 2014.

Wij verwelkomen u graag in de Meenthoek om 19.30 uur. Na de koffie/thee en een kort welkomstwoord worden we vermaakt en geboeid door ras verhalenverteller Mieke van Oostveen-Verstraete. Mieke draagt voor uit werk van o.a. Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Belcampo, Marga Minco en Anna Blaman.

Vanaf circa 21.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting en bijpraten, uiteraard onder het genot van een hapje en drankje. Het programma is afgelopen om 22.00 uur.

Wij hopen dat u zin en tijd heeft om deze vrijwilligersavond bij te wonen¹. Wij zien uit naar uw komst!

Namens de kerkenraad,

Rita Beumer (scriba@pknodijk.nl)

Oscar Schneider (oh.schneider@casema.nl) of 030-6572608)

¹ We hebben er dit keer voor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te verspreiden, de ervaring leert dat we dan wellicht toch vrijwilligers over het hoofd zien. We rekenen erop dat alle vrijwilligers via hun groep, commissie of activiteit op de hoogte gebracht worden van deze uitnodiging.

IN MEMORIAM



Ter nagedachtenis van mevr. A.J. Kool-Vlasveld

Woensdag, 9 april overleed mevr. Arine Johanna Kool-Vlasveld, in de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde aan de Barbeellaan 27. Enige dagen voor haar overlijden werd zij overgebracht naar een verzorgingshuis in Wijk bij Duurstede. Mevr. Kool werd geboren in Keulen; ze kwam te vroeg ter wereld tijdens een zakenreis van haar ouders naar Duitsland.

Zij groeide op in Leiden. Na het behalen van haar middelbare schooldiploma ging zij administratief werk doen o.a. in het Zendingscentrum in Oegstgeest. In 1946 trouwde ze met Frits en gingen inwonen bij zijn ouders in Zeist. In 1948 werd hun eerste dochter Anja geboren. Toen ze eenmaal in een eigen huis woonden overkwam hen het grote verdriet van het overlijden van twee kinderen bij hun geboorte.

Ze verhuisden opnieuw en gingen in De Bilt wonen. Daar werd in 1960 dochter Erna geboren. Na 13 jaar verhuisden ze naar Odijk. Frits opende een boekhoudkantoor aan huis. Arine hielp mee met de administratie. Haar zakelijke instelling heeft mede het bedrijf groot gemaakt. Na enige jaren verhuisde het gezin naar Heukelum in de Betuwe. Na hun pensionering gingen ze terug naar Zeist. Maar omdat het wonen op het appartement hen niet zo goed beviel, verhuisden ze terug naar Odijk, aan de Barbeellaan. Daar overleed haar man in januari 2007.

In de ontmoetingen die ik met haar had vertelde ze dat zij moeilijk over haar geloof kon spreken. Ze had altijd haar man bewonderd, die dat volgens haar wel goed kon. Ze voelde zich hierdoor gauw de mindere.

Misschien dat ze daarom zo genieten kon van aandacht, bezoek, een praatje. Ze luisterde graag naar de cassettebandjes met de kerkdiensten uit het Witte Kerkje.

Sinds enige jaren tobde zij met haar gezondheid. Ze kwam het huis niet meer uit. Ze bleef geestelijk sterk, hield graag de regie over haar leven en maakte grapjes met de kleinkinderen en verwonderde zich erover dat ze er nog altijd was, ondanks haar hoge leeftijd.

Haar dochters Anja en Erna schreven op de rouwbrief, mede namens hun partners en kinderen: 'Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma. We zijn dankbaar dat zij tot op hoge leeftijd haar zelfstandigheid wist te behouden'.

Maandag 14 april werd in het Witte Kerkje afscheid van haar genomen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kerkhof.

Op de zondag dat wij haar leven en sterven herdachten, sloten wij het In Memoriam af met het zingen van Psalm 116: 3: 'Hij, God, wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht komt mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd'.

Ds. Kees Visser

BEDANKJES

Het prachtige boeket van witte bloemen uit de Paasdienst was bestemd voor mw. Henny Vollbehr. Zij wordt verzorgd in de Loerikse Stee in Houten. Je kunt je geen dankbaarder werkje voorstellen dan zo'n boeket bij haar te brengen. Met tranen in haar ogen zei ze: "Oh, is dát voor mij? Wat prachtig, wat schitterend!" Vele malen herhaalde ze dit. Zij vertelde dat zij er ook zo van geniet om af en toe de kerkdienst in het haar zo vertrouwde Witte Kerkje in Odijk te bezoeken. En dan na afloop door zoveel oude bekenden zo hartelijk te worden begroet. Zij woont met veel plezier in Houten, maar de Odijkse kerkgemeenschap is zij niet vergeten.

Namens haar een hartelijk groet aan allen,
Willemien Harts.

Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor de belangstelling en meeleven na mijn oorooperatie. De aandacht in de vorm van bloemen, kaarten, e-mails, bezoekjes en vragen via Jan rond de kerkdiensten geven een warm gevoel. Het nieuwe gehoorbeentje functioneert inmiddels prima, bijv. radio en TV zijn op een veel lager volume goed verstaanbaar.

Jo Huiskes, Werkhoven



INLOOPMORGEN

Woensdag, 7 mei, gaat de Inloopmorgen weer van start. Ook de vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn, hebben veel zin om hun taak te hervatten. We hopen dat deze morgen een bijdrage zal leveren aan onderlinge ontmoetingen, bezinnende momenten in de kerk en de openstelling voor mensen van buitenaf. Tot en met 16 juli is de kerk elke woensdagochtend open van 10.00 – 12.00 uur. Ook hoop ik zelf zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Handig voor als mensen een afspraak willen maken of een apart gesprek wensen.

Ds. Kees Visser

NIEUWE LIEDEREN



Het is goed om te merken dat vele gemeenteleden waardering hebben voor de bescheiden, maar creatieve manier waarop we vertrouwd willen raken met het nieuwe Liedboek. In de komende zondagen zetten we deze ervaringen voort.

Op Hemelvaartsdag is het lied van de week Lied 660, mogelijk in combinatie met Psalm 47. Voor de Wezenzondag – de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren – staat lied 667 op het rooster.

Met Pinksteren zingen we als lied van de week Lied 676, met klarinet en/of gitaar. En zondag, 15 juni, zondag Trinitatis, is het lied 706, wellicht met altfluit.

Er valt dus weer veel te zingen.

Ds. Kees Visser

BERICHT VAN OUD-PREDIKANT C. SCHILDER

Op 12 april j.l. was het 50 jaar geleden dat ik in Oosternijkerk, een dorp in het N.O. van Friesland, enige kilometers boven Dokkum, tot predikant werd bevestigd. Van die 50 jaar ben ik predikant van de hervormde gemeente in Odijk geweest van 20 april 1969 tot en met 4 januari 1981. Van onze 4 zoons zijn de jongste 2 in de pastorie in Odijk geboren. Zowel de intrededienst als de afscheidsdienst vonden plaats in de St. Nicolaaskerk omdat het Witte Kerkje

voor die gelegenheid te klein was. Op zondag 13 juli hoop ik in de Zuiderkerk in Enkhuizen, waar we intussen ruim 33 jaar wonen, tijdens de kerkdienst bij mijn ambtsjubileum stil te staan.

Met vriendelijke groeten,
mevr. en ds. C. Schilder,
Vogelkerslaan 11, 1602 RS Enkhuizen,
tel 0228-316080

HET ARCHIEF: HET GEHEUGEN VAN DE GEMEENTE

In onze kerkelijke gemeente worden vergaderingen gehouden, notulen geschreven, brieven ontvangen en opgesteld.

Daarnaast worden er diverse interne en externe contacten onderhouden. Door deze bezigheden ontstaan er archiefstukken, waarin afspraken en gebeurtenissen zijn vastgelegd.

Vervolgens worden deze documenten bewaard in het archief.

Het archief is het "geheugen van de gemeente" en kan bijvoorbeeld dienen als bron voor geschiedschrijving.

Ook kan het kerkarchief door de cultuurhistorische waarde van belang zijn.

Bij een PKN-gemeente is het beheer van het archief ondergebracht bij het College van Kerkrentmeesters.

Omdat het archief in de afgelopen jaren minder aandacht heeft gehad, is besloten voor het instellen van een archiefcommissie.

Inmiddels is de archiefcommissie gestart en heeft ze de archiefbescheiden geïnventariseerd.

Uit de gehouden inventarisatie bleek dat er in het archief diverse archiefdocumenten en jaargangen ontbreken.

Eén van de redenen kan zijn dat vroegere ambtbekleders de archiefstukken, die zij in hun functie kregen of opstelden, op het moment van aftreden niet hebben overgedragen aan het archief.

Daar de archiefstukken eigendom zijn van de Kerk, is het noodzakelijk dat deze documenten, die terecht gekomen zijn in "privé-archieven", overgedragen worden aan het kerkelijk archief.

Wij roepen iedereen op, die nog archiefstukken van onze gemeente in bezit heeft via de e-mail archief@pknodijk.nl met ons contact op te nemen. Als er gemeenteleden zijn die nog in het bezit zijn van andere documenten, zoals wijkbladen, foto's en dergelijke die van belang zijn voor de geschiedschrijving van onze gemeente, dan kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Namens de archiefcommissie,
Frans Beumer

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Omdat ik het eerste jaar van de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden heb gevolgd, wil ik je hiervan deelgenoot maken. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het geloof door samen te zoeken, samen vragen te stellen en samen te leren. Als de verhalen die je in de kerk hoort sleets worden doordat je ze al vaker hebt gehoord, dan wordt het mogelijk tijd voor deze cursus die je vernieuwt en je weer inspireert. Voor mij is het zo dat ik artikelen met veel meer aandacht lees en wat ik in de kerk hoor, zing en bid met meer intentie doe. De kracht van de cursus is dat zij gegeven wordt door zeer bevlogen predikanten en vakdocenten: zij dragen niet alleen kennis over maar vooral hun geraakt zijn door het geloof. Er komt meestal een goede discussie op gang doordat elke deelnemer een andere achtergrond heeft. De meerwaarde van de cursus is dat het geen monoloog van een docent is met alleen kennisoverdracht maar dat er



een discussie op gang komt; vooral dat werkt zo verrijkend. Onze kleine groep, waarbinnen onderling vertrouwen is ontstaan, stimuleert het geloofsgesprek.

Mogelijk heb je al eens eerder van de cursus gehoord. De afgelopen 35 jaar hebben namelijk 15.000 cursisten deze cursus gevolgd en door de goede mond op mond reclame worden nog steeds mensen gestimuleerd deze cursus te gaan volgen omdat deze cursus je verrast, verrijkt en inspireert. Ben je nieuwsgierig van aard, wil je meer weten van het geloof en wil je daarover in gesprek met andere zoekenden en andere visies, dan is deze cursus mogelijk iets voor jou. Het gaat om 18 zaterdagochtenden per cursusjaar in Utrecht en de cursus loopt drie jaar. In september begint weer een nieuwe cursus. Voor meer informatie: google op 'theologische vorming gemeenteleden' en je komt op de site van de PKN. Ook liggen (lagen) er enkele folders op het leesrekje in de hal van Meenthoek. Als je meer wilt weten dan kan je mij mailen (pietermeijer@planet.nl) of bellen (030-6567329). Als er meerdere mensen zijn die iets meer willen weten, dan kunnen we er in een groepje over praten.

Pieter Meijer

GELOVEN IS... bij de kerk horen

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren komt geboorte van de christelijke kerk. Waarom christelijke kerk? Ik geef een reeks motieven:

*Kerk is daar waar de bijbel opengaat, waar mistroostigheid en zwaarmoedigheid in. In plaats waar de bijbel gelezen wordt, nu we huiselijke kring bijbel gelezen wordt.

*Kerk is daar waar mensen elkaar niet om de maar waar gezocht wordt naar waarachtigheid, naar wat geloven voor een ieder kan betekenen. Verscheidenheid en ruimhartigheid kunnen er samengaan.

*Kerk is daar waar men bereid is saamhorig te worden. Geen ons-kent-ons-sfeertje, maar saamhorigheid als gevolg van het samen aangeraakt zijn door de Geest van God. Het is niet 'onze' kerk, zó spreken over de kerk sluit heel gauw mensen uit, die zich misschien wat minder tot de trouwe kern voelen behoren.

*Kerk is daar waar mijn bestaan verhelderd wordt, het geweten geschoold en gescherpt wordt, waar de verbeelding geprikkeld wordt om anders te leven dan voor de vuist weg.

*Kerk is daar waar bemiddeld wordt tussen de grote, eeuwige woorden van het geloof en mijn kleine, tijdelijke bestaan.

*Kerk is daar waar gezongen wordt, als een manier om het vol te houden. Zingen tegen het donker om het licht van Gods liefde te voorschijn te roepen.

*Kerk is waar ik me kan invoegen in het grotere geheel, kan instemmen met anderen.

Vul deze motieven zelf maar aan, kritiseer ze, leg eigen accenten, zodat de kerk erbij gebaat is.



de kerk in beeld. Pinksteren is de behoor ik eigenlijk tot de

dapper gelezen wordt tegen alle toenemende mate is de kerk de weten dat er steeds minder in de

oren slaan met de waarheid,

Ds. Kees Visser.

ADIOS BOLIVIA

Uit het verslag van een medewerker van het Nederlands Bijbelgenootschap op werkbezoek in Bolivia volgt hier weer een schilderachtig plaatje:

Vandaag bezoek ik, met een predikant, tevens gids, een overdekte markt, een mercado. Het is een

Indiaanse markt en je kunt hier werkelijk van alles kopen. Vooral levensmiddelen voor mensen met aangepaste ingewanden. De markt gaat net open. Het is 07.30 uur.

Het wemelt er al van Indiaanse vrouwen in veelkleurige bonte rokken. Een zwarte bolhoed op het hoofd. Ze zitten op de grond of staan achter een soort toonbank. Eronder spelen kinderen. Vóór hen liggen bonen, kleine bleke aardappelen, kaas en vlees. En heel veel soorten fruit. Een man koopt een brok rundvlees van wel 7 kilo. 't Is niet mooi uitgesneden, maar 't kost ook niet zoveel. Een jongetje schiet toe met een plastic zak om het vlees in te pakken. Een goed zakenman! Hij verdient er zijn handgeld mee voor deze dag. Het wat kliederige pak verdwijnt in een diplomatenkoffer. Dat lijkt altijd heel wat, zo'n koffertje. Ik weet nu wat er in kan zitten.

De vrouwen, er zijn tweehonderdponders bij, tonen op de wijduitgespreide rokken hun koopwaar. Ze lachen ons bemoedigend toe. Bij sommigen geeft dat uitzicht op een gebit dat ruimte biedt voor het stallen van vele fietsen. De dominee groet allerlei mensen. In zijn kielzog groet ik mee. Dan ontmoeten we nog een gemeentelid van de predikant. Hij is vaardig op de bamboefluit. Hij blaast een nummertje voor ons. Dan wil hij alles over Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap van mij weten. Een zeer geïnteresseerd mens. Hij schudt me uitvoerig z'n wat kleverige hand. Hij klopt me op de rug. "Hermano"(broeder). Heerlijke ontmoetingen met eenvoudige mensen. Mensen om van te houden.

Groet van Willemien Harts,
vrijwilliger Nederlands Bijbelgenootschap.
harts-tom@hetnet.nl



HOUTENS GOSPEL EVENT: ZINGEN VOOR EEN GOED DOEL

Samen zingen verbindt. Daarom lijkt het ons leuk om met zoveel mogelijk zangers en zangeressen uit Houten en omgeving een groots projectkoor op te zetten. Uiteraard hebben we jullie daarvoor nodig. Iedereen uit Houten en omgeving, jong en oud, die van zingen houdt is van harte welkom. In 4 repetitieavonden zal profdirigente en zangcoach Rineke de Wit, ons met haar enthousiasme naar een hoogtepunt brengen, dat we tijdens het concert op 8 november samen met het combo ten gehore zullen brengen. Het repertoire bestaat uit verschillende stijlen gospel met een knipoog naar Afrika.

De muziekstukken zullen tijdig naar je worden verstuurd in de vorm van MP3 en bladmuziek zodat je thuis volop kunt oefenen.

Ook als je meer wil dan alleen meezingen, kun je je aanmelden voor solo. Vermeld dit dan wel even in de e-mail.

Oefen- en concert locatie: Sion Kerk te Houten.

Repetitieavonden:

ma 29 september, do 9 oktober, do 16 oktober en do 30 oktober

Deelname aan het projectkoor: € 55,00

Aanmelden of info: houtensgospelvent@gmail.com

Geef daarbij aan: man/vrouw en welke zangstem je denkt te hebben (het liefst voor 1 juli a.s.).

We zien uit naar je komst en neem gerust je burens, familie en vrienden mee.

De opbrengst komt ten goede aan het project: Sterke Start.

Dit project van World Vision richt zich op de zorg voor de meest kwetsbare vrouwen en kinderen uit Afrika vanaf het moment van zwangerschap tot het 2e levensjaar, zodat ze toegang hebben tot de meest basale gezondheidszorg om op die manier sterfte bij zowel moeder als kind te voorkomen.

BIJBELLEESROOSTER

Mei

Juni

Di 13	Deuteronomium 28:45-57	Zo 1	1 Petrus 4:12-19
Wo 14	Deuteronomium 28:58-69	Ma 2	1 Petrus 5:1-14
Do 15	Deuteronomium 29:1-14	Di 3	Joël 1:1-14
Vrij 16	Deuteronomium 29:15-28	Wo 4	Joël 1:15-20
Za 17	Deuteronomium 30:1-10	Do 5	Joël 2:1-11
Zo 18	Deuteronomium 30:11-20	Vrij 6	Joël 2:12-17
Ma 19	Deuteronomium 31:1-8	Za 7	Joël 2:18-27
Di 20	Deuteronomium 31:9-23	Zo 8	Joël 3:1-5
Wo 21	Deuteronomium 31:24-32:7	Ma 9	Joël 4:1-8
Do 22	Deuteronomium 32:8-18	Di 10	Joël 4:9-21
Vrij 23	Deuteronomium 32:19-35	Wo 11	Psalm 119:41-48
Za 24	Deuteronomium 32:36-43	Do 12	Nehemia 1:1-11
Zo 25	Deuteronomium 32:44-52	Vrij 13	Nehemia 2:1-10
Ma 26	Deuteronomium 33:1-11	Za 14	Nehemia 2:11-20
Di 27	Deuteronomium 33:12-21	Zo 15	Romeinen 1:1-7
Wo 28	Deuteronomium 33:22-29	Ma 16	Romeinen 1:8-15
Do 29	Deuteronomium 34:1-12	Di 17	Matteüs 8:2-17
Vrij 30	1 Petrus 3:13-22	Wo 18	Matteüs 8:18-34
Za 31	1 Petrus 4:1-11	Do 19	Matteüs 9:1-17
		Vrij 20	Matteüs 9:18-34

Bron:

Nederlands Bijbelgenootschap



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal vanwege moederdag een week opschuiven naar **zondag 18 mei van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalje bij de St. Nicolaaskerk. Dan zal Ingrid Monderman in woord en beeld vertellen over bijen, bloemen, bestuiving en honing en wat daar zoal bij nodig is. Een belangwekkend onderwerp bij de fruitteelt in de Kromme Rijnstreek.

Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit

worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst zal zijn op **zondag 22 juni** eveneens in het Zaalje bij de St. Nicolaaskerk.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK



Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 26 mei 2014** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op **donderdag 22 mei** vanaf 17.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 23 juni**, zelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
6	dinsdag 10 juni	17 juni
7	7 juli	15 juli
8	1 september	9 september
9	6 oktober	14 oktober
10	10 november	18 november
11	8 december	16 december

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar

Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk

t. 030 – 2901829

Frits Hermans

t. 06 – 20784264

E- mail

info@snuffelhonk.nl

Website

www.snuffelhonk.nl

