

Voor de gegevens in het menu op 'gegevens' klikken

KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 16 maart

10.00 uur - Ds. P. Steegman uit Bilthoven
Extra - Jeugdkerk
Collecte - Armoede in Myanmar

Zondag 23 maart

9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K.F. Visser
Collecte - Armoede in Nederland

Zondag 30 maart

9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K.F. Visser
Collecte - Inheemse volken in Brazilië

Zondag 6 april

10.00 uur - Ds. A. van Buuren uit Amsterdam
Extra - Jeugdkerk en voedseltafel
Collecte - Eenzaamheid in Nederland

Zondag 13 april Palmzondag

9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K.F. Visser
Extra - Jeugdkerk
Collecte - Bestrijding extreme droogte in Burkina Faso

Stille week

Maandag 14 april, dinsdag 15 april en woensdag 16 april:

19.30 uur - Oecumenisch Vesper

Donderdag 17 april: Witte donderdag (Heilig Avondmaal)

19.30 uur - Ds. K.F. Visser

Vrijdag 18 april : Goede Vrijdag

19.30 uur - Ds. K.F. Visser

Zaterdag 19 april: Stille zaterdag

19.30 uur - Oecumenisch Vesper

Zondag 20 april Pasen

9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst

10.30 uur - Ds. K.F. Visser



BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 16 maart, gaat in de ene dienst van 10.00 uur

ds. P. Steegman uit Bilthoven voor. Er is deze zondag Jeugdkerk. Dit is de tweede zondag in de Veertigdagentijd.

Zondag, 23 maart – de derde zondag in de Veertigdagentijd - zijn er twee morgendiensten, om 9.00 en 10.00 uur. Ds. Kees Visser gaat in beide diensten voor. Aan de dienst werkt de diaconie mee in verband met de collecte voor het Binnenlands Diaconaat. Ook de cantorij zal meedoen.

Zondag, 30 maart, worden twee morgendiensten gehouden, een korte viering om 9.00 uur en een gewone dienst om 10.00 uur. Op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd gaat in beide diensten ds. Kees Visser voor.

Zondag, 6 april, de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, is er één morgendienst om 10.00 uur. Ds. A. van Buuren uit Amsterdam gaat hierin voor.

Zondag, 13 april, is het Palmzondag. Er zijn viering om 9.00 uur en een gewone viering gaat ds. Kees Visser voor. Er is deze zondag



twee morgendiensten, een korte om 10.00 uur. In beide diensten ook Jeugdkerk.

In de Stille Week worden vier oecumenische Kerkje, steeds van 19.30 – 20.00 uur: zaterdag lezen we uit de passie van Matteüs.

kerk een bijzonder schilderij hangen, een drieluik, dat geschilderd werd door ds. Christiaan Rensink (1945 – 2009). Hij maakte deze triptiek tijdens zijn ziekte in de laatste fase van zijn leven. We zijn Marijke, Christiaans vrouw, dankbaar dat wij de gelegenheid krijgen om ons in deze Stille Week te laten inspireren door zijn artistieke verbeelding van pijn, onrust en overgave.

Aan de diensten doen voorgangers mee uit de beide kerken. In de vesper van Stille Zaterdag zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van Vincent de Vries.

Witte Donderdag vieren we het evangelie van de Voetwassing, Johannes 13. De Cantorij zal meedoen. We zingen het tafelgebed van H. Oosterhuis, *Groter dan ons hart*. We vieren de Maaltijd van onze Heer.

In de viering van Goede Vrijdag volgen we Matteüs 27: 1-56, de lijdensweg van Jezus, afgewisseld met lijdensliederen.

Zo bereiden wij ons voor op de viering van PASEN.

Zondag, 20 april, worden zoals gebruikelijk twee morgendiensten gehouden, om 9.00 uur en om 10.30 uur. In beide diensten gaat ds. Kees Visser voor. Ook de cantorij zal haar medewerking verlenen.

COLLECTEDOELEN

40-dagentijd

De komende, laatste vijf zondagen van de 40-projecten van Kerk in Actie. Kerk in Actie moedigt komen om op tal van plaatsen de wereld een in Actie doet dit altijd door projecten te steunen die ter plaatse werken. Er zijn weinig geld komt direct bij het project. Het verdwijnt niet in corrupte circuits.



dagentijd geven wij aan de ons aan om in beweging te beetje beter te maken. Kerk van verwante organisaties overdrachtskosten en het

Wij kunnen onze solidariteit met de mensen, voor wie de projecten zijn, tonen door gul te geven. Eenmalig in de collecte en door structureel het werk van Kerk in Actie te steunen.

Zondag 16 maart: Armoede in Myanmar (voorheen Birma).

Miljoenen boeren in Myanmar zitten muurvast in armoede. Overleven met te weinig voedsel voor het hele jaar is de zorg van elke dag. De christelijke hulporganisatie World Concern is in Myanmar de partner van Kerk in Actie. Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om samen met de lokale kerken in twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken. Dit doen ze door het opzetten van rijstbanken in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed.

Naast het opzetten van rijstbanken worden de dorpelingen getraind in het verbouwen van groenten in hun eigen tuin. Voor 10 euro kan World Concern een boer voorzien van goede zaden. Kerk in Actie steunt dit project.

Zondag 23 maart: Armoede in Nederland.

De armoede in Nederland neemt toe. De kerk biedt hulp. In Almere biedt de diaconie hulp met een 'sociale supermarkt' waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen kunnen kiezen, in plaats van een voedselpakket te krijgen. In Groningen werken diverse instanties waaronder de PKN samen in een jongerenproject. Want op het platteland van Oost-Groningen groeit het aantal jonge werklozen en dreigen de schulden. Jongeren worden geholpen hun talenten verder te ontwikkelen zodat ze weer kunnen groeien en op eigen benen kunnen staan.

Kerk in Actie steunt dit soort projecten.

Zondag 30 maart: Inheemse volken in Brazilië.

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Deze oorspronkelijke bevolking wordt zwaar gediscrimineerd, hoewel de burgerrechten ook voor hen gelden. Ook binnen de kerken is er nauwelijks oog voor hen. De Lutherse kerk onderkende dit en richtte de 'Zendingsraad onder de Inheemsen' op. De opleidingen van aankomende predikanten richten zich nu op bewustwording en kennisoverdracht van het bestaan, de cultuur en de waarde van die volken. Waarom is dit belangrijk? Manuel van het volk Tukuna heeft hier antwoord op: "Na zoveel discriminatie in het verleden voelt het heel goed om nu met respect behandeld te worden."

Kerk in Actie steunt dit werk van de Lutherse kerk.

Zondag 6 april: Eenzaamheid in Nederland.

Kunt u zich voorstellen dat u op straat moet leven? Voortdurend op zoek naar eten, kleding, geld en een slaapplek? Op straat leven is een stressvol bestaan omdat je constant bezig bent met overleven.

In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement. Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen.

Zondag 13 april: Bestrijding extreme droogte in Burkina Faso.

Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking leeft van de landbouw. De christelijke organisatie ODE (partner van Kerk in Actie) zet zich in om gezinnen en dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten. Dianda vertelt: ‘Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen maken en verkopen. Intussen hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.’ Vijf euro was genoeg om Dianda aan grondstoffen te helpen. Maak het mogelijk dat Kerk in Actie geld voor dit soort ondersteuning heeft.

COLLECTE-OPBRENGSTEN

2014	Tijdens de dienst		Beheer
5 januari	Voedselbank	€ 174,30	€ 115,21
12 januari	Voorkoming verslaving	€ 126,52	€ 141,02
19 januari	Oecumenische dienst	Geen info	
26 januari	Catechese en educatie	€ 155,32	€ 118,50
2 februari	Project Bolivia	€ 186,10	€ 136,45
9 februari	Kerkgroei	€ 143,73	€ 101,55
16 februari	Werelddiaconaat	€ 101,55	€ 119,85
23 februari	Timon	€ 109,40	€ 71,25

Een paar maanden terug ontvingen we voor Beheer drie zwaar beschadigde bankbiljetten met een gezamenlijke waarde van € 50. We hebben ze kunnen verzilveren bij De Nederlandsche Bank.



Op zondag 16 maart worden na de kerkdienst verstuurd naar:

De Oekraïne

Bij de protesten in de Oekraïne van de afgelopen buitensporig hard op tegen demonstranten. en in de gevangenis slecht behandeld of krijgen hen worden hieronder vermeld.

Dimitrii Butatov verdween op 22 januari. Op 30 januari dook hij weer op. Hij beweerde ontvoerd en gemarteld te zijn. Hij was zwaar toegetakeld.



brieven uitgedeeld om te

maanden, trad de politie Demonstranten zijn gemarteld een oneerlijk proces. Drie van

De 33 jarige Oleg Sobchenko werd tijdens een vreedzame demonstratie in de stad Cherkassy door de oproerpolitie in elkaar geslagen. Hij zit momenteel ondergedoken.

De 17 jarige student Mylhaylo Nyskohuz werd tijdens protesten in Kiev door de oproerpolitie opgepakt. Hij werd geslagen en vernederd. Hij heeft huisarrest opgelegd gekregen en wordt voor zijn verwondingen behandeld.

In de brief aan de autoriteiten van de Oekraïne wordt opgeroepen de mishandelingen en martelingen van deze drie te onderzoeken en de daders te berechten.

De Verenigde Staten van Amerika.

Al 12 jaar lang zit de Saudische Mohammed al-Qahtani zonder proces vast. Hij werd in december 2001 in Pakistan opgepakt en aan de Amerikanen in Afghanistan uitgeleverd. Sinds 2002 zit hij vast op Guatánamo Bay op Cuba.

Qahtani is gemarteld (6 maanden isolatie in een koude cel die 24 uur per dag verlicht was, onthouding van slaap, blootgesteld aan harde muziek en fel licht, bedreigd door honden en seksueel vernederd). Zijn behandeling zou vallen onder de wettelijke definitie van marteling.

Qahtani is nog steeds niet aangeklaagd. Er is nog niemand verantwoordelijk gehouden voor de martelingen.

In de brief aan de Amerikaanse president wordt opgeroepen om Mohammed al-Qahtani onmiddellijk vrij te laten of hem aan te klagen en in een federale rechtbank te berechten.

Guatemala

Yolanda Oqueli strijdt tegen de negatieve effecten van een mijnbouwproject in haar gemeenschap. In juni 2012 werd ze in haar auto beschoten. Ze raakte daarbij ernstig gewond. In juli 2013 werd er bij haar huis 's nachts geschoten. Yolanda wordt vaak bedreigd.

Tegen de El Tambor-mijn in het dorp San José del Golfo wordt dagelijks gedemonstreerd. De mijn zou het water vervuilen en de lokale gemeenschap wordt niet betrokken bij de plannen rondom de mijn. Yolanda en andere activisten worden vaak bedreigd.

In de brief aan de autoriteiten van Guatemala wordt opgeroepen Yolanda en andere activisten te beschermen en een onderzoek in te stellen naar de aanslag die op haar werd gepleegd en naar het schietincident bij haar huis.

Op iedere brief wordt een internationale postzegel geplakt.

Dank voor uw inzet
Schrijfgroep Amnesty International



Oecumene

In deze weken staat het contact met de meer op de voorgrond. Zo is de voorbereiding van

9 maart ter hand genomen. Op de eerste Veertigdagentijd gaat het over het evangelie woestijn, Matteüs 4. Samen hebben we

liederen, mede dankzij de inzet van koor Vox Odicensis en Joep de Cloet. Nu Elisabeth van Dijk afscheid genomen heeft als pastoraal medewerkster, neemt Meike Hettinga haar plaats in. Daar zijn we dankbaar voor!

Het Veertigdagentijdboekje is klaar en wordt momenteel verspreid. Ook dit is een oecumenisch initiatief dat al vele jaren mag rekenen op een brede belangstelling.

En op 7 maart wordt de Wereldgebedsdag gehouden in het Witte Kerkje. In Nederland wordt deze Wereldgebedsdag sinds 1929 georganiseerd en in 173 landen. Het is een internationale oecumenische ontmoeting waarin gebed centraal staat. Elk jaar is er een land dat de liturgie heeft voorbereid. Dit jaar is dat Egypte. Ook in Odijk is er een jarenlange oecumenische traditie op dit vlak. Ook de oecumenische vespervieringen zijn in voorbereiding. Mooi om weer vier vespers in de Stille Week samen vorm en inhoud te geven. Ook de sobere maaltijden in de Vastentijd worden weer georganiseerd in oecumenisch verband.

We zijn blij dat de werkgroep voor deze liturgievoorbereidingen van de kant van de parochie is uitgebreid. Zo wordt het werken beter verdeeld.

En dan proberen we ook het contact te leggen met de parochie als het gaat over een kring, die in het najaar van start zal gaan, een rouwgroep. Anneke van der Meulen en ik zijn bezig een groep te starten voor mensen die in de afgelopen jaren hun partner hebben verloren. Met gesprek, beeld en muziek willen we proberen mensen op verhaal te laten komen met elkaar en misschien daardoor een bijdrage te leveren aan het verder verwerken van hun verlies. Ook binnen de parochie is wellicht ervaring hiermee opgedaan en misschien kunnen we elkaar versterken. Sowieso zullen ook binnen de parochie mensen zijn die alleen zijn komen te staan en de steun van een groep durven zoeken. Zo is de oecumene volop in beeld. Naast de drie oecumenische diensten die wij in een kalenderjaar houden en de gezamenlijke vespers in de Stille Week, de seniorenviering in augustus, en de diaconale ontmoetingen met of zonder maaltijd, al of niet sober, is het van belang om de wederzijdse contacten te blijven voeden, onderhouden en waar mogelijk uit te breiden.

Ook al heeft de oecumene in het bisschoppelijk beleid geen al te hoge prioriteit (wat door onze katholieke broeders en zusters wordt betreurd), in de praktijk kunnen we elkaar goed vinden. Op onze Gemeenteavond van 29 januari werd een vraag gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de oecumene. Terecht, want het is van belang dat we blijvend voor draagvlak binnen de beide kerken zorgen, draagvlak, steun en betrokkenheid. Want dat is verrijkend voor beide!

Ds. Kees Visser.



Rooms-katholieke parochie van de oecumenische dienst

zondag van de van de verzoeking in de gezocht naar passende

Gaandeweg

In deze periode is de kerkenraad bezig met de invulling van beleid. Hoe gaan we om met de dienst van 9.00 uur? Binnenkort zal de kerkenraad hierover een standpunt innemen. Er zijn goede gesprekken gevoerd met betrokkenen.

Het is ook de tijd waarin de proef met de Inloopmorgen tegen het licht wordt gehouden. Positieve ervaringen en verwachtingen worden gewogen. Zal het nieuwe initiatief worden voortgezet? Gaandeweg onze gesprekken zullen we daarover duidelijkheid kunnen geven. We zijn in elk geval erg dankbaar dat we als kerk in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie van de landelijke kerk in het kader van missionair werk. Misschien kunnen op deze manier de helft van de gemaakte kosten tot nu toe worden gedekt.

De diaconie is begonnen met een nieuw project. De eerste presentatie vond plaats in de dienst van 2 februari, een project in Bolivia. Onlangs zijn er al stappen gezet om dit project, dat samen met de kerk van Bunnik worden uitgevoerd, in een gezamenlijke dienst nader te belichten. Wellicht in het najaar houden we zo'n gezamenlijke dienst in Bunnik. Gaandeweg zal duidelijk worden hoe of wat. En gaandeweg komt Pasen dichterbij. Met een goed gevoel werk ik aan de diensten in deze Veertigdagentijd. Samen met de mensen van de Kindernevendienst hebben we de mogelijkheden verkend. Een sterke verbeelding in de vorm van een kerkraam zal te zien zijn in deze weken: Op weg naar Pasen. In de kerk en met de kinderen volgen we het evangelie van Matteüs.

En eind van de maand maart, zaterdag 29 maart op precies te zijn, zal een afvaardiging van het Consistorie – wijkteamleden dus – de Tweede Landelijke Pastorale Dag gaan bijwonen in Zwolle. Voor mij is dit dan de eerste keer dat ik hierbij zal zijn. We zijn benieuwd of we nieuwe vormen van pastoraat leren kennen, die hier in Odijk toepasbaar zijn.

Gaandeweg. Geloven is het gaan van een weg. Onderweg is niet alles meteen even zeker, voor sommigen zelfs bitter weinig. Misschien dat de hoop mensen op de been houdt. Dat geloof vertrouwen geeft. En dat de liefde het hart zal vervullen.

Ds. Kees Visser



BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

In januari zette ik wat goede voornemens op voornemen was het zoeken naar een delen. Hierdoor zou ik ook makkelijker te afwezigheid, Op dat 'goede voornemen' gemeenteleden gereageerd. We zijn nu aan beste samengewerkt kan worden, maar het kennis over de dagelijkse gang van zaken Ook met de contacten met toekomstige goed. Inmiddels hebben zes paren besloten te trouwen. Tijdens deze diensten speelt de een belangrijke rol. Soms alleen door het



papier. Mijn tweede goede plaatsvervanger om kennis te vervangen zijn bij hebben verschillende het uitzoeken hoe er het betekent in ieder geval dat gedeeld kan worden. bruidsparen verloopt het om deze zomer in onze kerk muzikale begeleiding vaak orgel, soms door een band,

maar er is ook wel eens een complete plaatselijke harmonie in de kerk geweest, omdat bruid en bruidegom daar deel van uitmaakten. Heel belangrijk is ook dat onze geluidsinstallatie alles goed kan weergeven en opnemen tijdens de diensten. Die installatie liet ons de afgelopen week in de steek, waardoor ook de dienst via de kerkradio niet te volgen was. Alle kennis hierover in onze gemeente is direct samengebracht om de goede werking zo snel mogelijk weer te herstellen. Het lijkt gelukt te zijn alles weer op orde te brengen, maar ook is besloten te onderzoeken of het mogelijk is de hele geluidsinstallatie een kwaliteitsverbetering te laten ondergaan. Alles is al weer 14 jaar oud en in die tijd heeft de techniek zich razend snel ontwikkeld.

Tijdens één van de huwelijksdiensten verleden jaar heb ik contact gelegd met een paar musici die de dienst op een indrukwekkende manier begeleidden met zang en op het orgel. Uit dit contact is nu een komend concert voor de paastijd ontstaan dat ik graag aankondig. Noteer die datum vast in uw agenda, het zal heel bijzonder zijn.

Concert: Op zondagmiddag 13 april om 15:00 uur zal in onze kerk worden uitgevoerd het Stabat Mater van Pergolesi door de sopraan Gertruud Ladan, de alt Ingeborg Bröcheler en Ad Broeksteeg op het orgel. Dit concert duurt een uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte zijn bij de uitgang. Het Stabat Mater is gebaseerd op een gedicht uit de middeleeuwen over de Moeder Gods en haar smart over de gekruisigde Christus. Deze versie is gecomponeerd in 1736 en wordt in de paastijd veel uitgevoerd.

Hans Landzaat

27 JUNI: VRIJWILLIGERSAVOND

Als blijk van waardering voor het vele werk dat we als vrijwilligers van het Witte Kerkje met elkaar verrichten, houden we kort voor de zomer een vrijwilligersavond. De uitnodigingen zullen t.z.t. verspreid worden, maar u kunt de datum alvast noteren: vrijdagavond 27 juni 2014. We hopen op een mooie opkomst en een gezellige ontmoeting!



De Actie Kerkbalans heeft per 1 februari het voorlopige bedrag aan toezeggingen opgeleverd van 78.480 euro. Begroot was 80.000 euro. Alle gevers en toezeggers: hartelijk dank!

Ritzo Holtman
coördinator Kerkbalans, College van Kerkrentmeesters
tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl

WIJKTEAMS: VEELZIJDIGE VACATURES

Uit de reacties die we krijgen als wijkteamleden, blijkt welk beeld gemeenteleden hebben van deze taak. Opmerkingen zijn vaak positief, dat is natuurlijk fijn. Maar uit de reacties kunnen we ook

opmaken dat mensen vaak denken dat de taak bestaat uit het bezoeken van (oudere) mensen, geloofsgesprekken te voeren.

Graag willen we dit beeld bijstellen.

Natuurlijk, het bezoeken van mensen hoort tot wijkteamleden. Het is echter zo dat een groot aangeeft geen behoefte te hebben aan bezoek.

redenen voor zijn, en daar is natuurlijk respect van de gesprekken divers. Wijkteamleden

lijst met vragen of doelstellingen. Ze hebben wél een belangstellende, luisterende houding, en staan open voor wat mensen met hen willen delen. Ieder doet dat op een manier die bij hem of haar past. De wijkteams proberen echter op méér manieren contact te leggen met gemeenteleden, en willen vooral ook mogelijkheden bieden voor onderling contact tussen mensen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

- een ontmoetingsavond, - ochtend of - middag
- een wandeling
- een bijeenkomst met een thema
- een maaltijd
- diverse kringen

Verder zijn er natuurlijk de terugkerende activiteiten zoals de Actie Kerkbalans, de kerstattenties, verjaardagsbloemetjes en het contact leggen met nieuw ingekomen gemeenteleden.

De reden waarom we het zo belangrijk vinden om een goed beeld te geven van wat wijkteamleden doen, is omdat het dus uit méér bestaat dan bezoekwerk alleen. Daarnaast is het goed om u te realiseren dat niet élk wijkteamlid álle taken op zich hoeft te nemen. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer affiniteit met het individueel bezoeken van mensen, en het met hen meeleven; anderen met het organiseren van activiteiten of het uitvoeren van allerlei praktische zaken.

Verder is het wijkteamwerk een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen, mensen die misschien in een andere levensfase zitten dan uzelf. Dat kan heel verrijkend zijn.

Binnen elk van de drie wijkteams is er minimaal één vacature, en we zouden heel blij zijn als we nieuwe mensen kunnen verwelkomen die zich aangesproken voelen door één of meer van de genoemde kanten van het wijkteamwerk. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met één van de drie coördinatoren van de drie wijken die hieronder vermeld staan.

Harriët Schneider, wijk 1 (oh.schneider@casema.nl of 030 657 26 08)

Lia Roelofsen, wijk 2 (mlroelofsen@planet.nl of 030 656 79 01)

Tineke Kabalt, wijk 3 (tinekekabalt@hotmail.com of 0343 – 55 16 73)

Nieuwe liederen

Wat hebben we al een aantal prachtige ervaringen opgedaan met het aanleren van nieuwe liederen, mede dankzij de ondersteuning van andere instrumenten dan het orgel. Zo hebben we een paar keer gezongen bij hoornmuziek, met de piano en de dwarsfluit en met harpspel en een duo van blokfluit.

In de komende zondagen zetten we deze ervaringen voort.

Op 23 maart staat de cantorij ons bij als we Lied 535d zingen en de psalmbewerking van H.

Oosterhuis, Lied 25 b. Welk instrument hier aan meedoet, is nu nog niet helemaal duidelijk. Er wordt nog druk geruild.

Zondag, 30 maart is lied 612 aan bod, *Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht*. Niet helemaal nieuw meer, maar wel mooi om met de altblokfluit te zingen.

Palmzondag, 13 april zingen we Lied 551, *Hosanna, hosanna*, misschien wel met klarinet en tamboerijn.



van wijkteamleden vooral waarbij het doel is om diepe

de kerntaken van de deel van de gemeenteleden Daar kunnen allerlei voor. Verder is de inhoud hebben geen 'agenda', geen

Op Witte Donderdag zal de harp present zijn. We zingen dan Lied 256. Bovendien zal de tekst van Lied 998 worden gedeclameerd met harpmuziek op de achtergrond.

Op Pasen zal de hoorn weer te horen zijn, o.a. bij Lied 634.

Ik hoop van harte dat de gemeente deze aanpak als verrijkend ervaart.

Een nieuw rooster voor de periode van Pasen tot Pinksteren is in de maak. U zult daar in het nieuwe nummer van het Odijks kerknieuws wellicht over kunnen lezen.

Ds. Kees Visser

Nieuwe Kring Geloof en Wetenschap

Mevr. Anne Marie Laseur, Singel 77, heeft te kennen gegeven zin te hebben in een nieuwe kring Geloof&Wetenschap.

In de gemeente bestaat al vele jaren zo'n kring. De deelnemers aan deze kring vormen een hechte groep, wat de instroom van nieuwe leden minder vanzelfsprekend maakt. Daarom kan een nieuwe groep een uitkomst zijn. Een open kring van mensen die zich wil bezighouden met vragen op het grensvlak van geloof en wetenschap: samen boeken lezen, artikelen, thema's verkennen, een film bekijken, eigen visies verdiepen of aanscherpen.

In het Consistorie – de vergadering van wijkteamleden - is dit initiatief enthousiast ontvangen. Graag nodig ik mensen uit, die zin hebben om deel te gaan uitmaken aan zo'n nieuwe kring, om zich hiervoor op te geven.

In overleg met Anne Marie Laseur gaan we dan bekijken hoe we de kring na de zomer van start kunnen laten gaan, welke thema's aan bod kunnen komen, hoe vaak de kring bijeenkomt etc.

U kunt zich aanmelden bij mij, ds. Kees Visser (predikant@pknodijk.nl) of 030 8780698) of bij mevr. A.M. Laseur, Singel 77 (anne.laseur@icloud.com).

Oudermishandeling

Het is een zware kwestie en toch bitter nodig dat we er oog voor krijgen: oudermishandeling.

We zijn blij dat ons gemeentelid Jeanette Verwoert heeft aangeboden om een avond over dit thema te verzorgen, een open gemeenteavond.

Jeanette is als geestelijk verzorger tevens aandachtsfunctionaris voor het onderwerp van de Oudermishandeling. Hierover geeft zij een lezing met alle mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De avond is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp, over signalering van de problematiek en over wat te doen. Wanneer: DONDERDAG, 13 MAART IN DE MEENTHOEK.

De zaal is open vanaf 19.45 uur. De avond begint om 20.00 uur. Elders in dit nummer leest u nog meer informatie over deze avond.

STICHTING VRIENDEN VAN HET WITTE KERKJE

Goed jaar voor Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Het jaar 2013 was een goed jaar voor de Stichting Kerkje. U kent onze Stichting toch wel? Wij het bijdragen aan het behoud van het Witte monumentale omgeving. Het gaat dan dus om het bijvoorbeeld aan verbetering van de aan het mooie klinkerpaadje tot aan de langer verleden konden ook de klok en het orgel worden opgeknapt. Ook de buitenkant van de pastorie en de boomgaard kunnen tot onze doelstelling worden gerekend.



Vrienden van het Witte hebben als belangrijkste doel Kerkje en de bijbehorende vastgoed. Denk dan regenwaterafvoer, maar ook begraafplaats. In een wat mede met onze subsidie

Zoals de meesten wel weten, krijgen wij inkomsten via het Snuffelhonk. Deze kringloopwinkel ging eind april 2012 weer open, na enkele jaren wegens omstandigheden gesloten te zijn geweest. We betrokken een mooi pand aan de Meent, alwaar de vele vrijwilligers een prachtige winkel hebben ingericht. Het lijkt helemaal niet op een kringloopwinkel, maar eerder op een leuk cadeauwinkeltje, annex boeken- en platenzaak. Vanaf de heropening stroomden de bruikbare (en minder bruikbare) goederen toe en ook kwamen er weer vele oude en verschillende nieuwe vrijwilligers werken. We konden zelfs een extra (woensdag)middag openen. Dat bracht nieuwe klanten, namelijk personeel van omringende bedrijven die bij hun lunchwandeling onze winkel ontdekten. Zowel qua inbreng, qua verkoop, als qua bezetting loopt de winkel nu erg goed.

Peter Bongers, bestuurder van het eerste uur, zag na enige tijd dat het goed was en besloot zijn positie als voorzitter ter beschikking te stellen. Hij heeft daarover een mooi stuk in het Kerknieuws geschreven. Het bestuur is uiteraard niet op zoek gegaan naar een Peter 2, want die zouden we toch nooit vinden. Het is uiteindelijk dan ook geen Peter, maar een Pieter geworden, namelijk Pieter Meijer. Velen kennen hem nog wel als lid van de ZWO commissie en ouderling voor de Oecumene. Pieter stelde zichzelf bij het jaarlijkse etentje met de vrijwilligers mooi voor op rijm.

Blij verrast waren wij toen ons Snuffelhonk in mei, dankzij het werk van de vrijwilligers, de Bronzen Uil toegekend kreeg. Dat is een wisseltrofee voor nieuwe of vernieuwde vrijwilligersinitiatieven in de gemeente Bunnik. De Nieuwsbode Bunnik vermeldde op 21 mei: "De jury waardeerde de moedige stap om het Snuffelhonk te herstarten nadat de activiteiten ruim twee jaar noodgedwongen stil hadden gelegen."

Na enige aarzeling hebben ook diverse 'dorpse doelen' hun weg naar de Stichting weer gevonden. Wij hebben immers als nevendoeel het ondersteunen van algemene doelen in onze gemeenschap. We hebben wel bepaald dat dit soort doelen bij onze hoofdzaken moeten aansluiten: monumenten, verfraaiing dorpsgezicht, kringloop en milieu. Een duidelijk voorbeeld is het bomenproject, waarbij een grote groep vrijwilligers erin is geslaagd vele wegens ziekte weggehaalde bomen voor een relatief gering budget te vervangen. De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje was één van de grote sponsors van dit project, waarvan ons dorp enorm opknapt. Ook is er een aantal doelen binnen en buiten onze directe omgeving die door ons in natura ondersteund worden, bijvoorbeeld met resten kaarsen of overvloedige knuffels.

In de kringloop van goederen en daarmee het beheer van onze aarde nemen winkels zoals het Snuffelhonk een belangrijke plaats in. Wist u dat wij een teveel aan goederen doorsturen naar onze partner Kringloopcentrum Zeist? En dat we onbruikbare goederen naar de gemeentewerf brengen en ook een inleverpunt voor elektrische en elektronische apparatuur zijn? Voor onze rol in de afvalverwerking krijgen we van de gemeente Bunnik ook een vergoeding per ton verwerkte goederen.

Bent u enthousiast geworden of was u dat al na een bezoek aan onze mooie winkel met al die vriendelijke vrijwilligers (die echt niet allemaal uit het Witte Kerkje komen en ook niet alleen uit Odijk)? Als u vrijwilliger wilt worden, neem dan contact op met onze bedrijfsleider Frits Hermans of met één van de andere verantwoordelijken in de winkel.

Tenslotte nog een overzicht van de relevante gegevens van het Snuffelhonk:

Openingstijden voor inname en verkoop:

wo 12.00 - 16.30 uur

do 14.00 - 16.30 uur

za 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op:

maandag 10.00 - 16.30 uur dinsdag 10.00 - 16.30 uur
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen:
tel: 030-2901829

Wij zien u graag in het Snuffelhonk!

Namens de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk
Hans Marquart, secretaris

BEDANKT

Graag wil ik iedereen bedanken die met mij meegedeeld heeft, voor en na de operatie. De vele kaarten en telefoontjes maar ook uw gebed hebben ons goed gedaan. Het is fijn tot zo'n warme kergemeenschap te behoren. De vooruitzichten wat mijn gezondheid betreft zijn goed en ik hoop binnen niet al te lange tijd weer in uw midden te zijn en weer te functioneren zoals voorheen. Mede namens mijn man, nogmaals bedankt.

Annie Muis-Rietveld.

OUDERMISHANDELING

Oudermishandeling.... Je moet er niet aan denken. Toch komt het steeds vaker voor, met name in situaties waar ouderen afhankelijk zijn van anderen voor zorg. In mijn werk als geestelijk verzorger en aandachtfunctionaris ouderenmishandeling word ik er regelmatig mee geconfronteerd. De mishandeling kan de vorm aannemen van lichamelijk geweld zoals slaan en knijpen maar ook psychische mishandeling, financiële uitbuiting, schending van rechten, verwaarlozing en seksueel misbruik vallen onder het begrip zijn dat mensen moedwillig misbruik afhankelijk is maar ook is er vaak sprake machteloosheid.



ouderenmishandeling. Het kan maken van de oudere die van hen van overbelasting en

Helaas wordt de mishandeling vaak niet hiervan is ongeloof. We kunnen het ons dat het in onze omgeving gebeurt. Dat maakt dat signalen van mishandeling soms over het hoofd worden gezien. Daarbij rust er een taboe op mishandeling. Erover beginnen is moeilijk, of je nu verzorgende, behandelaar, vrijwilliger, familielid of slachtoffer bent. Wie praat er gemakkelijk over een kleinkind dat zijn oma geld aftroegelt of een partner die slaat?

herkend. Een belangrijke oorzaak vaak gewoonweg niet voorstellen

Het is daarom goed dat op 1 juli 2013 de nieuwe wet 'Meld code ouderenmishandeling' van kracht is geworden. Deze meldcode verplicht organisaties om bewust na te denken over ouderenmishandeling en signalering daarvan.

Donderdag 13 maart om 20.00 uur zal ik een presentatie geven over ouderenmishandeling, de risicofactoren en de signalen. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Meenthoek. U bent van harte welkom!

Ouderenmishandeling... je **móet** er niet aan denken. Alleen dan kunnen we het stoppen!
Jeanette Verwoert

WIJKOCHTEND VOOR 65+ LEDEN UIT WIJK 3

Op 27 maart wordt voor de 65+ leden van wijk 3 een wijkochtend verzorgd. Het thema is "hoe komt de mens tot geloof?"

Vanaf 9.45 uur staat de deur van de Meenthoek open.

De bijeenkomst start om 10.00 uur en eindigt om 12.00



uur.

NIEUWE DATUM VOOR LAATSTE AVOND LEERHUIS

Het thema van het leerhuis is deze keer 'Prediker, Esther, Ruth en de Joodse feesten'. De laatste avond is verzet van 25 maart naar dinsdag 1 april (20 uur). Mw. Tirtzah Middleton, actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, geeft die avond uitleg over het Loofhuttenfeest, Poerim en het Wekenfeest. U kunt een losse avond bijwonen voor 7,50 euro. Plaats: De Meenthoek. Opgave is niet nodig.

PROJECTEN VAN DE DIACONIE

Noodhulp in Zuid-Sudan

Sinds op 15 december van 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Sudan verspreid. Meer dan een half miljoen mensen heeft huis en haard verlaten en is op de vlucht. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Sudan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Uganda, Kenia en Ethiopië.

Kerk in Actie en ICCO verstrekken via lokale partners en het internationale netwerk van de kerken (ACT Alliance) noodhulp aan mensen die getroffen zijn door het geweld in Zuid-Sudan.

Kerk in Actie vraagt leden van de Protestantse Kerk om in gebed bij de slachtoffers van het geweld in Zuid-Sudan betrokken te zijn en om te bidden voor een vreedzame oplossing.

De diakonie heeft namens onze gemeente € 300 overgemaakt voor de noodhulp in Zuid-Sudan.

Nieuw project werelddiakonaat voor 2014-2016:

Bolivia: Sartawi project

Bolivia is een arm land in het centrum van Zuid Amerika. Bolivia kent een tweedeling tussen het arme hoogland en een relatief welvarender tropisch laagland. Het Sartawi project werkt op die hoogvlakte op ca. 4.000 m hoogte in het Andesgebergte.

De hoogvlakte heeft een koud en winderig klimaat met weinig regenval. De bevolking leeft er van land- en tuinbouw voor zelfvoorziening en wat veeteelt (koeien, lama's en alpaca's). De inkomsten daaruit voor de bevolking zijn laag. Het Sartawi project wil die situatie verbeteren door een duurzame ontwikkeling van het platteland op gang te brengen.

Het programma omvat een brede waaier van activiteiten:

wateropvang voor schoon drinkwater en irrigatie, erosie tegengaan, aanleg van terrassen voor een beter gebruik van het schaarse regenwater, de veeteeltproductie verbeteren door betere fokmethoden, meer wol- en melkproductie, verwerking van die producten en vermarkting. Ook worden de plaatselijke organisaties en besturen versterkt en daarbij staat ook verbetering van de positie van de vrouw hoog op de agenda. In de loop van de tijd wil onze werkgroep u meer vertellen over al die genoemde activiteiten.

Het project heeft al met succes gewerkt in meerdere departementen. Wanneer daar de gewenste

ontwikkeling op gang kwam, richtte het project zich weer op andere regio's. Het project is indertijd opgezet door de Duitstalige Lutherse kerk in Bolivia. Al vele jaren werkt ons Werelddiakonaat via Kerk in Actie / ICCO met het project samen. De Stichting Sartawi wordt geprezen als een zeer betrokken en efficiënt werkende partner. Sartawi betekent in de taal van de Aymara indianen: opstaan om in beweging te komen. Daartoe roepen we ook de gemeenten in Bunnik en Odijk op: kom in beweging voor de nood in de wereld!

Werkgroep Sartawi Bunnik/ Odijk:
Gusta van de Ruit, Meriam Hensbergen, Marjolein Schaap,
Johan van Rossum, Jan de Vries.

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Adios Amigos

In Bolivia in de provinciestad Cochabamba is het hoofdkantoor van het bijbelgenootschap gevestigd, voluit Sociedad Biblica Boliviano.

In Bolivia worden naast de drie hoofdtalen Spaans, Aymara en Quechua nog wel 39 talen gesproken, dus daar is altijd wel wat te doen aan vertaalwerk.

Het vorige jaar werden er, samen met Ark Mission, 6000 straatkinderen blij gemaakt met een kinderbijbel en andere bijbelse materialen. Daarmee kunnen zij Gods liefde en troost ontdekken in hun zware bestaan. De boekjes worden zelfs gebruikt als materiaal om te leren lezen!

Door de hoge werkloosheid is de armoede groot. Dit veroorzaakt veel problemen, alcoholisme, huiselijk geweld en misbruik van kinderen. Vooral kinderen en tieners zijn slachtoffers. Velen lopen van huis weg of worden verlaten door hun ouders en komen op straat terecht. Protestantse en katholieke kerken zetten zich in voor de opvang van deze kinderen.

Dit gebeurt zowel in de hooggelegen (3600-4100m) regio's zoals La Paz, waar het erg koud is, als in de lage, warme streken als Cochabamba en Sante Cruz. Helaas hebben deze instellingen geen geld voor allerlei leer- en werkmaterialen als kleurpotloden en werkboekjes.

Wordt vervolgd.

Willemien Harts, vrijwilliger NBG.



GELOVEN IS... De Vrede vieren en de oorlog herdenken

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Eerste de boeken die in dit verband is uitgekomen is schrijver Stefan Hertmans, *Oorlog en terpentijn*.

Ik las het boek in de voorjaarsvakantie. De handen van zijn grootvader Urbain Martien en komt hierdoor in aanraking met het aangrijpende oorlogsverleden van hem. Alle gruwelen van de loopgraven komen er in voor: de modder en de



Wereldoorlog uitbrak. Eén van het boek van de Vlaamse

schrijver krijgt dagboeken in

stank, de honger en de strijd, het gevaar en de dood. Zijn grootvader beschrijft hoe hij zich in de grootste nood staande weet te houden door zijn dromen. Tot zijn verbazing schrijft hij: 'Wat veroorzaakt toch dat wonder dat we in onze dromen licht en leven zien, terwijl het donker is om ons'.

Later als hij gewond is geraakt en voor een hersteloperatie naar Bretagne is gebracht, maakt hij kennis met een legerarts. Die arts moet een behandeling aan zijn been doen, zonder verdoving. De dokter zegt tegen hem: 'Laten we op Jezus zien!'. En dan komt 'de beul in actie'. Hoe cynisch ook, op de bodem van het bestaan, waar de pijn haast ondraaglijk is, klinkt dit woord toch als een aanklacht en een troost tegelijk.

De vader van Urbain restaureert fresco's, en werkt dus ook met terpentijn. De zoon wil ook schilder worden, maar komt als dertienjarige in een ijzergieterij terecht. Op z'n zeventiende breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Toch blijft hij kleine schetsjes maken. Zijn artistieke talent kruipt waar het niet gaan kan. Zijn schilder- en tekenkunst is de stille kracht op de achtergrond om de oorlog aan te kunnen en te verwerken.

Het is een indrukwekkend boek zonder dat het nadrukkelijk gaat over geloof. Toch zit in de hoofdpersoon een sterke drijfveer van verwondering en kracht, moed en kalmte, innerlijk gezag. Als de schrijver op zijn zoektocht naar het leven van zijn grootvader stad en land afreist, vindt hij een kerkboek in een basiliek en noteert daaruit een gebed in zijn boek:

'Ik heb voor U het water
uit de rots doen stromen.
Gij hebt mij gal en azijn
te drinken gegeven.
Heilige onsterfelijke God,
ontferm U over ons.

Misschien komt in dit gebed vanuit de Rooms-katholieke geloofsbeleving van 100 jaar geleden nog het beste de dubbelheid tot uitdrukking waarvan dit boek getuigt. Gods goedheid die mensen staande houdt, ondanks de gruwel van de oorlog.

Geloven is de vrede vieren en de oorlog herdenken.

Ds. Kees Visser.

DIACONALE WERKVAKANTIE

Stichting Het Passion biedt aan maximaal 12 dak- en thuislozen een tijdelijk onderdak. Tijdens hun verblijf worden zij professioneel begeleid en wordt er op allerlei manieren voor hen gezorgd. De inzet van diaconale vrijwilligers is hierbij van essentieel belang.

Tijdens de werkvakantie deel je een week lang je aandacht en je energie met mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn en die een poging doen terug te komen in de samenleving. Werkwoorden als helpen, geven, ontvangen, werken, rusten en bezinnen staan centraal. Als vrijwilliger ben je van maandagmorgen tot zaterdagmiddag in Het Passion. Naast de huishoudelijke activiteiten is er ruimte om samen met de gasten creatieve activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, boetseren en houtbewerking. Ook zijn er tijdens de werkvakantie altijd wel momenten om er even tussenuit te gaan en te ontspannen.

Met een diaconale werkvakantie geef je op een praktische manier invulling aan onze opdracht tot barmhartigheid en naastenliefde.

De minimale leeftijd voor deelname is 21 jaar.

Voor meer informatie zie:

<http://www.hetpassion.nl/werkvakantie-en-vrijwilliger/werkvakantie>

SACRED BRIDGES

OP ZOEK NAAR VERBINDING IN DAGEN VAN HERDENKEN EN BEVRIJDING



Begin mei 2014 wordt er in Utrecht en in Driebergen een bijzonder concert uitgevoerd met als titel: Sacred Bridges. Met 'Sacred Bridges' laten wij psalmen horen die gecomponeerd zijn door Salomone Rossi, Claude Goudimel, Jan Pieterszoon Sweelinck en Ali Ufkî. Zij hebben hun wortels in de joodse, christelijke en islamitische cultuur en gebruikten dezelfde psalmteksten. In het Sacred Bridges concert is koormuziek vervlochten met het meeslepende geluid van Turkse instrumenten, solozang van een joodse en islamitische voorzanger en de mystieke dans van een derwisj. Meewerkend zijn het vermaarde Duits/Turkse ensemble Sarband, gemengd koor Scherzando en kamerkoor Basilius College. De muzikale leiding is in handen van voormalig Kings's Singer Stephen Connolly. De uitvoering is 3 mei 20.15 uur in de Geertekerk, en zondag 4 mei om 15.00 in de Grote Kerk van Driebergen. Informatie over dit project en over het verkrijgen van toegangskaarten is te vinden op de website: www.scherzandokoor.nl/sacred_bridges.htm

Met vriendelijke groeten, namens de projectgroep Sacred Bridges
Marjorie de Groot-Blok (marjoriekedegroot@gmail.com)

BIJBELLEESROOSTER

Maart 2014

April 2014

di. 11	Matteüs 22:1-14	di. 1	Matteüs 24:1-14
wo. 12	Psalm 119:33-40	Wo. 2	Matteüs 24:15-28
do. 13	Matteüs 22:15-22	Do. 3	Matteüs 24:29-42
vrij. 14	Matteüs 22:23-33	Vrij. 4	Matteüs 24:43-51
za. 15	Matteüs 22:34-46	Za. 5	Matteüs 25:1-13
zo. 16	Psalm 106:1-23	Zo. 6	Psalm 143
ma. 17	Psalm 106:24-48	Ma. 7	Matteüs 25:14-30
di. 18	Matteüs 23:1-12	di. 8	Matteüs 25:31-46
Wo. 19	Matteüs 23:13-22	Wo. 9	Matteüs 26:1-16
Do. 20	Matteüs 23:23-28	Do. 10	Matteüs 26:17-30
Vrij. 21	Matteüs 23:29-39	Vrij. 11	Matteüs 26:31-46
Za. 22	Psalm 9	Za. 12	Matteüs 26:47-56
Zo. 23	Johannes 4:1-15	Zo. 13	Matteüs 26:57-75
Ma. 24	Johannes 4:16-30	Ma. 14	Matteüs 27:1-14
di. 25	Johannes 4:31-42	di. 15	Matteüs 27:15-26
Wo. 26	Johannes 4:43-54	Wo. 16	Matteüs 27:27-44
Do. 27	Psalm 122	Do. 17	Matteüs 27:45-56
Vrij. 28	Johannes 5:1-18	Vrij. 18	Psalm 22
Za. 29	Johannes 5:19-29		
Zo. 30	Johannes 5:30-46		
Ma. 31	Psalm 125		



ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 13 april van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk.

Op deze middag is er gelegenheid om een voorjaarsstukje te maken. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst zal zijn op **zondag 18 mei van 14.30 tot 17.00 uur** eveneens in het Zaalte bij de St. Nicolaaskerk.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de **maandag 24 maart 2014**.

Vindt u het fijn om samen te komen met eten, komt u dan naar De Meenthoek bij een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden vanaf 19 t/m 21 februari tussen 17.00 en 18.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 28 april**, zelfde tijd en plaats.



volgende keer plaatsvinden op

anderen die ook regelmatig alleen het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
4	7 april	15 april
5	5 mei	13 mei
6	dinsdag 10 juni	17 juni
7	7 juli	15 juli
8	1 september	9 september
9	6 oktober	14 oktober

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar
Verspreiding: Mevr. J.M. Muis-Rietveld

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

Contact

Snuffelhonk t. 030 – 2901829
Frits Hermans t. 06 – 20784264
E- mail info@snuffelhonk.nl
Website www.snuffelhonk

