

# Odijs Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.2, februari/maart 2014

Voor gegevens, klik op gegevens in het menu links.  
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 3 maart voor 12.00 uur

## KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

### Zondag 16 februari

10.00 uur - Ds. L.J. Lamens, Gorinchem  
Extra: Jeugdkerk  
Collecte: Werelddiaconaat

### Zondag 23 februari

10.00 uur - Ds. J. Doolaard, Zevenhuizen  
Collecte: Timon



### Zondag 2 maart

9.00 uur - Ds. K.F. Visser, korte morgendienst  
10.00 uur - Ds. K.F. Visser  
Extra: Jeugdkerk, voedseltafel  
Collecte: De voedselbank

### Zondag 9 maart

10.00 uur - Ds. K.F. Visser en Meike Hettinga  
Collecte: Voorjaarszendingsweek

### Zondag 16 maart

10.00 uur - Ds. P. Steegman, Bilthoven  
Extra: Jeugdkerk



## BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 16 februari gaat in de ene dienst van 10.00 uur ds. L.J. Lamens uit Gorinchem voor. Er is die zondag Jeugdkerk.

Zondag, 23 februari gaat ds. J. Doolaard uit Zeist voor. Er is één dienst om 10.00 uur. In deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

Zondag, 2 maart worden twee morgendiensten gehouden, een korte viering om 9.00 uur en een gewone dienst om 10.00 uur. In beide diensten gaat ds. Visser voor. In deze diensten wordt opnieuw uit het Matteüsevangelie gelezen, een gedeelte uit de Bergrede, over Gods zorg en onze bezorgdheid, Matteüs 6: 24-34.

Zondag, 9 maart wordt een OECUMENISCHE DIENST gehouden in de RK-kerk. De dienst begint om 10.00 uur. Deze zondag is het begin van de Veertigdagentijd. De dienst wordt geleid door ds. Visser en Meike Hettinga, RK-pastoraal medewerkerster. Aan de dienst doet Vox Odicensis mee, het koor o.l.v. Joep de Cloet.

Zondag, 16 maart gaat in de ene dienst van 10.00 uur ds. P. Stegeman uit Bilthoven voor. Er is deze zondag Jeugdkerk.

## COLLECTEDOELEN

### Zondag 16 februari: Werelddiaconaat

“Een woestijn op grote hoogte” wordt Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya genoemd. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, maar de zomers zijn kort en de winters lang en koud, tot wel 35 graden onder nul. De huizen worden warm gestookt met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid.

De lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie bouwt samen met de bevolking huizen met wanden die zonnewarmte opslaan. De huizen bieden meer comfort en er zijn er minder problemen met de gezondheid. `s Avonds kunnen de mensen nu in de warmere huizen handarbeid verrichten, waardoor het gezinsinkomen verbetert.

Met uw bijdrage aan de collecte tijdens de dienst steunt u dit werk.

### Zondag 23 februari: Timon.

Timon is een diaconale stichting voor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening.

Problemen van jongeren vragen om een gerichte aanpak. Behalve voorzieningen voor 24-uursopvang biedt Timon ook begeleiding en advies. Het werkterrein van Timon begon in de provincie Utrecht en is uitgegroeid naar Rotterdam, Amsterdam, Overijssel en Betuwe. De leeftijd van de vele jongeren die Timon jaarlijks helpt, ligt tussen de twaalf en dertig jaar. In onze eigen gemeente is een woongroep en op het bedrijventerrein `t Zand is een werkplaats waar werkervaring op gedaan kan worden. Het werk wordt mede

Zie [www.timon.nl](http://www.timon.nl)



### Zondag 2 maart: De voedselbank.

Volgende week collecteren we voor maar ook in onze eigen omgeving zijn mensen die geen geld hebben om voldoende eten te kopen.

Al weer een klein jaar steunt de voedselbank deze mensen. De zes kerken delen de kosten voor transport en opslag. Volgens de begroting van de voedselbank is het voor onze kerk dit jaar € 500. U steunt met uw bijdrage aan de collecte tijdens de dienst dit heel concrete werk in onze eigen omgeving.

voedsel voor armen in Moldavië,

### **Zondag 9 maart: Voorjaarszendingsweek.**

Deze zondag is er een oecumenische dienst. De traditie is dat in deze dienst voor zowel een doel van de katholieke vastenactie als voor een doel van de 40-dagentijd van de PKN gecollecteerd wordt.

Onze kerk stelt het werk van partnerorganisatie Bethania in Moldavië centraal. Bethania ziet om naar ouderen, die worden bedreigd door honger en eenzaamheid. Zoals de 86-jarige Lisa, die onvoldoende pensioen krijgt om van rond te komen. Ze werd in haar huis aangetroffen toen ze al drie dagen niets had gegeten. Bethania biedt ouderen thuiszorg, een warme maaltijd en sociaal contact. Met uw bijdrage aan de collecte tijdens de dienst steunt u het werk van van Bethania.

### **AMNESTY INTERNATIONAL**

Op zondag 16 februari worden na de kerkdienst brieven uitgedeeld om te versturen naar:

#### **De Verenigde Staten: langdurige eenzame opsluiting**

Albert Woodfox wordt al bijna 40 jaar in vastgehouden. Hij zit 23 uur per dag alleen in toegang tot persoonlijke bezittingen, juridische slechts drie uur per week naar buiten.

Albert Woodfox (geb. 1947) was lid van de werd in 1960 veroordeeld voor berovingen. In een andere gevangene, levenslang voor de

gevangenisbewaker. Beiden hebben altijd beweerd onschuldig te zijn en zijn slechts op basis van getuigenissen van andere gevangenen veroordeeld. De hoofdgetuige zou omgekocht zijn door bewakers en een andere getuige trok zijn verklaring later weer in.

Albert Woodfox heeft gezondheidsproblemen waarvan sommige het gevolg zijn van de eenzame opsluiting.

In de brief aan de Amerikaanse autoriteiten wordt een oproep gedaan onmiddellijk een einde te maken aan de eenzame opsluiting van Albert Woodfox.



eenzame opsluiting een kleine cel, met beperkte bijstand en bezoek. Hij mag

Black Panther beweging. Hij 1972 kreeg hij, samen met moord op een

#### **Wit-Rusland: doodstraf**

De 53 jarige Eduard Lykan werd in november vorig jaar voor moord ter dood veroordeeld. Hij was de 4<sup>e</sup> persoon in 2013 die in Wit-Rusland de doodstraf opgelegd kreeg.

Wit-Rusland is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert. In Wit-Rusland wordt de doodstraf vaak na een oneerlijk proces opgelegd. Getuigenissen worden vaak onder dwang verkregen. De doodstraf wordt in het geheim voltrokken en gedetineerde en familieleden zijn niet op de hoogte van het tijdstip van de executie. De lichamen van de overledenen worden niet aan de familie teruggegeven en de begraafplaats wordt niet bekend gemaakt. Amnesty International maakt in alle gevallen bezwaar tegen de doodstraf.

In de brief aan de autoriteiten van Wit-Rusland wordt opgeroepen om de doodstraf aan Eduard Lykan in te trekken en een moratorium op de doodstraf in te stellen.

#### **Mexico: verdwijningen**

Op 10 november 2009 verdwenen Héctor Rangel Ortiz en twee collega's in de Noord-Mexicaanse stad Mondova. De mannen waren daar op zakenreis. Héctor belde kort voor zijn verdwijning vanuit een hotel naar huis om zijn familie te vertellen dat ze door de politie aangehouden waren en dat hun auto in beslag genomen was. Hij zou naar het politiebureau

gaan om meer te weten te komen. Dit was de laatste keer dat er iets van de mannen is vernomen.

De familie is nog steeds op zoek naar Héctor en wordt bedreigd. De andere 2 families zijn te bang om naar de politie te gaan.

In de brief aan de Mexicaanse autoriteiten wordt opgeroepen een onderzoek te doen naar de verdwijning van Héctor en zijn collega's en de daders te berechten.

Op iedere brief wordt een internationale postzegel geplakt.

Dank voor uw inzet,  
Schrijfgroep Amnesty International Odijk

### **UIT DE PASTORIE**

#### *Voortgang*

Veel goeds is gaande in de gemeente. De gemeentevergadering over het beleid was zeer betrokken en goed bezocht. Ds. Pannekoek start binnenkort met zijn toerustingkring over het gebed. Het speelrooster voor het nieuwe Liedboek is van wal gestoken, volgende week bezinnen we ons nader op het voortbestaan al of niet van de korte dienst van 9.00 uur, de voorbereidingen voor de oecumenische dienst en de Paastijd zijn op gang gekomen.

Binnenkort zullen we ook de Inloopmorgen evalueren. Kortom, het zijn goed gevulde weken en vooral een goed gevuld gevoel. Veel te doen en veel dat goed doet.

Zo wil ik niet onvermeld laten dat het moderamen van onze kerkenraad een open ontmoeting heeft kunnen organiseren met het moderamen van de kerkenraad in Bunnik. We zijn blij dat in de afgelopen jaren met name op het terrein van de diaconie de samenwerking is gezocht en gevonden. Wie weet wat we in de toekomst nog meer voor elkaar kunnen betekenen?

## **KERK BALANS**

Graag maak ik ook melding van het positieve nieuws over de Aktie Kerkebalans. De eerste telling laat zien dat er net iets meer is toegezegd dan vorig jaar.

Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen voor deze Aktie is dat een buitengewoon bemoedigend resultaat. En niet minder voor de Kerkrentmeesters, die alle in- en uitgaven in een afgewogen meerjarenraming moeten behandelen.

#### *Voorjaarsvakantieweek*

Van 15 tot en met 23 februari houd ik mijn voorjaarsvakantieweek. Ds. Coen Constandse uit Bunnik is mijn vervanger, tel. 06-34599263 of e-mail: coenconstandse@hotmail.com.

Ds. Kees Visser

### **BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK**

Onze kerk staat weer volop in de belangstelling van toekomstige bruidsparen. Op dit moment zijn we met vijf paren in gesprek. Drie paren hebben al voor onze kerk gekozen, de twee andere paren denken nog na over het precies invullen van hun trouwdag.

Ook twee concerten staan al in de agenda. Op zaterdagmiddag 17 mei zal het barokorkest Traverso een concert geven in onze kerk. Dit orkest speelt barokmuziek op oude instrumenten, voornamelijk fluiten en strijkinstrumenten.

Op zaterdag 7 juni concerteert het Amateuorkest uit Bunnik in onze kerk (ca. 25 man/vrouw groot). Dit orkest speelde ook op de zaterdagmiddag tijdens de laatste Monumentendag, september 2013, en maakte toen grote indruk op het enthousiaste publiek. Beide concerten zijn gratis.

Er is nog een kans op een orgelconcert, ondersteund door twee sopranen in april. Maar daar zijn alle details nog niet van bekend. Ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Heel wat vrijwilligers zijn ook sleutelhouder van de Meenthoek. Daarvoor zijn ze akkoord gegaan met de bepalingen in de sleutelverklaring. Daarin staat dat de verantwoordelijkheden van een sleutelhouder ook moeten worden uitgelegd aan diegenen die soms bij hen een sleutel komen lenen. Dat vergeten we nog wel eens. De deur van de Meenthoek wordt altijd wel netjes weer afgesloten, maar het controleren van alle zalen en de toiletten op eventuele achterblijvers en nog brandende verlichting, dat gaat niet altijd goed. Ik ontdekte dat sommige 'tijdelijke' sleutelgebruikers helemaal niet op de hoogte waren van de 'eindcontrole' die van ze verwacht wordt, bij het verlaten van de Meenthoek. Laten we daar goed op letten wanneer wij een sleutel uitlenen.

Hans Landzaat.

### **GESPREKSAVONDEN OVER HET GEBED**

De 1e van vier gespreksavonden over 'Wat doen we als we bidden' is op 24 febr. in de Meenthoek. Om 19.45 uur is er koffie/thee en we beginnen om 20.00 uur.

De kring is 'vol'. Mocht u het om welke zich niet hebt aangemeld, laat het weten! het volgende seizoen 's avonds of overdag voor de reservelijst bij ondergetekende, tel. 0302745586.



reden dan ook betreuren, dat u De avonden zouden eventueel in herhaald kunnen worden. Opgave e-mail [pannekoek.p@kpnmail.nl](mailto:pannekoek.p@kpnmail.nl),

Piet Pannekoek

### **SOBERE MAALTIJDEN IN DE 40-DAGENTIJD**

#### De maaltijden

U/jij bent hartelijk uitgenodigd om (ook dit jaar) gast te zijn aan tafel bij de Sobere Maaltijden. Een activiteit van het Oecumenisch Beraad Odijk, mede bedoeld als een gezamenlijke voorbereiding op het Paasfeest.

Na de 1<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd komen we op maandag 10 maart voor de eerste keer bij elkaar. En daarna elke week op de dag die volgt: di 18/3, wo 26/3, do 3/4 en vr. 11/4, steeds van 18.00 uur – 18.45 uur. Plaats: het Witte Kerkje. Graag zelf bord, bestek en beker meenemen.

Het gaat sober toe, want de 40-dagentijd is een tijd van inkeer en omkeer, concentratie op de weg van de Heer die deelt in de nood van ons mensen. Maar is ook een tijd van oefenen in aandacht voor wie elke dag tekort komt.

De ervaring leert overigens dat sober ook best smakelijk kan zijn, met veel dank aan degenen die jaar in jaar uit de maaltijden voorbereiden. Bovendien is er de ontmoeting als brood voor het hart.

Er wordt van de gasten aan tafel geen bijdrage gevraagd in de onkosten, wel wordt een gift gevraagd voor een project, waardoor verzoening en vrede bevorderd worden.



### Het project

Dit jaar werd gekozen voor één project, dichtbij huis. Pastor Adri Verweij is al vele jaren betrokken bij de Stichting Kinderhouse in Noord-Ierland. Hij schrijft daarover:

*Onze oorsprong ligt bij Pax Christi Kinderhulp: een vrijwilligers-organisatie die vakanties biedt aan buitenlandse kinderen die –hoe dan ook – in moeilijkheden verkeren. Aanvankelijk brachten we kinderen bij Nederlandse gastgezinnen, voor een vakantie van drie weken. Vanaf 1991 beschikken we over een groot vakantiehuis in Noord-Ierland. Sinds 1998 (Goede Vrijdag akkoord) is het daar betrekkelijk rustig. Maar onderhuids leven de vooroordelen nog. Ontmoeting met ‘de anderen’ is nog altijd belangrijk. Ons huis vervult in dit opzicht een sleutelrol.*

*Wij, een klein bestuur van Stichting Kinderhouse, spelen (als directors van de Company die Kinderhouse beheert) een bemiddelingsrol tussen Noord-Ierse groepen en buitenlandse groepen die hen ontmoeten in Kinderhouse.*

Een van de activiteiten – nieuw sinds 2012- is met een groep jongeren op ‘bedevaart’ gaan naar Ierland, het land van St.Patrick. In de herfst van 2014 hoopt pastor Adri Verweij met een groep jongeren uit Odijk (Bunnik en Werkhoven) een week in Killough te zijn, waar het Kinderhouse staat. Thema van de reis: Verzoening (in het reine met jezelf, met anderen, met de wereld, met God).

Deelnemers dragen bij naar draagkracht en daarom is extra financiële steun noodzakelijk. Deelnemers aan de Sobere Maaltijden kunnen aan dit project een bijdrage leveren.

### Opgave

Op de 1<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd zullen er in beide kerken intekenlijsten liggen voor de Sobere Maaltijd op 10 maart. Daarna kunt u zich elke zondag voorafgaande aan de maaltijd opgeven via de intekenlijst. U kunt zich ook aanmelden via onderstaande e-mailadressen/ telefoonnummers:

Bep de Wit (Bep.de.Wit@casema.nl of 030-6562661) of Piet Pannekoek(pannekoek.p@kpnmail.nl of 030-2745586).

Namens het OBO  
Ineke Bernink  
Piet Pannekoek

## 40DAGENTIJD-APP

### Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor gemeenteleden met een smartphone of nieuws: de handige en inspirerende leidt je door de 40dagentijd met inspirerende praktische tips. De 40dagentijd-app is een sporen om je dagelijks te bezinnen op het in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op van bezinning en versoering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op [www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp).



tablet heeft Kerk in Actie iets 40dagentijd-app. Deze app teksten, gebeden, foto's of handig middel om jezelf aan te leven en het volgen van Jezus

het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versoering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn.

## LIED VAN DE WEEK

Sinds begin dit jaar maken we gebruik van het rooster van de Raad van Kerken in Nederland: het Lied van de Week. Elke week worden enkele liederen aangereikt om meer vertrouwd te raken met het nieuwe Liedboek.

In goed overleg hebben we – mede dankzij Edith Tilanus en de Cantorij – een keuze gemaakt voor onze gemeente. Dat betekent dat wij per zondag één of twee nieuwe liederen zullen zingen, meestal met een andere begeleiding dan het orgel.

Zoals u weet hebben we gevraagd wie van de gemeenteleden een instrument bespeeld. Dat heeft een lijst van zo'n 10 namen opgeleverd. We hebben geprobeerd voor de eerste periode tot Pasen zoveel mogelijk van deze om deze liederen te begeleiden. Zo hebben Astrid van den Heuvel gehoord, en Wim Mels resp. piano en dwarsfluit.

Na deze eerste ervaringen zullen we de balans indeling maken voor de periode van Pasen tot merken we dat er veel onderling wordt het om bijna elke zondag iemand bereid te een bijzonder instrument te introduceren.



muzikanten uit te nodigen we al een keer de hoorn van met dochter Marijke op

opmaken en een nieuwe Pinksteren. Tot nu toe geruild. Maar gelukkig lukt vinden een nieuw lied met

De nieuwe liederen, zoals we die tot nu toe op een rij hebben gezet, zijn de volgende:

Op 26 januari zongen we een vrolijke bewerking van **Psalm 139**, de 'Opwekkingsversie', *Heer, U doorgrondt en kent mij*.

Zondag, 2 februari was het lied bij de lezing van de Zaligsprekingen aan de beurt, **Lied 996**, met hoorn en orgel.

9 februari hebben we met hulp van de cantorij **Lied 66 a** – een psalmbewerking- gezongen en **Lied 222**, een morgenlied. Het is instrument van deze zondag was een harp.

Op zondag, 2 maart wordt **Lied 62b** gezongen, ook een psalmbewerking, waarschijnlijk met blokfluitbegeleiding.

Wellicht dat we ook in de oecumenische dienst van 9 februari een kinderlied gaan zingen, **Lied 539**, bij het evangelie van de verzoeking in de woestijn, *Jezus diep in de woestijn*, een 'oud' lied van Hanna Lam en Wim ter Burg.

Op 23 maart staat de cantorij ons bij als we **Lied 535d** zingen en de psalmbewerking van H. Oosterhuis, **Lied 25b**.

Zondag, 30 maart is **Lied 612** aan bod, *Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht*. Niet helemaal nieuw meer, maar wel mooi om met de fluit te zingen.

Palmzondag, 13 april zingen we **Lied 551**, *Hosanna, hosanna*, misschien wel met klarinet en tamboerijn.

Voor de stille week en Pasen zijn er nog keuzes te maken. We mogen ons verheugen over de positieve inzet van gemeenteleden om de gemeentezang op te luisteren en de kennismaking met het nieuwe Liedboek boeiend te maken.

Ds. Kees Visser



### ***Ter nagedachtenis van Jan van Staveren***

Maandag, 27 januari overleed dhr. Johannes Marinus van Staveren, in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Bunnichem. Hij had intensieve zorg nodig, want hij dementeerde.

Op de rouwbrief typeren zijn zoon en dochter en hun partners en kinderen hun (schoon-)vader en opa:

‘Je was een man van weinig woorden,  
herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.  
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen,  
met een woord waarop je kon vertrouwen.  
Achter je ligt een leven van werken en plicht,  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.  
Zo bescheiden als je hebt geleefd,  
zo bescheiden ben je gestorven.’

De familie eindigt het rouwbericht met deze woorden: “Geheel in overeenstemming met zijn wens hebben wij in familiekring afscheid van hem genomen.’

In de kerkdiensten van 2 februari hebben we hem herdacht en we zongen samen Lied 801: ‘Door de nacht van strijd en zorgen, schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.’

Wij bidden de familie Gods troost toe.

### ***VAN DE REDACTIE***

Al vele jaren is Paulien Marquart-de Jongh het gezicht van de kerknieuws-redactie. Nu geeft ze het stokje door aan Andrea Forma en Jantine Bokhorst. Het postadres van de redactie verhuisd naar Jantine: Lindelaar 20, tel. 030-2687322. Het e-mailadres blijft ongewijzigd: [kerknieuws@pknodijk.nl](mailto:kerknieuws@pknodijk.nl).

Paulien, bedankt voor al het werk dat je



verzet hebt. Alles loop op rolletjes.  
We nemen het graag van je over!

Bedankt

### **OOK DE KERK IS OVER OP IBAN**

Sinds 1 februari 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met IBAN (International Bank Account Number). Ook de rekeningnummers van de kerk zijn veranderd. Op de omslag van het kerkblad staan echter nog de oude nummers. Helaas kan dit pas gewijzigd worden als de huidige omslagen op zijn (naar schatting begin 2015). Tot die tijd kunt u de juiste rekeningnummers vinden op pagina 1 van het kerkblad en op de website.

Kerkrentmeesters:

NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk

Diaconie:

NL62 INGB 0000 1913 52 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Odijk

### **GELOVEN IS... ESSENTIEEL**

Graag breng ik het nieuwste boek van Carel ter Linden onder uw aandacht: 'Wat doe ik hier in GODSNAAM?', met als ondertitel 'Een zoektocht'.

De titel komt mij wat hard voor, wat de passie van Carel ter Linden om op afleggen van wat hem in zijn leven als in dit boek aangeven wat hijzelf loop van zijn leven is veranderd. Hij geloof en wetenschap niet te eigen taal. Het ontstaan van de



voor hem bij de evolutie. De wetenschap doet daar ontdekkingen over en geeft verklaringen. Dat is een ander taalveld dan dat van het geloof.

Ter Linden gebruikt een mooi voorbeeld. De Nederlandse vlag is enerzijds niet meer dan een stuk katoen, bestaande uit drie banen in de kleuren rood, wit en blauw. Maar toen in 1945, na vijf jaar onderdrukking, de oorlog voorbij was en men weer zonder angst op straat kon lopen en uit de bovenramen opnieuw die vlag verscheen, was dat aangrijpend. Want die vlag betekende iets: vrijheid! Mensen stonden te janken. Om een stuk katoen. Het één is waar, en het andere niet minder. Twee manieren van kijken en ervaren. Wetenschappelijk aan de ene kant en aan de andere kant met gelovige verbeeldingskracht.

ruw geformuleerd. Maar het is z'n 80ste verantwoording theoloog bewogen heeft. Hij wil gelooft en hoe zijn geloof in de pleit er in zijn boek voor om vermengen. Beide spreken een kosmos, ziekte en dood hoort

Voor Ter Linden werken zo ook de wonderen in de bijbel. Ze zijn een teken van Gods liefde voor mensen. Dat betekeniskarakter van de bijbel wordt door hem telkens benadrukt.

In de visie van Ter Linden doet het christelijk geloof een beroep op ethische keuzes ('Mens, waar ben je?') en vraagt om een andere manier van bijbellezen: zoeken naar het geheim van het Woord door de bijbel te lezen met verbeeldingskracht. (Ter Linden deed dat eerder in zijn boek Wandelen over het water, Bijbelse beelden en hun geheim. Zoetermeer 2004.)

De zoektocht die Ter Linden in zijn nieuwste boek beschrijft, vind ik boeiend en zeer herkenbaar. Al zat ik niet zo te wachten op de uitweidingen over DNA en erfelijke ziekten.

Voor mij gaat het om die kernachtige zin (blz. 161) waarin Carel ter Linden zijn geloof onder woorden brengt: 'Het enige waarmee ik, in de geest van het oude Israël, het woord 'God' zou willen verbinden, zijn die krachten die deze wereld van binnenuit in stand houden en het leven mogelijk maken. Krachten als liefde en trouw, recht en barmhartigheid, verontwaardiging over en bevrijding uit onrecht, vergeving, verzoening. Al die krachten die in de bijbel met het geheim van het leven verbonden worden.' Dat noemt Ter Linden het essentiële, het wezenlijke.

Ds. Kees Visser.

*Carel ter Linden, Wat doe ik hier in GODSNAAM? Een zoektocht, is uitgegeven bij de Arbeiderspers, 2013.*



### **GROOT CONSISTORIE VERGADERING**

Op 13 maart is er Groot Consistorie vergadering.

Het thema is "ouderenmishandeling".

Hieronder de aankondiging geschreven door Jeannette Verwoerd. Jeannette is geestelijk verzorger in De Bilthuysen.

Het is een open avond. Een ieder is van harte welkom.



### **Ouderenmishandeling...je moet er (niet) aan denken.**

Ouderenmishandeling...je moet er niet aan denken. Toch komt het steeds vaker voor, met name in situaties waar ouderen afhankelijk zijn van anderen voor zorg. In mijn werk als geestelijk verzorger en aandacht functionaris ouderenmishandeling word ik er regelmatig mee geconfronteerd. De mishandeling kan de vorm aannemen van lichamelijk geweld zoals slaan en knijpen, maar ook psychische mishandeling, financiële uitbuiting, schending van rechten, verwaarlozing en seksueel misbruik vallen onder het begrip ouderenmishandeling. Het kan zijn dat mensen moedwillig misbruik maken van de oudere die van hen afhankelijk is, maar ook is er vaak sprake van overbelasting en machteloosheid.

Helaas wordt de mishandeling vaak niet herkend. Een belangrijke oorzaak hiervan is ongelooft. We kunnen het ons vaak gewoonweg niet voorstellen dat het in onze omgeving gebeurt. Dat maakt dat signalen van mishandeling soms over het hoofd worden gezien. Daarbij rust er een taboe op mishandeling. Erover beginnen is moeilijk, of je nu verzorgende, behandelaar, vrijwilliger, familielid of slachtoffer bent. Wie praat er gemakkelijk over een kleinkind dat zijn oma geld aftroegelt of een partner die slaat?

Het is daarom goed dat op 1 juli 2013 de nieuwe wet 'Meldcode ouderenmishandeling' van kracht is geworden. Deze meldcode verplicht organisaties om bewust na te denken over ouderenmishandeling en de signalering daarvan.

#### **Donderdag 13 maart om 20.00 uur**

zal ik een presentatie geven over ouderenmishandeling, de risicofactoren en de signalen. Om 19.45 staat de koffie klaar in de Meenthoek. U bent allemaal van harte welkom! Ouderenmishandeling...je móet er aan denken. Alleen dan kunnen we het stoppen!

Jeanette Verwoert

### **WERELDGEBEDSDAG 2014**

Vrijdag 7 maart is het Wereldgebedsdag.

Een initiatief van vrouwen.

Het thema is "Bron van Leven", een viering uit Egypte.

Wereldwijd wordt er deze dag bijeengekomen en gebeden rondom dit thema. Onze oecumenische gebedsdienst is in 't Witte Kerkje om 19.30 uur. Ineke Sloots en Elly van Duin bereiden deze dienst voor.

Wij nodigen U, mannen en vrouwen, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. In de Meenthoek komt een affiche te hangen en wordt er melding van gedaan in de plaatselijke krantjes.

Na afloop drinken we koffie en thee.

Tot vrijdag 7 maart.



Het Oecumenisch Beraad Odijk.

### **NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP**

Het is leuk om af en toe te horen dat de lezers van Kerknieuws de NBG-puzzels waarderen. In de laatste puzzel zat een storende fout, twee regels waren uitgevallen. Tussen de uitspraken van regel 12 en 13 had moeten staan (nu genummerd 12a en 12b)

12a: laat de dag dat ik geboren ben vergaan,

12b: in ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen,

Met de letters die nu gevonden kunnen worden, kunt u de slagzin van het NBG afmaken.

Met excuses van het NBG. De inzenddatum blijft 15 maart 2014.

Dit jaar wordt het 200 jarig bestaan van het NBG feestelijk gevierd.

In het museum Catharijneconvent in Utrecht is een prachtige tentoonstelling THUIS IN DE BIJBEL te zien.

Verhalen uit de bijbel zijn ingebed in de kunst en cultuur van de zestiende en zeventiende eeuw. Kunstenaars uit de Lage Landen gebruikten de eigen vertrouwde omgeving als decor voor het weergeven van grootse bijbelse geschiedenissen: de verloren zoon zit in een eigentijdse kroeg, de Emmaüsgangers reizen door een Hollands landschap en Jezus bezoekt Marta en Maria in een zeventiende eeuwse keuken. De bijbelse geschiedenissen komen zo heel dichtbij! Nog niet eerder vertoonde, unieke kunst is nu opgesteld.

Met een audiotour zijn de mooiste verhalen te volgen, er is zelfs een speciale audiotour voor kinderen.

Van harte aanbevolen!

Willemien Harts, contactpersoon NBG



### JUBILEUM ISRAËLITISCHE KERKGENOOTSCHAPPEN

Tweehonderd jaar geleden kreeg het Koninkrijk der Nederlanden vorm. Na de Franse tijd moest allerlei opnieuw geregeld worden. Ook op godsdienstig gebied: de Gereformeerde Kerk van vroeger werd de Nederlands Hervormde Kerk en kreeg in 1816 een Algemeen Reglement, in plaats van de Dordtse Kerkorde. En voor de Joden werd een Israëlitisch Kerkgenootschap opgericht, op 26 februari 1814.

Vroeger, in de tijd van de Republiek, waren de Joden een aparte natie. Ze mochten hier wonen, maar ze waren geen burgers, ze mochten niet lid zijn van stadsbestuur of gilden. Maar in de Franse tijd hadden ze gelijke rechten gekregen en dat werd gelukkig niet teruggedraaid.

Maar het nieuwe Kerkgenootschap structuur opgelegd.

Vroeger waren de plaatselijke zelfstandig, maar nu kwam er een hoofdbestuur, in eerste instantie hoofdbestuur benoemde de van zaken.



kreeg wel een heel nieuwe

gemeenten helemaal landelijk centraal door de Koning benoemd. Dat rabbijnen en bepaalde de gang

Willem I vond het belangrijk de

de Nederlandse burgerij. Het Joodse onderwijs moest nu in het Nederlands gegeven worden, niet meer in het Jiddisch. De rabbijnen moesten hun preken in het Nederlands houden, en daarin moest worden opgeroepen tot liefde voor koning en vaderland, tot een arbeidzaam en fatsoenlijk leven.

Joden nu ook te integreren in

Dit integratieprogramma heeft grote invloed gehad. Twee generaties later waren de Joden in Nederland Nederlandse Joden geworden, en waren ze in allerlei beroepen werkzaam, artsen en juristen, handel en industrie. De welgestelde Joden werden ook politiek actief, meestal liberaal; vanuit de stedelijke massa armere Joden was er vooral steun voor de socialistische beweging.

Nederlandse Joden waren veelal Jood op Nederlandse manier: orthodox, maar gematigd.

De reformbeweging startte in Duitsland rond 1850, maar in Nederland kwam de eerste Liberale gemeente pas in 1931 tot stand, gevormd door uitgeweken Duitse Joden. Vooral in de laatste decennia is de groep liberale of progressieve Joden sterk gegroeid. En chassidische Joden? Sinds ongeveer 1970 zijn die ook hier, een kleine maar groeiende groep, een kring rond het Cheider, een Joodse school in Amsterdam.

De directe band met de Nederlandse staat bleef nog een tijd bestaan; in 1848 was het beginsel van scheiding van kerk en staat in de Grondwet opgenomen, en het Kerkgenootschap werd in 1870 op aandringen van de staat zelfstandig. De asjkenazische gemeenten vormden

het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Portugese het PIK. Samen vieren PIK en NIK nu het jubileum, op 26 februari.

Wybrand Ganzevoort

Protestantse Kerk



*Dit artikel is afkomstig van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht. U kunt artikelen van deze werkgroep digitaal ontvangen door u aan te melden bij: [bj.dijkdrenth@inter.nl.net](mailto:bj.dijkdrenth@inter.nl.net) of evt. bij het Steunpunt Midden: [steunpuntmidden@pkn.nl](mailto:steunpuntmidden@pkn.nl).*

**BIJBELLEESROOSTER**

di	11-	Leviticus	Offer op maat
wo	12-	Leviticus	Huis-regels
do	13-	Leviticus	Opluchting
vr	14-	Matteüs	Goed nieuws
za	15-	Matteüs	Smaakmakers en
zo	16-	Matteüs	Aanscherping
ma	17-	Psalm	De wet maakt gelukkig
di	18-	Leviticus	Grote verzoendag
wo	19-	Leviticus	Verzoeningsr
do	20-	Leviticus	Zondebok
vr	21-	Psalm	Jong geleerd
za	22-	Leviticus	Sociale wette
zo	23-	Leviticus	Naastenliefde
ma	24-	Leviticus	De HEER alleen is God
di	25-	Psalm	Blij met de wet
wo	26-	Matteüs	Meer geven dan
do	27-	Matteüs	Niet voor de schijn
vr	28-	Matteüs	Echte waarde
za	01-	Matteüs	Hard voor jezelf, mild
zo	02-	Matteüs	Indrukwekkend
ma	03-	Leviticus	Alleen het beste is
di	04-	Leviticus	Feestdagen
wo	05-	Leviticus	Groot feest!
do	06-	Matteüs	Koninklijke weg
vr	07-	Matteüs	Vruchten-loos
za	08-	Psalm	De juiste weg
zo	09-	Matteüs	Legitimatie
ma	10-	Matteüs	Geduldige landheer
di	11-	Matteüs	Bruiloft
wo	12-	Psalm	Gebed
do	13-	Matteüs	Belastende vraag



vr	14-	Matteüs	Ken de kracht van God
za	15-	Matteüs	Kernvragen

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

### ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN

De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 9 maart van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalteje bij de St. Nicolaaskerk.

Op deze middag zal plaatsgenoot Marijke Rensink een vervolg geven op een eerdere toelichting over de werking van ons geheugen. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst zal zijn op **zondag 13 april** op dezelfde tijd en plaats.



### ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op **maandag 24 februari 2014** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden vanaf 19 t/m 21 februari tussen 17.00 en 18.00 uur via telefoonnummer **030-6562527** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 maart**, zelfde tijd en plaats.



### INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nummer	Inleverdatum	Verschijningsdatum
3	3 maart	11 maart
4	7 april	15 april
5	5 mei	13 mei
6	<b>dinsdag 10 juni</b>	17 juni
7	7 juli	15 juli
8	1 september	9 september
9	6 oktober	14 oktober

Redactie: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma  
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl

Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar  
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

## OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op

woensdag: 12.00 - 16.30 uur

donderdag: 14.00 - 16.30 uur

zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.

Bellen bij de grijze deur.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.

### Contact

Snuffelhonk t. 030 – 2901829

Frits Hermans t. 06 – 20784264

E- mail [info@snuffelhonk.nl](mailto:info@snuffelhonk.nl)

Website [www.snuffelhonk.nl](http://www.snuffelhonk.nl)

