

Odijs Kerknieuws

KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK

24e JAARGANG, Nr.1, januari/februari 2014

.Voor de gegevens zie 'gegevens' in het menu links

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 3 februari voor 12.00 uur

KERKDIENTEN

Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.



Zondag 19 januari *Oecumenische viering*
Gebedsweek voor de eenheid

10.00 uur - Ds. K. Visser
Collecte: - Oecumene

Zondag 26 januari *Heilig Avondmaal*
9.00 uur - Ds. K. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K. Visser
Collecte: - Catechese en educatie

Zondag 2 februari *ZWO dienst*
9.00 uur - Ds. K. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K. Visser
Extra - Jeugdkerk
 Koffie met voedseltafel
Collecte: - Bolivia

Zondag 9 februari
9.00 uur - Ds. K. Visser, korte morgendienst
10.00 uur - Ds. K. Visser
Collecte - Pioniersplek in Jorwerd

Zondag 16 februari
10.00 uur - Ds. L.J. Lamens uit Gorinchem
Extra - Jeugdkerk

BIJ DE DIENSTEN

Zondag, 19 januari, wordt een OECUMENISCHE DIENST gehouden om 10.00 uur in de RK-Kerk. Deze dienst vindt plaats in de Week van Gebed voor de Eenheid. Centraal staat de retorische vraag: Is Christus verdeeld?, zoals Paulus die stelt in 1 Korintiërs 1: 13. Aan de dienst wordt meegewerkt

door pastoraal werkster Elisabeth van Dijk en ds. Kees Visser. Ook de cantorij o.l.v. Edith Tilanus zal haar medewerking verlenen.

Zondag, 26 januari, vieren we in de van onze Heer. Om 9.00 uur wordt een dienst gehouden. In beide diensten gaat ds. Visser voor. Gelezen roeping van de eerste leerlingen.



dienst van 10.00 uur de Maaltijd korte dienst gehouden. In beide wordt uit Matteüs 4 over de

Zondag, 2 februari, worden twee 9.00 en 10.00 uur. Ds. Visser gaat in diensten staat het evangelie van de zaligsprekingen centraal, Matteüs 5.

morgendiensten gehouden: beide diensten voor. In beide

Zondag, 9 februari, twee morgendiensten, om 9.00 en 10.00 uur. Ds. Visser zal beide diensten leiden. Uit de Bergrede horen we Jezus over het zout der aarde, Matteüs 5.

COLLECTEDOELEN

Zondag 19 januari: Oecumene.

Deze zondag start de week van het eensgezind te zijn. De Protestantse samen te werken in de Wereldraad organiseren van bijzondere Nederland. Zo bracht de kerk samen kerkgenootschappen in 2013 het nieuwe Liedboek uit. Een ander bijzonder voorbeeld van oecumene is The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement rond Pasen, georganiseerd in samenwerking met o.a. Rooms-katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de EO, worden één miljoen mensen bereikt met het Evangelie; niet alleen leden van de kerken, maar ook mensen die niet naar de kerk gaan. Door te geven aan deze collecte ondersteunt u dergelijke activiteiten.



gebed. Christenen opgeroepen om Kerk werkt aan oecumene door van Kerken en door het mede oecumenische activiteiten in met acht verschillende

Zondag 26 januari: Catechese en Educatie.

Voor de ontwikkeling van onze jongeren is gesprek over de betekenis van geloof en het overbrengen van de verhalen uit de Bijbel en hun betekenis belangrijk. Deze zondag zamelen wij weer geld in om het mogelijk te maken dat ondersteuning gegeven wordt aan de catecheten in de vorm van trainingen, materiaal en advies.

Zondag 2 februari: Bolivia.

Op deze zondag voor het werelddiaconaat lanceren wij ons eigen project voor de komende jaren in Bolivia. Tijdens het project zult u meer informatie krijgen.

Zondag 9 februari: Pioniersplek in Jorwerd.

Nijkleaster in Jorwerd op het Friese platteland, is een klooster in een nieuwe stijl. Mensen kunnen daar rust, inspiratie en gemeenschap vinden. Een plek met korte vieringen, kloosterwandelingen

en bezinningsbijeenkomsten op zaterdag. Ds. Hinne Wagenaar is predikant op deze pioniersplek. Hij vertelt dat hier mensen van allerlei achtergronden naar toe komen om te bezinnen, op adem te komen, en elkaar te ontmoeten in gesprek, stilte en recreatie. Ze waarderen de rust en de openheid. Er komen ook mensen die het niet meer in de kerk kunnen vinden, of mensen zonder kerkelijke achtergrond.

De kerk uitbouwen met het opzetten van pioniersplekken is een speerpunt het de PKN. Met uw bijdrage steunt u dit werk.

COLLECTE OPBRENGSTEN

2013	Tijdens de dienst		Beheer
8 december	Pastorale vorming	€ 181,71	€ 139,24 *
15 december	Plaatselijk diaconaal werk	€ 223,34	€ 141,10
Benefietconcert	Filippijnen, verdubbeling door de diaconie	€ 658,88 € 658,88	
22 december	Project eigen jeugd	€ 129,97	€ 97,80
24 december	Oost-Congo	€ 151,16	€ 76,99
Kinderkerstfeest	Stichting "Make a wish"	€ 156,12	
25 december	Kinderen in de knel	€ 340,21	€ 203,25
29 december	Jeugdorp de Glind	€ 82,70	€ 51,65
31 december	Eigen kerkewerk	€ 110,20	€ 54,42

*In de collectezak zaten bovendien drie bankbiljetten waar een stuk van afgescheurd was. We proberen deze bij de Nederlandsche Bank in te leveren.

AMNESTY INTERNATIONAL

Op zondag 19 januari worden na de kerkdienst brieven uitgedeeld om te versturen naar:



Israël – Palestijnse Gebieden

De bewoners van het dorp Nabi-Saleh houden wekelijks vreedzame demonstraties tegen de Israëlische bezetting en illegale Israëlische nederzettingen.

Nabi-Saleh is een dorp van zo'n 500 inwoners in de Palestijnse Bezette Gebieden, vlakbij Ramallah. In 1977 ontstond de Israëlische nederzetting Halamish naast Nabi-Saleh. Het inwonertal hiervan groeide binnen een paar jaar tot 1600.

Vanaf 2009 begonnen vreedzame protesten van de bewoners van Nabi-Saleh nadat de kolonisten van Hamalish hun waterbron hadden overgenomen. In december 2009 verboden de Israëlische autoriteiten de Palestijnen toegang tot deze bron en het omringende land. De Palestijnen hebben nog steeds geen toegang tot de watervoorziening en de militaire autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de vreedzame protesten van de bewoners te onderdrukken en hen lastig te vallen. Sinds 2009 zijn hierbij door geweld twee mensen omgekomen en honderden gewond geraakt.

In de brief aan de Israëlische autoriteiten wordt opgeroepen het recht op vreedzame demonstratie te waarborgen en de Palestijnse bewoners toegang tot hun watervoorziening te geven.

Verenigde Staten

Shaker Aamer werd in 2001 in Afghanistan opgepakt en in Amerikaanse detentie gezet. Op 14 februari 2002 werd hij overgebracht naar Guantánamo Bay, waar hij nog steeds zonder aanklacht vastgehouden wordt.

Groot-Brittannië heeft aangegeven Aamer te willen opnemen als de Verenigde Staten hem vrijlaten.

Het gaat niet goed met Shaker-Aamer's gezondheid. Ondanks de toestemming van de Britse autoriteiten om Aamer naar de UK te laten komen en met zijn gezin te herenigen, zit hij nog steeds op Guantánamo vast.

In de brief naar de Amerikaanse en de kopie aan de Britse ambassade wordt opgeroepen Shaker Aamer vrij te laten.

Syrië

Politiek activist Anas al-Shogre werd op 14 mei 2011 opgepakt en zit sindsdien zonder contact met de buitenwereld vast. Hij zou opgeroepen hebben tot demonstraties en protesten tegen de regering hebben geleid.

Anas al-Shogre was de eerste die op 19 maart 2011 in Baniyas tot demonstraties voor hervormingen opriep. Hij sprak met de media over mensenrechtenschendingen begaan door de Syrische autoriteiten in Baniyas. Amnesty gelooft dat Anas al-Shogre mogelijk vanwege deze zaken is opgepakt. Hij zou in dat geval een gewetensgevangene zijn.

In de brief aan de Syrische autoriteiten (via de ambassade) wordt opgeroepen de verblijfplaats van Anas al-Shogre bekend te maken, hem niet te martelen en vrij te laten indien hij niet officieel wordt aangeklaagd voor het begaan van een misdrijf.



Brief Israël, ambassade Syrië en VS : wereldzegel. Brief Britse ambassade: Nederland 1 zegel.

Dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty International Odijk.

UIT DE PASTORIE

Terugblik op de feestdagen

Wat een mooie weken! Ik heb de periode van Advent en Kerst ervaren als een inspirerende periode in het kerkelijk jaar. Aan de hand van de vrouwen van Advent en Kerst – Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria en Hanna – konden we ontdekken wie Jezus voor ons is.

Wat een feest was het om de kinderen te zien in hun Kerstspel! Zoveel plezier en toewijding van de kant van de leiding! Het zijn hoogtepunten in ons kerkelijk leven.

Voor Loes en mij werd de jaarwisseling extra feestelijk. In de nacht van 31 december en 1 januari, tien minuten na de magische grens van 24.00 uur werd ons derde kleinkind geboren. Onze dochter Marianne en haar man Erik werden moeder en vader van een gezonde dochter, die zij Mirthe noemen. Voor Lotte een lief zusje, waar ze helaas nog niet mee kan gaan schommelen, zoals ze had verwacht. Zo werd het toch nog later die nacht, maar ook gelukkiger.

Vooruitblik op de komende tijd



Mooi om te merken dat veel vrijwilligerswerk weer op gang komt na de feestperiode. Veel plannen wachten op uitvoering:

- een gemeenteavond over het beleid,
- de toerustingskring van ds. Pannekoek over het gebed,
- het kinderleerhuis voor de kinderen van de groepen 7 en 8 wordt hervat,
- de kindernevendienst houdt haar jaarlijkse bezinningsavond,
- de Aktie Kerkbalans staat in de startblokken,
- de Inloopmorgen die tot de voorjaarsvakantieweek gehouden wordt, gaat weer van start op 8 januari,
- de wijkteams komen weer bijeen,
- het Consistorie gaat weer vergaderen,
- het rooster voor extra muzikale bijdragen bij het nieuwe Liedboek wordt opgesteld,
- er wordt al vergaderd over de Veertigdagentijd,
- het oecumenische boekje voor die periode wordt geschreven,
- de inspraakavond over de diensten van 9.00 uur is gepland,
- en een avond van het Groot-Consistorie voor de hele gemeente over het serieuze thema van de Oudermishandeling.

Ook al moet de winter nog komen, het kerkelijke winterwerk draait op volle toeren.

Ds. Kees Visser

Dank voor alle kaarten
en andere hartelijkheden
rondom de feestdagen.
Het heeft ons goed gedaan!

Kees en Loes Visser-Molenaar,
Zeisterweg 32 – de pastorie.



In de periode van 12 - 26 januari 2014 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Wat is de kerk jou/u waard?". Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2014 een groot deel van het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Veel mensen beginnen een nieuw jaar met 'goede voornemens'. Het begin van het nieuwe jaar is het moment dat sommige zaken 'anders' aangepakt moeten worden. Ik zie nu allerlei advertenties over tabletten of andere preparaten die helpen bij het

stoppen met roken en ook alle fitness centra proberen ons naar binnen te lokken. En waarom ook niet.

Misschien is zo'n begin van een nieuw jaar wel een goed moment om eens na te denken over hoe alles loopt en wat goed zou zijn om te veranderen. Daar ben ik ook mee bezig, maar dan over mijn werk in Kerk en Meenthoek. Na een arbeidsverleden van 45 jaar in het bedrijfsleven en dan ook nog bovenin organisaties, heb ik het moeilijk gevonden om te wennen aan de ins en outs van een vrijwilligersorganisatie. Soms worstel ik daar nog steeds mee. Voor mij is vrijwillig niet hetzelfde als vrijblijvend, gelukkig voor velen van ons ook niet. Maar toch vult iedereen dat op zijn eigen manier in. Dan duren zaken ineens erg lang voordat het afgemaakt wordt of kan ik niet volgen waarom iets gewoon niet gebeurt. Besluiten worden vaak door 'groepen' genomen en niet altijd na overleg met de 'betrokkenen'. Ik heb daar heel erg aan moeten wennen. Ben tot de conclusie gekomen dat ik bepaalde zaken zal

moeten accepteren, maar dat is niet makkelijk voor me. Mijn eerste goede voornemen is dan ook te proberen mijn 'ergeren aan' te proberen om te zetten in 'accepteren van'.

Mijn tweede goede voornemen voor dit jaar is het regelen van vervanging. Ik vind dat te veel zaken alleen maar via mij lopen,

zonder dat ik de kennis daarvan met een plaatsvervanger kan delen. Van een vakantie weet ik dat hij er aan komt en dan kan ik de lopende zaken overdragen, maar er kan ook plotseling iets gebeuren, waardoor overdracht moeilijk is. En dan zijn er toch veel zaken die zouden kunnen blijven hangen of waarvan de gang van zaken gewoon niet bekend is bij iemand anders. Ook daarvoor wil ik een oplossing zoeken, want die 'afhankelijkheid' maakt me onrustig.

Verder staan er natuurlijk ook weer veel andere zaken op de agenda. Dit is ook de tijd dat bruidsparen zich aanmelden om in onze kerk te trouwen, want een zomermaand is daarvoor meestal de uitverkoren tijd. Maar over alles wat voor dit jaar verder op stapel wordt gezet, vertel ik weer een volgende keer.

Hans Landzaat.

UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND



In het vorige kerknieuws heeft u er al over kunnen lezen: de kerkenraad heeft voor de periode 2014-2018 een nieuw beleidsplan in de maak. Een beleidsplan geeft richting aan de wijze waarop wij in Odijk gemeente van Christus willen zijn en is een hulpmiddel voor de opbouw en ontwikkeling van onze kerkgemeenschap.

De basis van het nieuwe beleidsplan zijn onze 'geloofsbriefjes'. Onze gemeente is een brede kerkelijke gemeenschap, met leden die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

Het opstellen van een nieuw beleidsplan geeft een goede gelegenheid om als gemeente met elkaar na te denken over wensen en verwachtingen voor de komende jaren. Daarbij is het ook belangrijk

om rekening te houden met externe factoren; we staan als gemeente midden in de samenleving en zoeken naar aansluiting in gezamenlijkheid, naastenzorg en zingeving.

Welke wensen en verwachtingen heeft u voor de komende jaren? Heeft u zorg over de toekomst van onze kerk of kijkt u hier vol vertrouwen naar uit? Waar zou u in onze gemeente de aandacht voor willen vergroten? Hoe ziet u de rol van onze kerk in ons dorp en in de maatschappij? Hoe beleeft u de balans tussen 'handen uit de mouwen' en 'handen vouwen'? Ziet u in onze gemeente de aandacht voor de verschillende doelgroepen en stromingen als voldoende evenwichtig? Heeft u specifieke suggesties voor de diaconie, de jeugdraad, het consistorie, het oecumenisch beraad of de kerkrentmeesters?

Deze en andere vragen willen we graag met Gemeenteavond. U bent van harte welkom 2014 in de Meenthoek. Koffie/thee staan programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur.



u bespreken tijdens een op woensdagavond 29 januari klaar om 19.45 uur en het

Als u ter voorbereiding op deze beleidsplan 2014-2018 wilt ontvangen, dan aanvragen bij ondertekende.

Gemeenteavond het concept kunt u dat per mail of telefoon

We hopen op uw aanwezigheid!

Namens de kerkenraad,

Oscar Schneider (voorzitter)

Contactgegevens: oh.schneider@casema.nl / 030-6572608

AANKONDIGING DIALOOG KORTE MORGENDIENST

Het is zo'n 25 jaar geleden dat de toeloop van kerkgangers in het Witte kerkje zo groot was, dat besloten werd om van september t/m Pinksteren een extra kerkdienst te houden om 9.00 uur.

Inmiddels is de situatie gewijzigd. Door de terugloop van het aantal kerkgangers is de noodzaak verdwenen om de korte zondagmorgendienst in stand te houden. En voor het 'opvangen' van een eventuele overloop in de dienst van 10.00 uur beschikken we sinds enige tijd over een voortreffelijke beeld- en geluidverbinding met de Consistorie.

De Kerkenraad wil graag met u in contact komen om deze ontwikkeling te bespreken. We willen horen hoe u de korte dienst van 9.00 uur ervaart en wat het voor u zou betekenen als deze dienst gaat ophouden te bestaan (m.u.v. de feestdagen).

Wij nodigen u uit voor een open ontmoeting op woensdagavond 5 februari 2014 van 19.30 - 21.00 uur in de Meenthoek.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze avond te bezoeken, dan kunt u uw inbreng ook mondeling of schriftelijk delen met Oscar Schneider (030-6572608) of Rita Beumer (scriba@pknodijk.nl).

Namens de Kerkenraad,
Oscar Schneider



**GEZOCHT: DEELNEMER VOOR WERKGROEP
"HET WITTE KERKJE GROEN"**

In november heeft u al iets kunnen lezen over het initiatief "Groene Kerken".

De GroeneKerkenactie stimuleert dat kerken duurzamer en groener worden. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. We geven groen licht voor het thema duurzaamheid binnen de kerk.

Als kerkenraad staan we positief tegenover de GroeneKerkenactie. Wij vinden dat in een wereld waarin we in toenemende mate te maken hebben met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, Groene Kerken een hoopvol tegengeluid geven.

Wij zien (aansluitend bij de goede initiatieven die al zichtbaar zijn) verschillende invalshoeken om ons Witte Kerkje groen te maken:

- Geloof en inspiratie
- Energie en klimaat
- Schepping en natuur
- Bewust inkopen doen
- Eerlijk sparen, beleggen en lenen



We hebben in de Kerkenraad met elkaar de intentie uitgesproken om groener te worden. Deze intentie wordt duidelijker als wij op de website www.groenekerken.nl zichtbaar maken wat onze plannen zijn om als kerkgemeenschap groener te worden.

Graag vormen we daartoe een werkgroep met enthousiaste mensen, die met elkaar een 'duurzaamheidsscan' uitvoeren zodat we daaruit punten halen die in onze kerk te realiseren zijn.

Er heeft zich inmiddels iemand aangemeld voor deze werkgroep, bent u de volgende?

Contactpersoon: Oscar Schneider (030-6572608 of oh.schneider@casema.nl)

GESPREKSAVONDEN OVER HET GEBED

Vier gespreksavonden over het Gebed vinden plaats op 24 februari, 10 en 24 maart, 7 april in de Meenthoek.

Het onderwerp 'Wat doen we als we bidden?' is de titel van een boekje uit 1985 dat Vincent Brümmer schreef als hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de RU van Utrecht.



Inmiddels zijn er 15 aanmeldingen en is opgave voor bovengenoemde vier avonden vanaf heden niet meer mogelijk. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat door onverwachte omstandigheden deelname van iemand niet door kan gaan. Eventueel kunnen de gespreksavonden ook opnieuw aangeboden worden in het volgende seizoen.

Dus mocht u het om welke reden dan ook betreuren, dat u zich niet hebt aangemeld, laat het weten ! Opgave voor de reservelijst bij ondergetekende, (pannekoek.p@kpnmail.nl), tel. 0302745586.

Degene die zich willen inlezen, verwijs ik graag naar twee (vrij) recent verschenen boekjes die m.i. de moeite waard zijn ter voorbereiding op onze gesprekken:

Bidden, het meest intieme gesprek, Jurjen Beumer (2008), Uitg. Ten Have

In hemelsnaam, over vertaling en betekenis van het Onze Vader, Rochus Zuurmond (2012), Uitg.

Skandalon

Piet Pannekoek

BERICHTJE VAN DE SCRIBA

Rondom Pasen en Kerst kreeg ik een brief. Op de enveloppe stond het Kerkelijk adres. In de enveloppe zat een kopie van een artikel uit het PKN-blad. De afzender is onbekend. Voor mij is het een raadsel. De persoonlijk bedanken dat briefschrijver/-schrijfster wil ik graag hij/zij mij attent heeft gemaakt op de inhoud.

Met vriendelijke groet,
Rita Beumer - de Gier



NIEUW KOOR: COLORE CANTATE

Zondag 25 augustus was er een korte workshop 'spirituele liederen van de wereld' onder enthousiaste leiding van Vincent de Vries. Zo'n 12 kerkleden hebben meegedaan. We zongen liederen als *Bless the Lord my soul*, *Nada te turbe* en een swingende canon.

Na afloop van de kerkdienst op 9 februari zal een nieuwe workshop worden gehouden. We zullen dan liederen op weg naar Pasen zingen. Mocht het bevallen, dan zou u daarna kunnen deelnemen aan het koor. Wij proberen een bijdrage te leveren aan een dienst of vesper in het Witte Kerkje, maar dat is nu nog in bespreking.

Het koor gebruikt ook instrumenten om ons zingen te ondersteunen; een djembe, bongo's, xylofoons, een gitaar, cello, fluiten... net wat er bij de muziek past en wat de deelnemers kunnen en willen spelen. Het gaat om kleurrijk zingen: colore cantate! Geen muzikale hoogstandjes, maar vanuit sfeergevoel en dynamiek. Redelijk zuiver kunnen zingen is wel nodig, willen we dit vierstemmig zingen goed kunnen doen. En enthousiasme, maar dat krijgt u vanzelf! U kunt gratis een keer kennis maken.

Plaats: Vrije School Driebergen. Tijd: woensdagen 15 januari tot en met 9 april 11 van 20-22. Het koor wordt geleid door Vincent de Vries. Vincentdt@live.nl, telnr. 0681496303. Informatie is op te vragen bij Els Drenth en Johanna Muis.

MAATSCHAPPELIJKE STAGES

Graag willen we ouders en scholieren informeren over de mogelijkheid om een maatschappelijke stage uit te voeren binnen onze kerkelijke gemeente.

Een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur vrijwilligerswerk is verplicht voor iedereen die is

begonnen in het voorgezet onderwijs.

(Zie <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-stage>).

De maatschappelijke stage is bedoeld om schooljeugd (vooral 13-14 jarigen) kennis te laten maken met vrijwilligerswerk; een onbetaalde bijdrage aan de samenleving te doen, iets te doen voor een ander, kennismaking met andere doelgroepen, ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen. Binnen onze kerkelijke gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, zoals bijvoorbeeld: oppassen tijdens de kerkdienst, begeleiding bij de jeugdclub, kerkblad vouwen en rondbrengen, film/foto verslag maken, een stukje schrijven voor kerkblad of website, onderhoud van het terrein etc.

Elke stage is maatwerk; De school heeft bepaalde richtlijnen, er zijn wettelijke regels en de leerling heeft natuurlijk ook zijn eigen interesses. Wilt u/jij meer weten over de mogelijkheden binnen onze gemeente, neem dan contact op met Jerfaas de Jong (of diaconie@pknodijk.nl).

LEERHUIS BUNNIK-ODIJK 2014

Begin 2014 wordt evenals in voorgaande jaren vanuit Bunnik en Odijk een gezamenlijk leerhuis georganiseerd. Een leerhuis is een vorm van Bijbelstudie met uitleg, gebaseerd op de joodse wortels van ons geloof.

Het thema van het leerhuis 2014 is: *“Prediker, Esther, Ruth en de joodse feesten”*.

Het leerhuis wordt deze keer begeleid door mevr. Tirtzah Middleton-Heijlen, actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en ervaren leerhuisdocent. De Bijbelboeken Prediker, Esther en Ruth worden in de synagoge gelezen op belangrijke joodse feestdagen, nl. tijdens het Loofhuttenfeest, Poerim en het Wekenfeest. We horen welke plaats deze lezingen hebben in de diensten en hoe rabbijnen door de eeuwen heen hun betekenis hebben uitgelegd.

Gegevens:

Thema: Prediker, Esther, Ruth en de joodse feesten

Begeleider: mevr. Tirtzah Middleton-Heijlen

Data: 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, alle avonden van 20-22 uur.

Plaats: de Meenthoek, Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk

Prijs: 20 euro per persoon, losse avonden € 7,50.

Inlichtingen en aanmeldingen bij:

Hanneke Lafeber, tel. 030-6572369 (hannekelafeber@gmail.com), of

Martha Alderliesten (m.alderliesten@casema.nl), tel. 030-6561041

PUZZEL

Wie zei dat?

Hieronder staan een aantal uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan? Noteer de letter die voor deze persoon staat en je weet wat het Nederlands Bijbelgenootschap graag wil.



1. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt.
2. Gelukkig de vredestichters.
3. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.
4. Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.

5. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?
6. Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen.
7. Waar ben je geweest, Gechazi?
8. Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetheid.
9. Eindelijk een gelijk aan mij.
10. Als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal?
11. Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.
12. Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.
13. Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren.
14. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad.
15. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
16. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.
17. Moet ik omkomen, goed dan zal ik omkomen.
18. Het is volbracht!
19. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.

A	David	F	Hizkia	K	Jesaja	P	Samuël	V	Kaïn
B	Job	G	Ester	L	Elisa	R	Rebekka	W	Mirjam
C	Gideon	H	Pilatus	M	Mozes	S	Johannes	X	Thomas
D	Simson	I	Adam	N	Elia	T	Petrus	IJ	Jozua
E	Jezus	J	Ruth	O	Eva	U	Paulus	Z	Maria

Vul uw oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger van *De Nieuwe Bijbelvertaling*.

Heeft u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar: Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Prijspuzzel Wijze woorden van Paulus.'

Uiterste inzenddatum: 15 maart 2014

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon werkgroep: Willemien Harts

BIJBELLESROOSTER

januari 2014

februari 2014

Di 14 jan.	Jeremia 35:12-19	Zat 1 febr.	Spreuken 3:27-35
Wo 15 jan.	Jeremia 36:1-19	Zo 2 febr.	Leviticus 12:1-8
Do 16 jan.	Jeremia 36:20-32	Ma 3 febr.	Psalm 111
Vrij 17 jan.	Psalm 115	Di 4 febr.	Leviticus 13:1-17
Zat 18 jan.	Leviticus 8:1-17	Wo 5 febr.	Leviticus 13:18-28
Zo 19 jan.	Leviticus 8:18-30	Do 6 febr.	Psalm 112
Ma 20 jan.	Leviticus 8:31-9:6	Vrij 7 febr.	Leviticus 13:29-46
Di 21 jan.	Leviticus 9:7-24	Zat 8 febr.	Leviticus 13:47-59
Wo 22 jan.	Leviticus 10:1-11	Zo 9 febr.	Psalm 95
Do 23 jan.	Leviticus 10:12-20	Ma 10 febr.	Leviticus 14:1-20
Vrij 24 jan.	Psalm 132	Di 11 febr.	Leviticus 14:21-32
Za 25 jan.	Matteüs 4:1-11	Wo 12 febr.	Leviticus 14:33-47
Zo 26 jan.	Matteüs 4:12-22	Do 13 febr.	Leviticus 14:48-57
Ma 27 jan.	Spreuken 1:1-19	Vrij 14 febr.	Matteüs 4:23-5:12
Di 28 jan.	Spreuken 1:20-33	Zat 15 febr.	Matteüs 5:13-26
Wo 29 jan.	Spreuken 2:1-22	Zo 16 febr.	Matteüs 5:27-37

Do 30 jan.	Spreuken 3:1-12	Ma 17 febr.	Psalm 119:1-8
Vrij 31 jan.	Spreuken 4:13-26	Di 18 febr.	Leviticus 16:1-10

GELOVEN IS..... KERKBALANS LOPEN

Het gaat weer beginnen: de Aktie Kerkbalans. Tientallen vrijwillige lopers gaan weer langs de deuren met de antwoordenvellen. Op dinsdag 7 januari wordt het startschot gegeven. Dan zijn alle lopers bij elkaar om gemotiveerd op pad te gaan. Zij zingen een lied, staan kort stil bij een lezing uit 2 Koningen 12 en ontvangen de zegen.

Ieder jaar probeer ik de lopers een gevoel van gemeenschappelijkheid mee te geven: een deel van een groot geheel. In mijn eerste jaar ontving ieder een kraaltje van een ketting, vorig jaar kreeg iedereen een korte tekst als memo mee. Dit jaar een puzzelstukje van een prachtige plaat met het Witte Kerkje. Ieder draagt een steentje bij!

Gaat het bij de Aktie Kerkbalans alleen om geld? Ja en nee. Natuurlijk kan de kerkelijke organisatie niet zonder de financiële bijdrage van gemeenteleden. We leven niet van subsidie van de overheid. En de winter was lang en duur. Zoals voor ieder huishouden, geldt dat ook de kerk. Maar er is meer dan dat. Het is ook een moment van nader contact. Gemeenteleden ontmoeten gemeenteleden. Hoe bent u, hoe ben jij bij de kerk betrokken? Hoe steunen wij elkaar? We zouden de kerk niet kunnen missen! En zelfs geldt dat voor sommigen die wat afstand tot de kerk bewaren. Een dorp zonder kerk is als een zee zonder strand. Ergens moet een mens aan land kunnen komen; thuis bij elkaar en bij God. Want ook dat speelt mee: kerkbalans is ook een eer. We houden de kerk in stand omdat in elk geval daar de Naam van God wordt hooggehouden, het lied gezongen van het licht dat het duister overwint en de bijbel opengaat.

Kerk: daar geef je voor!

Van harte wens ik de lopers alle goeds toe. En u als leden van de gemeente: laat hen niet leeg weerkeren.

Ds. Kees Visser

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN



De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op **zondag 9 februari van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalteje bij de St. Nicolaaskerk.

Op deze middag zal plaatsgenoot Hans Peeters u in woord en beeld laten zien dat de natuur dichtbij om de hoek is. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst zal zijn op **zondag 9 maart van 14.30 tot 17.00 uur** eveneens in het Zaalteje bij de St. Nicolaaskerk.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de **maandag 27 januari 2014** in de Vindt u het fijn om samen te komen met eten, komt u dan naar De Meenthoek bij een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden vanaf 22 t/m 24 januari tussen 17.00 en 18.00 uur via telefoonnummer **030-6562977** met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.



volgende keer plaatsvinden op Meenthoek bij het Witte Kerkje. anderen die ook regelmatig alleen het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u

De volgende keer zal het samen eten gebeuren op **maandag 24 februari**, zelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS

Nr.	Inleverdatum	Verschijningsdatum
2	3 februari	11 februari
3	3 maart	11 maart
4	7 april	15 april
5	5 mei	13 mei
6	dinsdag 10 juni	17 juni
7	7 juli	15 juli
8	1 september	9 september
9	6 oktober	14 oktober
10	10 november	18 november
11	8 december	16 december
1 (2015)	5 januari	13 januari

Redactie: Mw. P.J. Marquart-de Jongh, mw. A.J. Forma
en mw. G.J. Bokhorst
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk Dhr. E.W. Molenaar
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK

Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag: 12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur. Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen:
tel: 030-2901829

